

# SOF-BULLETTINEN

SVERIGES  
OLYMPIAHISTORIKERS FÖRENING

NR 1 1990

Från start nr 12

**Ordförande:** Ture Widlund, Torsgatan 56, 11337 Stockholm  
**Vice ordf:** Lennart Dahllöf, Södertälje   **Kassör:** Joachim Bengtsson, Sundbyberg  
**Övriga styrelseledamöter:** Wolf Lyberg (utsedd av SOK), Werner Schaffer, Jack Elfström

## SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉS ÅRSMÖTE 1989

ägde rum onsdagen den 29 november i Industrihuset, Storg 19, Stockholm.

Årsmötet inleddes med att SOK:s ordförande, prins Bertil, höll ett kort anförande och förklarade mötet för öppnat. Därefter följde sedvanliga årsmötespunkter, genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt av revisionsberättelsen, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, genomgång av verksamhetsplan.

Från verksamhetsberättelsen kan speciellt nämnas samarbetsavtalet mellan SOK och RF, som antagits av SOK:s styrelse och Riksidrottsstyrelsen. Avtalet har utarbetats av en "Arbetsgrupp RF-SOK", där från RF Arne Ljungqvist, Sven Larsson och Walter Rönmark deltagit och från SOK C.G. Anderberg, Björn Rosengren och Stig Synnergren. I samarbetsavtalet regleras frågorna om respektive organisations intresse- och ansvarsområde, om internationell verksamhet, om forskning, utbildning och ekonomi. De olympiska insignierna är varumärkesskyddade men rätten till dem har av historiska skäl legat hos Riksidrottsförbundets Förlags- och Service AB. Denna rätt överlättes nu formellt till SOK.

Om förberedelserna till kommande spel rapporterade styrelsen följande:

- SOK:s beredning har haft den första hearingen med vinter-OSF den 21 september 1989. Den 3 oktober 1989 uttogs 27 individer och 7 lag till OS-kandidater.
- Hearing med sommar-OSF skall äga rum den 30 januari 1990. Därefter kommer OS-kandidaterna till sommar-OS att utses.
- OSF har under 1989 erhållit 5.975.000 kr i förberedelsebidrag, vilket kan jämföras med 4.480.000 kr för 1985.

- Informationsbulletinen SOK-kontakten planeras utkomma med sitt första nummer i februari/mars 1990.
- Ett seminarium för planeringsansvariga inom de nationella olympiska kommittéerna äger rum i Albertville 21-23 mars 1990.
- ANOC:s generalförsamling har sitt sammanträde i Barcelona juni 1990. Då kommer en presentation av OS-arenorna att göras.
- SOK har arrangerat ett 5:e tränarseminarium för förbundskaptener inom de olympiska förbunden. 32 förbundskaptener från 26 OSF deltog.
- En första kontakt har tagits om ett eventuellt samarbete med svensk industri för framtagande av OS-utrustning 1992. Önskemål från de aktiva har framförts om större profilering av Sverige på fritidsutrustningen.
- Efter hearing med vinter-OSF har det framkommit att det torde vara svårt att arrangera en samlad resa till OS i Albertville. De flesta OSF kommer att vara på träningsläger på kontinenten omedelbart före OS.
- Samma ledarkvoter gäller för 1992 som för 1988. Det innebär att OSF måste arbeta med låga kvoter. SOK har till IOK påpekat att man i den nya chartern måste anpassa kvoterna till dagens behov. Den nya chartern kommer dock att gälla tidigast från 1998.
- Rekognoseringsresor för ledare från OSF kommer att ordnas både för Albertville och Barcelona.
- Nästa hearing med vinterförbunden planeras till maj 1990.

#### Beträffande Albertville meddelades:

- De aktiva kommer att förläggas i 6 olympiska byar.
- Det kommer att bli stora svårigheter att hålla ihop trupperna. Transporterna blir långa och tidsödande.
- 55 olympiska grenar och 8 demonstrationsgrenar står på programmet. Nya OS-grenar är skidskytte för damer, kortbaneåkning skridsko och puckelpist. Demonstrationsgrenar är curling, freestyle balett och hopp samt flygande kilometern.
- Ackreditering och konstester kommer att göras i respektive olympiaby.
- Dopingtester och prisutdelningar äger rum på tävlingsplatserna.

#### Beträffande Barcelona meddelades:

- 25 idrotter finns på OS-programmet. Baseboll och badminton har tillkommit sedan 1988.
- 3 demonstrationsidrotter: Rullskridskohockey, pelota och taekwondo.
- Det blir 255 OS-grenar. Det var 237 i Söul och 221 i Los Angeles.
- För-OS arrangeras 1991 i kanot, rodd och segling.

- Det blir 3 olympiska byar. En huvudby med plats för 13.900, en för rodd och kanot för 1.200 samt en för deltagarna i kanotslalom.
- Organisationskommittén har bokat 80% av hotellrummen i Barcelona. Det blir därför svårt för personer utanför den olympiska familjen att hitta inkvartering.
- Huvudpresscenter är färdigställt. Det blir dessutom 46 subpresscentra.

Styrelsen hade till årsmötet hänskjutit frågan om inrättandet av en Svensk Olympisk Akademi. Internationella Olympiska Akademin bildades i Grekland, med IOK:s godkännande, 1949. Versamheten kom dock inte i gång förrän 1961. Sedan dess har man hållit årliga sessioner i Olympia, där IOA har en permanent anläggning, med undantag för 1974 då den inställdes på grund av det politiska läget. Sverige deltog för första gången 1965 och sände sedan sporadiskt representanter på 60- och 70-talen. Sedan 1981 brukar Sverige sända 2 deltagare varje år. 1976 tillkom den första nationella olympiska akademien, i USA, och 1989 fanns det 48 nationella olympiska akademier, bl.a. i Norge, Danmark och Finland. Årsmötet beslöt följa styrelsens rekommendation om att inrätta en Svensk Olympisk Akademi. Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta stadgar och utse ledamöter i akademien. Det kan dessutom nämnas att SOK haft underhandskontakter med SOF om medverkan i akademien.

Uno Svalerud, Östersund, informerade om Östersunds kandidatur till vinter-OS 1998 samt presenterade kampanjgeneralen Bo Victor och generalsekreteraren, SOF-medlemmen, Anders Björhammar. SOF gratulerar Anders Björhammar till posten, önskar honom lycka till samt ser fram mot ett för båda parter givande samarbete med kampanjkommittén. Årsmötet antog slutligen följande uttalande:

"Styrelsen i Sveriges Olympiska Kommitté beslöt de 6 februari 1989 på fråga från Östersunds och Åre kommuner att stödja en ansökan om värdskap för de Olympiska vinterspelen 1998.

SOK har liksom RF tidigare uttalat sitt fulla stöd för ansökningar om att få arrangera Olympiska vinterspel i Sverige. Denna samsyn understyks starkt i de riktlinjer för samarbete mellan SOK och RF som nu föreligger och vari sägs att samverkan skall ske för att i Sverige få stora internationella arrangemang - OS, VM, EM och liknande.

De organisatoriska och ekonomiska frågorna för en kandidatur är nu lösta och arbetet har börjat. SOK:s årsmöte uttalar sitt fulla stöd för en ansökan och uppmanar alla specialidrottsförbund, aktiva och ledare att stödja Sveriges och Östersunds OS-kandidatur."

## **DELTAGARE I OS 1988 I CALGARY OCH SÖUL**

Den i SOF-Bulletinen tidigare publicerade statistiken över antalet deltagare i Calgary har visat sig innehålla några felaktigheter. Dels har Lennart Dahllöf själv hittat fel, dels har Wolf Lyberg påtalat några. Statistiken över antalet deltagare i Calgary publiceras därför igen, nu tillsammans med antalet deltagare i Söul i SOF-Bulletinen Special S-14.

# SVERIGES OLYMPIAHISTORIKERS FÖRENING

## STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1989

Styrelse: Ture Widlund, ordf, Lennart Dahllöf, vice ordf, Joachim Bengtsson, kassör, Werner Schaffer, Jack Elfström och Wolf Lyberg, utsedd av SOK.

Revisorer: Ove Fröberg och Jan Stark.

Valberedning: Tomas Söderberg, sammankallande, Ove Karlsson och Ulf Pettersson.

Styrelsen har under 1989 haft 4 protokollförda sammanträden.

Vid årets början var antalet medlemmar 136, varav 3 stödande, och vid årets utgång 137, varav 4 stödande.

Årsmötet ägde rum 1989-03-14 å GIH Stockholm med 17 medlemmar närvarande. På grund av oförutsedda händelser måste mötet i sista stund flyttas från den ursprungligen avsedda möteslokalen i Stockholms Stadion.

På årsmötet valdes, i enlighet med de hösten 1988 antagna stadgeändringarna, en valberedning.

Efter årsmötet talade Gunnar Ericsson, IOK-ledamot i Sverige, om "Hur arbetar IOK - att vara IOK-ledamot". Efter anförandet följde en livlig frågestund.

1989-11-28 avhölls ett allmänt föreningsmöte, varvid Sigge Bergman talade om "Mina 22 Olympiska Spel".

1989-11-19 arrangerade Svenska Idrottshistoriska Föreningen en bokdag med försäljning av böcker. SOF och medlemmarna i SOF inbjöds att delta i bokdagen. SOF deltog med ett eget stånd och förstärkte kassan genom att sälja en del SOF-Bulletiner och tidigare donerade skrifter.

SOF-Bulletinen har under 1989 utkommit med 3 nr och SOF-Bulletinen Special med 4 nr, S-10 - S-13. S-10 avsåg "Sveriges insatser i Calgary och Söul" av Wolf Lyberg, S-11 "Resultat Antwerpen 1920 del II" av Mallon, S-12 "IOK-ledamöterna genom tiderna" av Lennart Dahllöf och Wolf Lyberg" och S-13 "Olympisk bibliografi" av Sven-Ulf Pettersson, en uppföljning av den i augusti 1987 utsända enkäten om innehav av olympiska publikationer och annat olympiskt material.

Med S-13 utsändes enkäten på nytt. De som ej tidigare besvarat enkäten får härvid tillfälle att göra det och de som har gjort det kan komplettera med nyanskaffningar. Arbetet med uppföljningen av enkäten fortsattes av Sven-Ulf Pettersson.

Finansieringen av ett nytryck av Viktor Balcks artiklar i Tidning för Idrott, "De Olympiska Spelen i Athen 5-14 april 1896", har inte kunnat lösas. Styrelsen arbetar vidare i frågan.

På det internationella planet har, i samband med en idrottshistorisk kongress i Olympia, en sammanslagning av ICOSH och HISPA gjorts. Den nya organisationen heter ISHPES, International Society for the History of Physical Education and Sport. SOF var korresponderande medlem

av ICOSH. Huruvida SOF skall vara med i ISHPES återstår att ta ställning till.

Sveriges Olympiska Kommitte inbjöd en representant för SOF att närvara vid dess årsmöte 1989-11-29. Ordföranden representerade därvid SOF.

Sveriges Olympiska Kommitte beslöt på årsmötet att inrätta en Olympisk Akademi i Sverige. SOK har haft underhandskontakter med SOF om medverkan i denna.

Arbetsgruppen arkiv, bibliotek, museum arbetar på att ta fram en mall till överlåtelsehandling av idrottshistoriskt intressant material för att bevara detta till eftervärlden. Fredrik Smedberg medverkar i arbetet som juridisk expert.

För den finansiella ställningen hänvisas till resultat- och balansräkning.

Styrelsen tackar medlemmarna för det gångna verksamhetsåret och alla de som medverkat till att göra arbetet intressant och meningsfullt.

Ture Widlund

Lennart Dahllöf

Kim Bengtsson

Werner Schaffer

Jack Elfström

Wolf Lyberg

#### INGÅENDE BALANS 1989

EGET KAPITAL	7.921.80	BANK	7.883.20
		POSTGIRO	38.60
	7.921.80		7.921.80

#### RESULTATRÄKNING 1989

SOF-BULLETTINEN	9.200:-	MEDLEMSAVGIFTER	10.460:-
PORTO	2.835:-	INSAMLINGAR	770:-
FÖRENINGSMÖTEN	588.60	ANNONSINTÄKTER	300:-
MEDLEMSAVGIFT SVIF	60:-	FÖRSÄLJNING	478.60
RESULTAT (VINST)	17.30	RÄNTA	692.30
	12.700.90		12.700.90

#### UTGÅENDE BALANS 1989

BANK	7.875:-	EGET KAPITAL	
POSTGIRO	64.10	BALANS FR -88	7.921.80
		ÅRETS RESULTAT	17.30
	7.939.10		7.939.10

# SVERIGES OLYMPIAHISTORIKERS FÖRENING

## FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 1990

Under vårt femte verksamhetsår planerar vi att fortsätta verksamheten enligt i huvudsak samma former som tidigare år.

Vi planerar att komma ut med vardera 3 nr av SOF-Bulletinen och SOF-Bulletinen Special.

En fortsatt utvärdering av den utsända enkäten om innehav av olympiska publikationer och annat olympiskt material kommer att göras.

Vi arbetar på att lösa finansieringsfrågan så att Viktor Balcks artiklar i Tidning för Idrott om "De Olympiska Spelen i Athen 5-14 april 1896" skall kunna ges ut i tryck.

Vi skall ta fram en överlåtelsehandling vilket ger de som har idrotts-historiskt intressant material möjlighet att överlåta detta till SOF, eller annan, för att bevaras åt eftervärlden.

Vi kommer att bevaka utvecklingen på idrottsmuseifronten, hålla kontakt med "Samarbetskommittén för idrottsmuseer och idrottshistoriska föreningar" och bevaka den s.k. idrottsmuseikonferensen i Umeå.

Till hösten planeras ett medlemsmöte med föredrag och samvaro i samma stil som tidigare höstmöten.

Styrelsen

## ÖYVIND TRONSTAD VANN 48.000 I KVITT ELLER DOBBELT

Öyvind Tronstad har från sin seger i norska TV-programmet "Kvitt eller dobbelt" i ämnet "Olympiske Vinterleker 1924-1988" lämnat följande berättelse.

Jeg ble utfordret av en hyggelig ungdom fra Bergen på bare 17 år, Jan-Erik Christiansen. Han måtte klare 6 spørsmål før vi møttes i hver vår boks til spørsmål verdt kr 24.000.

24.000 kr spørsmålene:

Vi vil vite hvilket år utøverne fra en og samme nasjon tok alle medaljene og hvilken nasjon de representerte.

1. Storslalåm for menn
2. Utforrenn for kvinner
3. Kunstløp for menn
4. 3.000m hurtigløp for kvinner
5. 20km langrenn for kvinner

Begge to gikk videre og duellen fortsatte med spørsmål verdt kr 48.000. Reglerne er da slik:

Vi får 10 spørsmål, hvorav 8 av dem ska besvaras. Vi velger selv hvilke 8 spørsmål vi vil svare på, og alle svarene må være riktige.

48.000 kr spørsmålene:

Dere får nå oppgitt 10 olympiske årstall og øvelser. Hva var beste norske plassering i de enkelte øvelsene og hva het utøveren?

1. 1952, utfør kvinner
2. 1956, 1.500m skøyter
3. 1960, spesielt hopprenn
4. 1964, slalåm kvinner
5. 1968, hopp stor bakke
6. 1972, 500m skøyter menn
7. 1976, 15km langrenn
8. 1980, 30km langrenn
9. 1984, 5.000m skøyter
10. 1988, nordisk kombinert

Begge klarte 8 rette svar, og duellen fortsatte med ett og ett spørsmål uten betenkningstid. Det skal kåres bare en vinner.

1. I 1936 vant Birger Ruud utforrenn i den alpine kombinasjon. Hvilket nr fikk han sammenlagt?
2. Hvilken nasjon vant ishockey-gull i 1932?
3. Jeanette Altwegg vant gull i kunstløp i 1952. Hvilken plassering fikk hon i 1948?
4. I 1968 delte Richard McDermott og Magne Thomassen sølvmedaljen på 500m. På hvilken tid?
5. Hvem fikk gull i super-G for kvinner 1988?
6. Vanligvis kjøres det toer- og firerbob i OL. En gang har man haft 5-erbob. Hvilket år?
7. En og samme mann tok sølv i kunstløp for herrer i 1924 og 1928. Hva het han?
8. I 1984 spilte Norge 5 ishockeymatcher og tapte 4. Hva ble resultatet i den femte, og hvilket land spilte vi mot?

Her svarte min gode konkurrent feil, og matchen var avgjort.

"Kvitt eller dobbelt" er meget populært i Norge, og mediedekningen etter denne duellen var enorm. Bilde av Jan-Erik og meg prydet hele førstesiden mandag på Norges største avis (V.G.), og Jan-Erik fikk kr 48.000 fra næringslivet i Bergen som plaster på såret.

För rätta svaren till frågorna se sid 9.

## ÖSTERSUND

Östersund har dragit igång kampanjen för att få vinter-OS 1998. Man har kommit ut med sitt första nyhetsbrev i januari 1990. Det skall i fortsättningen komma ett nyhetsbrev per månad.

OS-kansliets adress är Prästgatan 17, Östersund, och dess postadress Box 1998, 83101 Östersund. Tel: 063-11 1998.

Huvudman för OS-kampanjen är STIFTELSEN FÖR VINTER-OS I ÖSTERSUND 1998. Stiftelsen har ledamöter från staten, länet, landstinget, kommunerna, SOK, RF, vinterförbunden, näringslivet, de aktiva (Tomas Gustafson) samt de två svenska IOK-medlemmarna.

Kampanjordförande är BO VICTOR. 53-årig advokat i Östersund. Ledamot i det europeiska tennisförbundets styrelse. Han har en bred internationell kontaktyta inom idrotten. Kommer att engagera sig på halvtid i kampanjen och skall som ordförande i kampanjkommittén vara spjutspetsen gentemot IOK-medlemmarna.

Genralsekreterare är ANDERS BJÖRHAMMAR. SOF-medlem. TV-producent i Luleå. Skall jobba på heltid för OS-kandidaturen. Deltog i den förra kampanjen som ledamot i mediakommittén och på heltid vid OS-kansliet den sista månaden.

Biträdande generalsekreterare är BIRGITTA ENGARDT. Hon har gedigna språkkunskaper. Leder i dag två företag som arbetar med internationell marknadskommunikation och personalutveckling.

Bland kampanjkommitténs ledamöter kan nämnas UNO SVALERYD. Kansli-chef i Östersunds kommun. Strateg och planerare. Jobbar intensivt med underlaget till den statliga garantin. Har träffat de flesta IOK-medlemmarna och är den som kan konceptet bäst.

BOB PERSSON. Affärsman. Var med i Söul och arbetade upp många fina kontakter inom IOK. CHRISTER PERSSON. Civilingenjör och uppfinnande affärsman. Kusin till Bob. Var också med under den förra kampanjen och knöt många värdefulla kontakter med IOK-medlemmar. Med i truppen till Söul. GUN-BRITT MÅRTENSSON. Kommunalråd i Östersund med rötter i Skåne. Var delvis med i den förra kampanjen. Besitter utmärkta språkkunskaper. Tränar nu för att bli kommitténs spansktalande spjutspets. FOLKE ENGLUND. Jämtländsk idrottsledare med bred kontaktyta, även i näringslivet som f.d. direktör i Skandia. F.d. ordförande i Svenska Friidrottsförbundet. OLLE ROLÉN. Välkänd Åreprofil med gedigen erfarenhet från alpina arrangemang som åkare, tränare och organisatör. Känner många av IOK-medlemmarna sedan alla besök i Åre under årens lopp.

Det ekonomiska utfallet av ett OS i Östersund ger vinst konstaterar Östersund och Åre då de den 24 januari lämnade in ansökan om statliga garantier till idrottsminister Ulf Lönnqvist. Kalkylen för byggande och drift av anläggningar visar ett underskott på 513 milj. kr., men de direkta momsintäkterna beräknas till 550 milj. kr. En samhällsekonomisk vinst på ca 40 milj. kr.! Samhällets totala intäkter i form av skatter, moms och avgifter som genereras av spelen samt turisteffekterna beräknas till 4,2 miljarder kr.



Underskottet i kalkylen beror bl.a. på att flera grenar tillkommit, vilket betyder separata anläggningar för längdåkning och skidskytte. Krav ställs på större ishallar, bob- och rodelbanan blir avsevärt dyrare än som tidigare kalkylerats och en separat mediaby måste byggas, beroende på att sponsorerna kräver större boutrymme än tidigare. Byggnadsindex har dessutom stigit med 25 % sedan den förra kalkylen gjordes.

På intäktssidan konstaterar kommunerna att TV-pengarna minskar. I Calgary fick arrangörerna 74 % av intäkterna, i Lillehammer 70 %, men för 1998 har IOK aviserat endast 60 % till arrangören.

## RÄTTA SVAREN I KVITT ELLER DOBBELT

24.000 kr frågorna:

1. Österrike 1956
2. Österrike 1964
3. USA 1956
4. DDR 1984
5. Sovjetunionen 1988

48.000 kr frågorna:

1. 7. Margit Hvammen
2. 9. Knut Johannesen
3. 5. Torbjörn Yggeseeth
4. 7. Liv Jagge
5. 3. Lars Grini
6. 4. Per Björang
7. 5. Ivar Formo
8. 8. Ove Aunli
9. 7. Björn Nyland
10. 6. Torbjörn Lökken

Sudden death frågorna:

1. 4.
2. Kanada
3. 3.
4. 40.5
5. Sigrid Wolf, Österrike
6. 1928
7. Willy Böckl, Tyskland
8. 3-3 mot USA

## NÄSTAN IOK-LEDAMÖTER

Under andra världskriget, då val av nya IOK-ledamöter ej kunde ske, inte ens genom poströstning, utsåg IOK:s president, Henri de Baillet-Latour, ett antal 'Chargé d'Affaires" som IOK:s representanter i respektive land.

1941: Alberto Narino Cheyne, Kolombia  
José Pontes, Portugal  
Albert Mayer, Schweiz

samt presidenterna i följande länders NOK:

Chile	Alfredo Rioja Ruiz (1938-1946)
Costa Rica	
El Salvador	
Ecuador	
Guatemala	
Jamaica	Herbert MacDonald (1940-1943)
Nicaragua	
Paraguay	
Venezuela	Roberto J. Todd (1938-1942) José Beracasa A (1942-1950)

Utnämningen av ovan nämnda "Chargé d'Affaires" tillkännagavs i "Bulletin Officiel du Comité International Olympique" nr 48, juli 1941. Sedan tillkom ytterligare en "Chargé d'Affaires"

Johannes Dowsett, Syd-Afrika

Exakt när han utsågs är oklart, då inget har nämnts härom i "Bulletin Officiel du Comité International Olympique". I ett cirkulär den 24.1.1942 från Sigfrid Edström, vilken som förste vice president tog över efter den den 6.1.1942 avlidne Henri de Baillet-Latour, framgår för första gången att Johannes Dowsett är IOK:s "Chargé d'Affaires" i Syd-Afrika.

Vid den första IOK-sessionen efter kriget, i Lausanne 1946, valdes José Pontes, Albert Mayer och Johannes Dowsett in i IOK. Frågan är varför inte Alberto Narino Cheyne också valdes in. Han kvarstod som "Chargé d'Affaires" även efter IOK-sessionen men avfördes från listan över IOK-ledamöter i december 1946. 1977 fick han Olympiska Orden i brons.

NOK-ordförandenas mandattid som "Chargé d'Affaires" tycks ha löpt ut i och med IOK-sessionen 1946. De finns inte med i den lista som publicerades omedelbart efter sessionen.

Vilka som var respektive lands IOK-president har jag bara kunnat finna ut i ett fåtal fall. Det märkliga är dessutom att Ecuador inte ens finns med i någon av de förteckningar över NOK som IOK publicerade under perioden 1938-1944. Kan verkligen presidenten i en icke existerande NOK utsetts till IOK:s "Chargé d'Affaires" i Ecuador?

Av de kända NOK-presidenterna blev José Beracasa A IOK-ledamot 1968 och Herbert MacDonald fick Olympic Diploma of Merit 1967.

## BIRGER BUHRE DÖD

När Birger Buhre, född den 31 mars 1918, som alltid mitt uppe i hektisk verksamhet för sin kära Kvällsposten, avled i cancer den 3 oktober 1989 lämnade en av de stora OS-entusiasterna också SOF-kretsen.

Birger Buhre var vår under efterkrigstiden främste sportjournalist, den mångkunnigaste av alla, en lysande stilist och mästerlig i analysen. Han inte bara såg och skildrade det som hände, han hade som ingen annan förmögan att se "runt hörnet", att klarlägga grunder, orsaker och verkan.

Själv lärde jag känna honom under hans tid på Svenska Dagbladet, en glad bohem och sällskapsmänniska med ett brinnande idrottsintresse och samtidigt ytterligt seriös när det gällde jobbet. Ingenting lämnades åt slumpen.

Den första Olympiaboken från Brunnhages planerades då, och mångkunnige Birger var som klippt och skuren att svara för den viktiga sammanfattningen av sommarspelen. En uppgift han som han genom åren såg som ett hedersuppdrag och helhjärtat engagerade sig för t.o.m. Söul 1988, som blev hans 18:e och sista OS.

Hans olympiska insatser rönste också internationell uppmärksamhet och i april 1988 fick han vid SOK:s 75-årsjubileum som förste svensk av Juan Antonio Samaranch mottaga IOK:s nyinstiftade utmärkelse "Olympic Trophy" till förtjänta sportjournalister.

Birger Buhre var också debattör av rang i känsliga och kontroversiella frågor och slogs helhjärtat för det han trodde på. För att citera Åke Strömmers träffande formulering, han gjorde som Runebergs Kulneff som "kysste och slog ihjäl med samma varma själ". Birger var positiv rakt igenom. Hans ambition var att inte sära utan att sätta saker och ting på sin rätta plats.

Birger Buhre var sportjournalist i ordets bästa betydelse. Han sökte sanningen, inte sensationer och skandaler.

Sven-Ulf Pettersson

## MISO

MISO står för Malmöidrottens Samorganisation. MISO i sin tur grundade MIV, Malmö Idrottens Vänner. Sedan 1986 ger MISO och MIV ut en förnämlig idrottshistorisk publikation, "Så kom idrotten till Malmö." Liksom SOF-Bulletinen har den hittills utkommit med 3 nr per år. Ansvarig utgivare alltifrån starten var ingen mindre än Birger Buhre. Han har genom sitt engagemang i högsta grad bidragit till att "Så kom idrotten till Malmö" höll en så hög standard. Ur denna skrift hämtar vi sista sidans uppgift om Skånes olympiska guldmedaljörer.

# Skånes 31 olympiska mästare

Skåne kan presentera 31 olympiska mästare (individuellt och i lag). De har då representerat en Skåne-klubb. Hänsyn har inte tagits till om guldmedaljören kommit från annat håll i Sverige. Lika lite som hänsyn tagits till om en i Skåne född, blivit olympisk guldmedaljör för förening utanför Skåne.

Håll till godo med Skånes alla trettioen OLYMPISKA GULDMEDALJÖRER!



Den förste: Eslöv-födde Friethjof  
Mårtensson, IK Sparta, London 1908



Den senaste: Bombay-födde Rolf  
Edling, LUGI, Melbourne 1976

## ■ Brottning

**FRITHIOF M MÅRTENSSON**  
mellanvikt, gre rom

IK Sparta, Malmö  
1908 London

**Carl (CALLE) Oscar WESTERGREN**  
mellanvikt A, gre rom  
mellanvikt B, gre rom  
tungvikt, gre rom

IK Sparta, Malmö  
1920 Antwerpen  
1924 Paris  
1932 Los Angeles

**JOHAN Cornelius RICHTOFF**  
f Larsson  
tungvikt, fri stil  
tungvikt, fri stil

BK Kärnan, Limhamn  
1928 Amsterdam  
1932 Los Angeles

**THURE Sigvard SJÖSTEDT**  
mellanvikt B, fri stil

BK Kärnan, Limhamn  
1928 Amsterdam

**Karl GUSTAF Herbert FREIJ**  
lättnikt, gre rom

IK Sparta, Malmö  
1948 London

**KARL-ERIK NILSSON**  
lätt tungvikt, gre rom

GAK Enighet, Malmö  
1948 London

**Bror VIKING PALM**  
lätt tungvikt, fri stil

GAK Enighet, Malmö  
1952 Helsingfors

## ■ Fäktning

**ROLF EDLING**  
värja, lag

LUGI, Lund  
1976 Montreal

## ■ Gymnastik

**ARVID HOLMBERG**  
svenska systemet, lag

Malmö GoFK  
1908 London

**Harald GUSTAF JOHNSON**  
svenska systemet, lag

Malmö GoFK  
1908 London

**John EMIL SÖRENSSON**  
svenska systemet, lag

Malmö GoFK  
1912 Stockholm

**ERIK CHARPENTIER**  
svenska systemet, lag

LUGI, Lund  
1920 Antwerpen

**HJÖRDIS NORDIN-HALLQVIST**  
redskap, lag

GF Idrott, Landskr  
1952 Helsingfors

## ■ Fotboll

**ERIK Henry Sixten NILSSON**  
vänsterback

Malmö FF  
1948 London

**KJELL ROSÉN**  
högerytter

Malmö FF  
1948 London

## ■ Ridning

**CHRISTER HORN AF ÅMINNE**  
fälttävlan, lag

K 6, Ystad  
1912 Stockholm

**AXEL NORDLANDER**  
fälttävlan  
fälttävlan, lag

K 5, Helsingborg  
1912 Stockholm  
1912 Stockholm

**FREDRIK ROSENCRANTZ**  
hoppning, lag

K 6, Ystad  
1912 Stockholm

**FREDRIK HELMER-MÖRNER**  
fälttävlan  
fälttävlan, lag

A 3, Kristianstad  
1920 Antwerpen  
1920 Antwerpen

**AXEL STÄHLE**  
hoppning, lag

K 6, Ystad  
1924 Paris

**ÅKE THELNING**  
hoppning, lag

K 5, Helsingborg  
1924 Paris

**HENRI SAINT CYR**  
dressyr  
dressyr, lag

Kristianstads FRK  
1956 Stockholm  
1956 Stockholm

## ■ Simning

**Karl GUNNAR LARSSON**  
200 m medley  
400 m medley

Malmö Simsällskap  
1972 München  
1972 München

## ■ Skytte

**RAGNAR SKANÅKER**  
fripistol

Ängelholms SSK  
1972 München

## Guldgrenar

Brottning .....	10 (ind)
Ridning .....	10 (lag)
Gymnastik .....	5 (lag)
Simning .....	2 (ind)
Fotboll .....	2 (lag)
Skytte .....	1 (ind)
Fäktning .....	1 (lag)

## Guldstäder

Malmö .....	17
Ystad .....	4
Helsingborg .....	3
Kristianstad .....	3
Lund .....	2
Landskrona .....	1
Ängelholm .....	1