

SOF-BULLETTINEN

SVERIGES
OLYMPIAHISTORIKERS
FÖRENING



Nr1 1997

Från starten nr 33

ISSN 1104-7259

Ordförande:	Ture Widlund, Torsgatan 56, 113 37 Stockholm
Vice ordförande:	Owe Fröberg, Gammeltorpsvägen 5 B, 155 30 Nykvarn
Sekreterare:	Britt-Marie Ellis, Solskensvägen 13, 146 46 Tullinge
Vice sekreterare:	Börje Larsson, Ekviksvägen 7, 139 00 Värmdö
Kassör:	Mats Peterson, Skönviksvägen 313, 122 66 Enskede
Klubbmästare:	Manuel Vargas, Storskiftesvägen 172, 145 60 Stockholm
Redaktör SOF-Bulletinen:	Stig Nilsson, Hagenvägen 12 B, 142 65 Trångsund
SOK-representant:	Gösta Gärdin, Grevgatan 8, 114 53 Stockholm

**Olympiska
sommarspel
1984-1996
Sid 3**

**Prins Bertil död
Sid 5**

**OS-guld gav mer guld
Sid 14**

**Sagan om bröderna
Nordahl
Sid 8**

SOF Bulletin

Organ för Sveriges Olympiahistorikers Förening

Föreningen bildades den 3 mars 1986

Ansvarig utgivare:

Ture Widlund

Redaktionen för SOF-Bulletinen påpekar att tidningens artiklar och annan text inte nödvändigtvis behövs spegla SOFs uppfattning. Artiklarnas innehåll och utformning står helt för resp författares räkning.

Utgivningsplan 1997

Nr	Utkom	Manusstopp
1	febr	8/2
2	maj	20/4
3	aug	1/9
4	okt	1/10

Adressbyte?

SOF-medlemmar som flyttat till ny adress - var vänlig meddela SOFs ordförande detta. Ture Widlund, Torsgatan 56, 113 37 Stockholm

Medlemsavgiften

Kom - i - håg att betala medlemsavgiften.

Nästa SOF-möte

17 Mars 1997

Medarbetare

I detta nummer av SOF-Bulletinen har förutom redaktören Stig Nilsson följande personer medverkat: Ture Widlund, Arne Ljungqvist, Wolf Lyberg, Ove Karlsson, Gösta Gärden, Britt Marie Ellis, Vidar Martinell och Öyvind Tronstad.

Vi hoppas fler medlemmar ställer upp med material till SOF-Bulletinen

Ledare

Vilka erfarenheter har vi fått från Atlanta?

Professor John MacAloon ger en del svar på framtida frågor i en intervju med TT.

Han säger att de olympiska spelen är i dag starkare än någonsin tidigare. Men den olympiska rörelsen är hotad.

Han säger vidare att när Juan Antonia Samaranch beslutar sig att avga kommer en ledarkris att uppstå.

Frågor som kommer att bli kontroversiella är antalet deltagare i OS. IOK vill begränsa antalet för att hålla spelen på en rimlig nivå. De internationella specialförbunden vill se sina egna sporter växa och få större betydelse.

Vilken betydelse har OS?

Ingenting uppmärksammas som OS. Det skiljer sig från allt annat i TV-världen. Det är det enda idrottsvenemang som ses av ett stort antal kvinnor över hela världen. OS är lika populärt i alla världsdelar, hos vita och svarta, hos kristna och muslimer, hos rika och fattiga och alla yrkeskategorier.

OS handlar enligt dess grundtanke om fred, samförstånd och förståelse över gränserna. Men hur blir det i framtiden.

Kommer vi att representera vårt land eller sponsorn. Kommer vi att representera olika sammanslutningar som EU. Kommer etniska lag att ställas mot varandra eller religiösa. Det är frågor som kommer att dyka upp de närmaste 25 åren säger MacAloon.

Nationaliten är inte lika viktig längre. Många människor har två pass eller byter nationalitet som Ludmila Engqvist. Kommer de afrikanska idrottsmännen att tävla för sitt nya hemland eller vill de representera Afrika trots att de bor, studerar och får bättre betalt i Amerika eller Europa.

Sponsorernas framfart är också en fråga som kommer att belysas i framtiden då det blir svårare att se vilket land idrottsmännen representerar än vilket företag han/hon har som sponsor. Förre var det armén som i öststaterna sponsrade idrottsmännen, nu är det Adidas, Nike och Reebok.

Fred, samförstånd och förståelse över gränserna fick sig en knuff första gången i Antwerpen 1920 men var det någon skillnad i Los Angeles 1984 och Atlanta 1996?

Hur blir det om Sverige får OS 2004. Nu efter inlämnandet av ansökan övergår förberedelserna till genomförande.

Hur ser planerna ut för en för en satsning på svensk idrott till OS 2004?

Entusiasmen som fordras infinner sig inte om vi med en stor trupp, en av de största, kommer att ta endast ett fåtal medaljer. Vårt resultat i Atlanta var ett av de sämsta någonsin. Australien med 18,5 miljoner invånare som arrangerar OS 2000 tog 41 medaljer varav nio guld. Aven arrangörsländan Sydkorea och Spanien tog många medaljer när de arrangerade OS. Framgångarna får vi bara genom en medveten satsning av pengar på idrotten. Vi har sju år på oss och det tar tid att få fram nya medaljaspiranter. En ansökan om OS kräver också en idrottspolitik.

STIG NILSSON

Olympiska Sommarspel 1984-1996

Los Angelse 1984

Spelen i Los Angelse karakteriserades av en patriotism utan like. Hemmapubliken gav de sina ett enormt stöd och USA kom att dominera spelen eftertryckligt. Öststaterna bojkottade spelen med undantag för Rumänien och Jugoslavien.

Bojkotten betydde att även nu fick Sverige fin utdelning, två guld, elva silver och sex brons. Kanotisterna blev mycket framgångsrika med guld till Agneta Andersson i K1 1500 meter och tillsammans med Anna Olsson i K 2 500 meter. Båda ingick också i silverlaget på K 4 500 meter. Tre silvermedaljer tog Lars Erik "Zeke" Moberg.

Även de svenska brottarna fick flera medaljer även om Tomas Johansson inte fick behålla sin silvermedalj (doping). Men tre medaljer gick till Kent Olle Johansson (silver), Sören Claesson (brons) och Frank Andersson (brons).

Den mest prestigefyllda medaljen tog unge Patrik Sjöberg i höjdhopp (2.33). Kenth Eldebrink tog brons i spjut.

Förresimmaren Svante Rasmuson blev silvermedaljör i modern femkamp efter en dramatisk slutspurt i terrängloppet.

Spelens kung blev Carl Lewis. Han upprepade Jesse Owens bravad från 1936 och vann 100 meter, 200 meter, längdhopp och deltog i det amerikanska guldlaget i korta stafetten.

Olga Korbut och Nadia Comaneci fick sin efterföljare i USAs Mary Loe Retton. Hon var inte lika trådmal som sina företrädare utan ett kraftpaket som tog världen med storm genom sitt leende och charmiga uppträdande. Hon har sedan dragit nytta av sina framgångar i Los Angeles genom reklamuppdrag, som föredragshållare och som TV-kommentator.

Söul 1988

Sovjet och de övriga öststaterna deltog i spelen igen och det betydde färre medaljer för Sverige. 139 nationer och 8465 deltagare deltog i 23 idrotter. Bland deltagarna fanns många riktiga proffs som nu tilläts deltaga. Bl a fick de bästa tennisspelarna möjlighet att delta då sporten togs upp på programmet igen. Senast var det 1924.

Medaljskörden för Sverige blev fyra silver och sju brons. Nuvarande världsmästaren i box-

ning George Cramme-Scott tog ett silver, liksom skytten Ragnar Skanåker och simmaren Anders Holmertz på 200 meter fritt samt seglarduon Birgitta Bengtsson-Marit Söderström.

Stefan Edberg blev dubbel bronsmedaljör, i singel och i dubbel tillsammans med Anders Järryd. Erik Lind i bordtennis, Lasse Myrberg i boxning och Tomas Johansson i brottning tog också brons. Lagtempolaget i cykel blev också bronsmedaljörer liksom Patrik Sjöberg som med 2.36 fick sin bronsmedalj. Han hade också en bra hopp på 2.38 som skulle ha gett guld.

Sverige deltog åter i fotboll och gick till kvartsfinal, där Italien blev för svårt, 1-2.

Annars minns väl de flesta dessa spel på grund av doping. Under stor uppståndelse skickades Ben Johnsson hem till Kanada sedan han avslöjats som fuskare i dopingkontrollen. Han lever nu ett ganska tillbakadraget liv i Kanada. Även lyftare från Bulgarien och Ungern drabbades. Korrupta domare i boxning väckte också stor uppmärksamhet.

Friidrottsdrottning blev Florence Griffith Joyner med seger på 100 meter, 200 meter och 4 x 100 meter. Till detta fick hon också en silvermedalj på 4 x 400 meter.

Simmardrottning blev Kristin Otto med fyra individuella guld och två i lagkapp.

Simmarkning blev USAs Matt Biondi med fem guld, ett silver och en brons.

USAs simhoppare Greg Louganis uppmärksammades också mycket genom att som första hoppare ta guld i höga hopp och svikhopp i två OS i rad.

OS i Barcelona 1992

I Barcelona deltog 169 nationer och för första gången på länge var det inga bojkotter som störde bilden.

Sydafrika fanns med och Nelson Mandela besökte OS-staden. De krigförande länderna i forna Jugosloavien deltog också och det splittrade Sovjetunionen deltog under namnet EUN.

EUN vann nationstävlingen med den vitryske gymnasten Vitalij Sjtjerbo som den stora poängplockaren med sex guld.

Carl Lewis tog sitt sjunde och åttonde OS-guld i längd och stafett 4 x 100 meter.

Sveriges enda guld tog J O Waldner i bordtennis men det blev även sju silver och fyra brons. Gamla säkra namn som Ragnar Skanåker och Patrik Sjöberg fick stiga upp på silverpallen. Anders Holmertz fick stiga upp på silverpallen två gånger på 200 meter fritt och i lagkapp 4 x 200 meter och tog dessutom brons på 400 meter fritt. Kanotisten Agneta Andersson tog även hon ett silver och ett brons. Handbollslaget föll

i finalen mot EUN.

I basket dök USAs dreamteam upp och vann i uppvisningsstil. Därmed försvann amatörismen i OS och många aktiva, 10 563 deltog, tävlade inte bara för sitt land utan även för sponsorn i 25 sporter.

Atlanta 1996

Atlanta är i färskt minne hos alla. Vi minns Johnsons fantastiska rekord på 200 meter, Ludmila Enqvists guld på 100 meter häck samt kantottjejrerna Susanne Gunnarsson och Agneta Anderssons guld i kanot. Vi minns också kommersialisering, en organisation som ibland pajade, patriotismen och bomben i olympiaparken. Här ger Wolf Lyberg en mer ingående bild i siffror av OS i Atlanta:

Efter (och före t o m) brukar de olympiska arrangörerna ägna sig åt ett ganska ohämmat skrytande över hur många som deltagit i deras spel. Mycket få av de publicerade siffrorna brukar emellertid vara korrekta.

Varför? Därför att arrangörerna i regel anser att alla de som finns på plats i OS-staden är deltagare. Många räknar utan att rodna in deltagare i demonstrationsidrotterna. T o m handikappgrenarna fanns inräknade i Atlantans siffror.

Deltagarantalet i Atlanta har angivits till 10 774 (3 624) – det är den ackrediterade siffran.

Redan tidigare har vi svenskar på ett föredömligt sätt seft till att siffrorna blivit åtminstone någorlunda korrekta. Jag vill nämna specialister som Erik Jufält och framför allt Lennart Dahllöf, men även vår nuvarande ordförande i SOF Ture Widlund samt en specialist som SOFaren Ove Karlsson har följt deras linjer.

Sedan 1992 har jag följt i Dahllöfs fotspår och sett till att hans förda anteckningar ideligen kompletteras. Jag har haft glädjen att gå igenom alla hans anteckningar från tidernas be-

gynnelse. Vår policy – och även alla internationella statistikers – har alltid varit att endast räkna dem som verkligen startat som deltagare.

Atlanta var i sanning en hård nöt att knäcka efter rätt väl dokumenterade Barcelona och de två mindre vinterspelen i Albertville och Lillehammer. Andå hade jag startat i god tid och fört in i nästan alla de som deltagit i det senaste VM inom resp sport.

Mina siffror är annorlunda än Atlantans – jag vill inte gå så långt att jag säger att de är 100-procentigt korrekta. Den mänskliga faktorn ställer alltid till med något för en som kanske inte haft matematik som en specialitet och inte har en dator som räknar automatiskt. Men ACOGS siffror var ganska hemska att pyssla med.

Till förfogande hade jag först alla preliminära anmälningar – alltså de som skulle sändas in till den 15 maj. Senare de slutliga anmälningarna som skulle vara inne den 16 juli och slutligen ackrediteringslistorna som de såg ut dagen efter OS-invigningen. Tyvärr knasade det till sig eftersom IOK fick sig dessa listor (alltså de slutliga) översända med "surface-mail" och inte dök upp förrän i slutet av oktober,

Så småningom kom även resultatböckerna och jag måste tillstå att ACOG har gjort mycket fina sammanställningar även om t ex ryttartävlingarnas sammanställning tycktes mest koncentrerad på att visa alla hinder i hoppning och fälttävlan och saknade massor av resultat.

De slutliga listorna var heller inte särskilt lyckade, det fanns åtminstone 8-10 idrottsmän som inte kunde återfinnas i ackrediteringslistorna, men väl i resultatlistorna. Dessutom hade vissa lagidrotter fler ackrediterade än det var tillåtet att anmäla. Gahna hade t ex 23 ackrediterade spelare – endast 18 var tillåtna. Och gott och väl tre dussin deltagare fanns utskrivna två gånger och hade räknats dubbelt.

Min slutliga sammanställning fördelad per kontinent blev:

	Anmälda	Ackrediterade	Startande	De tio största nationslagen var:	
Afrika	52 1125/ 233	-795/ 175	734/ 154	1. USA	647/268
Amerika	42 3661/1219	2251/ 788	2177/ 753	2. Tyskland	465/189
Asien	43 2372/ 855	1696/ 654	1635/ 635	3. Australien	415/164
Europa	48 8519/2872	5296/1797	5187/1766	4. Ryssland	388/157
Oceanien	12 758/ 256	591/ 210	577/ 205	5. Italien	339/103
Totalt	197 16435/5433	10630/3624,	10310/ 3513	6. Japan	306/150
				7. Kanada	304/151
				8. Sydkorea	302/113
				9. Frankrike	300/101
				10. Storbritannien	298/116
				Kina	298/187

Alltså var det där 537 som inte startade d v s 94,58 %.

In Memoriam

Prins Bertil

Det var den 9 december 1947 som Prinsen valdes till ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté. När han gick bort den 5 januari i år var han således på väg mot ett imponerande 50-

Ett anmärkningsvärt rekord sattes av USA som hade icke mindre än 1326 preliminära anmälningar.

De nordiska ländernas trupper:

17. Sverige	177/66
Danmark	119/65
Norge	96/54
Finland	77/30
Island	9/ 4

Idrotter som hade flest deltagare:

1. Friidrott	2036/753
2. Simning	950/470 (exkl vattenpolo)
3. Rodd	605/205
4. Cykel	478/110
5. Segling	458/100
6. Kanot	451/122
7. Skytte	419/124
8. Brottning	401
9. Judo	389/151
10. Fotboll	383/122

Icke mindre än 141 /47 icke startande kom från den fria idrotten, som inte hade några speciella kvoter, liksom simningen. Övriga startade var att kanot 21/8 låg trea bland icke startande efter fotbollen med 35/7.

För första gången startade alla 197 olympiska kommittéer

En överraskning var att upptäcka att cykelsporten fått OK på att använda fem man i landsvägslöppet. Det har inte hänt sedan 1924 eller 1928. Skälet till detta sägs ha varit att UCI satt det som ett villkor för att profven skulle starta då de behövde sedvanliga hjälppryttare. Det vore en bedrövlig eftergift om det är sant från IOKs sida. Låt oss hoppas att man lägger märke till att cykel är en individuell idrott, åtminstone i OS.

Ett annat rykte som får håret att resa sig på mig är att de amerikanska beachvolleybollspelarna begärt, och fått, betalt för sitt deltagande. Detta enligt amerikanska källor.



årsjubileum. Det hade blivit en mandatperiod av en olympisk idrottsledare som mig veterligt bara överträffats av den egyptiske IOK-ledaren Angelo Bolanaki som kom upp i 53 år och 45 dagar åren 1910-1963.

När nu SOKs vice ordförande C G Anderberg interimistiskt fram till årsmötet i höst tar över ordförandeklubban så är det andra gången detta sker. J Sigfrid Edström ledde SOK på liknande vis efter kronprins Gustaf Adolfs död vid flygolyckan på Kastrup i Köpenhamn den 27 januari 1947.

Mycket få personligheter i vår tid – kungliga eller andra ”höjdare” – torde ha lämnat detta jordiska med så många varma och odelat positiva eftermälen. De har icke varit resultatet av välvilja mot den sörjande familjen utan helt enkelt därför att Prinsen i hela sin framtoning framstod – och var – en god människa som vi alla litade på, såg upp till och respekterade för hans exemplariska vilja att alltid ställa upp för vårt land, för vårt näringsliv, för vår idrottsrörelse och många andra föreningar och organisationer.

Med tanke på detta enorma arbetsfält var det därför naturligt att Prinsen inte på samma sätt som sin far och bror tidsmässigt kunde engagera sig i att leda SOK. Men åtminstone en gång i månaden hade Bo Bengtsson och undertecknad att besöka honom på Slottet och gå igenom vad som hänt eller skulle hända.

Vi som under några decennier haft förmånen att samarbeta med honom och se honom i aktion kände på något vis att hans kunglighet försvann och hur han snabbt blev en god kamrat, utan att därför respekten på något vis försvann. På något vis inbjöd han till personliga förtroenden. Han var en god lyssnare och han gillade en god historia. Hans bullrande skratt glömmar man inte så lätt.

Under mina 20 år på RF och SOK fick jag tillfälle att göra resor i 16 länder med Prinsen – alla oförglömliga minnen. Jag tänker på episoder som när Prinsen

* dansade en eldig kosackdans med borgmästaren i Kiev - inte ett öga var torrt

* trollband några hundra östtyskar i Hofbraukeller i Leipzig med sitt artisteri som visselekonstnär. Jublet ville aldrig ta slut.

* hyllades med ett tal in på småtimmarna i en statsvillan i Moskva av ingen mindre än en av "höjdarna" i Propagandaministeriet. Där stod rojalismen högt i kurs.

Ganska märkligt att just de gamla socialiststaterna DDR, Polen och Sovjet var de som kanske mest var fångade av Prinsens personlighet och enkla sätt att vara tillsammans med idrottsopparna.

Kanske var det för att han behandlade dem som idrottskamrater liksom han gjorde med alla i de svenska OS-trupperna. De aktiva frågade alltid efter honom och gillade att prata – alltid otvunget och låtsamt – med honom. Internationellt upphörde aldrig hans perfekta engelska och franska att imponera. Han kunde verkligen välja sina ord så att de lättade på stämningar och spänningar. Jag minns speciellt på ett Riksidrottsmöte i Folkets Hus, då det efter en lång och hetsig debatt såg ut att sluta i en tidskrävande sluten votering, Prinsen slog klubban i bordet och frågade:

– Ska vi ta en rövare med röstning med handuppräknning?

Naturligtvis blev svaret ja.

Träffade Prinsen i mellandagarna

Strax innan jul stötte jag ihop med Prinsessan Lilian som bad mig att under mellandagarna komma ut och – som hon sade – "pigga upp" Prinsen och tala om gamla minnen.

Därför besökte jag honom så sent som den 29 december ute i Villa Solbacka på Djurgården. Jag hade väntat mig en trött och sliten Prins. Och visst var han trött och slumrade till då och då liksom han ideligen fick ställa sig upp där vi satt framför brasan i den öppna spisen, klagande över kramp i benen. Men vi mindes och pratade om bl a de episoder jag tidigare nämnt och för en sista gång fick jag höra det bullrande skrattet, där Prinsen erinrade sig hur han bett DDRs president satsa på öl i stället för ett vitt vin som nyss skänkts i.

Sådan var han, vår Prins. Sådan kommer vi att minnas honom. Visst blir det tomt utan honom men med så många minnen blir han oförglömlig.

WOLF LYBERG

Svenne Berka ej längre bäst på plan

En av svensk lagidrotts färgstarkaste profiler, Sven Bergquist eller Svenne Berka är död. Han avled 82 år gammal på Blackebergs sjukhus den 16 december.

Han var en äkta söderkis. Därför var det naturligt att han under hela sin karriär bortsett från ett kort gästspåel i Aik representerade Hammarby IF. "Svenne Berka" bäst på plan blev ett begrepp på 40-talet. Då var han allsvensk toppspelare i fem idrotter, fotboll, ishockey och bandy för Hammarby IF, handboll med Hellas och bowling med BK City.

Mest känd blev han som fotbollsmålvakt, där han betraktas som ett fenomen, som kunde göra de mest otroliga räddningar, en högklassig artist och en av Sveriges största målvakter genom tiderna. Han gjorde 35 landskamper i fotboll trots att Hammarby i huvudsak spelade i division II på den tiden. Som hockeyback gjorde han 30 landskamper och blev fem gånger svensk mästare i Hammarby eller Bamsingarna som laget kallades i folkmun med så färgstarka lirare som Kurre Kjellis, Holger Nurmela, Ake Plutten och Stig Emanuel Andersson m fl. 1936 var han dubbel OS-deltagare men det blev inga framgångar den gången. Bara femma i ishockey i Garmisch och i fotboll den tragiska förlusten mot Japan i Berlin. Han var med även i OS 1948 i S:t Moritz, då som Sveriges förste rikstränare.

Svenne Berka var en äkta kämpe och det sinne laget hade han stor nytta av då han 1955 blev påkörd av en värnpliktig bakifrån på Uppsala vägen och därigenom blev totalförslamad. Hela 40 år tillbringade han därefter i rullstol. Han tvingades amputera båda benen men det härliga humöret hade han kvar. I sin rullstol var han en ofta anlitad föredragshållare.

Sven sörges närmast av hustrun Marianne och dottern Elisabeth samt Hammarby IF.

En annan stor idrottsman gick också bort i före nyår. Det var boxaren Olle Tandberg. Han deltog i Berlin-OS 1936 men hans satsade på de inställda spelen i Helsingfors 1940.

STIG NILSSON

Gustav-Adolf Öhlund död

Gustav-Adolf Öhlund, SOF-medlem, (född 1920 03 08) dog 1996 11 22 på S:t Görans Sjukhus i Stockholm. SOFs utmärkte sekreterare åren 1990-1994 har efter en tids sjukdom avlidit, 76 år gammal.

"Adde" som han rätt och slätt kallades bland släktingar och vänner, hade allt sedan barndomen ett grundmurat sportintresse. Längdskidor var hans speciella skötebarn men även

friidrott och fotboll låg honom varmt om hjärtat.

Han var under 1940-talet flera år fotbollstränare i olika småklubbar i norra Västerbotten. Gick bl a en tränarkurs under välkände engelsmannen George Raynors ledning.

Var en trogen funktionär vid olika sportarrangemang i hemstaden Skellefteå. Bl a vid Skid-SM 1946. Skellefteåspelen på skidor och friidrottsgalor.

Hans stora intresse och lidelse (förutom konst, litteratur, filateli - speciellt OS-märken och släkttforskning) var skidstatistik. Förmodligen hade han den förnämsta i landet i privat ägo. Redan 1931, som 11-åring, började han notera skidresultat. Med tiden lyckades han sammanställa alla junior- och seniordistriktsmästare i de nordiska grenarna i alla Sveriges skiddistrikt åren 1910-1990. Har även sammanställt nästan alla OS, VM och SM-resultat genom tiderna. Vad han inte visste om skidresultat var inte värt att veta. Han hade ett sifferminne av sällan skådat slag.

1984 träffade jag den gladlynte "Adde" första gången vid Svenska Idrottshistoriska Föreningens höstmöte på GIH. Allt sedan dess är jag honom oändligt tacksam över alla förfrågningar jag besvarat honom med, både i tid och otid. Alltid lika glad och vänlig att ge ett korrekt och riktigt svar. .

Arne Jägmo död

Den kände skidledaren, SOF-medlemmen Arne Jägmo (f. 1916 05 13 i Vattrång - d. 1997 01 08 i Västerås) har hastigt avlidit, 80 år gammal.

Med Jägmos bortgång har en av svensk idrotts driftigaste ledare gått ur tiden. I hela sitt liv var han en stor eldsjäl. Det började hemma i Harmånger i Hälsingland när han som 12-åring blev tvåa bland 20-25 åringar i ett skidlopp i hembyn. Den lille viljestarke idrottsgrabben som till slut skulle komma att tävla både med "Håsjö-Dahlqvist" och Gunder Hägg. Han som skulle åka 20 vasalopp och delta i ett 21a, det sista 1970 som högtidstalare i Mora Kyrka. Skidlöpare, terräng löpare, friidrottsman, orienterare, fotbollsmålvakt av div III-klass.

Som ledare har Arne verkat på alla nivåer. Bl a ordförande i Västerås IK, Västmanlands Skidförbund och sist men inte minst Svenska Skidförbundet 1967-1982. Han invaldes i SSF 1967 blev vice ordförande 1967 och var sedan också skattmästare och ordförande i längdloppningskommittén innan han blev ordförande i förbundet. 1955 kom han till Västerås och tog tag i det mesta i idrottsväg. Internationella friidrottstävlingar på Arosvallen blev det, en ny ishall byggdes och i Rocklundaskogen var det skidtävlingar.

Han förenade uppslagsrikedom med dy-



namisk förmåga till handling både som idrottsledare och hårt engagerad man i yrkeslivet. Kunde se tillbaka på 50 år inom konsumentkooperationen - avslutningsvis som chef för Konsum Västmanland.

Det var eldsjelen Jägmo som hittade på vad som på 1970-talet blev en välkänd slogan. Han satte sig ned vid skissblocket och gjorde design till 1972 års stora PR-succé, märket med texter "Hjärtat slår för skidor". På cirka ett halvår under 1972 inbringade märket över en kvarts miljon kronor. Totalt flera miljoner sedan dess!

En annan fantastisk sak är hans vackra klockor - totalt nära 5000 - som är smått berömda. De finns lite var stans, i 18 olika länder. Alla försedda med kartor, landskapsvapen, symboler, ortsnamn m m. Han snidade ut floder, vägar, städer, sjöar och namn. Så det är inte undra på att Jägmo-klockorna betraktas som en raritet.

Jag vill av hela mitt hjärta inför avskedet säga ett varmt tack för mycket gott samarbete till mina båda kära sportvänner, Adde och Arne.

VIDAR MARTINELL

Beverly Whitfield död

Guldmedaljören Beverly Whitfield från Australien vann guld på 200 meter bröst vid OS i München 1972. Den 23 augusti 1996 avled hon. Hon dog av svåra bröstsmärtor.

Hon blev berömd för den sensationella segern i München 1972. Hon låg fyra efter 150 meter då hon satte in sin spurt. Endast 0.65 sekunder skilde mellan de tre främsta. Det berättas om en glädjefyllt segerfest efter guldet.

Hon arbetade också med barn som fått en dålig start i livet och kommer att saknas mycket av Wollongongs utslagna barn.

Imponerande av Ludmila

Efter segern på 100 meter häck i Atlanta höll Ludmila Engqvist presskonferens. Man frågade som alltid hur segren hade firats och så fick hon frågan om att berätta om sitt liv.

Ludmila började att berätta om sitt liv. Om rotlösheten som barn, då familjen hela tiden flyttade runt på grund av pappans jobb inom armén. Om uppväxten i ryska landsortsstäder som Tambov och Tjerepovets, Om bristen på häckar - det fanns bara nio häckar i hela stan, om hur hon började sin karriär som häcklöpare. Om nervositeten och tårarna vid OS-debuten i Söul, Om hennes VM-guld för Sovjetunionen 1991. Om mötet med sin svenske man och manager Johan. Om dopingavstängningen förorsakad av en svartsjuk f d man, om vägen till svenskt medborgarskap. Om ryska maffian och alla provningar i hennes tidigare hemland.

Alla satt där trolldundna och ingen hade väl upplevt någon idrottsman som berättat så.

Hon visade också att hon hade starka känslor för sitt nya hemland och att hon hade en vilja att ge något tillbaka.

Alla elitidrottsmän i vårt land har den svenska idrottsrörelsen att tacka för sina framgångar men har de alltid en känsla att ge något tillbaka till sitt land och sitt förbund.

Ludmila borde bli en inspirationskälla för andra idrottsmän. Hon har visat en professionalism som banat väg för henne att bli bäst i världen.

Blågula guld - 100 år

Det är titeln på en bok skriven av Bengt Grive. Det har kommit ut många böcker i anledning av det olympiska 100-års jubileet. Många blir snabbt inaktuella men det lär inte Bengt Grives bok bli. Många intressanta iakttagelser och 62 intervjuer med svenska olympiska guldmedaljörer gör boken extra intressant.

Atlanta 96

Det är namnet på en bok som utkom i november. Den är på 132 sidor med över 200 bilder. Priset är 250:-, medlemmar i idrottens bokklubb betalar 184:-

Boken innehåller två större reportage om Ludmila Engqvist och Michael Jonsson. Den innehåller vidare analyser och reportage.

Spelen skidras gren för gren.

Boken är ett samarbete mellan Bildbyrån och SISU Idrottsböcker. Roger Gottfridsson och Invar Ek har skrivit texterna.

Olympiaboken

De olympiska spelen är världens största idrottsfest och i Olympiaboken, som utges av Strömbergs Förlag får man chansen att vara med och uppleva de Olympiska spelen.

I Olympiaboken kan man kontrollera hur det gick till, när och hur den aktiva blev utslagen, vad som låg bakom framgångar o s v.

Där finns också genomtisterna-siffror, sammanfattningar och specialististik. Det sägs att detta är världens bästa olympiabok.

Olympiaboken har en lång tradition och är ett fantastiskt uppslagsverk för de som har alla volymerna. Bland medarbetarna finns många kända olympiahistoriker i Sverige och andra länder.

100 år med Olympiske Leker

Per Jorsett har skrivit Norges Olympiska Kommittees officiella jubileumsbok med denna titel. Boken ger en översikt över alla de Olympiska Spelen från Athen 1896 till och med Atlanta 1996. Varje sommar- och vinter OS finns med liksom de främsta profilerna från varje OS. Ett kapitel handlar också om gamla tiders Olympiska Spel i gamla Grekland. Boken är i stort format på 208 sidor. 12 sidor är statistik och boken innehåller över 300 bilder i svart-vitt och färg.

Boken är skriven med norska ögon och återger främst norska resultat. Författaren har haft stor hjälp av svensk OS-litteratur. Boken har fått fina recensioner i norsk press.

Boken kostar 298 kronor och kan beställas direkt från förlaget: Hjemmets Bokförlag A/S, N-0055 Oslo.

ÖVIND TRONSTAD

IOK 100 år

Med anledning av IOKs 100-årsjubileum har Strömbergs Idrottsböcker gett ut en unik bokserie i tre band. De innehåller ett fantastiskt bildmaterial och den svenska texten är skriven av Sven Plex Pettersson. Förordet är skrivet av IOK-presidenten Samaranch. IOK fyllde 100 år 1994 och de tre volymerna innehåller perioderna 1896-1912, 1920-1932, 1936-1956. Fortsättning följer

Kvinnokonferens

Den första Women and Sport World Conference har hållits i Lausanne den 14-18 oktober. 240 representanter från 96 nationer deltog. Bland föreläsarna deltog Arne Ljungqvist och han tog stark ställning mot IOC:s könstester under Olympiska spel.

Sagan om Bröderna Nordahl



Den 4-27 oktober arrangerade Idrottsantikvariatet i Vällingby plus några fler intressenter en utställning "Sagan om bröderna Nordahl". Utställningen invigdes fredagen den 4 oktober av Thomas Nordahl och många SOF-medlemmar var där.

Bröderna Gunnar, Bertil och Knut var alla med i det svenska lag som tog OS-guld i London 1948. Den unika utställningen har tagits fram av Stiftelsen Hörnefors Bruk.

Gunnar vann fem italienska mästerskap med Milan och han är ännu "il canoniere" hos italienarna. På utställningen fanns originalkontraktet på 91 000 kronor med Milan, som var upphovet till Sveriges förste proffsspelare i fotboll.

Idrottsantikvariatet är värt en besök. SOF-medlemmen Sivert Zacharoff är den som sköter verksamheten.

Idrottsantikvariatet ligger i samma hus som Strömberg/Brunnhages förlag som sedan 1945 ger ut årsböcker om idrott t ex Olympiaboken. I sortimentet finns också De antika Olympiska Spelen, De Olympiska spelen 1896-1912 och 1920-1932.

Mycket guld till Karelin

Det blev mycket guld till den ryske brottaren Karelin. Först OS-guld. Sedan fick han 50 000 dollar i prispengar av Rysslands Olympiska Kommitte. Därefter har han utnämnts till generalmajor i den ryska armén. Genom sitt tredje raka OS-guld blev han historisk. Han blev den förste genom tiderna att ta tre raka OS-guld i grekisk romersk brottning och i Ryssland är han den yngste generalen genom tiderna. Bara 28 år.

Uppsving för simhopp, bågskytte och handboll

14-åriga Anna Lindbergs framgångar vid OS i Atlanta har skapat en stark tillströmning till simhoppklubbarna. Resultatet kan förhoppningsvis redovisas vid OS 2000 och 2004. I Karlskoga där Anna Lindberg tränar har man fått ett 40-tal nybörjare och även på många andra platser i landet står nästa generations stjärnor i kö för att få vara med.

Till bågskytteföreningarna kommer både unga och äldre och vill vara med. Magnus Peterssons gastkramande OS-final i bågskytte har gett ett positivt resultat för den ganska anonyma sporten. I Malmö t ex kan man inte ta emot alla som vill vara med.

Även i handboll har tillströmningen ökat även om den varit god under hela 1990-talet tack vare handbollslandslagets framgångar under de senaste åren.

Genom TV-exponeringen har Anna Lindberg och Magnus Petersson varit oslagbara rek-lampelare för sina sporter.

OS-framgångarna betyder inte bara mycket sportsligt utan även, vilket är minst lika viktigt, när det gäller att skaffa sponsorer.



Rysslands yngste general

Bromantanfallen i Atlanta

Vid OS i Atlanta visade dopingproven från fem deltagare från det gamla östblocket (fyra från Ryssland och en från Litauen) förekomst av tidigare okänd substans nämnd Bromantan. denna substans bedömdes av IOKs medicinska kommitté vara en dopingsubstans av psykostimulerande slag, åtminstone likvärdig med de lättare stimulantia som är upptagna på dopinglistan (t ex efedrin m fl) eller kanske i o m i klass med amfetamin. Substansen fanns inte speciellt angiven i dopinglistan (den var ju dittills okänd) men eftersom listan innehåller en "gummiparagraf" som säger att också substanser som är besläktade med de listade ("related compounds") är förbjudna, rekommenderade medicinska kommittén att idrottsutövarna skulle diskvalificeras, liksom en rysk läkare och en rysk tränare som varit inblandade. IOKs exekutivkommitté beslöt också i enlighet härmed.

Två av ryssarna överklagade genom sina olympiska kommittéer till den särskilda internationella "idrottsdomstol", som fanns i Atlanta för att lösa eventuella tvister. Efter flera dagars överläggningar beslöt domstolen att ge dem rätt och IOKs exekutivkommitté blev tvungen att häva alla diskvalifikationer.

Turerna i detta ärende har skapat såväl förvirring som utrymme för spekulationer och feltolkningar, varför det kan vara skäl att redogöra för vad som verkligen hände och den faktiska bakgrunden.

När jag ovan nämnt att man i Atlanta upptäckte en tidigare okänd substans är det en sanning med modifikation. Okänd för de flesta – ja, men under luppen av expertisen sedan någon tid. Under månaderna före Atlanta hade nämligen några av de ackrediterade dopinglaboratorierna iakttagit en dittills okänd substans vid en del rutinanalyser av dopingprover. Det gällde främst prover tagna inom det internationella friidrottsförbundets (IAAF) omfattande internationella kontrollprogram. Substansens karaktär var oklar, men den kunde störa analyserna vid misstänkt testosterondoping. Vid en närmare undersökning framkom att de aktuella proverna härstammade från idrottsutövare från det gamla östblocket, mest från Ryssland. Vid retrospektiva studier framkom att substansen faktiskt fanns också i några prover tagna under 1994 och 1995.

Fortsatt efterforskning gav vid handen att det rörde sig om ett i Ryssland tillverkat preparat nämnt "Bromantan", och som tagit fram för bruk inom ryska armén. Preparatet fanns inte och finns inte heller nu, som ett officiellt läkemedel i Ryssland. En något knapphändig vetenskaplig litteratur på ryska gav vid handen att drogen har en psykostimulerande verkan och

stärker immunförsvaret. Mot denna bakgrund skickade IAAF i juni ett brev till IOKs medicinska kommitté i vilket man förvände om att en ny dopingsubstans verkade vara på gång i de gamla öststaterna, särskilt Ryssland, och att det kunde var skäl att vara på vakt i Atlanta. Laboratoriet i Atlanta vidtog nödvändiga förberedelser med känt resultat. Detta är bakgrunden

Gummiparagrafen "related compounds" är tillkommen i preventivt syfte för att förhindra att hittills okända substanser med samma- eller liknande - verkan som de på dopinglistan, kommer till användning. Och skulle trots allt sådana substanser börja användas ger paragrafen möjligheter till ett snabbt ingripande. Kort uttryckt kan man säga att gummiparagrafen är till för att förhindra att de som dopar sig hela tiden ligger före dem som bekämpar doping. Tyvärr tyder erfarenheter från IAAFs antidopingarbete på att gummiparagrafen har svårt att hålla för en juridisk prövning (bl a det s k Krabbefallet). I Atlanta gav dock juridisk expertis inom IOK klartecken och idrottsutövarna, liksom de inblandade ledarna diskvalificerades för doping med en "related compound", men domstolen tyckte således annorlunda.

Rent formellt grundade domstolen sitt beslut på att det inte var övertygande bevisat att Bromantan verkligen är en stimulerande drog i sådan grad att den kan jämföras med dem som är upptagna på dopinglistan men sådan tveksamhet kommer alltid att finnas beträffande "nya" droger. I praktiken är därför domstolens ställningstagande enligt min uppfattning, ett ytterligare belägg för att juridiken inte accepterar en gummiparagraf av det slag som finns i dopingreglerna, och att allt som är förbjudet måste specificeras.

ARNE LJUNGGVIST

Dopingfall i Atlanta 1996

Följande dopingfall rapporterades i Atlanta:

Estella Rodrig uez Villanueva, Kuba, judo +72. silver, furosemid, Lasix

Zafar Guliev, Ryssland, brottning gr-rom -48, brons, bromantan

Andrej Korneev, Ryssland, simning 200 m bröst, brons, bromantan

Rita Razmaite, Litauen, cykel, sprint 200 m kval, 23:e, bromantan

Nina Zjivanevskaia, Ryssland, simning 200 m rygg, 8:a, bromantan

Marina Trandenkova, Ryssland, friidrott, 100 m, 5:a, bromantan

Marie McMahan, Eire, friidrott 5 000 heat 2 14:e, fenylpropenolamin

Natalia Sjechodanova, Bulgarien, friidrott 100

m häck, 7:a steroider

Iva Prandzjeva, Bulgarien, friidrott tresteg, 4:a, steroider

Dessutom blev följande ledare avstängda för att ha medverkat till intag av bromantan:

Boris Vasilev, Litauen, tränare

Vitalij Sliusarenko, Litauen, läkare

Av dessa blev, efter överklagande, de som intagit och medverkat till intag av bromantan frikända. Se särskild artikel av professor Arne Ljungqvist. Estella Rodriguez Villanueva och Marie McMahon klarade sig undan med varningar medan Natalia Sjechodanova och Iva Prandzjeva blev diskade.

TURE WIDLUND

EU i OS

Statistikorganet Eurostat har gett ut statistik som visar EU-staternas förträfflighet. De europeiska staterna själva är måttligt intresserade av denna statistik. I Barcelona ville man också att EU-länderna skulle marschera in under gemensam flagga men ingen var intresserad. På samma sätt borde medalj- och poängstatistik mellan olika länder vara av litet intresse. Det kan knappast vara viktigt att låta lilla Sverige och andra små länder jämföras med Amerikas Förenta Stater.

Intressantare är att jämföra medaljer per invånare. Australien före Kanada tog mest medaljer per invånare.

Australiens seger hänger säkert samman med den stora satsningen på OS i Sidney år 2000. Efter Australien och Kanada följde Nederländerna, Danmark Irland och sedan Sverige. Sämst inom EU var Österrike och Luxemburg och i botten fanns också Storbritannien med 58 miljoner människor.

Minskade anslag

Statens anslag till idrotten sänktes med 11 procent eller 55 miljoner 1997. Det är den största nedskärningen någonsin och konsekvenserna kommer att bli omfattande inte minst för OS-satsningarna. De små icke kommersiella förbunden som varit framgångsrika vid OS kan få det mycket svårt. Besparingarna är större för idrotten än andra jämförbara områden. Inom idrotten görs stora ideella insatser men nu kanske de ideella ledarna tröttnar om man får ägna mer krafter åt att samla in pengar än åt idrotten. På många håll kommer landslagens satsningar att dras ner liksom det internationella utbytet. Lägg därtill att utrymmet för idrott i skolan minskar avsevärt så ser det inte så ljus ut för idrotten i vårt avlånga land.

Kommer från känd idrottsfamilj

AIKs tränare i ishockey Timo Lahtinen kommer från en känd idrottsfamilj i vårt grannland Finland. Hans farfar Hugo Lahtinen var en gång i tiden en av Finlands nationalidoler och tog bl a brons i femkamp vid OS i Antwerpen 1920. Pappa Esa var en stor stjärna i den finska nationalsporten boboll. Timo valde ishockeyn och ganska snart blev han tränare. Det började i Tingsryd och sedan blev det Karlskrona, HV 71, Södertälje, fyra år i Schweiz, Malmö IF och nu AIK.

Dålig utdelning

SOK satsade 9,64 miljoner kronor på de olympiska sommarförbunden inför Atlanta. Utdelningen blev åtta medaljer. Varje medalj kostade således 1,2 miljoner. De 182 personerna till Atlanta kostade 52 967 kronor per styck. Varje start (237) kostade 40 675.

OS utan fotboll?

Ordföranden i UEFA Lennart Johansson har antytt att fotbollen kan försvinna från OS-programmet. Anledningen skulle vara det sätt på vilket fotbollen behandlades vid senaste OS i Atlanta, där inte en enda match spelades i OS-staden.

10 200 får ställa upp i Sydney

IOC har beslutat att begränsa antalet deltagare i OS i Sydney år 2000 till 10 200, alltså cirka 500 mindre än i Atlanta.

Kanotslalom kommer att strykas från programmet. Några ytterligare sporter kommer inte att strykas från programmet men det blir begränsningar i de olika sporterna.

Svenska medaljer i Paralympis i Atlanta

Totalt: 12 guld, 14 silver, 11 brons

Simning: 4 guld, 4 silver 4 brons

Bordtennis: 2 guld, 3 silver, 1 brons

Ridning: 1 brons

Friidrott: 1 guld, 5 silver, 3 brons

Sportskytte: 5 guld, 2 silver, 3 brons

Hur IOK väljer OS-stad

Allmänhetens inställning till Olympiska Spel är en viktig faktor för IOK när beslut skall tas om vilken stad som skall få de olympiska spelen.

Det räcker inte med att uppfylla de grundläggande krav som finns uppräknade i IOKs manual för sökande städer. Minimikraven utgår från den olympiska rörelsens ideal som slår vakt om mänskliga rättigheter och fredliga spel i stabila, ekonomiskt och mänskligt sunda städer. Bananrepubliker och diktaturer försvinner därmed. Det intressanta är vad som den sökande staden kan erbjuda utöver minimikraven.

Politisk osäkerhet och instabilitet i ett land är den främsta orsaken till att städer faller bort. Politisk osäkerhetsfaktor är en risk som IOK inte tar.

Mycket tungt vägande skäl är hur infrastrukturen fungerar, hur väl sammanhållen den Olympiska byn och tävlingsarenorna är liksom finansieringen.

IOK tar också stor hänsyn till hur allmänheten ställer sig till spelen. Utan entusiasm infinner sig inte den rätta atmosfären och IOC tar inte risken att de tävlande möts av demonstrationer när de kommer till OS-staden. Då tappar spelen i trovärdighet.

Till sist blir det subjektiva omdömen som faller avgörande mellan de bästa kandidaterna.

Det har också slagits fast att det inte är mutor som avgör. Däremot försöker man se till att vinter- och sommarspel inte hålls på samma kontinent.

Feel the light

Det är temat för Stockholm i kampen mot de andra kandidaterna om OS 2004 och så här lyder den inledande texten i den broschyr som skall sälja Stockholm ute i världen:

"In the brilliance of Stockholm's magnificent summer light, the games of the XXVIIth Olympiad will achieve a radiant glory of dazzling allure. The polar luminescence of Sweden's summer and the cool, clean comfort of its breezy, temperate air will create an inviting atmosphere where the values of the Olympic ideal will flower and flourish.

In the city comprised of 14 islands on a great waterway between lake Mälaren and the Baltic Sea, the three foundations of Olympism – sport, culture and nature – will blend into a seamless tapestry of athletic splendor enhanced by the spirit of Sweden's commitment to equality, diversity and tolerance."

Hur arbetar Stockholm 2004 vidare?

Nu har Stockholm synats i sömmarna. Nu gäller det att arbeta vidare. En viktig punkt är att kommunicera med IOC och informera pressen.

Representanter för Stockholm 2004 reser nu världen runt för att informera om Stockholms förträfflighet. Man försöker också skapa kontakter och inge förtroende och informera om huvudskälen varför man skall rösta på Stockholm. Man är också på det klara med att det blir en tuff kamp fram till mars då fyra kandidater skall bli kvar till finalen, kan också bli fem.

Hur ligger då Stockholm till? Talar man med IOC-ledamöterna ligger alla bra till. Mycket går nu ut på att sälja de olika städerna med sina skrifter. Stockholm har satsat på "Feel the light". Ingen annan stad har det ljus som Stockholm har sommardag.

The International Sport Newsletter är ett aktat organ som brukar ta pulsen på kandidaterna och brukar hamna rätt i sina förutsägelser. Tittar man på vad de kommit fram till så ligger Stockholm bra till och ligger bland de tre främsta och mycket tyder alltså på att Stockholm bör hamna i finalfältet tillsammans med Rom, Kapstad och Aten.

Det är, sägs det, Rom och Stockholm man talar mest om. Den stora uppgifter för Stockholm 2004 är nu att sälja in OS-idén till folket. Att inte svenska folket är positivt till OS är Stockholms svaghet.

Stockholms styrka:

- * Vi är duktiga på att organisera
- * Staden Stockholm är vacker och har allt
- * Kommunikationerna i Stockholm är goda
- * Miljön är bra med ren luft, rent vatten och bra klimat
- * Stockholm är intressant från kulturell synpunkt
- * Stockholm är en fredlig stad med stor säkerhet

Prinsens Plakett till Anderberg

Carl-Gustav Anderberg, styrelseordförande i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), har tilldelats "Prinsens Plakett" av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF). Plaketten, präglad till minne av prins Gustaf Adolf, kungens far, utdelas som en uppskattning av en berömlig ledargärning.

– Det är den finaste utmärkelse en svensk idrottsledare kan få, sa Anderberg.

Never had a Swedish summer been more glorious.

Så lyder rubriken på ingressen i den broschyr som Stockholm 2004 tagit fram i arbetet om att få OS 2004. Ingresstexten, singerad Baron Pierre de Coubertin 1912, lyder:

”For five whole weeks, nature was resplendent, the sun perpetually shining, with light sea breezes, radiant nights, the joyful atmosphere of gaily decked streets, flowers everywhere, and illuminations dimmed only by the brilliance of a light that never paled.

In the wonderful setting of the city, the general gaiety of the young knew no bounds. Everything was done silently, quickly, without error... The whole city took part... And we caught a glimpse of what the atmosphere of Olympia must have been like in ancient times – so that Hellenism and progress seemed to have joined forces to act as host together.”

Besk rapport om OS i Atlanta

De olympiska idrottarna är trötta på att behandlas som andra klassens medborgare vid Olympisk Spel. I en rapport till Internationella Olympiska Kommittén (IOK) beskrivs Atlanta-OS som billigt, smaklöst och skamligt. IOK får alltså hård kritik för att ha behandlat idrottsmännen illa.

Rapporten har sammanställts av Brittiska Olympiska Kommitténs generalsekreterare Richard Palmer efter samtal med idrottsmän från de 48 europeiska nationella kommittéerna och nog verkar det som om det är en form av ursäkt för britternas svaga insats. Skall vi gissa att Palmer gett ledande frågor till idrottsmännen. De svenska idrottarna i Atlanta verkar att ha trivts trots en hel del organisatoriska missar.

Boendet i Atlanta beskrivs som otillfredställande, maten som dålig och organisationen kring transporter och information som oacceptabla.

Som mycket allvarligt påpekas idrottsmännens säkerhet om huruvida de skulle hinna i tid till tränings- och tävlingsarenor.

IOK måste ta sitt ansvar för att organisatörerna håller vad de lovar säger man vidare.

Atlanta får beröm för själva tävlingarna och arenorna.

Men man bör i fortsättningen akta sig för att ge OS till en stad som backas upp av privata företag och i stället satsa på städer som backas upp av landets regering. Rapporten borde väl vara positiv för Stockholm 2004. Det ekonomiska resultatet för Atlanta är ännu ej klart men spelen beräknas ge ett överskott.

Algeriskan Hassiba Boulmerka som vann OS-guld på 1500 meter 1992 har sadlat om. Hon var med i OS även i Atlanta men gick inte till final. Nu satsar hon på journalistiken och blir utgivare av en algerisk sporttidning. Hon har tagit över ledningen för tidningen "El-Mountakheb El-Djadid"

Rapport från IOC

SOKs vice ordförande Gunnar Ericsson har som ledamot i IOK efter 31 år av sagt sitt fortsatta medlemskap och har utsetts till hedersledamot. IOK har under sin session i Atlanta beslutat att utdela den Olympiska Orden till SOKs styrelseordförande Carl Gustav Anderberg. IOKs exekutivkommitte har utsett Gunilla Lindberg som medlem i arbetsgruppen för översyn av det Olympiska Programmet inför OS i Sydney.

Ingen ändring

På en presskonferens under Idrottsmässan i Jönköping presenterades ett samarbetsavtal mellan SOK och RF. I sak är det som förut och den församlade pressen verkade mest förvånad över att man laddat upp med en presskonferens utan att ta något nytt att komma med.

Vid Riksidrottsstämman i Umeå framfördes ett förslag om ett närmare samarbete mellan SOK och RF. I Jönköping presenterades resultatet, allt förblir som förut. Fram till och med 2004 skall SOK ta hand om det praktiska runt elitverksamheten d v s bidra med pengar för att våra utövare skall få större möjligheter att ta medaljer. Så blev alltså resultatet för RF om att förhandla med SOK om "ett optimerat resursutnyttjande genom ökad samordning och utökad samarbete".

Något samgående mellan RF och SOK är inte aktuellt.

Sammanslagning i Norge

Det blev inget samgående av Sveriges Olympiska Kommitte (SOK) och Riksidrottsförbundet (RF), men i Norge beslutades den 20 oktober 1996 om sammanslagning. Förberedelserna har pågått under ett par års tid. Ordförande i det nya Norska Idrottsförbundet blev Arne Myhrvold, ordförande i Norges gamla Olympiska Kommitte. Internationellt används organisationsnamnet Norwegian Olympic Committee.

Ändrad syn på sponsring

Amerikanska marknads- och sportanalytiker tror att synen på sponsring av toppidrott kommer att förändras radikalt efter OS i Atlanta.

Den överdrivna kommersialiseringen gav sponsorererna mer badwill än goodwill och fick till följd att konsumenterna nästan kände avsky mot all kommers. Ledande sportanalytiker rekommenderar därför helt andra typer av sponsringavtal inför Vinter OS i Nagano 1998, Fotbolls VM i Frankrike och Sommar OS i Sydney 2000. Att låta mindre företag sponsra tävlingarna och att arrangörerna har kontroll över sponsorkaktiviteterna ser analytikerna som en motvikt mot kommersiella överdrifter. det är inte meningen att OS och VM-tävlingar skall se ut som en kommersiell marknadsplats, vilket dessvärre OS i Atlanta gav prov på säger analytikerna.



Kanske skulle Atlantas logotype ha sett ut så här

MORGENPOSTEN DANMARK

OS-Fyran i höjd borta

Internationella Friidrottsförbundet har beslutat att stryka den italienska höjdhopparn Antonella Bevilacqua från fjärde platsen vid OS i Atlanta. Hon hade före OS fastnat i en dopingkontroll som visade att hon använt det förbjudna medlet efedrin. Hon dömdes till tre månaders avstängning under perioden 16 maj - 25 augusti och man frågar sig hur hon kunde vara med i OS.

Slutar skolan - siktar på OS

Den tyska tonårsstjärnan i simning Franziska van Almsiock satsar nu rejält på guld i Sydney 2000. Hon slutar skolan. Hon har 1 1/2 år kvar i gymnasiet. Men från nu blir det bara simning. Rektorn lyckades inte övertala henne om att slutföra skolgången. Samtidigt bryter hon med sin tränare sedan sex år Dieter Lindemann. Ny tränare blir Gerd Esser som också tränar hennes pojkvän Steffen Zesner.

OS-guld gav mera guld

OS-guld var den merit som gav segrar när det gäller utmärkelser i Sverige.

Svenska Dagbladets bragdmedalj tilldelades kanotparet Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson för deras starka insats i Atlanta som gav OS-guld.

Sveriges Sportjournalister har röstat fram Ludmila Engqvist till Sveriges bästa idrottsman med 1451 poäng och därefter följde 2. Agneta Andersson/Susanne Gunnarsson 849, 3. Pernilla Wiberg 518, 4. Annika Sörenstam 486, 5 Peter Forsberg 352, 6. Jan Ove Waldner 267, 7. Magnus Pettersson 145, 8. Susanne Gunnarsson 87, 9. George Scott 86, 10 Åke Svanstedt 63.

När Stockholms Sportjournalister skulle utse de tio bästa idrottsmännen i Sverige under 1996 toppade också Ludmila Engqvist överlägset. Hon fanns med på 94 av 101 listor och toppade 62.

Tre kvinnor toppar listan och totalt fanns fem kvinnor bland de tio bästa. Dessutom vann två kvinnor tävlingen om bästa lag, kanotparet Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson.

Stockholmsjournalisternas tiobästalista:

1. Ludmila Engqvist friidrott (853 poäng), 2. Annika Sörenstam (607), 3. Pernilla Wiberg (600), 4. Peters Forsberg (478), 5. Jan Ove Waldner (463), 6. Susanne Gunnarsson (395), 7. George Scott (368) 8. Magnus Pettersson (304), 9. Thomas Enqvist 293, 10. Agneta Andersson kanot (206).

Laglistan: 1. Susanne Gunnarsson/Agneta Andersson kanot (232), 2. OS-silverlaget i handboll (191) 3. OS-laget på 2 x 200 meter fritt simning (108), 4. Ljungskile fotboll (100), 5. EM-guldlaget i bordtennis (62).

Ludmila Engqvist utsågs även till Stockholms Bäste idrottsman. Ludmila utsågs även av Af-tonbladet och RF till årets Idrottskvinna.

TT och sportchefertna på de stora tidningarna har utsett Kalle Sundqvist kantot till årets idrottsledare.

Falska OS-kval

Ordföranden i det ungerska simförbundet har avgått sedan det avslöjats att ett OS-kval i simning aldrig ägt rum.

Tamas Gyarfazs visste inte att OS-kvalet aldrig ägt rum. Det var generalsekreteraren Josef Ruza som fejkade resultaten.

Trots detta blev de ungerska simmarna framgångsrika och simning blev Ungerns bästa sport i Atlanta med tre guld, ett silver och två brons.

Åtta svenska medaljer

Vid OS i Atlanta 1996 tog Sverige åtta medaljer och fick 30 medaljörer

Guld

Kantot: Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson K 2 500 meter

Friddrott: Ludmila Engqvist 100 meter häck

Silver

Simning: Christer Wallin, Anders Holmertz, Lars Frölander och Anders Lyrbring 4 x 200 meter fritt.

Bågsytte: Magnus Petersson

Handboll: Herrlandslaget (16 medaljörer)

Segling: Hans Wallén och Bobbie Lohse i starbåt

Brons

Brottning: Mikael Ljungberg grekisk-romersk

En resa genom OS-historien

I höstas hölls Sveriges Riksidrottsmuseum sin hittills största och mycket välbesökta utställning. Prinsessan Lilian invigde utställningen och Carl Gustav Anderberg invigningstalade och kom in på den 100-åriga historien och framtiden.

Utställningen En resa genom OS-historien visades i entreplanet i fem stora ringar. Där fanns texter, bilder och udda föremål som t ex lagerkransar från Stockholm 1912, Selma Anderssons baddräkt från samma OS, Rolf Petersons guldkanot från Tokyo 1964 och Anders Gärderuds nummer lapp från OS i Montreal m m.

Den 10 oktober startade Riksidrottsmuséets programserie om den olympiska historien. Serien är ett samarbete med Sveriges Olympiska Akademi och SISU Stockholm. Först ut var Hans "Hatte" Furuhausen som föreläste om antikens Olympiska Spel, Sedan följde:

24 okt: Filmvetare Ole Breitenstein om film, idrott och politik utgångspunkt från OS 1936

Sönd 27 okt kl 12.00: Leif Riefenstahls berömda film från OS 1936

7 nov: Ove Karlsson kåserar runt OS hundraåriga historia

Som avslutning arrangerades den 5 december en debatt under rubriken "Vad betyder ett eventuellt OS för svensk idrott?".

49er ny segelbåt

Hans Wallén och Bobby Lohse blev historiska när de seglade hem OS-silvret i starbåt i Atlanta. De blev de sista silvermedaljörerna i klassen.

Starbåten har nu tagits bort i seglingsprogrammet och ersätts av 49er. Internationella förbundet vill förnya sporten och tar nu in en häftigare, ungdomligare och mera spektakulär klass.

Starbåt har funnits med sedan 1932 med undantag för 1976 och varit med i flest OS av de olika båttyperna och gett Sverige stora framgångar.

Hans Wallén tittar nu på andra båtar. Soling ligger nära till hands.

49er är en 4,9 meter lång tvåmansjolle som tack vare nya byggmaterial är väldigt lätt. Den har stort segel och skrovet är utdraget åt sidorna så att seglarna kommer längre ut. Den är också konstruerad så att både rorsman och gast kan stå i trapets.

I OS i Sydney kommer enl förslaget följande seglingsklasser att ingå: 49er, mistral (bräda), e-jolle, laser, finnjosle, 470, tornado och soling

Stockholm i Topp

Sport Business har gjort en utvärdering av de 11 kandidaterna för OS 2004. Man har poängsatt 10 viktiga frågor och poängsatt dem med poäng från 1 till 10. Här ligger Stockholm i topp:

1. Stockholm	77
2. Rom	73
3. Kapstaden	67
4. Aten	66
5. Buenos Aires	66
6. Lille	66
7. Sevilla	65
8. St Petersburg	63
9. Istanbul	60
10. Rio	58
11. San Juan	57

Kuriosa av Ove Karlsson

Den 7 november kåserade SOF-medlemmen Ove Karlsson runt OS hundraåriga historia. Det blev som Ove själv sa lite pytt i panna. Det var mycket kuriosa och roliga häderser som kom fram. Ett antal SOF-medlemmar fanns på plats men var var alla andra? Från och med nästa nummer av SOF-bulletinen återkommer Ove under rubriken Kuriosa av Ove Karlsson.

Johnson bäst

Michael Johnsons dubbla guld i OS var 1996 års största idrottshändelse. Det anser experter från ett 30-tal länder som var med i APs årliga omröstning. Från Sverige deltog en morgontidning, en kvällstidning och en nyhetsbyrå.

Johnson blev den förste manlige löparen att vinna OS-guld på 200 och 400 meter och på 200 meter satte han dessutom ett fantastiskt världsrekord på 19,32. Tvåa på listan kom Evander Holyfield som sensationellt knockade Mike Tyson i Las Vegas.

Sedan följde Carl Lewis som tog sitt fjärde OS-guld i längdhopp, Bomben i Atlanta under OS, Donovan Baileys världsrekord på 100 meter i OS, Michael Jordan Chicago i NBA, Tysklands fotbollsseger i EM, Nigerias OS-guld i fotboll, Katastrofen på fotbollstadion i Guatemala.

En verkligt underlig lista.

Michael Johnson fick också för tredje året i rad Jesse Owen-priset, det mest prestigefyllda löparpriset i USA. Gail Davis fick priset för damer då hon tog USAs enda individuella kvinnliga OS-guld i friidrott vid OS i Atlanta. Hon deltog även i USAs segrande lag i korta stafetten. Hon fick priset även 1993.

Regeln var rätt

I förra numret av SOF-Bulletinen refererade vi till släggfinalen i Atlanta. USAs Lance Deal trodde inte att han skulle gå till final då han bara delade åttondeplatsen men med ett sämre andra kast än italienaren Sgrulletti. I finalen kastade han upp sig till silverplats.

– Typiskt Amerika sa en besviken fyra Andrij Skvaruk.

Men att Lance gick vidare till final var riktigt. Vår alerte vice ordförande Owe Fröberg hänvisar till den officiella regelboken:

Regler från IAAFs kongress 1993:

4.2.1: Tävlade har rätt att göra tre försök.

4.2.2: Tävlade som är bland de åtta bästa efter tre omgångar, har rätt att göra ytterligare tre försök.

Anm 2: Tävlade, som efter tre omgångar har samma bästaresultat som den sämste av de åtta främsta, skall också ges rätt till ytterligare tre försök.

Något för Lance Deal och Andrij Skvaruk att studera.

Tongaboxare proffs

Tongas stolthet silvermedaljören i boxning, Paea Wolfgram har blivit proffs. ”Teddybjörnen från Tonga” gjorde sin proffsdebut vid en gala i Fantasy Springs Casino i Kalifornien.

Ny politiker i OS-frågor

Ny socialdemokratisk talesman i OS-frågor blir Peter Larsson, partisekreterare i Stockholms arbetarkommun. Vid årsskiftet ersatte han Tjia Torpe som vice ordförande i OS-bolagets styrelse. Peter har blivit varit ordförande i Svenska Landhockeyförbundet. En annan socialdemokrat skall vända den allmänna opinionen från en negativ inställning till en positiv och det är Ingvar Carlsson. Brottarbasen Pelle Svensson kommenterade detta som ett själv-mål, nu har vi ingen chans att få OS.

Mot femte guld

Den brittiske roddaren Steve Redgrave har ändrat sig. Han lägger inte av utan satsar på ett femte OS-guld i Sydney år 2000. Han är nu 34 år och är en av de idrottsmän som vunnit guld i fyra raka olympiska spel. Vinner han guld i Sydney blir han den andre i historien som vunnit fem guld. Den ungerske fäktaren Aladar Gerevich har vunnit sex raka guld från 1932 till 1960 och det hade kunnat bli åtta om inte ett världskrig kommit i vägen.

Nya medlemmar

Följande nya medlemmar har antagits i SOF:

Roger Johansson, Meteorvägen 13 D, 175 60 Järfälla

Alf Davidsson, Åsebyn, Mosseback, 672 91 Årjäng

Sportförlaget, Hans Lindberg, Träffgatan 2, 136 44 Haninge

Pierre Thullberg, Fleminggatan 27, 112 26 Stockholm

OS i Kalmar

Ett medeltids olympiskt spel skall hållas i Kalmar den 1-2 augusti 1997. Anledningen är Kalmarunionens 600 års jubileum. På programmet står ovanliga grenar, livtagsbrottning, kast med smedslägg, längdstavhopp, bågskytte med gamla bågar, armborstskytte, stångstötning, löpning, spjutkastning såväl i längd som mot måltavla, stående längdhopp och baklänges, styrkelyft sk dränglyft, hästskokastning, kägelspel, dragkamp, stenstötning, park, gymnastik, fäktning, schack och brädspel.



Sveriges första
och enda
ANTIQUIARIAT
med special-
inriktning på
IDROTT

SÄLJER och KÖPER

allt antikvariskt material
med idrottsanknytning:

böcker, tidskrifter, tidningar,
vykort, samlarbilder, program,
klubbnålar, autografer etc.

Svenskt och utländskt.

Besöksadress: Grimstagatan 170, Vällingby.

Öppet måndag-fredag 09.00-17.00.

Lördagar 10-14 (ej juni, juli).

Tel. 08/739 09 71. Fax. 08/739 14 73.

Postadress: Box 181, 162 11 Vällingby.

SOKs årsmöte 1996

ägede rum onsdagen den 27 november kl 18.00 i Industriförbundets lokaler i Stockholm.

I ordföranden Pris Bertils frånvaro hälsade SOKs vice ordförande Gunnar Ericsson deltagare och gäster välkomna och förklarade SOK:s 83e årsmöte för öppnat. Han föreslog att mötet skulle skicka en hälsning till Prins Bertil, ett förslag som antogs med acklamation.

I sitt välkomstanförande var Gunnar Ericsson kritisk mot spelen i Atlanta. Han sade att det var sista gången som IOK kommer att tillåta helt privatfinansierade spel. I fortsättningen kommer det statliga engagemanget att vara nödvändigt.

Därefter framträdde vår idrottsminister. Leif Blomberg, som bl a sade att vi kan och vi vill ha OS 2004 i Stockholm. Han kommer att kämpa för att Stockholm skall få spelen. Samhällsekonomiskt kan det bara gå med vinst. Låt oss göra OS 2004 till en folkfest, där idrotten kommer i första hand, där idrotten kommer i andra hand och där idrotten kommer tredje hand.

IOK ger varje år en trofé till NOK att dela ut, på grunder som varierar från år till år. 1996 utdelades den till en som i resp land "under lång tid arbetat för den olympiska rörelsen både inom och utom landet". SOKs styrelse har beslutat att den skall tilldelas Wolf Lyberg. Carl Gustav Anderberg överlämnade "The Centennial Trophy" till SOF-medlemmen Wolf Lyberg. I sitt tacktal sade Wolf att han varit på 27 Olympiska Spel och att han sätter stort värde på trofén. Han gratulerade Gunilla Lindberg till medlemskapet i IOK, men ville även själv ta åt sig en liten del av äran. Det var han som insisterade på att Gunilla skulle följa med till vinterspelen i Sapporo 1972, vilket var inledningen till hennes olympiska karriär. Wolf kunde även meddela den absolut färskaste siffran över antalet deltagare i Atlanta, 10 313, men det är inte säkert att det är den slutgiltiga. Han berättade också att aldrig någonsin hade det varit så svårt att få fram uppgifter från arrangörerna om deltagarna.

Därefter hyllades OS-medaljörerna. Varje medaljör får en minnesring i medaljens valör av SOK, en pin i medaljens valör av IOK och en klocka av SOK. Stefan Lindeberg delade ut belöningarna till de närvarande medaljörerna, vilka var Magnus Petersson, Anders Holmertz, Anders Lyrbring, Staffan Olsson, Magnus Wislander (handbollslandslaget i övrigt var på turné i Japan), Hans Wallén, Bobby Lohse, Mikael Ljungberg, Ingela Ericsson och Susanne Rosenqvist. Anna Olsson kom senare och fick sitt vid mötets slut.

Så vidtogs upprop och fastställdes röstlängd, 32 förbund, Arne Ljungqvist och Gunilla Lind-

berg var närvarande. Svenska Gångförbundet saknades.

Mötet förklarades vara behörigen utlyst. Till mötesordförande valdes Gunnar Ericsson, till mötessekreterare Gunilla Lindberg, och till justeringsmän Håkan Sundström curling och Gun Engvall volleyboll.

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes utan kommentarer. Sedan revisionsberättelsen lästs upp beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

SOK har genomfört en enkät till deltagarna om deras synpunkter på förberedelser och deltagande i spelen. Utvärderingen av enkäten var inte klar, men Stefan Lindeberg berättade att ca 20 st siktade på guld och att deltagarna över lag var mera missnöjda än nöjda med sina insatser. Konkurrencen skärps och ribban måste höjas. Antalet länder som tog guld i Söul 1988 var 31, i Barcelona 1992 37 och i Atlanta 1996 53.

Det har slutits ett nytt samarbetsavtal mellan SOK och RF. det nya avtalet gäller 1997 01 01 till 2004 12 31. C G Anderberg och Björn Rosengren redogjorde för innehåll och förhandlingarna. Dessa började i april 1996 och var klara i oktober. Att klara av dessa på mindre än sju månader betecknades som mycket snabbt.

Stefan Lindeberg redogjorde kortfattat för den nya uppläggnings av elitstödet, Olympisk Support. Cirka 5 mkr per år skall utdelas.

Så var det dags för val av styrelse och revisorer för den kommande 4-årsperioden. Bo Tovland, valberedningen, redovisade dessa arbete och svårigheterna att välja bland alla de välkvalificerade kandidaterna.

Till de åtta vanliga ledamöterna i styrelsen fanns 15 kandidater. Valberedningen föreslog omval av Göran Johansson, Stefan Lindeberg, Stig Pettersson och Björn Rosengren och nyval av Karin Nilsson-Green, handboll, Per Axel Eriksson, simning, Carl Erik Stålborg, skidor, och Kerstin Bodin, sportskytte. Göran Qvarfordt, triathlon, pläderade för Michael Thoren, Lena Wallin Kantzy, basket, för Kenny Lövingsson, Svante Rasmuson SMI, för Lenart Pettersson, bordtennisförbundet för Ulf Lönnqvist, Helena Svensson, curling för Inga Arfwidsson och förre skridskoåkaren Tomas Gustafson och Harry Franzén rodd för Lena Karin Allkinger. Lars Åke Lagrell fotboll stöder Ulf Lönnqvist. Per Svensson brottning, Tomas Gustafson och Sven von Holst, SOKs vice styrelseordförande, Per Axel Eriksson. Röstsedlar distribuerades och slutet val vidtog.

Medan justeringsmännen räknade rösterna omvaldes revisorerna Bo Finnhammar och Elf Egenäs samt revisorssuppleanterna Ola Spinnars och Carl Gustav Tollemar.

Styrelsens verksamhetsplan för pågående och

närmast kommande verksamhetsår föredrogs av C G Anderberg, SOK kommer att anställa en informationskreterare och en marknadschef. Verksamhetsplanen godkändes utan diskussion.

Gunilla Lindberg rapporterade om förberedelserna inför vinter - OS i Nagano 1998. Nya grenar är curling för herrar och damer, ishockey damer och snowboard herrar och damer. För-OS-tävlingar kommer att hållas vintern 1997. Endast skridsko och ishockey kommer att gå i själva Nagano. Övriga sporter, skidor, skidskytte, snowboard, bobsleigh, rodel kommer att gå 5-10 mil från Nagano, med en timmes transport till Olympiska byn i Nagano.

Triathlon och taekwondo är nya sporter i Sydney 2000 medan kanotslalom utgår. För-OS-tävlingar kommer att hållas i alla sporter 1999.

Kampanjgeneralen Olof Stenhammar informerade om Stockholms planer på OS 2004. Bolaget finansieras av Stockholms stad till 35 miljoner, av näringslivet hittills med 17 miljoner. Man räknar med att få in ytterligare 3 miljoner i sponsorpengar. Vidare bidrar näringslivet med varor och tjänster som värderas till 20 miljoner kronor. Man anser att man klarade utvärderingskommissionens besök i september bra. En hämmande faktor är hemmaopinionen. I 10 av de 11 kandidatstäderna är opinionen positiv, endast i Stockholm är den inte övervägande positiv.

Lars Holmlund rapporterade om European Youth Olympic Winter Days i Sundsvall i februari 1997.

Så var rösträkningen till valet av SOKs styrelse klar. Röstningen utföll som så:

Karin Nilsson-Green	33	vald
Stefan Lindeberg	32	vald
Björn Rosengren	29	vald
Stig Pettersson	22	vald
Kerstin Bodin	21	vald
Per Axel Eriksson	21	vald
Tomas Gustafsson	20	vald
Göran Johansson	20	vald
Carl Erik Stålberg	19	
Ulf Lönnqvist	16	
Kenny Lövingsson	7	
Michael Thorén	4	
Inga Arfwidsson	2	
Lennart Pettersson	2	

Det anmärkningsvärda är att Tomas Gustafsson slog ut skidornas och valberedningens kandidat, Carl Erik Stålberg. Skridsko har nu två representanter i SOKs styrelse medan skidor är

Massor av Sport

Massor av sport är ett nytt frågesportprogram som kommer att spelas in under våren. Lasse Granqvist från Radiosporten är programledare. Programmet kommer att sändas i STV 2 torsdag kl 21.00 fr o m vecka 12.

Programmet spelas in, två program, måndag till fredag 3-7 mars kl 18.00 - 21.00. Till inspelningen söker STV publik. I pausen bjuder STV på macka och dricka. Vill du vara med så ring 784 89 32 (Marita Lundell) eller 784 57 96 (Inger Rosqvist) eller faxes 667 47 54 så får du biljetter gratis.

Åldersgräns, 16 år. Plats: TV-huset Oxenstiernsgatan 34 (samling i entrén senast kl 17.45).

Rätta tipsrader

Frågesporter i slutet av Bulletine

SFS: 2 2 2 X 2 2 1 2 1 X
SVIF: X1X 122 1X2 1X2 X22
 Utslagsfråga: Torsten Lindberg, Knut Nordahl/Börje Leander, Erik Nilsson, Birger Bian Rosengren, Bertil Nordahl, Sune Andersson, Kjell Rosén, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Henry Garvis Carlsson, Nils Liedholm.
RV: 1 2 2 2 2 2 11 X 2 2X 2

SKS: A. Baseboll, B. Kanot, C. Volleyboll, D. Rodd, E. Basketboll, F. Friidrott (gång), G. Handboll, H. Cykel, I. Friidrott, J. Segling.

Officiella rapporten

The Atlanta Committee for the Olympic Games har kommit ut med den officiella rapporten om 1996 års Olympiska Spel. Den kan beställas genom att faxa till USA 800 - 876 - 8909. Betalning kan ske via Visa, check och postförskott. Priset på de två alternativen är

Item 1: Complete three-volume set in slipcase USD 275

Item 2: Volume II only; Games Highlights USD 125. Transportkostnader tillkommer. Beställningsblankett på sid 27

utan. Bland de valda finns Kerstin Bodin, medlem i SOF och ordförande i Sportskytteförbundet. SOF gratulerar Kerstin till att ha blivit vald i hård konkurrens.

CG Anderberg avtackade de avgående styrelseledamöterna Gösta Gärdin, Sven von Holst och Sven Larsson med en gåva.

Gunnar Erisson avgående vice ordförande och fd IOK-ledamot utsågs till hedelsmedlem.

Slutligen förklarade C G A nderberg SOKs årsmöte 1996 för avslutat.

TURE WIDLUND

Höstmöte med Bert Ola Nordlander

Den 20 november hölls höstmötet på restaurang Jakthornet.

Ishockeyspelaren Bert Ola Nordlander med fyra OS var föredragshållare. Hans främsta OS-merit är en silvermedalj 1964.

Bert Ola har 195 landskamper. Han hade lätt nått 200 om inte skador gjort att han missat en del kamper. Dessutom avstod han landskamper till förmån för sin civila karriär under två säsonger, 1966 och 1970. Bert Ola har i dag en stark position inom Electroluxkoncernen

Bert Ola kom från ett arbetarhem i Wifsta Östrand och debuterade i dess A-lag som 15 åring. Han gjorde sin första landskamp mot Ryssland så tidigt att han ej hade skaffat pass och sitt första OS gjorde han i SquawValley. Bert Ola anser att OS är en verklig upplevelse då man får möta många andra idrottsmän från

Sverige och andra länder. Sverige har inte varit lika framgångsrikt i OS som i VM och det förklarar Bert Ola med att Tre Kronor aldrig fått samma tid för uppladdning inför ett OS som inför ett VM.

Det har dock alltid varit roligt att spela i Tre Kronor, som alltid haft förmågan att skapa en fin sammanhålling och alla spelat för varandra. Bert Ola berättade många roliga episoder från sin ishockeykarriär och besökarna fick möjlighet att ställa många frågor.

Vad vi kanske inte visste var att Bert Ola också varit duktig fotbollsmålvakt. Han vaktade bl a målet i Sundbybergs IKs division II-lag (nuvarande division I) och han höll så hög klass att han väl kunnat bli fotbollsmålvakt i ett allsvenskt lag. Men då han fick så fina framgångar snabbt i ishockey valde han den senare sporten och det är vi Tre Kronor-fans glada för.

Bert Ola är stor grabb nr 58 med 195 landskamper, och har representerat Wifsta/Östrands IF, AIK och varit spelande tränare i Nacka SK samt har följande meritlista:

VM och OS	Antal matcher	Antal mål	Medalj
1960 OS, VM, EM	7	1	5:a, EM-brons
1961 VM, EM	7	4	4:a, EM-brons
1962 VM, EM	7	1	VM-, EM-guld
1963 VM, EM	7	1	VM-, EM-silver
1964 OS, VM, EM	8	1	OS-, VM, EM-silver
1965 VM, EM	2	0	VM-, EM-brons
1967 VM, EM	4	0	VM-, EM-silver
1968 OS, VM, EM	7	1	4:a, EM-brons
1969 VM, EM	10	0	VM-, EM-silver
1971 VM, EM	10	3	VM-, EM-brons
1972 OS	6	4	4:a

Statistik Div I Norra (Elitseriens föregångare var Division 1 Norra och Div, I Södra)

Säsong	Antal matcher	Antal mål	Antal landskamper	Antal lkmål
1956-57	14	2	2	
1957-58	14	7	3	
1958-59	14	3	2	
1959-60	14	8	15	2
1960-61	14	1	16	3
1961-62	21	3	22	
1962-63	21	4	17	2
1963-64	21	3	18	2
1964-65	27	4	14	
1965-66	21	7		
1966-67	21	3	14	1
1967-68	19	1	19	3
1968-69	21	6	23	
1969-70	13	3		
1970-71	14	1	13	3
1971-72	14	3	13	4
1973-74	14+8	5	4	

Idrottshistorisk konferens

Den sjunde Idrottshistoriska konferensen hölls den 21-22 november i Jönköping i anslutning till Idrottsmässan på Elmia. Temat för konferensen var: Vad vill dagens idrottssverige med sin historia och hur skall vi bevara den?

Smålands Idrottshistoriska Sällskaps ordförande välkommen. Landshövdingen Gösta Gunnarsson invigde sedan konferensen. SOF-medlemmen Karl Orsan, SVIF, berättade om bakgrunden till de idrottshistoriska konferenserna. Från SOF deltog Ture Widlund, Owe Fröberg och Stig Nilsson.

Journalisten Kurt "Karne" Johansson Göteborg redovisade sitt arbete om att kartlägga minnesmärken, statyer o d med idrottsmotiv. Han visade bilder och det hela var mycket intressant och underhållande. Kanske det kan bli en bok så småningom. Här några exempel på statyer som finns:

- * Sigge Ericsson i Östersund
- * Gunder Hägg i Gävle
- * Einar Ask i Sandviken
- * Gunnar Gren i Göteborg
- * Timpa Simonsson i Jönköping
- * Gunnar Nordahl i Norrköping (ännu ej invigd)
- * Vasaloppsåkaren i Mora
- * Löparen vid målet vid Stadion och i Gränna
- * Stafettlöparen vid Stadion
- * Den första orienteraren i Saltsjöbaden, där den första orienteringstävlingen genomfördes
- * Gymnastikflickan i Landskrona
- * Snoddas Norgren i Bollnäs
- * Nacka Skoglund på Söder i Stockholm

Känner du till statyer på din ort så är Karne säkert intresserad av att få information om detta.

Paneldebatt med Plex

Därefter följde en paneldebatt med hela åtta personer på podiet och det var nog i mesta laget. Debatten leddes av Sven Plex Pettersson.

Vi noterade bl a:

Intresset för idrottshistoria ökar. 1992 fick vi den första professuren i idrott. Intresset är på frammarsch på akademisk nivå. Det finns många föreningar i söder, färre i norr. Intresset på kommunal nivå är dåligt för t ex kommunal museiverksamhet. För framtiden bör mycket av historien läggas på CD. Viktigt att ta vara på det idrottsliga arvet och det kunnande som

finns.

Kvällen ägnades åt en kamratmåltid på Nya Restaurang Alphyddan i Stadsparken invid den arena där Jönköpings Södra spelade allsvensk fotboll, alltså på idrottshistorisk mark. Henry Lantz svarade för pianospel och Rolf von Otter för en timmes underhållning med Fred Andersson vid dragspelet. Fred var vänsterytter i Jönköpings Södras fotbollslag, som gick upp i Allsvenskan 1945 alltså en idrottshistorisk profil.

Grupparbeten

Vid de efterföljande grupparbetena diskuterades följande i grupperna:

1. Presenterades olika arbetsformer och rekommenderades samarbete med andra föreningar, SISU, folkrörelsearkiven, hembygdsföreningarna, DF, SDF och idrottsföreningar.
2. Framfördes olika idéer att värva medlemmar.
3. Hur använder vi datorn i administrationen och hur kan vi vara med på Internet. Viktigt att kontrollera kostnaderna.
4. Media, samla gamla filmer och spela över dem på video, ta hjälp av medialinjerna på gymnaserna.

Till slut enades man om att till Smålands Idrottshistoriska Sällskap skicka in adresser, som sedan går ut till alla idrottshistoriska föreningar så att resp förenings tidning kan distribueras till alla idrottshistoriska föreningar.

Avslutningsvis beslutades att nästa konferens, 1998, skall hållas i Västergötland och år 2000 hoppades den en vecka gamla idrottshistoriska föreningen i Östersund att få arrangera konferensen.

Löparrummet 5 år

För fem år sedan upplät SOFs klubbmästare, Manuel Vargas, ett rum i Restaurang Jakhornet till en idrottsmuseum. Där håller vi i SOF vanligtvis också våra klubbträffar.

Olika klubbar och idrottsmän har låtit ställa ut mängder av klenoder.

Här finns Anders Gärderuds guldmedalj från OS i Montreal 1976 på 3000 meter hinder, OS-facklan från Atlanta-OS 1996, OS-Facklan från Rytta-OS i Stockholm 1956, Jim Thorpes skor från OS i Stockholm 1912 då han vann guld i 10-kamp och 5-kamp, Olle Hjortbergs skiss till OS-affisch till OS i Stockholm 1912, bankettmatsedeln till OS-banketten vid OS i Stockholm 1912 samt Dicksonpokalen Nr 4. Dessutom finns 100-tals klenoder som man med stort intresse kan titta på.

Flera SOF-medlemmar besökte Löparrummet under jubileet

SOF-medlem ny ordförande i Sveriges Fotbolls Statistiker

Sveriges Fotbolls Statistiker - SFS - höll sitt årsmöte tisdagen den 3 december 1996 på Idrottsantikvariatet.

Den vid föregående årsmöte valde ordföranden avsåg sig i april 1996 ordförandeskapet. Vice ordföranden, tillika SOFs vice ordförande, Owe Fröberg, tog därvid över ordförandeskapet.

Till ny ordförande valdes Lars Sandlin, medlem i SOF sedan 1986. SOF gratulerar Lars Sandlin till den nya posten och önskar honom och SFS lycka till. SOF-medlemmarna Claes-Göran Bengtsson (som gjorde SOF-Bulletinen Special S-33) och Owe Fröberg omvaldes till styrelsen och till ny styrelseledamot valdes Sivert Zacharoff, liksom SOF-medlem. Efter valen är av 5 styrelseledamöter i SFS medlemmar i SOF.

SFS är Svenska Fotbollförbundets officiella statistikorgan, men någon formell knytning mellan de två organisationerna har inte funnits. SFS beslöt, med SOF som förebild, att ändra sina stadgar så att Fotbollförbundet äger rätt att utse en styrelseledamot i SFS.

SFS beslöt också att tillsätta en arbetsgrupp för att se över stadgarna och till nästa årsmöte komma med förslag till förändringar. Till arbetsgruppen valdes Owe Fröberg, ordförande, Anders Jansson och Ture Widlund, idel SOF-medlemmar.

Efter mötet var det, som på många andra möten i liknande föreningar (SVIF, SOF, RV, SKS) frågesport. Ende med alla 10 rätt var SOFs ordförande Ture Widlund, 2a med 8 rätt var Bengt Ekstedt, SFS revisor och medlem i SOF.

Frågor i frågesporten

1. Vem vann allsvenska Skytteligan säsongen 1926/27 ?

1 Filip Johansson IFK Gbg X Per Kaufeldt AIK
2 Albert Olsson GAIS

2. Gunnar Nordahl gjorde på sin tid 5 mål i en och samma landskamp. Sverige vann med 5-3. Vilka var motståndare ?

1 Korea X Finland 2 Norge

3. Vilket år gjorde Knut Nordahl sin 25e landskamp

1 1945 X 1949 2 1950

4. När spelades den första pressmatchen i fotboll ?

1 1938 X 1939 2 1940

5. Vem var Sveriges fanbärare vid sommar OS

1906

1. S Edström 2 Bruno Söderström 2 V Balck
6. Vilket år spelades den första cupfinalen i fotboll ?

1 1939 X 1949 2 1941

7. 1926 kvalade Westermalm upp till Allsvenskan. De hade sällskap av ett klassiskt lag. Vilket

1 IF Elfsborg X Djurgården 2 Halmstads BK

8. Sverige spelade sin första landskamp 1908. I vilken stad spelades landskampen ?

1 Stockholm 2 Helsingborg 2 Göteborg

9. Sverige vann bronsmedaljerna i fotboll i OS i Paris 1924. Vilka vann vi över i matchen om tredje pris?

1. Holland X Egypten 2 Schweiz

10. Vilket år spelades den första damlandskampen i fotboll ?

1 1970 X 1973 2 1975

SVIFs 20-årsjubileum

Den 27 september firade Svenska Idrotts-historiska föreningen 20 årsjubileum på Restaurang Jakthornet i Stockholm. En säckpipblåsare välkomnade de cirka 50 medlemmarna som kom till jubileet..

Ordföranden Jan Lindroth berättade inledningsvis om föreningens 20-åriga historia. Jubileumsfrågesporten var sammansatt av SOF-medlemmen Claes Göran Bengtsson.

SOF representerades av Ture Widlund, Stig Nilsson och Owe Fröberg vilka även uppvaktade jubilarerna.

Bordsvis frågesport vid SVIFs 20-årsjubileum

1. Löparlegenden Edvin Wide var en av våra mest framstående friidrottare genom tiderna. Han vann sammanlagt fem OS-medaljer men vilka var valörerna

1.- 1 guld, 2 silver, 2 brons X. 0-1-4 2. 0-2-3

2. Stockholms Olympiastadion var många år "bandyns Mecka". När spelades den sista/den senaste SM-finalen på Stadion?

1. 1965 X 1970 2. 1966

3. Den här grenen hade premiär på OS-programmet i Stockholm 1912. Segern gick till en svensk med platssiffran 27. Vilken är grenen?

1. Bågskytte X Modern Femkamp 2. Segling

4. 1954 spelades den första SM-finalen i basket för herrar. Vilken klubb segrade?

1. KFUM Söder X SK Riga 2. Brännkyrka BK

5. Sven Johansson var en av våra mest folkära cyklister genom tiderna med bl a tre segrar i sexdagarsloppet 1940-42. Hans smeknamn?

1. Svempa X Målarn 2. Svängis

6. Sven Tumba (då Johansson) debuterade i ishockeylandslaget i december 1951 med att göra fem mål. Vilken nation svarade för motståndet?

1. Schweiz X Finland 2. USA

7. Den berömda Nalenpappan Gustaf "Topsy" Lindblom vann OS i tresteg 1912. På vilket resultat?

1. 14,76 X 14,51 2. 13,71

8. Vid OS i Amsterdam 1928 tog en svenska brons i löpning, 800 meter.

1. Anna Larsson X Inga Gentzel 2. M Wretman

9. 1951 spelades den första SM-finalen i handboll för damer (inomhus). Vilken klubb segrade?

1. IFK Lidingö X Kalmar AIK 2. Kvin IK Sport

10. Hur många SM-tecken (senior) i boxning vann Ingemar Johansson?

1. 3 X 5 2. 4

11. 1956 i Stockholm vann Petrus Kastenman från Skövde olympiskt guld i fälttävlan individuellt. Vad hette hans häst?

1. Jubal X Iluster 2. Knaust

12. Björn Borg spelade åren 1976-81 sex finaler i Wimbledon och vann fem. Sammanlagt fyra motståndare svarade för motsåndet i dessa matcher, Ilie Nastase, Jimmy Connors John McEnroe och.... Vilken var den fjärde?

1. Arthur Ashe X Boris Becker 2. Roscoe Tanner

13. Ernst Alm blev 1922 legendarisk genom att vinna det första Vasaloppet. Vem vann loppet året därpå, 1923?

1. Per Erik Hedlund X Oscar Lindberg 2. Sven Utterström

14. Vilken var den första klubb utanför Stockholm-Göteborg som vann SM i fotboll (herar)?

1. Brynäs IF X IK Sleipner 2. IFK Eskilstuna

15. Vid OS i Atlanta svarade Anna Lindbergh för en förnämlig prestation i svikhopp.

Vilken blev hennes placering?

1. 6:a X 4:a 2. 8:a

Utslagsfråga: Räkna upp spelarna i det vinnande svenska OS-laget i fotboll 1948. Frågesporten vanns på 13 rätt av ett bord med bl a SOF-medlemmarna Olle Steij och Ture Widlund samt gamle fotbollsledaren Birger Farstan Sandberg

Olympiamästare 1996

Vid Sportjournalisternas Klubb Stockholms julfest av tradition den första måndagen i december hade Ove Karlsson som vanligt sammanställt en frågesport. En av frågorna hade olympisk anknytning:

Nedan uppräknade personer vann alla OS-guld i Atlanta. Men i vilken idrott?

A. Omar Ajete G. Goran Perkovic

B. Martin Doltor H. Paola Pezzo

C. Karch Kiraly I. Josia Thugwane

D. Xenon Müller J. Begona Via Dufresne

E. Gary Payton Klarar du detta ?

F. Jefferson Pérez

Lasse Sandlin hyllad

Vid Stockholms Sportjournalisters julfest hylades SOF-medlemmen Lasse Sandlin Aftonbladet. Han fick Stockholms Fritids Stipendium på 10 000 kronor samt Stockholms Idrottens stipendium på 6 000 kronor. Dessutom vann Lasse ett presntkort på en kurs i avancerad bilkörning. (Hur han skall utnyttja det vet vi inte då Lasse inte har något körkort)

Stipendierna är främst en belöning för Aftonbladets och Lasses fina måndagsbilaga om Stockholmsidrotten.

Ken Olofsson fick Nordbankens stipendium på 10 000 kronor främst för reportaget om Håkan Sundin i TV. Dessutom fick han Stora Stipendiet på 35 000 kronor. För klubbens fina årsberättelse fick SOF-medlemmen Anders Jansson 200 USD från Forex.

Föreningen Riksidrottens Vänners årsmöte 1996

Ägde rum fredagen den 15 november på Militärhögskolan. Det var RVs 80e årsmöte och därmed ett litet jubileum. RVs ordförande Gösta Gärdin hälsade de närvarande välkomna och drog en lans för OS i Stockholm 2004.

Därefter tog Sven Plex Petersson över och redogjorde för vilka som fått årets stipendier, vilka även delades ut till de stipendiater som var närvarande.

RV-stipendiet: Gunnar Erisson

80-årsstipendier (nyinstiftat) à 5000 kr: Pia Nilsson golf och Johan Engqvist friidrott. Den senare för att han gift sig med Ludmila Narozjilenko och därmed skaffat ett OS-guld till Sverige

Bo Ekelund-Stipendiet: Jan Ahlström Spårvägens FK

Sven Thofelt-stipendiet: Pia Sundhage

Hammarby IF fotboll.

Olga och Gösta Olanders minnesfond 4 stipendier á 5000 kr:

Annika Björk Domnarvet orientering, Patrik Kristiansson Göteborg, friidrott-stavhopp, Jane Ottosson Avesta skidor alpint, P Elovsson IFK Umeå skidor längd.

Därefter följde parentation och en tyst minut för under året avlidna medlemmar: Börje Idenstedt, Edwin Wide, Sven Ekström, Sigfrid Heyner, Roger Norman, Henry Allard, Roy Gauffin, Nils Agrelius, Karl-Albert Rabén och Holger Nilsson

Sedan hälsades de nya medlemmarna välkomna: Lannart Carlsson, Kjell Emanuelsson, Alf Davidsson, Lars Gustafsson, Sven Larsson, Lilian Rundblad och Anders Larsson-Lussi.

Till mötesordförande valdes Gösta Gärdin och till mötessekreterare Björn Waldén. Justeringsmän blev Sixten Bengtsson och Ove Karlsson.

Årsberättelsen, räkenskaperna och revisionsberättelsen godkändes och föga överraskande beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Den sittande styrelsen omvaldes med undantag för Sven Plex Petersson, som undanbett sig omval. På hans plats valdes Ken Olofsson. Därtill kommer Arne Ahlström att adjungeras när det gäller stipendieverksamhet.

Till valberedning omvaldes Arne Ahlström och Gunilla Lindberg samt nyvaldes Sven Plex Petersson. Revisorer och revisorssuppleanter omvaldes.

Kassören Bertil Sjöstrand redogjorde för styrelsens förslag att ersätta Tage Warbornstipendiet med en 80-årsfond om kr 200 000. Ur fonden skall årligen delas ut 10 000 kronor i stipendier. Årsmötet godkände styrelsens förslag.

Gösta Gärdin informerade om det möte med motsvarande föreningar i de andra nordiska länderna som RV står för 6-7 juni 1997. Till det har man anslagit 50 000 kr.

Gösta Sandberg harangerade Gösta Gärdin för den sinnesnärvaro han visade vid OS i London 1948 under moderna femkampens skjutmoment. Han fick fel på pistolen, hade sju sekunder på sig till nästa skott, men han konstaterade felet, greppade tag i reservpistolen och fick den i läge för nytt skott.

Mötet avslutades med att Gösta Gärdin avtackade Plex för hans år i styrelsen med ett presentkort på en cykel och ett teaterpaket (Operan, Dramaten eller Stadsteatern) med efterföljande supé på Operakällaren.

Efter själva årsmötet visades en film om EM i friidrott i Oslo 1946. Sedan blev det frågesport. 13 bilder visades. Man skulle först identifiera

bilderna, sedan svara på frågan till bilden. Att känna igen bilden var för de flesta på ett par bilder när inget större problem. Överlägsen segrare blev SOF-medlemmen Ove Karlsson med 12 rätt. Ingen hade 11 rätt. Andra platsen delades av flera med 10 rätt.

Till sist visades en video om olympiska fackeloppet till Atlanta 1996, "The Power of the Dream".

Frågesporten

1. Under vilka år var han bas för Svenska vinter OS? (Prins Bertil)

1 1948-1980 X 1952-1988 2 1956-1992

2. Vilket år deltog han första gången som reporter vid OS? (Lennart Hyland)

1 1936 X 1952 2 1948

3. Hur många individuella SM har dessa två tillsammans? (Lennart Strandberg och Sven Ljunggren)

1 20 X 22 2 26

4. Mannen till höger var en gång aktiv fotbollsspelare. Var? (Ingemar Ingevik)

1 Djurgårdens IF X Hammarby IF 2 AIK

5. Vilket år tog de båda samtidigt JSM utomhus? (Björn Borg och Helena Anliot)

1 1971 X 1972 2 1973

6. Sin första OS-medalj hemförde han året? (Ingemar Stenmark)

1 1968 X 1972 2 1976

7. Han satte nytt världsrekord med tiden? (Anders Gärderud)

1 8.08,02 X 8.09,27 2. 8.11,06

8. Vad hette OS-guldbåten? (John Albrechtsson o Ingvar Hansson)

1 Virrvarr X Burr 2 Toppen

9. Vem av pojarna bytte inte efternamn? (Bröderna Petersson)

1 Tomas X Gösta 2 Erik

10. Var gick tävlingen, där han vann tre individuella EM-guld? (Gunnar Larsson)

1 München X Rom 2 Barcelona

11. I vilken sportgren var han mest välkänd? (Jan Jönsson)

1 Bågskytte X Handboll 2 Ridning

12. Var spelades den första landskampen mot Island 1973 (Fotbollslaget)

1 Norrköping X Uddevalla 2 Halmstad

13. Han gillade fartens tjustning. Men vilket år inträffade den tragiska olyckan? (Ronnie Petersson)

1 1995 X 1976 2 1978

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1996

Styrelse: Ture Widlund, ordförande

Owe Fröberg, vice ordförande

Britt-Marie Ellis, sekreterare

Börje Larsson, vice sekreterare

Mats Pettersson, kassör

Stig Nilsson, redakt SOF-Bulletinen

Manuel Vargas, klubbmästare

Gösta Gärdin, utsedd av SOK

Revisorer: Ulf Pettersson

Bo Nilsson

Valbe- Tomas Söderberg, sammankallande

redning: Anders Jansson

Rune Kjellström

Styrelsen har under 1996 haft fyra protokollfödda sammanträden.

Vid årets början var antalet medlemmar 184, varav 6 stödande, vid årets utgång 191, varav 7 stödande. En medlem har avlidit under året, förre styrelseledamoten och sekreteraren Gustav Adolf Öhlund. Till begravningen uppvaktade SOF med en krans samt deltog Ture Widlund och Vidar Martinell.

1996 var det 10 år sedan SOF bildades. SOF firade sitt 10-årsjubileum lördagen den 23 mars på Vårdshuset Jakthornet, Stockholm, med en subskriberad jubileumsmiddag, till vilken inbjudits representanter från ett 10-tal andra organisationer, alla föredragshållare från tidigare SOF-möten samt några andra gynnare av SOF. Före jubileumsmiddagen kåserade SOF-medlemmarna Lars-Gunnar Björklund och Åke Strömmer, välkända från radions och TV:s OS-sändningar, under rubriken "När mikrofonen var stängd". Under kvällens lopp bjöds också på frågesport, lotterier och ballongsport (vem blåser upp den största ballongen utan att den spricker).

Jubileet finansierades dels med kuvertavgifter för icke speciellt inbjudna, dels genom försäljning av annonser i SOF-Bulletinen till Tips-tjänst. Vinster till lotterierna och priser till frågesport och ballongsport skänktes av Vårdshuset Jakthornet, Idrottsantikvariatet, Strömbergs Bokförlag och enskilda SOF-medlemmar.

Sammanlagt, inbjudna gäster, medlemmar och betalande gäster (medlemmar kunde ta med sig gäster som dock måste betala fullt pris) deltog

42 personer på jubileet.

Själva årsmötet ägde rum omedelbart före jubileet i Löparrummet, Vårdshuset Jakthornet, med 28 medlemmar (och några gäster) närvarande.

Direkt efter årsmötet, men före jubileet, talade Olle Wallin om några av alla de föremål som förvaras i Löparrummet.

Onsdagen den 20 november 1996 hölls ett allmänt föreningsmöte i Stockholm, Vårdshuset Jakthornet, Löparrummet, varvid Bert Ola Nordlander, olympisk silvermedaljör 1964, berättade om "Mina 4 Olympiska Spel".

SOF-Bulletinen har 1886 utkommit med 3 nummer och SOF-Bulletinen Special med tre nummer, S-31, S-32 och S-33. S-31 är autofrafer av "70 svenska OS-medaljörer" ur Mats Peterssons autografsamling på 36 sidor. S-32 är på 28 sidor och handlar om "Seglingstävlingarna i Paris 1900" sammanställd av Ture Widlund. S-33 är på 20 sidor, en sammanställning av Svenska OS-boxare 1924-1996" av boxningsexperten Claes Göran Bengtsson.

Sedan RFs tryckeri i Farsta höjt priserna kraftigt 1996 har SOF bytt tryckeri.

SOF har under året upprätthållit kontakter med Projekt Stockholm 2004.

Svenska Idrottshistoriska Föreningen – SVIF – firade sitt 20-årsjubileum fredagen den 27 september. SOF inbjöds att deltaga med en representant. Stig Nilsson företrädde därvid SOF, som uppvaktade jubilarerna med en minnes- och gratulationstavla. Även andra SOF-medlemmar deltog i jubileet, det finns många som är medlem i både SOF och SVIF, bland vilka kan nämnas Claes Göran Bengtsson, som svarade för en bordsvis frågesport. Denna vanns av ett bord med bl a SOF-medlemmarna Olle Steij och Ture Widlund.

SOF är representerat i Sveriges Olympiska Akademi genom Ture Widlund. Akademien genomförde på Bosön den 18-20 oktober sin 4e session. SOF var inbjuden att sända 2 medlemmar. SOF representerades av Owe Fröberg och Vidar Martinell. Andra SOF-medlemmar som deltog var SOAs ordförande Gösta Gärdin, SOA-medlemmarna Jan Lindroth, Stig Pettersson och Ture Widlund, Bernt Olof Rhös för Svenska Baseboll- och Softbollförbundet, Anders Jansson för Svenska Golf förbundet, Ove Karlsson som föreläsare och Sven Plex Pettersson som ledare av en paneldebatt.

Den 21-22 november anordnades den 7e idrotts-historiska konferensen i Jönköping av Smålands Idrottshistoriska Sällskap i samband med Idrottsmässan på Elmia. Från SOF deltog Ture Widlund, Owe Fröberg och Stig Nilsson.

Sveriges Olympiska Kommitte inbjöd en

representant för SOF att närvara vid dess årsmöte onsdagen den 27 november. Ordföranden representerade därvid SOF.

Sportjournalisternas Klubb Stockholm inbjöd ordföranden till sin julfest måndagen den 2 december. Ordföranden accepterade inbjudan och deltog i festen.

SOF deltog i bokdagen på Riksidrottsmuseet lördagen den 7 december med information om föreningen och försäljning av olympiska publikationer och gamla SOF-bulletiner.

För den finansiella ställningen hänvisas till resultat- och balansräkning. Det är att märka att årets positiva resultat till del beror på annonsintäkterna från Tipstjänst.

Styrelsen tackar medlemmarna för det gångna verksamhetsåret och alla de som medverkat till att göra arbetet intressant och meningsfullt

Ture Widlund, Owe Fröberg, Britt Marie Ellis, Börje Larsson, Mats Petersson, Stig Nilsson, Manuel Vargas, Gösta Gärdin

Förslag till Verksamhetsplan 1997

Det kommande verksamhetsåret planerar vi att fortsätta verksamheten enligt i huvudsak samma former som tidigare år.

Förutom årsmötet planeras ytterligare minst 2 allmänna medlemsmöten med samma uppläggning som tidigare, föredrag och trevlig samvaro.

Vi planerar att komma ut med 4 nummer av SOF-Bulletinen och med 3 nummer av SOF-Bulletinen Special.

Samarbetet med Sveriges Olympiska Kommitte fortsätter.

Vi ämnar fortsätta kontakterna med Projekt Stockholm 2004 för att hålla medlemmarna informerade om hur det går att söka Olympiska Spel till Stockholm och Sverige.

Vi kommer att bevaka vad SVIFs arbetsgrupp för idrottsmuseer och idrottshistoriska föreningar gör.

Vi kommer att bevaka vad som händer internationellt på den idrottshistoriska fronten inom "International Society for the History of Physical Education and Sport", ISHPES, och på den olympiahistoriska fronten inom "The International Society of Olympic Historians", ISOH.

Styrelsen

Revisionsberättelse

Undertecknade som av Sveriges Olym-

Balans- o Resultaträkning

Ingående balans

Eget kapital/ postgiro 16 331:29

Resultaträkning 1996

Kostnader

SOF-Bulletinen	8784:-
Porto	2722:-
Avg inbetalnings service	789:-
Övriga avgifter postgiro	245:-
Medlemsmöten/gäster	80:-
Medlemsavgifter	150:-
Begravning m m	1089:50
Databehandling register	1734:-
Konferenser m m	3200:-
Kontorsmateriel	16:-
Jubileumsmiddag	11217:-
Årets resultat	15818:70
Kostnader totalt	45845:20

Intäkter

Medlemsavgifter	23475:60
Försäljning	560:-
Annonser	10975:-
Ränta/Skatt	615:70
Gåvor	1000:-
Porto	118:90
SOF's Jubileumsfest	5550:-
Lotteri	3560:-
Intäkter totalt	45845:20

Utgående balans 1996

Eget Kapital/Postgiro 32149:99

piahistorikers Förening vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 1 januari 1996–31 december 1996, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat räkenskaper och andra handlingar som lämnar uppgift om föreningens ekonomi och förvaltning. Allt är fört med ordning och noggrannhet. Intäkter och kostnader när styrelsen avslutat sitt arbete framgår av balansräkningen.

Vi har funnit att styrelsen på ett förtjänstfullt sätt handhaft förvaltningen och föreslår härmed ansvarsfrihet för den period revisionen omfattar.

Stockholm den 10 februari 1997

Bo Nilsson Ulf Pettersson

ORDER FORM

OFFICIAL REPORT OF THE 1996 CENTENNIAL OLYMPIC GAMES



THE ATLANTA COMMITTEE FOR THE OLYMPIC GAMES

Your BILLING information:

Name _____
Company _____
P.O. Box (if applicable) _____
Street Address _____
City _____ State _____ Zip _____
Phone (____) _____ Fax (____) _____
Payment VISA Check P.O.# _____
Visa # _____
Expiration Date _____ Issuing Bank _____
Signature _____

Your SHIPPING information:

Name _____
Company _____
P.O. Box _____
Street Address _____
City _____ State _____ Zip _____

Your Order Date _____

Your order will be shipped via UPS at \$20.00 for each 3-volume set, and \$7.00 for each single volume. This does not apply to orders shipped outside the continental U.S. For these orders, please call Peachtree Publishers for shipping information. **Make checks payable to: The Atlanta Committee for the Olympic Games.** Checks must be drawn on a U.S. bank in U.S. dollars. Please do not send cash. Purchase orders are acceptable to reserve your order; payment will be due on receipt of our invoice. Please note that shipment of the Official Report will occur in the early fall of 1997.

	QTY Ordered	Price Each	TOTAL
Item 1. Complete three-volume set in slipcase		\$275.00	
Item 2. Volume II only; Games Highlights		\$125.00	
		SUBTOTAL	
		6% SALES TAX (GA. RES. ONLY)	
		SHIPPING	
		TOTAL	

Order today

Call: 800-241-0113 Fax: 800-875-8909

Mail or fax orders to: Peachtree Publishers; 494 Armour Circle, NE; Atlanta, GA 30324
(404) 876-8761 (phone) (404) 875-2578 (fax)

3rd WORLD FAIR FOR OLYMPIC COLLECTORS



MEMORABILIA / STAMPS / COINS

Friday 28, Saturday 29 and Sunday 30 March 1997

Purchase - Sale - Trading mart - Exhibitions - Stands
Lectures-debates

Musee Olympique
1 Quai d'Ouchy
CH - 1001 Lausanne
Schweiz

with the world's greatest collectors in attendance

Theme:

«THE CENTENARY OLYMPIC GAMES»

From Athens 1896 to Atlanta 1996, the Olympic movement has grown dramatically. A feast for the eyes since their inception, the Games have benefited greatly from the contribution of cinema and television -- two media that nowadays provide them with a global audience. The realm of Olympic collectors has also expanded by leaps and bounds, so that millions of people on every continent (stamp, coin and memorabilia enthusiasts) now patiently gather souvenirs of the Games.

To give this activity a forum and make it easier for aficionados to meet and trade their wares, the IOC has created the World Fair for Olympic Collectors. The Fair takes place every two years in Lausanne, alternating with the Olympic Games. The Olympic Museum, showcase of the movement begun by Pierre de Coubertin, offers an ideal venue for this important event, which is open to the public and will be held this year on the theme «The Centenary Olympic Games».

This is a unique opportunity to compare collections and add to them, as well as to meet great collectors, and to buy and sell all categories of souvenirs, from the very common to the very rare!

CONTEST: Win a torch from the Atlanta Olympic Games!

ENROL NOW and reserve your trading table!

You will be granted especially favourable terms: group transport; hotel packages; etc. Fill out the reply coupon. We will send you a detailed offer tailored to your place of residence.

3rd WORLD FAIR FOR OLYMPIC COLLECTORS

28, 29 and 30 March 1997, Lausanne

I will attend the World Fair for Collectors
to be held at the Olympic Museum in Lausanne

I am especially interested in stamps
 coins
 memorabilia

Please reserve me a trading table (price CHF 200.-).

Send me the Fair programme
 your proposals for accommodation / transport
(only for requests received by 31.1.97)

Number of people:

Documentation in: French English German



NAME: _____

ADDRESS: _____

POSTAL CODE AND CITY: _____

COUNTRY: _____

TELEPHONE: _____

FAX: _____