

SOF-BULLETTINEN

SVERIGES
OLYMPIAHISTORIKERS
FÖRENING



Nr 2 * 1997 * FRÅN STARTEN NR 34 * ISSN 1104 - 7259

Ordförande:	Ture Widlund, Torsgatan 56, 113 37 Stockholm
Vice Ordförande:	Owe Fröberg, Gammeltorpsvägen 5 B, 155 30 Nykvarn
Sekreterare:	Britt-Marie Ellis, Solskensvägen 13, 146 46 Tullinge
Vice sekreterare:	Ulf Holmberg, Bastugatan 19, 118 25 Stockholm
Kassör:	Mats Peterson, Skönviksvägen 313, 122 66 Enskede
Klubbmästare:	Carl Erik Eriksson, Box 44, 179 04 Färentuna
Redaktör SOF-Bulletinen:	Stig Nilsson, Hagenvägen 12 B, 142 65 Trångsund
SOKs representant:	Gösta Gärdin, Grevgatan 8, 114 53 Stockholm

**Ungdoms OS i
Sundsvall**

Sid 6

**Stockholm i 2004-
final**

Sid 4-5

Sigfrid Edström

Sid 14

**Sveriges
Riksidrottsmuseum**

Sid 16

Medlemsregister sid 20-23

SOF-Bulletinen

Organ för Sveriges
Olympiahistorikers
Förening (SOF)

Föreningen bildades
den 3 mars 1986

Ansvarig utgivare:
Ture Widlund

Redaktionen för SOF-Bulletinen påpekar att tidningens artiklar och annan text inte nödvändigtvis behöver spegla SOFs uppfattning. Artiklarnas innehåll och utformning står helt för resp författares räkning.

Utgivningsplan 1997

Nr	Utkom	Manusstopp
1	febr	8/2
2	maj	20/4
3	aug	1/8
4	okt	1/10

Adressbyte

SOF-medlemmar som flyttar till ny adress - var vänlig meddela SOFs ordförande Ture Widlund detta. Adress se sid 1.

Medlemsavgiften

Komihåg medlemsavgiften 125:-

Nästa SOF-möte
28 augusti

Medarbetare

I detta nummer av SOF-Bulletinen har förutom redaktör Stig Nilsson följande personer medverkat Ove Karlsson, Britt Marie Ellis och Lars Linderoth.

LEDARE

”Jag saknar den svenska idrottsrörelsens engagemang för OS i Stockholm 2004. Idrottsrörelsen borde vara mer aktiv i opinionsarbetet för den svenska kampanjen. Det är bara i Sverige som många ännu är negativa till OS”.

Så gick idrottsministern Leif Blomberg ut i en debattartikel i DN i december. Sedan talar han varmt om vad ett OS kan betyda för idrotten och Sverige. Allt detta instämmer vi i, men att svensk idrott inte är lika positiv som i de andra länderna med OS-intresse bottenar bl a i att idrottsrörelsen i Sverige fått minskade anslag. Säkert är detta också unikt. De andra intresserade länderna har säkert fått ökade anslag för att kunna satsa på OS. I Sverige är det tvärt om och efter att budgetpropositionen lagts var Blomberg så feg att han inte vågade hålla en presskonferens som är brukligt av idrottsministern.

Blomberg säger vidare ”talet om ekonomiska förluster kan jag inte förstå. Samhällsekonomiskt ger ett OS garanterat vinst. Ett OS ger många miljoner i extra skatteintäkter. Långt mer än alla utgifter. Vi människor i Sverige behöver ett OS att se fram mot.”

När Blomberg med denna bakgrund drar ner på idrottens anslag har han svårt att förstå att idrotten inte satsar på OS 2004. Idrottsledarna i dag måste sälja Bingo Lotter för att kunna driva den breda verksamheten, tack vare de snåla anslagen. Det är dags att vakna idrottsministern om vi skall få något OS i Stockholm 2004.

Nu är vi bland de fem finalisterna men vill höll på att falla på grund av opinionen och till viss del berodde detta på Blomberg.

Nu ser vi fram mot ett aktivt deltagande från regeringen för att vi skall få ett OS till Sverige år 2004 och givetvis ställer vi då stor hopp till Blomberg.

Att vi kunde gå till final var resultatet av ett fint arbete av alla som jobbat med att förbereda OS och vi är dem skyldiga ett stort tack. Nu är det lobbying som gäller. UD kommer att aktivera alla ambassader för att sälja in Stockholm till IOK-delegater och massmedia. Ett stort tryck ligger också på Gunilla Lindberg och Arne Ljungqvist, när det gäller att övertyga IOK-delegaterna om Stockholms förträfflighet.

Och om vi får OS 2004, chanserna är stora, så krävs det sedan en vidsynt idrottspolitik. Vi måste satsa på idrotten så att vi har chansen att få medaljer och fina placeringar. Det är här Leif Blomberg måste komma in i bilden. Försätter han som han börjat kommer han att framstå som vår sämste idrottsminister någonsin. Detta trots att han i denna tävling haft konkurrens av Marita Ulvskog.



STIG NILSSON

SOFs Årsmöte

Protokoll fört vid SOF:s 11:e årsmöte på världshuset Jakhornet, Stockholm den 17 mars 1997.

Närvarande: 24 medlemmar

Ordföranden Ture Widlund hälsade de närvarande medlemmarna och gästerna välkomna.

Beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst.

Till ordförande för mötet valdes Ture Widlund.

Till sekreterare för mötet valdes Britt-Marie Ellis.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Claes-G Bengtsson och Ove Karlsson.

Röstlängden fastställdes till 24, enligt delta-garförteckningen.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

Styrelsens verksamhetsberättelse med vidhörande resultat- och balansräkningar, publicerad i SOF-Bulletinen 1-97, godkändes av mötet.

Revisionsberättelsen, publicerad i SOF-Bulletinen 1-97, upplästes och godkändes av mötet.

På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan, publicerad i SOF-Bulletinen 1-97, godkändes av mötet.

Mötet beslutade, på styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 1997 skall vara (oförändrad) 125kr.

Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes Britt-Marie Ellis, samt nyvaldes Carl Erik Eriksson och Alf Holmberg, efter Börje Larsson och Manuel Vargas, vilka undanbett sig omval.

Till revisor för en tid av två år nyvaldes Birger Fält.

Till valberedning för en tid av ett år omvaldes Tomas Söderberg, tillika sammankallande, Anders Jansson och Rune Kjellström.

Styrelsen hade till årsmötet anmält fråga om medlemsnål.

Efter diskussion beslöt årsmötet:

att SOF skall ha en medlemsnål

att den skall säljas till självkostnadspris

att styrelsen gör förslag till utformning

att förslaget skall publiceras i SOF-Bulletinen för åsikter, varefter styrelsen fattar beslut

Inga ärenden, att behandlas av mötet, hade inkommit skriftligen, från medlemmarna.

Övriga frågor, som togs upp muntligt:

Ingvar Rörs väckte frågan om förvaring/arkivering (ett ärende som också var uppe på förra årsmötet). Ordföranden redogjorde för styrelsebeslut 970129. Efter diskussion beslutade årsmötet att återremittera ärendet till styrelsen för undersökning av ev skyldigheter enligt lag om arkivering.

Ove Karlsson tackade och gratulerade till en fin utveckling av SOF-Bulletinen.

Ove Karlsson hälsade till SOF-medlemmarna från Wolf Lyberg, som tyvärr inte kunde delta på mötet.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Britt Marie Ellis/Sekreterare Ture Widlund/ordfö

Justeringsmän: Claes-G Bengtsson, Ove Karlsson

Bengt Grive årsmötesgäst

I samband med SOF:s årsmöte den 17 mars informerade Lars Liljegren om OS 2004 och uttryckte stor optimism om att Stockholm skulle kunna få OS 2004. Men det finns problem. Det första är opinionen. Det minskade anslaget från regeringen till idrotten är ett annat problem som IOK-ledamöterna noterar.

Efter årsmötesförhandlingarna tog kvällens gäst, Bengt Grive, till orda, som berättade om sina OS-minnen och även andra idrottsminnen. Bengt har gjort sig känd för svenska folket genom sina framträdanden i TV kanske främst genom sina målände färgbeskrivningar på konståkarnas klädsel.

Bengt gjorde sitt första OS 1960. Han avslutade med att Sverige i dag enligt hans mening bara har ett bollgeni, Jan Ove Waldner. Bengts egen meritlista ser ut så här: Född 21 03 1921 i Stockholm

Han stora idrottsliga framgångar kom i bordtennis:

1948: Vann lag-SM. Deltog i VM. 1949: Vann SM i dubbel. Deltog i VM och gick till kvartsfinal i dubbel. 1950: Deltog i VM och gick till tredje omgången i singel och mixed. 1951: Vann SM i singel och i lag. 1951: Vann NM i singel, i dubbel med Stig Elmlblad och i lag med Stig Elmlblad, Bo Malmkvist och Curt Skaj.

Stockholm i 2004-final

Stockholms OS-drömmar har en lång historia. Från solskensolympiaden 1912 över ryttar-OS 1956 till ansökan om OS 2004. Planerna på de olympiska spelen i Stockholm grundlades redan på John Olle Perssons tid. Det var 1983. Mer än planer blev det inte. 1988 framfördes planerna igen men då sade Sverige Olympiska Kommitte och Riksidrottsförbundet nej eftersom man ville stödja Östersund som sökte vinter-OS. 1991 fick fritidsförvaltningen i uppdrag att förbereda en ansökan som slutade i att man beslutade sig för att ansöka om OS 2004.

Och nu den 7 mars har ansökan blivit till en finalplats bland fem sökande.

Det var stor glädje i Lausanne när den svenska delegation fick besked om att Stockholm var en av de fem finalisterna. Man viftade med blå-gula flaggor, kramades och skrek och skattade.

De som röstade fram de fem kandidaterna den 7 mars var, en förstärkt IOKs exekutivkommitté, Marc Hodler Schweiz, prins Alexander de Merode Belgien, Pal Schmitt Ungern, Richard Pound Kanada, Anita Defranz USA, Keba Mbaye Senegal, Zhenliang He Kina, Kevan Gosper Australien, Chiharu Igaya Japan och Thomas Bach Tyskland. Dessutom Erwin Lanc Österrike från idrottsförbunden, Hironoshin Furuhashi Japan från kvinnella olympiska kommittéer och Kipjoge Keina Kenya, de aktivas representant samt storhertigen av Luxemburg, IOK äldste som varit med i 50 år.

Fotbollspelaren Pelé som har en plats för Stockholm i sitt hjärta var en av de första att gratulera den svenska olympiska delegationen.

De fem städer som återstår är:

Rom med 3,8 miljoner invånare och en budget på 11,2 miljarder. Rom är kanske favorit. Italien har tre IOK-delegater, bra arenor, mycket kultur och stor hotellkapacitet men dålig miljö och infrastruktur och så hade Rom OS 1960. För hög sommartemperatur och trafikkaos är också negativa inslag Kapstaden med 2,4 miljoner invånare och en budget på 10,5 miljarder. Afrika har aldrig haft OS. Saknar färdiga arenor, dåliga kommunikationer och miljö samt har hög brottslighet. Svårt att uttala sig om det politiska läget 2004.

Buenos Aires med 12,2 miljoner invånare och en budget på 9,7 miljarder. Politiskt och ekonomiskt stabilt numera och fint område för OS-byn. Rätt tidszon för Amerikansk TV. Många anläggningar finns redan. När vi har sommar har Argentina vinter. Budgeten anses för svag. Dålig hotellkapacitet, gammal sliten flygplats. Trafikproblem befaras. Förlorade OS-56 med en rösts marginal.

Athen med 3,1 miljoner invånare och en budget på 12 miljarder kronor. OS började i Aten för över 100 år sedan. Friidrotts VM går i Athen i sommar vilket kan vara både en för- och en nackdel. Problem med luftföroreningar, värmen och dålig organisation liksom transportproblem. Dessutom svag budget.

Stockholm med 1,5 miljoner invånare och en budget på 12 miljarder. Stockholm har ett mycket starkt koncept på alla punkter främst närhet och miljö men på minussidan opinionen, som måste stärkas innan den slutliga omröstningen. Främst är det kvinnorna i landet som måste övertygas. Sverige har två representanter i IOK, Gunilla Lindberg och Arne Ljungqvist.

OS 2004 i Europa

Mycket tyder på att OS 2004 kommer att gå i Europa. Då är det tre kandidater som skall slå ut varandra. Nu blir det ett politiskt spel. Vi måste släppa fram profilerna, Kungen, Björn Borg, statsminister Göran Persson m fl.

Ledande personer i Sverige anser att vi i Sverige behöver ett OS för en ordentlig uppryckning i landet och att framtidstron skall återfås. Pessimisterna måste vändas till optimister. Vi måste visa att vi är bäst.

Nu skall vi ta emot grupper av delegater ända fram till sensommaren och visa vad vi kan. Den 19-22 maj är det ett möte med de internationella förbunden och den 24 juli möter man IOK. Avgörandet äger sedan rum den 5 september.

Nu börjar andra halvlek

Men arbetet fram till nomineringen den 7 mars var bara första halvlek. Nu gäller det att i andra halvlek avgöra matchen.

Det är nu lobbyverksamheten börjar på allvar. Alla ambassader skall aktiveras och bearbeta IOK-ledamöter och massmedia.

Den svenska presentationen i Lausanne gick bra och man hade tagit fram ett bra material. Till sin hjälp har man haft George Hirthlers som var mannen bakom att Atlanta fick OS 1996. Ett smart drag. Tekniskt sett hade Sverige den finaste ansökan av alla 11 kandidaterna. George har lagt tonvikten på ren luft, rent vatten och perfekt väder för olympiska spel. Ljuset, det nästan dygnslånga sommarljuset, den rena miljön, den vackra innerstan på de fjorton öarna och närheten med gångavstånd från OS-byn till de flesta arenorna var starka argument.

OS betyder mycket inte bara för Stockholm utan för hela landet. Sju andra städer är också inblandade, Göteborg, Malmö, Norrköping och Helsingborg för fotboll, Nynäshamn för segling, Nyköping för kanotslalom och Södertälje för volleyboll.

Sverige och Stockholm har många fördelar. Organisatoriskt är vi en stor nation. Under de senaste tio åren har vi arrangerat VM och EM i 22 av de 28 olympiska sommarsporterna.

Ett OS är ett unikt tillfälle att sätta det vackra Sverige och vackra Stockholm på världskartan. Ett OS i Sverige befrämjar breddidrotten. OS ger massor av arbetstillfällen och därmed intäkter till stat och kommun. Det kommer att bli till stor hjälp till vård, skola och barnomsorg. Ett OS tvingar fram en optimism och framåtanda och ersätter den negativa atmosfär sin finns på många håll. OS blir ett mål som vi kan samla nationen kring. OS blir ett lyft för turistindustrin både före och efter OS 2004.

Jan Åke Björklund, regeringens utredare:

- Sverige tjänar på ett OS. Intäkterna överstiger med råge utgifter och garantier. Ett OS för hit många miljarder som annars landar hos någon annan arrangör. Ett OS 2004 är alltså en minimal risk för skattebetalarna. Samhällsekoniskt går ett OS garanterat med vinst. Det råder en utbredd missuppfattning om detta. Många tror att ett OS tar pengar från sjukvården. I själva verket tillför ett OS pengar till landet. Ekonomin är inget skäl mot ett OS.

Ett sommar OS handlar om stora pengar, men alla kostnader som uppstår betalas av intäkterna från TV-rättigheter, sponsorer, biljettförsäljning, souvenirförsäljning m m. På köpet får Sverige 10-15 miljarder i exportinkomster, ökade skatteintäkter med nästan lika mycket och 40 000 årsarbeten.

600 miljoner satsas på ny miljöteknik för att lösa

miljöproblemen. I Hammarby Sjöstad blir det en ekologisk OS-by. Även den nya Olympiastadion byggs med höga miljökrav. 25 000 stockholmare kommer efter OS att bo i Hammarby Sjöstad, vackert och modernt, ekologiskt och resurssnålt, trivsamt och bekvämt.

Om OS kommer till Stockholm kommer det att ges en hög kulturprofil - en kulturell nytändning för de olympiska spelen.

Argumenten för ett OS i Stockholm är många och för oss SOF-are är det en angelägenhet att få OS till Sverige därför bör alla på sin kant göra vad som kan göras för att få alla att se positivt på ett OS i Stockholm år 2004.

Paralympics i Stockholm

I samband med olympiska spel brukar även Paralympics, populärt kallat Handikapp-OS arrangeras i samma stad och på samma arenor som stora OS. Samma blir det om Stockholms fär OS 2004. Två veckor efter avslutningsceremonien den 25 juli invigs handikappspelen, där Sverige alltid varit mycket lyckosam. I Atlanta deltog 120 länder i 18 olika idrotter. Sverige erövrade i Atlanta 37 medaljer, 12 guld, 14 silver och 11 brons. Paralympics har funnits sedan 1960 i Rom.

Olympier som avlidit

Bengt Carlqvist Stockholm har avlidit 82 år gammal. Han var son till Maja Carlqvist, Sofiaflickomas grundare. Bengt blev också elitgymnast och ingick i den svenska OS-truppen som tävlade i Berlin 1936. Han blev senare instruktör på landslagsnivå och internationell domare. Bengt blev också svensk mästare i curling och hade framgångar även i orientering och backhoppning.

Samaranch sitter kvar

Juan-Antonio Samaranch är 77 år och har meddelat att han kandiderar för ytterligare en period på fyra år som President för IOK. Han skall dock först genomgå en hälsoundersökning för att få ok av sin läkare. Hans mandatperiod går ut i höst. Någon annan kandidat lär inte dyka upp om han bestämmer sig för att kandidera. Han fick igenom 1995 att åldersgränsen inom IOK skulle höjas till 80 år. Han valdes till president 1980 och lär nog sitta fram till 2001.

European Youth Olympic Winter days

Olympiska vinterdagar för ungdom i Sundsvall genomfördes den 7-13 februari och blev en stor succé. Både sportsligt och organisatoriskt lyckades Sverige bra. Detta var tredje upplagan av European Youth Olympic Winter Days

Det var som på OS med invigning, inmarsch och allt som hör till samt olympisk eld och en festlig avslutning.

Redan första dagen firade Sverige stora triumfer. Tre guld, två silver och ett brons blev första dagens utdelning. I flickornas längdåkning gjorde Malmbergets Lina Andersson, bara 15 år och ett år yngre än de flesta medtävlare ett mycket bra lopp över 7,5 km klassisk stil. Hon vann med 30 sekunder före Tjeckiens Jana Svobodova. Sverige fick in tre flickor bland de tio bästa.

I storslalom blev det guld genom Aina Pärsson från Tärnaby. I skridskor tog Erik Zakrisson guld och kan kanske bli en ny Tomas Gustafsson men för det krävs oerhört mycket träning och vi i Sverige har bara fem svenska konstfrusna isovaler, ingen under tak. Erik är från Kristinehamn och satsar hårt på sporten, som har konkurrens inom familjen av Short track, som är betydligt publikvänligare.

Totalt blev det 12 medaljer för Sverige, 7 guld, 4 silver och 1 brons. Italien och Ryssland var bättre med 14 medaljer men Sverige belade en mycket hedrande tredje plats. 41 nationer deltog med 250 flickor, 402 pojkar, 339 ledare, tillsammans 991 deltagare, varav 68 kom från Sverige.

Så här gick det för de svenska deltagarna:

Konståkning:

Anna Lundström 8

Skidor Alpint:

Anders Nilsson 2a storslalom, 9e parallellslalom, 17e slalom, Björn Selander: 1a slalom, 4a storslalom, 11a parallellslalom, Andreas Håkansson: 5a parallellslalom, 9a storslalom, bröt slalom, Marcus Andersson: 17e storslalom, bröt slalom, Anja Pärsson: 1a storslalom, 2a slalom, 7e parallellslalom, Nina Hansson: 13e slalom, 14e storslalom

Annika Kjällberg: 16e storslalom, 22e slalom, Catarina Albertsson: 4a parallellslalom, 9a slalom,

30e storslalom.

Skidor längd:

Johan Olsson 3a 10 km fristil, 13e 10 km klassiskt, Mattias Almgren: 12a 10 km fristil, 15e 10 km klassiskt.

Rickard Häggglund 20e 10 km klassiskt, 24e 10 km fristil, Fredrik Johansson: 18e 10 km klassiskt, 30e 10 km fristil, Lina Andersson 1a 7,5 km fristil, 17e 5 km klassiskt, Sara Enqvist: 5a 7,5 km fristil, 6a 7,5 km klassiskt, Anna-Karin Strömstedt: 5a 7,5 km klassiskt, 6a 7,5 km fristil, Sandra Hansson: 7a 7,5 km klassiskt, 16e 7,5 km fristil, Sverige 1: 1a 4 x 5 km stafett Sverige 2: 5a 4 x 5 km stafett

Skidskytte:

Tommy Adolfsson: 19e 7,5 km, Mattias Olofsson: 30e 7,5 km, Johans Hagström: 33e 7,5 km, Gunnar Söderberg: 35e 7,5 km, Nina Wilhelmsson: 2a 5,2 km, Anna Biller: 8a 5,2 km, Ida Norman: 9a 5,2 km, Paula Daabach 18e 5,2 km, Sverige 1: 8a mixad stafett, Sverige 2: 9a mixad stafett

Skridskor hastighet:

Erik Zakrisson: 1a 500 m, 1a 1500 m, Joel Christensson: 4 1500 m, 7a 500 m, Sofia Albertsson: 9a 500 m, 13e 1000 m, Jenny Ekström: 17e 500 m, 17e 1000 m.

Skridskor Short Track

Marcus Maxell: utslagen kvartsfinal 500m, utslagen kvartsfinal 1000 m, Fredrik Nilsson: oplacerad

Ishockey

Sverige :2a, Sverige -Tyskland 13-1, Finland-Sverige 2-3, Sverige-Slovakien (semi) 3-1, Sverige-Ryssland (final) 4-6.

Ishockeyn var för första gången med i EYOD. Totalt sågs matcherna av 16 000 personer varav 4 200 på finalen. Främsta svenska spelare var tvillingarna Daniel och Henrik Sedin från Modo och Ryssland visade att man kan plocka fram talanger på löpande band, främst från Jaroslav som är den dominerande klubben på ungdomssidan i Ryssland.

Totalt tog Sverige således 7 guld, 4 silver och 1 brons och blev 3 nation av 41. 19 nationer tog medalj.

Motsvarande sommarspel genomförs i sommar i Portugal.



Budget för OS 2004

Samtliga sommar-OS sedan Los Angeles 1984 har gått med vinst för arrangörerna. Då ligger de indirekta samhällseffekterna utanför OS-budgeten. Vi skiljer på OS-budgeten och samhällsbudgeten. Därför tävlar så många städer om att få OS.

Fram till 1984 hade de största inkomstposterna varit bidrag från offentliga institutioner, försäljning av biljetter samt mynt och medaljer. I Los Angeles blev OS en stor ekonomisk framgång genom försäljning av TV-rättigheterna och sponsorintäkter. I Stockholm beräknas 45 procent av kostnaderna täckas av TV-intäkter och världssponsoring.

Anledning till TV-bolagens och de världsomfattande företagens intresse är att antalet TV-tittare ökar, Mediabevakningen ökar, Fler idrottsmän deltar.

Den totala budgeten för OS i Stockholm 2004 beräknas omsluta 12,2 miljarder under perioden 1998-2004. I budgeten har 1,2 miljarder avsatts som budgetreserv. Budgeten är granskad och riskbedömd av Stockholms stads revisionskontor och två utomstående revisionsfirmor.

Ett OS medför dessutom omsättningsökning, vilket också skapar ökad sysselsättning och minskar kommunernas kostnad för arbetslösheten. Man gissar att omsättningsökningen kan ligga på 30 miljarder kronor, vilket betyder skatteintäkter på 8-12 miljarder.

För Söeul, Barcelona och Atlanta har OS betytt mycket för att stimulera ekonomin före, under och efter OS. Besöksnäringen har också ökat kraftigt efter OS. Man kan också förvänta en viss ökning av exporten.

EYOD Lisboa 97

Sommarupplagan av EYOD genomförs den 18-24 juli i Lissabon. Idrotter på programmet blir friidrott, cykel, gymnastik, judo, simning, segling, basket flickor, fotboll o handboll pojkar, volleyboll flickor.



OS-nytt

IOK har fattat beslut om att OS i Atlanta var sista gången OS tilldelas en privatfinansierad organisation.

SOK finns representerad i flera arbetsgrupper inom IOK, ANCO och EOC samt finns representerad i både EOCs styrelse och ANOCs styrelse genom generalsekreteraren Gunilla Lindberg. Gunilla ingår även i den arbetsgrupp som skall se över programmet för OS 2004.

SOK har tilldelats värdskapet för EOCs general Assembly 1997.

Nya förbund i SOK är Teakwondo/Budoförbundet och Triathlonförbundet som fullvärdiga medlemmar och Biljardförbundet som recognized förbund.

Inför OS har SOK fördelat 43 miljoner för förberedelser av insamlade medel, den största summan någonsin.

Rapport från Nagano: Vinterspelen genomförs 7-22 februari 1998. Ett 60-tal länder väntas delta och cirka 3 000 aktiva. 64 tävlingar kommer att genomföras i sju idrotter. Arenorna är mycket utspridda och kommer att medföra transportproblem. Aktuella tävlingsplatser:

Nagano City: OS-by, Skridskor, Konståkning, Ishockey, Short Track, Öppnings- och avslutningsceremoni.

Hakabu (4 mil): Störtlopp, Alpin Kombination, Super G, Backhoppning, Längdskidor, Nordisk Kombination. **Shiga Kogen (6 mil):** Slalom och Storslalom, Snowboard.

Iizuna Kogen (2 mil): Freestyle, Bob och Rodel. **Nozawa Onsen:** Skidskytte. **Karuizawa:** Curling, ungdomsläger.

Rapport inför Sommar-OS i Sydney 2000: Spelen genomförs den 15 september-1 oktober 2000. För-OS arrangeras mellan juli och december 1999. Olympisk by för samtliga idrotter utom fotboll, som spelas i fyra olika städer. Antalet deltagare maximeras till 10 200 deltagare.

Till vice ordförande i SOK har utsetts Stefan Lindeberg. Stefan Lindeberg har också anställts som deltidssarvoderad Sportchef och Peter Reinebo som biträdande sportchef. Stefan Lindeberg har också utsetts till Chef de Mission för den svenska truppen till OS i Nagano.

Olympiad och Olympiska Spel

Allmänt använder man begreppen Olympiad och Olympiska Spel lite hur som helst trots att Olympiad är benämningen på perioden mellan två Olympiska Spel. Det vet ju alla SOFAre. Nog trodde vi att man även inom Svenska Skidförbundet visste det men till redaktören för SOF-Bulletinen har från en medlem kommit ett klipp från 1976 i Svenska Skidförbundets officiella organ: "Olympiad 1976 i Innsbruck! Kom med Svenska Skidförbundet och heja!"

Rubriken ingår i en annons för en 17-dagars resa till OS i Innsbruck.

Ingvar Carlsson skall vända opinionen

Ingvar Carlsson, Ulrika Knape, Sören Gyll och PO Enqvist skall arbeta för OS 2004. Tillsammans med ytterligare 30 personer från idrott, kultur, näringsliv och politik skall de gå ut och försöka få svenskarna att se positivt på ett OS i Stockholm. OS är viktigt för Sverige för idrotten, kulturen och näringslivet. Inte minst viktigt är 40 000 arbetstillfällen. Dessutom får vi utifrån stora intäkter för TV-rättigheterna och turistnäringen får ett uppsving.

Följande företag stöder OS-satsningen ekonomiskt: Astra, Atlas Copco, Electrolux, Ericson, H&M, ICA, Investor, Luftfartsverket, Partena, Posten, SAS, SE Banken, SAS, SJ, Stora, Telia, Trygg-Hansa, Volvo.

Dessutom finns idésprutan Sven Tumba med för att engagera idrottsmän med flera för OS 2004 i Stockholm.

Sverige kan genomföra de bästa OS någonsin. Det är de som jobbar med idé övertygad om.

Nytt OS guld till Perkins?

Den australiske simmaren Kieran Perkins satsar på ett nytt OS-guld i Sydney år 2000. Perkins tog guld på 1 500 meter fritt i Barcelona 1992 och Atlanta 1996.

100-årig paviljong

Den 1 oktober 1896 togs Lawn-Tennispaviljongen i bruk. Den låg då vid Idrottsparken som invigts tidigare. När beslutet om att OS 1912 skulle gå i Stockholm blev det aktuellt att bygga Olympiastadion där.

Då måste tennishallen flytta. Den monterades ner och återuppfördes på Fiskartorpsvägen 20. Sveriges Centralförening för Idrottens främjande äger Tennispaviljongen, som numera är ett Byggnadsminnesmärke och en av världens äldsta i bruk varande tennishallar. Den 5 oktober firades 100-års jubileet.

SOKs verksamhet

Vid SOKs årsmöte antogs följande verksamhetsplan:

Förberedelser för deltagande i nästkommande OS (16 punkter)

Stöd till OSF (2 punkter)

Internationellt arbete (4 punkter) bl a arrangerande av EOCs General Assembly i Stockholm i november 1997.

Information (4 punkter) bl a införande av SOKs hemsida på Internet.

Ekonomi (3 punkter)

Organisation, anställning av personal till sportsekreteriatet, samt informationssekreterare, marknadschef och kanslist.

European Youth Olympic Days, arrangers i Sundsvall 7-13 febr 1997 samt delta i Lissabon 18-24 juli.

Sveriges Olympiska Akademi, session hösten 1997
Olympic Day Run genomföres

Deltagande i kampanjarbetet för sommar-OS i Stockholm 2004

Mazuolis slutar

Den olympiske deltagaren på 50 meter frisim Raimudas Mazuolis slutar med simningen av medicinska skäl. Han genomgick en fotoperation förra hösten men har aldrig återhämtat sig. Efter 1992 års OS åkte han till USA för att träna under Jack Nelson vid Fort Lauderdale Swim Club.

Ett pinsamt jubileum

1996 kunde svensk idrott fira ett pinsamt jubileum. Det var då 50 år sedan Gunder Hägg och Arne Andersson avstängdes på livstid från allt tävlande och två av våra allra största idrottsmän fick inte tillfälle att ställa upp i något OS. De hade tagit emot lite pengar under sina turnéer runt om i landet.

Men den första proffsaffären ägde rum redan 1909. Huvudpersonen då var John Svanberg och även han var en idol av stora mått. Han tävlade för Fredrikshovs IF då en storklubb i friidrott liksom AIK, Djurgårdens IF och IF Slepner. Svanbergs främsta merit var två olympiska medaljer från extraspelen i Aten 1906, då han blev tvåa på 5 engelska mil och maraton. Vid en tävling i Jönköping 1902 deltog Svanberg och sprang mot ett stafettlag. Han drog mycket folk, 2000 personer, vilket då var ett publikrekord. För att komma till Jönköping fick han 90 kronor och allting fritt. Anmälnaren säger också att det nog inte var enda gången han fick pengar för förlorad arbetsinkomst. Svanberg hade visserligen inte begärt någon ersättning utöver sina kostnader men 90 kronor ansågs betydligt överstiga hans kostnader. Man konstaterade också att han manipulerat med sina reseräkningar och han blev diskvalificerad. Svanberg försvann sedan till Amerika för att bli professionell idrottsman. Där sprang han för pengar och vann bl a 7 500 dollar vid ett maratonlopp. Han hade sällskap i proffscirkusen av bl a ytterligare två svenskar. Svanberg kom sedan tillbaka till Sverige men för det mesta var idrottsplatserna stängda för proffs. Men hösten 1909 kunde han tävla på Jägersro mot travhästar.

48 år sedan sist

Det var länge sedan Sverige tog en OS-medalj i friidrott på damsidan innan Ludmila tog sitt guld. Närmare bestämt 48 år sedan och då var det Ann-Britt Leyman-Olsson som tog brons i London 1948.

Ann-Britt var den som dominerade sprintersidan och längdhopp i slutet av 40-talet. På sprinterdistanserna och i längdhopp tog hon 15 SM-tecken. Det hade också kunnat bli ytterligare en medalj i London om SOK anmält henne på 100 meter, som var hennes bästa gren. 100 meter gick fyra dagar före längdhoppet och både före och efter OS noterade hon "silvertid". Ann-Britt var en naturbegåvning och behärskade de svåra förhållandena i London, regnig

Jubileumsfest på Stadion

Reservera onsdagen den 14 maj 1997 mellan 13 och 17 för Centralföreningen för Idrottens Främjandes Jubileumsfest med anledning av föreningens 100 års jubileum.

Då kan ni träffa välkända idrottshjältar, olympiamedaljörer, världsmästare osv.

I programmet ingår "Stadion modell 1912" med: musik, dragkamp, gymnastikuppvisning, fäktning, bågskytte, brottning, boxning.

"Tävlingar och uppvisning i nutid" med: Arlakannan kurir stafett med skolungdom, trekamp mellan gymnasieskolor, bandy- och innebandyeliten mot landhockeylandslaget, cykel, golf, fotboll, gymnastikuppvisning med Idlaflickorna, Rullstolslopp, handboll.

"Publiken får pröva på":

Backhoppning med Jan Boklöv, brottning, dragkamp, frisbee, höjdhopp, tresteg, boule, baseboll, fotbollsstraffar, gymnastik, löpning 60 meter, bågskytte, cykel, handbollsstraffar, rugby m m.

SCIF medverkade till att Olympiska Spelen förlades till Stockholm 1912 och att byggandet av Olympiastadion kom till stånd. Centralföreningen fyller alltså 100 år och på detta sätt kommer det att firas och Olympiastadion står öppen för alla.

SCIF lovar också överraskningar utöver programmet ovan.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) bildades den 7 maj 1897 på Stockholms Slott.

Föreningens syfte är att främja god idrott i Sverige och har genom sin fria ställning möjlighet att göra insatser som ligger utanför förbunds och föreningars vanliga verksamhet.

Föreningen har en styrelse på 21 personer. Dess beskyddare, kung Carl XVI Gustav, utser ordförande. Ordförande i föreningen är UEFA-presidenten Lennart Johansson.

kolstybb, vanliga måttband i yard och tum som sedan fick översättas till meter och centimeter, Tepaus varannan timme och ett tidsprogram som inte höll.

Nytt Bosmanfall

Ett nytt idrottsärende kan komma att få oanade effekter i likhet med Bosmanfallet. Ett nytt fall har anmälts till EU-domstolen.

En belgisk judotjej anser att hon förhindrats i sin yrkesutövning därför att vissa tävlingar har deltagarkvoter för de deltagande länderna.

Länderna får ställa upp med samma antal utövare oavsett hur duktiga nationerna är. Det gillar inte belgiskan Christelle Deliege som ville ställa upp i en internationell judotävling. Men Belgien representerade av två andra deltagare. Likaså kom två tävlande från andra länder men Christelle anser, säkert med rätta, att hon var betydligt bättre än flera representanter från andra länder. Den aktuella tävlingen var också kvalificering till OS.

Hon ifrågasätter nu om idrotten skall få utestänga deltagare som är bättre än andra som får vara med. Hon har nu uppmanat EG-domstolen att världsrankinglistor skall gälla. Om EG-domstolen skulle döma enligt Christelles önskemål kan det få stora konsekvenser för OS, EM och VM. Ett tvingande rankingsystem skulle motarbeta idrottens internationalisering. Nuvarande system ger en bra spridning och alla länder får chansen. Hur skulle det se ut om det skulle gälla andra regler för EU-länder än för andra länder. RF har tillskrivit Civildepartementet som behandlar frågan och departementet har meddelat EG-domstolen att man har samma uppfattning som RF och idrottsvärlden.

Ny chefstränare i Ryssland

Viktor Avdienko som tidigare tränat "den mänskliga torpeden" Denis Pankratov har fått tjänsten som tränare för det ryska simlandslaget. Han har även coachat Yevgeny Sadovy till tre guld i Atlanta.

Sandra Völker etta

Nu hyllas Sandra Völker som Europas bästa simmare på damsidan. Hon vann fem guld på EM i Rostock på 50 m och 100 m frisim, 50 m ryggsim och på 4 x 50 m frisim och 4 x 50 m medley. I och med detta och framgångarna i Atlanta anses hon nu vara bäst i Europa på damsidan

OS-guld i tre OS

Dawn Fraser och Kristina Egerszegi har båda vunnit guld i samma gren i tre OS. Ingen kvinna har lyckats med detta tidigare. Frazer tog guld på 100 meter frisim 1956, 1960 och 1964. Egerszegi tog guld på 200 meter ryggsim 1988, 1992 och 1996.

Fraser är i dag 59 år och togs nyligen in på ett sjukhus med svåra bröstsmärtor. men hon återhämtade sig snabbt,

Simmarna sammanfattar

Svenska Simförbundets ordförande Per Axel Eriksson sammanfattar simmarnas insatser vid OS i Atlanta så här:

* Vi nådde inte målet d v s fler medaljer än i Barcelona.

* Trots detta var det bra resultat. Nästa alla slog sina personliga rekord. Elva svenska rekord slogs i Atlanta

* Till detta läggs hopparnas främst Anna Lindbergs fina insatser

Simtruppen hade det också bra i Atlanta. De led inte av de svåra transportproblemen. OS-byn var uppbyggd på studentförläggningen för den tekniska högskolan i Atlanta och simmarnas tävlingsarena var skolans tränings- och tävlingsanläggning. Simmarna hade därför gångavstånd till sina tävlingar.

Bowling i OS?

Under OS i Atlanta genomfördes en propaganda-tävling i bowling. Alla de bästa spelarna var med och i herrklassen vann Bill Rowe Kanada med Raymond Jansson på tredje plats. Damsegrare blev Cara Honeychurch före svenskan Åsa Larsson.

För att komma med i OS programmet gäller det nu för sporten att hitta en spelform som passar OS och därmed TV. OS blir mer och mer en TV-anpassning. Det skall gå fort med snabba avgöranden.

Bowlinghallen i Atlanta låg i OS-byn och många idrottsmän provade på sporten. Bowlarna hoppas nu att sporten skall komma med i Sydney år 2000 och om inte vid OS 2004. Vad som talar emot är att spelen redan nu är så stora.

100-årig OS-ledare

I januari fyllde Lilly Dufberg 100 år. Hon leddeden kvinnliga gymnastikgruppen vid OS 1936 i Berlin. Hon trivdes inte så bra med att uppträda inför Hitler men i Antwerpen var det roligt. Hon är inte så rörlig längre men bor kvar i sin lägenhet i Malmö. Lilly var en pionjär inom skolgymnastik och var under många år ledare för svenska elitgymnastiktrupper. Sverige var ett föregångsland och svenska elittrupper åkte runt i Europa och hade uppvisning.

OS-vinnare mordhotad

Maratonlöparen Josia Thugwane blev Sydafrikas förste svarte guldmedaljör i Atlanta. Men Thugwane har inte bara fått hyllningar. Maffian i Sydafrika tror att han blivit rik på segern och har flera gånger mordhotat honom. Vid ett tillfälle blev han till och med träffad av en kula när han körde bil. Han klarade sig genom att slänga sig ut och springa därifrån. Han och hans familj har tagit skydd på hemlig ort.

Olympier som avlidit

Brottningsledaren Agne Johansson Västerås har avlidit 83 år gammal. Han var en av brottnings-sportens främsta ledare. Agne var internationell domare och ledare för den svenska truppen vid OS i Tokyo 1964. Arne Berg, Olympisk lagbronsmedaljör i cykel vid OS i Los Angeles 1932 har också avlidit, 88 år gammal. 16e man vid OS i Berlin 1936. Ett SM, sex lag-SM och en 6-dagarsseger.

Carl Erik åter i farten

En av de som var sen att betala medlemsavgiften var gamle bobåkaren Carl Erik Eriksson men han hade sina skäl. Så här skriver Carl Erik på inbetalningskortet:

“Den 25 maj drabbades jag av en propp i hjärnan och blev förlamad totalt i vänster sida, blev sittande i rullstol och var intagen på sjukhus i 35 dagar. Med intensiv träning går jag nu utan käppar och kan använda vänster arm och köra bil som vanligt.

Detta är förklaringen till att inbetalningen till SOF glömdes bort.”

Vi hälsar kämpen Carl Erik välkommen tillbaka och önskar ett fortsatt innehållsrikt liv. Det hoppas vi bl a att han får genom att bli ny medlem i SOFs styrelsen. Han invaldes i styrelsen vid årsmötet den 17 mars.

Den nya OS-båten

Den nya OS-segelbåten 49er har slagit ut Starbåten från det olympiska programmet. Den är bland de häftigaste som kommit fram inom sporten påstår en del. I sommar kommer det att finnas ett tusental 49er i världen och cirka 15 i Sverige. Anders Lewander är tillsammans med Peter Mickos ansvarig för båten tillkomst och utveckling. Båten har blivit en stor succé i främst Australien. Fördelen med 49er är att den är billig och mycket snabb, 20-25 knop.

49er seglas av två personer i trapets ute på en vinge. Besättningsvikten skall vara 120-180 kilo. Båtarna blylastas och vingarna regleras så att förhållandena blir lika för alla båtar. Inga seglingar varar längre än 20 minuter och kan gå på banor åtkomliga för publik.

Seglare minns

Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott arrangerar då och då träffar, historiska kvällar. Bakom träffarna ligger SOF-medlemmen Börje Larsson och på träffarna berättar erfarna seglare om sina minnen och givetvis kommer olympiska minnen upp på dagordningen då och då. På detta sätt gör SOF-medlemmen en olympiahistorisk insats i Tranebergsstugan.

Olympisk support

Centrum för Prestationsutveckling försvinner och ersätts med Olympisk Support. Uppgiften blir att stödja svensk elitidrott. Olympisk Supports huvuduppgifter är:

En långsiktig kunskapsutveckling innefattande bl a forskning och tränarutbildning.

Det idrottsliga utvecklingsarbetet. Olika utvecklingsprojekt, samarbete mellan idrotter, resurspersoner och aktiva.

Ekonomiskt stöd till bl a internationella tävlingar och träningsläger. Socioekonomiskt stöd till studier m m.

Olympisk Support sorterar under SOK, och mycket arbete kommer att läggas ner på att få ökade ekonomiska resurser främst från näringslivet Under en fyraårs-period mellan två OS beräknas behovet till 50 miljoner kronor. Merparten av pengarna går åt till resor, kost och logi för de aktiva för deltagande i t ex World Cup-tävlingar och träningsläger för att kunna hänga med i den internationella konkurrensen.

Idrottshistoria vid Stockholms universitet

Den 1 mars 1992 tillträdde SOF-medlemmen Jan Lindroth en professur i idrottshistoria vid Stockholms Universitet och i Idrottsarvet 1993, årsbok för Idrottsmuseet i Göteborg beskriver han själv verksamheten och ur den uppsatsen har vi saxat följande:

"Fr o m 1989 01 01 finns en professur i historia, särskilt idrottshistoria" vid Stockholms Universitet. Det är ett led i den upprustning av landets idrottsforskning som ingick i Lars Liljegrens utredning av 1987 (SOU 1987:70) och som vann statsmakternas gillande. Tjänstebeskrivningen definierar ämnesområdet på följande sätt: 'Idrottshistoria avser det historievetenskapliga studiet av fysisk rekreation och idrott samt till dessa knuten verksamhet i samhället i ett nationellt och internationellt perspektiv'. 1992-03-01 tillträdde jag tjänsten, som är placerad vid Stockholms Universitets historiska institution.

Med detta har idrottshistoria för första gången fått fast fot på universitets- och högskolenivå. Det var på tiden! Men man kan fråga sig varför genombrottet lät vänta på sig så länge som skett. Andra tidlösa kultur- och samhällsfenomen - religion, konst, musik o s v - har länge åtnjutit det akademiska samhällets gunst och etablerat sig i forskningens och den högre undervisningens finsalonger. Sannolikt är det den skarpa skiljelinjen mellan kropp och skäl, mellan exempelvis den andliga fin-kulturen och den svettiga kroppskulturen, som åter visar oss sin trista uppenbarelse.

Hur har det nya området idrottshistoria inordnats i historiska institutionen? På forskningsnivå representeras det i första hand av 'Idrottshistoriska seminarier' ett av institutionens sju specialseminarier. Med en blygsam start i maj 92 har det etablerats på allvar. 4-5 egna doktorander finns för närvarande. En rad andra intresserade deltar, både postgraduerade och 60-poängsstuderande. Därtill är vetenskapen tvärvetenskaplig, vilket lett till att discipliner som konstvetenskap, etnologi och masskommunikationsforskning representeras.

Den idrottshistoriska professuren har ett verksamhetsfält även på den sedan 1992 nyorganiserade Idrottshögskolan i Stockholm. Ett formellt avtal är träffat mellan universitetet och högskolan med inne-

Bengt Malmsten död

Byggnadsingenjör Bengt Malmsten har avlidit 74 år gammal. På 1950-talet var han vår obestriddige sprintermästare på skridskor. Bengt Malmsten tog åtta SM på 500 meter och satte sex svenska rekord. Vid OS i Cortina blev han sju på 500 meter. Han var också tränare och lagledare i OS-sammanhang och tränade bl a Tomas Gustafsson.

Gösta Lill Lulle Johansson Djurgården, bronsmedaljör i ishockey i Oslo 1952 har avlidit 68 år gammal. Även bronsmedaljören Arne Berg har avlidit

Fin handbollsstatistik

De svenska handbollspelarna var besvikna då de tog silver i OS. Man kan förstå spelarna som siktat på guld i Atlanta och sedan 1984 års OS har laget inte varit sämre än femma i en mästerskapstävling:

OS 1984	Fem	VM 1993	Trea
VM 1986	Fyra	EM 1994	Etta
OS 1988	Fem	VM 1995	Trea
VM 1990	Etta	EM 1996	Fyra
OS 1992	Tvåa	OS 1996	Tvåa

Otur

Surinam skulle debutera i OS 1960 och hade anmält en man på 800 meter löpning, Siegfried Esajas, som reste 8000 km ensam till Rom. Esajas kom, som han trodde, i god tid till försöken på Stadio Olimpico på eftermiddagen den 31 augusti. Det var bara det att försöken hade avgjorts på förmiddagen.

Enligt en annan uppgift var Esajas på stadion i tid, men somnade i omklädningsrummet! Det kom att dröja till 1968 innan Surinam verkligen deltog i OS.

Libyens ende anmälde deltagare 1964, maratonlöparen Fighi Hassan, blev sjuk i Tokyo och kunde inte starta.

OVE KARLSSON

håll att professurens innehavare skall undervisa upp till 60 timmar per läsår vid högskolan.

Därmed har ämnet idrottshistoria på allvar för första gången och med vetenskapliga ambitioner etablerat sig inom denna sektor. Även här kan man tala om ett genombrott.

International Hall of Fame i simning

Olympiska mästare, tidigare och nuvarande, har installerats i International Hall of Fame i Fort Lauderdale i Florida. Hedersmedlemmar består bl a av Mike Barrowman, Matt Biondi, Ellie Daniel, Kim Lineham, Jesse Vassala från USA. Dessutom ingår Ursula Happe och Walter Barck Tyskland, Shigeo Arai Japan. Mark Schubert invaldes som tränare. Övriga invalda är Karen och Sarah Josephson, simhopparen Magan Neyer från USA, sponsorn och ledaren William Berge Philips Australien, vattenpolospelaren Istvan Szivos Ungern samt som tränare Katsuyoshi Murakami från Japan.

Bästa kvinna i USA

Amerikanska Associated Press har utsett Amy van Dyken till 1996 års bästa idrottskvinna. Det var hennes fyra guld från OS i Atlanta som fällde avgörande. På andra plats kom en annan olympisk guldmedaljör, gymnasten Kerri Strug och på tredje plats som tennisspelaren Steffi Graf.

Livräddarna vill vara med i OS

Livräddningens Internationella Förbund, ILS, vill försöka få in livräddning på det Olympiska programmet. Men det kommer att krävas mycket arbete för att lyckas. Många idrotter kämpar för att komma med. I kö står för närvarande, biljard, bowling, flygsport, boule, budo, sportdykning, vattenskidor, dans, rugby, golf, orientering, squash och några till.

Det är attraktivt att få vara med i OS. Internationella Bowlingförbundet har satsat mer än 40 miljoner dollar för att få komma med. Man får en hel del tillbaka. Internationella Simförbundet får t ex 16 miljoner för TV-rättigheter m m.

För att få vara med krävs i första hand att sporten på herrsidan skall utövas i minst 75 länder i fyra världsdelar och för damerna gäller 40 länder på tre kontinenter. Några större förändringar inför de närmaste spelen förväntas inte, snarare några nedskärningar.

Nionde idrottsministern

Leif Blomberg är den nionde ministern som varit ansvarig för idrottsfrågor sedan 1970, då utredningen "Idrott åt alla" gav som resultat att idrottsfrågorna hanterades i ett departement.

Följande ministrar har haft ansvaret för idrotten och även haft betydelse för den olympiska verksamheten.

1970-71: Gunnar Lange, handelsminister och ordförande i Svenska Fotbollförbundet. Han hade inte officiellt hand om idrottsfrågorna men räknas ändå som den förste eftersom han hade ansvaret för utredningen "Idrott åt alla".

1971-73: Ingemund Bengtsson, som var jordbruksminister och även ordförande i Riksidrottsförbundet.

1974-76: Svante Lundqvist, jordbruksminister och ordförande i Svenska Simförbundet

1976-82: Anders Dahlgren, jordbruksminister. Sakkunnig i regeringen i idrottsfrågor och den egentliga idrottsministern var skidåkaren Rolf Rämgård.

1982-88: Svante Lundqvist, som varit vår meste idrottsminister Som sakkunnig i idrottsfrågor fungerade Ulf Lönnqvist, bordtennisförbundets ordförande.

1988-91: Ulf Lönnqvist som blev idrottsminister på riktigt. Förutom inom bordtennisförbundet var han ordförande i Tyresö FF och ansvarig för att Tyresö fick en ishall. Han gav idrotten ett ansikte på regeringarnivå.

1991-94: Bo Lundgren skatteminister med egna idrottsmeriter. Han arbetade aktivt för idrotten och föreslog att Tiptjänst skulle överföras till idrotten. Detta avstyrdes dock av nästa regering.

1994-96: Marita Ulvskog, civilminister. Måttligt idrottintresserad och var den första att dra ner idrottsanslagen.

1996-: Leif Blomberg, biträdande inrikesminister och ordförande i Svenska Sportfiskeförbundet. Hans idrottintresse underhålls via TV och främst är Blomberg intresserad av friidrott, fotboll, ishockey, golf och motorsport. Men det största intresset har han för sportfiske. En minister som idrotten hoppas en hel del av, och som lovat stora pengar till idrotten om Sverige får OS 2004 - en idrottsatsning

Sigfrid Edström

Sigfrid Edström var en av svensk idrotts störste organisatörer. Han blev idrottsintresserad i unga år. Han hade stora talanger för löpning. Hans första idrottsklubb blev BK Trial. Hans genombrott kom den 13 september 1891, då han slog Harald Andersson på 150 meter, en sträcka som då löptes ofta. Han slog samtidigt svenskt rekord på sträckan med 16,4 sekunder. Någon fortsättningen på löparkarriären blev det inte då han flyttade till Zürich för fortsatta studier. I stället blev det roddsporten som han kom att ägna sig åt.

I Zürich gifte Sigfrid sig som anställd vid lokala spårvägsbolaget och placerad i Zürich. Den 12 oktober 1900 flyttade han till Göteborg och blev spårvägsdirektör.

Samtidigt kom Edström in i idrottens organisationsapparat. Han blev 1901 ordförande i Svenska Idrottsförbundet. Han såg genast möjligheter att samordna idrotten i landet. Han åkte till Stockholm och talade med Viktor Balck och diskuterade ett enat idrottssverige. 1902 anordnade de två konkurrerande förbunden på gemensam tid årsmöte och anordnade en svensk gymnastik- och idrottfest i Jönköping. Detta ledde till ett samarbete och den 31 maj 1903 lyckades man ena sig och ett svenskt riksidrottsförbund föddes. Detta var Edströms första stora insats inom svensk idrott.

Han anställdes också inom ASEA som VD. 1906 i Aten var han ledare för den svenska OS-truppen i friidrott liksom i London 1908.

Så tilldelades Sverige OS 1912 och det var då en styrka att vi hade ett enat idrottssverige och arrangemangen fungerade så bra att de olympiska spelen blev ett mönster-OS. I ledningen för organisationskommittén satt Victor Balck (ordf.) och Sigfrid Edström (v ordf).

Under OS tog Edström sitt första internationella initiativ av betydelse. Han sammankallade den 17 juli till ett möte där han själv presiderade för att bilda ett internationellt idrottsförbund. Alla var överens om att bilda ett förbund men beslutet skjöts upp. Alla delegaterna hade inte fullmakt att fatta ett sådant beslut men man beslöt att träffas igen om i samma ärende året efter. En interimstyrelse med Edström som ordförande bildades för att utarbeta regler för

internationella tävlingar i friidrott och tillhörande amatörbestämmelser.

Kongressen 1913 ägde rum i Berlin under Edströms ordförandeskap och där beslöt man att bilda Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) och Edström blev dess förste president. Han var sedan förbundets president fram till EM i Oslo 1946, då han avsåg sig uppdraget. Internationella friidrottsförbundet blev sedan normgivande för internationella förbund i andra idrotter och Edström således den som skapat internationella organisationer inom idrotten.

1921 trädde han in i IOK, då han efterträdde Balck. År 1931 valdes han till vice president i IOK, och när presidenten Henri de Baillet-Latour avled 1942 övertog vice presidenten ledningen för IOK. Han hade den funktionen till IOK-sammanträdet i Lausanne 1946 då han valdes till ny president för IOK och den funktionen hade han till 1952 då han på eget initiativ lämnade posten och efterträddes av Avery Brundage (1952-1972).

Sigfrid Edström gick bort 1964 och så här beskriver Bo Ekelund hans idrottsliga insats:

” Den svenska idrottsrörelsens organisatör, dess grand old man har gått bort 93 år gammal. En mer än halvsekkellång idrottsgäming där Sigfrid Edströms kraft och ovanliga förmåga att samla, organisera och leda såväl den svenska som den internationella idrottsrörelsen gjorde ovärderliga insatser.”

Bidman chefstränare

Tidigare tränaren vid University of Nebraska i USA, Jan Bidman blir ny chefränare för det kanadensiska landslaget och kommer att arbeta vid University of Calgary. Bidman tränade bl a Penny Heyns som tog guld i Atlanta och har varit aktiv i Sverige.

Popov Årets Idrottsman

Dubble guldmedaljören i sinning i Atlanta, Alexander Popov kallades till Moskva för att träffa Boris Jeltsin, Juan Antonio Samaranch och Rysslands Olympiska Kommitteens president Vitalij Smimov. Han tilldelades då en hedelstitel för sina insatser för rysk idrott. Under kvällens olympiska bal fick han ytterligare en utmärkelse som Årets Idrottsman 1996.

Sydneys Logo

I september visades den superhemliga logon för sommar-OS år 2000 i Sydney upp. Logon består av tre bumeranger som formar kroppen på en löpare med en fackla. Logon blev offentlig några dagar före den officiella visningen då det överdrag som skylde logon blåste bort och logon uppenbarade sig några dagar före den officiella visningen.



Olympiska Minnesdagar

Händelser för 5, 10, 25, 50, 75 och 100 år sedan.

1997 är det fem år sedan (1992) OS hölls i Albertville och Barcelona (Sista 2/3 gången med såväl vinter- som sommarspel samma år) samt 25 år sedan OS hölls i Sapporo och München.

31 januari för 25 år sedan (1972) avstängdes - för att statuera exempel - österrikiske utförsåkaren Karl Schranz från OS i Sapporo för professionalism. Röstsiffrorna i IOK-sessionen var 28-14. IOK-presidenten Avery Brundage presenterade en "svart lista" med 53 idrottsutövare som skulle ha brutit mot amatörbestämmelserna. I Wien hälsades Schranz som nationalhjälte av 200 000 människor.

18 juni för 50 år sedan (1947) invigdes i Stockholm i Riddarhuset IOKs 41:a session - senast en sådan hållits i Sverige. Två andra nordiska huvudstäder, Oslo och Helsingfors valdes till olympiska värdstäder 1952, och IOK-presidenten J. Sigfrid Edström fick Olympiska pokalen för att han "hållit IOK vid liv under världskriget".

23 juli för 100 år sedan (1897) inleddes den andra Olympiska kongressen i Le Havre, Frankrike. Temat var sport, hygien och pedagogik. På den tredje IOK-sessionen, som hölls i anslutning till kongressen föreslog Sverige genom Viktor Balck bl a, i Lings anda att OS-tävlingarna i gymnastik borde vara enbart för trupper, inte individuellt. Så har det dock inte blivit. Individuella mästare har korats i alla följande spel.

21 augusti för 25 år sedan (1972) valdes Lord Killanin till IOK-president efter Avery Brundage.

22 augusti för 25 år sedan (1972) ändrade IOK - efter starka påtryckningar med hot om bojkott från Afrika och Öststaterna - med röstsiffrorna 36-31 ett beslut från 1971 innebärande att Rhodesias trupp inte fick vara med i de förestående OS. Rhodesias trupp (inkl färgade var redan i München.

5 september för 25 år sedan (1972), tidigt på morgonen på Münchenspelens elfte dag, tog sig åtta anhängare ur den palestinska organisationen Svarta September in i den israeliska förläggningen i OS-byn och tog gisslan. Dramat fick sin upplösning på NATO-flygfälter i Fürstenfeldbruck. Totalt 17 personer (11 israeler, 5 terrorister, 1 västtysk polis) dödades. Efter 24 timmars uppehåll och en sorgeshögtid fortsatte OS - "The Games must go on". (Brundage).

15 november för 25 år sedan (1972) avsade sig Denver värdskapet för Vinterspelen 1976, sedan miljövännar och grupper, vilka motsatte sig offentliga anslag till spelen, vunnit en folkomröstning. Innsbruck ersatte.

Vidare är det 2 september 60 år sedan (1937) Pierre de Coubertin avled, 74 år, på en bänk i Parc Lagrange i Genève.

OVE KARLSSON

Svårt att vara bas i Sydney

Nu har tredje chefen för OS i Sydney hoppat av. Organisationskommittens chef Mal Hemmerling har avgått och vill ägna sig åt annat. Tidigare har John Iliffe och hans företrädare Gary Pemberton liksom flera höga tjänstemän inom organisationen hoppat av.

Ledare åtalas

Femtio idrottsledare, tränare och medicinsk personal från före detta Östtyskland kommer att åtalas nägon gång under 1997 för brott mot användande av otillåtna dopingpreparat. Fyra idrotter omfattas av razzian, simning, cykling, friidrott och tyngdlyftning. 20 idrottsmän har vittnat mot deras tidigare tränare som tvingar dem att ta otillåtna medel.

Startade vinter-OS

Centralföreningen startade och finansierade de Nordiska Spelen som startade 1901 och återkom vart fjärde år under lång tid. De var föregångare till Vinter-OS.

Kuriosa av Ove Karlsson

Okrönta mästare

I tre påbörjade olympiska tävlingar har ingen mästare korats

* 1908 i London ogiltigtförklarades finalen i bancyklisternas sprinterlopp, och till stor förvåning vägrade domarna att beordra omkörning. En av de fyra finalisterna (tre briter, en fransman) fick punktering kort efter starten. De tre andra kröp runt banan och manövrerade försiktigt i syfte att få fördelaktiga positioner för finishen. I sista kurvan fick ytterligare en cyklist punktering. De två kvarvarande spurtade mot mål och fransmannen Maurice Schilles vann med centimetrar för Ben Jones. De hade dock överskridit maxtiden 1.45 minuter!

(Tidsbegränsningen togs senare bort, och i en semifinal 1964 vaktade italienaren Giovanni Petternella /blivande mästare/ och fransmannen Pierre Trentin /4a/ på varandra i 21.57 minuter!)

Två dagar senare i 5000 m loppet, fick Jones revansch på fransmannen; han vann med 15 centimeters försprång.

* 1912 i Stockholm brottades Anders Ahlgren och finländaren Ivar Böling i nio timmar (!) om klassen mellanvikt B (82,5 kg) utan att någon fick guld! De "visade sig nämligen båda vara i besittning af en högt utvecklad teknik i förening med ovanliga kroppskrafter, och ingen af dem var i stånd att besegra den andre, och då flera för tillfället tillämpade nödbestämmelser äfvenledes visade sig resultatlösa, måste täflingen avbrytas som oafgjord. Som emelertid reglerna föreskrefvo, att för att blifva segrare skulle motståndaren hafva blifvit besegrad, och då ingen ville uppgifva till förmån för den andre, blefvo båda förklarade för andraprstagare, ett resultat af en synnerligen god brottning, som allmänt beklagades". (Ur officiella OS-rapporten).

* 1928 i S:t Moritz avbröts tävlingen på 10000 meter skridskor. Föhnvinden ställde till stora bekymmer. Regn i 18 timmar gjorde att en hel dags program fick uppskjutas. Under 10000 m steg temperaturen drastiskt efter första par, isen blev helt förstörd och i femte par (Gustav Andersson /Gabeling/ -Osse Blomqvist Finland) stoppades tävlingen av överledaren, normannen Henning Olsen. I första par vann USAs bäste, Irving Jaffee, på 18.36,5 tiondelen före normannen Bernt Evensen. När tävlingen avslutades hade tredje man 20.00,9!

Jaffee var den moraliske mästaren och flera konkurrenter, bl a Evensen protesterade, förgäves, i syfte att amerikanen skulle få guldmedaljen. Jaffee fick vänta i fyra år på olympisk medalj. I Lake Placid 1932 vann han såväl 5000 som 10000 m.

EUN=OSS=FEL!

OSS (Oberoende staters samvælde) var bästa "nation" i OS i Barcelona 1992, står det att läsa på sina håll. Beteckningen för laget från (delar av) det forna Sovjetunionen var EUN (Equipe unifiée) - Det förenade laget. EUN var nämligen större än OSS! Laget innefattade även Georgien, som då inte var med i OSS. Tre av EUNs 45 guld togs t ex av aktiva från Georgien.

OSS bildades vid Sovjetunionens upplösning i december 1991. De tre baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen) ville inte vara med. Elva andra tidigare rådsrepubliker anslöt sig omgående: Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Kirgistan, (tid Kirgisien, numera Kirgizistan), Moldavien (numera Moldova), Ryssland, Tadzjikis-tan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland. Först den 8 oktober 1993, drygt ett år efter OS i Barcelona, meddelade Georgiens ledare Eduard Sjevvardnadze att landet skulle ansluta sig till OSS.

EUN var en formell beteckning även vid Vinterspelen 1992, men där deltog ingen georgier varför EUN i praktiken var liktydigt med OSS. Truppen i Albertville bestod av aktiva från Kazakstan, Ryssland, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Den 1 januari 1993 ersattes EUN av nationella olympiska kommittéer i tolv tidigare rådsrepubliker inkl Georgien. De tre övriga, forna sovjetrepublikerna, de baltiska, återfick sina medlemskap i IOK redan 1991.

OVE KARLSSON

Stockholm 2004 på internet

Sedan en tid tillbaka hittar du Stockholm 2004 på Internet, www.stockholm2004.se.

Där finner du ny uppdaterad information och ger dig möjlighet att få veta vad som händer med Stockholms kandidatur.

Idrottshistoriska föreningar

I Arvika hölls en Olympisk kväll där tre av Arvikas sju olympier deltog i ett idrottscafé. Medverkade gjorde olympiske silvermedaljören från London 1948 i gång Ingemar Johansson, Olympiske skidskytten John Guttker och skridskosprintern Mats Wahlberg, OS-fyra på 500 meter i Innsbruck 1976. De berättade om OS- och andra minnes inför ett 70-tal åhörare.

I Jämtland har Jämtlands Idrottshistoriska förening bildats.

I Helsingborg heter den idrottshistoriska föreningen Föreningen Idrottsarkivet. Föreningen har firat 20-årsjubileum och konstaterat att dess planer från starten har uppfyllts nämligen att bilda ett idrottmuseum och ge ut en årlig bok. Första boken utkom 1979 och 1986 invigdes idrottsmuséet i Helsingborg.

Min första autograf

Jag minns det som i går. Detta trots att det gått en lång tid sedan min autografsamling påbörjades.

Det var många killar som samlade autografer då och det var ingen kostsam hobby. Själv startade jag med en blyertspenna och folkskolans räknebok med rutigt papper. Det var all rekvisita som behövdes.

Mitt första offer blev fransmannen Marcel Hansenne, världsrekordinnehavare på 1000 meter. Han hade liksom så många andra löpare laddat upp i Vålådalen. På hemvägen sprang han ett lopp i Östersund, min hemstad.

Jag var där men vågade mig inte fram till honom. Jo, just som han satte sig i den väntande taxin, som skulle föra honom till järnvägsstationen, sträckte jag i ett anfall av övermod fram min räknebok.

Och Hansenne skrev villigt. Men ve och fasa: blyertsstiftet bröts tvärt av. Hansenne hoppade då ur bilen och började skrika "pen, pen" till förbipasserande, medan en allt mer irriterad Gösta Olander slet i honom. Till slut halade någon fram en

reservoirpenna och därmed var min allra första autograf ett faktum.

Hansenne var för övrigt storfavorit till segern på 1500 meter i London OS 1948. Han ledde också loppet i stor stil till en början men krokade i det blöta och kalla vädret och stod inte pall mot Henry Eriksson och Lennart Strand. Även på 800 meter var han segertippad men där blev det en bronsmedalj.

Ett annat minne inte långt senare är från de s k Amerikaspelen. En större trupp amerikanska friidrottare kom till Stockholm och tävlade. Sedan spreds de i små grupper över landet. Det var tvättäkta amatörer och de hade knappt ersättning för mat och husrum.

Det gäng som var på väg till Östersund första gången skulle innehålla häckfenomenet Harrison Dillard, höjdhopparen John Heintzman, spjutkastaren Cyrus Young samt Bob Pruitt på medel- och John Kelley på långdistans.

På väg till gamla kära Hofvallen minns jag att man möttes av ett stort plakat uppställt på en gräsmatta, där det stod: HARRISON DILLARD kommer inte. Förskräckligt och vad icke initierade måste ha undrat när de läste plakatet.

Ja, den där Harrison Dillard var ju världens i särklass bäste på korta häcken. Men vid uttagningarna till OS 1948 gick det snett och han kom inte med bland de tre främsta. Sensation. Då hjälpte det inte att han dessförinnan hade 85 segrar på raken. Men han ställde också upp på 100 meter och lyckades på det viset ta sig till London och där vann han en klar seger på 100 meter.

Den kvintett som kom till Östersund hade ingen särskild lyskraft då. Yong hade blivit sist i matchen Norden-USA och nu fick han stryk av "Jussi" Johansson från Härnösand. Som bekant tog han sedan OS-guld 1952 i Helsingfors. Kelley deltog i två OS men utan framgång. I USA anses han dock vara en av landets främsta friidrottare genom tiderna och har erhållit flera utmärkelser. Kanske främst känd för sinseger i Boston Maraton 1957.

Bob Pruitt har jag inte hört talas om, varken förr eller senare. Denne gjorde dock ett enormt intryck på oss småkillar: det var nämligen första gången vi såg en livs levande neger! Och att speakern sedan kallade honom "prutt" gör inte storyn sämre.

LARS LINDEROTH

När avled de?

I boken "Sverige och OS" finns ett register över de svenska olympiadeltagarna 1896 - 1984 med persondata och placeringar. Ett antal födelsedata saknas medan det säkert är 500 dödsuppgifter som fattas.

Detta är väl något för oss SOFare att leta fram.

Själv gav jag mig i kast med att åtminstone finna dödsdata på medaljörerna och meddela Erich Kamper så att de kan publiceras i hans kommande lexikon. Jag fick fram en hel del data men tråkigt nog kom inte alla mina uppgifter in i boken från 1992.

Oftast kunde jag komma i kontakt med de anhöriga. Alla var vänliga och intresserade. Vi kan ta Per Kinde som exempel. Han föddes 1887 och var med i bronslaget i lerduveskytte 1920 och enligt registret tävlade han för Stockholm Skarp. I stockholmskatalogen fanns en Kinde och jag slog en signal och frågade damen som svarade om hon hade släktskap med skytten Per Kinde.

- Oj då, utbrast hon, det var min farbror Per. Han gick bort redan när jag var barn, i sviterna av "spankska sjukan" vill jag minnas.

Så sade den 80-åriga damen. Några data kunde hon inte ge mig, men hon noterade mitt telefonnummer. Några timmar senare blev jag uppringd av henne och hon gav mig triumferande dödsdata för farbrodern. Hon hade helt enkelt ringt sin jämnåriga väninna i Göteborg och skickat iväg henne till en kyrkogård för att kolla vad det stod på gravstenen där Per Kinde vilade.

Så kan det gå till!

Emellertid fick jag inte tag i allt som saknades. Men här kommer en lista på de OS-medaljörer jag saknar dödsdata på. Meningen är att senare publicera en lista med data som kompletterar uppgifterna i "Sverige och OS". Först kommer här fem guldmedaljörer i trupp gymnastik 1908-1920:

Erik Swensén (född 28/7 1893) i Tveta nära Växjö och tävlande för KA 2 i Karlskrona.

Harald (troligt tilltalsnamn) Gustaf Johnsson (7/3 1890) från Malmö.

Karl Lindahl (26/9 1890), KFUM Stockholm

Carl Erik Svensson (20/2 1891) från Göteborg, senare bankman i Stockholm

Tor Norberg (17/12 1880) från Hålsa - okänd klubbllhörighet

Tre skyttar:

Erik Lundqvist (25/10 1896), brons lerduvor 1920, Stockholm Skarp.

Walfrid Hellman (17/11 1883), brons armégevär 1920. Först aktiv i Sala och senare i Stockholm, där han arbetade som snickare.

Otto Hultberg (14/11 1877), hjortskyttesilver 1924. Klädesaffär i Göteborg.

Tre brottare:

Mauritz Andersson, silver 1908. Arbetade vid drätselkammaren i Göteborg.

Gustav Malmström (4/7 1884), silver 1912. Reparatör vid SJ, död i hemstaden Malmö i mitten av 60-talet.

Edvin Matiason - osäker stavning (16/4 1890), brons 1912 och tävlade för Enighet i Malmö

Simsport:

Carin Nilsson (10/2 1904) lagkappsbrons 1924, flyttade till USA, där hon i hård konkurrens blev amerikansk mästare på 300 y medley 1925 och 1926 samt på 4 x 220 y 1925.

Gustaf Adolf Blomgren (24/12 1887) simhopparsbrons 1912. Avled på Lillhagens sjukhus i Göteborg någon gång 1956.

Hästsport:

Anders Mårtensson (17/2 1893) voltigebrons 1920. Från skånska Åstorp, blev yrkesmilitär och fanns i Skövde 1945.

Oscar P Nilsson (25/1 1897) ingick i samma voltigelag och tävlade för K 1 i Stockholm.

Ragnar Olsson (10/8 1880), silver och brons i dresstyr 1928. Arbetade som ridlärare i både Sverige och utlandet och som gymnastikdirektör i Stockholm.

Segling:

Percy Almstedt (30/11 1888), silver 1920. Från västkusten.

Harald Wallerius (7/1 1882) guld 1912 och Harald J Wallin (1883), silver 1908. Dessa uppgifter i alla böcker. Men är det verkligen två olika personer?

Skriften "Göteborgare i OS" anger Wallin som medaljör både 1908 och 1912. Ingen Wallerius. Datumet ovan kan vara för Wallin. Jag har talat med Pelle Gedda som kan det mesta om segling. Han är dessutom systerson till Erik Wallerius som var med i båtarna både 1908 och 1912. Men någon Harald Wallerius finns inte i släkten och Pelle har aldrig hört talas om någon seglare med det namnet. Finns det någon SOF-medlem som kan bringa klarhet i detta? Jag saknar dessutom dödsdatum för guldmedaljörerna från 1956 Bengt Palmqvist (4/4 1923), död 1995 och Hjalmar Karlsson (1/3 1906).

Två som utvandrade till USA:

Anton Gustafsson (6/2 1877) Dragkampsbrons 1906. Död 1944.

John Jonsson-Eke (12/3 1886) guld och brons i terränglöpning 1912. Död 1964.

Övriga: Ernst Karlberg (2/10 1901) Djurgårdens IF och Karlbergs BK. Silver i ishockey 1928.

Torsten Svensson (8/10 1901) från GAIS. Brons i fotboll 1924.

Wilhelm Wilkens (1893), silver i rodd 1912. Troligen död i början av 1967.

I "Sverige och OS" saknas också klubbtilhörighet för brottarna, Ewald Persson (3/9 1891), Rudolf Rydström (11/4 1886), och skyttarna Carl Flodström (12/8 1863) Erik Gustafsson 10/4 1884). För dessa fyra saknas också dödsdata. Klubbtilhörighet saknas också för Johan Arvid Hoflund, Erik Jonsson, Karl Gustaf Svensson och August Wikström. Alla dessa åtta utom Svensson var med i OS 1912. Skytten Svensson var med 1924. Hoflund kom från Västmanland. Alla som kan lämna några uppgifter om ovanstående kan skicka ett vykort till **Lars Linderöth** Svanvägen 18, 831 62 Östersund eller faxa till 063-129504.

Terränglöpning i OS?

IFK Lidingsö vill se att terränglöpning återinförs på det olympiska programmet. Föreningen hade lämnat en motion till förbundets årsmöte för att få förbundet att agera i den riktning som IFK Lidingsö önskar.

Föreningen motiverar sin idé med att terränglöpning är löpningens moder, att grenen förekommer runt om i världen med stor anslutning men att grenen inte



Waldén och Bobby Lohse

Michael Johnson bäst

Michael Jonsson fick utmärkelsen världens bästa idrottsman 1996. Han tog två OS-guld och slog nytt världsrekord på 200 meter

Karriären i fara

Den ryske simmaren Alexander Popov tog guld på 50 meter fritt och 100 meter fritt både i Barcelona och Atlanta. Han höggs en tid efter hemkomsten från Atlanta ner av en rasande melonförsäljare på en gata i Moskva. Han fick svåra skador på ena lungan och njurarna.

Han vårdades på elitsjukhuset i Moskva. Han skrevs ut i september och fick inte träna på några månader och ännu är det oklart om han kan komma tillbaka på elitnivå.

Han erbjöds av OS-gereralen Antonio Samaranch en resa till Schweiz för en tids konvalecens, som han accepterade.

Gunilla Lindberg 50 år

Generalsekretären i Sveriges Olympiska kommitte och IOK-ledamoten, Gunilla Lindberg, fyllde den 6 maj 50 år. SOF säger gratis i efterhand.



NAGANO
1 9 9 8


© 1993 NAOC TM NAOC 3-001

erbjuder möjlighet att tävla på högsta nivå och att grenen har funnits med på programmet tre gånger tidigare bl a i Stockholm 1912.

Medlemsregister - Sveriges Olympiahistorikers förening

Namn/Postadress	Adress/Tel nr	Borgström Kenth	Markgatan 1
Widlund Ture	Torsgatan 56	294 31 Sölvesborg	0456 - 12668
113 37 Stockholm	08-341402	Borgström Anders	Ringgatan 4 B
Karlsson Ove	Rusthällarvägen 89	653 49 Karlstad	054 - 830700
128 43 Bagarmossen	08-392135	Borgström Ulf	Ljungvägen 6
Bengtsson Joachim	Skvadronsbacken 21	373 00 Jämsjölätt	0455 - 50941
172 47 Sundbyberg	08-7331554	Breiland Ted	Kallskärsgratan 6
Petersson Ulf	Bondvägen 161	115 33 Stockholm	08 - 6678615
136 75 Haninge	08-7760974	Carlsson Sune	Skutudsavägen 15
Petersson Sven Ulf	Täppgränd 105	133 00 Saltsjöbaden	08 - 7173000
121 33 Enskededalen	08-6490566	Cederberg Eddie	Östergatan 27
Lyberg Wolf	Valhallavägen 112	281 32 Hässleholm	0451 - 82140
114 41 Stockholm	08-6633096	Claesson Gunnar	Arsenalsgatan 6 A
Fröberg Owe	Gammeltorpsvägen 5 B	411 20 Göteborg	031-7111170
155 30 Nykvarn	08-55247473	Danneholt Seth	Spånga Stationsväg 77
Isacson Stefan	Postlåda 326 N:a Nånö	163 53 Spånga	08 - 7607522
761 00 Norrtälje	0176-11169	Davidsson Alf	Åsebyn, Mosseback
Janson Anders	Snövägen 15	672 91 Årjäng	0573 - 770067
175 38 Järfälla	08-58011084	Dunér Åke	Grevgatan 6 A
Holmberg Bengt	Badstrandsvägen 31	114 53 Stockholm	08 - 6622377
112 65 Stockholm	08-562912	Ekman Anders	Storgatan 9 A
Aläng Bo	Bjurtorpsvägen 37	753 31 Uppsala	018 - 147040
642 34 Flen	0157-10919	Ekstedt Bengt	Aspstigen 6
Andersson Leif	Bruksgatan 33 B	168 69 Bromma	08-269972
610 40 Gusum	0123 - 20793	Elmsäter Erik	Kanalvägen 26 A
Andersson Åke	Mellanvägen 2	184 41 Åkersberga	08 - 54066333
433 61 Sävedalen	031 - 261538	Ellis Britt Marie	Solskensvägen 13
Annebrant Kaj	Högbovägen 15 A	146 46 Tullinge	08-7788182
811 32 Sandviken	026 - 258496	Ericsson Sonny	Ruddammsvägen 11
Asplund Carl Erik	Fölvägen 11	11421 Stockholm	08-152693
173 39 Järfälla	08 - 58036125	Eriksson Kjell	Gitarrvägen 28
Bengtsson Claes Göran	Drakenbergsgatan 55	732 32 Arboga	Tel 0589 - 13321
117 41 Stockholm	08-6583992	Eriksson Carl Erik	Box 44
Berglund Bo	Valevägen 6	179 04 Färentuna	08 - 56042056
182 61 Djursholm	08 - 7551047	Eriksson Hans Ove	Ekristestigen 2
Bergman Lotten	Harrievägen 10	611 63 Nyköping	0155 - 267126
241 93 Eslöv	046 - 49496	Eriksson Lennart	Odenvägen 18 B
Bergman Sigfrid	Hvilan 4 B	195 42 Märsta	08 - 59112435
79535 Rättvik	0248 - 12098	Eriksson Per Olov	Gustaf Larssons väg 36
Björhammar Anders	Körvelvägen 10	446 00 Älvängen	0303 - 48325
961 48 Boden	0921 - 73122	Erlandsson Carl Eric	Nyckelkroken 14
Björklund Lars Gunnar	Syrenvägen 4 A	222 47 Lund	046 - 149749
183 40 Täby	08 - 7681810	Falk Bert	Veckovägen 27
Blomqvist Leif	Håkan Sjögrens väg 2 E	177 62 Järfälla	08 - 58033368
352 39 Växjö	0470 - 711073	Finnpers Åke	Lundsbergs Skola
Bodin Kerstin	Kungsgatan 12	688 00 Storfors	0550 - 70088
640 32 Malmköping	0157 - 20095	Frantz Alf	Bergdala Uråsa
		360 14 Väckelsång	0470 - 32085
		Fröberg Lars-Gunnar	Af Bjerkens väg 9
		443 34 Lerum	0302 - 15917

Frurugren Bo	Box 9	Håkansson Hakon	Tegelslagarvägen 13
230 53 Alnarp		723 48 Västerås	9212 - 804201
Fält Birger	Vetevägen 2	Idorn John	Bukkeballevägen 69
145 68 Norsborg	08 - 53170303	029 50 Rungsted Kyst D	
Gabrielsson Kjell	Kungsvägen 128 B	Inhammar Arne	Torgvägen 3 A
352 44 Växjö	0470 - 28310	514 60 Dalstorp	0321 - 60685
Gehlin Bengt	Sandelsgatan 38	Johansson Carl-Johan	Ekvägen 8
115 33 Stockholm	08 - 6607631	240 35 Harlösa	046 - 61531
Gjerswold Arne	Ekvägen 11	Johansson Knut	PI 44121
178 33 Ekerö	08 - 56030898	459 00 Ljungskile	0522 - 85421
Gottfridsson Roger	Bofinksgatan 11	Johansson Roger	Metiorvägen 13 D
235 00 Vellinge	040 - 422707	175 60 Järfälla	08 - 389151
Grut William	Norrebro	Johansson Rolf	Gullkragevägen 6
260 13 Sankt Ibb	0418 - 72098	311 33 Falkenberg	0346 - 83039
Gustafson Kent	Box 108	Jorsett Per	Ullem Alle 111
443 22 Lerum	0302 - 13772	003 81 Oslo 3 Norge	
Gustafson Stig	Lundagatan 7	Kalmér Erik	Odengatan 10
171 63 Solna	08 - 827345	114 24 Stockholm	08 - 6122017
Gustafsson Rolf	Djurgårdsvägen 114	Karlsson Göran	Stockholmsvägen 8 4 tr
115 21 Stockholm	08 - 6601099	611 33 Nyköping	0155 - 68803
Gustavsson Gustav	Industrigatan 6 H	Karlsson Kjell	Grönkullagatan 37 C
738 31 Norberg	0223 - 23206	252 67 Helsingborg	042 - 159276
Gustavsson Ingemar	Anna Trolles väg 3 A	Kjellström Rune	Artillerigatan 91
352 39 Växjö	0470 - 26461	115 30 Stockholm	08 - 6644731
Gustavsson Tomas		Larsson Börje	Ekviksvägen 7
282 00 Tyringe	0451 - 51593	139 00 Värmdö	08 - 57022593
Gärden Gösta	Grevgatan 8	Larsson Rune	Tennringen 35
114 53 Stockholm	08 - 6678692	17574 Järfälla	08 - 58351662
Hammer Anders	Klostergatan 8	Larsson Tomas	Box 49011
211 47 Malmö	040 - 974424	10028 Stockholm	08 - 6521772
Hansen Kenth	Vallmovägen 21	Leijon Lennart	Dalagatan 29
227 38 Lund	046 - 150 656	11323 Stockholm	08 - 339077
Hedman Jonas	Midgårdsvägen 16	Levin Lennart	Törnskogsvägen 52
136 46 Haninge	08 - 7411118	191 48 Sollentuna	08 - 353248
Hedman Staffan	Hyvelgränd 12	Lindahl Jacob	Rörstrandsgatan 13
137 38 Västerhaninge	08 - 50026824	113 40 Stockholm	08 - 323625
Helsing Ingemar	Ängvägen 15	Lindberg Helge	Axelsbo 57
533 33 Götene	0511 - 50579	774 92 Avesta	0226 - 22104
Hildingsson Lars	Spaldingsgatan 13 1 tr	Lindberg Niklas	Vinkelvägen 3 B
412 59 Göteborg	031 - 203974	835 32 Krokomb	0640 - 615 62
Hindmar Lars	Box 195	Lindegarth Åke	Carl-Johansgatan 86
431 23 Mölndal	031 - 180758	414 55 Göteborg	031 - 122712
Holmberg Alf	Bastugatan 19	Linderoth Lars	Svanvägen 18
118 25 Stockholm	08 - 6582633	831 62 Östersund	063 - 129504
Holmberg Jan	Stadsoldatens väg 12	Lindfors Kjell	Galthult 53 76
433 30 Partille	031 - 444614	282 93 Röke	0451 - 40155
Holmkvist Herbert	Syrenvägen 16	Lindgren Lars	Brånvägen 26
313 00 Oskarström	035 - 49124	903 46 Umeå	090 - 128025
Holmström Sven Eric	Djupövägen 25 B	Lindroth Jan	Industrigatan 8
851 00 Sollefteå	0620 - 20166	112 46 Stockholm	08 - 6531509

Ljungström Bertil	Fridhemsvägen 18	Palm Tommy	Bellmansgatan 14
147 00 Tumba	08 - 53039829	754 26 Uppsala	018 - 235005
Luthner Åke	Studiegången 3 - 321	Persson Jörgen	Barometergatan 23
416 81 Göteborg	031 - 215202	418 41 Göteborg	031 - 543522
Magnil Lars Olof	Dammtorpsbacken 3	Peterson Mats	Skönviksvägen 313
144 00 Rönninge	08 - 53250450	122 66 Enskede	08 - 7276279
Malmsten Björn	Släggvägen 1	Peterson Rolf	Bäverstigen 25
633 69 Eskilstuna	016 - 26070	150 23 Enhörna	08 - 55044672
Martinell Vidar	Myrstigen 4	Pettersson Sven	Nilstorp svägen 89
153 36 Järna	08 - 55171384	181 47 Lidingö	08 - 7656362
Matisson Åke	Apotekarevägen 8	Pettersson Stig	Svartbäcksgatan 39
371 42 Karlskrona	0455 - 18984	753 32 Uppsala	018 - 101730
Mosell Åke	Sandbacksgatan 5	Petersson Thure	Box 303
116 21 Stockholm	08 - 6437957	135 29 Tyresö	08 - 7125867
Mårtensson Anders	Högbyvägen 59	Pettersson Kurt	Björnbärgsgatan 15
175 46 Järfälla	08 - 58018096	745 42 Enköping	0171 - 32945
Nelder Hans	Artillerigatan 89	Ringbu Odd	
115 30 Stockholm	08 - 6647144	9850 Rustefjelbma	
Nilsson Arne	Torggatan 15	Röhs Bernt-Olof	Ånestadsgatan 19 C
841 00 Ånge	0690 - 10171	582 58 Linköping	013 - 113682
Nilsson Bengt	Morabergsvägen 18	Rörs Ingvar	Drottningholmsvägen 256
133 33 Saltsjöbaden	08 - 7170871	161 35 Bromma	08 - 255637
Nilsson Bo	Stävholmsgränd 40	Rösth Sven	Salbyvägen 9
127 49 Skärholmen	08 - 7401442	124 33 Bandhagen	08 - 996358
Nilsson Håkan	Västergatan 43	Sandblad Håkan	Klamparegatan 5
273 34 Tomelilla	0417 - 11363	413 17 Göteborg	031 - 123830
Nilsson Ove	Simborgarvägen 11	Sandlin Lars	S:t Eriksgatan 53 B
184 37 Åkersberga	08 - 54021543	112 34 Stockholm	08 - 6507248
Nilsson Thord Eric	Hjortronvägen 19	Schaffer Werner	Stubbgatan 11
831 62 Östersund	063 - 512433	193 32 Sigtuna	08 - 59256210
Nilsson Stig	Hagenvägen 12 B	Schönhult Göran	Frans Malmros gatan 43 B
142 65 Trångsund	08 - 6053282	231 54 Trelleborg	0410 - 16137
Nonomiya Toru	Kitachikusa, Chikusaku	Scott Alan	Rosenvägen 20
Nagoya	0527 - 118366	533 72 Lundsbrunn	0511-57160
Norberg Staffan	2:a Långgatan 16	Sintring Åke	Idgränd 4
891 50 Örnsköldsvik	0660 - 191 42	312 00 Laholm	0430 - 71700
Nordin Sixten	Västra Bangatan 51 B	Sjögren Anders	Valevägen 51
195 40 Märsta	08 - 59119610	182 64 Djursholm	08 - 7552174
Oldeskog Kurt	Fridal Skånela	Sjögren Hans	Svedjegatan 31
195 96 Rosersberg	08 - 59144028	502 53 Borås	033 - 122312
Olsson Kjell	Södermannagatan 22	Sjögren Per Anders	Tranebergsvägen 118
116 23 Stockholm	08 - 4620809	161 35 Bromma	08 - 801861
Olsson Lars	Malöfyrsvägen 4	Sjökvist Gunnar	Salberg
423 40 Torslanda	031 - 296808	890 37 Gideå	0663 - 50124
Olsson Per Axel	Leifs väg 24	Sjöman Frank	Källstigen 19 A
237 00 Bjrrred	046 - 292418	SF 00660 Helsingfors	65 90 - 7522651
Olsson Svante	Styrmansgatan 12	Skarhall Bertil	Nordostpassagen 57
114 54 Stockholm	08 - 6619378	413 11 Göteborg	031 - 241639
Olsson Ulf	Väpnaregatan 28	Smedberg Fredrik	Hanstawiik
582 40 Linköping	013 - 177275	151 90 Södertälje	08 - 55032060

Stark Jan Pukvägen 22
 191 73 Sollentuna 08 - 7544526
 Steij Olle Olshammsgatan 7
 124 75 Bandhagen 08 - 996668
 Stensson Ola Birger Jarlsgatan 127
 113 56 Stockholm 08 - 6126059
 Ström Ulf Wahlbergsgatan 10
 121 38 Johanneshov 08 - 6003452
 Strömmer Åke Borgarnäsvägen 41
 784 33 Borlänge 0243 - 229455
 Strömdahl Carl Ebbe Kastanjegatan 5
 243 00 Höör 0413 - 22970
 Svensson Håkan Kolvägen 25
 940 28 Rosvik 0911 - 56556
 Säwemark Håkan Ölandsgatan 15
 502 65 Borås 033 - 120672
 Söderberg Tomas Kanslervägen 16
 128 38 Skarpnäck 08 - 6597660
 Söderqvist Joel Fölvägen 9
 792 00 Mora
 Tegvald Lennart Odengatan 71
 113 22 Stockholm 08 - 327937
 Thullberg Pierre Fleminggatan 27
 112 26 Stockholm 08 - 6507985
 Tingvall Christer Lomgatan 7
 510 54 Bråmhult 033 - 241457
 Tomell Bengt Hammarvägen 132
 421 65 V:a Frölunda 031 - 288313
 Tronstad Öyvind
 029 00 Fagernes 613 60141
 Tönnheim Hanserik Selebovägen 2
 112 48 Enskede 070 - 7521120
 Valentin Anders Hödervägen 8
 184 52 Österskär 08 - 54087383
 Vargas Manuel Storskiiftesvägen 172
 145 60 Norsborg 08 - 53176824
 Viklund Stig-Henrik Tjärhovsgatan 10 B
 931 32 Skellefteå 0910 - 39485
 Vilhelmsson Inge Soldatvägen 4
 281 53 Hässleholm 0451 - 16479
 Vågberg Klas Romansvägen 85
 142 42 Trångsund 08 - 7716506
 Walient Gabor Näsbychaussen 108
 291 36 Kristianstad 044 - 127267
 Wallin Lars Gunnar Mörbyleden 22
 182 32 Danderyd 08 - 7531236
 Wallin Olle Husabyvägen 23
 126 50 Hägersten 08 - 180612
 Westberg Örjan Konstgjutarevägen 10
 121 44 Johanneshov 08 - 815670

Westerlund Håkan Tranvägen 75
 141 72 Huddinge 08 - 587 819
 Wirmark Lars Fatburs Brunnsgatan 28
 118 28 Stockholm 08 - 7201486
 Wisemo Leif Klarinettvägen 21
 732 32 Arboga 0589 - 11365
 Zacharoff Sivert Sköldvägen 11
 175 61 Järfälla 08 - 387508
 Åberg Stig - Göran Värövägen 50
 805 96 Gävle 026 - 161494
 Ågren Anders Norrliden 17
 667 00 Forshaga
 Öberg Christina Domherrevägen 2 C
 761 61 Norrtälje 0176 - 23740
 Ödesjö Rolf Friggagatan 1 A
 411 01 Göteborg 031 - 151311
 Örsan Karl Blommensbergsvägen 112
 117 65 Stockholm 8 - 197658
 Sportförlaget AB/HL Träffgatan 2
 136 44 Haninge 08 - 7777622
 Sv Olympiska Kom Idrottens Hus
 123 87 Farsta 08 - 605 60 00
 Bosöns Idrottsinstitut Rektor
 181 47 Lidingö 08 -
 Föreningen Idrottsark Springpostgränden 3
 252 20 Helsingborg 042 - 133900
 Musée Olympique Avenue Ruchonnet 18
 010 03 Lausanne 021 209331
 Tidningarnas TelegrambSportredaktionen
 105 12 Stockholm 08- 132 600
 Kontrollera namn, adress, telefonnummer och med-
 dela Ture Widlund, om något är fel.

SOK-Nytt

Den polske IOC-ledamoten Wlodzimierz Recek har avsagt sig ledamotskap på grund av ålderskäl. Därigenom är det bara 111 ledamöter som den svenska organisationen för OS 2004 skall övertyga om Stockholms förträfflighet. Olympic Day Run kommer att arrangeras den 21 maj i samarbete med Stockholm Marathon. Komplettering av den centrala ledning vid Vinter OS i Nagano: Ass Chef de Mission Gunilla Lindberg, Olympisk Attaché Henrik Persson, SOK-ansvarig Hakuba Peter Reinebo, Chefsläkare Bo Berglund, Assisterer Carina Ribjer och Inger Wickström. Vid European Youth Olympic Days i Lisabon 1997 får varje land ställa upp med lag i endast en av lagsporterna. Sverige får ställa upp i handboll pojkar. Peter Reinebo blir Chef de Mission med Carina Ribjer som assistent.



Sveriges första
och enda
ANTIQUIARIAT
med special-
inriktning på
IDROTT

SÄLJER och KÖPER

allt antikvariskt material
med idrottsanknytning:

böcker, tidskrifter, tidningar,
vykort, samlarbilder, program,
klubb nålar, autografer etc.

Svenskt och utländskt.

Besöksadress: Grimstagatan 170, Vällingby.
Öppet måndag-fredag 09.00-17.00.
Lördagar 10-14 (ej juni, juli).
Tel. 08/739 09 71. Fax. 08/739 14 73.
Postadress: Box 181, 162 11 Vällingby.