

SVERIGES OLYMPIAHISTORIKERS FÖRENING



Nr 2 * 1998 * FRÅN STARTEN NR 38 * ISSN 1104 - 7259

Ordförande:	Ture Widlund, Torsgatan 56, 113 37 Stockholm	08 - 341402
Vice Ordförande:	Owe Fröberg, Gammeltorpsväg 5 B, 155 30 Nykvarn	08-55247473
Sekreterare:	Mats Stoltz, Lokevägen 23, 191 45 Sollentuna	08-962322
Kassör:	Mats Peterson, Kallforsvägen 10, 142 32 Bandhagen	08-7276279
Klubbmästare:	Carl Erik Eriksson, Box 44, 179 04 Färentuna	08-56042056
Redaktör SOF-Bulletinen:	Stig Nilsson, Hagenvägen 12 B, 142 65 Trångsund	08-605 32 82
Övrig ledamot:	Alf Holmberg, Bastugatan 19, 118 25 Stockholm	08- 6582633
SOKs Representant:	Gösta Gärdin, Grevgatan 8, 114 53 Stockholm	08-6678692

Vad krävs för att en idrott skall bli Olympisk. Sid 10

Statistiskt bäste svensk under vinter OS. Sid 7

Dählie bäst. Sid 18

Till minne av Åke Seyffarth. Sid 11.

Medlemsregister. Sid 20

SOF-Bulletinen

Organ för Sveriges
Olympiahistorikers
Förening (SOF)

Föreningen bildades
den 3 mars 1986

Ansvarig utgivare:

Ture Widlund

Utgivningsplan 1998

Nr	Utkom	Manusstopp
1	febr	20/1
2	maj	15/4
3	aug	15/7
4	nov	10/10

Redaktionen för SOF-Bulletinen påpekar att tidningens artiklar och annan text inte nödvändigtvis behöver spegla SOF:s uppfattning. Artiklarnas innehåll står helt för resp författarens räkning. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra i inkomna manuskript.

Adressbyte

SOF-medlemmar som flyttar till ny adress, var vänlig meddela SOF-ordföranden Ture Widlund detta. Adress se framsidan.

Nästa SOF-möte

Oktober-november

Medarbetare

I detta nummer av SOF-Bulletinen har förutom redamtören Stig Nilsson följande personer medverkat. Owe Fröberg, Rune Larsson, Lars Hindmar, Lars Linderöth och Ture Widlund.

LEDARE

OS i Nagano var större än någonsin. Hade Östersund klarat av detta? Den svenska aktiva truppen var över 100 personer och nästan hälften kvinnor. Sverige var representerat i de nya idrotterna curling och snowboard samt damishockey. Men det var första gången Sverige inte hade representation i backhoppning och hastighetsåkning på skridskor.

Spelen i Nagano var de sydligaste vinterspelen som genomförts. OS i Nagano var ett mycket utspritt OS vilket för deltagarna inte är bra.

Resultaten i Nagano har visat att Sverige med en 29 plats i nationsrankingen halkat efter. Vad gör vi åt detta? Hittills har det för idrotten bara varit neddragningar. Sverige behöver framgångar i OS för att stärka bilden av Sverige och att det unga Sverige skall ha förebilder. Är en långsiktig satsning möjlig i Sverige i dag? Vi måste satsa även om vi inte fick OS 2004 i Stockholm. Här är den nye idrottsministern inne på rätt väg.

Kan vi komma tillbaka i konditionskrävande skidgrenar nu när alla ungdomar främst ägnar sig åt de nya spektakulära sporterna.

Det gick inte bra för Sverige i OS i Nagano. Sverige har genom åren varit en stor vintersportnation men tre medaljer av 191 personer stora truppen var ett magert resultat. Av dessa var 101 aktiva och 90 ledare. Den medicinska styrkan bestod av 15 personer. Ändå drabbades den svenska truppen hårt av influensa. Hade inte denna stora grupp kunnat förebygga detta. För en lekman förefaller det underligt. Det är väl därför de är med.

IDN publicerades en TT-artikel där man säger att två procent bättre svenskar hade gett oss 10 guld i Nagano. Två procent bättre borde alla svenskar ha varit. Detta gäller de grenar där tiden mäts. Om förbättringen varit fem procent hade Sverige tagit 18 guld. Något för de aktiva och inte minst ledarna att begrundas. Men kanske är vi inte bättre eller beror det på att vi har för dåliga resurser. En förklaring är också att konkurrensen ökat.

Det är bäst att glömma Nagano. Sayonara Nagano. Hello Salt Lake City.

Deede Corradini, borgmästaren i Salt Lake City har tagit emot den Olympiska flaggan. Spelen i Salt Lake City avgörs den 8-24 februari 2002.

Salt Lake City ligger i staten Utah och är en av Amerikas mest exklusiva städer. Med backhoppning och bob för damer som tänkbara nya grenar lär det bli nytt deltagarrekord år 2002.

Man utlovar att det inte blir något kommersialiserat OS som i Atlanta och inga uppskjutna tävlingar som i Nagano. Spelens president är en österrikisk utvandrare som heter Frank Joklik. Han och en 50 man stark delegation har varit i Nagano och studerat hur man skall göra och hur man inte skall göra.

Framför allt lär transporterna bli bättre med de breda autostrador som finns kring Salt Lake City och avstånden till de olika arenorna är inte så långa som i Nagano, men det blir även i Salt Lake City utspridda spel. Alla arenor går dock att nå på mindre än en timme. Utah ligger åtta timmar efter Sverige vilket betyder att vi får se förmiddagspassen bli skidor på bästa sändningstid medan ishockey och konståkning kommer på nattid. Inom kort kommer förhandlingar att inledas med NHL för ett nytt försök. För NHL måste det kännas frustrerande att varken USA eller Kanada tog medalj och det lag som hade minst NHL-spelare vann. Men att inte ställa upp igen med alla Dream-Teams måste vara en större prestigeförlust men nog kommer NHL att kräva smalare rinkar, då man inte är så beroende av god skridskoåkning. Men det kan väl inte IIIHF gå med på.

STIG NILSSON

Närvarande: Carl Erik Asplund, Bo Berglund, Bengt Ekstedt, Carl Erik Eriksson, Owe Fröberg, Gösta Gärdin, Ove Karlsson, Rune Källström, Börje Larsson, Lennart Levin, Vidar Martinell, Åke Mosell, Ove Nilsson, Stig Nilsson, Svante Olsson, Mats Peterson, Fred Smedberg, Olle Steij, Olle Svensson, Tomas Söderberg, Ture Widlund, (gäster: Richard Berglind, Pelle Gedda, Joel Peterson).

Ordföranden öppnade mötet och fick ett jakande svar på frågan om mötet var stadgeenligt kallat. Till mötesordförande valdes Ture Widlund och till sekreterare Owe Fröberg. Till justeringsmän, och tillika rösträknare, valdes Vidar Martinell och Stig Nilsson. Röstlängden, enligt ovan, och dagordningen fastställdes.

Därefter godkändes styrelsens verksamhetsberättelse för 1997 (se SOF-Bulletinen 1/1998). Ordföranden meddelade att frankeringsmaskin och vimplar införskaffats. Revisorernas berättelse för 1997 (se SOF-Bulletin 1/1998) godkändes varpå styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1997.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 1998 (se SOF-Bulletin 1/1998) godkändes.

P g a de ovan nämnda investeringarna har ett minusresultat på cirka 3000:- uppstått. Detta ihop med en högre ambitionsnivå betr publikationerna innebär att styrelsen föreslog att medlemsavgiften höjs till 150:- per år. Årsmötet förstställde styrelsens förslag.

Till ordförande för en tid av två år valdes Ture Widlund. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Owe Fröberg och Stig Nilsson, dessutom skedde nyval av Mats Stoltz. Valberedningen meddelade att man har fått ett antal positiva medlemsreaktioner betr redaktörens arbete. Kompletteringsval av en styrelseledamot, efter Britt-Marie Ellis, för en tid av ett år valdes Mats Peterson, som hade aviserat avgång.

Bo Nilsson valdes till revisor för en tid av två år. Valberedningen Tomas Söderberg, ordf, Anders Janson och Rune Kjellström, fick förnyat förtroende i ytterligare ett år.

Efter en debatt rörande antal, "är det ekonomiskt försvarbart", och pris, beslöts att medlemsnål skulle införskaffas enligt Owe Fröbergs förslag och i utförande "Etchind". De definitiva detaljerna fastställs på kommande styrelsemöte.

Ove Karlsson framförde, vilket även skett privat, en ursäkt till Stig Nilsson betr den "misshandlade" artikeln, eftersom det var den ansvarige utgivaren som ansvarat för omredigeringen. Börje Larsson inbjöd föreningen medlemmar till Seglamas möte den 21 november, då man gästas av

Efter årsmötet berättade Per Harald "Pelle" Gedda, född 28 augusti 1914 i Göteborg, om segling. Pelle är av gammal seglarsläkt. Fadern, Harald Gedda, var en av de ledande i GKSS. En morbror, Erik Wallerius, var Olympisk silvermedaljör 1908 i 8mR med "Vinga" och olympisk guldmedaljör 1912 i 10mR med "Kitty". Brodern Bengt vann 1935 Entonnarpokalen i 6mR med "Ian",

Pelles meriter:

1932: SM i Starbåt

1936: OS 4:a med "Ilderim" i 8mR tillsammans med Tore Holm, Marcus Wallenberg, Wilhelm Moberg, Detlow von Braun och Bo Westerberg.

1939 Vann Guldpokalen i drake, Dragon Gold Cup

1952 OS-silver i drake tillsammans med Sidney Boldt-Christmas och Erland Almqvist

1960 Vann Guldpokalen (Nyländska Jaktklubbens) i 5.5m med "Wasa".

Han berättade om seglingssportens utveckling från 1700-talet med kappseglingar på 1800-talet, samt regler, om havskappseglingar, korta banor som ger stor överskådlighet samt matchracing (två båtar mot varandra), olikheterna på västkusten och ostkusten, samt de olika pokalerna. Han berättade vidare om OS-seglingarna från OS 1908. VM och EM kom igång på 1960-talet.

Budget 1998

Medlemsavgiften

Inkomster

Medlemsavgifter	30150:-
Försäljning	500:-
Ränta	500:-
Övrigt	600:-
Annonser	2925:-
Totalt	34675:-

Utgifter

SOF-Bulletinen,	20000:-
Porto	8000:-
Avgifter p g	1500:-
Dataservice	2100:-
Gäster	300:-
Vimplar	500:-
Frankeringsm, avsk	775:-
Frankeringsm, övr	1000:-
Övrigt	500:-
Totalt	34675:-

Skälet till att styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften är att ambitionsnivån på SOF-Bulletinen ska vara lika hög som under 1977. Tryckning och porto ökade markant under 1997 p g a betydligt fler sidor i bulletinen. För 1998 kommer därför kostnaden för bulletinen att vara fortsatt hög.

Betalningsmoralen bland SOF-medlemmarna är, på några undantag när, god. Det borde vara en hederssak för varje medlem att betala senast förfallodagen.

Paul Elvström. Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande.

OWE FRÖBERG

Idrottsministern död

Den 2 mars avled idrottsminister Leif Blomberg efter en hjärnblödning 57 år gammal. Han visade stort intresse för idrotten och fanns med vid OS i Atlanta och Nagano. Han efterträds som integrationsminister och därmed även som idrottsminister av Lars Engqvist.

Den Olympiska Eden

“På alla tävlandes vägnar lovar jag, att vi skall deltaga i dessa Olympiska Spel i ärlig tävlan och följa de regler som styr dem, i sann sportsmananda, till ära för sporten och till heder för våra lag.“

Denna ed svärs av en idrottsman från värdlandet. Från 1972 svär också en funktionär från värdlandet en ed:

“På alla domares och funktionärers vägnar av lovar jag, att vi skall tjänstgöra i dessa spel med fullständig opartiskhet, respekterande och följande de regler som styr dem, i sann sportsmananda.“

Statistiskt bäste svensk under vinter OS

- 1924 Gillis Grafström, Konståkning
- 1928 Per Erik Hedlund, Skidor
- 1932 Sven Utterström, Skidor
- 1936 Erik Larsson, Skidor
- 1948 Åke Seyffarth, Skridskor
- 1952 Carl Erik Asplund, Skridskor (SOF-medlem)
- 1956 Sixten Jernberg, Skidor
- 1960 Sixten Jernberg, Skidor
- 1964 Sixten Jernberg, Skidor
- 1968 Toini Gustafson, Skidor
- 1972 Sven Åke Lundbäck, Skidor
- 1976 Eva Olsson, Benny Södergren, Skidor
- 1980 Ingemar Stenmark, Alpint
- 1984 Gunde Svan, Skidor
- 1988 Tomas Gustafson, Skridskor
- 1992 Tomas Gustafson, Skridskor
- 1994 Pernilla Wiberg, Alpint
- 1998 Niklas Jonsson, Skidor

Olympic Clinic

Ett Olympic Clinic i Umeå hålls 13-14 juni 1998. Temat är teknikutveckling, som är ett spännande område, där fysik, rätt tänkande och psyke hänger samman. Cliniken syftar till utökad samarbete mellan idrottare, tränare och forskare.

SOF-medlemmen Anders Sjögren död

Anders Sjögren (1929-07-15 - 1997-07-24) tävlade för IK Mode och blev svensk mästare på 400 meter 1944 och 1945 samt på 4 x 400 meter 1946. Han var mångkunnig och blev en gång SM-tvåa i femkamp. Hans bästa tid på 400 meter var 48,2. Svenska rekordet var då 47,5 (Sven Ljunggren). Han hoppade 7 meter i längd och kastade över 62 meter i spjut.

Han blev Stor Grabb nr 269. Det höga numret beror på att han liksom några andra fick hedersmärket långt efteråt. Han skulle normalt ha uppnått gränsen 10 poäng, om inte kriget varit.

På senare år var en samlade kraft för gamla aktiva inom IK Mode

RUNE LARSSON

Olympisk Support

96 stipendier ur Stora Tipsstipendiet har av Olympisk Support utdelats till under hösten 1997.

Det avtal som träffats mellan RF och SOK innebär att SOK övertar det operativa ansvaret för Olympisk Support. Det innebär också att RF förbinder sig att årligen tillskjuta 1 procent av statsanslaget till idrotten och SOK minst en tredjedel av detta belopp av egna medel.

Alla SF är målgruppen och för att säkerställa en löpande insyn och uppföljning har en referensgrupp utsetts:

Kerstin Karlsson Orienteringsförbundet

Carl Erik Stålborg Skidförbundet

Lars Lindius Skidskytteförbundet

Mikael Thorén Triathlonförbundet

Jan Åhrberg Badmintonförbundet

Lars G Karlsson Ishockeyförbundet

Rolf Sundberg Motorcykelförbundet

Susanne Erlandsson Fotbollförbundet

Toralf Nilsson Friidrottsförbundet

Mattias Sjögren Golf förbundet.

SOK-information

Olympic Day Run går av stapeln den 19 maj 1998.

Karl Örsan (SOF-medlem) och Amanda Creutzer har deltagit i det 4:e Internationella Idrottsmuseumötet i Lausanne den 6-8 november 1997.

Avtal har tecknats med Posten Frimärken att använda dels affischen från Olympiska Spelen i Stockholm 1912, dels en avbild av guldmedaljen från Amsterdam 1928,

Vid val av EOCs styrelse för 1997-2001 valdes bland 21 kandidater vid 26:e EOC Assembly i Stockholm den 13-15 november och följande 12 ledamöter in i styrelsen:

Jacques Rogge Belgien Ordförande

Mario Pescante, Italien generalsekreterare

Patrick Hickey Irland, vice ordförande

Ledamöter: Gunilla Lindberg Sverige (39 röster), Kikis Lazaridis Cypern (35), Feliciano Mayoral Spanien (35), Arne Myhrvold Norge (34), Walther Tröger Tyskland (34), Togay Bayatli Turkiet (31), Alexander Kozlovskij Ryssland (29), Lambis Nikolau Grekland (26), Alain Geles Frankrike (25), Arturas Poviliunas Litauen (25), Heinz Jungwirth Österrike (23), Fredrik Huibregtsen Nederländerna (23).

Marc Hodler och Raymond Gafner erhöll EOCs hedersmedalj.

Chef de Mission och generalsekreterarmötet 1998 tilldelades Bratislava och den 27:e General Assembly hålls i november 1998 i St Petersburg.

Mötet antog ett förslag från Nordiska NOC en resolution att tillställas IOK att blod dopingtester måste genomföras i Nagano.

2004s OS-pengar

Stockholm 2004 AB har gjort en slutredovisning hur pengarna använts. Det utvisar ett överskott mot budget på 500 000 kronor. Bolaget föreslår att detta används för att inrätta ett idrottsstipendium.

Totalt har bolaget omsatt drygt 147 miljoner kronor, varav staten bidragit med 50 miljoner. Näringslivets insatser tillsammans med försäljningsintäkter uppgår till 97 miljoner.

Den övervägande delen av pengarna har använts för internationell marknadsföring, 76 miljoner kronor. Cirka 5 miljoner gick till miljöprogram.

Informationsinsatser inom Sverige kostade drygt 23 miljoner. Löner, konsultarvoden, lokalkostnader och liknande svarade för den resterande delen, cirka 43 miljoner kronor.

SOKs Ordföranden

1913-33 HKH Prins Gustaf Adolf

1933-47 HKH Prins Gustaf Adolf

1947-97 HKH Prins Bertil

1997- Carl Gustav Anderberg

Vice-Ordföranden

1913-28 Viktor Balck och J. Sigfrid Edström

1928-48 J. Sigfrid Edström

1949-66 Bo Ekelund

1966-96 Gunnar Ericsson

Starbåten tillbaka

Starbåten gör come back vid OS i Sydney år 2000. Det beslutade IOK vid ett möte i Nagano. Det var internationella seglingförbundet som 1996 valde att ersätta starbåten med 49ern. Men nu har IOK beslutat att seglingen får en extra klass i nästa OS, vilket ger plats för starbåten. Det blir i stället färre seglare i varje klass.

Sveige ligger långt framme på världsrankingen i starbåt och har därmed fått nya medaljchanser efter IOKs beslut.

Paraolympic

Inte heller i Paraolympic i Nagano hade Sverige några större framgångar. Norge blev överlägset bäst med bl a 18 guldmedaljer. Sverige hamnade på 19 plats i nationstävlingen med ett silver och fem brons och hamnade efter Danmark som kom på 17 plats.

Kålkhockeylaget var klara favoriter men föll i semifinalen mot Kanada med 2-1. I match om bronset blev det seger med 10-1 mot Estland. Vem vann? Norge givetvis, 2-0 mot Kanada.

Detta var första gången på 30 år som en svensk trupp i handikapp-OS lämnat arenorna utan guldmedalj.

Kina röstade på Stockholm

Kina gav sitt stöd till Stockholm 2004 vid omröstningen i Lausanne i september 1997. Det avslöjar Wei Jizhong, vice president i Kinas Olympiska Kommitté.

Kinas två delegater i IOK He Zhenliang och Lu Shengrong hade klara direktiv att lägga sina röster på Stockholm.

Svenska deltagarnas resultat vid OS i Nagano

Rodel: Mikael Holm, singel, 11, Bengt Walden, singel, 19, Anders Söderberg, singel, 21, Bengt Walden-Anders Söderberg, dubbel, 12.

Curling: Damlag, 3, Herrlag, 6.

Ishockey: Damlag, 5, Herrlag, 7.

Konståkning: Helena Grundberg, 26.

Skidor Alpin: Störtlopp damer, Pernilla Wiberg, 2, Störtlopp herrar, Patrik Järbyn, 10, Kombination damer, Pernilla Wiberg, -, Kombination herrar, Patrik Järbyn, -, Super G damer, Pernilla Wiberg, 14, Super G herrar, Patrik Järbyn, 6, Fredrik Nyberg, 10, Storslalom damer, Anna Ottosson, 7, Pernilla Wiberg, 10, Martina Fortkod, 14, Storslalom herrar: Fredrik Nyberg, 10, Patrik Järbyn, 21, Slalom damer: Anna Ottosson, 10, Ylva Nowén, 12, Slalom herrar, Martin Hansson, -.

Skidor Freestyle: Hopp, Liselotte Johansson, 18, Puckelpist damer: Marja Elfman, 12, Sara Kjelling, 14, Puckelpist herrar: Jesper Rönnbäck, 6, Kurre Lansburgh, 9, Patrik Sundberg, 14.

Skidor längd. 15 km klassiskt damer, Antonina Ordina, 19, Karin Säterkvist, 25, Elin Ek, 35, 5 km klassiskt damer: Antonina Ordina, 24, Karin Säterkvist, 26, Elin Ek, 43, 10 km fristil damer: Antonina Ordina, 19, Karin Säterkvist, 28, Stafett 4 x 5 km damer, 8,

30 km klassiskt herrar: Per Elofsson, 10, Anders Bergström, 23, Henrik Forsberg, 25, 10 km klassiskt herrar: Niklas Jonsson, 25, Henrik Forsberg, 56, Stafett 4 x 10 km, 4, 50 km fristil herrar: Niklas Jonsson, 2, Mathias Fredriksson, 20, Torgny Mogren, 34, Henrik Forsberg, -.

Skidor Snowboard: Storslalom damer, Marie Birkl, 10, Storslalom herrar: Stephen Copp, 18, Rickard Rickardsson, -, halfpipe damer: Jenny Jonsson, 7, Jennie Waara, 8, Anna Hellman, -, halfpipe herrar: Jacob Söderqvist, 6, Fredrik Sterner, -, Ingemar Backman, -.

Skidskytte: Damer 15 km, Magdalena Forsberg, 14, Maria Schylander, 49, Eva Karin Westin, 52, Kristina Broneus, 64, Herrar 20 km: Mikael Löfgren, 20, Fredrik Kuoppa, 39, damer 7,5 km sprint: Magdalena Forsberg, 17, Kristina Broneus, 50, Eva Karin Westin, 51, Maria Schylander, 60, herrar 10 km sprint: Fredrik Kuoppa, 21, Mikael Löfgren, 25, damer 4 x 7,5 km, 10, herrar 4 x 7,5 km, 10.

Skridskor Shorttrack: 500 m Martin Johansson, oplacerad, 1000 m Martin Johansson, 12.

Svenska idrottsmuseer

Den s k Olandervillan - den legendariske Gösta Olanders bostad i Vålådalen - är sedan två år tillbaka ett välbesökt idrottsmuseum. Endast under förra sommaren kom hela 1606 besökare fördelade på 133 guidade visningar. Där finns bl a en OS-fackla från 1948 och "rollerblads" från 1940-talet. Dessutom har Gunder Häggs samling flyttats dit.

Malmö idrottsmuseum fortsätter att bygga ut sin basutställning. Senast färdigställdes en del om tennis och nu står handbollen på tur. Vidare blir det en minnesutställning över Malmö Stadion, 40 år.

Helsingborgs idrottsmuseum har en längre tid arbetat med att reda ut vad som förstördes vid den vattenskada som drabbade museet.

I Göteborgs idrottsmuseum visas en utställning med anledning av Svenska Bordtennisförbundets 60-årsjubileum.

Dalarnas Idrottsmuseum har haft en utställning i vinter som handlade om Faluns kandidatur att få arrangera vinter-OS. Vidare uppmärksammas dalaidrotten som fyller 90 år.

Stockholmsidrotten fyller den 21 juni 100 år. Då bildas Stockholms Idrotthistoriska förening med Björn Persson som ordförande.

Sveriges meste olympier

Tecknar Anders, tecknarkäsör vid Svenska Dagbladet, kan nog beteckna sig som en av Sveriges meste olympier. I Nagano gjorde han sitt 23:e OS. Innan han slutar räkna han med att vara med även i Sydney. Då är Anders Andersö 70 år.

Anders anser Rom vara det bästa OS hittills. Främst för den fantastiska miljön marathonspurten på Via Appia, brottning i Forum Romanum och dressyrtritt vid Villa Borghese. Bland vinterspelen är Lillehammer ööverträffat.

Sämst har enligt Anders varit Lake Placid 1980 och Atlanta 1996. Ingen bra betyg till USA.

I SOF-Bulletinen nr 2/1990 hade SOF-medlemmen Sigge Bergman en artikel om Sveriges meste olympier. Då hade Sigge varit på 22 OS. sedan dess har han varit med i Albertville 1992 och Lillehammer 1994 och är därmed uppe i 24 OS.

Sveriges för närvarande meste olympier torde vara SOF-medlemmen Wolf Lyberg. Han har varit med på alla sommarspel 1936-1996 utom Melbourne 1956, 13 spel, alla vinterspel 1948-1994, 13 spel, samt Rytterspelen i Stockholm 1956. Det blir sammanlagt 27 OS.

Tre medaljer i Nagano

Sverige sände den största vinter-OS-truppen någonsin till Nagano: 105 aktriva

Två silver och ett brons blev medaljresultatet - ett av de absolut sämsta genom tiderna. Sverige kom på 17 plats i medaljligan i OS. Sverige är därmed uppe i 101 medaljer mot Norges 214.

Tyskland bäst

I nationernas medaljfördelningen segrade Tyskland före Norge. Sverige hamnade på en blygsam 17:e plats

Land	Guld	Silver	Brons
1 Tyskland	12	9	8
2 Norge	10	10	5
3 Ryssland	9	6	3
4 Kanada	6	5	4
5 USA	6	3	4
17 Sverige	0	2	1
18 Danmark	0	1	0

Förberedelser för sommar-OS

SOK har beslutat att fördela bidrag för förberedelser för sommar OS 2000 under 1998 enligt följande:

	Kkr		
Badminton	400	Kanot	650
Baseboll	100	Landhockey	100
Basket	200	Modern 5-kamp	250
Bordtennis	400	Ridsport	600
Boxning	350	Rodd	500
Brottning	450	Segling	650
Bågskytte	350	Simning	825
Cykel	350	Sportskytte	350
Fotboll	250	Taekwondo	200
Friidrott	650	Tennis	200
Fäktning	300	Triathlon	150
Gymnastik	150	Tyngdlyftning	200
Gång	100	Volleyboll	300
Handboll	700	Totalt	9 900
Judo	175		

EOK-kongress i Stockholm

De Europeiska Olympiska Kommittéerna hade kongress i Stockholm 14-15 november. 250 deltagare från de 48 Europeiska Olympiska Kommittéerna inklusive IOK-presidenten Juan Antonio Samaranch deltog.

På dagordningen stod val av ny styrelse för fyra år. Gunilla Lindberg, SOKs generalsekreterare omvaldes för fyra år i styrelsen och hon fick flest röster av alla, 39 av 48 möjliga.

Valet av ny vice ordförande blev dramatiskt. Richard Palmer nuvarande vice presidenten utmanades av styrelseledamoten och IOK-medlemmen irländaren Patrick Hickey, som lobbade intensivt före omröstningen. Han vann sedan omröstningen med minsta möjliga marginal, 24 röster mot 23 och en ogiltig röst, undras vad som stod på den.

Europas ungdoms vinter-Olympiska dagar 2001 kommer att gå i Vuokatti i Finland och sommardagarna i Murcia i Spanien.

I samband med kongressen höll Samaranch en presskonferens. Han fick då svara på frågan om Sverige skall söka OS i fortsättningen och varför Sverige aldrig får arrangera ett OS trots många ansökningar.

- För att få ett OS måste landet och staden som söker OS ha folket bakom sig. Inte till 100 procent men en klar majoritet måste vara för spelen, sa Samaranch.

Om man skall tolka Samaranch rätt så föll Sverige på ett alltför dåligt folkligt stöd eller att nej-sägarna var framgångsrika i sitt agerande.

Waldner bäst

Sportjournalisternas Stora pris/Ullevitrofen för 1997 tillföll Jan Ove Waldner. I omröstningen deltog 350 sportjournalister och JO fick 1402 poäng och sedan följde, Ludmila Engqvist 1220, Margareta Forsberg 867, Pernilla Wiberg 581, Annika Sörenstam 536, Jonas Björkman 212, Lars Frölander 119, Peter Forsberg 76, Pär Zetterberg 45, Magnus Wislander 38.

Efter dessa tio följde Nicklas Lidström, Jesper Parnevik, Torbjörn Kornbakk, Helena Kjellander, Louise Karlsson, Glenn Magnusson, Jörgen Jönsson. På tio-bästa-listan är det bara Sörenstam som inte kommer från olympiska sporter.

Ö-OS på Gotland

Islands Games eller Ö-OS 1999 kommer att gå på Gotland. Spelen genomförs den 26 juni till den 3 juli. Den första idrottsföreningen bildades på Gotland 1878. Över 30 000 av Gotlands 57 000 invånare är nu med i någon idrottsförening.

Olympiska Spel genom tiderna

Internationella Olympiska Kommittén bildades den 23 juni 1894 i Sorbonne, Paris. Initiativtagare var den franske baronen Pierre de Coubertin. En av medlemmarna i denna kommitté var Viktor Balck, som blivit kallad "Den svenska idrottens fader".

Det blev Grekland som fick uppdraget att anordna de första Olympiska Spelen i modern tid. Brist på finansiella medel var dock nära att omintetgöra hela idén. Det fanns inte tillräckligt med pengar till att bekosta arrangemangen. Två frimärkssamlare idrottsentusiaster, bröderna Johan och Dimitri Sakorafos, kontaktade då kronprins Konstantin, som var ordförande i organisationskommittén och föreslog att en olympisk frimärksserie skulle utges, vars intäkter kunde finansiera spelen. Kronprinsen tyckte idén var utmärkt. Denna frimärksserie, som var den första sportutgåvan, blev en stor succé över hela världen och flera upplagor fick tryckas. 400 000 drachmer flöt in på frimärksförsäljningen.

Ett brev betyder så mycket, säger Postverket. Att själva frimärken också kan betyda mycket, står helt klart. Troligen hade varken Gunde Svan eller Tomas Gustafson kunnat hänga sina guldmedaljer runt halsen om inte frimärket funnits.

Vid de första spelen i Athen 1896 deltog Sverige med endast två man. Det var Viktor Balck, som var medlem i den Internationella Olympiska Kommittén samt en höjdhoppare vid namn Sjöberg, dock inte Patrik. Höjdhopparen hade rest till Grekland, delvis på egen bekostnad.

En starkt bidragande anledning till de moderna olympiska spelens fortlevnad var Stockholms-spelen 1912. Efter tre ganska misslyckade tillställningar som mest var bihang till de stora världsutställningarna - Paris 1900 då mete i Seine stod på programmet, St Louis år 1904 och London 1908 - kom så Stockholms-spelen. Här var det idrotten som fanns i högsätet. Det var en fantastisk organisation med stora idrottstrupper från många länder, däribland USA. Enda problemet var att man inte hade räknat med den stora turistströmmingen. Notiser i utländska tidningar berättade om svårigheter att få hotellrum och höga priser, ända upp till 16:- per dygn med frukost. Sommaren 1912 var mycket solig och varm. Uthyrning av solfjädrar gav Olympiska Kommittén en nettovinst på 615 kronor och 95 öre.

De antika spelens olympiska eld återtändes 1928 i Antwerpen. 1936 kom den första fackelstafetten. Facklan tändes av solen vid Zeusaltaret i Olympia och fördes i stafett 3 000 km till Olympiastadion i Berlin, där den tände den olympiska elden, som symboliserar "Den evigt sig förnyande mannakraften". Sedan dess tänds elden i Olympia av solen under ceremonier inför varje nytt OS. Därefter förs

den olympiska facklan i stafett genom länder och över hav till den aktuella arenan, där elden får brinna under de 16 dagar, som spelen varar.

Den Olympiska eden förestavades för första gången 1920 i Antwerpen, då den belgiske vattenpolospelaren och fäkta- ren Victor Bain svor eden på alla deltagares vägnar. Duvorna släpptes också då för första gången 1920. Det var 27 stycken, en för varje deltagande nation. De fick flyga hem med budskapet att spelen var öppnade. Den svenska duvan landade i Östergötland. De olympiska ringarna var Coubertins egen idé. De förekom första gången på OS 1920 i Antwerpen.

Italien föreslog redan 1911 att längdåkning på skidor skulle upptas på det olympiska programmet. Men Sverige (Balck) motsatte sig detta för att slå vakt om de Nordiska Spelen. 1924 i Chamonix blev det en försökstävling, som sedan fortsatt. Svenskarna misslyckades helt i Chamonix, inte på grund av vällan utan för att skidorna och stavarna var för långa och sulorna på kängorna var alledeles för tjocka Dessutom föredrog våra bästa åkare att tävla i distriktsmästerskapen hemma i Sverige.

1952 kallade Helsingfors till Olympiska Spel. Den vackra Olympiastadion i Helsingfors med det pampiga tornet ritades av arkitekt Yrjö Lindegren. Som en honnör till den legendariske olympiasegraren och världsrekordhållaren i spjutkastning, Matti Järvinen, fick tornet höjden 71 meter och 71 centimeter, Järvinens världsrekord.

LARS HINDMAR

Olympiaplock av Lars Hindmar

Svensken Erik Lundqvist vann tävlingen i spjutkastning 1928 i Amsterdam med tävlingens första kast, 66,60. 1956 i Melbourne vann Egil Danielsen om den bedriften. Han avgjorde tävlingen i 4e kastet med ett nytt världsrekord, 85,79.

Den mest kufiska guldmedaljen utdelades i Helsingfors 1952 då pianisten, som spelade till det svenska damgymnastiklaget, också erhöll medalj.

En annan märklig historia är när 1960 och 1964 års silvermedaljörer i paråkning på skridskor, Hans Jürgen Bäuml och Marika Kilius greps av dåligt samvete och

lämnade tillbaka sina 1964 vunna medaljer. De hade nämligen kort tid före OS 1964 signerat ett proffskontrakt.

Sveriges senaste individuella OS-medaljör på skidor före Niklas Jonsson heter Gunde Svan. Att han vann guld på 5-milen i Calgary 1988 känner väl alla till. Att Sveriges äldste medaljör (vid tävlingstillfället) också hette Swahn känner nog inte så många till. Denne Swahn erövrade olympiskt silver i Skytte 1920 - vid 73 års ålder. Den skäggige gentlemanen var även med i spelen i Stockholm 1912 och tog hem flera medaljer i skytte.

Olympiska Spelens skapare Pierre de Coubertin dog den 2 september 1937. Jordfästningen ägde rum i Lausanne, den Internationella Olympiska Kommitténs stad. Coubertins hjärta fördes, enligt hans önskan, till det antika Olympia. Att de Olympiska Spelen hade stor betydelse, när det gällde att befärma fred och samförstånd mellan jordens folk visas av att Coubertine samma år som han dog, hade nominerats som kandidat till Nobels Fredspris.

Det är ju i Grekland som antikens Olympiska Spel började. Under fem dagar vart fjärde år träffades dåtidens skickligaste idrottsmän i Olympia för att tävla. År 393 e Kr hölls den sista av antikens olympiader.

Med undantag för krigsåren 1916, 1940 och 1944 har moderna olympiader ordnats var 4:e år alltsedan starten i Athen 1896. Låt oss hoppas att denna fina tradition inte behöver brytas. Under antiken lyckades man i över 1200 år på några undantag när, bibehålla kedjan av Olympiska Spel. Nu ser vi fram mot Sydney, där 2000 års sommarspel invigs.

Bristen på pengar höll på att omintetgöra Pierre de Coubertins fina idé med att ordna Olympiska Spel i modern tid. Frimärken blev räddningen. Den allra första sportutgåvan blev en stor succé. Intäkterna finansierade delvis spelen i Athen. Därefter har många frimärken med sportmotiv givits ut. Ett är på vår störste medaljplockare Sixten Jernberg som susar fram på skidorna och utgavs i Bulgarien. Även Lars Hindmar själv finns med på ett frimärke från Rom 1960 och utgavs San Marino. Märkesbilden är hämtat från ett foto som togs under tävlingar i Lugano.

Till spelen i Athen 1896 framställdes en särskild karta över den grekiska huvudstaden. Den är numera en stor raritet.

I fånglägret Woldenberg i Tyskland anordnade de polska krigsfångarna år 1944 sitt eget OS med tillstånd av tyskarna. Särskilda frimärken togs fram och framställdes i träsnitt på tunt papper som svenska KFUM donerade. Stämpeln skars ut ur en gummilack. Världens första sportfrimärken gavs ut inför olympiaden i Athen 1896. En vacker ostämplad serie kostar i dag cirka 15 000 kronor.

Finska staten emitterade premieobligationer 1939 för att finansiera OS året därpå. Valören var 20 markka. Lånet

Olympiska Flaggan

Den Olympiska flaggan användes första gången på ett sommar-OS i Antwerpen 1920. Första gången den hissades offentligt var sex år tidigare i Alexandria i samband med Panegyptiska spelen. Pierre de Coubertin designade själv flaggan och OS-symbolerna har blivit världens mest kända "varumärke". 1959 överlämnade Egypten originalflaggan till IOK.

I augusti 1913 skrev Pierre de Coubertin så här om flaggan och de Olympiska ringarna:

“Emblemet kommer att ge den definitiva prägelns åt den Olympiska rörelsen. De fem ringarna som flätats samman (i blått, gult, svart, grönt och rött) på en vit botten representerar de fem världsdelarna som vunnits till den Olympiska rörelsen. De färger som finns i flaggan representerar alla de färger som finns i de anslutna ländernas flaggor. En sådan flagga är spirituell att se när den hissas. Den har en symbolisk mening. Dess framgång är given. Så given att den efter den här kongressen mycket väl kan komma att hissas vid Olympiska högtider av olika slag.”

Staden Antwerpen lämnade vid avslutningen i Paris 1924 övern den flagga som användes 1920 till Paris borgmästare Marurice Quentin. Från 1960 har överlämnandet ingått i det Olympiska invigningsprogrammet efter förslag från Erik von Frenckell, Finland, IOK-ledamot och ordförande i organisationskommitten vid OS 1952.

Oslo-flaggan är vinter-OS motsvarighet till Antwerpen-flaggan och har sedan 1952 varit den officiella flaggan för vinter-OS. Sedan 1984 överlämnas flaggan vid avslutningen till borgmästaren i den stad, där nästa spel äger rum. Tidigare OS-städer hade haft flaggan i fyra år. Los Angeles hade den 1984 bara mellan invigning och avslutning.

1984 var den gamla Antwerpenflaggan sliten och icke längre lämpad att använda. Sydkoreanerna lät därför tillverka två nya flaggor vid Dong-A Silk Co, en för IOKs kansli i Lausanne och en som skulle vandra från OS-stad till OS-stad.

I Söul 1984-09-29 överlämnades flaggorna till IOKs president Juan Antonio Samaranch, 1985-06-05, i samband med IOK-sessionen i Östberlin, överlämnade presidenten den vandrande flaggan till Roh Tae-Woo, ordföranden i Söuls organisationskommitté. Den senare överlämnade i sin tur flaggan 1985-07-11 till Söuls borgmästare Yum Bo-hyun. På avslutningen i Söul 1988-10-02 överlämnade Söuls borgmästare Kim Yong-nae flaggan till Samaranch, om i sin tur lämnade den vidare till Pasqual Maragall, Barcelonas borgmästare.

uppgett till 200 miljoner markka med två dragningar varje år. Men kriget kom emellan.

Olympiska sessioner

Sverige har under 1997 deltagit i följande Sessioner i Olympia, Grekland:

5th post graduate seminar för forskare, Hans Bolling, Nils Olof Zethrin från Stockholms Universitet.

9e sessionen för sportjournalister, Lars Sandlin Aftonbladet

3e sessionen för högskoleansvariga, Sten Eriksson Göteborg, Leif Isberg Örebro, Martin Johansson Umeå och Hervor Ranestål Gävle.

37e sessionen för aktiva och ledare under 35 år, Ann-Louise Ebberstein Borlänge (fotboll), Åsa Elfving Stockholm (Is-chockey), Christer Löfgren Stockholm (judo), Per Noreen Sollentuna (rodd).

Övriga sessioner: Norges 10e Olympiska session, Petra Johansson, Patrik Johansson klass IK 2A Bosöns Idrotts-folkhögskola

Danmarks 11e session, Jan Olofsson SISU.

Vad krävs för att en idrott skall bli olympisk

Nya idrotter eller grenar kommer in på förslag från respektive internationella specialidrottsförbund till IOK.

För att en idrott skall tas upp på det olympiska programmet krävs ett visst antal utövare och geografisk spridning.

Regler för detta finns i den olympiska chartern, det regelverk som styr den olympiska rörelsen. I kap 5 paragraf 52.

Kriterier för en sommaridrott är att sporten är organiserad i åtminstone 75 länder och spridd på fyra kontinenter (herrar). För kvinnor gäller 35 länder och tre kontinenter. När det gäller att få med nya discipliner av en idrott krävs att femtio länder utövar den (herrar).

För vinterspel krävs att sporten utövas i 25 länder på tre kontinenter.

En idrott som tas upp måste väljas in senast sju år innan den kommer med. Detta för att arrangörerna ska ha tid och möjlighet att förbereda anläggningar för den nya idrotten.

En ny disciplin (t ex snowboard som sorterar under skidor), får vänta i fyra år innan den kommer med. Det är betydligt lättare för en vinteridrott att komma med på det vinterolympiska programmet än för en sommaridrott i sommar-SO. Vinter-OS lider ännu inte av den gigantism som drabbat sommar-OS.

I dag finns 198 nationer med i den olympiska familjen och antalet deltagare i vinter OS är ungefär 25 procent av deltagarna i sommar OS.

Olympisk maktnavare

Gunilla Lindberg är 50 år och generalsekreterare i Sveriges Olympiska Kommitté, Hon har länge varit en doldis men framträder mer och mer som en kvinna med makt. Hon är gift. Maken är egen företagare. De har två barn 19 och 16 år och bor i villa i Upplands Väsby. Hon är också en av 111 ledamöter i den Internationella Olympiska Kommittén.

IOK är hon med och bestämmer i många frågor. Inte bara när det gäller att utse värd för de Olympiska Spelen. Men det är givetvis den viktigaste frågan men en fråga där hon bara kan påverka med 1/111-del. Många vill ha OS eftersom det är en lönsam affär, vilket inte alla i vårt land har förstått.

Gunilla är en vanlig tjej utan egentliga idrottsliga meriter annat än som mamma till idrottande ungdomar. Hon bara sökte ett jobb på SOKS kansli och fick jobbet. Det var 1969. 20 år senare blev hon generalsekreterare, sedan det visat sig att hon satt inne med gedigna kunskaper om den olympiska rörelsen efter 20 händelserika år.

IOK är hon en av tio kvinnor och resten är herrar, varav många är gubbar. Hon tycker inte det är så märkvärdigt att hon är kvinna. Det viktigaste är väl hur mycket man känner till om den olympiska verksamheten och Gunilla kan mer än de flesta.

Det mesta i hennes jobb är roligt men hon blev lite beklämd till allmänhetens inställning till Stockholms kandidatur till OS 2004. Men hon kan ändå glädja sig åt att marknadsföringspengarna varit väl använda. Stockholm har blivit känt, på ett sätt som vi knappast kunnat marknadsföra Stockholm med mycket större pengar på annat sätt.

Gunilla håller heller inte med alla som kritiserar Samaranch. Hon har känt honom i tio år och bedömer honom som en mycket duktig idrottsledare och ledare av IOK. Organisationen gör mycket som är bra som det är otroligt tyst om. Ta t ex Olympic Solidarity som ger idrottsutövare i fattiga länder möjlighet att satsa på sin sport.

Arbetet inom SOK utförs i kommissioner. Gunilla sitter i tre kommissioner. Programkommissionen, där det diskuteras vilka grenar som kan vara aktuella att föra upp på programmet. Det finns vissa regler om resp idrotts spridning för att komma i fråga. En vintersport skall vara spridd över tre världsdelar i minst 25 länder. Presskommissioner som ser över media behov under ett OS är hennes andra kommission. Den tredje kommissionen där Gunilla är med är Women and sport som bl a verkar för fler kvinnliga ledare i tredje världen.

Lite pengar tjänar Gunilla på sina engagemang i IOK men det är inte så mycket. 100 dollar om dagen när hon är ute

Till minne av Åke Seyffarth

Med anledning av Åke Seyffarths bortgång i januari finns det all anledning att gå 50 år bakåt i tiden för att hedra en stor idrottsman och påminna om svensk skridskoåkings genombrott i olympiskt sammanhang.

Axel Blomqvists sjuätteplats på 500 meter från 1924 var det bästa resultat som svenskar hittills åstadkommit. Men nu, 1948, skulle det bli andra bullar! Till S:t Moritz sändes en åttamannagrupp och där de flesta var kända från cykelsporten. Från Uppsala kom "Halle" Janemar, "Ågget" Engström, Rune Hammarström och "Spurt-Harry" Jansson (Jangnéus); från Stockholm Mats Bolmstedt, Göthe Hedlund, Arne Johansson (Tevall) och Åke Seyffarth. Gustaf Gabeling - aktiv 1928 - var deras instruktör.

Hastighetsåkning hade just ingen spridning i Sverige och i ex Östersund hade man inte kommit igång på allvar ännu. Stockholmare dominerade som i all annan idrott. Seyffarth var ingen duvunge precis: 1947 vann han, före Hedlund, EM sammanlagt i Stockholm. Det var Sveriges första guld sedan 1908 ("Moje" Öholm).

Under vinterresor i landet stannade Seyffarth till vid tjärnar och sjöar, snörde på sig rören och körde runt några varv i ensamhet. Sommartid fick han fin kondition genom cykelåkning.

Träningarna på Isstadion i S:t Moritz genomfördes oftast i våldsamt snöfall. Aktiva, ledare och andra intresserade hjälptes åt att försöka hålla banorna åkbara. Många av oss minns väl bilderna på Seyffarth med sopkvasten i högsta hugg....

Röster höjdes för att få flytta tävlingarna till Davos-ovalen, om inte annat för S:t Moritz' tunna luft. Men så blev det inte. Och när tävlingarna inleddes med 500 meter så var det plötsligt kalasväder. Men de övriga tre tävlingsdagarna bjöd på svåra och orättvisa förhållanden.

Norge visade genast var skåpet skulle stå genom guld och silver av Helgesen och Byberg på 500 meter. Bolmstedt bäst av de våra med en tionde plats tätt följd av Seyffarth och Janemar.

Nästa distans var 5000 meter och här kom då äntligen Sveriges första olympiska skridskomedalj någonsin och detta genom Göthe Hedlunds tredjeplats, 5 sekunder efter seg-raren Reidar Liaklev, en 30-årig norsk brevbärare som skaffat sig kondition och uthållighet genom allt trappspring.

på uppdrag. Med alla uppdrag för SOK och IOK har hon cirka 75 resdagar per år.

Hedlund gick på världsrekordfart under sitt lopp men hans kroniskt dåliga luftår satte sen stopp och han krockade betänkligt, bronset räddades med endast en tiondel före Harry Jansson. Prislistan hade nog fått ett annat utseende om inte sjuan Seyffarth hindrats av en fransk amatörfotograf ute på banan och den stackars nian och favorit Tippade "Lassi" Parkkinen nära på blåst av isen.

Seyffarth siktade mest på 1500 meter och det höll på att bli en guldmedalj där också. Ända fram till upploppet ledde Åke men han stelnade till och fick nöja sig med silver. Nu segrade trönden Sverre Farstad med fem tiondelar. Denne var en härlig idrottstyp som jag haft förmånen att få möta och se i aktion. Han höll på med styrketräning, som måste ha varit högst ovanligt då.

Seyffarth grämde sig enormt över det uteblivna guldet och fadäsen på halvmilen. Han sov dåligt på natten och hade inga förhoppningar på 10 000 meter. Kanske kunde han bli bäste svensk? Norge räknade med att ta hem alla tre medaljerna genom ettan och trean från VM, Odd Lundberg och Henry Wahl, Liaklev eller den unge "Hjallis" Andersen. Men det visade sig senare att Lundberg mödosamt tagit sig i mål som sjuan medan de andra knäcktes helt och bröt sina lopp.

Jansson (blev åtta) hade just gått i mål på 18.08 och Gabeling gjorde ett schema för Seyffarth, som skulle ge en sluttid på strax under 18 minuter. Men Åke fick genast igång rytmen i åkningen och assisterad av Idrottsbladets utsände pressades varvschemat fram till sluttiden "makalösa, hart när oförklarliga 17.26,3" för att citera Bengt Ahlbom.

Nu vann alltså Seyffarth den distans han minst räknat med i detta OS. Tvåan Parkkinen 10 sekunder sämre tid, medan ungraren Kornél Pajor - nu bosatt i Djursholm, blev fyra på 17,45.

Dagar och en bragd att minnas!

LARS LINDEROTH

Många nya

82 nationer hade anmält sitt deltagande till vinter OS i Nagano. Det var nytt rekord.

Tio länder deltog för första gången, Azerbadjan, Bahamas, Kamerun, El Salvador, Makedonien, Gambia, Guinea Bissau, Kuwait, Laos och Tadzjikistan.

Sydney OS ökar doping-budgeten

Arrangörerna av sommar-OS i Sydney kommer att öka budgeten för dopingtester efter det kinesiska simlandslaget försöka att smuggla in förbjudna tillväxthormoner under VM i Perth.

STIG NILSSON

Curling

Det kanske viktigaste beslutet för curlingsporten fattades i Barcelona 1992. Då beslutades att curling skulle bli en olympisk sport och finnas med på programmet 2002. IOK beslutade också att överläta åt organisationskommittén för Nagano om man vill ha med sporten redan 1998.

Curling är en snabbt växande sport i Japan, och därmed blev curling en OS-sport redan fyra år tidigare.

Genom detta som medför ökat mediaintresse kan det bli en injektion för intresset bland de unga.

Curling fanns med på programmet redan 1924 i Charmonix. Sverige blev tvåa bland tre deltagande lag. Sporten hängde då löst i spelen och det talas inte om några medaljer. Efter att ha varit med som demonstrationssport i Lake Placid 1932 försvann curling från OS. Sverige var inbjudet men tackade nej. Bara provinslag från Kanada och USA ställde upp. Curling dök sedan upp i Calgary 1988 som demonstrationssport. Sporten är mycket stor i Kanada och vid Calgary-OS kom Sveriges damer tvåa efter Kanada som vann med 7-5. En mycket stark svensk insats.

I Albertville var curling åter med på programmet som demonstrationssport och sköttes på ett undermåligt sätt men utan svenska framgångar.

I Nagano fick de åtta främsta nationerna vara med.

Guld i Sapporo

De svenska skidåkarna hade få framgångar i Nagano. Men senast OS gick i Japan, Sapporo, blev det ett guld. Det var Sven Åke Lundbäck som på 15 km tog det guld.

Lundbäck var då 24 år, tävlande för Bergnäset, och OS i Sapporo var hans första egentliga stora internationella mästerskap. Favorit var ryssen Fedor Simasjov från Sovjet. Efter en strålande insats i fint väder vann Sven Åke med hela 24 sekunder.

Likson nu blev det en dålig insats av den svenska OS-truppen. I nationstävlingen hamnade Sverige på nionde plats - den sämsta dötills.

Hasse Börjes tog silver på 500 meter skridskor, Lars Göran Arwidson och Göran Claesson brons i skidskytte resp på 1500 meter skridskor.

Elden och hymnen

Den Olympiska elden tändes för första gången i Amsterdam 1928. Men då var det en "egen" eld och inte hämtad från Olympia och Zeusaltaret. Första gången elden tändes där var den 20 juli 1936.

Den Olympiska hymnen har en ganska brokig historia. Under årens lopp har det varit flera olika men nu har IOK har fastnat för en variant. Sedan 1958 har en och samma hymn spelats. Då gjorde nämligen hymnen som användes 1896 come back. Hymnen är komponerad av greken Spiridon Samaras och texten skriven av Kostis Palamas. I Athen gjorde hymnen succé för att sedan glömmas bort totalt. Arrangörerna hade sina egna Olympiska hymner och 1950 bestämde IOK att man inte skulle ha någon officiell hymn. Arrangörerna fick spela vad de ville. Men vid sessionen i Tokyo 1958 dammades den ursprungliga hymnen av och succén blev lika stor som 1896. Sedan dess har den Olympiska hymnen varit rörelsens "signaturl melodi".

Krängel för Toini

I Grenoble 1968 vann Toini Gustafsson två guld. Men det blev krängel vid segerceremonien. När den blågula flaggen skulle gå i topp fastnade den på vägen. Ett rådigt ingripande från en yngling ur publiken räddade fadäsen. Han klättrade upp i flaggstången och fixade linorna och ceremonien kunde genomföras på ett värdigt sätt.

Svenska fanbärare i vinter-OS

- 1924 Ruben Rundqvist (ishockeyledare)
- 1928 Viking Harbom (ishockeyledare)
- 1932 Sven Eriksson-Selånger (skidor)
- 1936 Sven Eriksson-Selånger (skidor)
- 1948 Erik Lindström (skidor)
- 1952 Erik Elmsäter (skidor), SOF-medlem
- 1956 Bror Östman (skidor)
- 1960 Einar Granath (ishockey)
- 1964 Carl Gustav Briant (skidledare)
- 1968 Barbro Martinsson (skidor)
- 1972 Hasse Börjes (skridskor)
- 1976 Carl Erik Eriksson (bob), SOF-medlem
- 1980 Eva Olsson (skidor)

Chefs de Mission i vinter OS

1928 Anton Johansson	1972 Paul Högberg
1932 Clarenc v Rosen	1976 Paul Högberg
1936 Tor Wibom	1980 Paul Högberg
1948 Einar Råberg	1984 Wolf Lyberg
1952 Gösta Björck	1988 Sven von Holst
1956 Sten Svensson	1992 Sven von Holst
1960 Sten Svensson	1994 Stefan Lindeberg
1964 Per Strömbäck	1998 Stefan Lindeberg
1968 Per Strömbäck	

Snowboard

Den nya popsporten snowboard var en ny gren i Nagano. Sverige ställde upp med tio snowboardåkare i Nagano, sju killar och tre tjejer.

I disciplinen finns halfpipe som utförs i en snöramp och är en bedömnings sport. Varje åkare gör sitt individuella program med tricks högt upp på vallarna, där höjd, svårighetsgrad, tempo och utförande bedöms.

Vidare finns storslalom i snowboard. 1993 öppnades ett snowboardgymnasium i Malung. Utvecklingen inom sporten har gått snabbt. Antalet licenser ökar medan antalet minskar i andra skidsporter. I snowboard förekommer europacup och världscup.

Utövarna anser snowboard mer är en livsstil än en tävlings sport.

Äldst

Arvid L Laurin heter Sveriges äldste nu levande olympiamedaljör. Tillsammans med Uno Wallentin (död 1954) tog han silver med starbåten "Sunshine" 1936. Laurin är bosatt i Sköldinge och blir 97 år den 3 oktober.

LARS LINDEROTH

1984 Mats Waltin (ishockey)
1988 Thomas Wassberg (skidor)
1992 Tomas Gustafson (skridskor)
1994 Pernilla Wiberg (skidor)
1998 Torgny Mogren (skidor)

Fakta om Nagano

För tio år sedan tog Nagano det första klivet mot att få arrangera vinter-OS 1998. Då slog Nagano ut städerna Yamagata, Morioka och Asahikawa i den interna japanska uppgörelsen. Tre år senare, i samband med IOK-sessionen i Birmingham, England fick Nagano vinterspelen i konkurrens med bland andra Östersund.

Nagano ledde hela tiden omröstningen även om det var hårt i varje omgång. Östersund slogs ut i tredje omgången. Då fick Nagano 36 röster, Salt Lake City 29 och Östersund 23. I finalomgången vann Nagano med 46-42 över Salt Lake City.

Bakom segern sägs ligga en multmiljardär som utlovade bidrag till Samaranch till ett Olympiskt museum, som nu finns i Lausanne och är där ett av stadens främsta turistattraktioner.

Bergen i Nagano kallas Japans alper och var en förutsättning för Olympiska vinterspel. Vädret och temperaturen är opålitlig i området vilket också visade sig under dessa Olympiska Spel.

Nagano har drygt 360 000 invånare och där avgjordes ishockey, skridskor, konståkning, short track, freestyle, bob och rodel. I Shiga Kogen avgjordes snowboard, storslalom och halfpipe, i Hakuba störtlopp, super-G, kombinationsslalom, backhoppning, längdskidor, i Nozawa Onsen skidskytte, och i Karuizawa curling.

Äldst och yngst

Den äldste av de svenska guldmedaljörerna i vinter-OS är Sixten Jernberg som var 35 år och två dagar när han vann guld i stafett 1964.

Den äldste medaljören var konståkaren Gillis Grafström då han tog silver 1932. Han var då 38 år och 247 dagar.

Den äldste deltagaren var bobåkaren Carl Erik Eriksson, som var 53 år och 280 dagar vid OS 1984. Carl Erik, som är SOF-medlem, har deltagit i sex OS, 1964, 68, 72, 76, 80 och 84.

Yngste svenske olympiska guldmedaljör var hockeyspelaren Kenny Jönsson som tog guld i ishockey 1994. Han var då 19 år och 221 dagar.

Yngste deltagare var Berit Salomonsson som var 16 år och 193 dagar då hon deltog i rodel 1968.

OS-plock från Nagano

Den svenska OS-truppen har fått den sämsta medaljskörden på 22 år. Truppen kostade 17 miljoner men gav inget guld tillbaka. Många svenskar fick underkänt för sina insatser.

1 270 000 åskådare besökte något OS-evenemang i Nagano. 89,9 av alla biljetter var sålda vilket var bättre än i Lillehammer.

Norge är bästa vintersportnation genom tiderna med 83 guld, 88 silver och 70 brons. Bättre är dock två nationer om man lägger ihop olika konstellationer. Då blir Ryssland/Sovjet/OSS bäst med 108-77-73 före Tyskland/Västtyskland/Östtyskland 96-89-80. Sverige ligger på sjätte plats med 39-28-35. Men i ryssarnas egna böcker saknas ett guld. Nikolai Panin vann guld i konståkning vid OS i London 1908. Sovjet deltog i vinter-OS 1956 i Cortina för första gången.

Tjeckernas OS-guld i ishockey utlöste rena hysterin i Tjeckien. 100 000 personer beräknas ha hyllat hjältarna i Prag. Även vid flygplatsen väntade tusentals fans och hela vägen in till Prag stod folk efter vägarna och hyllade seg-rarna. De togs även emot av president Havel. I Stockholm hyllades Pavel Patera och Libor Procházka på Globen när de återkom och spelade mot Leksand. De hade sina guld-medaljer med sig och SOF Bulletinens redaktör kan skriva med att ha hållit i Pavels guldmedalj. På Arlanda togs de emot av AIKs materialare Roger Andersson vilket de båda tjeckerna uppskattade mycket.

För Ruslan Salei kan man säga att brott lönade sig. Han var avstängd två matcher i NHL och kunde åka till Nagano tidigare än de övriga NHL-spelarna. Han kunde därför spela för Vitryssland i kvalsepet och gjorde det så bra att Vitryssland gick till slutspel.

För de svenska damerna gick det inte så bra i ishockey-spelet. Men det var inget fel på humöret. Ett gott skratt fick de också när de skulle genomgå en obligatorisk könstest. På en skylt stod "Please rinse the mouse". Det sista ordet skulle ha varit "mouth". Nu blev det i stället "Var snäll och skölj musen".

Även om de svenska tjejerna inte lyckades så bra i rinken gjorde de fin PR vid sidan av densamma. De besökte skolor och gjorde PR för Sverige sedan de åkt ur turneringen. USAs hockeykrigare gjorde i stället dålig PR för sitt land sedan de slagits ut. De förstörde flera rum på sitt hotell i sin besvikelse.

Två före detta olympiska mästare i friidrott invaldes under Nagano i IOK. Sprintern Irena Szewinska från Polen och Marockos häcklöperska Nawal El Moutawakel Bennis tog två av de vakanta platserna. Belgaren Jacques Rogge, läkare och seglare, valdes in i exekutivkommittén. Många

anser att han ligger bra till för att efterträda Samaranch.

Georg Hackl, 31 år, tog sitt tredje raka guld i rodel i Nagano. Men först efter det att tre länder lämnat in protest mot hans gula skor. Inte för färgens skull men materialet var miss-tänkt. Skorna var för aerodynamiska och han kunde ha tjänat 2/1000 sekund på detta. Han hade säkert vunnit även med andra skor. Han vann alla fyra åken.

En stor hjälte vid hemkomsten till Kanada blev Ross Bagliatiis, som först framtogs guldmedaljen efter att han visat ett positivt marijuanaprov. Han har fått stora reklam-kontrakt och hyllades på många olika sätt i Vancouver sedan han fått tillbaka sin guldmedalj.

Pinfibern drabbade även Nagano. En norрман Arne Solvang hade t ex med sig 30 kilo pinns och en bra dag kunde han sälja för flera tusen dollar.

Larisa Lazutina den duktiga ryska längdåkerskan blev efter OS befordrad till löjtnant i den ryska armén.

Curlinginvigningen kunde inte genomföras på planerat sätt. Det satte den svenske ismakaren Leif Öhman stopp för. Man tänkte lägga ut mattor på isen och dra ut stor trummor på isen. Då kunde Leif inte ta ansvar för kvaliteten på isen. Därför fick man göra om invigningsceremonien.

Det var fint främmande i Nagano. Den förnämste var kanske den svenske kungen Carl Gustav. Men även andra stadsöverhuvuden var där som storheringen av Luxemburg, Finlands president, den polske presidenten och Slovakien president.

Japans kejsare var givetvis också där, Akihito var den som öppnade spelen.

En italiensk journalist kunde ge en riktig live-rapport från invigningen. Han smet in på invigningen och marscherade i 20 meter med den Nya Zeeländska truppen. Sedan motades han bort av vakter och utestängdes sedan från OS.

New York fick också uppleva lite OS-guld. Puckelpist-åkaren Jonny Moseley gjorde två hopp i en uppbyggd ramp på en gata i teaterkvarteren.

Japanerna har gjort ett fint organisatoriskt OS, vilket också Samaranch sa i sitt avslutningsta, "de bäst organiserade spelen någonsin". Men det var inte de bäst någonsin, man kunde inte leva upp till den höga standarden i Lillehammer.

60 miljoner till idrotten

Regeringen har beslutat avsätta 60 miljoner kronor i en idrottssatsning. Pengarna, 20 miljoner under tre år, tas ur Allmänna Arvsfonden och skall i första hand skapa möjligheter för utveckling och förnyelse i den lokala barn- och ungdomsverksamheten. Idrotten är viktig för den sociala välfärden, säger Lars Engqvist.

Svenska OS-medaljer

Skidskytte

20 km (från 1960)

1960	Guld	Klas Lestander
1972	Brons	Lars Göran Arwidson
1992	Brons	Mikael Lövgren

4x7,5 km (från 1968)

1968	Brons	Lars Göran Arwidson, Tore Eriksson, Olle Petrusson, Holmfrid Olsson.
1992	Brons	Ulf Johansson, Leif Andersson, Tord Wiksten, Mikael Löfgren

Skridskoåkning

500 meter (från 1924)

1972	Silver	Hasse Börjes
------	--------	--------------

1500 meter (från 1924)

1948	Silver	Åke Seyffarth
1972	Brons	Göran Claeson

5000 meter (från 1924)

1948	Brons	Göthe Hedlund
1956	Silver	Sigge Ericsson
1984	Guld	Tomas Gustafson
1988	Guld	Tomas Gustafson

10000 meter (från 1924)

1948	Guld	Åke Seyffarth
1952	Brons	Carl Erik Asplund
1956	Guld	Sigge Ericsson
1960	Brons	Kjell Bäckman
1964	Guld	Jonny Nilsson
1968	Guld	Hohnny Höglin
	Brons	Örjan Sandler
1984	Silver	Tomas Gustafson
1988	Guld	Tomas Gustafson

Längdskidor

Män 10 km (från 1992)

1992	Brons	Christer majbäck
------	-------	------------------

Män 18 km (1924-1952)

1932	Guld	Sven Utterström
	Silver	Axel Wikström
1936	Guld	Erik Larsson
1948	Guld	Martin Lundström
	Silver	Nils Östensson
	Brons	Gunnar Eriksson

15 km (1956-1988)

1956	Silver	Sixten Jernberg
1960	Silver	Sixten Jernberg
1964	Brons	Sixten Jernberg
1968	Brons	Gunnar Larsson
1972	Guld	Sven Åke Lundbäck

1980	Guld	Thomas Wassberg
1984	Guld	Gunde Svan

Män 30 km (från 1956)

1956	Silver	Sixten Jernberg
1960	Guld	Sixten Jernberg
	Silver	Rolf Rängård
1984	Brons	Gunde Svan

Män 50 km (från 1924)

1928	Guld	Per Erik Hedlund
	Silver	Gustav Jonsson
	Brons	Volger Andersson
1936	Guld	Elis Wiklund
	Silver	Axel Wikström
	Brons	Nils Englund
1948	Guld	Nils Karlsson
	Silver	Harald Eriksson
1956	Guld	Sixten Jernberg
1960	Brons	Rolf Rängård
1964	Guld	Sixten Jernberg
	Silver	Assar Rönnlund
1976	Brons	Benny Södergren
1984	Guld	Thomas Wassberg
	Silver	Gunde Svan
1988	Guld	Gunde Svan
1998	Silver	Niklas Jonsson

Män stafett 4x10 km (från 1936)

1936	Brons	Johan Berger, Erik Larsson, Artur Häggblad, Martin Matsbo
1948	Guld	Nils Östensson, Nils Täpp, Gunnar Eriksson, Martin Lundström
1952	Brons	Nils Täpp, Sigurd Andersson, Enar Josefsson, Martin Lundström
1956	Brons	Lennart Larsson, Gunnar Samuelsson, Per Erik Larsson, Sixten Jernberg
1964	Guld	Karl Åke Asp, Sixten Jernberg, Janne Stefansson, Assar Rönnlund
1968	Silver	Jan Halvarsson, Bjarne Andersson, Gunnar Larsson, Assar Rönnlund
1984	Guld	Thomas Wassberg, Benny Kohlberg, Jan Ottosson, Gunde Svan
1988	Guld	Jan Ottosson, Thomas Wassberg, Gunde Svan, Torgny Mogren

Damer 5 km (från 1964)

1968	Guld	Toini Gustafsson
------	------	------------------

Damer 10 km (1952-1988)

1956 Brons Sonja Edström
1968 Guld Toini Gustafsson

Damer stafett 3x5 km (1956-1972) 4 x 5 km (från 76)

1956 Brons Irma Johansson, Anna-Lisa Eriksson, Sonja Edström
1960 Guld Irma Johansson, Britt Strandberg, Sonja Edström-Ruthström
1964 Silver Barbro Martinsson, Britt Strandberg, Toini Gustafsson
1968 Silver Britt Strandberg, Toini Gustafsson, Barbro Martinsson

Backe och kombinerat

Nordisk kombination (från 1924)

1948 Brons Sven Israelsson
1956 Silver Bengt Eriksson

Backhoppning (från 1924)

1948 Silver Sven Eriksson
1952 Brons Karl Holmström

Alpint

Män, Slalom (från 1948)

1956 Brons Stig Sollander
1980 Guld Ingemar Stenmark

Män, Storslalom (från 1952)

1976 Brons Ingemar Stenmark
1980 Guld Ingemar Stenmark

Män, Super G (från 1988)

1988 Brons Lars Börje Eriksson

Kvinnor, Storslalom (från 1952)

1992 Guld Pernilla Wiberg

Kvinnor, kombinerat

1994 Guld Pernilla Wiberg

Kvinnor, Störtlopp

1998 Silver Pernilla Wiberg

Ishockey

1928 Silver Nils Johansson, Kurt Sucksdorff, Carl Abrahamsson, Henry Johansson, Emil Bergman, Birger Holmquist, Gustav Johansson, Ernst Karlberg, Erik Larsson, Bertil Linde, Wilhelm Petersén, Sigurd Öberg.

1952 Brons Thord Flodqvist, Lars Svensson, Göte Almqvist, Åke Andersson, Lars Björn, Rune Johansson, Åke Lassas, Sven Thunman, Hans Anderson, Stig Anders-

son, Göte Blomqvist, Erik Johansson, Gösta Johansson, Sven Johansson, Holger Nurmela, Lars Pettersson, Hans Öberg.

1964 Silver Lennart Häggroth, Kjell Svensson, Gert Blomé, Nils Johansson, Bert Ola Nordlander, Roland Stoltz, Anders Andersson, Lennart Johansson, Sven Johansson, Lars Erik Lundvall, Hans Mild, Eilert Määttä, Nils Nilsson, Ronald Pettersson, Ulf Sterner, Carl Göran Öberg, Uno Öhrlund.

1980 Brons Per Lindbergh, William Löfqvist, Sture Andersson, Jan Eriksson, Thomas Eriksson, Tomas Jonsson, Tommy Samuelsson, Mats Waltin, Ulf Weinstock, Bo Berglund, Håkan Eriksson, Leif Holmgren, Bengt Lundholm, Per Lundqvist, Harald Lückner, Lars Molin, Lennart Norberg, Mats Näslund, Dan Söderström, Mats Åhlberg.

1984 Brons Rolf Ridderwall, Göte Wälitalo, Bo Ericsson, Göran Lindblom, Håkan Nordin, Mats Thelin, Michael Thelvé, Mats Waltin, Thomas Åhlen, Thom Eklund, Per Erik Eklund, Håkan Eriksson, Peter Gradin, Mats Hessel, Michael Hjäl, Tommy Mörth, Thomas Rundqvist, Tomas Sandström, Håkan Södergren, Jens Öhling.

1988 Brons Peter Lindmark, Peter Åslin, Peter Andersson, Anders Eldebrink, Thomas Eriksson, Lars Ivarsson, Mats Kihlström, Tommy Samuelsson, Mikael Andersson, Jonas Bergqvist, Bo Berglund, Thom Eklund, Peter Eriksson, Mikael Hjäl, Mikael Johansson, Lars Molin, Lars Gunnar Pettersson, Thomas Rundqvist, Ulf Sandström, Håkan Södergren, Jens Öhling.

1994 Guld Tommy Salo, Håkan Algotsson, Michael Sundlöf, Tomas Jonsson, Christian Due-Boije, Magnus Svensson, Leif Rohlin, Fredrik Stillman, Kenny Jönsson, Roger Johansson, Patrik Juhlin, Roger Hansson, Håkan Loob, Stefan Örnskog, Niklas Eriksson, Daniel Rydmark, Jonas Bergqvist, Jörgen Jönsson, Peter Forsberg, Charles Berglund, Andreas Dackell, Mats Näslund, Patric Kjellberg.

Annonsera i SOF-Bulletinen

Som ni har märkt har utgivningen av publikationer från SOF ökat. SOF-Bulletinen kommer ut med fyra innehållsrika nummer per år. Dessutom utger vi tre SOF-Bulletiner Special. Detta för, som ni förstår, med sig kostnader. Portot ökar och tryckningen kostar. SOF-Bulletinen skall inte bli något annonsorgan men någon annons tas tacksamt emot. Gör som Sivert Zacharoff (Idrottsantikvarietet), Hans Lindberg (Sportfärlaget) och Lars Gunnar Björklund (Svenska Spel). Intresserade kan kontakta Stig Nilsson, tel, 08 - 605 32 82.



Sveriges första
och enda
ANTIQUIARIAT
med special-
inriktning på
IDROTT

SÄLJER och KÖPER

allt antikvariskt material
med idrottsanknytning:

böcker, tidskrifter, tidningar,
vykort, samlarbilder, program,
klubbnålar, autografer etc.

Svenskt och utländskt.

Besöksadress: Grimstagatan 170, Vällingby.
Öppet måndag-fredag 09.00-17.00.
Lördagar 10-14 (ej juni, juli).
Tel. 08/739 09 71. Fax. 08/739 14 73.
Postadress: Box 181, 162 11 Vällingby.

Dählie bäst

Björn Dählie blev under OS i Nagano den störste i vinter-OS genom tiderna. Så här ser listan över de bästa ut:

1. Björn Dählie Norge, 7 guld, 4 silver, 6 brons
2. Liubov Egorova Sovjet/Ryssland/OSS 6-3-0
3. Lydija Skoblikova Sovjet 6-0-0
4. Claes Thunberg Finland 5-1-1
5. Bonnie Blair USA 5-0-1
6. Erik Heiden USA 5-0-0
7. Raisa Smetanina Sovjet/OSS 4-5-1
8. Sixten Jernberg Sverige 4-3-2
9. Galina Kulakova Sovjet 4-2-2
10. Ivar Ballangrud Norge 4-2-1
11. Gunde Svan Sverige 4-1-1
17. Thomas Wassberg Sverige 4-0-0
27. Gillis Grafström Sverige 3-1-0
28. Tomas Gustafsson Sverige 3-1-0
60. Toini Gustafsson Sverige 2-2-0

Östersunds ansökan 2006

SOKS styrelse har behandlat en eventuell ansökan av Östersund avseende vinter OS 2006. Europa står på tur och Östersund har missat tidigare och borde kunna få detta kompenserat.

SOK slår fast

att det är svensk idrotts strävan att få ett Olympisk Spel till Sverige

att ett OS i Sverige skulle innebära en enorm inspiration och en unik möjlighet till utveckling av den svenska idrotten

Trots detta beslöt styrelsen att inte ställa sig bakom en ansökan från Östersund, som också visar ett underskott på 2 193 000 kronor

Skälen är: konceptet har inte tillräckligt utvecklats sedan tidigare ansökningar för att vara konkurrenskraftigt och

SOK anser det ej möjligt att samla tillräckligt stöd inom och utom idrottsrörelsen för en ansökan redan 2006.

Östersunds kommun påpekar att tidigare ansökningar i viss mån tillkommit efter påtryckningar från SOK. När det förefaller bli Europas tur 2006 avstyrker SOK Östersunds ansökan. Kommunen ifrågasätter det rimliga i att en nationell angelägenhet med stora samhällsekonomiska effekter ska avgöras av SOK.

Fint museum i Malmö

I Malmö finns ett fint museum i Baltiska hallen. Här har under tio år vuxit fram en utställningsverksamhet som är mycket intressant. Utrymmen i läktarkorridorerna har tagits till vara för monterar. Det senaste tillskottet är en handbollsmontör (klar våren 1998). Bakom museet står en ideell förening, Malmö Idrottsmuseums Vänner, där det finns ett mycket stort idrothistoriskt kunnande.

Museet räknas till de finaste i Europa tillsammans med Olympiamuseet i Lausanne, Idrottsmuseet i Helsingfors, Riksidrottsmuseet i Stockholm och kanske några till.

Det började med en monter över de Olympiska Spelen som invigdes 1988, med mycket från de klassiska grekiska spelen. Därefter har det i tur och ordning blivit monterar för cykel, brottning, friidrott, fotboll, gymnastik, ishockey, fäktning, gestalten Ling, badminton och senast tennis där en replik av Davis Cup finns.

I monterarna finns priser, mästerskapstecken, redskap, tävlingsdräkter, standar, emblem, program och personliga tillhörigheter som tillhört den skånska idrottens klassiska gestalter.

Här finns mycket att beskåda som t ex Gustav Vs tennisdräkt från 1940-talet, en badmintondräkt från 1850-talet, tillverkad på Syggymsniet i Södertälje. Museet är lite av skåneidrottens stolthet och är värt en besök.

Norge bäst igen

Inte heller i Paralympic i Nagano hade Sverige några större framgångar. Norge blev överlägset bäst med bl a 18 guldmedaljer. Sverige hamnade på 19 plats i nationstävlingen med ett silver och fem brons och hamnade efter Danmark som kom på 17 plats.

Kälkockeylaget var klara favoriter men föll i semifinalen mot Kanada med 2-1 men i match om bronset blev det seger med 10-1 mot Estland. Vem vann? Norge givetvis, 2-0 mot Kanada.

Detta var första gången på 30 år som en svensk trupp i handikapp-OS lämnat arenorna utan guldmedalj.

Konståkerska tände OS-elden

Konståkerskan Midori Ito tände den olympiska elden vid invigningen i Nagano den 7 februari 1998. 28-åriga Ito tog silver vid OS i Albertville 1992. Hon ställde dock inte upp i OS-tävlingarna.



SOF-Bulletinens Redaktör Stig Nilsson i samspråk med Presidenten i Olympiska Guldklubben i Ryssland, Sergej Novikov

En levande legand

Vid OS i Nagano fick Djurgårdens hockeymålvalt Tommy Söderström på läktaren se Vladislav Tretiak. Kanske världens bästa ishockeymålvalt genom tiderna. Snabbt hämtade han en målvaktsklubba som han sträckte upp till Tretjak för att få en autograf. Klubbar tänkte han hänga på väggen i sin lägenhet.

Jag har sedan i mitten av 70-talet umgåtts med Vladislav och vi har haft ishockeymålvaltsskolor tillsammans och även startat ett hjälpprojekt för sju år sedan i vilket vi hjälper ett antal barnhem och dess barn.

Klubbor med Vladislavs autograf har jag haft ett antal i garaget som jag efter hand nu givit bort. För att kunna sätta upp den sista klubban på en vägg har jag donerat den till Trångsunds nya Ishall, Stortorpsshallen, där den nu sitter på en vägg.

Vladislav Tretjak är en levande legend. Han var 19 år då han sist var i Japan och då vann OS-guld i Sapporo. Han har tre OS-guld, ett silver och tio VM-guld. 1981 korades han till bäste spelare i Canada Cup. I dag jobbar han som målvaktstränare i Chicago Black Hawks, dit han åker från Moskva, där han bor, med jämna mellanrum.

I höstas var jag på hans bröllop. Det var silverbrölloppet. När han och Tatiana gifte sig för 25 år sedan kunde man i Ryssland inte gifta sig i kyrkan. Det gjorde han i stället 25 år senare, ett silverbröllop, och det blev ett riktigt kyrkbröllop och efteråt bjöds vi på en fin middag på en fin restaurang.

Han är givetvis medlem i den ryska guldklubben, International Federation of Olympic Games Champions. Presidenten heter Sergej P Novikov, och han samarbetar jag också med när det gäller att dra in pengar till barnen. Sergej är olympisk guldmedaljör i Judo i tungvikt i Montreal. Senast jag träffade Sergej var i påskveckan då jag var i Moskva

Ett framtidshopp

Anna Lindberg är Sveriges just nu mest lysande simhoppare. Två guld och ett brons vid juniorernas världsmästerskap i simning i Penang, Malaysia i november 1997. Överlägsen vid SM och en imponerande insats vid VM för seniorer i Perth i Australien i januari.

Hon var enda svenska deltagare vid JVM i Penang och hon fick först vänja sig vid tidsomställningen och klimatet med hög luftfuktighet. Temperaturen låg på 35 grader.

Anna tävlar bland juniorer 16-18 år och var alltså en av de yngsta i gruppen. Hon tog guld både på 1-meters och 3-meters svikten. Hon gjorde jämna bra serier och firade segrarna med svenska sega bilar (godis). På 3-meterssvikten var hon 20 poäng före tvåan. Trots segrarna gjorde hon några missar under tävlingen, något som skall tränas mer fram till OS i Sydney där hon framstår som ett stort svenskt hopp.

Tävlingarna går till ungefär så här, upp tidigt, fem hopp, lite vila med lunch från matlåda, sedan de fem avslutande hoppen. I höga hopp blev det brons. I den grenen hade hon inte hunnit träna så mycket före JVM. Dagen efter sista simtävlingen firade hon sin 16-årsdag.

Annas mamma är Ulrika Knape och pappa är Mathz Lindberg. Anna var åtta vid OS i Atlanta.

Svenskar i IOK

5 Viktor G Balck 1894-1920 30 Clarence von Rosen 1900-1948 100 J. Sigfrid Edström 1921 - 1952 (President 1946-52) 207 Bo Ekelund 1948-1965 236 Gustaf Dyrssen 1952-1970 268 Gunnar Ericsson 1965-1996 294 Sven Thofelt 1979-1976 310 Mats Carlgren 1976-1992, 397 Arne Ljungqvist 1994-, 417 Gunilla Lindberg 1996-.

och besökte två av "mina" barnhem långt österut från Moskva i N Novgord och Poretskoe. De gratulerade mig också ordentligt för den ordern jag fick av president Jeltsin för arbetet för vänskap mellan länderna. Ordern överlämnades vid en ceremoni på ryska ambassaden av ambassadör Alexej Nikiforov. Med vid denna ceremoni var SOFs ordförande Ture Widlund och SOF-medlemmen Claes G Bengtsson. Detta fick stor uppmärksamhet i Ryssland och enligt den ryska ambassadören i Stockholm, som uppvaktade mig med blommor och vodka, är det ovanligt att en icke rysk medborgare får en dylik utmärkelse. Sergej arbetar nu med en ny sport, en kraftsport som heter "Russian Fight" och han skulle gärna vilja introducera den i Sverige.

STIG NILSSON

Medlemsregister

Widlund Ture	Torsgatan 56	113 37 Stockholm	08-341402
Karlsson Ove	Gösta Ekmans väg 5	129 35 Hägersten	08-6463955
Bengtsson Joachim	Skvadronsbacken 21	172 47 Sundbyberg	08-7331554
Pettersson Ulf	Bondvägen 161	136 75 Haninge	08-7760974
Pettersson Sven Ulf	Täppgränd 105	121 33 Enskededalen	08-6490566
Lyberg Wolf	Valhallavägen 112	114 41 Stockholm	08-6633096
Fröberg Owe	Gammeltorpsvägen 5 B	155 30 Nykvarn	08-55247473
Isacsson Stefan	Postlåda 326 N:a Nånö	761 00 Norrtälje	0176-11169
Janson Anders	Snövägen 15	175 38 Järfälla	08-58011084
Holmberg Bengt	Badstrandsvägen 31	112 65 Stockholm	08-562912
Aläng Bo	Bjurtorpsvägen 37	642 34 Flen	0157-10919
Andersson Leif	Bruksgatan 33 B	610 40 Gusum	0123 - 20793
Andersson Åke	Mellanvägen 2	433 61 Sävedalen	031 - 261538
Annebrant Kaj	Högbovägen 15 A	811 32 Sandviken	026 - 258496
Asplund Carl Erik	Fölvägen 11	173 39 Järfälla	08- 58036125
Bengtsson Claes Göran	Drakenbergsgatan 55	117 41 Stockholm	08-6583992
Berglund Bo	Box 38	182 05 Djursholm	070 - 6583129
Bergman Lotten	Harrievägen 10	241 93 Eslöv	046 - 49496
Bergman Sigfrid	Hvilan 4 B	795 35 Rättvik	0248 - 12098
Bjarne Ted	Tordmulevägen 2 A	227 35 Lund	046 - 142401
Björhammar Anders	Körvelvägen 10	961 48 Boden	0921 - 73122
Björklund Lars Gunnar	Syrenvägen 4 A	183 40 Täby	08 - 7681810
Blomqvist Leif	Håkan Sjögrens väg 2E	352 39 Växjö	0470 - 711073
Bodin Kerstin	Kungsgatan 12	640 32 Malmköping	0157 - 20095
Borgström Keneth	Markgatan 1	294 31 Sölvesborg	0456 - 12668
Borgström Anders	Ringgatan 4 B	653 49 Karlstad	054 - 830700
Borgström Ulf	Ljungvägen 6	373 00 Jämsjöslätt	0455 - 50941
Breiland Ted	Kallskärsgatan 6	115 33 Stockholm	08 - 6678615
Carlsson Sune	Skutuddsvägen 15	133 00 Saltsjöbaden	08 - 7173000
Cederberg Eddie	Östergatan 27	281 32 Hässleholm	0451 - 82140
Danneholt Seth	Spånga Stationsväg 77	163 53 Spånga	08 - 7607522
Dunér Åke	Öregrundsgatan 13	115 59 Stockholm	08 - 6622377
Ekman Anders	Storgatan 9 A	753 31 Uppsala	018 - 147040
Ekstedt Bengt	Almstigen 5	168 69 Bromma	08-269972
Elmsäter Erik	Gästgivargränd 7	187 36 Täby	08 - 7560911
Ellis Britt Marie	Solskensvägen 13	146 46 Tullinge	08-7788182
Emanuelsson Kjell	Segerfors Gård	671 92 Arvika	0570 - 33116
Ericsson Sonny	Ruddammsvägen 11	11421 Stockholm	08-152693
Eriksson Carl Erik	Box 44	179 04 Färentuna	08 - 56042056
Eriksson Hans Ove	Ekriskestigen 2	611 63 Nyköping	0155 - 267126
Eriksson Karl-Erik	Stenhuggargränd 2	831 51 Östersund	063 - 107198
Eriksson Lennart	Odenvägen 18 B	195 42 Märsta	08 - 59112435
Eriksson Per Olov	Gustaf Larssons väg 36	446 00 Älvängen	0303 - 48325
Erlandsson Carl Eric	Nyckelkroken 14	222 47 Lund	046 - 149749
Falk Bert	Veckovägen 27	175 41 Järfälla	08 - 58033368
Finnpers Åke	Lundsbergs Skola	688 00 Storfors	0550 - 70088
Frantz Alf	Bergdala Uråsa	360 14 Väckelsång	0470 - 32085
Fröberg Lars-Gunnar	AfBjerkens väg 9	443 34 Lerum	0302 - 15917
Frurugren Bo	Box 15014	200 31 Malmö	040- 213558
Fält Birger	Vetevägen 2	145 68 Norsborg	08 - 53170303
Gabrielsson Kjell	Kungsvägen 128 B	352 44 Växjö	0470 - 28310

Gjerswold Arne	Ekvägen 11	178 33 Ekerö	08 - 56030898
Gottfridsson Roger	Bofinksgatan 11	235 00 Vellinge	040 - 422707
Gnut William	Norrebrog	260 13 Sankt Ibb	0418 - 72098
Gustafson Kent	Box 108	443 22 Lerum	0302 - 13772
Gustafson Stig	Lundagatan 7	171 63 Solna	08 - 827345
Gustafsson Rolf	Djurgårdsvägen 114	115 21 Stockholm	08 - 6601099
Gustavsson Gustav	Bolagshagen 5 C	738 50 Norberg	0223 - 23206
Gustavsson Ingemar	Folkungagatan 5	352 36 Växjö	0470 - 26461
Gustavsson Tomas		282 00 Tyringe	0451 - 51593
Gärden Gösta	Grevgatan 8	114 53 Stockholm	08 - 6678692
Hammarlöf Robert	Fornhöjdsvägen 39	151 56 Södertälje	08 - 55030066
Hammer Anders	Klostergatan 8	211 47 Malmö	040 - 974424
Hansen Kenth	Vallmovägen 21	227 38 Lund	046 - 150 656
Hedman Jonas	Mångatan 6	784 53 Borlänge	0243 - 86 511
Hedman Staffan	Hyvelgränd 12	137 38 Västerhaninge	08 - 50026824
Hellquist Hans	Karlavägen 44	114 49 Stockholm	08 - 6612988
Helsing Ingemar	Ängvägen 15	533 33 Götene	0511 - 50579
Hildingsson Lars	Spaldingsgatan 13 1 tr	412 59 Göteborg	031 - 203974
Hindmar Lars	Box 195	431 23 Mölndal	031 - 180758
Holmberg Alf	Bastugatan 19	118 25 Stockholm	08 - 6582633
Holmberg Jan	Stadssoldatens väg 12	433 30 Partille	031 - 444614
Holmkvist Herbert	Syrenvägen 16	313 00 Oskarström	035 - 49124
Holmström Sven Eric	Djupövägen 25 B	851 00 Sollefteå	0620 - 20166
Häkansson Hakon	Fågelviksvägen 20	723 48 Västerås	9212 - 804201
Idom John	Bukkeallevej 69	029 50 Rungsted Kyst Danmark	
Inhammar Arne	Torgvägen 3 A	510 95 Dalstorp	0321 - 60685
Isaksson Lars-Anders	Gustav III:s väg 68	161 44 Bromma	08-253736
Jacobsen Ole	Sprogövej 39	6710 Esbjerg V Danmark	075 - 15 25 19
Johansson Carl - Johan	Ekvägen 8	240 35 Härlösa	046 - 61531
Johansson Knut	Pl 44121	459 00 Ljungskile	0522 - 85421
Johansson Rolf	Gullkragevägen 6	311 33 Falkenberg	0346 - 83039
Jorsett Per	Ullem Alle 111	003 81 Oslo 3 Norge	
Kalmér Erik	Odengatan 10	114 24 Stockholm	08 - 6122017
Karlsson Göran	Stockholmsvägen 8 4 tr	611 33 Nyköping	0155 - 68803
Karlsson Kjell	Grönkullagatan 37 C	252 67 Helsingborg	042 - 159276
Kjellström Rune	Artillerigatan 91	115 30 Stockholm	08 - 6644731
Kotschack Erik	Stureplatån 34	181 32 Lidköping	08 - 7654140
Kristensen Preben	Parkbo 8	2500 Valby Danmark	036-461137
Larsson Börje	Ekviksvägen 7	139 00 Värmdö	08 - 57022593
Larsson Rune	Tennringen 35	175 74 Järfälla	08 - 58351662
Larsson Tomas	Box 49011	100 28 Stockholm	08 - 6521772
Leijon Lennart	Dalagatan 29	113 23 Stockholm	08 - 339077
Levin Lennart	Langelandsgatan 25	164 43 Kista	08 - 7527001
Lindahl Jacob	Rörstrandsgatan 13	113 40 Stockholm	08 - 323625
Lindberg Helge	Axelsbo 57	774 92 Avesta	0226 - 22104
Lindgarth Åke	Carl-Johansgatan 86	414 55 Göteborg	031 - 122712
Linderöth Lars	Svanvägen 18	831 62 Östersund	063 - 129504
Lindfors Kjell	Månstenvägen 11	282 00 Tyringe	0451 - 51162
Lindgren Lars	Bränvägen 26	903 46 Umeå	090 - 128025
Lindroth Jan	Industrigatan 8	112 46 Stockholm	08 - 6351509
Ljungström Bertil	Sjätte Novembervägen 239	125 34 Älvsjö	08 - 998912
Luthner Åke	Studiegången 3 - 321	416 81 Göteborg	031 - 215202
Magnil Lars Olof	Dammtorpsbacken 3	144 00 Rönninge	08 - 53250450

Gehlin Bengt	Sandelslgatan 38	115 33 Stockholm	08 - 6607631
Malmsten Björn	Släggvägen 1	633 69 Eskilstuna	016 - 26070
Martinell Vidar	Myrstigen 4	153 36 Järna	08 - 55171384
Mattisson Åke	Apotekarevägen 8	371 42 Karlskrona	0455 - 18984
Mosell Åke	Sandbacksgatan 5	116 21 Stockholm	08 - 643795
Nelder Hans	Artillerigatan 89	115 30 Stockholm	08 - 6647144
Nilsson Arne	Torggatan 15	841 00 Ånge	0690 - 10171
Nilsson Bengt	Morabergsvägen 18	133 33 Saltsjöbaden	08 - 7170871
Nilsson Bo	Stävholmsgränd 40	127 49 Skärholmen	08 - 7401442
Nilsson Håkan	Västergatan 43	273 34 Tomelilla	0417 - 11363
Nilsson Lars	Baldersgatan 7	411 02 Göteborg	
Nilsson Ove	Simborgarvägen 11	184 37 Åkersberga	08 - 54021543
Nilsson Thord Eric	Hjortronvägen 19	831 62 Östersund	063 - 112433
Nilsson Stig	Hagenvägen 12 B	142 65 Trångsund	08 - 6053282
Nonomiya Toru	Kitachikusa, Chikusaku	Nagoya	0527 - 118366
Norberg Staffan	2:a Långgatan 16	891 50 Örnsköldsvik	0660 - 191 42
Nordin Sixten	Västra Bangatan 51 B	195 40 Märsta	08 - 59119610
Nyberg Hans	Engelbrektsgatan 19	114 32 Stockholm	08 - 6783605
Oldeskog Kurt	Fridal Skånela	195 96 Rosersberg	08 - 59144028
Olsson Kjell	Snoilskyvägen 36	112 54 Stockholm	08 - 6569530
Olsson Lars	Box 4122	426 04 V:a Frölunda	031 - 296808
Olsson Per Axel	Leifs väg 24	237 00 Bjärred	046 - 292418
Olsson Svante	Styrmansgatan 12	114 54 Stockholm	08 - 6619378
Olsson Ulf	Väpnaregatan 28	582 40 Linköping	013 - 177275
Palm Tommy	Bellmansgatan 14	754 26 Uppsala	018 - 235005
Pettersson Jan	Slättavägen 42-6	295 94 Näsrum	0456 - 24829
Persson Jörgen	Barometergatan 33	418 41 Göteborg	031 - 543522
Peterson Mats	Kallforsvägen 10	124 32 Bandhagen	08 - 7276279
Peterson Rolf	Bäverstigen 25	150 23 Enhörna	08 - 55044672
Pettersson Sven	Nilstorpsvägen 89	181 47 Lidingsö	08 - 7656362
Pettersson Stig	Svartbäcksgatan 39	753 32 Uppsala	018 - 101730
Petersson Thure	Box 303	135 29 Tyresö	08 - 7125867
Pettersson Kurt	Björnbärgsgatan 15	745 42 Enköping	0171 - 32945
Ringbu Odd		9850 Rustefjelbma	
Röhs Bernt-Olof	Ånestadsgatan 19 C	582 58 Linköping	013 - 113682
Rösth Sven	Salbyvägen 9	124 33 Bandhagen	08 - 996358
Sandblad Håkan	Klapparegatan 5	413 17 Göteborg	031 - 123830
Sandlin Lars	S:t Eriksgatan 53 B	112 34 Stockholm	08 - 6507248
Schaffer Werner	Stubbgatan 11	193 32 Sigtuna	08 - 59256210
Schönhult Göran	Frans Malmrosгатan 43B	231 54 Trelleborg	0410 - 16137
Scott Alan	Rosenvägen 20	533 72 Sundsbrunn	0511-57160
Sintring Åke	Idgränd 4	312 00 Laholm	0430 - 11700
Sjögren Hans	Svedjegatan 31	502 53 Borås	033 - 122312
Sjögren Per Anders	Björksbacksvägen 39	168 69 Bromma	08 - 801861
Sjökvist Gunnar	Salberg	890 37 Gideå	0663 - 50124
Sjöman Frank	Källstigen 19 A	00660 Helsingfors 65 SF	90 - 7522651
Skarhall Bertil	Nordostpassagen 57	413 11 Göteborg	031 - 241639
Smedberg Fredrik	Hanstawik	151 90 Södertälje	08 - 55032060
Stark Jan	Pukvägen 22	191 73 Sollentuna	08 - 7544526
Stejj Olle	Olshammarsgatan 7	124 75 Bandhagen	08 - 996668
Stensson Ola	Birger Jarlsgatan 127	113 56 Stockholm	08 - 6126059
Sternfeldt Kjell	Lockrydsandsjön 48	512 91 Sexdrega	033-280566
Stoltz Mats	Lokevägen 23	191 45 Sollentuna	08- 962322

Storåkers Johan	Tenorvägen 6	187 33 Täby	08 - 7683721
Ström Ulf	Wahlbergsgatan 10	121 38 Johanneshov	08 - 6003452
Strömmer Åke	Borganäsvägen 41	784 33 Borlänge	0243 - 229455
Strömdahl Carl Ebbe	Kastanjegatan 5	243 00 Höör	0413 - 22970
Svegard Lanny	Skansgatan 22	285 31 Markaryd	0433 - 717 39
Svensson Håkan	Kölvägen 25	940 28 Rosvik	0911 - 56556
Svensson Olle	Brävallagatan 4	113 36 Stockholm	08 - 315829
Säwemark Håkan	Ölandsgatan 15	502 65 Borås	033 - 120672
Söderberg Tomas	Kanslervägen 16	128 38 Skarpnäck	08 - 6597660
Söderqvist Joel	Fölvägen 9	792 00 Mora	
Tegvald Lennart	Odengatan 71	113 22 Stockholm	08 - 327937
Tingvall Christer	Lomgatan 7	510 54 Brämhult	033 - 241457
Tomell Bengt	Hammarvägen 132	421 65 Va Frölunda	031 - 288313
Tronstad Öyvind		029 00 Fagernes	063 - 60141
Tönnheim Hanserik	Sankt Pauli Kyrkogata 14	211 49 Malmö	040 - 303088
Valentin Anders	Hödervägen 8	184 52 Österskär	08 - 54087383
Vargas Manuel	Storskiftesvägen 172	145 60 Norsborg	08 - 53176824
Viklund Stig-Henrik	Tjärhovsgatan 10 B	931 32 Skellefteå	0910 - 39485
Vilhelmsson Inge	Soldatvägen 4	281 53 Hässleholm	0451 - 16479
Vågberg Klas	Romansvägen 85	142 42 Trångsund	08 - 7716506
Walient Gabor	Näsbychaussen 108	291 36 Kristianstad	044 - 127267
Wallin Lars Gunnar	Mörbyleden 22	182 32 Danderyd	08 - 7531236
Wallin Olle	Husabyvägen 23	126 50 Hågersten	08 - 180612
Westberg Örjan	Konstgjutarevägen 10	121 44 Johanneshov	08 - 815670
Westerlund Håkan	Tranvägen 75	141 72 Huddinge	08 - 887819
Wirmark Lars	Fatburs Brunnsagata 28	118 28 Stockholm	08 - 7201486
Wisemo Leif	Klarinettvägen 21	732 32 Arboga	0589 - 11365
Zacharoff Sivert	Sköldvägen 11	175 61 Järfälla	08 - 387508
Åberg Stig - Göran	Värövägen 50	805 96 Gävle	026 - 161494
Ågren Anders	Norrleden 17	667 00 Forshaga	
Öberg Christina	Domherrevägen 2 C	761 61 Norrtälje	0176 - 23740
Ödesjö Rolf	Friggagatan 1 A	411 01 Göteborg	031 - 151311
Örsan Karl	Blommensbergsvägen 112	117 65 Stockholm	08 - 197658
Sveriges Olympiska Kom	Idrottens Hus	123 87 Farsta	08 - 6056000
Olympiska Guldklubben	Stockholms Stadion	114 33 Stockholm	08 - 200221
Bosöns Idrottsinstitut	Rektor	181 47 Lidingsö	08 - 6056600
Föreningen Idrottsarkivet	Springpostgränden 3	252 20 Helsingborg	042 - 133900
Musee Olympique	Avenue Ruchonnet 18	010 03 Lausanne	021 - 209331
Sportförlaget, Hans Lindberg	Vitnåsvägen 41	142 42 Skogås	08 - 6090111
Tidningarnas Telegrambyrå	Sportredaktionen	105 12 Stockholm	08 - 132600
Svenska Idrottshistoriska För.	Industrigatan 8	112 46 Stockholm	08 - 6531509

SOF rationaliserar

För att underlätta hanteringen av den växande volymen av utskick till våra medlemmar har SOF införskaffat en frankeringsmaskin. På den finns det möjlighet att via en gummikliché göra reklam på kuverten när man frankerar. SOF söker nu en intresserad part som vill finnas med på alla SOFs kuvert. Intresserade kontakter Ture Widlund, tel 08 - 34 14 02.

SOF-Bulletinen Special

Vi har gett ut 35 SOF-Bulletiner Special i många intressanta ämnen. Men det finns mycket mer att skriva om. Men vem skall skriva? SOFs styrelse efterlyser nu både idéer och författare. Har du en idé tveka inte att kontakta styrelseordföranden Ture Widlund tel 08 - 34 14 02.

IDROTTENS SAMARBETSPARTNER

Sveriges största förlag när det gäller idrottslitteratur
till bokhandel, detaljhandel och privatförsäljning

HÄR ÄR NÅGRA GULDMEDALJÖRER

CARL LEWIS
GULDKANTAD

TOMAS GUSTAFSON
MÅL VILJA SEGER

GUNDE SVAN
VAR GÅR GRÄNSEN

HÅKAN LOOB
INTE BARA HOCKEY

MICHAEL JOHNSON
ATT BESEGRA DRAKEN

PETER FORSBERG
MAGIC BOY

VI FÖRLÄGGER OCH SÄLJER IDROTTSLITTERATUR
KLUBB- OCH JUBILEUMSBÖCKER, FAKTABÖCKER
GRAFISKA TRYCK, KRISTALLVAROR M M

JA TACK !!

Jag vill veta mer om idrottens bokklubb

Jag vill veta mer om övriga produkter

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Födelseår: _____

SPORTFÖRLAGET

SVARSPOST

KUNDNUMMER 720153000

72800 VÄSTERÅS

Kontor: Tunbytorpsgatan 7, 721 37 Västerås, Tel: 021-815100, Fax: 021-811145

SPORT
FÖRLAGET

IDROTTS
FÖRLAGET

ÅRETS
BILSPORT

-----AFFIDAVITKONCERNEN-----

Porto
Betalt