

SOF-BULLETTINEN

SVERIGES
OLYMPIAHISTORIKERS
FÖRENING



Nr 2^o 2001 ^o FRÅN STARTEN NR 50 * ISSN 1104 - 7259

**Ture
Widlund
Hedersord-
förande
Sid 2**

**SOFs Årsmöte
Sid 4**

**Jätten olympier och
klubbmästare
Sid 12**

**Farväl till
en legend
Sid 5**

**Olympiska Museet i
Lausanne
Sid 8 - 10**

**Bröderna
Fåglum
Sid 16-19**

SOF-Bulletinen

Organ för Sveriges
Olympiahistorikers
Förening (SOF)

Föreningen bildades
den 3 mars 1986

Ansvarig utgivare:

Björn Walden

Utgivningsplan 2001

Nr	Utkom	Manusstopp
1	febr	1/2
2	maj	15/4
3	sept	15/7
4	nov	10/10

Nästa SOF-möte

14 maj kl 19.00 visning av
och information om
Stockholms Olympia
Stadion av Hans von Heine
24 april möte i Göteborg med
C G Anderberg

Medarbetare:

I detta nummer av SOF-Bulletinen har förutom redaktören Stig Nilsson följande personer medverkat: Kim Bengtsson, Björn Walden, Anders Jansson, Wolf Lyberg, Olle Stey, Ove Karlsson, Rune Larsson och Thure Pettersson.

TURE WIDLUND

Född i Stockholm den 5 augusti 1934 blev Ture tidigt intresserad av idrott. Som 8-åring såg han Gunder Hägg sätta världsrekord på 3 000 m (8.01,2) på Stadion – en av hans första stora idrottsupplevelser.

Inspiration till att forska i den olympiska historien lär Ture ha fått då han på arbetet fick ett rum som tidigare hade använts av J. Sigfrid Edström.

Sedan ett par decennier är TW en internationellt väl- och erkänd olympiahistoriker och idrottsstatistiker. Hans kunnskap och noggrannhet är vida omvittnade egenskaper. Han var en av initiativtagarna till både den svenska och den internationella sammanslutningen för olympiahistoriker. Bortsett från SOK har Widlund sannolikt det största olympiska arkivet/biblioteket i detta land.

Redan 1981 hade Ture ett bidrag om Dragkampen i Paris 1900 i "Idrott Historia och Samhälle", Svenska Idrottshistoriska Föreningens (SVIF) årsskrift. Artikeln anses ge den bästa genomlysningen av denna tävling, och den publicerades dessutom i något reviderat skick i Bill Mallons bok "The 1900 Olympic Games Results for All Competitors in All Events, with Commentary".

Tillsammans med Mallon sammanställde TW "The 1896 Olympic Games Results for All Competitors in All Events, with Commentary". Boken baseras på källstudier och i företalet sägs, att åtminstone 18 av de använda källorna återfanns genom Tures idoga forskning. Mallon och Widlund har dessutom samarbetat om en liknande (kommande) bok om OS 1912. Tures arbete refereras även i övriga böcker (OS 1904, 1906, 1908) i denna serie med Mallon som huvudförfattare. De tidiga spelen (i modern tid) ligger Ture särskilt varmt om hjärtat, och här är han tvivels utan en av världens främsta i dag verksamma experter.

Widlund ledde SOF i egenskap av ordförande från bildandet i Stockholm den 3 mars 1986 till sin avgång den 28 mars 2000. I Sveriges Olympiska Akademi, där han representerade SOF från akademins bildande (1989) t.o.m. 2000, har han gjort viktiga insatser i bl.a. skrifter som "Den olympiska rörelsen" och vid sessioner.

Tillsammans med sex andra olympiahistoriker – Ian Buchanan, Stan Greenberg, Ove Karlsson, Bill Mallon, Peter Matthews, David Wallechinsky – var han med om att grunda International Society of Olympic Historians (ISOH) i

Forts sid 23

SOFs Styrelse

Ordförande: Björn Walden,	Skyttevägen 28 D, 133 36 Saltsjöbaden	08-7173058
Vice Ordförande: Owe Fröberg,	Gammeltorpsväg 5 B, 155 30 Nykvarn,	08-55247473
Kassör: Olle Svensson,	Bråvallagatan 4, 113 36 Stockholm,	08-315829
Sekreterare: Kim Bengtsson,	Skvadronsbacken 21, 174 47 Sundbyberg,	08-7331554
Redaktör SOF-Bulletinen: Stig Nilsson,	Hagenvägen 12 B, 142 65 Trångsund,	08-6053282
Klubbmästare: Carl Erik Eriksson,	Box 44, 179 04 Färentuna,	08-56042056
Ledamöter: Vidar Martinell,	Myrstigen 4, 153 36 Järna,	08-55171384
SOKs Representant: Björn Folin,	Storängens Strandv 20, 131 41 Nacka	08-7165132

LEDARE

Kan Sverige inom rimlig framtid få ett OS? Vi har misslyckats med kandidaterna Östersund/Åre 1994, 1998 och 2002, Falun/Åre 1992, 1988, Falun/Åre/ Göteborg 1984 och Stockholm 2004.

Vi har gjort en hel del misstag och trott på sådant som inte haft någon betydelse. Kandidatstäderna trodde att miljöhänsyn var viktig liksom kultur men dessa komponenter finns inte med bland IOK-delegaternas högt värderade ingredienser. Vikten av en gemensam olympisk by har övervärderats. "Viktiga personer" som kungen, statsministern och ambassadörer har inte påverkat delegaternas inställning. Detsamma gäller kända idrottsmäns deltagande i kampanjen (som Björn Borg och Ingemar Stenmark). Det är i stället kampanjledaren som är viktigast. Inte heller ekonomiskt stöd till den olympiska rörelsen värderas högt. Betydelsen av kvaliteten på IOK-delegaternas hotell har också överskattats. Det är några slutsatser som Christer Persson dragit i en studie som han gjort och redovisat i en avhandling på 250 sidor. Han har arbetat med den i fem år. Det var överraskande resultat han kom fram till. Vi räknade följande punkter som starka skäl:

- Sverige har många olympiska medaljer
- Sverige har deltagit i alla OS utom 1904
- Sverige var i övrigt en stor idrottsnation
- Sverige har sökt OS många gånger
- Sverige har varit en trogen medarbetare i den olympiska rörelsen sedan den startade 1894
- Sverige har varit en stor bidragsgivare till utvecklingsländerna.

Men dessa argument vägrade inte tungt. I stället ansåg delegaterna att det som starkt talade mot Sverige var det faktum att Sverige inte ställde upp bland de allierade mot Hitler under andra världskriget. Det var ett argument man måste häpna inför och samtidigt frågar man sig hur Tyskland kunde få OS i München 1972 och hur Tyskland i framtiden någonsin skall kunna få ett OS. Detta var i och för sig ingen fråga i undersökningen. Detta hade delegaterna själva skrivit dit. En sådan åsikt visar som vi redan visste att delegaterna har en mycket hög ålder. Andra världskriget är inte glömt. Nu är det dessutom mycket viktigt att man väljer rätt tidpunkt för ansökan med hänsyn till världsdelarnas inofficiella turordning. Tipset för sommar OS är således Europa 2004, Asien 2008 och Latinamerika 2012. Våra största chanser gäller nu vinter OS.

Nu blir det ingen förstudie för ett sommar-OS i Stockholm och vad som ovan sagts tyder på att det kan ta lång tid innan vi får ett OS - åtminstone ett sommar-OS. Men vi svenskar satsar vidare för att nå nya stora framgångar som en fortsättning på Sydney-OS. Samhällets satsning på idrotten gav resultat och svenska folket vill att satsningen fortsätter. I en undersökning anser 60 procent av svenska folket att samhället bör satsa mer på idrotten, på eliten men ännu mer på svenska folkets tävlings- och motionsvanor. 4000 personer i åldern 7 till 70 år hade tillfrågats. Båda fyra procent tycker att idrotten borde få mer samhällsresurser än idag.

Båda några månader av år 2001 har gått och kandidaterna till årets bragd medalj har redat upp sig. Fram står det de svenska tjejerna som visat fram fötterna:

1. Kaja Bergeviq, OS-bronsmedaljör i höjdhopp i Sydney vann inomhus VM i höjdhopp. En svensk världsmästare i friidrott!

2. Magdalena Forsberg, dubbelvärldsmästare i skidskytte och som nu vunnit världscupen fem år i rad! I år vann hon dessutom samliga delcuper, något isäsongen unikt. Hon kan konservera form en till saltlake i ty.

3. Anna Persson, yrvärdet från Tämnaby som vann ett alpint VM. Även här hoppas vi att hon kan konservera form en till OS 2002.

4. Våra sista medaljörer, från stället i Lishammar och Kammerling.

5. Suveräna Annika Sörenstam, golfstjärnan, är också en stark kandidat.

Till dessa kommer Per-Edvinsson, som vinnare av världscupen i saltlake i ty, dubbelvärldsmästare i år och segrare i Holmenkollens fem mil, samt tytterligare en världsmästare i höjdhopp, Stefan Holm, som vid inomhus-VM förbättrade sin fjärde plats från Sydney till seger. Två världsmästare i höjdhopp inomhus.

Inget lättval för bragdjury och det återstår ju månader till november!

STIG NILSSON

SOFs Årsmöte

Två månader blev femton år

Måndagen den 19 mars höll SOF sitt femtonde årsmöte och nye ordföranden Björn Walden öppnade mötet med att hälsa alla 22 besökarna välkomna, och berättade om vad styrelsen hade gjort och vilka nya mål man har.

Rutinmässigt godkändes röstlängd och dagordning, liksom styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och revisorerna berättelse.

Därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet och den nya medlemsavgiften för 2002 på 175 kronor fastställdes.

Tre styrelseledamöter valdes på två år. Av dessa omvaldes Kim Bengtsson och Carl-Erik Eriksson medan Claes Göran Bengtsson nyvaldes. Han ersätter Vidar Martinell som av sagt sig omval.

Revisorerna Birger Fält och Bo Nilsson omvaldes också liksom valberedningen med Anders Janson (sammankallande), Örjan Westberg och Fred Smedberg.

Styrelsens förslag till komplettering till stadgarna godkändes av årsmötet nämligen att årsmötet kan välja, hedersmedlem, hedersledamot och hedersordförande.

Därefter utsågs förre ordföranden Ture Widlund till hedersordförande och fick i sin frånvaro diplom och hedersvimpel.

Ordföranden tackade också Vidar Martinell för hans insatser i styrelsen och även han fick hedersvimpel.

Årsmötet beslutade vidare att medlemsmatrikeln i SOF-bulletinen tas in vart annat år. Först 2001 och sedan 2003 och så vidare och alla nya medlemmar under året publiceras i SOF-Bulletinen komplett med namn, adress och telefon.

Det italienska skidundret

Efter årsmötesförhandlingarna trädde Bengt-Herman Nilsson in och talade om det italienska skidundret. Detta framförde han på ett medryckande och humoristiskt sätt.

Han har deltagit i åtta vinter- och åtta sommar-OS som ledare. Han har också givit ut en bok "I skidspår och stickspår". Han har i sin ägo en guldgruva bestående av 140 album med bilder. Han var aktiv inom modern femkamp och mest inom vinterfemkamp. Men mest känd blev han som tränare.

Han har en militär bakgrund, och blev först skidlärare för damer. Genom sin far kan man säga att han hade idrotten i blodet.

Han blev också känd som skidlärare för nuvarande kungen, då kronprins. Även prisnässorna tog han hand om när det gällde skidåkning.

Så kom han till Italien för att bli skidtränare under ett par månader. Men det blev 15 år.

Italienarna var oförberedda på hans hårda träning men accepterade den mer och mer. Men han var ensam och höll i allt från skidträning till vallning och mathållning för åkarna. Det blev träning två gånger per dag och inget vindrickande. Han fick fram många elitåkare i Italien även om de hade svårt att förstå att det skulle ta 6-8 år för att nå världseliten. Han utvecklade också sina tankar kring höghöjdst träning. Han skapade en god stämningen inom den italienska landslagstruppen och han var också upphovet till den slimmade skiddräkten som därefter alla världens skidåkare bär.

Efter detta tackade Björn Walden Bengt-Herman för hans framträdande och överlämnade en hedersvimpel till honom.

Bengt - Herman Nilsson

Bengt - Herman är överstelöjtnant och gymnastikdirektör och bor i Saltsjöbaden. Han är född 1926-09-14 med dir Peter Herman Nilsson och Hanna som föräldrar.

Han gick ut GCI 1953 och har varit överstelöjtnant vid I 5 i Östersund. Han genomgick FHS 1984 är fd säkerhetschef vid Atlas-Copco. Han har deltagit i FN-tjänst i Mellanöstern 1978-79 och Uganda 1986-87. 1973-98 var han adjutant åt HM Konungen Carl XVI Gustav.

Han har flera SM i vinterfemkamp och lagmästerskap i modern femkamp under 50-talet. Han var också tränare för det italienska olympialaget i längdåkning på skidor 1958-72.

Han var ledamot i Internationella skidförbundets längdloppningskommitté 1967-83 och dess ordförande 1972-83. Vidare ordförande i World-Cup kommittén för längdskidåkning 1977-83, styrelseledamot i skolskyttefrämjandet sedan 1983 (ordf 1992-94), Försvarsfrämjandet sedan 1983, SMI/Modern femkampsförbundet sedan 1986 hedersledamot i Internationella Skidförbundets längdloppningskommitté sedan 1985. Bengt - Herman har även givit ut en bok om längdåkning på skidor 1964 och 1973.

Ny SOF-träff

Nästa SOF-träff blir den 14 maj då Hans von Heijne visar oss och berättar om Stockholms Olympia-Stadion Samling kl 19.00

Den 24 april blir det ett nytt möte i Göteborg med CG Anderberg som föreläsare på Idrottsmusé i Kviberg

Farväl till en legendar

Vi var några svenskar som fick inbjudna att övervara minnesceremonin för Emil Zatopek, som avled den 21 november och begravdes den 6 december 2000. Bland de inbjudna var Lennart Tegvall och jag (båda SOF-medlemmar) Anledning? Researrangören Tegvald ordnade ett par gånger paret Zatopeks resa till Stockholm, där Friidrottens Stora Grabbar tog hand om Dana och Emil. Dana hade en olympisk guldmedalj och Emil fyra. Dom var mycket nöjda med vistelsen i Sverige.

Inbjudan kom i två exemplar, den ena undertecknad av Tjeckiska Olympiska Kommittén, Tjeckiska Friidrottsförbundet, Försvarsministeriet, Olympiska Klubben (förmodligen deras motsvarighet till våra Stora Grabbar), Tjeckiska Fair-Play-Klubben och den andra av Dana Zatopekova. Det var svårt att tacka nej till en sådan inbjudan.

Ceremonien ägde rum i Nationalteatern (=Operan). Det blev verkligen en minnesvärd stund. En ringlande kö av intresserade stod utanför Nationalteatern, men vi fördes av Emils sekreterare till bra platser på tredje raden mitt framför scenen med Emils kista, ett blomsterhav och en hedersvakt. Många prominenta personer talade, bl a Samaranch och presidenten Claus. IOK hade flera representanter på plats. En kör och solister sjöng. Ca 900 personer bevittnade ceremonien. Bland gästerna märktes Alain Mimoun, Lasse Virén och Jan Zelezny. Där var naturligtvis många fler gamla och nya idrottskamrater till Emil, men bland så många människor var det svårt att upptäcka alla.

Fyra dagar i den vackra staden Prag gav anledning till kulturvandringar, särskilt i Gamla Stan, där jag kunde berätta för den svensktalande guiden, att jag för 52 år sedan gick samma vandring med Emil Zatopek som guide!

Dana sände senare till Tegvald en videoinspelning av ceremonien

RUNE LARSSON

Aten 2004

I Aten 2004 skall det hända. Det är då Sveriges Olympiska kommittés talangprogram skall nå sitt mål. Det är i Aten 2004 som Sverige skall ta 20 medaljer. För att nå dit har ett unikt samarbete mellan idrotten och svenskt näringsliv dragits i gång.

Den olympiska rörelsen växer. Allt fler länder deltar, fler idrottsgrenar blir olympiska, nya regler utvecklar redan olympiska grenar. Nya material och träningsmetoder lanseras. Konkurrencen hårdnar. Sverige har alltid med framgång deltagit i Olympiska spel. Genom talangprogrammet skall möjligheterna till framgång ökas.

För att nå internationella framgångar och nå en plats på

prispallen krävs mer än träning och talang. Det krävs också ekonomiska resurser för att kunna satsa helhjärtat.

Talangprogrammet ger möjlighet till kvalificerad träning, internationell matchning, gemensamma träningsläger och mentorstöd. Ungdomarna får också möjlighet att anpassa studier och arbete till idrottssatsningen.

Varje talang har en individuell utvecklingsplan med delmål för resultat och kapacitet som kontinuerligt ses över.

De företag som stöttar idrottsmännen ingår i Olympialaget och där ingår de flesta av Sveriges mest framgångsrika företag. Tillsammans med staten ger de ungdomarna möjlighet att nå framgång i kommande sommar- och vinter OS. Olympialaget är den största satsning som gjorts på ungdomsidrott i Sverige. Företagen hoppas på att satsningen skall leda till framskjutna placeringar i OS, och svenska framgångar bra för Sverige och därmed för de svenska företagen.

SOKs nya toppgrupp

SOK fortsätter att satsa på medaljhoppet inför Aten och Salt Lake City som inför Sydney. Här är den toppgrupp som man nu tagit ut för OS och det är dessa som får det stora stödet. Fler från talanggruppen lär tillkomma.

Bordtennis: Jan Ove Waldner, Jörgen Persson, Peter Karlsson

Brottning: Mikael Ljungberg, Martin Lidberg

Bågskytte: Magnus Petersson

Cykel: Madeleine Lindberg

Friidrott: Kajsa Bergqvist, Erica Johansson, Stefan Holm

Fäktning: Peter Vánky

Handboll: Handbollslandslaget

Judo: Pernilla Andersson

Kanot: Markus Oscarsson, Henrik Nilsson

Modern femkamp: Jeanette Malm

Ridsport: Paula Törnqvist, Linda Algotsson

Segling: Kalle Suneson

Simning: 4 x 100 meter fritt damer, Therese Alshamma Johanna Sjöberg, Josefin Lillhage, Anna-Karin Kammerlin, Lars Frölander

Skytte: Pia Hansen, Jonas Edman, Conny Persson

Taekwondo: Roman Livaja

Tennis: Magnus Norman, Thomas Enqvist

Curling: Herr- och damlag

Ishockey: Herrlag

Skidskytte: Magdalena Forsberg

Skidor alpint: Pernilla Winberg, Anja Pärson, Anna Ottosson, Fredrik Nyberg

Skidor längd: Antoinina Ordina, Per Elofsson, Stafettlag herrar

Skidor snowboard: Rickard Rickardsson, Fredrik Steiner, Tomas Johansson, Anna Hellman, Daniel Biveson

Stig på Högtidsdagen

SOF-redaktör även mot det
ishockeycharmör ja - du vet
dags för premiär som man sväljer
som pensionär från buteljer
Klippt och skuren som kluckar
att mota puckar Häls-, hyll-, hurr-, och hej-
du tog dig i akt ningar i mängd från mej
och var på din vakt

OLLE STEY

Jag fyllde pensionär den 12 mars. Det är väl inget man bör fira, men jag blev glad när jag fick ovanstående poetiska verk av Olle Stey. Att SOF-medlemmarna kommer ihåg andra SOF-medlemmar tycker jag är något vi kan ta efter.

REDAKTÖREN

Dählie lägger av

Björn Dählie har inte tävlat på allvar denna säsong. Han missade hela förra säsongen på grund av en ryggskada och den är inte helt läkt ännu. Han har inte återfått styrkan i kroppen.

Men siktet var inställt på OS 2002. Han ville ta ytterligare ett guld till sina åtta tidigare och nå nio guld och bli en av dem som har flest guld genom tiderna. Men nu har han deklarerat att han lägger av. Ryggen håller inte för en ny hård-satsning

Bridge i OS 2002

Svenska Bridgeförbundet jobbar hårt för att komma med i Riksidrottsförbundet. Förbundet anser att bridge är en intellektuell idrott, ett komplement till den fysiska idrotten.

Bridge har också trumf på handen. Man har fått IOKs erkännande och finns med som uppvisningsgren vid OS i Salt Lake City 2002.

Hur stämmer det med vår definition av idrott?

“Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrotten består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Den skall organiseras i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse för-enad i Riksidrottsförbundet.“

Så definieras idrott i inledningen av Riksidrottsförbundets stadgar.

Fräschare toaletter

I Pekings satsning på att få OS 2008 ingår en förbättring av de offentliga toaletterna. Rena toaletter med musik har de ansvariga för den kommunala servicen fått i uppdrag att garantera. Det rör sig om 452 offentliga toaletter. Det har visat sig att ofräscha bekvämlighetsinrättningar är det som turisterna i Peking mest klagat på.

Inga nya sporter i OS

IOK beslutade i december att det inte blir några nya sporter i OS i Aten 2004. Vattenskidor har jobbat hårt för att komma med men nu blir det inte så.

IOK-delegat i fängelse

IOK-delegaten från Indonesien Muhammad Hassan har försingrat 2,3 miljarder kronor. Nu har han dömts till två års fängelse för korruption. Alltså en ny skandal med en IOK-delegat inblandad. Det var bara två år sedan man utslöt sex delegater för korruption i samband med OS-ansökningar.

Henry Kälarne död

Henry Kälarne som tog OS-brons vid OS i Berlin 1936 på 5000 m har avlidit 88 år gammal. Han debuterade i landslaget 1934 och 1938 tog han EM-silver på distansen. 1940 slog Henry Kälarne Gunder Hägg i ett lopp över 3000 meter där båda underskred det gamla världsrekordet För detta belönades Henry med Svenska Dagbladets guldmedalj. 1946 diskvalificerades han på livstid för att ha överträtt amatörbestämmelserna men då hade han redan slutat tävla på grund av en skadad hälsena.

Oklart med OS-invigningen

OS i Salt Lake City närmar sig men fortfarande är det oklart med OS-invigningen, hur den skall se ut. Det stora knäckfrågan i vilken arrangörerna och IOK inte är överens är när idrottsmännen skall marschera in, i slutet av ceremonien eller i början.

OS-stjärna i knarkhärva

För fyra år sedan vann Justin Huish två OS-guld i bågskytte. Nu fick han inte vara med i Sydney. 25-åringen riskerar i stället sex års fängelse för att ha lett en narkotikaliga. Polisen har hittat två paket marijuana i hans hem, 220 000 kronor i kontanter och en kassabok som talar om i detalj hur han såld knark. Han åtalas också för olaga vapeninnehav.

Förbundsordförande och SOFare

Kerstin Bodin, sportskytten, utvecklades under sina 23 år i landslaget till Sveriges bästa kvinnliga skytt. Hon har representerat Södertälje Pistolklubb och Stockholmspolisens Sportskytteförening. Hon har VM-guld i luftpistol 1978 och 83, silver 1981 och EM-guld 1981, brons 1982. Lägg därtill 17 SM-guld, 14 silver och 3 brons i luft-, sport- och fripistol.

Hon slutade det internationella tävlandet 1992. Sedan har hon haft många ledaruppdrag och 1996 blev hon förbundets förste kvinnliga ordförande. Kerstin deltog i OS 1988 och är medlem i SOF.

Gretzky siktar på OS-guld

Wayne Gretzky blir general manager för Canadas OS-lag i ishockey vid OS i Salt Lake City 2002. Gretzky är den spelare som slagit alla rekord som finns att slå men han har ingen OS-medalj. Han har nyligen lagt av med hockeyspelet och detta blir hans come back.

Han var med i OS i Nagano som blev ett fiasko för Canada. Han blev inte kapten för laget utan Bobby Clarke valde Erik Lindros som inte är skapt för någon ledarroll. Gretzky fick en annan smäll under OS i matchen mot Tjeckien som skulle avgöras på straffslag. Han var en given straffläggare, men Dominik Hasek tog alla straffarna från Canada.

Gretzkys mål är nu att vinna OS-guld.

Han får hjälp av flera coacher - så många att det torde bli trångt i bäset. Coach i laget blir Pat Quinn från Toronto och hjälpcoach blir Ken Hitchcock Dallas, Jaques Martin Ottawa och Wayne Flemming, förre leksandstränaren.

Men det blir Gretzky som kommer att bestämma och alltid ha sista ordet vid laguttagningar.

Avtal mellan RF och SOK

Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommité har kommit överens om formerna för samarbetet och båda organisationerna har godkänt avtalet.

RF hanterar elitidrottsstödet till samtliga specialförbund med bl a Riksidrottsgymnasierna, de regionala utvecklingscentren runt om i landet och Elitidrottscentrum på Bosön.

SOK å sin sid hanterar topp- och talangprogrammen för de olympiska specialförbunden inkl ett fortsatt stöd till projekt för elitutveckling samt uttagning av OS-trupper och genomförande av Olympiska spel.

Ny förbundskapten

Ridsportförbundet har vanskötts och dess ekonomi förstörts och det beror på dålig ledning. Så säger förre ordföranden P G Gyllenhammar.

Ridsportförbundet är i dag en sammanslagning av fyra organisationer. Ordföranden Gunnar Hofring meddelade att han inte skulle ställa upp för nyval. Förbundet har haft ett par svåra år med ett stort minus i ekonomin och man har flyttat till Strömsholm från Stockholm. Flera bland personalen har slutat.

Inför årsmötet hade förbundet föreslagit kraftigt höjda medlemsavgifter. Som ny ordförande fanns olika förslag bl a Antonia A:son Johnsson, dess förre generalsekreterare Ulf Rosengren m fl.

Inte heller har de stora sportsliga framgångarna kommit. Resultaten i Sydney blev en besvikelse och nu har svensk fälttävlan fått en ny förbundskapten, Lars Christensson, europamästare i lag 1993.

OS-stjärna sköts till döds

Den dubbla OS-guldmedaljören i kanot, Matija Ljubek, 47 år, sköts nyligen till döds av sin svåger. Dramat ägde rum i Valpovo i Kroatien, där Ljubek bodde. Han vann guld för Jugoslavien i Montreal 1976 (C1 1000 m) och Los Angeles 1984 (C2 500 m).

OS-boxare borta

Två kenyanska OS-boxare är försvunna. Fredrick Munga och Peter Kariuki, båda bronsmedaljörer vid afrikanska spelen 1999 saknades när OS-truppen anlände till Nairobi.

Vid flygplatsen stod vänner och familj och väntade förgäves. Kenyanska ambassaden i Australien undersöker var de kan ha tagit vägen

Säljer sju OS-medaljer

Australienska sprint- och häcklöperskan Shirley de la Hunty tänker sälja sina sju OS-medaljer som hon erövrade 1948, 1952 och 1956. Hon gör det för att hennes elva barn barn skall kunna få utbildning. Hon är nu 75 år och medaljerna varav tre är av guld värderas till omkring två miljoner kronor. För pengarna har hon också tänkt köpa en del av sydvästra delarna av urskogarna i Western Australia.

Dagbladsmedaljen

Dagbladsmedaljen röstar fram av en jury på 14 personer och många av dem som fått medaljen har olympiska meriter.

1925: Sten-Pelle Pettersson	1957: Dan Waern
1926: Arne Borg / Edvin Wide	1958: Richard Dahl
1927: Sven Salén	1959: Agne Simonsson
1928: Per Erik Hedlund	1960: Jane Cederquist
1929: Gillis Grafström / Sven Utterström	1961: Ove Fundin / Sten Lundin
1930: Johan Richthoff	1962: Assar Rönnlund
1931: Sven Rydell	1963: Jonny Nilsson
1932: Ivar Johansson	1964: Rolf Peterson
1933: Sven Säfwenberg	1965: Kjell Johansson
1934 Harald Andersson	1966: Kurt Johansson
1935: Hans Drakenberg	1967: Bröderna Fåglum
1936: Erik Larsson	1968: Toini Gustafsson
1937: Torsten Ullman	1969: Ove Kindvall
1938: Bjöm Borg	1970: Gunnar Larsson
1939: Sven Selånger	1971: Stellan Bengtsson
1940: Håkan Lidman / Henry Kälärne	1972: Ulrika Knape
1941: Alfred Dahlqvist	1973: Rolf Edling
1942: Gunder Hägg	1974: Björn Borg
1943: Arne Andersson	1975: Ingemar Stenmark
1944: Mora Nisse Karlsson	1976: Anders Gärderud / Bernt Johansson
1945: Claes Egnell	1977: Frank Andersson
1946: Arvid Andersson	1978: Björn Borg / Ingemar Stenmark
1947: Gösta Frändfors	1979: Malmö FF
1948: Wille Grut	1980: Thomas Wassberg
1949: Gert Fredriksson	1981: Annichen Kringstad
1950: Lennart Bergelin	1982: Mats Wilander
1951: Rune Larsson	1983: Håkan Carlqvist
1952: Valter Nyström	1984: Gunde Svan
1953: Bertil Antonsson	1985: Patrik Sjöberg
1954: Bengt Nilsson	1986: Thomas Johansson
1955: Sigge Eriksson	1987: Tre Kronor / Marie Helene Westin
1956 Lars Hall / Sixten Jernberg	

1988: Tomas Gustafson	1995: Annika Sörenstam
1989: VM-laget i bordtennis	1996: Agneta Andersson / Susanne Gunnarsson
1990: Stefan Edberg	
1991: Pernilla Wiberg	1997: Ludmila Engquist
1992: Jan Ove Waldner	1998: Handbollslandslaget
1993: Torgny Mogren	1999: Tony Rickardsson
1994: Fotbollslandslaget	2000: Lars Frölander

Olympiska Museet i Lausanne

Rapport från en guldgruva

SOF-medlemmen Anders Jansson, Golfens Årsbok, fick ett av 1988 års stipendier från Svenska Spel för att besöka Olympiska Museet i Lausanne. Här är hans rapport

Säga vad man vill om den olympiska rörelsen, en avundsam miljö har man skaffat sig. Föreställ dig den spegelblanka Lac Leman (Genèvesjön i våra svenska kartböcker) en februaridag när solen väcker vårblommorna till liv samtidigt som den gnistrar i de omgivande vita alptopparna.

Under en strandpromenad passerar man först Château de Vidy där IOC och dess stab på 120 personer huserar och tre kilometer bort det som är målet för vår resa: Musé Olympique Lausanne (IOCs första språk är franska och vi befinner oss därtill i den fransktalande delen av Schweiz). Från Centrala Lausanne tar man med fördel den tunnelbana som snabbt transporterar upp och nedför stadens branta sluttningar. Väl nere vid strandpromenaden berättar en skylt att här ligger museet.

Du kan välja att ta rulltrapporna upp. Men gör inte det! Promenera upp längs den slingrande vägen genom den olympiska parken. Då hinner du njuta av en konstskatt i form av skulpturer på temat idrott och kultur. Här finns brottare och cyklister, här finns Paavo Nurmi och som svenskt bidrag Carl Fredrik Reuterswårds non-violence-symbol. Här finns också ett levande konstverk i form av en torso, som med motorers hjälp intar olika former.

Dessutom finns (på en oförklarligt undanskymd plats) en färgglad skulptur som definitivt - om så inte redan skulle vara fallet - gör dig på gott humör.

Fem våningar

Faktum är att det är först när du står utanför entrén bland de åtta marmorpelarna (gåva från Grekland) som du ser

Den uppgiften löste de två arkitekterna Pedro Ramirez Vasques från Mexico (som ritat Mexicos OS-stadion) och Jean Pierre Cahen från Lausanne genom att delvis lägga museet under jord. Längst ner en våning med arkivutrymmen, så en biblioteksvåning, därpå själva museet i två etage och längst upp en restaurang.

Eftersom restaurangen även lockar andra besökare än museigäster behöver man inte betala för att komma in i själva museet. Du kan besöka shop, restaurang och även frimärks- och myntavdelningen samt beundra det stora bildspelet i spiralgången på väg upp utan kostnad. Men självfallet löser en premiärbesökare ut sin dagbiljett som öppnar spärrarna till de olika specialvisningarna, som är fem till antalet:

Antikens OS och OS-historien

Sommarspelen

Vinterspelen

Udda OS-händelser

Det femte utrymmet är avdelat för specialutställningar.

Under mitt besök ägnades det åt den schweiziske skulptören Nag Arnold (och om rätt skall vara rätt såg jag aldrig under mina två heldagar på museet någon enda besökare som satte sin fot därinne ...)Under perioden juni - december 2000 kommer samma utrymma att ägnas åt Tour de France, säkert med helt annan respons från publiken.

Nej, har man kommit till det olympiska museet så är det för att se föremål med olympisk anknytning - och att beundra alla de tekniska resurser, som finns gömda i huset. Det inte minst anmärkningsvärda på den tekniska sidan är att husets temperatur och ventilation regleras av det vatten som pumpas ut och in från Lac Lemman. Den stora uppgiften är för övrigt inte att värma upp huset utan att kyla ned det.

Hur många besökare lockar museet?

- En bra sommardag kan det handla om 2000, en dålig vinterdag om kanske 40 personer, svarar informationschefen Martina Fekete-Forrer. Totalt handlar det om drygt 180 000 besök per år vilket innebär att vi når 1,5 miljoner när år 2000 är slut.

En annan intressant uppgift är kostnaderna. Att bygga ett museum av detta format med senast tänkbara teknik är inte gratis. Den officiella siffran är det ofattbara beloppet 500 miljoner. IOC bidrog med cirka 100 miljoner, resten kommer från de sponsorer vars namn anges på varsitt "miljondollargranitblock". Där finns just nu 58 företag samt en privatperson, IOC-presidenten Juan Antonio Samaranch själv

-Alla de 58 företagen har inte bidragit med reda pengar, vissa har ställt sina produkter till förfogande, påpekar

Tre intryck

Vilket ger då det starkaste intrycket? Jag bär tre intryck med mig och då har jag ändå inte räknat den speciella upplevelsen att tycka sig se Michelle Kwan åka ute bland oss i publiken under besöket i 3D-filmsalen med filmer från Nagano OS.

- När roboten letar fram rätt videoband (man får se det på sin bildskärm) bland de 1200 filmer som finns att välja bland - och att återuppleva hur sanslöst länge han svävar där i Mexico City 68, Bob Beamon alltså.
- Tavlan över OS-återupplivaren Pierre de Coubertin där konstnären har fångat honom i en av de situationer där den franske aristokraten inte lyckades: att få med sabelfäktning till häst på OS-programmet.
- Den magnifika pjäs som juveleraren Peter Carl Fabergé tillverkade till den ryske kejsaren Nikolaus II och som denne i sin tur skänkte till segaren i tiokamp vid OS i Stockholm 1912. Jim Thorpe fick den med sig hem till USA men fick som bekant skicka tillbaka såväl den pjäsen som sin guldmedalj efter sin proffsförklaring 1913. I dag pryder den sin plats i museet och måste vara värt ett enormt belopp.

Svenskt då?

Jodå, det finns en del. En uniform från Smålands husarer från OS 1912 t ex. I museets Hall-of-Fame över stora olympier genom tiderna finns en svensk från sommarspelen (Gert Fredriksson) samt tre från vinterspelen (Sixten Jernberg, Gunde Svan och Ingemar Stenmark). I de stor bildspelen skymtar bilder på Jernberg, Svan, Toini Gustafsson, Torgny Mogren, Tomas Gustafsson samt den gående maratonlöparen Henry Palme.

Utrustning då och nu

Den som väntar sig ett prylfyllt museum blir missbelåten. Det är enbart en mindre del av de totalt 8000 insamlade föremålen som ställs ut permanent. Visst, det finns en sko som Carl Lewis använt men annars är man mera ute för att visa den makalösa utveckling som idrottsutrustningen tagit under 1900-talet. Ta en gammal cykel och jämför med den som engelsmannen Chris Boardman använde i Barcelona 1992. Eller - allra tydligast - titta på en bob från 1920-talet och en från i dag.

Den som åker till Lausanne och besöker Olympiska Museet med öppna sinnen åker hem med många nya kunskaper.

*som att medaljerna i vinterspelen får utformas fritt av arrangerande stad medan medaljerna i sommarspelen på ena

sidan måste ha en avbild av de grekiska gudinnorna Athena och Nike.

- som att de första medaljerna som överlämnades med band om halsen var vid OS i Rom 1960.
- som att Hitler bestämde att alla fjärdpristagare vid spelen 1936 skulle få en graverad klocka med inskriptionen "Jag kallar världens ungdom".
- som att man verkligen hörde rätt den där gången i Los Angeles 1984. Edwin Moses stakar sig på orden "in the spirit of sportsmanship" inte mindre är tre gånger under sin uppläsning av den olympiska eden.

Det finns så mycket att uppleva att två heldagar inte räcker till för attupptäcka allt. Bland annat finns det 17 000 volymer olympiska skrifter att bläddra sig igenom i biblioteket. För att inte tala om alla de brev och handlingar som finns i arkivet. Eller om de 270 000 bilderna som är på väg att digitaliseras och katalogiseras. Det känns tryggt att veta att 900 rökvarnare finns utplacerade som skydd.

Hela anläggningen i den olympiska parken i Lausanne är ett möte mellan två storheter: idrott och kultur.

Resultatet: en guldgruva.

ANDERS JANSSON

Olympisa museet - fakta

Adress: 1, qual d'Ouchy, CH - 1001 Lausanne, Schweiz

Telefon: +41 21 621 65 11

Fax: +41 21 621 65 12

Hemsida: www.museum.olympic.org

Öppet: Kl 9-18 året om utom måndagar oktober - april

Inträde: Mellan 4 och 15 franc (20-70 kr) beroende på ålder

Anställda: 80 (museum och bibliotek)

Byggtid: Drygt fyra år

Invigningsdag: 23 juni 1993 (på dagen 99 år efter instiftandet av IOC i Aten 1894.

Utställningsyta: 11 000 kvadrat meter för museet, 23 000 kvadrat meter för byggnaden totalt.

Antal OS-föremål: 8000, c:a 2000 nya tillkommer varje år - endast en bråkdel visas.

Antal OS-frimärken och posters: 12 000.

Antal bildskärmar: Lågt räknat 185, varav 36 bildar bildspelsväggen över sommarspelen. Antal belysningspunkter: 12500

100 år

Svensk Cykelförbundet har fyllt 100 år i november 2000.

Rolle Stoltz död

En av svensk ishockeys och svensk idrotts största profiler, Roland Rolle Stoltz har lämnat oss 69 år gammal efter en ganska lång tids sjukdom.

Han spelade den mesta tiden i Djurgårdens IF, sedan Hammarby IF nobbat honom, "han kunde ju knappt åka skridskor".

Under Rolles tid i Djurgården tog klubben sex SM-guld i rad. 1958 - 1963.

Han debuterade i landslaget 1956 och slutade efter OS i Grenoble 1968. Han var med om att vinna två VM-guld 1957 och 1962. Han utsågs till världens bäste back vid VM 1963

Rolle och Lars Gunnar ett oslagbart par

Han var Rolle med hela svenska folket. Efter den aktiva karriären fortsatte han som expertkommentator i TV och var tillsammans med Lars Gunnar Björklund (SOF-medlem) ett oslagbart par. Han lärde hela svenska folket att säga "Hoonoom". Rolle var en person med stort hjärta som man alltid kunde lita på, och han var omtyckt av alla. Med roliga historier kring Rolle kan man fylla en hel bok. Alla känner till att han hade humor och var en spexare utan like, och snäll, ödmjuk och pålitlig.

Bäste kompisen Lasse Björn och Rolle bildade ett starkt backpar i Tre Kronor där Lasse representerade styrkan och Rolle klurigheten. De hängde ihop i 50 år. Han har kallats världens bäste långsamma back. Men har var inte så långsam. Han hade ett utmärkt spelsinne och var därför alltid (nästan) på rätt plats vid rätt tillfälle och därför kunde han kompensera det som fattades i skridskoåkning.

Drabbades av cancer

I fjol drabbades han av cancer och led mycket innan han dog. Han gjorde sitt sista officiella framträdande vid Idrottsgala i Globen den 22 januari. Då var han så svag att han direkt åkte hem efter sitt framträdande. Men ställde upp, det gjorde han - typiskt Rolle. Samma dag som han dog var Lasse Björn hos honom i tre timmar.

Rolle representerad följande klubbar i Stockholm: Gröndals IK, Atlas Diesel/Copco IF, Djurgårdens IF och Mälärhöjden/Västertorp. Han har två VM-guld, tre VM-silver, två VM-brons, ett OS-silver, sex SM-guld och två SM-silver. Han var Stor grabb nr 52 och spelade 218 landskamper.

STIG NILSSON

En nöjd C G Anderberg

C G Anderberg har avgått som SOKs ordförande. Så här skriver han i Svensk Idrott som ett avskedstal: "Olympiska Spelen i Sydney blev ett lyft för Sverige. Tolv medaljer med fyra guld är det bästa resultat sedan München 1972. Barcelona 1992 gav lika många medaljer men bara ett guld. De goda resultaten i Moskva 1980 och Los Angeles 1984 naggades i kanten av de omfattande bojkotterna från starka idrottsnationer i väst respektive öst. Lägg därtill att flera än någonsin deltog i Sydney och att 80 nationer erövrade medalj jämfört med 60 nationer i Atlanta 1996.

Inför Sydney stack vi ut hakan och deklarerade att vi hade 30 medaljchanser. Enligt erfarenhet borde det ge 10 medaljer. Det blev tolv. Men det är inte bara medaljer som skall räknas. Resultaten för de 160 aktiva i den svenska truppen skall också mätas mot uttagningskravet - att kunna konkurrera om åttonde platsen individuellt eller sjätte platsen i lag.

På 82 starter - individuellt och i lag - kan vi upp till sjätte plats som är poängplats räkna in 26 placeringar och upp till konkurrensdugliga tolfte plats 56 placeringar eller hela 63 procent av samtliga uttagningsgrundande starter. Räknat på antalet involverade aktiva blir det 75 procent. Ett bra resultat."

Fair Play

Riksidrottsförbundets och Svenska Sportjournalistförbundets Fair Play Trofé har delats ut sedan 1974. Förutom trofén utdelas ett stipendium på 50 000 kronor, som går till insatser för rent spel i vinnarens förbund.

Tidigare har bl a följande fått priset:

1976: Ingemar Stenmark Fjällvinden. "Lika stor i nederlag som i seger"

1979: Sven Åke Lundbäck Bergnäsets AIK. "Alltid fair under en framgångsrik karriär"

1988: Tomas Gustafson Eskilstuna IK. "Hans känsla för rent spel och aktiva agerande mot doping och annat fusk har gjort honom till ett föredöme för landets idrotts ungdom"

1992: Stefan Edberg. "För ett föredömligt uppträdande och utpräglad känsla för rent spel, vilket uppmärksamhets internationellt"

1996: Jörgen Persson Halmstads BTK. "I en anda av fair play äventyrade Jörgen Persson sitt olympiska deltagande i Atlanta. Han ändrade ett domslut till sin motståndares fördel i ett avgörande skede i OS-kvalet"

Finska guld i gymnastik

Vi har vant oss med att se Finland ta OS-medaljer i friidrott och på skidor. Däremot är det ovanligt att de tar medaljer i gymnastik. Men det skedde bl a 1948 i London. Då tog Finland alla tre medaljerna i bygelhäst. Paavo Aaltonen tog då guld i lag, bygelhäst och hopp samt brons i mångkamp. Det sammanlagda guldet vanns då av Veikko Huhtanen. 1950 vann Paavo Aaltonen VM i räck och kom tvåa i lag. Han kallades Starke Paavo och dog bara 43 år gammal. Redan 1936 vann Aleksanteri Saarvala guld i räck.

Först över två meter

Rosemarie Ackermann blev första tjej över två meter i höjd. Hon vann OS-guld 1976 med dykstil. 1972 vann Ulrike Mayfarth guld vid OS i München med den nya flopstilen. Dykstilarna bedömdes som passé. Men Rosemarie gav sig inte. 1974-79 var hon trots den gamla dykstilen den dominerade höjdhopperskan i världen. Den 26 augusti 1977 blev hon vid tävlingar i Västberlin den första kvinnan att hoppa över två meter.

Skidsportens Historia

SOF-medlemmen och förre styrelseledamoten Vidar Martinell fortsätter sin utgivning av skidlitteratur. Nu har den fjärde boken kommit, Skidsportens Historia, längd 1800-1949. Det är mycket läsvärda böcker av den skidintresserade Vidar som även har åkt Vasaloppet flera gånger.

I boken beskrivs hela Nordens skidsportsutveckling. Man får följa de nordiska skidlöparna och man får lära sig namnen på de mest framträdande storrännarna. Boken avslutas med 1940-talet och förhoppningsvis kommer en femte utgåva som omfattar perioden 1950 till i dag.

I den senaste boken av Vidar kan man läsa hur skidsporten började i liten skala till att bli en verklig folksport i vårt land. Men en hel del uppgifter finns också med från Norge och Finland, Allt skildras i tioårsperioder.

De intressanta kapitlen har bl a följande rubriker, Hur det började, Skidvallningens historia, Nordenskjöldstäfningarna 1884, De första Nordiska skidhjältarna. Sedan kommer de olika 10-årsperioderna med början med 1890-talet och avslutas med 1940-talet med Mora Nisse som det stora affischnamnet. Avslutningsvis får kalenderbitarna sitt lystmäte när det gäller skidtävlingar vid sidan av de olympiska. Till de olympiska resultaten hänvisar Vidar till sin tidigare bok, Svenska Olympiska Skidguld.

Samtliga böcker kan beställas direkt av Vidar Martinell, Myrstigen 4, 153 36 Järna, tel 08 - 55171384.

Jätten, olympier och klubbmästare

Stockholms Idrottshistoriska Förening har givit ut sin tredje skrift: "104 Idrottsledare i Stockholm". En av dem är SOFs klubbmästare Carl Erik Eriksson och så här beskriver man honom:

Han brukade kallas "Bonden från Ekerö". Bodde i Kungsåra längst ut på Svartsjölandet där han har ett jordbruk. I bobvärlden kallas han för Jätten.

Den 13 januari 1957 åkte Carl Erik Eriksson för första gången i en bobsleigh. Innan hade han mest tävlat i friidrott och skidor. Han drabbades av bobsleighfebern under en vistelse i Garmisch-Partenkirchen i Tyskland - där han var för att åka störtlopp. Samtidigt pågick det bobtävlingar och folk ramlade ur ideligen och det blev tunt med deltagare till slut. "Jätten" fick erbjudandet att hoppa med. Och på den vägen blev det, som det brukar heta.

Lyfte halva bobben ensam - därav namnet "Jätten"

Namnet "Jätten" fick han vid ett tillfälle i just Garmisch-Partenkirchen när han ensam lyfte halva kälken. Sedan har det hängt med.

Hemma i Sverige fanns det dock inte så många klubbar att välja på. Men han tog kontakt med Djurgården, som visserligen redan hade aderton sektioner, men kunde tänka sig även en nittonde.

"Jätten" hade från början tänkt sig att bli fotbollsspelare, men karriären stoppades av att han slog sönder ena knäet.

Han valde i stället lerduveskytte och under ett år brasade han av inte mindre än 12 500 skott.

Calle har självfallet flera svenska mästerskap i bobsleigh. 1965 vann han ett av dem uppe i Hammarstrand sedan han själv hyrt banan en hel vecka för att träna. Han var också en period ordförande i Djurgårdens IFs bobsektion.

Carl Erik är en märklig man läste vi i en tidningsartikel. Många gånger brukar det vara problem att intervjua aktiva och ledare, men inte Calle! Ge honom bara ett ledord och han sköter sedan resten.

Egen träningsbana på gården

Det var Calle som började använda friidrottare i bobs-

leigh i mitten av 1970-talet. Han använder utpräglade sprinters, eftersom explosiviteten i starten i bobsleigh är viktig.

Grannarna ute på Svartsjölandet hörde ibland ett gorillaliknande vrål över Svartsjölandet.

Det var Eriksson och hans pojkar som tränade starter i banan på hans tomt.

Han gör också allt för sina bobåkare. Vid ett tillfälle fick han ett stipendium på 5 000 kronor "för att förkovra sig i utlandet".

Det blev 14 dagars träning i Österrike inför ett mästerskap. Sådan är han, bonden från Svartsjölandet.

Bobsleigh har ju alltid betraktats som den svenska idrottens lilla askunge. Det finns faktiskt inte en enda riktig bobban i landet. Det närmaste man kan komma är rodel(!)banan i Hammarstrand. Men den är för kort för internationella bobsleightävlingar.

Eriksson skötte Kungsberga gård med 230 tunnland odlad mark - ensam. Med skog, såg och verkstad. När han inte tränade eller tävlade bob vill säga.

Nästan lika känd som Stenmark

Carl Erik är nog mera känd i utlandet än hemma. Inför OS i Innsbruck 1976 gjordes en undersökning bland österrikarna. Inte mindre än 98 procent visste vem Ingemar Stenmark var. Men hela 72 procent visste också vem bobåkaren Carl Erik Eriksson från Sverige var. Och det var nästan mer smickrande.

Att tävla i bob betraktas inte som helt riskfritt. Världens olika mer eller mindre livsfarliga bobbanor har gett sina spår även hos "Jätten". Åtta vådliga vurpor har det blivit genom åren - vilket gett bl a nyckelbensbrott - och massor med misslyckanden, som det stod i en karaktäristik.

Guldmedaljör omkom i bilolycka

Boxaren Bekzat Sattorchanov från Kazakstan blev nationalhjärte efter OS i Sydney där han tog guld i 57-kilos klassen. Men han fick inte njuta av detta länge. På nyårsaftonen omkom han i en bilolycka. Han körde av vägen. Två andra personer i bilen klarade sig oskadda.

Nio timmars brottning

Brottaren Anders Ahlgren har skrivit OS-historia. Vid OS i Stockholm 1912 vann han fem matcher på fall och hade ingen förlust men fick ändå bara silver. På den tiden gällde det att lägga motståndaren på rygg och man kunde inte vinna på poäng. Han tävlade i 82,5 kilos klassen. Vid OS i Stockholm vann han fem matcher på fall. I finalen mötte han sedan finländaren Ivar Böhling. Arenan var Stockholms Stadion och solen sken även denna dag under den sk solskensolympiaden. Matchen höll på i nio timmar utan att någons axlar pressades ner på mattan. Matchen bröts då och båda fick silvermedaljer. Han var 40 år när han deltog i sin sista landskamp och vid 47 års ålder deltog han i Malmös lag i fyrstads. Han tävlade för GAK Enighet i Malmö.

Pierre de Coubertin

Baron Pierre de Coubertin kom från en ytterst konservativ, religiös och rojalistisk adelsfamilj i Frankrike. Ägnade sig åt juridik och gick på en elitskola som inträdesport till statlig förvaltning. Hans passion var emellertid fostran av ungdom. Han ansåg att det franska undervisningssystemet var förlegat och fick efter besök i England inspiration till att reformera det efter engelskt mönster, särskilt när det gällde införande av kroppsövningar och idrott.

I samband med världsutställningen i Paris 1889 arrangerade han en kongress för fysisk fostran, där han mötte svensken Viktor Balck, som ledde den svenska gymnastiktruppen på 52 man. På ett regeringsuppdrag studerade de Coubertin skolor och universitet i USA.

I samband med att franska centralorganisationen för idrott, som han ledde, firade sitt 5-årsjubileum lanserade baronen tanken på ett återupprättandet av de olympiska spelen. Han var fast övertygad om att internationell idrott kunde tjäna fredstänkarna. Han kämpade i hård motvind, men hade stöd av bl a USA för att bilda Comité International des Jeux Olympiques, som den hette d v s IOK.

De Coubertin stred helhjärtat för sina idéer, men lät sig inte väljas till ordförande vid bildandet 1894, utan föreslog greken Vikelas eftersom de första spelen skulle hållas i Aten 1896.

Hans korrespondens var enorm. Han skrev böcker,

gjorde utredningar för staten, höll föredrag och finansierade IOK med egna medel tills han var mer eller mindre ruinerad. Under Första världskriget lämnade han för några år IOK, eftersom han inte ansåg det förenligt med IOKs neutralitet att han tillhörde en av de krigförande nationerna. (Till ersättare utsåg han schweizaren Godefroy de Blonay, som upprätthöll presidentskapet till 1919. Denne gjorde ytterligare en kort interimistisk period som president, nämligen från de Coubertins avgång 1925 till Henri de Baillet-Latours tillträde samma år.)

Baron de Coubertin såg till att IOK flyttade till Lausanne - officiellt skedde det 1922. Antagligen gjorde han sitt livs misstag när han föreslog inrättandet av IOKs exekutiv (eftersom han en längre tid befann sig i Sydamerika) 1921. Han bästa vän Godefroy de Bloney styrde och ställde så att de Coubertin kände sig "överkörd". Han flyttade 1922 till Lausanne där han ägnade sig åt pedagogiska frågor och skrev vetenskapliga artiklar. Han avgick som president i Prag 1925 och höll sig i skymundan resten av sitt liv, styrande med det olympiska museet i Lausanne. Sista gången har var med vid ett OS var 1924 och han avstod från att närvara i Berlin 1936, där han dock i en grammofoninspelning talade till deltagarna.

De sista åren framlevdes i bitterhet och besvikelse innan han avled på en parkbänk i Genève, där han utsetts till hedersmedborgare. Han ligger begravd i Lausanne, men han hjärta är bevarat i ett monument vid berget Kronion i Olympia i Grekland.

Så beskrivs Pierre de Coubertin av SOF-medlemmen Wolf Lyberg i Strömbergs praktverk "Århundradets största Sportprofiler".

Satsning som gav resultat

Norge satsade stort inför OS i Lillehammer 1994. Ett resultat av den satsningen blev Kjell André Aamot. Han vann guld i Super G. Han har sedan hamnat på pallen i alla de alpina disciplinerna utom störtlopp i VM och världscupen. Han tränas av sin far Finn.

Även i längdskidspåret gav det resultat. Thomas Alsgaard är beviset. Han är tekniskt nästan fulländad. Han vann OS-guld på 30 kilometer och silver i stafett. Han var inte så noga med kosten. Sk skräpmat som hamburgare och liknande var vanligt som lunch.

Presentation av några starka olympier

Putte Kock

Putte Kock var mångsidigt begåvad och hade gott handlag med det mesta. Redan vid unga år betraktades han som ett musikaliskt underbarn. Han hade lätt för sig i skolan och blev i Norra Latin lärarnas gunstling.

Även idrott hade han lätt för. Han var landslagsman i bandy. Landslagsmässig i ishockey, tennis, bowling och curling utan att lägga ner nämnvärd träningsdos på dessa idrotter. Men det var fotbollen som blev hans öde. När han stod på topp tvang en felbehandling av en knäskada honom att för alltid sluta med fotbollen. Som kompensation sökte han sig till ett annat spel, bridge. Det började som en hobby och blev sedan ett yrke. Tillsammans med sin partner Einar Werner blev han både svensk mästare och europamästare och startade Stockholms Bridgesällskap.

Han blev A-student i Norra Latin, gick igenom Handels, studerade trävarubranschen utomlands och blev reserv-officer. Senare sportjournalist och bridekrönikör.

Putte blev underbarn med violin och piano men även i fotboll. I den sporten skapade han stadens bästa juniorlag tillsammans med Gunnar Galin i AIK. I maj 1919 hade han sin underbara vecka. Först tog han studenten. Kom ut i smoking och lackskor och passade på att smeka in några straffsparkar, stolpe och in på den berömda skolgården vid Norra Bantorget.

Tre dagar senare fick han debutera i AIKs A-lag i en match mot tyska Nürnberg och gjorde det så bra att han direkt togs ut i landslaget mot Finland. Där gjorde han stor succé och sköt alla tre svenska målen. Sedan gick det av bara farten och han blev stor publikfavorit på sin vänsterkant. Han kunde göra allt med bollen och fötterna men han nickade i stort sett aldrig. Han hade haft en hjärnskakning och var rädd för att nicka.

Han fick sedan delta i det svenska laget vid OS i Paris. Den intressanta kedjan bestod av Kock-Keller-Kaufeldt-Rydell-Brommesson. Det blev sensationellt brons för laget och Putte hamnade i världslaget.

Ett år senare under en träning small det till i hans knä i Paris - en läkare i Frankrike hade helt felbehandlat Puttes knä och när han kom hem till Sverige fick han sin dom - aldrig mer fotboll. I fortsättningen blev det mest bridge men han blev även ledare i fotboll inte i AIK utan i Djurgården.

1943 efterträdde han Gurra Carlsson som UK-ordfö-

rände. Den posten hade han i 12 år och han saknade inte framgångar, OS-guld i London 1948, VM-brons i Brasilien 1950 och OS-brons i Helsingfors 1952.

Det blev många framgångar för Putte och han var en mycket populär UK-chef.

John Akii-Bua

Hans specialitet var 400 meter häck. Uganda var hans nation. Han vann sensationellt 400 meter häck 1972 i München. Han vann otippad och sprängde drömgränsen 48 sekunder. I mål såg han helt oberörd ut. Han gjorde ett ärevarv och klippte alla häckarna en andra gång helt obesvärad med ett leende på läpparna. Det var givetvis världsrekord och han tippades allmänt kunna gå under 47 sekunder. Han tillhörde världseliten ytterligare fyra år med 1976 bojkottade afrikana OS och han fick inte tillfälle att försvara sitt OS-guld och kanske gå under 47 sekunder. Sedan tog idrottssatsningen slut på grund av den politiska oron i landet.

Agneta Andersson

Agneta är Sveriges framgångsrikaste kvinna i OS. Hon tog dubbelt guld i Los Angeles 1984 och i Atlanta 1996 blev det guld igen. 1984 blev det guld i K1 och K2 samt i K2 1996. Silver blev det i K4 1984 och i K2 1992. I K4 har det också blivit två brons 1992 och 1996. På meritlistan finns också VM-guld, VM-silver och VM-brons samt 43 SM-guld. Tillsammans med Susanne Gunnarsson fick hon Svenska Dagbladets bragdmedalj 1996.

Vid OS i Atlanta var hon 35 år. Efter OS 1992 flyttade hon till Australien till sin fästman Martin Hunter i Melbourne.

OS K 2 500 meter i Atlanta blev dramatiskt och först på sista metern kunde svenskorna avgöra och slog favoriterna från Tyskland Fischer/Portwich. Ännu mer sensationellt var det då det svenska paret flera gånger uppträtt i offentliga gräl med varandra. Men förbundskaptenen lyckades ena de två med OS-guld som resultat. Vid 37 års ålder tog hon sitt senaste SM-guld för Karlskoga. I landslaget kom hon tillbaka som assisterande förbundskapten till Martin Hunter.

Bernt Johansson

Guldet i Montreal ledde till en proffskarriär men han tröttnade och 1981 var det färdigtävat. Sedan blev han elitmotionär och tillhörde de 100 bästa i Stockholm Maraton och Lidingö-loppt.

1990 inledde han en ny elitkarriär. Brodern Stefan, cykelhandlare, övertalade Bernt att prova på mountainbike. Bernt tänkte till på detta och vann så gott som allt i Sverige. 1992 blev han halvproffs. Även nu händer det att han ställer upp i MTB-tävlingar. Detta och Vätternrundan är de mål han har för sina träningar. Efter den aktiva karriären blev han konsu-

lent på Cykelförbundet och sedan förbundskapten.

Hjallis Andersen

Hjallis Andersen dominerade skridskosporten 1950-52 och tog tre OS-guld till Norge vid OS i Oslo 1952 på 1500, 5000 och 100 000 meter. Han slog dessutom fyra världsrekord och vann tre EM och tre VM.

På 10 000 meter i OS i Oslo var han överlägsen, 25 sekunder före silvermedaljören holländaren Broekman och ytterligare sex sekunder före bronsmedaljören, SOF-medlemmen Carl Erik Asplund. Vid OS i Squaw Valley 1960 var Hjallis svensk tränare och gladdes åt Kjell Beckmans bronsmedalj på 10 000 meter.

Ivan Ballangrud

En av skridskosportens främsta olympier och en stor stjärnan i Norge var Ivar Balangrud. Han tog fyra OS guld. 1928 vann han 5 000 meter och 1936 tre guld, 500, 5 000 och 10 000 meter. Han har dessutom fyra EM-guld och fyra VM-guld. Fem världsrekord noterades han också för.

Han deltog i 26 internationella mästerskap, det sista vid 35 års ålder. OS 1936 i Garmisch-Partenkirchen var hans stora mästerskap. Förutom de tre guldmedaljerna tog han även ett silver på 1 500 meter. Efter sin aktiva tid blev han sporthandlare.

Christian d'Oriola

Fransmannen anses vara den främsta florettfäktaren någonsin. Han vann OS-guld individuellt 1952 och 56, silver 1948 samt OS-guld i lag 1948, 52 och 56. Han slog igenom som 17-åring vid VM 1947. Han vann då två VM-guld. På grund av njurproblem tvingades han stå över två VM. Han var en tekniskt fulländad fäktare, man också aggressiv med strålande timing.

Erik och Vilhelm Carlberg

Tvillingarna Carlberg tävlade i skytte, gevär och pistol. Tack vare detta tvillingpar blev OS i Stockholm 1912 vårt mest framgångsrika OS i skytte. Vilhelm tog 1912 tre guld i miniatyrgevär 25 meter individuellt och i lag, samt i duellpistol 30 m lag. OS-silver tog han också i individuell silhuett-pistol 1924 och i miniatyrgevär lag 1908. Dessutom tog han brons i duellpistol 25 m 1906.. Brodern Erik ingick i lagen 1908 och 1912.

Tvillingarna var inte enbart duktiga skyttar. De var även framstående i gymnastik och fäktning. Vilhelm ingick i gymnastiktruppen 1906 och var sekreterare och ledare för

gymnastiktävlingarna 1912. Erik tävlade vid OS 1912 även i lagvärja.

Jack Beresford Jr

En roddare från Storbritannien, som har fem roddmedaljer i OS i lika många OS. Guld i singelsculler 1924, guld i fyra utan styrman 1932 guld i dubbelsculler 1936, silver i singelsculler 1920, och i åtta med styrman 1928. Även hans far var en duktig roddare. Jack var en duktig allroundroddare. Sin sista seger tog han som 40-åring och om inte världskriget kommit hade han förmodligen varit med i ett sjätte OS 1940 och kanske tagit ytterligare en medalj.

Michael Burton

En långdistanssimmare från USA som vann OS-guld 1968 på 400 m och 1500 m fritt. 1972 var Rick Demont favorit på 1500 m men han diskades på grund av doping. Han hade tagit en astmamedicin som innehöll efedrin. Detta gjorde att Burton kunde vinna 1500 m även 1972. Burton skadades som 13-åring och beordrades simning som terapi och åtta år senare vann han OS-guld och slog världsrekord på 1500 m.

Heike Drechsler

Östtysk friidrottare med längdhopp och sprint som specialitet med en lång karriär. I längdhopp vann hon OS-guld 1992 och 2000 samt kom tvåa 1988. På sprintsidan blev det blev det två OS-brons 1988 på 100 m och 200 m. Hon slog även världsrekord i längdhopp och på 200 meter.

Heike var också den som slog Marion Jones i hennes långa segerrad vid världscupen i Johannesburg. I längdhopp har hon över 400 segrar och vid sidan av OS-medaljerna flera EM- och VM-medaljer. Hon var mycket mångsidig och började som mångkampare och blev juniorvärldsmästare 1981.

Hon har gift sig med sin tränare och fick sonen Toni 1989.

Kay Bluhm

Kay Bluhm bildade på 90-talet världens bästa K 2 par tillsammans med Torsten Gutsche. De representerade DDR. Det blev fem OS-medaljer, tre guld, K2 500 meter 1992 och 96, K 2 1 000 meter 1992. Ett silver K 2 1000 meter 1996, och ett brons K 4 1 000 meter 1988. 14 VM-medaljer varav sju i guld.

Han började tävla tidigt och nådde stora framgångar i ungdomspartakiaden 1983.

Kay Bluhm slutade efter OS i Atlanta medan Torsten fortsatte att plocka medaljer även efter Atlanta.

Bröderna Fåglum

De fyra Fåglum-bröderna, Gösta, Sture, Erik och Tomas Pettersson, skrev in sig i den idrottsliga världshistorien när de torsdagen den 31 augusti 1967 vann VM i lagtempo i holländska Heerlen. Det hade aldrig tidigare hänt - i någon idrottsgren - att ett lag bara bestående av bröder, vunnit en VM-titel.

Den här triumfen var en skön revansch för bakslaget vid VM i Köln året innan. Det var 1966 som Fåglumkvartetten blev intakt i lagtempolandslaget. Då var minstingen Tomas, flygfärdig 19 år gammal.

Den 24 juli 1966 körde kvartetten för första gången tillsammans. Det var landskamp mot Danmark i Varberg och "Fåglumarnas" segermarginal blev 4,18 min. En vecka före VM avgjordes NM i nordiska Löreskog. Sverige vann med 4.20 min före Danmark.

Men det blev inget guld vid VM det året. Sture vurpade efter 17 km och skadade bakhjulet. Men brydde sig inte om att byta det. Efter 30 km var olyckan framme igen. En trasig eker i Stures bakhjul innebar tvärstopp och en ny vurpa. Nu fick de tre övriga fortsätta på egen hand och fick nöja sig men en sjätte plats, men det sved naturligtvis i brödernas hjärta när Danmark - som man utklassat en vecka tidigare - tog guldet!

Vid VM-loppet i Holland vann brödrakvartetten med 16 sekunder före Danmark. Prisutdelningsceremonien blev ett stycke idrottshistoria. Fyra bröder Pettersson från Vårgårda i Västergötland klev sakta, eftertänksamt upp på den översta prispallen.

Fyra bröder Pettersson från Vårgårda makade sig samman på den översta prispallen, guldtabureten. VM-medaljerna i band hängdes kring deras halsar och fyra regnbågsfärgade världsmästartröjor drogs utanpå de svenska blå-gula.

Där stod de på prispallen, fyra bröder Pettersson från Vårgårda i Västergötland, som med ens blivit världscelebriteter. De stod där i blickfånget och strålkastarljuset inför en hel världs stumma beundran över den fantastiska bedrift de utfört.

Ceremonien tog slut och fyra bröder Pettersson från Vårgårda i Västergötland hoppade ner från prispallen. Det var denna dag som de blev berömda. Världsberömda!

Ny VM-titel i Uruguay

Mellan 1966 och 1969 körde bröderna 14 lagtempolopp

tillsammans. De försvarade sin VM-titel i Montevideo i Uruguay 1968, då segermarginalen blev 6,32 min till Schweiz, och tog sin tredje raka titel i tjeckiska Brno 1969 med en differens av 1,45 min till Danmark.

Efter det oturliga VM-loppet i Köln 1966 förlorade Fåglum-bröderna bara ett enda lagtempolopp - olyckligtvis kom bakslaget vid OS i Mexico City 1968, där Holland, anført av blivande proffsstjärnan Joop Zoetemelk, vann med marginalen 1,37 min.

Fyra år tidigare hade Gösta, Sture och Erik tillsammans med Sven Hamrin från Hämösand tagit brons vid OS i Tokyo, men ingen av Fåglum-bröderna fick uppleva den olympiska segerkänslan. Det hade de varit värda.

Gösta tog individuell medalj i Mexico City

Gösta tog ännu en olympisk medalj i Mexico City. Bland 156 startande från 47 nationer blev han bronsmedaljör i landsvägsloppet öven 18 mil, bara slagen av italienaren Pierfranco Vianelli och dansken Leif Mortensen.

Bröderna var och förblir unika. De hade det beviljat i så måtto att de kunde träna tillsammans praktiskt taget varje dag. Varje träningspass blev som en tävling. De matchade varandra i ursinnigt tempo, dag efter dag, månad efter månad, år efter år.

Gösta var den självskrivne kaptenen, dirigenten och domptören. Han hatade att förlora. Han överförde den mentala segerinstinkten till sina bröder.

Fåglum-brödernas lagtempokörning på cykel var en lika skön konst som när en världsberömd pianists händer smeker över klaviaturen. Allt var formfulländat för denna mänskliga fyrtaktsmotor, vars cylindrar sällan eller aldrig kom i otakt

En för alla, alla för en

Dessa säregna bröder var i hög grad sina egna lyckans smeder. Egentligen har de bara sig själva att tacka för framgångarna, framgångar som de nådde genom att skoningslöst plåga sina kroppar i ur och skur, i träning och tävling, efter ett program som få idrottsmän i världen torde ha underkastat sig.

Fåglumarnas otroliga laganda - alla för en och en för alla - var fantastisk att skåda. Lojaliteten mellan bröderna var hundraprocentig.

Det var fyra märkliga bröder, dessa Pettersöner från Vårgårda i Västergötland. Var för sig så olika till temperament och läggning, men en synkroniserad enhet när de uppträdde på tävlingsbanan.

Bröderna Fåglum var fullfjädrade artister inom sitt gebit.

T HURE PETERSSON

Bröderna Fågglum som personer

Gösta Pettersson vann 199 lopp under sin amatörkarriär. Han tog hem 13 stora proffssegtrar. Inte i ett enda lopp gjorde han den obligatoriska segergesten med höjd högerhand. Varför?

- Jag var liksom inte den typen, säger han. Det räcker med den inre glädje jag kände när jag vann ett lopp. Det fanns ingen anledning att spela för galleriet!

Gösta Pettersson är Sveriges främste cyklist genom tiderna. Det lär dröja innan han petas ned från den pedistalen. I "Stora Grabbars" tabell har han 151 poäng. Det fordras 10 poäng för att nå den åtråvärda utmärkelsen. Broder Erik parkerar på andra plats med 94 poäng.

Gösta skulle fylla 30 år det år han debuterade som professionell, 1970. Vid den åldern brukar de flesta fundera på att lägg av med den aktiva idrottsutövningen. Anbud hade inte saknats, men Gösta ville avvakta tills bröderna var flygfärdiga. Då slog hela kvartetten till.

Gösta skapade sig en position som kapten och förespråkare i alla stall som han representerade. Etapploppen var hans styrka.

- Jag satsade nästan enbart på etapplopp, påpekar Gösta. Det passade mig. Jag var hyfsad tempoåkare och det var inte många som körde ifrån mig i bergen. De tävlingar jag blev tvåa efter Eddy Merckx - och det var många! - räknar jag nästan som segrar. Under mina proffsår stod ju Merckx på toppen och var nästan oslagbar.

På den 18e etappen i Giro d'Italia 1971 övertog Gösta ledartröjan från italienaren Claudio Michelotto. Två dagar med tre etapper återstod. Avslutningsetappen var ett tempolopp till i den klassiska Vigorelli-velodromen i Milano.

Dansken Ole Ritter vann etappen men det var den sist startande, den 30-årige svensken Gösta Pettersson, som de 20 000 åskådarna väntade på.

Han dök upp vid infarten till velodromen, ackompanjerad av ett skyfallsliknande regn, allt medan blixtnar skar genom luften och åskan sände ut sina tordönssmällor med korta intervaller. Salut för segaren!

Gösta blev den sjätte utlänningen som lyckades vinna Giro d'Italia. Han gjorde det utan att vinna en enda etapp. Gösta körde inte för att glänsa och vinna enstaka etappsegrar. Med sitt nordiska iskalla lugn inriktade han sig hela tiden på totalsegern. Den cyklist som vinner 7e eller 17e etappen är stjärna för en dag. Den som tar hem slutsegern i Giro d'Italia blir för alltid inskriven i cykelsportens historiebok med guldkrift.

Gösta Pettersson vann Giro d'Italia därför att han var loppets

överlägset bäste cyklist, genom sin rutin och bergsklätteringsförmåga, men framför allt genom sin fältherreblick. Han höll ständigt ögonen på utbrytningsvilliga konkurrenter. Inte för en sekund släppte han av på den bevakningen.

Gösta var som en datamaskin när det gällde att hålla reda på var den eller den konkurrenten låg i sammandraget. Han hade hela tiden totalbilden klar för sig. Han släppte gärna iväg cyklister som var så långt distanserade att de inte hade någon chans i sammandraget, men sina farligaste konkurrenter lät han aldrig löpa.

Styrkemässigt var Sture den svagaste länken i brödrakvartetten, men han hade en förmåga att plåga sig som ingen annan. Ofta körde han över sin förmåga, som vid lagtempoloppet vid Nordiska Mästerskapen i Malmö 1964. Då körde Gösta, Sture och Erik tillsammans med Bengt Jansson, Uppsala. Denne släppte när det var 23 kilometer kvar. 12 km före målet började Sture att köra i sicksack på vägen. Gösta såg hur det var fatt, lyckades få tag i hans tröja, bromsade upp och stannade. Sture hade svimmat på cykeln av ansträngning, denna kokheta juldag. Han fördes till sjukhus behandlades med syrgas, kvicknade snart till och fick till synes inga sviter av kollapsen.

Under de tre år i slutet av 60-talet, då Fågglum-bröderna blev världsmästare med tre raka VM-titlar i lagtempo var Sture påpiskaren nr 1. Han sviktade aldrig när det gällde något stort.

Sture var den i brödrakvartetten som var mest utåtriktad. Han hade glimten i ögat, var utrustad med en underbar humor och kände djupt för sina medmänniskor.

Vid midsommartid 1983 avled Sture utan föregående sjukdom. Förmodligen var det ett brustet blodkärl i hjärnan som ändade hans liv.

Erik eller "Rödtoppen" som han kallades på grund av sitt röda hårsvall, debuterade samtidigt som Gösta. Det var vid Augustiloppet i Borås 1958.

Erik vann bara ett litet GP-lopp under sin två proffsår i Italien.

- Vi kom ner i ett väldigt getingbo, säger han. Det var inte lätt att vinna några tävlingar. Alla var bra uppför och i spurten var jag chanslös mot sådana raketer som Mario Basso, Patrick Sercu, Franco Bitossi och Roger de Vlaeminck för att nämna några.

När proffsbasarna ville sänka Eriks lön med en miljon lire (ca 8000 kr) om han skulle få kontrakt för 1972 så gick han inte med på det och flyttade hem.

- Jag var ändå den av oss bröder som tjänade mest, säger Erik med ett skratt. Var man i Italien behövde man

inte skatta för pengarna som man tjänade de två första åren, men det tredje året man var tvungen att betala skatt och då också för de två första åren. Det var rena förtjänsten för mig att jag slutade!

- Det var många som trodde att Tomas skulle nå de störst framgångarna när Fåglum-kvartetten skrev proffskontrakt på hösten 1969. Han var ung, bara 22 år, och hade visat prov på osedvanlig talang i den hårda skolningen som han fått inom cykelsporten av de äldre bröderna.

Visst nådde Tomas stora framgångar som yrkesåkare, men han nådde aldrig fram till den superklass som Gösta dokumenterade från sina första proffstävlingar. Hur kom det sig att Tomas slutade sin karriär före Gösta?

- Jag förbrukade hemskt många mil tillsammans med de andra bröderna, säger han. Skillnaden var bara att jag var några år yngre. I princip var jag med om hela karusellen.

Men i dag ångrar Tomas att han inte stannade kvar som yrkesåkare ytterligare några år.

- Jag hade ju aldrig haft ett vanligt arbete innan jag blev proffs. Man trodde att livet var att man fick gå och lata sig sedan man slutat att cykla. Man var naiv och trodde att alla människor var fria för det mesta och hade det så himla bra. Men jag fick veta annat....

Åren som man hade i Italien kommer aldrig igen!

THURE PETTERSSON

Fakta om Fåglum-bröderna

Gösta. Född 23.11. 1940.

Klubbar: Alingsås CK 1958, Fåglums CK 1959-61, Vårgårda CK 1962 - 69, IK Ymer 1975, Kungälv CK 1976-78, CK Master 1979-81, Alingsås CK 1982, Kungsbackacyklisterna 1983-85, Vårgårda CK 1986, Proffsstall: Ferretti 1970-72, SCIC 1973, Magniflex 1974.

Meriter: Amatör: Guld i VM i lagtempo 1967-68-69, Silver i OS i lagtempo 1968, Brons 18 mil VM 1964, Brons 18 mil i OS 1968, Brons OS i lagtempo 1964, VM i lagförföljeslopp 1968, 1a Tunisien Runt 1964, 1a i 6-dagarsloppet 1967-69, 1a Marocko runt 1967, 1a England Runt 1968, 1a GP d'Annaba 1969, 1a Algeriet runt 1969, 3a Tour de l'Avenir 1969.

Proffs: Giro d'Italia 6-1-6-13-10 1970-74, 3a Tour de France 1970, 1a Romandiet Runt 1970, 2a Paris - Nice 1971, 2a Sardinien Runt 1971, 2a Catalanska veckan 1971, 2a Schweiz Runt 1974, 3a Sardinien Runt 1973, 3a Tirreno - Adriatico 1973, 1a Trofeo Baracci 1970, 3a Världscupen 1971 och 3a Milan - San Remo 1971.

Sture: Född 30.9 1942 Avled 26.6 1983

Klubbar: Fåglums CK 1960-61, Vårgårda CK 1962-69. Proffsstall: Ferretti 1970-72.

Meriter: Amatör: Guld VM i lagtempo 1967-1968-1969. Silver i OS i lagtempo 1968, Brons i OS i lagtempo 1964, Guld i NM i lagtempo 1963-64-66-67-68-69, Seger i SM 50 km tempo 1965, Proffs: 51a i Giro d'Italia 1971, 77a i Giro d'Italia.

Erik: Född 4.4.1944.

Klubbar: Alingsås CK 1958, Fåglums CK 1959-61, Vårgårda CK 1962-69, Stockholms CK 1972, IK Ymer 1973-75, Proffsstall: Ferretti 1970-71.

Meriter: Amatör: Guld i VM lagtempo 1967-68-69, Brons 18 mil i VM 1968, brons i VM i lagförföljeslopp 1968, Silver i OS i lagtempo 1968, Brons i lagtempo i OS 1964, Seger i NM 18 mil 1963 och 1969, Seger i Randers tredagars i Danmark 1965, seger i GP d'Annaba 1968, Seger 18 mil SM 1967, Proffs: 5a Romandiet Runt 1971, 6a Paris - Nice 1971, Seger Poängtröjan Paris - Nice 1971

Tomas: Född 15.5.1947

Klubbar: Fåglums CK 1959-61, Vårgårda CK 1962-69, Kungsbackacyklisterna 1982-84, Proffsstall: Ferretti 1970 - 72, SCIC 1973.

Meriter: Amatör Guld i VM i lagtempo 1967-68-69, Silver i OS i lagtempo 1968, Brons i VM i lagförföljeslopp 1968, Seger i Göteborgs 3-dagars 1968. Proffs: Coronastafetta 1970, seger i Trofeo Baracchi 1970, Seger i etapp 6 i Romandiet Runt 1971, Seger etapp 1 och 6 i Tirreno Adriatico 1972, 2a Trofeo Baracchi 1971, 2a GP Prato 1970, 3a Giro de Lazio 1970-71-72, 3a Tirreno - Adriatico 1972, 3a Apulien Runt 1972, 3a GP Lugano 1970, 31 GP Castrocara - Forli 1971, 3a i Trofeo Baracci 1972, 36a i Tour de France 1970, 41a i Giro d'Italia 1972.

SOF rättar Herman Lindqvist

Herman Lindqvist är en populär författare och hans böcker säljs i stora upplagor. SOFs sekreterare Kim Bengtsson har läst och granskat hans senaste bok och upptäckte många felaktigheter i den. Därför har SOF tillskrivit författaren och infört en insändare i DN och Aftonbladet med våra synpunkter och brevet och insändaren i förkortat utförande lyder så här:

“Med stor glädje har jag läst Historien om Sverige, och sett den som ett förträffligt och roande sätt att öka kunskapen om vår historia. När jag nu i “Drömmar och verklighet“ hittar ett avsnitt om de olympiska spelen i Stockholm blev jag glatt överraskad över att de olympiska spelen ansågs

fylla en plats i en historisk skildring om Sverige.

När jag läst avsnittet var jag dock mindre tillfreds, eftersom avsnittet vimlar av felaktigheter. Jag tar mig friheten att påpeka dessa med förhoppning om rättelser i kommande upplaga.

Påståendet i näst sista stycket på sidan 60 att spelen på grund av politiska spänningar flyttades från Berlin till Stockholm saknar helt verklighetsbakgrund. Berlin skulle varit värd för spelen 1908 men avstod då spelen till Rom, som sedan avsåde sig arrangemanget, varför spelen hamnade i London. Inför 1912 var Berlin och Stockholm de enda kandidaterna till spelen. Värdestaden utsågs av Internationella Olympiska Kommitténs (IOK) kongress 1909. Den tyska organisationskommittén var då i det närmaste handlingsförlamad sedan dess ordförande avlidit, och dessutom saknade man ett Olympiastadion, varför man avstod sin kandidatur. Stockholm var därför den enda sökande och erhöll följaktligen spelen.

Påståendet i sista stycket på sidan 60 att Sverige kom tvåa i Aten efter USA är också felaktigt. Vid spelen 1896 hade Sverige endast en representant, Henrik Sjöberg som i höjdhopp nådde sin bästa placering med en fjärde plats. I medaljligan är Sverige alltså inte alls representerat. USA vann visserligen flera guldmedaljer, med Grekland tog flest medaljer och betraktas nog därför som segrare i den officiella nationskampen. Om författaren med Aten avser extraspelen 1906 hade Sverige en större trupp, som tog flera medaljer men totalt blev vi inte heller där tvåa och USA vann inte heller där nationstävlingen, det gjorde Frankrike. Om man endast räknar friidrotten var dock USA där etta före Sverige.

På sidan 64 finns ett antal tveksamma påstående. Enligt den officiella redogörelsen för spelen låg roddstadion också i Djurgårdsbrunnsviken. Inga tävlingar i bergsbestigning eller jakt skedde i Stockholm. Avsikten var att utdela pris till den bergsbestigare respektive jägare som under tiden 1908 till 1911 utfört den sportsligt mest framstående prestationen. Kommittéerna för dessa tävlingar infortrade rapporter från ett stort antal länders organisationer, men kom vid en bedömning fram till att det var omöjligt att värdera olika prestationer ur ett sportsligt perspektiv och förslog, att "grenarna" borde utgå och att inga medaljer skulle utdelas. Några medaljer utdelades alltså inte i Stockholm. Bergsbestigning kvarstod dock på det olympiska programmet och guldmedaljer utdelades 1924, 1932 och 1936. Jakt, som medtagits på initiativ av de Coubertin, har jag inte kunnat återfinna i senare spel. Löpande hjort gäller ej jakt utan skjutning på tavlor som rör sig efter en given bana. Denna gren finns fortfarande kvar, men nu med annan måltavla och under namnet Viltmål. Tävlingarna i löpande hjort ägde rum på en specialordnad skjutbana på Rellenhill vid Råsunda.

I tävlingarna var mycket riktigt de svenska skyttarna mycket framgångsrika.

Brottningsmatchen på nio timmar, finalen i mellanvikt B, förklarades oavgjord och ingen guldmedalj utdelades utan båda tilldömdes silver. Det låter visserligen bra att förlorarens axlar pressades i mattan, men så var alltså inte fallet.

Bildtexten på sidan 65 är också oklar. Vid OS 1912 genomfördes, i kula, diskus och spjut, tävlingar både med bästa hand och sammanlagt med vänster och höger hand. Bilden visar pristagarna i kulstötning bästa hand. Sammanlagt bytte guld- och silvermedaljörerna plats och bronsmedaljen togs där av finnen Niklander.

Uppgiften om att 17 000 kronor insamlades till Lazaros efterlevande är också väl tilltagen. Den officiella rapporten anger siffran 14 000. Lanzaro avled dagen efter tävlingarna på Serafimerlasarettet. Någon uppgift om att en böhmisk löpare också fördes dit har ej påträffats.

Uppgifterna på sidorna 369 och 371 måste också ifrågasättas, placeringarna och poängen avser totala medaljpoäng i vinter- och sommarspelen 1936. I Berlin var Tyskland etta med 180,5 poäng före USA med 124. Sverige belade i Berlin en delad sjätte plats med 37 poäng. Det bör kanske också noteras att poängen för 1936 beräknas endast för medaljörerna, medan poängen 1912 räknas för de sex bästa. Siffrorna är därför ej direkt jämförbara.

Jag ser det vidare som inkonsekvent att meddela olympiska anknytningar för många av personerna, speciellt de med angiven anknytning till nazisterna, men att ej ange Ernst Linder, omnämnd på sidan 42, tog ett av de ryttarguld i Paris 1924 som på sidan 386 redovisas i samband med Munck.

Det är omöjligt att låta bli att tänka på ett citat jag hittade för några år sedan som lydde ungefär: Det är märkligt av att alla uppgifter man själv känner till så många är felaktiga, medan de man inte har kännedom om alltid ses som riktiga! Det är verkligen synd att ett så trevligt verk innehåller så många faktafel och att läsare därigenom kan bibringas helt felaktiga nya kunskaper⁴

Soling tas bort

Om Hans Wallén inte gillar Internationella Seglarförbundet (ISAF) kan man förstärkt honom. I Atlanta seglade han i starbåt och så tog man bort den klassen. Då tog han silver. I Sydney seglade han i solingklassen/matchracing och nu tar man bort den klassen. Han har nu svårt att veta vad han skall göra.

Årets seglare. För sin OS-bronsmedalj i finnjonle har seglaren Fredrik Lööf fått utmärkelsen Årets Seglare. Vid OS i Sydney tog Fredrik den enda svenska seglarmedaljen. Fredrik har tidigare utsetts till året seglare 1994 och 1997.

Medlemsregister

LYBERG WOLF /HEDERSMEDLEM	VALHALLAVÄGEN 112	11441	STOCKHOLM	08 -	6633096
WIDLUND TURE /HEDERSMEDLEM	TORSGATAN 56	11337	STOCKHOLM	08 -	341402
ADELIN INGEMAR	SANDSTENSVÄGEN 1	43541	MÖLNLYCKE	031 -	882327
ALÅNG BO	BJURTORPSVÄGEN 37	64234	FLEN	0157-	10919
ANDERSSON KENNETH	LINDÅNGSVÄGEN 14	14131	HUDDINGE	08 -	7113619
ANDERSSON LEIF	BRUKSGATAN 33 B	61040	GUSUM	0123-	20973
ANDERSSON ÅKE	MELLANVÄGEN 2	43361	SÄVEDALEN	031 -	3409361
ANNEBRANT KAJ	HÖGBOVÄGEN 15 A	81132	SANDVIKEN	026 -	258496
ASPLUND CARL-ERIK	FÖLVÄGEN 11	17539	JÄRFÄLLA	08 -	58036125
BENGTSSON CLAES-GÖRAN	DRAKENBERGSGATAN 55	11741	STOCKHOLM	08 -	6583992
BENGTSSON JOACHIM	SKVADRONSBACKEN 21	17447	SUNDBYBERG	08 -	7331554
BERGFELDT ANDERS	BASTUGATAN 17	11825	STOCKHOLM	08 -	7020798
BJARME TED	TORDMULEVÄGEN 2 A	22735	LUND	046 -	6805614
BJÖRHAMMAR ANDERS	KÖRVELVÄGEN 10	96148	BODEN	0921-	73122
BJÖRK ROLAND	BONDEGATAN 13	54330	TIBRO	0504-	10295
BJÖRKLUND LARS-GUNNAR	SYRENVÄGEN 4A	18340	TÄBY	08 -	7681810
BLOMQVIST LEIF	HÅKAN SJÖGRENS VÄG 2E	35239	VÄXJÖ	0470-	711073
BODIN KERSTIN	KUNGSGATAN 12	64032	MALMKÖPING	0157-	20095
BORGSTRÖM ANDERS	RINGGATAN 4 B	65349	KARLSTAD	054 -	830700
BORGSTRÖM KENTH	MARKGATAN 1	29431	SÖLVESBORG	0456-	12668
BORGSTRÖM ULF	LJUNGVÄGEN 6	37300	JÄMJÖSLÄTT	0455-	50941
BOSÖNS IDROTTSINSTITUT	REKTOR	18147	LIDINGÖ	08 -	6056600
BREILAND TED	KALLSKÅRSGATAN 6	11533	STOCKHOLM	08 -	6678615
CARLSSON LARS	CARL GRIMBERGSGATAN 9	41313	GÖTEBORG	031 -	829480
CARLSSON SUNE	SKUTUDDSVÄGEN 15	13300	SALTSJÖBADEN	08 -	7173000
CARNEGREN CHRISTER	BRITTGÅRDEN 48	54337	TIBRO	0504-	10713
CLAESON GUNNAR	ARSENALSGATAN 6 A	41120	GÖTEBORG	031 -	7111170
DANNEHOLT SETH	SPÅNGA STATIONSVÄG 77	16353	SPÅNGA	08 -	7607522
DAVIDSSON ALF	ÅSEBYN, MOSSEBÄCK	67291	ÅRJÄNG	0573-	770067
DUNER ÅKE	ÖREGRUNDSGATAN 13	11559	STOCKHOLM	08 -	6622377
EKMAN ANDERS	STORGATAN 9 A	75331	UPPSALA	018 -	147040
EKSTEDT BENGT	ASPSTIGEN 6	16869	BROMMA	08 -	269972
ELMSÅTER ERIK	GÅSTGIVARGRÄND 7	18736	TÄBY	08 -	7560911
ERIKSSON CARL-ERIK	BOX 44	17904	FÄRENTUNA	08 -	56042056
ERIKSSON HANS-OVE	SANKT ANNEGATAN 23 C	61133	NYKÖPING	0155-	267126
ERIKSSON KARL-ERIK	STENHUGGARGRÄND 2	83151	ÖSTERSUND	063 -	107198
ERIKSSON KJELL	GITARRVÄGEN 28	73232	ARBOGA	0589-	13321
ERIKSSON LENNART	ODENVÄGEN 18 B	19542	MÄRSTA	08 -	59112435
ERIKSSON PEO	FÄRGAREGATAN 11	41111	GÖTEBORG	031 -	152754
ERIKSSON PER-OLOV	HÖGÅNGEN 4	44239	KUNGÄLV	0303-	48325
ERLANDSSON CARL-ERIC	NYCKELKROKEN 14	22247	LUND	046 -	149749
FALK BERT	VECKOVÄGEN 27	17762	JÄRFÄLLA	08 -	58033368
FALKENBÄCK LOTTA	HÖGALIDSGATAN 1	98135	KIRUNA	0980-	15626
FINNERS ÅKE	LUNDSBERGS SKOLA	68800	STORFORS	0550-	70088
FOLIN BJÖRN	STORÅNGENS STRANDVÄG 20	13141	NACKA	08 -	7165132
FRANTZ ALF	BERGDALA URÅSA	36014	VÄCKELSBÄNG	0470-	32085
FRÖBERG LARS-GUNNAR	AF BJERKENS VÄG 9	44334	LERUM	0302-	15917
FRÖBERG OWE	GÄMMELTORPSVÄGEN 5 B	15530	NYKVARN	08 -	55247473
FURUGREN BO	BOX 15014	20031	MALMÖ	040 -	213558
FÄLT BIRGER	VETEÄGEN 2	14568	NORSBORG	08 -	7397998
FÖRENINGEN IDROTTSARKIVET	SPRINGPOSTGRÄNDEN 3	25220	HELSINGBORG	042 -	133900
GABRIELSSON KJELL	KUNGSVÄGEN 128 B	35244	VÄXJÖ	0470-	283310
GEHLIN BENGT	SANDELSGATAN 38	11533	STOCKHOLM	08 -	6607631
GIDEN CARL	LILLÅNGSVÄGEN 91	13141	NACKA	08 -	7164996
GJERSWOLD ARNE	EKVÄGEN 11	17833	EKERÖ	08 -	56030898
GOTTFRIDSSON ROGER	BOFINKSGATAN 11	23537	VELLINGE	040 -	422707
GRUT WILLIAM	NORREBORG	26013	SANKT IBB	0418-	72098
GUSTAFSON KENT	NORRA DRAGSPELSGATAN 8	42143	V FRÖLUNDA	031 -	451265
GUSTAFSON STIG	LUNDAGATAN 7	17163	SOLNA	08 -	827345
GUSTAFSSON ROLF	DJURGÅRD SVÄGEN 114	11521	STOCKHOLM	08 -	6601099

GUSTAVSSON GUSTAV	INDUSTRIGATAN 6 H	73831	NORBERG	0223-	23206
GUSTAVSSON TOMAS	HALLONSLINGAN 3	28200	TYRINGE	0451-	51593
GÄRDIN GÖSTA	GREGGATAN 8	11453	STOCKHOLM	08 -	6678692
HAMMARLÖF ROBERT	FORNHÖJDSVÄGEN 39	15156	SÖDERTÄLJE	08 -	55030066
HAMMER ANDERS	KLOSTERGATAN 8	21147	MALMÖ	040-	974424
HANSEN KENTH	VALLMOVÄGEN 21	22738	LUND	046-	150656
HANSSON JAN	TALLVÄGEN 23	43031	ÅSA	0340-	655042
HEDMAN JONAS	BONDEGATAN 8 D	78441	BORLÄNGE	0243-	86840
HEDMAN STAFFAN	VAPENGATAN 19	12652	HÄGERSTEN	070 -	7826812
HEIJNE HANS VON	VALHALLAVÄGEN 100	11427	STOCKHOLM	08 -	200566
HELING INGEMAR	ÄNGVÄGEN 15	53333	GÖTENE	0511-	50579
HILDINGSSON LARS	SPALDINGSGAT 13 1TR	41259	GÖTEBORG	031 -	203974
HINDMAR LARS	TRAVGATAN 6	43162	MÖLNDAL	031 -	180758
HOLMBERG ALF	BASTUGATAN 19	11825	STOCKHOLM	08 -	6582633
HOLMBERG BENGT	BADSTRANDSVÄGEN 31	11265	STOCKHOLM	08 -	562912
HOLMBERG JAN	STADSSOLDATENS VÄG 12	43330	PARTILLE	031 -	444614
HOLMKVIST HERBERT FRÖSLIDA	PERSHULTSVÄGEN 1	31496	TORUP	035 -	63021
HUMLING GÖRAN	NICKELGATAN 14	81154	SANDVIKEN	026 -	214884
IDORN JOHN	BUKKEBALLEVEJ 69	2860	RUNGSTED KYST		DANMARK
INHAMMAR ARNE	TORGVÄGEN 3 A	51460	DALSTORP	0321-	60685
JANSON ANDERS	SNÖVÄGEN 15	17538	JÄRFÄLLA	08 -	58011084
JOHANSSON CARL-JOHAN	EKVÄGEN 8	24035	HARLÖSA	046 -	61531
JOHANSSON KNUT	PL 44121	45900	LJUNGSKILE	0522-	85421
JOHANSSON ROLF	GULLKRAGEVÄGEN 6	31133	FALKENBERG	0346-	83039
JÖNSSON STIG A	GÖTEBORGSVÄGEN 18	44330	LERUM	0302-	71025
KALMER ERIK	ODENGATAN 10	11424	STOCKHOLM	08 -	6122017
KARLSSON GÖRAN	STOCKHOLMSVÄGEN 8 4TR	61133	NYKÖPING	0155-	68803
KARLSSON KJELL	GRÖNKULLAGATAN 37 C	25257	HELSINGBORG	042 -	159276
KARLSSON OVE	GÖSTA EKMANS VÄG 5	12935	HÄGERSTEN	08 -	6463955
KAUPPILA MATTI	BOX 3030	16903	SOLNA	08 -	6696976
KJELLSTRÖM RUNE	ARTILLERIGATAN 91	11530	STOCKHOLM	08 -	6644731
KRISTENSEN PREBEN	PARKBO 8 DANMARK	2500	VALBY	036 -	461137
KRISTOFFERSSON TORGNY	MALMGATAN 2 A	68233	FILIPSTAD	0590-	15481
LAGERCRANTZ THORD	ARVED LINDMANSGATAN 4 A	41726	GÖTEBORG	031 -	233919
LAGERQVIST HANS	SNÅRBRINKEN 2	16356	SPÅNGA	08 -	363358
LARSSON BÖRJE	EKVIKSVÄGEN 7	13900	VÄRMDÖ	08 -	57022593
LARSSON KARIN	STÄNDERGATAN 16	43144	MÖLNDAL	031 -	6860180
LARSSON LEIF	STRANDRÅGSVÄGEN 3	43494	VALLDA	0300-	25791
LARSSON RUNE	TENNRINGEN 35	17674	JÄRFÄLLA	08 -	58351662
LARSSON TOMAS	BOX 49011	10028	STOCKHOLM	08 -	6521772
LEIJON LENNART	DALAGATAN 29	11323	STOCKHOLM	08 -	339077
LEVIN LENNART	LANGELANDSGATAN 25	16443	KISTA	08 -	7527001
LINDAHL JACOB	RÖRSTRANDSGATAN 13	11340	STOCKHOLM	08 -	323625
LINDBERG HELGE	AXELSBO 57	77492	AVESTA	0226-	22104
LINDEGARTH ÅKE	KARL-JOHANSGATAN 86	41455	GÖTEBORG	031 -	122712
LINDELL CONNY	STOMVÄGEN 12	38792	BORGHOLM		
LINDFORS KJELL	GALTHULT 5276	28293	RÖKE	0451-	40155
LINDGREN LARS	BRÅNVÄGEN 26	90346	UMEÅ	090 -	128025
LINDROTH JAN	INDUSTRIGATAN 8	11246	STOCKHOLM	08 -	6531509
LJUNGSTRÖM BERTIL	REUTERHOLMSVÄGEN 9	12542	ÄLVSJÖ	08 -	998912
LUNDGREN LEO	FORNVÄGEN 13	24634	LÖDDEKÖPINGE	046 -	705438
LUTNER ÅKE	SMÖRSLOTTSGATAN 8 - 305	41677	GÖTEBORG	031 -	215202
MALMSTEN BJÖRN	SLÄGGVÄGEN 1	63369	ESKILSTUNA	016 -	26070
MARTINELL VIDAR	MOSSVÄGEN 3 A/BV	15337	JÄRNA	08 -	55171384
MATTESSON ÅKE	APOTEKAREVÄGEN 8	37142	KARLSKRONA	0455-	18984
MOSELL ÅKE	SANDBACKSGATAN 5	11621	STOCKHOLM	08 -	6437957
NELDER HANS	ARTILLERIGATAN 89	11530	STOCKHOLM	08 -	6647144
NICKLASSON JAN	KALMGATAN 33	12145	JOHANNESHOV	08 -	6860180
NILSSON ARNE	TORGATAN 15	84100	ÅNGE	0690-	10171
NILSSON BENGT	MORABERGSVÄGEN 18	13333	SALTSJÖBADEN	08 -	7170871
NILSSON BO	STÄVHOLMSGRÄND 40	12749	SKÄRHOLMEN	08 -	7401442
NILSSON HÅKAN	VÄSTERGATAN 43	27334	TOMELILLA	0417-	11363
NILSSON LARS	BALDERSGATAN 7	41102	GÖTEBORG		

NILSSON OVE	SIMBORGARVÄGEN 11	18437	ÅKERSBERGA	08 -	54021543
NILSSON STIG	HAGENVÄGEN 12 B	14265	TRÅNGSUND	08 -	6053282
NILSSON THORD ERIC	HJORTRONVÄGEN 19	83162	ÖSTERSUND	063 -	512433
NONOMIYA TORU RO-101, 1-9-10	KITACHIKUSA, CHIKUSAKU		NAGOYA, JAPAN	0527-	118366
NORBERG STAFFAN	2:A LÅNGGATAN 16	89160	ÖRNSKÖLDSVIK	0660-	19142
NORDIN SIXTEN	VÄSTRA BANGATAN 51 B	19540	MÅRSTA	08 -	59119610
NORDMARK BIRGER	PRÄSTSKOGSVÄGEN 7	14143	HUDDINGE	08 -	7798529
OLDESKOG KURT	FRIDAL SKÅNELA	19596	ROSERSBERG	08 -	59144028
OLSSON KJELL	SÖDERMANNAGATAN 22	11623	STOCKHOLM	08 -	4620809
OLSSON LARS	MALÖ FYRS VÄG 4	42349	TORSLANDA	031 -	296808
OLSSON PER-AXEL	LEIF VÄG 24	23700	BJÄRRED	046 -	292418
OLSSON SVANTE	STYRMANSGATAN 12	11454	STOCKHOLM	08 -	6619378
OLSSON ULF	VÄPNAREGATAN 28	58240	LINKÖPING	013 -	177275
PALM TOMMY	BELLMANNAGATAN 14	75426	UPPSALA	018 -	235005
PERSSON JÖRGEN	BAROMETERGATAN 33	41841	GÖTEBORG	031 -	543522
PETERSON MATS	KALLFORSVÄGEN 10	12432	BANDHAGEN	08 -	7276279
PETERSON ROLF	BÄVERSTIGEN 25	15023	ENHÖRNA	08 -	55044672
PETERSSON LARS	ASTRAKANVÄGEN 30	585 93	LINKÖPING	013 -	593 92
PETERSSON SVEN	NILSTORPSVÄGEN 89	18147	LIDINGÖ	08 -	7656362
PETERSSON THURE	BOX 303	13529	TYRESÖ	08 -	7125867
PETERSSON JAN	SLÄTTAVÄGEN 42-6	29594	NÄSUM	0456-	24829
PETERSSON KURT	BJÖRNBÄRSGATAN 15	74542	ENKÖPING	0171-	32945
PETERSSON LASSE	ASTRAKANVÄGEN 30	58593	LINKÖPING	013 -	53310
PETERSSON STIG	SVARTBÄCKSGATAN 39	75332	UPPSALA	018 -	101730
PETERSSON SVEN-ULF	TÄPPGRÄND 105	12133	ENSKEDALEN	08 -	6490566
PETERSSON ULF	HÖJDEN	13675	HANINGE	08 -	7760974
RANDERS LEIF	SLOTTSSKOGSGATAN 7 C	41453	GÖTEBORG	031 -	241009
RINGBU ODD	SMALFJORD	N-984	5 TANA		NORGE
RÖHS BERNT-OLOF	ÅNESTADSGATAN 19 C	58258	LINKÖPING	013 -	113682
RÖSTH SVEN	SALBYVÄGEN 9	12433	BANDHAGEN	08 -	996358
SANDBLAD HÅKAN	KLAMPAREGATAN 5	41317	GÖTEBORG	031 -	123830
SANDLIN LARS	S:T ERIKSGATAN 53 B	11234	STOCKHOLM	08 -	6507248
SCHAFFER WERNER	STUBBGATAN 11	19332	SIGTUNA	08 -	59256210
SCHÖNHULT GÖRAN	FRANS MALMROSG 43 B	23154	TRELLEBORG	0410-	16137
SCOTT ALAN	ROSENVÄGEN 20	53372	LUNDSBRUNN	0511-	57160
SINTRING ÅKE	IDGRÄND 4	31200	LAHOLM	0430-	71700
SJÖGREN HANS	SVEDJEGATAN 31	50253	BORÅS	033 -	122312
SJÖGREN PER ANDERS	BJÖRNBACKSVÄGEN 39	16869	BROMMA	08 -	801861
SJÖKVIST GUNNAR	SALBERG	89037	GIDEÅ	0663-	50124
SJÖMAN FRANK	KÄLLSTIGEN 19 A SF	660	HELSINGFORS	65	90-7522651
SKARHALL BERTIL	NORDSTPASSAGEN 57	41311	GÖTEBORG	031 -	241639
SMEDBERG FREDRIK	HANSTAWIK	15190	SÖDERTÄLJE	08 -	55032060
SPORTFÖRLAGET HANS LINDBERG	VITNÄSVÄGEN 41	14242	SKOGÅS	08 -	6090111
STARK JAN	PUKVÄGEN 22	19173	SOLLENTUNA	08 -	7544526
STEIJ OLLE	OLSHAMMARSGATAN 7	12475	BANDHAGEN	08 -	996668
STENSSON OLA	BIRGER JARLSGATAN 127	11356	STOCKHOLM	08 -	6126059
STERNFELDT KJELL	LOCKRYD SANDSJÖN 48	51291	SEXREGA	033 -	280566
STRÖM ULF	WAHLBERGSGATAN 10	12138	JOHANNESHOV	08 -	6003452
STRÖMDAHL CARL-EBBE	KASTANJEGATAN 5	24300	HÖÖR	0413-	22970
STRÖMMER ÅKE	BORGANÄSVÄGEN 41	78433	BORLÄNGE	0243-	229455
SUNDSTRÖM HÅKAN	SELMEDALSVÄGEN 72	12937	HÅGERSTEN	08 -	886817
SVEGARD LANNY	SKANSGATAN 22	28531	MARKARYD	0433-	71739
SVENSSON OLOF	BRÅVALLAGATAN 4	11336	STOCKHOLM	08 -	315829
SÄFSTRÖM HANS	LJUSTERGRÄND 1	11658	STOCKHOLM	08 -	6408153
SÄWEMARK HÅKAN	ROSMARINGÅNGEN 46	50439	BORÅS	033 -	152860
SÖDERBERG TOMAS	KANSLERSVÄGEN 16	12838	SKARPNÄCK	08 -	6597660
TEGVALD LENNART	ODENGATAN 71	11322	STOCKHOLM	08 -	327937
THULLBERG PIERRE	FLEMINGGATAN 27	11226	STOCKHOLM	08 -	6507985
TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ	SPORTREDAKTIONEN	10512	STOCKHOLM	08 -	132600
TINGVALL CHRISTER	LOMGATAN 7	51054	BRÅMHULT	033 -	241457
TORNELL BENGT	HAMMARVÄGEN 132	42165	V FRÖLUNDA	031 -	288313
TRONSTAD ÖYVIND		2900	FAGERNES	61360	141 Norge
TÖNNHEIM HANSERIK	SANKT PAULI KYRKO GATA 14	21149	MALMÖ	040 -	303088

VALENTIN ANDERS	HÖDERVÄGEN 8	18452	ÖSTERSKÄR	08 -	54087383
VARGAS MANUEL	STORSKIFTESVÄGEN 172	14560	NORSBORG	08 -	53176824
VIKLUND STIG-HENRIK	TJÄRHUVSGATAN 10 B	93132	SKELLEFTEÅ	0910-	39485
VILHELMSSON INGE	SOLDATVÄGEN 4	28153	FINJA	0451-	16479
VÅGBERG KLAS	SJÖLIDEN 34	14264	TRÅNGSUND	08 -	7716505
WALDEN BJÖRN	SKYTTEVÄGEN 28 D	13336	SALTSJÖBADEN	08 -	7173058
WALIENT GABOR	NÄSBYCHAUSSEN 108	29136	KRISTIANSTAD	044 -	127267
WALLIN LARS-GUNNAR	MÖRBYLEDEN 22	18232	DANDERYD	08 -	7531236
WALLIN OLLE	HUSABYVÄGEN 23	12650	HÅGERSTEN	08 -	180612
WASS LARS	VILANVÄGEN 47 B	75752	UPPSALA	018 -	425722
WESTBERG ÖRJAN	KONSTGJUTAREVÄGEN 10	12144	JOHANNESHÖV	08 -	815670
WESTERLUND HÅKAN	TRANVÄGEN 75	14172	HUDDINGE	08 -	887819
WIGER ERIK	YCKELSBO	82040	JÄRVSÖ	0651-	48025
WIRMARK LARS	FATBURS BRUNNSAGATA 28	11828	STOCKHOLM	08 -	7201486
WRISEMO LEIF	KLARINETTVÄGEN 21	73232	ARBOGA	0589-	11365
ZACHAROFF SIVERT	SKÖLDVÄGEN 11	17561	JÄRFÄLLA	08 -	387508
ÅBERG KARL GUNNAR	PINNHAVRVS GATAN 2 D	43147	MÖLNDAL	031 -	276209
ÅBERG STIG-GÖRAN	VÄROVÄGEN 50	80596	GÄVLE	026 -	161494
ÅGREN ANDERS	NORRLIDEN 17	66700	FORSHAGA		
ÖBERG CHRISTINA	KNUTBYVÄGEN 39	76163	NORRTÄLJE	0176-	55464
ÖDESJÖ ROLF	FRIGGAGATAN 1 A	41101	GÖTEBORG	031 -	151311
ÖHRN INGVAR	FORNMINNESVÄGEN 34	18632	VALLENTUNA	08 -	51171118
ÖRSAN KARL	BLOMMENSBERGSVÄGEN 112	11765	STOCKHOLM	08 -	197658

Adressbyte

SOF-medlem som flyttar till ny adress ombedes meddela detta till SOFs kassör Olle Svensson Bråvallagatan 4, 113 36 Stockholm, Tel 08 - 31 58 29

Ture Widlund forts

London den 5 december 1991. TW var vicepresident till 1996 och medverkar regelbundet i ISOH:s "The Journal of Olympic History".

I SVIF har Ture varit styrelseledamot (skattmästare 1983–86), och i dess årsskrift har han utöver ovan nämnda artikel publicerat (1982) ett arbete om Det olympiska valspråket. Artikelken har även återgivits i SOF-Bulletinen, där han på det hela taget varit en mycket flitig medarbetare genom åren.

Hans rika kunskaper i idrottshistoria i allmänhet och olympisk historia i synnerhet har vidare utnyttjats i verk som Nationalencyklopedin, Sverige och OS, Olympiaboken och Idrottsboken. Tures vetande kommer också fram i frågetävlingar, där han ofta håller sig väl framme. Widlund har varit svensk representant och en av de mest aktiva i Internationella tyngdlyftningsförbundets kommission för historia och statistik. Han sammanställde i slutet av 80-talet boken "Weightlifting at the Olympic Games 1896–1988". Ture sköter statistiken i Svenska tyngdlyftningsförbundet och levererar årsbästa i världen och Sverige till Idrottsboken.

Sedan många år är TW medlem i Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker (även sammankallande i valberedningen) och i friidrottsstatistikernas internationella sammanslutning, Association of Track and Field Statisticians (ATFS).

Brottnig och skridsko är andra sporter som särskilt intresserar honom. Men Widlund sitter sannerligen inte enbart på kammaren utan ser också mycket "levande" idrott. Bl.a. har han bevistat flertalet OS och tyngdlyftnings-VM sedan 1980. För att inte tala om AIK:s hemmamatcher, främst i fotboll. AIK är nämligen klubben i hans hjärta!

Ture är fil. kand. och pol. mag. i samhällsvetenskap och ekonomi, och arbetade i många år som konsult i databehandling.

TVÅNOCH FYRAN

dvs. de ursprungliga medlemmarna nr 2 (Ove Karlsson) och 4 (Kim Bengtsson); 1 är naturligtvis Ture Widlund själv (3 framlidne Lennart Dahllöf).



Sveriges första
och enda
ANTIQUARIAT
med special-
inriktning på
IDROTT

SÄLJER och KÖPER

allt antikvariskt material
med idrottsanknytning:

böcker, tidskrifter, tidningar,
vykort, samlarbilder, program,
klubbålar, autografer etc.

Svenskt och utländskt.

Besöksadress: Grimstagatan 170, Vällingby.

Öppet måndag-fredag 09.00-17.00

Lördagar 10.00-14.00 (ej juni, juli).

Tel. 08-739 09 71. Fax. 08-739 14 73.

Postadress: Box 181, 162 11 Vällingby