

SOF-BULLETTINEN

SVERIGES
OLYMPIAHISTORIKERS
FÖRENING



Nr 3* 2003 * FRÅN STARTTEN 59 * ISSN 1104 - 7259

**Sveriges alla
alpina OS-och
VM-medaljer
Sid 13**

**Bättre än
herrarna
Sid 15**

Olympiska Spelen i Kina Sid 4

**Bengt Grives
galakväll i Göteborg
Sid 18**

**100 idrottshistoriska
platser Sid 14**

SOF-Bulletinen

Organ för Sveriges

Olympiahistorikers

Förening (SOF)

Föreningen bildades
den 3 mars 1986

Ansvarig utgivare:

Stig Nilsson

Faktagranskare:

Kim Bengtsson

kim.b@bredband.net

Utgivningsplan 2003

Nr Utcom Manusstopp

1	febr	1/2
2	maj	15/4
3	sept	15/7
4	nov	10/10

Medarbetare:

I detta nummer av SOF-Bulletinen har förutom redaktören Stig Nilsson följande personer medverkat Lars Bratt, Sture Gahm, och Karne Johansson.

Idrottens Hus på historisk mark

Med stor glädje konstateras att Riksidrottsstyrelsen fattat det kloka beslutet att flytta Idrottens Hus (IH) till före detta BB - från början förläggning för olympiatrupporna vid OS 1912 - i Liljanskogen bakom Stockholms Stadion och Idrottshögskolan. Huset återgår till idrotten med ett idealiskt läge. Den som kommit på iden är bara att gratulera. Det är längre till Bosön.

Lite förhistoria kan inte skada. Iden är nämligen inte ny. Omkring 1972 blev RF och RS utkörda från det idylliska Strömsborg för att tvingas leva lite ur hand i mun tills vi flyttade till Folksamhuset i Farsta.

RS sammanträden under åren 1972-76 avhölls ofta i någon ledig utskottslokal i tillförordnade riksdagshuset ovanför "Plattan".

Vi kände oss för i Farsta hösten 1976 för att från 1978 bli fasta hyresgäster, om inte mitt minne sviker, vilket är möjligt.

Från 1972 letade vi frenetiskt efter ett nytt IH.

En liten grupp spårade upp Allmänna BB, som blivit för omodernt och måste läggas ned. Men det fanns ju en koppling till OS 1912.

Vi talade med alla berörda myndigheter. Alla var positiva. Vi skulle ha möjlighet att antingen hyra eller, om så var möjligt, köpa anläggningen, men inte marken, som om jag inte minns fel tillhörde Djurgårdsförvaltningen. Vi tyckte att förslaget var jättebra och tycker så än. Det är bara att önska lycka till med förhoppningen att förväntningarna skall överträffas av verkligheten om alla hjälpa åt.

LARS BRATT

LEDAMOT AV RS 1969-81

Artikeln hämtad ut tidningen Svensk Idrott.

SOF:s Styrelse

Ordförande: Björn Walden

Skyttevägen 28 D, 133 36 Saltsjöbaden, 08 - 7173058

Vice ordförande: Owe Fröberg

owe.froberg@telia.com

Gammeltorpsvägen 5 B, 155 30 Nykvarn 08 - 55247473

Kassör: Ingvar Öhrn

kai.orn@telia.com

Fornminnesvägen 34, 186 32 Vallentuna 08 - 511 711 18

Sekreterare adj: Sven Eklöf

eklof.sven@telia.com

Grills Udde 139 40 Värmdö 08 - 570 217 45

Redaktör SOF-Bulletinen: Stig Nilsson

stignilsson@home.se

Hagenvägen 12 B, 142 65 Trångsund 08 - 605 32 82

Klubbmästare: Carl Erik Eriksson

Box 44, 179 04 Färentuna 08 - 560 42056

Ledamot: Claes G Bengtsson

claesg@swipnet.se

Drakenbergsgatan 55.117 41 Stockholm 08 - 6583992

Ledamot: Bengt Ekstedt

bengt.ekstedt@bredband.net

Aspstigen 6, 168 69 Bromma 08 - 269972

SOK:s Representant: Björn Folin

bjorn.folin@sok.se

Storängens Strandväg 20, 131 41 Nacka 08 - 7165132

Alla gladdes åt att VM på skidor i Val di Fiemme kunde genomföras på ett rent sätt utan dopning, men trycksvärtan hann knappast torka förrän en ny dopningsskandal uppenbarade sig och åter var det Finland som syndade. Reaktionen har varit stark i hela världen och en finsk tidning, Ilta Sanomat, skriver NU FÅR DET VARA NOG. Tidningen säger att de inte skall skriva en rad om skidsport - inga referat och inga resultat. Man kan inte lita på de finska skidåkarna längre. Skidsporten har skadat Finlands rykte. Största besvikelsen riktas mot det finska skidförbundet. De ljuger och de visste att livstidsavstängde Kari-Pekka Kyrö var inblandad. Tidningen har fått positiv respons och tror inte att man kommer att förlova läsare. Lite underligt är det också att under tiden Mika Myllylä satsade på come back blev han inte testad på tre månader. Finland har inte rent mjöl i påsen. På skidmuseet i Finland finns den finländska skidhistorien samlad. Där är allt från gamla tidningsklipp och gamla träskidor till jubelbilder på världsmästare. Men inte ett ord om dopningssandalerna.

Dramat började med en kvarglömd läkarväska vid en bensinmack utanför Helsingfors. Nu ligger finsk skidsport i spillror och det är mycket lång väg tillbaka, allra helst som utbildningsdepartementet stoppat alla statliga anslag till skidsporten eftersom sex finländsk åkare blev avstängda för att de använt hemohes. Riktigt ledsna nu är de finska skidlöpartejerna som lyckades bra i Holmenkollen. Med tårar i ögonen tyckte de att det är fel att straffa alla för att en åkare gjort fel och de vädjade till Finlands regering och sponsorerna att inte dra in bidragen. Men det allvarliga här är att förbundet är inblandat.

Samtidigt arbetade WADA på att få fram gemensamma regler över hela världen och gällande för alla idrotter. De regler som man nu fått igenom är det viktigaste som hänt inom området. Senast vid Aten-OS 2004 skall alla länder och idrotter ha undertecknat överenskommelsen. Cykel och fotboll har varit de idrotter som tvekat längst men om de inte skriver på nu får de inte vara med i OS, så de lär skriva på förr eller senare. Mer problematiskt är det med proffsligorna i USA. Vi kanske inte får se basketens Dream Team med i OS och inga NHL-spelare i hockeyturneringen.

Men Sverige är positiv till uppgårelsen oavsett vilken idrott det handlar om. Samma regler skall gälla för alla idrottsmän.

Pernilla Wiberg som nu finns med i IOK vill ha hårdare straff för dopningfuskarna. Men hon är lite tveksam. Hon har märkt hur mycket större allvar vi i Sverige lägger ner på dopningfrågan jämfört med t ex Sydeuropa och Nordamerika.

Idrottsvärlden är splittrad när det gäller dopning. Det framkom bl a vid Mika Myllyläs come back. I Mora inför Vasaloppet sa tävlingsledningen att man inte kunde stoppa honom man har var inte välkommen och i Norge sa man att en fuskare är en fuskare och han skall be om ursäkt innan han får vara med och tävla igen.

Man blev också lite förundrad över att dopningavstängda idrottare skulle få delta i motionslopp. Är Vasaloppet och Stockholm Marathon motionslopp?

Nästa fråga är hur mycket de gemensamma reglerna är värda när USA finansiellt stöder antidopningsarbetet men vägrar att namnge de idrottare som trots att de fastnat i en dopningkontroll skickades till OS i Sydney för att tävla.

Ett parallellfall till Kajsa Varis-Kari Pekka Kyrö är USAs Tim Montgomery och Marion Jones som beblandat sig med Ben Johnsons förre coach Charlie Francis. De beskyldes för att ha svikit sin port och har omgående sagt upp bekantskapen med coachen.

Dopning förekommer inom alla idrotter. Den störste stjärnan (?) i crickert-VM, australien Shane Warne, fick åka hem sedan han lämnat ett positivt dopningsprov under VM. Vidare har den spanske gymnasten Gervasio Deferr, som tog OS-guld i hopp i Sydney 2000, avstängts i tre månader (!) efter att ha testats positivt för cannabis i slutet av förra året.

Olympiska Spelen i Kina

Vad händer i Kina när OS 2008 går i Peking, och fram till dess?

Med mänskliga rättigheter? Sinkiang (Xinjkiang) med stor muslim befolkning? Tibet? Taiwan?

Fler och fler inser att det inte går att hindra 1,25 miljarder kineser från att äntligen få arrangera ett OS. Även kända kinesiska dessidenter är för ett OS i Peking, Kinas befolkningsmässigt tredje stad. Här öppnas en möjlighet för regimen att visa sina positiva och mänskliga drag. Det är fem år kvar till OS i Kina.

Ingen tvekar på Pekings förmåga att arrangera olympiska spel, rent ett av det bästa i historien. Invigningen blir säkert en upplevelse att följa med tanke på kinesernas förmåga att regissera jättelika skådespel. Staden har gått ut med stolta deviser: "New Beijing", "Great Olympics", "Green Olympics", "Hitech Olympics" och "Peoples Olympics".

OS 08 blir garanterat både en grön och högteknologisk tillställning. Folkets Olympiad är det svåraste att leva upp till. Kineserna kommer att följa OS i TV, radio och tidningar och stolt glädjas åt sina egna idrottsmäns framgångar på skilda tävlingsbanor.

Men att se tävlingarna på plats blir för en vanlig idrottsintresserad kines nästan omöjligt. Inte bara avstånden - landet är världens tredje största stat efter Ryssland och Kanada och mer än 21 gånger större än Sverige - lägger hinder i vägen. Huvudarenan ska ta 80000 åskådare, av vilka de flesta blir utländska turister.

Huvudarena för 600 åskådare?

Kinas OS översatt till Malmö - Sveriges tredje stad - skulle betyda att om Malmö tilldelats OS skulle en arena byggas med plats för 600 åskådare. Jämförelsen verkar kanske orealistisk, men den ger i alla fall en bild av hur svårt det blir för en vanlig medborgare att komma över en biljett.

För Peking blir de Olympiska Spelen ett historiskt lyft. Det satsas gigantiska summor på infrastrukturen och sportanläggningar som Pekingborna får glädje av även efter OS. Stadens ledare siktar högre än så. De räknar med att Peking blir en nordlig ekonomisk pendang till Hongkong. Detta jätteland behöver flera ekonomiska centra. Längs stadens huvudgata planeras 100 till 330 meter höga skyskrapar som ska stå som utropstecken för den nya ekonomin. Optimismen inför framtiden är det inget fel på.

I och med Kinas inträde i Världshandelsorganisationen WTO väntas de utländska investeringarna att öka dramatiskt. OS kommer att ge ekonomin ytterligare skjuts.

TV-bolag från hela världen kommer redan åren före OS

att sända olika reportage från landets alla hörn. Vi får hoppas att kineserna lättar på alla restriktioner och att TV-teamen kan jobba fritt. En positiv mediebevakning betyder oerhört mycket. När Sydney arrangerade OS lockade den ökade mediebevakningen såväl kapitalplacereare, industrier och turister till hela Australien. Turistströmmen blev långt över den förväntade.

VM i fotboll

Det stor samtalsämnet har länge varit VM i fotboll och inte OS. Kina hade för första gången kvalificerat sig för ett VM-slutspel. Att detta gick i Japan och Sydkorea gjorde inte saken sämre. Fotbollslaget bragd slog ut alla tidigare bordtennisframgångar. I förhållande till sin folkmängd är Kinas idrottsframgångar blygsamma. Kina har erövrat 52 guldmedaljer i OS sedan 1952.

Självklart satsar landet även idrottsligt på sitt eget OS. Nationens hopp står till mer än fem miljoner unga friidrottare. De backas upp bl a av drygt 120 universitet och college med sport på programmet, 35 forskningsenheter för idrott och 15 sportinstitut. Vi kommer att få anledning att lära oss namnen på många kinesiska idrottsstjärnor.

OS koncentreras till Olympic Green, ett parkliknande område på 1215 hektar i Pekings norra del. Där ligger Chines Ethnic Culture Center och China International Exhibitions Center, där en del tävlingar hålls. Hälften av arenorna ska ligga i Olympic Green bl a den stora OS-stadion för invigningen och friidrott samt OS-byn.

Det skall bli intressant att se hur arrangörerna lyckas leva upp till sina stora visioner. De enorma satsningarna på infrastrukturen, idrottsanläggningar och kontorshus kommer att göra tretusenåriga Peking till en delvis ny stad år 2008.

Tunnelbanan, pendeltågen och vägarna byggs ut. Det ska bli lättare att ta sig fram i Peking och mellan de olika OS-tävlingarna. I dag finns det 20000 bussar med en kapacitet av tio miljoner passagerare om dagen. Till OS ska antalet busslinjer öka med 33 %. 90 % av bussarna och 70 % av taxibilarna kommer att bli gasdrivna för att hålla nere luftföroreningarna.

Den som åker taxi i Peking kanske irriteras av att taxametern inte fungerar eller att föraren valt en omväg för att han "inte hittar". Ekonomiskt betyder det inte mycket. Taxi är billigt i Kina. I slutet av 2008 ska alla 67000 taxibilarna vara utrustade med modern telekommunikation och GPS navigationssystem.

Mycket att se

Peking i sig själv är en stor turistdragare även utan OS med attraktioner som Himmelska Fridens Torg, förbjudna sta-

den med kejsarpalatset, Pekingoperan och Sidenmarknaden.

Kinesiska muren passerar ett par mil utanför staden. Av den ursprungliga 5000 km långa muren återstår 3000 km och det finns många ställen varifrån murvandringar kan starta. De nya långväga turisterna som lockas av TV-reportagen inför OS nöjer sig inte med att se storstäderna, terrakottaarmen i Xian och åka båt på de stora floderna. Det unga ryggsäcksfolket vill utforska hela Kina, men bristen på hotell är ett hinder, och ännu saknas campingplatser och vandrarhem.

50000 km järnväg

Däremot byggs Kinas infrastruktur ut. Det finns gott om goda förbindelser. 50000 km järnväg binder ihop landets alla provinser utom Tibet. Att resa med tåg är både billigt och snabbt. Tågupeerna är indelade i fem klasser och på långlinjerna finns restaurangvagnar. Flygnätet är tätt.

Turism är ett bra sätt att fördela miljarderna på. Den är också förlöpare för andra näringsgrenar. Men om den fatigaste bonden kommer att få ut något av OS i Peking mer än TV-tittande är tveksamt. Kina är ett väldigt jordbruksland men industri och byggverksamhet står för hälften av totala BNP mot 20 % för jord- och skogsbruk samt fiske. OS ökar naturligtvis ytterligare industrins och byggföretagens andel av BNP.

Kina har passerat USA som land som har flest mobiltelefoner i världen. Däremot är Kina långt ifrån mobiltelefonfäst. Redan 2002 väntades tredje generationens mobiltelefoner tas i bruk.

Tele- och IT-tjänster har verkligen en framtid i Kina. Kombinationen stora avstånd och 1,25 miljarder människor i ett land i utveckling borgar för detta.

Bättre för handikappade

En stor utmaning blir Paralympic Games som invigs den 27 augusti 2008. Handikappade har det svårt i Kina och för rullstolsburna är det nästan omöjligt att ta sig fram i städer och på landsbygden. De stor sevärdheterna är inte handikappanpassade.

Arrangörerna säger sig ge Paralympics stor prioritet. Alla badrum i OS-byn blir handikappanpassade. Bussar och bilar byggs om för att kunna ta rullstolar. Detta kräver en stor organisation. Det kommer cirka 4000 tävlande och 3000 ledare och medhjälpare.

Detta kan vara starten för en mänskligare miljö för alla handikappade kineser. Redan detta skulle göra Peking-OS värd varje satsad Yuan!

STURE GAHM

Välkommen till Kina

År 2008 kommer de Olympiska Spelen att hållas i Kina.

Idag framstår Kina som en utomordentlig viktig partner för svenskt näringsliv.

Tillväxten torde vara den högsta i världen. Med en befolkning på 1,3 miljarder människor är potentialen nästan ofattbar.

Marknaden för biltelefoner (?) växer med fem miljoner i månaden.

Folkrepubliken Kina är världens till ytan tredje största land.

22 % av världens befolkning är kineser, det finns 56 olika nationaliteter i Kina och 91 % tillhör Han-folket, resterande 9 % övriga nationaliteter. I genomsnitt bor det 3,7 personer per hushåll, 26 % är i åldern 1-14 år, 67 % 15-64 år och 7 % är över 65 år.

Kinas landgräns är 22 000 km.

Kina har 6536 öar som är större än 500 kvadratmeter. Kinas längsta flod är Yangtze, som är 6300 km lång.

I Kina finns det 7000 tidningar och magasin, 10000 radiostationer och 3000 TV-stationer

Privata företag utgör Kinas halva ekonomi. I dag finns det 1,5 miljoner privata företag, dessutom 31 miljoner enmansföretag.

Riktnumret till Kina är +86.

I Kina är det högertrafik - i Hong Kong är det vänstertrafik.

Den kinesiska valutan heter Renminbi, RMB, som betyder folkets valuta och består av 1 Yuan, CNY som delas upp i 10 jiao = 100 fen = 1,12 SEK.. Växelkursen är ungefär 100 USD=830 yuan RMB.

Uppbyggnaden av hela det olympiska komplexet inför OS 2008 i Peking skapar enorma affärsmöjligheter för svenska företag.

Gemensam koreansk trupp i Aten-OS

Det kan bli en gemensam koreansk OS-trupp i Aten nästa sommar.

Nordkorea har genom truppledaren Ri Tong-Ho tagit initiativet och Sydkorea funderar på idén. Ho planerar att låta nationerna marschera in under gemensam flagg under öppnings- och avslutningssceremonin i Aten 2004 och till och med tävla med ett gemensamt lag. Kanske idrotten och de olympiska spelen kan lösa de svåra politiska problemen med ett delat Korea.

Filmspelning saknades

Vid OS i London 1948 tog sig Sveriges damer till final på 4 x 100 m fritt. Det var en sensation och än större blev det då laget sam in som fjärde lag i finalen. Men den fjärde platsen fick man inte behålla så länge. En engelsk bandomare hade sett en svensk tjuvstart. Sverige protesterade men någon föreskriven filmning av loppet hade inte skett och domslutet stod fast.

Först i mål men bara tvåa

Vid OS i Rom 1960 gjordes en målgångstabbe av domarna på 100 meter fritt. Det var inte rätt man som fick guld. Det var en hård duell mellan USAs Lance Larson och Australiens John Devitt. Vid denna tidpunkt var det domarna som fastställde resultatet sedan man fått tidtagarnas tider. Sex måldomare skulle plocka ut en etta och en tvåa. Då blev resultatet 3-3. Måldomarchef var svensken Henry Runströmer och han dömdo Devitt som segrare. Men enligt uppgift hade de tre tidtagarna på Lance Larson 55,1, 55,1 och 55,0 medan tidtagarna på Devitt hade 55,2 på samtliga tre klockor. (Inofficiella elektroniska tider visade Larson 55,10 mot Devitts 55,16) Direkt efter målgången hyllades Larson av fotografer och TV-team som segrare. Men först i mål blev bara tvåa.

Gladast var pappan

Jean Boiteux vann OS-guld på 400 meter fritt i Helsingfors 1952 och blev givetvis glad men gladast blev nog pappan. Han, godsägaren, blev så glad att han direkt efter loppet hoppade i vattnet för att gratulera sonen i välskräddad sommarkostym, en basker på huvudet och hornbågade glasögon. Populär blev pappan främst av pressfotograferna.

Nära drunkna

I damernas fjärrsim i Rom 1960 var den blott 14-åriga Carolyn Wood från USA favorit. Men det höll på att gå riktigt illa för henne. Hon fick en kallsup och på grund av att hon hade en näsklämma kunde hon inte andas och började sjunka. Men hon fick tag i banlinan och hennes tränare hoppade i bassängen och kunde rädda henne.

Silver i handboll och simning

Östtyskan Roswitha Krause har två OS-silver. 1968 i Mexico City tog hon silver på 4 x 100 m frisim. I Montreal åtta år senare blev det ett nytt silver men nu i handboll. Hon var den dominerande spelaren i laget men det räckte inte mot Sovjet,

Simmarguld och arkitektsilver

Den främste simmaren vid OS i Aten 1896 blev ungraren Alfred Hajos som vann 100 m fritt 1200 m fritt. Han blev senare arkitekt och vid OS i Paris 1924 vann han silver i grenen genom utformning av stadsplan.

Sämst vann försöksheat

En simmare från Ekvatorial-Guinea, Eric Moussambani, var den sämste deltagaren vid OS i Sydney. Han ställde upp på 100 meter fritt och han fick tiden 1.52,72 och var långt efter de övriga i heatet. Men ändå vann han sitt försöksheat. De övriga två i heatet diskades på grund av tjuvstart. Trots att han var nästan en minut efter näst sämste man fick han stor uppmärksamhet i media.

Tio års avstängning

Dawn Fraser är kanske den bästa frissimmerskan genom tiderna. Hon vann på 100 m fritt sitt tredje raka OS-guld i Tokyo och det ville hon fira på ett sätt som var speciellt för henne. Hon klättrade upp för flaggstången utanför det kejserliga palatset för att ta ner flaggan. Hon ville ha med sig flaggan hem som ett minne av sin triumf. Hon blev arresterad men åtalet lades ner och kejsaren gav henne flaggan som gåva. Flaggan fick hon alltså men det australienska förbundet reagerade skarpt på tilltaget. Hon dömdes till tio års avstängning.

Vann tre guld i samma OS

Murray Rose från Australien blev 1956 den yngste simmaren att vinna tre OS-guld i samma OS 1976. Han var då 17 år gammal. Under OS-tävlingarna bodde han hemma i Melbourne eftersom han var noga med kosten. Han var vegetarian och var noga med att han fick rätt diet.

Världsrekord i extraheat

Duke Paoa Kahinu Makoe Hilikohoa Kahanamoku vann 100 m fritt i Stockholm 1912, i Antwerpen 1920 och kom tvåa i Paris 1924. Han var den förste store simmaren från Hawaii. Han höll på att missa finalen i Stockholm. Duke och hans två lagkamrater från USA trodde att de var klara för final och kom aldrig till semifinalen. Tävlingsledningen lät trion tillsammans med italienern Massa simma ett extraheat och vinnaren måste ha bättre tid än trean i semifinalen för att gå till final. Duke vann extraheatet på tangerat världsrekord och vann sedan också finalen.

Nya Eriksdalsbadet genom OS-satsningen

När Stockholms Stads Vattenverk lagts ner 1919 stod reningsbassängerna tomma fram till 1925. Staden iordningställde då fyra av dem till badbassänger och utarrenderade dem till SoIK Hellas.

Simstadion i Eriksdal blev färdigt 1929 och var under 1930-talet Sveriges mest anlitade tävlingsplats för simning.

Anläggningen omfattade 1939 fem simbassänger varav ett simstadion för 1000 åskådare och hade även hopptorn och svikter.

Eriksdalsbadet byggdes sedan om till friluftsbad och återinvigdes 18 juli 1962. Badet hade då en bassäng på 50 x 21 meter och en läktare för 2000 personer, som vid större arrangemang kunde utökas för dubbla antalet. Anläggningen omfattade totalt 25000 kvadratmeter. Dessutom invigdes en simhall med en 50-metersbassäng 1964 med läktare för 500 personer. Utomhusbadet fick en tältöverbyggnad 1968 och hopptornet överbyggdes 1974.

Nu har man en hypermodern simanläggning som fått internationella mått. Pengar till detta kom i samband med OS-satsningen och stod klart i slutet av förra seklet. Nu finns en sambassäng på 50 x 25 meter med plats för 2700 åskådare och dessutom ett äventyrsbad.

Sex OS-guld till SKK

Stockholms Kappsimmingsklubb bildades 19 juli 1895 på initiativ av den legendariske badmästaren Emil "Mille" Lindberg. 1898 instiftades SM i simning och redan första året fick SKK sin första mästare, Carl Hallberg på 1000 meter.

1904 bildade SKKare Svenska Simförbundet och Livräddningssällskapet och OS-året 1912 startade en kommitté från SKK och IFK Stockholm de första skolungdomstävlingarna.

SKK dominerade länge svensk simning med stjärnor som Arne Borg med 29 SM och "Robban" Andersson med 24. På 50-talet blev Göran "Rotborsten" Larsson det stora namnet och sedan följde Lars Erik Bengtsson. Andra stora namn var simhopparna "Loppan" Adlerz med 19 SM och Göran Ölander med 9. I vattenpolo tog SKK 19 raka SM 1906-1924 och 2001 tog man sitt 62 SM i vattenpolo. I finalen slog SKK det året Hellas med 2-0.

På damsidan var Greta Johansson, Sally Bauer och Birthe Hansson de mest framgångsrika.

Från början härjade SKK i Strömbadet, sedan blev det Sportpalatset på Kungsholmen, Centralbadet och

Forsgrtenska badet vid Medborgarplatsen. Från 1959 flyttade man till nya Åkeshovsbadet.

SKK är över 100 år och har vunnit 521 SM-guld, 5 OS-guld, (en kom senare till SKK) 12 OS-silver och 19 OS-brons.

OS-medaljör från SK Neptun

Simklubben Neptun bildades 12 oktober 1906 i ett av den tidens mest populära simmartillhåll, Kaféet i huset Hamngatan 13. Dess förste ordförande var den legendariske idrottsledaren Johan af Klerker, senare sportchef på Svenska Dagbladet.

Neptun har genom åren varit en av landets mest framträdande simklubbar. De tidigare simstjärnorna hette Ernst Brandsten, Arvid Spångberg Max Gumpel och Wille Grut, OS-guldmedaljören i modern femkamp. Till de mest framträdande hör också simhopperskan Lisa Regnell-Lindh, som vann OS-silver i höga hopp vid OS i Stockholm 1912.

Sedan har klubben haft många stora stjärnor som också representerat Sverige i OS, Per Ola Lindberg, Ann-Christin Hagberg, Lester Eriksson, Jane Cederqvist, olympisk silvermedaljör och samma år tilldelades Svenska Dagbladets bragdmedalj, Bibbi Segerström, Elisabeth Ljunggren, Karin Stenbäck och dagens stora stjärna Therese Alshammar.

Föreningen har alltid haft starka ledare från Johan af Klerker. Sedan hade man den kände Clarens von Rosen, han med fotbollspokalen och därefter Sven Håkan Paulsson. Mest har dock demonströren Sten Hellqvist betydelse.

Grete nära drunkna

Danskan Grete Andersen var favorit på 100 m fritt vid OS i London 1948 och programenligt vann hon distansen. Hon var även favorit på 400 m men redan i försöket höll det på att sluta illa för Grete. På femte längden slutade hon simma och sjönk men flöt upp igen storgåtande. Den ungerske simmaren Elemer Szatmari och en amerikansk simmerska Nancy Lee hoppade i och bogserade danskan ur bassängen. Ingen av de andra simmarna stördes av räddningsaktionen. Officiellt förklarades fadäsen med att danskan drabbats av magkramp men många trodde att det var nervpressen som spelade henne ett spratt.

Landslagsdräkter

Hur ser de olika idrotternas landslagsdräkter ut? Gustav O Douglas har sammanställt ett flertal idrotters landslagsdräkter. Läs mer på <http://www.sverigeprofil.nu> eller kontakta g.o.douglas@douglas-con.se

Bäste boxaren bara tvåa

Från boxningsfinalerna i Söul 1988 minns vi många skandaler. Värst var nog när amerikanen Roy Jones Jr blev bortdömd. Han mötte hemmafavoriten Si Hun Park. Amerikanen var förkrossande överlägsen och slog in den andra träffen efter den andra mot koreanen. Videoupptagningen visade att amerikanen fått in tre gånger så många träffar som koreanen. Men koreanen vann med 3-2. Domslutet har kallats för den värsta domarskandalen i amatörboxningens historia. Kanske en överdrift men att Jones trots förlustentilldelades priset som turneringens bästa boxare talar ju sitt tydliga språk. Koreanen kunde efter en tid inte känna den riktiga glädjen över segern och sa: "Visst blev Jones ett offer för domarna, men det var även jag. Det går inte att känna någon glädje över en seger när ingen tycker att man har förtjänat den."

Domaren fick en hård vänster

Genom åren har en hel del skandaler utspelats i boxning. Ett exempel kan vi hämta från Tokyo 1964. Spanjoren Valentin Lorens Bustos blev fullständigt ursinnig när han diskades för fasthållning och slag med öppen handske i sin första match i fjädervikt. Han attackerade domaren och fick in en rak vänster. Det betydde livstids avstängning.

Fel segrare?

Vid OS i Amsterdam 1928 fick mellanviktsklassen i boxning en både oväntad och ovärdig segrare. Piero Toscani Italien mötte bl a svensken Oscar Kjällander. Italianaren blev enligt uppgifter utboxad enligt konstens alla regler. Han gick till den svenska ringhörnan och gratulerade svensken till segern. Till sin stor förvåning blev han dock segrare. I finalen mötte han tjecken Hermanek och även då dömdes italianaren som segrare trots att han åter igen blivit utklassad och också gratulerade Hermanek. Hermanek blev rasande över domslutet och hotade både domare och funktionärer till livet. Han fick föras bort av poliser och innan matcherna kunde fortsätta.

Två matcher gav två guld

I den första OS-turneringen i boxning var reglerna lite anorlunda. Därför kunde amerikanen Oliver Kirk vinna två guld, både i bantam- och fjädervikt. Det var flera boxare som dubblerade men bara Kirk som tog två guld. Men han behövde bara gå två matcher för att vinna sina två guld och det skedde samma dag. I bantamvikt knockade han George Finnegan efter en minut och i fjäder poängbesegrade han Frank Haller. Det var allt som behövdes för de båda guldmen

Smälänning vann OS-guld i boxning

Vi har ju ingen guldmedaljör i boxning men trots detta har en smälänning vunnit OS-guld i boxning. Det var i tungvikt vid OS i Paris 1924 och han hette Otto von Porat och representerade Norge. Han var född i Hovmantorp den 29 september 1903. Otto hade tre syskon, Finn var född i New York, Roy i Norge och Theodor i Köpenhamn. 1914 flyttade han med sin mamma till Norge och började där träna boxning och tog 1923 plats i det norska landslaget.

Vid OS 1924 i Paris mötte han först Jardine från Australien, i kvartsfinalen italienaren Bertazzolo och i semi Alfredo Porzio från Argentina. I finalen slog han dansken Sören Petersen. 1926 blev han proffs och boxades några år i USA utan att lyckat helt. 1932 slog han i Stockholm ut Harry Persson i i första rondan.

Skulle hem före semifinalen

Tungviktsboxaren Hasse Thomsén blev stor favorit under boxningsturneringen vid OS i München 1972. Helt otippad slog han sig fram till semifinal. Han fick reda på att han skulle vara med i OS via radion bara 19 dagar före OS. Hans insats räckte till ett OS-brons. Förbundet hade planerat hans hemresa dagen för semifinalen och Thomsén fråga diskret om han inte borde boxas före hemresan.

Ara Abrahamian bäst i Stockholm

Brottaren Ara Abrahamian, Spårvägen, har av Sportjournalisternas klubb Stockholm och Stockholms Idrottsförbund valts till Stockholms främste idrottare 2002. Priset är på 10000 kronor och tillfaller ungdomsverksamheten i pristagarens förening. Juryns motivering: "Ara Abrahamian har befäst sin plats som en av världens främsta brottare genom ett nytt VM-guld och dessutom EM-brons i en av de tuffaste klasserna. Han är en utomordentlig representant för en idrott med stolta svenska traditioner"

Vi hoppas att hans fina form håller i sig till OS i Aten 2004.

Båtracing

1908 i London hölls tre racertävlingar med båt på det olympiska programmet. Man gjorde då ett undantag från regeln att det bara är människan som skall vara drivkraften i olympiska grenar. Hästsport är undantagen. Också i Paris 1900 tävlade man med motorbåtar, utanför officiella programmet

Neros ridtävlingar

Ridtävlingarna i de tidiga olympiska spelen bestod av tävlingar med stridsvagnar, ett tävlingsmoment som stöddes starkt av den romerska kejsaren Nero. Kejsaren introducerade kapplöpning med tiospann och utropade sig själv som vinnare trots att han var berusad och föll ur sin vagn.

En annan ridsportshjälte:

Berlin 1936: Konrad von Wangenheim var hjälten i det tyska laget i fälttävlan. Han bröt nyckelbenet i uthållighetsprovet men fortsatte för att hålla laget kvar i tävlingen. Vid hoppningen nästa dag hade han armen i bandage och hästen råkade stegra sig och falla över honom. Men tysken reste sig, genomförde resten av tävlingen utan fel och vann.

Var det sadeln som knarrade

Ryttmästare Bertil Sandström drabbades vid OS i Los Angeles 1932 av en svår motgång. Han genomförde en bländande uppvisning i dressyritt. En kontrollant påstod sig dock ha hört att svensken smackade åt hästen och så fick man inte göra. Men Sandström hävdade att han inte smackat och sa att troligen kom ljudet från knarr från sadeln. Men detta trodde ingen på och han flyttades från andra plats till tionde. Men av någon anledning fick han behålla poängen i lagtävlingen. Därmed kunde det svenska laget lägga beslag på silvermedaljerna. Var finns logiken i att han fick behålla poängen i lagtävlingen men inte i den individuella tävlingen. Något svar på den frågan fick man aldrig.

Tillfällig befordran

Vid OS i London 1948 vann det svenska laget guld i dressyr. Det guldet kunde man glädja sig åt till juni året därpå. Då meddelades att Internationella Ridförbundet hade strukit Sverige i resultatlistan och i stället fick Frankrike guld.

Det svenska laget bestod av ryttmästare Gustav-Adolf Boltensstern, major Henri Saint Cyr och fänrik Gehnäll Persson. Den sistnämnde befordrades inför OS tillfälligt till fänrik. Han var egentligen sergeant. Det var anledningen till att Sverige diskvalificerades. En idiotisk regel stadgade nämligen att endast officerare fick delta i dessa tävlingar. Svenskarna försökte kringgå denna regel med en tillfällig befordran, men den gick inte igenom!

Rembrant dög inte

Vid OS i Söul 1988 vann tyskan Nicole Uphopp blott 21 år guld i dressyritt på sin Rembrant. Fyra år senare i Barcelona vann ekipaget igen och blev därigenom historiska.

Rembrant är den enda hästen med två dressyrguld individuellt. Men paret ville inte nöja sig med detta utan siktade på ett nytt guld i Atlanta men till dessa spel lyckades de inte kvalificera sig. Men Nicole hittade då i regelboken en passus som sa att som regerande mästare hade de rätt att delta. Men de fick inte ställa upp i Atlanta. Rembrant som då var 19 år klarade inte veterinärbesiktningen.

Sverige klart för OS i dressyr

När lag-VM i dressyr genomfördes i september blev resultatet som väntat. Tyskland vann och Spanien blev tvåa. Sverige kom sjua, ingen medalj men en OS-biljett till Aten. Placeringen fick det svenska laget efter en hård strid med Ryssland, vars Elena Sidneva som sista ryttare gjorde några småfel och Sverige kunde därmed säkra OS-platsen.

Stockholmsidrottens glömda historia

Första veckan i mars kom "I startgroparna. Profiler, pionjärer och klubbar i Stockholms tidigare idrottsliv" ut. Boken handlar om idrottens glömda aktörer, om ledare och aktiva i mindre kända föreningar och om sådana som för länge sedan lämnat arenorna. Innehållet bygger på material som journalisten Lennart Elbe sammanställt från sin pappas sportjournalisten Bertil Elbes arkiv. Boken på 264 sidor kostar 298 kronor (+frakt) och kan beställas på tel 08 - 508 297 58 eller fax 08 - 650 82 05.

Idrottshelger på Smålands Museum

Den 22-23 februari arrangerade Smålands Museum i Växjö en idrottshelg i samarbete med Smålandsidrotten.

Lördagen och söndagen den 10-11 maj kl 11-16 var det dags för en idrottshelg igen. Föreningarna Aikido Sedokan, Växjö och brottarklubben Enig presenterar sina sporter och klubbar i mindre utställningar samt visar upp budo-konsterna Aikido och Kendo respektive brottargrepp och teknik.

Ny cykelordförande

Per-Erik Skotthag, Tyresö är ny ordförande i Svenska Cykelförbundet. Han efterträder Ulf Näsland Timrå. Cykelsporten kan också fira att Bernt Johansson fyllt 50 år. Han vann OS-guld i Montreal 1976 och har sedan vunnit två etapper i Giro d'Italia 1979 och blivit trea sammanlagt.

Spårvägens GOLF - korpklubb som blev storklubb

Klubben som kallas "Spåret" var från början en korpklubb. Nu är den en elitidrottsförening. Det var den 24 februari 1919 som man bildade föreningen. 1922 gick man med i RF. 1981 var föreningen störst i Stockholm med 22 sektioner. I damernas volleyboll och handboll har man länge spelat i elitserien. I friidrott har man också tillhört landet främsta föreningar.

Även i bordtennis har man varit framgångsrik och OS-guldmedaljören Jan Owe Waldner är en urspårvägare. I friidrott har man också vunnit stora framgångar som t ex genom Raimo Pihl som kom fyra vid OS i tiokamp vid OS 1976. En OS-framgång man hoppats på var Malin Ewerlöf till OS i Aten 2004, men hon har lagt spikskrona på hyllan. Andra kändisar i föreningen är Bragd-Birger Andersson i tennis, OS-simmarna Anders Holmertz och Louise Jöncke.

Annars är Spåret mest känt som arrangör eller medarrangör till DN-galan, Tjejmilen och Stockholm Marathon.

Kungliga Ängby SK

Ängby SK bildades 1956 och den store ledaren har varit Nils Sandberg. Klubben har haft flera idrotter på sitt program men mest förknippar man Ängby SK med bordtennis. De stora pingisnamnen är OS-guldmedaljören J O Waldner och Mikael Appelgren. Klubben har vunnit ett flertal SM och även herrarnas elitserie. Bordtennis spelade man i Vällingbyhallen.

Föreningen har inofficiellt kungliga med i namnet. Det beror på att kung Hussein av Jordanien är medlem och har stöttat klubben. Nisse Sandberg begärde vid ett tillfälle audiens hos kung Hussein genom Jordaniens Ambassad i Stockholm. Han fick klartecken för ett besök hos kungen 4 november 1963, sedan han berättat att han var vän med Dag Hammarskjöld. Sandberg tog med sig en Ängbyvimpel till kungen. Några veckor senare fick klubben ett brev där kungen accepterade att bli hedersmedlem i Ängby SK. Därefter satte man Kungliga föreningensnamnet men det godkände inte RF eftersom Kungliga måste vara associerat med det svenska kungahuset. Officiellt tog man bort Kungliga men inofficiellt har man namnet kvar på brevpapper och liknande.

Ängby SK är en internationell förening inte bara genom Jordaniens kung utan också genom flera utländska spelare som representerat klubben. Vid VM i New Delhi 1987 visade det sig att 18 av de deltagande spelarna från världens alla hörn hade representerat Ängby SK.

Tennisstadion

Den äldsta hallen av tre vid Tennisstadion, den s k C-hallen, stod från början vid Idrottsparken på Valhallavägen. Den byggdes 1896 på gamla Idrottsparkens område och flyttade 1911 till sin nuvarande plats vid Fiskartorpsvägen i samband med bygget av Olympiastadion. Under OS 1912 avgjordes fäktningarna i C-hallen. 1974 betraktade Riksantikvarieämbetet C-hallen som kulturminnesmärke.

Ville inte möte brodern

Vid OS i Paris 1900 vann Hugh Doherty OS-guld i tennis. I semifinalen skulle han möta sin äldre broder Reginald, men denne avstod. Han tyckte inte att två bröder skulle möta varandra i en mindre turnering utan större betydelse som han uttryckte det. Bröderna hade sedan tidigare stora framgångar i Wimbledon.

Stadionchef död

Förre Stadionchefen Olle Ekberg avled i april, 89 år gammal. Han var chef för Stadion i många år och då han tillträdde ägdes Stadion ägdes av staten. Han har många minnen från sin tid som stadionchef som t ex ishockeymatchen med Tre Kronor 1949 då det blev upplopp vid Stadion på grund av stor publiktillströmning, Lingiaden, VM i Modern femkamp och de olympiska ryttartävlingarna 1956. Ett av hans stora evenemang var Europamästerskapen i fri idrott 1958. Sedan har han varit med om att genomföra många stora evenemang som Juliaden, alla DN-galor och boxningsgalor. Han låg också bakom fondläktarbygget 1958 och då kolstybben byttes ut mot allvädersbeläggning 1972.

Gert Fredrikssons Stipendiefond

1989 fyllde Gert Fredriksson 70 år. Då överlämnade han ett gåvobrev till Nyköpings Kommun, vilket innebar att han överlämnade sin prissamling till kommunen. I samma gåvobrev uttryckte Gert en önskan om att en fond bildades ur vilken årligen skulle utdelas stipendier till lovande ungdomar inom kanotsporten i första hand skrivna i Nyköping och i andra hand i Södermanlands län.

Nyköpings kommun har instiftat en sådan fond, kallad Gert Fredrikssons Stipendiefond. Det första stora stipendiet ur fonden gick till kanotisten Kalle Sundqvist, OS-medaljör.

Första gulduret till Gert

1943 beslutade Eskilstuna Kuriren att inrätta ett pris för Södermanlands bästa idrottsprestation. Priset var ett guldur och det första utdelades till Gert Fredrikson. Priset delades ut till 1974 med undantag för 1968, då juryn inte ansåg att distriktet hade någon som var kvalificerad.

Andra olympiska medaljörer som fått gulduret är:

1945, Olle Anderberg, brottaren från Eskilstuna GAK

1947, Ragnar Lundberg, stavhopparen från IFK Södertälje

1949, Per Berlin, brottaren från Eskilstuna GAK

1952, Hans Wettersöm/Gunnar Åkerlund, kanotisterna från Nyköpings KK

1960, Sven Olof Sjödelius, kanotist från Nyköpings KK

1971, Benny Södergren, skidåkaren från Hällbybrunns IF

1972, Rolf Pettersson kanotisten från KF Kanotisterna i Södertälje.

Andra kända guldklockemottagare är Roland Nilsson F 1 IF (1946 fri idrott), Thure Johansson Eskilstuna GAK (1948 brottning), Thord Flodkvist Södertälje SK (1957 Ishockey-målvakt), Stig Göran "Stisse" Johansson Södertälje SK (1969 ishockey) Richard Dahl Södertälje IF (1958 höjdhop), Hans Rosendahl Katrineholms SS (1962 simning), och Kjell Johansson IF Verdandi (1963 bordtennis).

Tre silver till Södermanland 1992

Det blev bara ett guld vid OS 1992 i Barcelona. Det tog Jan Owe Waldner. Lite av den svenska äran räddades den näst sista dagen av OS-deltagarna från Södermanland.

Först blev det silver i kanot K-2 genom Susanne Gunnarsson (ogift Wiberg) från Katrineholms KK. Hon satt i kanoten tillsammans med Agneta Andersson och var bara 12 hundradelar från OS-guld. Södertäljes Kalle Sundqvist tog också silver i K-2 tillsammans med Gunnar Olsson och de pressade vinnarna ända fram till mållinjen. Den tredje silvermedaljen togs av handbollslandslagets målvakt Thomas Svensson från GUIF. Visserligen satt han på bänken i finalen men gjorde tidigare i turneringen fina insatser. Alla tre silvermedaljörerna har kvalificerat sig som hedersmedlemmar i SIHF (Södermanlands Idrottshistoriska förening), som nu har 70 hedersmedlemmar.

Rolf Peterson gav allt

Den svenske kanotisten Rolf Peterson vann OS-silver vid OS i München 1972 på K 1 1000 meter. Han tog då ut allt ur sin kropp. Han ledde fem meter före mål men den starke ryssen Sjaparenko passerade honom strax före mållinjen. Efter loppet blev Peterson sittande kvar i kanoten. Ett par tyska funktionärer såg hur det var fatt med Peterson. De lyfte med gemensamma krafter upp honom på bryggan. Där föll han ihop. Han hade tagit ut sig helt och hade svårt att klara prisutdelningen en stund senare då han var tvungen att sätta sig på prispallen Vid OS i Tokyo fyra år tidigare hade han otippad vunnit OS-guld på distansen.

Årets kanotister

K2-paret Henrik Nilsson Nyköping och Marcus Oscarsson Västerås har utsetts till årets kanotister år 2002 av Svenska Kanotförbundet. Paret hade stora framgångar under 2002 och vann guld i både VM och EM på K2 1000 meter. Nu siktar paret på ett OS-guld i Aten 2004.

Mathias Fredriksson

Mathias är 30 år och i år har han vunnit den totala världscupen - hans största framgång hittills. Han åker skidor på heltid och bor i Östersund. Han har satsat på sin sport i cirka 15 år.

Tävlingssäsongen omfattar perioden oktober till april. Sedan blir det en period med ledighet april-maj, då han håller i gång på motionsnivå, därefter följer en uppbyggnadsperiod under maj-oktober. Han tränar 10 pass per vecka och det betyder 20-22 timmar. Träningen består av intervall, styrka, och åkning på rullskidor och skidor. Till detta kommer mental träning, allt med OS 2006 som huvudmål.

Utdelningen vid VM blev sämre än han väntat. Han kom till VM som världens bäste skidåkare men han hade inte marginalerna på sin sida. Det blev en medalj, bron i stafett, där Sverige länge faft guldläge. Sedan var det mest fråga om placeringar närmast utanför prispallen.

Mathias har ingen tränare och bokför inte sina träningspass. Han har det mesta i huvudet och vet vad som mest behöver tränas. Han lyssnar på sin kropp och låter den bestämma hur hårt han skall träna. En normalvecka består av dubbla pass fyra dagar, ett pass i två dagar och vila på söndagar. Träningen är inte rolig och den gör ofta ont. Men han måste hålla på för att bli bäst och han tycker liksom de flesta att det är roligt att vinna. Vid sidan av den hårda träningen går han hos en kinesiológ var fjärde vecka för att balansera kroppen.

Barfota fotbollspelare

I London 1948 deltog Indien i fotbollsturneringen. I den första matchen lottades man mot Frankrike. De indiska spelarna spelade barfota med plåsterlappar som skydd för tårna. Matchen slutade 2-1 till Frankrike sedan Indien missat två straffar.

Tjeckerna lämnade planen

OS-turneringen i fotboll i Antwerpen 1920 vanns av Belgien. Men det var ingen stor idrottslig triumf. Finalmotståndarna Tjeckoslovakien lämnade planen efter 40 minuters spel. Belgien gjorde 1-0 på en tvivelaktig starff och 2-0 efter en tydlig offside. Domare var engelsmannen John Lewis, 60 år, och han klarade inte uppgiften. Han tappade matchen vid straffsparken. Den tjeckiske målvakten låg medvetlös i straffområdet sedan en belgier sparkat honom i pannan. En tjeckisk spelare kastade i väg bollen för att få ett avbrott och då blåste Taylor straff. Sedan blev en tjeckisk spelare utvisad och tjeckerna lämnade banan i protest. Publiken blev rasande och tjeckerna fick smusslas ut genom en bakväg.

Första fotbollsmatchen

Under slutet av 1970-talet kom fotbollen till Sverige och då bildades de tre första fotbollsföreningarna, Stockholms, Göteborgs och Visby Bollklubbar.

Den första officiella fotbollsmatchen spelades på Heden i Göteborg den 22 maj 1882 mellan Örgryte IS och Lyckans Soldater. De första reglerna kom till vårt land 1885.

Sedan har fotbollen vuxit i Sverige och det har även blivit olympiska medaljer men guldet i London 1948 som den främsta framgången.

Thessalonikis landslag med i OS

I extraspelen i Aten 1906 fanns ett landslag från Thessaloniki med. 1908 - 1912 stod Thessaloniki under turkisk kontroll och har sedan dess tillhört Grekland. 1906 gjorde båda länderna anspråk på staden Thessaloniki. Även andra turkiska orter hade egna olympiska kommittéer.

Fäktare i sju OS

Flest OS bland fäktare har en dansk, Ivan Osiiier. Han debuterade i OS 1908 i London och avslutade OS-deltagandet också i London 1948. Han var 19 år då han fäktades med värja 1908 och således 59 år i London 1948. Det hade kunnat vara åtta OS för Osiiier men han vägrade att åka till Berlin 1936, då han var en stark nazimotståndare. Även Kerstin Palm har sju OS 1964-88.

Palm bortdömd

Florettfäkterskan Kerstin Palm hade otur i Mexico 1968. Eller kanske blev hon bortdömd. Det såg mycket bra ut i finalomgången. Där mötte hon ryskan Elena Novikova. Det stod 3-3 när de båda träffade varandra i exakt samma ögonblick. Den amerikanske domaren dömde i ryskans favör och berövade därmed Kerstin guldchansen. Domaren blev sedan avstängd för detta och fick inte döma mer. Men det hjälpte inte Kerstin. Hon blev givetvis mycket besviken och förlorade sedan silvermatchen mot Mexikos Roldan och blev femma. De svenska ledarna hävdade också att hon blev bortdömd mot mexikanskan.

Störste fäktaren

Störste fäktaren i OS-historien är ungraren Aladar Gerevich. Han tog OS-medaljer från 1932 till 1960. Under dessa år vann han sju OS-guld. 1948 i London vann han sitt enda individuella guld. I lag blev det guld i Los Angeles 1932, Berlin 1936, London 1948, Helsingfors 1952, Melbourne 1956 och Rom 1960. Dessutom hann han med att ta ett OS-silver 1952 och ett brons 1936 samt ett lagbrons i florett 1952. I Berlin 1936 tävlade han under namnet Gerey för att inte väcka anstöt bland judehatare.

Den största gällde inte

Vid OS 1900 i Paris ingick metning utanför det officiella programmet. De utländska metarna trodde att det gällde att ta upp den största fisken men så var det inte. Det gällde att ta upp de flesta fiskarna och det kände de franska metarna till. De vann också tävlingen med 2051 uppdagna fiskar. Många undrar också om det fanns några utländska metare med.

Stockholmspolisens IF

Sedan Sverige segrat i dragkamp vid OS 1912 genom ett blandat lag som till tre fjärdedelar bestod av stockholmspolis och ett lag från Polisen samma år vunnit SM bildades Stockholmspolisens IF den 9 augusti 1912 och fick förkortningen SPIF.

På programmet fick man efter hand friidrott, simning, vinteridrotter, dragkamp, brottning, atletik, tennis, boxning, fotboll, pistolskytte, tyngdlyftning, handboll och rodd. I dag har man 20 sektioner och över 6000 medlemmar

Den mest kände friidrottaren var stafetthjälten Bertil von Wachenfeldt. Bland simmarna kan nämnas Bosse Westergren, Pelle Holmertz, och Eva Wikner och de välkända ledarna Stig Olsson, Åke Lindgren och Roonnie Paleski.

Polisen har nått stora framgångar i flera idrotter, t ex i rodd med Kristina, Monika och Jakob Knejp (olympier i Atlanta 1996). Föreningen är en av landets största och har en passande slogan "Polisen-klubben som fångslar".

Delat guld med Danmark

I Paris 1900 tog Sverige sitt första OS-guld, som egentligen var ett halvt OS-guld. I dragkamp var Frankrike och USA anmälda men USA drog sig ur. Arrangörerna kunde inte hitta något nationellt motstånd till Frankrike. Nu blev det tre svenskar, K G Staaf, August Nilsson och Gustaf Söderström som tillsammans med tre danskar ställde upp mot fransmännen. Nordborna vann enkelt och blev guldmedaljörer men vem skulle få guldmedaljen - det utdelades bara en medalj. Nu fick de sex deltagarna var sin kikare som belöning.

Fick inte vara med

Vid OS i Mexico City 1968 dök Australiens pololag upp. Men de var inte anmälda av Australiens Olympiska Kommitté och de hade betalt resan till Mexico själva. Men de fick givetvis inte vara med och de fick inte ens träna med de andra lagen. Det kan man väl säga att kasta pengarna i poolen.

OS-brons utan att vinna en match

Sverige tog brons i vattenpolo i London 1948 utan att vinna en enda match. I första omgången vann Sverige över Ungern på w.o. I semifinalen blev det förlust mot Belgien med 8-4 och det var Sveriges första landskamp i vattenpolo. Detta räckte till en bronsmedalj för Sverige.

Sveriges alla alpina OS- och VM-medaljörer

- 1939: May Nilsson VM-brons i slalom
- 1954: Sarah Thomasson VM-brons i slalom
- 1956: Stig Sollander OS-brons i slalom
- 1976: Ingemar Stenmark OS-brons i storslalom
- 1978: Ingemar Stenmark VM-guld i slalom och storslalom
- 1980: Ingemar Stenmark OS-guld i slalom och storslalom
- 1982: Ingemar Stenmark VM-guld i slalom och VM-silver i storslalom
- Bengt Fjällberg VM-brons i slalom
- 1985: Jonas Nilsson VM-guld i slalom
- 1988: Lars-Börje Eriksson OS-brons i Super-G
- 1991: Pernilla Wiberg VM-guld i storslalom
- Johan Wallner VM-brons i storslalom
- 1992: Pernilla Wiberg OS-guld i storslalom
- 1993: Johan Wallner VM-brons i storslalom
- 1994: Pernilla Wiberg OS-guld i kombination
- 1996: Patrik Järbyn VM-silver i super G
- 1996: Pernilla Wiberg VM-guld i slalom
- 1997: Pernilla Wiberg VM-brons i störtlopp
- 1998: Pernilla Siberg OS-silver i störtlopp
- 1999: Pernilla Wiberg VM-guld i kombination
- 2001: Anja Pärson VM-guld i slalom
- Anja Pärson VM-brons i Storslalom
- 2002: Anja Pärson OS-silver i storslalom
- Anja Pärson OS-brons i slalom
- 2003: Anja Pärson VM-guld i storslalom

100 idrottshistoriska platser

I samband med RFs 100 årsjubileum har 100 utvalda idrottsplatser i Sverige utmärkts som historiska platser och utmärkas med en skylt som omtalar detta. Dessa skall avtäckas i samband med Kulturhusens Dag den 7 september och RF vill öka kunskapen om och förståelsen för idrottsplatsernas kulturstoriska värde. Vetenskapsradion Historia har nyligen påbörjat en serie om idrottshistoriska platser. Bland de 100 finns bl a följande platser:

4. Vasaloppsmålet i Mora i Dalarna
5. Lugnets Skidstadion i Falun
7. Startplatsen för Vansbrosimmet
12. Jernvallen i Sandviken
13. Strömvallen i Gävle
14. Bandykyrkan på Ön i Edsbyn
20. Faxevallen i Söderhamn där Brobergs IF spelar och där redaktören för SOF-Bulletinen spelat och vunnit ett junior-SM i bandy med Brobergs IF
21. Vålådalsens Turiststation
23. Åre/Årebragden. Åreveckan instiftades 1914 med tävlingar i bob, curling och skidlöpning. 1921 instiftades Årebragden
24. Matojärvi Ishall i Kiruna, Sveriges första ishall utan vänder.
34. Malmö Stadionområde med Baltiska hallen och Ishallen
36. Båstad, Tennismetropolen
38. Tipshallen i Jönköping, Sveriges första fullstora fotbollshall
43. Aspuddens Idrottsplats. Här spelades den första fotbollsmatchen mellan två damlag 1918.
44. Lillsveds gymnastik- och idrottsfolkhögskola från 1937
45. Bosön, RFs Riksanläggning
46. Eriksdalbadet återinvigt som paradanläggning 1999.
47. Eriksdalshallen från 1940-talet
48. Stockholms Stadion/Idrottsparken från 1912 med Tennis paviljongen, Östermalms IP och Tennisstadion
49. Fotbollsstadion från 1937
51. Johanneshovs Istdion/Globen
52. Zinkensdamms IP Husmodersgymnastikens tummelplats, Reymers hemmaplan och centrum för breddidrotten på Söder
54. Lilla Bollhuset i anslutning till Stockholms Slott, 1600-tlet.
58. Björn Borgs garageport i Södertälje, 1970-talet
68. Stora Valla i Degerfors 1938

72. Tärnaby i Västerbotten, då flera alpina stjärnor startat sin karriär

81. Nya och Gamla Ullevi

83. Exercishuset i Göteborg/Heden 1867

86. Slottsskogsvallen i Göteborg 1923

90. Strömsholm i Västmanland med hästsporthögskola, utbildning och stora tävlingar

95. Olympiaeiken i Norrköping som Ivar Johansson fick för sitt OS-guld i Berlin 1936.

96. Idrottsparken i Norrköping

100 Koppurvallen i Åtvidaberg

RF 100 år

RF firade sin 100-årsdag den 31 maj med en minnestund vid gamla GCI, på Brunkebergstorg i Stockholm, där RF bildades och det följdes av kransnedläggning vid Viktor Balcks grav på Norra Kyrkogården. Mottagning hade man sedan på Bosön och bankett i Blå hallen.

Regeringens present var ett ekonomiskt bidrag till ett Riksidrottsmuseum och Stockholms Stads present bestod av ett hyreskontrakt till Riksidrottsmuseet.

Vid Riksidrottsmötet invaldes Annika Engström, AIK, in i stället för Britt Källström. Karl Fritiofsson blev ny hedersordförande. Tidigare har Arne Ljungqvist utsetts till hedersordförande (2001). Nytt förbund i RF blev Svenska Ringettförbundet.

Ringett är ett ishockeyliknande spel för tjejer. Där man använder en ring i stället för puck och en pinne i stället för klubba. Sporten är stor i Kanada och i Sverige finns sju föreningar. Detta förbund är det första som får ett begränsat medlemskap och lär aldrig bli en olympisk idrott. Svenska Cheerleaderförbundet och Kroppskulturförbundet fick båda avslag.

Ökad OS-satsning

Mångmiljonsatsningen på svenska OS-deltagare ökar kraftigt de närmaste åren. Under perioden 2003-2005 kommer staten och näringslivets Olympialag att tillsammans investera 90 miljoner kronor för att ge svenska idrottstalanger chansen att ta medalj i kommande OS. Det är en ökning med över 50 procent.

Problem i USAs OK

Flera personer har hoppas av i USAs Olympiska Kommitte. Fred Wohlschlaeger blev den åttonde som hoppat av. Tidigare har Lloyd Ward gjort samma sak. Den senare för att han hjälpt sin bror med en plats i Pan-amerikanska spelen och med USOCs pengar köpt flygbiljetter och bokat hotellrum till vänner och bekanta. Det verkar var något sjukt över den olympiska kommittén i USA. Nu skall amerikanska jurister försöka omstrukturera USOC.

Bättre än herrarna

Alla kommer väl i håg vilken uppståndelse det blev när Annika Sörenstam tävlade mot herrarna i golf. Det var på en bana som var kortare än de ordinarie herrbanorna och de alla bästa herrarna var inte med som t ex Tiger Woods. Annika klarade inte kvalgränsen och hamnade på delad 96e plats. Bäste svensk kom på 28e plats och en på 35e. Så konkurrensen var kanske inte den värsta.

Men det finns andra svenska tjejer som kan mäta sig med herrar. Bågskytten Petra Eriksson vet hur det känns att var bättre än herrarna. För 13 år sedan var hon bäst i världen bland både herrar och damer. Nu satsar hon på en OS-medalj. Hon tävlar för Lindome Bågskytteklubb.

Varför blev det bågskytte?

Jag saknade bollsinn och gillade inte att springa. Därför blev det bågskytte säger Petra. Som bågskytt var hon en medelmått till en början men hade höga ambitioner och resultatet kom snabbt. Som 16-åring var hon med i seniorlandslaget. Två år senare vid VM i Finland slog hon världsrekord med 592 poäng och var bättre än herrarna.

Sedan kom det ett bakslag. Hon drabbades av en ögonförlamning och kunde inte göra sig själv rättvisa under OS-kvalet. Hon åkte i stället till Barcelona som åskådare och fick tillbaka lusten. Hon kvalificerade sig till OS i Sydney och det gick inte så bra, en 29e plats. I Aten siktar hon på medalj. Sedan 1998 är hon med i SOKs talanggrupp. Hon arbetar på Volvo lastvagnar, där hon trivs bra. Inför stortävlingar jobbar hon mindre än vanligt. Fem veckor har hon ledigt för resor till tävlingar och på samma sätt används semetern.

Världens bästa dövidrottare

Den döve sportskytten Lars S Petersson fick under Deaflympics i Sundsvall priset som världens bästa dövidrottare 2002. Han har vunnit åtta döv-OS-guld. Han tog sitt första OS-guld 1989 på Nya Zeeland och nu vill han i Melbourne 2005 ta två nya guld för att komma upp i tio.

Sponsorföretag i konkurs

Det norska företaget Sponsor Service har gått i konkurs och det kan orsaka miljönförluster för Svenska Skidförbundet. Andra uppdragsgivare som blir drabbade är bl a Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Basketbollförbundet samt tävlingar som Stockholm Marathon och Midnattsloppet.

SOKs årsmöte

Sveriges Olympiska kommitte höll sitt årsmöte i början av april. SOKs ordförande konstaterade att samarbetet med de olympiska specialförbunden fungerar bra.

Han konstaterade också att SOKs talangprogram är säkrat till 2005 i det gemensamma projektet med regeringen och svenskt näringsliv. Inför Aten är målet 20 medaljer.

SOKs styrelse består av Stefan Lindeberg, Tomas Gustafson, Per-Axel Erikson, Kerstin Bodin, Carl Erik Stålbjerg, Björn Rosengren, Carin Nilsson Green, Ann-Louise Skoglund, Lennart Petersson och de två IOK-ledamöterna Gunilla Lindberg och Arne Ljungqvist.

Carolina klyft årets Victoriastipendiat

Carolin Klyft blev årets Victoriastipendiat. Priset överlämnades av Kronprinsessan Victoria på Borgholm vid Victorias födelsedag den 14 juli. På plats fanns också samtliga tidigare. Det var i år 25-årsjubileum.

Gunilla kan bli vice president

Gunilla Lindberg kan bli en av de mäktigaste i idrottsvärlden. Nästa år kan hon bli en av fyra vicepresidenter i IOK. Hon är i dag ledamot i IOK och med i flera centrala kommissioner och den enda kvinnan i styrelsen. Hon anställdes på SOKs kansli för 35 år sedan. Som vice president får hon verkligen var med om att betämma.

I år har sydkoreanen Kim UN-Yong valts till vice president. Ett kontroversiellt val då han var inblandad i muthärvan då Salt Lake City fick vinter-OS och han blev även varnad men fick sitta kvar. Några sådana "meriter" har inte Gunilla Lindberg.

Upprustning på Stadion

Idrottsanläggningar i Stockholm rustas upp för 500 miljoner kronor. Bland annat skall Stockholms Stadion rustas upp. SOF följer med intresse detta då SOF har sin verksamhet just på Stockholms Stadion, som kommer att få nya stolar och bättre faciliteter.

Pris till Ulf Karlsson

Friidrottens förbundskapten Ulf Karlsson får årets Bengt Wallin-pris. Han får priset för barriärbrytande insatser för utveckling av ledare inom svensk idrott. Ulfs ledarskap har blivit en förebild för andra idrottsledare. Han får 30000 kronor som delas mellan honom och friidrottsförbundet.

Presentation av några starka olympier

Anders Holmertz

Duktig svensk simmare som aldrig lyckades sätta pricken över I:et i OS genom att ta guld. Han tog OS-silver på 200 m 1988 och 92, 4 x 200 m 1992 och 1996 och OS-brons på 400 m 1992. Dessutom många medaljer i andra mästerskap och 86 SM-guld.

Därmed är han Sveriges meste mästare i simning. Han tillhörde världstoppen i tio år och det är nog längre än någon annan simmare. 200 och 400 m fritt var hans starkaste distanser.

Anna Olsson

Svensk kanottjej, som var kanotsportens yngsta seniormästarinnan i Sverige någonsin. Hon vann OS-guld i K-2 1984 (tillsammans med Agneta Andersson) då bara 20 år, OS-silver i K-4 1984, OS-brons i K-4 1992 och 96. Har även 48 SM-guld och ett VM-guld, fyra VM-silver och fyra VM-brons.

Började i Fagervik utanför Sundsvall. Bor nu i Karlstad, som tvåbarnsmamma.

Vid sidan av kanotsporten utbildade hon sig till civilingenjör vid Chalmers i Göteborg och har inlett en karriär inom Ericsson.

Ildiko Sagu-Ujlaki-Rejtő

Ungersk fäktare. Hon vann OS-guld 1964 och OS-brons 1968. I lag vann hon guld 1964, OS-silver 1960, 1968 och 1972, OS-brons 1976.

Hon vann alltså mästerskapsmedaljer under två decennier trots att hon från födseln var nästan helt döv. Hon var en teknisk fäktare och blev Årets idrottsskvinna i Ungern 1963. Efter omfäktning mellan fyra damer blev det ett dubbelt OS-guld i Tokyo och hon blev åter Årets Idrottsskvinna i Ungern,

Albert Hill

Storbritannien har haft många duktiga medeldistansare och Albert Hill var den förste av dem. Han vann OS på 800 m och 1500 m 1920. En svårslagen spurtspecialist. I OS 1920 vann han sina båda guld inom loppet av fyra dagar. På 1500 meter blev det ett taktiklopp där han hade hjälp av Philip Baker som löpte på Hills utsida för att försvåra för storfavoriten Ray från USA. Baker tog silver och antog senare sin frus namn Som Noel-Baker fick han 39 år senare Nobels fredspris. Dock inte för sin insats i detta lopp

Ludmila Pinajeva

Sovjetisk kanotist, som tagit OS-guld i K-1 1964 och 68 samt i K-2 1972. 1968 tog hon också OS-brons i K-2. Hon tävlade för fackföreningarnas klubb i St Petersburg (Leningrad). Hon tog medalj i samtliga EM och VM hon ställde upp i från 1961 till 1973. Vid OS 1964 noterade hon en stor segermarginal på 2, 48 sekunder. Vid OS 1968 var hon skadad då hon dagen före finalen blivit påkörd av en bil tillhörande de italienska kanotisterna, men vann gjorde hon ändå. 1969 blev hon mamma och har sedan arbetat på en lek-skola.

Michelle Smith - de Bruin

Simmare från Irland som under sin storhetstid var förföljd av dopingrykten. Men hon klarade alla tester och tog tre guld vid OS i Atlanta. Men 1998 fälldes hon för att ha manipulerat med sitt urinprov. Hon vann OS-guld på 200 m medley, 400 m medley, och 400 m fritt och OS-brons på 200 fjärl 1996.

Hon blev anklagad för dopning då från 22 år till 26 års ålder förbättrade sin 400 m tid med 19 sekunder och som tränare hade diskuskastare, Erik de Bruin, som dömdes för dopning och avstängts fyra år.

I augusti 1998 avstängdes hon fyra år för att ha blandat alkohol i urinen vid en test. Men hon nekar till alla anklagelser och påpekar att hon under sina senaste aktiva år testats elva gånger utan att några spår av doping påvisats.

Jenő Fuchs

En ungersk fäktare, som var en stor idrottsman i början av 1900-talet. Han vann OS-guld i sabel individuellt och i lag 1908 och 1912. Förutom i fäktning var han framträdande i rodd och bob.

Han var en liten, snabb och elegant fäktare .

Håkan Malmrot

Bröst- och frisisimmare som tävlade för Örebro SS. 1920 vann han OS-guld på 200 m och 400 m bröstsim och fem SM-guld.

Att han vann sina två OS-guld 1920 var en stor överraskning. Han var verkligen en mångsysslare. I Örebro SK vann han DM i gren- och mellanhopp, skidlöpning 30 km, och budkavle på skidor. Han var också juniormästare på löpning 1500 m och en god gymnast.

Susanne Gunnarsson

OS-guld i kanot K-2 500 m 1996, OS-silver K-2 1992, K-4 500 m 1984. Flera VM-medaljer (sex guld). Har tävlat för Katrineholms KK och Fagerviks KK. Nådde stora framgångar som junior och tog 23 SM, 19 i K-1. Tävlade oftast ihop med Anna Olsson men nådde de största framgångarna ihop med Agneta Andersson. Tillsammans med Agneta tog hon OS-guld och fick bragdmedaljen 1996 med henne sedan allt groll dem emellan lagts åt sidan. Efter OS 1988 gjord Susanne, då Wiberg, ett uppehåll på två år, gifte sig och fick barn. Kom sedan tillbaka och hade stora framgångar i VM. Hon var extremt stark och vann kanot-maraton i VM.

Paul Radmilovic

Vattenpolospelare från Storbritannien men även duktig simmare. Han deltog i sex OS från 1906 till 1928. Han vann OS-guld på 4 x 200 m fritt 1908 och i vattenpolo 1908, 12 och 20. Har mest guld i vattenpolo av alla och även rekordet för längsta tiden mellan första och sista OS-guldet som vattenpolospelare. Har även deltagit i flest turneringar, fem, av alla polospelare. OS-debuterade vid extraspelen 1906 som frisimmare, fyra på 100 m och femma på 400 m. Ett stort ögonblick för honom var då han tre minuter före slutsignalen i finalen mot Belgien 1920 sköt in det avgörande målet. 1901 tog han sin första walesiska titel som 15-åring på 100 yards och det sista som 43-åring på 440 yards. Då slog han även brittiskt rekord som stod sig i nio år. 1967 valdes han in i simningens Hall of Fame i Florida. Drev till slut en pub där hans imponerande prissamling kunde visas upp - puben övertogs sedan av hans son.

Aldo och Nedo Nadi

Två allroundfäktare från Italien. Aldo har OS-guld i florett lag, värja lag och sabel lag 1920 och OS-silver individuellt i sabel 1920. Nedo är kanske den bästa allround fäktaren i världen genom tiderna. Han vann OS-guld florett individuellt 1912 och OS-guld florett individuellt och i lag, sabel individuellt och lag samt värja lag 1920. Båda blev proffs efter OS i Antwerpen 1920. Nedo var bara 18 år då han vann guld i Stockholm. Nedos guld i sabel var enda gången en icke ungrare stått överst på prispallen från 1908 till 1964. Notabelt är dock att inga ungrare deltog vid OS i Antwerpen. Nedo dominerade också fäktingen som proffs. Även Aldo lyckades bra som proffs. Aldo emigrerade senare till USA och blev instruktör i Hollywood och lärde ut grunderna till filmstjärnor som Errol Flynn och Rex Harrison.

Aleksandr Popov

En frisimmare från Ryssland och en av de bästa frisimmarna i världen genom tiderna. Han vann OS-guld på 50 och 100 m 1992 och 96 samt på 4 x 100 medley 1992 och 96. Dessutom ett flertal medaljer i EM och VM.

Han fick sitt genombrott vid EM 1991. Sedan har han dominerat sprintersträckorna i olika mästerskap. Inte ens ett knivöverfall på ett torg i Moskva 1996 kunde stoppa honom. Han försökte då avstyra ett bråk mellan en försäljare och en kund. Han fick då en lunga punkterad och tappade mycket blod och många kilo och ingen trodde att han skulle kunna komma tillbaka men redan året efter vann han fyra guld vid EM i Sevilla.

Numera bor han i Canberra, där han tjänar stora pengar som världsstjärna i simning och som fotomodell.

Amy van Dyken

Amerikansk simmare som nådde världstoppen trots mycket svåra uppväxtförhållanden. Hon vann OS-guld på 50 m fritt, 100 m fjärl, 4 x 100 m fritt och 4 x 100 medley - fyra guld i samma OS 1996 i Atlanta. Det året utsågs hon också till Årets Idrottskvinna i USA.

När hon var fem år dog hennes bror Donnie i cancer - han var fyra år. Hon kunde själv knappast gå upp för en trappa, hon hade astma. Men när hon var sex år besökte hon en doktor som förändrade hennes liv. Han rekommenderades simning för att träna upp lungorna.

OS 1996 kom att betyda mycket för henne. För varje guldmedalj fick hon 200 000:- av sitt förbund.

I skolan var hon mobbad för att hon var så lång, 180 cm, och hade väldigt stora skor. Hon blev hackkyckling och några vägrade till och med att ställa upp i samma lag som Amy. Men vid OS fick hon sin revansch.

Ian Ferguson

Nya Zeelands Gert Fredriksson. Främste kanotist i OS 1984 med tre guld. OS-guld: K-1 500 m 1984, K-2 500 m 1984, 1988, K-1 1000 m 1984, OS-silver K-2 1000 m 1988 plus flera VM medaljer. Ian tog Nya Zeelands första kanotmedalj 1984. Landet hade mycket små resurser för kanotisterna. Ian tävlade ofta utomlands invid tävlingsbanorna. Han är revisor till yrket och startade efter OS 1980 en egen rörelse för videospel. Han gjorde come back vid OS i Los Angeles. Nya Zeeland tog då fyra guld i kanot och Ferguson korades till Årets Idrottsman i hemlandet. Ian Ferguson deltog i fem OS 1976-92

Grives galakväll på SOF-träff

TV-legenden Bengt Grive förvandlade SOFs vårmöte i Göteborg till en verklig galakväll. Det göteborgska idrottsmuseet på Kviberg fylldes till sista plats av olympiahistoriskt intresserade veteraner. Och de fick en timmes mycket uppskattad underhållning tack vare Grives enastående berättarförmåga, en idrottens Wilh. Moberg som någon sa. Han hade mycket att förtälja från sina 26 år vid TV-radio-sporten, från oltaliga OS och VM och sin egen idrottskarriär och han gjorde det med många journalistiska poänger och stor humor.

- Idrotten har varit mitt liv, konstaterade Bengt Grive men kunde också ha tillagt och människorna. Han har haft lätt att vinna stjärnornas förtroende och det gav hans skildringar en annorlunda idrottslig prägel.

Han första uppdrag som journalist blev förvånansvärt nog att skriva en bok om svenska skidkungar. Jag vet inget om skidor, invände den då unge stockholmaren. Det är just därför vi vill ha dig, en skrivare utan förutfattade meningar, sa bokförläggaren.

Grive ringde först upp Sixten Jernberg men det var hans fru som svarade. Grive förklarade sitt uppdrag och fick till svar: Det finns väl bara en skidkung?

Grive fann sig snabbt: Jag kan ju inte bara skriva om Mora-Nisse!

Sixten och Grive kom under åren på mycket god fot med varandra trots ibland olika åsikter. Limas stolthet tyckte inte om att damer tävlade i den tuffa sporten, skidor. De ser ju förskräckliga ut när de kommer i mål, svettiga glämniga och trötta.

- Du brukar själv inte se snarfager ut när du går i mål efter en plågsam femmil, replikerade Grive och i den stilen gick deras umgänge. Hans första stora skidkungar var Sixten, More-Nisse Karlsson, Sven Utterström och Artur Häggblad. Stjärnor som Thomas Wassberg, Gunde Svan och Torgny Mogren tillhörde en senare generation.

Den 13-åriga Bengts första idoler var tre med förnamnet Sven, nämligen Utterström, fotbollsunderbarnet Sven Rydell från ÖIS och Svenne Bergqvist från Hammarby. Grive hade med beundran tittat på Bergqvists träning på Söder och mötte honom en gång på gatan. Hej, sa Svenne som tydligen kände igen sin unge beundrare. Hej, sa Grive och fick imponerande blickar från sina kompisar. Morsar du på honom? frågade de. Nej, det är han som morsar på mig! skröt Grive.

Grive lärde känna Göteborgs folkkäre Sven Rydell som en talang med den ovanliga kombinationen att vara både dribbler och målskytt. Han var bara 19 år och spelade en viktig roll i landslaget som vann olympiskt brons i Paris 1924, påpekade Grive och gav ett prov på ett imponerande minne om detaljer, årtal, resultat etc.

Grive pratade inte mycket om egna sportsliga meriter.

Det gjorde SOFs ordförande Björn Walden i sitt hälsningsanförande och talade om för dem som inte visste det att Grive uppträtt som svensk mästare i både bordtennis och modern dans (på Nalen). Och dessutom uppträtt med Stig Elmlad som bordtennisartist i bl a Moskva och Paris, spelat stående på bordet och med fyra bollar på en gång.

Då hamnade Grive på sin "mammans gata", bordtennisen, och sin sedan unga år odlade hobby att göra ranglistor. Hans fyra första och största genom tiderna är Björn Borg, Ingemar Stenmark, Ingemar Johansson och J O Waldner. Jag såg en gång J O rädda en kantboll och returnera den dödande. Sådant gör bara en stor talang tillade Grive.

Han skulle gärna ha nominerat fyra skidkungar bland de tio bästa genom tiderna, men det går ju inte medgav han. Hans ungdomsidoler med förnamnet Sven fick lämna plats för senare tiders storheter som exempelvis Peter Forsberg, ishockeyns störste.

Om den urstarke norrköpingsbrottaren Ivar Johansson och hans historiska dubbla guldbragd i OS i Los Angeles 1932 erindrade Grive på detta sätt. Ivar vann först mellanviktsklassen. Vid prisutdelningen fanns silver- och bronsmedaljörerna på pallen men guldplatsen gapade tom. Ivar satt redan i bastun för att banta ner sin vältränade kropp tre kilo och kunna ställa upp i welter. Som han också vann!

Ivar tävlingsbrottade en bit in i 40-årsåldern. Respekten för honom var så stor att domaren gav Ivar segern även i sådana matcher när motståndaren var bättre. Sa Grive.

En av hans vänner bland internationella stjärnor var amerikanen Al Oerter, diskuskastaren som vann fyra olympiska guldmedaljer. Mellan spelen förlorade han ofta mot sin landsman Jay Silvester men aldrig vid ett olympiskt spel. När han uteblev en femte gång vann tjecken Ludvik Danek på 64 och en halv meter. Danek erkände för vännen Grive att om Oerter ställt upp hade han inte kunnat kasta mer än 60 meter och inte vunnit! Jag hade känt mig slagen på förhand, förklarade tjecken detta mentala fenomen.

Grive hann också avliva en av de många myter som florerar inom idrotten. Det heter att den tjurskallige är en vinnartyp. Inte alltid. Tänk på Stefan Edberg, en världsetta och flerfaldig bragdman i tennis, en gentleman. Underströk med skärpa tenniskunnige Grive som bl a rapporterade från Björn Borgs fem segrar i Wimbledon.

Den bästa idrotten? Fådde en åhörare. Svaret kom snabbt. Fotbollen! Ingen annan idrott har ett sådant underhållningsvärde som just fotbollen. Det kan vi se i Champions League i TV. Ishockey kan i sina bästa stunder också bjuda på stor underhållning.

Grive, mångsysslaren blev av en tillfällighet konsttåkningsreporeter (-expert) och gjorde sig känd för orginella färgbeskrivningar. En isprinsessas solkiga klänning som en gång var bit kallade han "mörkvit". Det starkaste intrycket på honom gjorde den flerfaldiga tyska världsmästarinnan Katarina Witt, som alltid tävlade i svart! Hennes utstråling, skicklighet och elegans inspirerade Grive till poesi, en kort vers. Den läste han som en snärtig avslutning på en lysande resume av ett innehållsrikt reporetriv och avtackades med en lång, varm applåd.

Katrina Witt i svart
En ögonfröjd, en sav i höjd
En dumma, mina fumlande rader
Stumma mina kommentarer
Jag kommer ingen vart
Med Katarina Witt i svart.

KARNE JOHANSSON

Tripplar i OS och VM

Vid VM i vintras vann Norge tredubbel i masstart över 30 km. Det var Norges femte trippel mellan 1924 och 2003. Sverige har lika många tripplar.

1928 - 50 km: 1. Per Erik Hedlund, 2. Gustav Jonsson, 3. Volger Andersson.

1936 - 50 km: 1. Elis Wiklund, 2. Axel Wikström, 3. Nils Englund.

1948 - 18 km: 1. Martin Lundström, 2. Nils Östensson, 3. Gunnar Eriksson.

1950 - 50 km: 1. Gunnar Eriksson, 2. Enar Josefsson, 3. Nils Karlsson

1989 - 15 km: 1. Gunde Svan, 2. Torgny Mogren, 3. Lars Håland.

Huddinge Olympiaden

Den 18 maj arrangerade Huddinge AIS, friidrott, Huddinge Olympiaden för 16e gången. Det är tävlingar för årskurserna 4,5 och 6. De olika skolklasserna tävlar mot varandra och den klass som har högsta procentuella antalet deltagare från klassen vinner. Det fungerar som riktiga Olympiska Spel med inmarsch, invigningstal, flagghissning och en olympisk eld. Man tävlar i löpning, längdhopp, kulstötning, höjdhopp och bollkast. De tre främsta i varje gren fick Huddinges OS-medalj.

Östtyskar kräver dopningsersättning

300 idrottare från det forna Östtyskland kräver kompensation för att de lurades att ta dopningspreparat.

Enligt Tysklands inrikesdepartement kan siffran bli ännu högre.

För att kompensera dem som systematiskt dopades under DDR-tiden finns en fond innehållande totalt 18,5 miljoner kronor.

Enligt idrottarna hade de ingen vetskap om att de fick i sig dopningspreparat.

Ekonomisk kris för WADA

Många länder har inte svarat upp mot sina åtaganden. Det betyder att WADA får svårt att genomföra det jobb som förväntas av organisationen. Det är främst USA och de asiatiska länderna som ligger efter och det är inte långt kvar till OS. Der är forskning och testning som kommer att drabbas.

Irak ut ur IOK?

Jaques Rogge, ordförande i IOK, vill inte utesluta att Irak kan komma att kastas ut från den olympiska familjen. Om det finns bevis på våld inom idrotten, då kommer vi att göra det säger Rogge. Vi undersöker för närvarande anklagelser mot Iraks Olympiska Kommitte. President Saddam Husseins äldste son är ordförande i Iraks Olympiska Kommitte.

Är det bara Irak som bör kastas ut? Hur är det med Israel och Palestina? Även flera länder kän man tycka vara i klass med Irak. USA säger kanske någon.

Pia måste byta

Internationella Olympiska Kommitte har ställt krav på att antalet grenar skall dras ner i det olympiska sommarprogrammet. Det blir dock inga neddragningar till 2004 och 2008. Det betyder att brottningen blir kvar i sin nuvarande form. Men därefter kan det bli ändringar

Däremot är det bestämt att från och med OS 2012 stryks grenen dubbeltrap, damernas lerduveskytte. Det var i den grenen Pia Hansen tog guld i Sydney 2000. Man tog dock inte bort samma gren för herrar. Nu satsar Pia på OS 2004 och 2008 i dubeltrap och sedan får det bli trap som blir kvar för damerna.



Sveriges första
och enda
ANTIKVARIAT
med special-
inriktning på
IDROTT

SÄLJER och KÖPER

allt antikvariskt material
med idrottsanknytning:

böcker, tidskrifter, tidningar,
vykort, samlarbilder, program,
klubbnålar, autografer etc.

Svenskt och utländskt.

Besöksadress: Grimstagatan 170, Vällingby.

Öppet: efter överenskommelse.

Tel. 08-739 09 71. Fax. 08-739 14 73.

Postadress: Box 65, 162 11 Vällingby

E-mail: www.idrottsantikvariatet.com

Nästa SOF-möte
Höstmötet på Stadion
Se separat kallelse