

SOE-BULLETTINEN

SVERIGES
OLYMPIAHISTORIKERS
FÖRENING



Nr 4* 2004 * FRÅN STARTEN 64 * ISSN 1104 - 7259

**Medaljligan
i Aten 2004
Sid 7**

**OS i Aten 2004
Sid 3-6**

Vår förste guldmedaljör Sid 9

**De främsta
sommarolympierna
Sid 11**

**Kvinnor i OS
Sid 8**

SOF-Bulletinen

Organ för Sveriges
Olympiahistorikers
Förening (SOF)

Föreningen bildades
den 3 mars 1986

Ansvarig utgivare:

Stig Nilsson

Faktagranskare:

Kim Bengtsson

kim.b@bredband.net

Utgivningsplan 2005

Nr	Utkom	Manusstopp
1	febr	1/2
2	maj	15/4
3	sept	15/7
4	nov	10/10

Medarbetare:

I detta nummer av SOF-Bulletinen har förutom redaktören Stig Nilsson följande personer medverkat, Kim Bengtsson.

IOKs styrelse

President: Jacques Rogge, 62 år från Belgien. Han är före detta seglare och deltog i tre OS. Han har även varit rugbyspelare i det belgiska landslaget. Han blev president 2002. I Aten bodde han inte på det lyxhotell man bokat åt honom utan i OS-byn.

Vice president: Gunilla Lindberg 57 år från Sverige. Blev invald i IOK 1996 och i år valdes hon till vice president. Hon är generalsekreterare i SOK sedan 1989.

Vice president: Vitalij Smirnov 69 år från Ryssland. Valdes in i IOK 1971 och var president för OS i Moskva 1980 och var president för den nationella olympiska kommittén i Ryssland 1990-2001.

Vice president: James L Easton 69 år från USA. Han valdes in i IOK 1994 och är ordförande i Internationella bågskytteförbundet sedan 1989 och vice president i IOK sedan 2002.

Vice president: Un Yong Kim 73 år från Sydkorea. Medlem i Sydkoreas parlament. Är fängslad i sitt hemland och avstängd från arbetet i IOK och står under utredning.

Ledamöter: Denis Oswald Schweiz, Mario Vázquez Rana Mexico, Ottavio Cinquanta Italien, Sergej Bubka Ukraina, Lambis V Nikolaou Grekland, Toni Khoury Libanon, Gerhard Helberg Norge, Alpha Ibrahim Diallo Guinea, Yu Zaiping Kina och Richard Carrion Puerto Rico.

Under OS i Aten sammanträdde det en hel del i IOK. Man beslutade att utesluta agenter, som sägs ha försökt förmått IOK-ledamöter att sälja sina röster. Man diskuterade också sporter som inte är OS-sporter i dag men som vill ha ett IOK-erkännande, för att sedan kunna bli en OS-sport. Bandy var en sport som fick ett sådant erkännande fastän flera ledamöter inte hade en aning om vad bandy var. Internationella bilsportförbundet fick däremot inte ett sådant erkännande då det inte erkänner WADAs antidopningsprogram.

SOF:s Styrelse

Ordförande: Björn Walden

Skyttevägen 22 D, 133 36 Saltsjöbaden

08 - 7173058

Vice ordförande: Owe Fröberg
55247473

Gammeltorpsvägen 5 B, 155 30 Nykvarn

08 -

owe.froberg@telia.com

Kassör: Ingvar Öhrn
kai.orn@telia.com

Formminnesvägen 34, 186 32 Vallentuna

08 - 511 711 18

Sekreterare: Örjan Westberg
orjan.westberg@bordtennis.rf.se

Konstgjutarevägen 10 123144 Johanneshov

08-815670

Redaktör SOF-Bulletinen: Stig Nilsson
stignilsson@home.se

Hagenvägen 12 B, 142 65 Trångsund

08- 60532 82

Klubbmästare: Carl Erik Eriksson

Box 44 179 04 Färentuna

08 - 560 420 56

Ledamot, distribution: Bengt Ekstedt

Aspstigen 6, 16869 Bromma

08 - 269972

bengt.ekstedt@bredband.net

SOKs representant: Björn Folin

Storängens Strandväg 20 131 41 Nacka

08 - 716 51 32

bjorn.folin@sok.se

Den olympiska elden i Aten har slocknat. Nu är OS i Aten historia. OS i Aten började med en dopningsskandal och slutade med en skandal i maratonloppet. Aten och Grekland har en betydande olympisk historia. Nu möttes nutid och dåtid i Olympia i och med att kultävlingen avgjordes på den gamla anrika arenan.

Före OS fanns det många farhågor för att Aten inte skulle klara detta stora evenemang. Alla arenor skulle inte bli klara i tid och grekerna skulle inte klara av att arrangera ett OS på ett bra sätt. Men det blev ett fantastiskt OS och inget kaos efter sju års förberedelser. Bra tävlingar. Bra arrangemang. Transporterna fungerade bra. Boendet och servicen i OS-bygn har fått högsta betyg. Säkerheten, som kostat 1,2 miljarder euro var bra utan att vara störande. Ett bra jobb av alla frivilliga (44 000 personer) som arbetade utan ersättning. Alla arenor blev klara i tid och det forcerades mot slutet och kom att kosta ett antal arbetare livet. Det var annorlunda då Aten arrangerade de första spelen i modern tid 1896 - 311 deltagare fanns med och av dessa var 230 greker

Bara ett intermezzo inträffade under tävlingarna - en stökig och berusad irländare stoppade den ledande maratonlöparen, Vanderlei de Lima från Brasilien, som förlorade uppemot halvminuten men ändå slutade på tredje plats. I Brasilien mottogs han vid hemkomsten som en hjälte. Vid sidan av dopningen och konstiga domslut var detta den enda skandalen under tävlingarna.

Nu står alla de fina anläggningarna där och de skall betalas. Budgeten har överskridits kraftigt och det blir nu för skattebetalarna att öppna plånboken. Arenorna skall underhållas och hur skall arenorna användas i framtiden? Den förväntade invasionen av turister till Grekland blev heller inte vad man hoppats. Men OS i Aten har gett oss oförglömliga minnen.

Öppningsceremonin blev också minnesvärd och gick i den grekiska olympiahistoriens tecken. Svensk fanbärare var simmaren Lars Frölander, som nu gjorde sin sista stora tävling. 102 länder deltog och Nord- och Sydkorea tågade in under en gemensam fana. Vi noterade också att 400-meterssegraren i Sydney, Cathy Freeman, fanns på plats dock inte för att tävla. Hon kom dit för att propagera för djurens rättigheter.

Dopning

Höjdpunkten på OS-invigningen skulle vara då landets store idol Konstadinos Kedéris skulle tända den olympiska elden. Men så blev det som bekant inte. Ekaterini Thánou fanns med på de stora OS-affischerna i Aten - reklamskyltar för ett sportklädesföretag. När hon försvann från OS byttes skyltarna ut mot en bild av den australiske simmaren Ian Thorpe.

I stället för de grekiska stjärnorna fick dopningsbyrån en framträdande roll i detta OS. WADA kan nu avslöja alla dopningsmedel. Först avslöjades systematisk dopning av USAs idrottare och flera friidrottsstjärnor fick inte komma till Aten. Under OS duggade dopningsfallen tätt. Beror det på att fler dopar sig nu? Nej, troligen inte, utan IOK har hittat vägar att avslöja flertalet metoder tror man inom WADA. Under spelen avslöjades närmare 30 idrottare som fuskare.

Inledningen på OS i Aten blev dramatisk. I huvudrollen fanns Konstadinos Kedéris och Ekaterini Thánou, som flera gånger smitit från den dopningstest de blivit kallade till. Till slut arrangerades en mc-olycka så att de inte kunde testas. Det fanns många oklara omständigheter kring denna olycka och det slutade med att de båda själva drog sig ur de olympiska spelen. De är inte de enda greker som åkt fast. Det sägs vidare att Grekland satt dopningen i system för att ungdomar fram till Aten-OS skulle ge landet medaljer och resultatet av detta har blivit att ett stort antal ungdomar fått sätta livet till. Efter att den tredje dopningsskandalen i Grekland offentliggjordes erbjöds sig Greklands olympiske överledare att avgå men detta accepterades inte. Grekland framstår nu som det stora fuskarlandet, motsvarigheten till Finland i skid-VM. Kedéris och Thános tränare Christos Tzekos har också fått böta för att han fört in vissa substanser olagligt i Grekland.

Den mest drabbade idrotten är tyngdlyftning.

För fyra år sedan i Sydney var Marion Jones spelens drottning. Nu är hon utfrys i idrottssammanhang utan att ha lämnat något positivt dopningsprov. Hon blev ändå huvudpersonen i den dopningshärva som skakat USA.

Vid spelen i Aten hade hon inte kvalificerat sig på sprintsträckorna men fick chansen i stafetten eftersom en av de ordinarie tagits bort på grund av dopning men hon schabblade då vid en växling så att USA inte kom i mål på grund av detta. I längdhopp gick hon till final men blev utan medalj. Det har hängt mörka moln över henne i år och ingen tyckte tycka synd om henne i Aten.

Trots att spelen i Aten var mönstergilla i många avseende hade man rekord i antalet dopningsfall, och i historien kommer de många dopningsfallen att framstå som ett signum för spelen. Det var dubbelt så många fall som i Sydney, men det bör inte skada de olympiska spelen. Troligen har det givit en signal till idrottsvärlden att det inte går att dopa sig utan att bli upptäckt. Det kan kanske bli ett nästan dopningsfritt OS i Peking 2008.

Det sportsliga

Det sattes vid detta OS världsrekord, olympiska rekord, nationsrekord och personliga rekord. För Sveriges del gav det sju medaljer, fyra guld, ett silver och två brons och det var en besvikelse. SOK hade kalkylerat med 20 medaljer.

Men sju medaljer är givetvis underkänt. Fyra guld var mycket bra men i övrigt var det sämre än beräknat. Svenskarna var inte bäst när det gäller.

Vill man se lite positivt på de svenska insatserna kan man nämna att vi fick sju fjärde platser som gott och väl kunnat bli medaljer. Detsamma gäller hästhopparna individuellt som var en rivning från silver och nu hamnade de på femte plats. Lägger man därtill att två medaljfavoriter, Kajsa Bergqvist och Emma Igelström försvann före OS så är man teoretiskt ganska nära 20 medaljer, men nu blev det bara sju och det var en stor besvikelse.

Låt oss titta lite närmare på de olika idrotterna, sedda främst med svenska ögon. Spelen började utan glädjeämnen för Sverige. Det lossnade inte förrän kungen och drottningen kom till Aten. Kanske borde SOK övertala kungaparet att komma till Turin och Peking när spelen börjar.

Badminton: Marina Andrievskaia hade äntligen fått svenskt medborgarskap och gjort fina insatser i olika turneringen. I OS hade hon oturen att lottas mot en av de toppseedade i första matchen. Hon gjorde en mycket bra insats men det räckte inte. Mixedparet Fredrik Bergström och Johanna Persson får också godkänt och åkte ur i kvartsfinalen men några medaljer blev det inte.

Basket: USAs dreamteam vann inte utan slutade som bronsmedaljör, medan USAs damer kan fortsätta att kalla sig dreamteam efter sitt OS-guld.

Beachvolleyboll: Björn Berg och Simon Dahl gjorde bra ifrån sig men det räckte inte till medalj. De nådde åttondelsfinal. Men troligen har sporten i och med detta OS fått vind i seglen. Sporten fick också uppmärksamhet genom att Sveriges ambassadör i Brasilien, Margareta Winberg, anser att sporten var en sexistiskt show. Man tror väl att en svensk ambassadör borde ha andra och viktigare uppgifter att arbeta med och hon har inte förstått att de kvinnliga beachvolleybollspelarna är seriösa idrottsmän. Deras kläder är inget nytt. Så har t ex Kajsa Bergqvist varit klädd när hon hoppat höjd i flera år.

Bordtennis: Jan Ove Waldner gjorde succé men hamnade på den trista fjärde platsen. Godkänd var också Jörgen Persson, som slogs ut i fjärde omgången. Men vad har vi bakom dessa båda inför OS i Peking? I dubbel nådde Waldner/Persson kvartsfinal. Asien tog 11 av 12 medaljer.

Boxning: Sveriges och Nordens ende boxare, Patrik Bogere, fick bara vara med i en match. En del anser att han blev bortdömd och han var med mest för att skaffa sig erfarenhet inför nästa OS. Kanske fick vi i boxningen se en ny storstjärna i 17-åriga Amir Kahn från Storbritannien, som dock var chanslös i finalen mot kubanen Mesa Kindelan i lättvikt.

Brottning: Dessa utövare brukar man kunna lita på. Nu blev det ett silver för Ara Abrahamian som förlorade med 1-1 (!) i finalen. Jimmy Samuelsson och Ida Theres Karlsson blev båda fyror. Martin Lidberg, Eddy Bengtsson och Mohammad Babulfath svek.

Bågskytte: En väntad medalj av Magnus Pettersson blev ingenting och bågskytten blev en stor besvikelse. Som bäst nåddes en 16-delsfinal.

Cykel: Ett stort fiasko. Susanne Ljungskog var guldfavorit, blev 33a i linjeloppet och sist i tempoloppet. Mycket svaga insatser. De bästa insatserna svarade mountainbikeåkarna för, Fredri Kessiakoff 12 och Maria Östergren 20. Två unga åkare som siktar på Peking

Fotboll: Det svenska damlaget skulle säkert ta medalj men som helhet gjorde laget en svag turnering. Dåligt spel i första matchen mot Japan och förlust med 1-0 som kunde ha blivit mycket större. I semifinalen mot Brasilien blev laget helt utspelat men i match om bronset gjorde laget en bra insats och kunde väl ha vunnit. Nu blev det 0-1. I herrarnas turnering

spelade Irak om bronsmedaljerna. Det var givetvis uppmuntrande för det lag som i sitt land haft så våra förhållanden men vad säger det om OS-fotbollens status. I OS skall ju alla de bästa idrottsmännen var med. I Ghanas lag spelade AIKs Derk Boateng.

Friidrott: Här hittar vi de stora ljusen för Sverige i detta OS. Carolina Klüft var ohotad i sjukamp och tog den andra svenska guldmedaljen för kvinnor i fri idrott någonsin. Christian Olsson vann tresteg på ett övertygande sätt. Stefan Holm vann höjdhoppet efter en riktig rysare. Bra insatser gjordes också av Susanna Kallur som närmar sig Ludmilla Enquists svenska rekord. Hon stoppades i semifinalen men hennes tid hade räckt till en andra plats i den andra semifinalen och då hade det blivit final. Mustafa Mohamed som gick till final på 3000 meter hinder gjorde också en fin insats. Patrik Kristiansson och Johan Wissman svek. I Kajsa Bergqvist frånvaro kunde ryskan Slesarenko vinna höjdhoppet på 206. I övrigt imponerades vi av Kina som tog guld genom Liu Xiang som tangerade världsrekordet på 110 meter häck och också guld på 10000 meter genom Xing Huina. Vad kommer att hända i Peking? En av friidrottens stora skrällar var Norges seger i spjut genom Andreas Thorkildsen, medan Danmarks Kipketer var en favorit på 800 som inte höll men fick brons.

Gymnastik: Veronika Wagner visade lovande takter inför OS i Peking men det räckte inte långt denna gång.

Gång: Den suveräne polske gångaren Robert Korzeniowski tog sitt tredje raka OS-guld.

Judo: Sanna Askelöf var med för att se och lära. Kom nia i sin viktclass.

Kanot: Åter blev det guld för kanotsporten. Henrik Nilsson och Markus Oscarsson heter guldmedaljörerna i K2 1000 m. En fin present till Kanotförbundet som fyller 100 år. Godkänt också till Sofia Paldanius och Anna Karlsson i damernas K2, som kom åtta och de kommer igen till Peking. Tyskan Birgit Fischer vann OS-guld för 24 år sedan. Nu tog hon sin tolfte olympiska medalj. Hon har åtta OS-guld, bara ett efter gymnasten Larisa Latynina med nio.

Modern Femkamp: Vi hade stora förhoppningar på Erik Johansson men han misslyckades helt. Kom på 23e plats.

Ridsport: Brons till laget i hoppning efter samma poäng som silverlaget, som kan bli silver om det tyska laget diskas genom dopning. Individuellt var det nära silver för Rolf Göran Bengtsson och Peter Fredriksson, som hamnade på femte plats. I bronslaget ingick också Malin Baryard och Peter Eriksson. Jan Brink kom sju i dressyr och laget sexa. I fälttävlan hamnade laget på nionde plats.

Rodd: En lovande insats av Frida Svensson, som slogs ut i semifinal och lyckades bra utan att ha stöd från SOKs talanggrupp.

Segling: Brons till Therese Torgersson och Vendela Zakrisson som tog vår första medalj i 470-klassen. vid detta OS I herrarnas 470-klassen kom Johan Molund/Martin Andersson på fjärde plats. Karl Sunesson blev sexa i laser, medan segertippade Fredrik Lööf/Anders Ekström slutade tolv i starbåt. Brasiliens Torben Grael blev genom sin förste den förste seglaren att vinna fem guldmedaljer. I vindsurfing tog Gal Fridman Israels första OS-guld genom tiderna. Israel kom med i OS 1952.

Simhopp: Anna Lindberg kom inte upp i normal standard och blev utslagen i kvalet.

Simning: Sämre än väntat. Två fjärde platser på 50 m frisim genom Therese Alshammar och Stefan Nystrand, som både slarvade bort bronset genom dålig målgång. Kan de komma igen i Peking? En godkänd insats gjorde även Josefin Lillhage medan lagkappslagen var lång från medaljer. Anna Karin Kammerling och Johanna Sjöberg hade vi väntat oss mer av. Lars Frölander avslutade sin karriär med en överväxling i lagkappen 4x100 m. Kung i simbassängen blev USAs Michael Phelps som tog åtta medaljer och denna gång var bättre än Australiens Ian Thorpe.

Sportskytte: I Sydney blev det två guld. Nu blev det ingenting. Emil Andersson var dock bara 0,81 millimeter från brons. Men som helhet svek skyttarna. Bra svensk insats svarade Håkan Dahlby för som kom femma i dubbeltrap bara en poäng från brons.

Tennis: Vår storhetstid i tennis är slut vilket detta OS visade. Våra spelare kunde inte ställa upp i OS-lagets tävlingsdräkt utan hade sportklädesfirmornas kläder. Dåligt.

Hur ställer sponsorerna upp i fortsättningen?

Medaljmässigt var OS i Aten ett misslyckande. Sju medaljer var långt ifrån de kalkylerade 20, trots att näringslivet och staten satsat stora pengar för att målet skulle uppnås. Trots en stor ekonomisk satsning blev Aten Sveriges sämsta

sommar-OS sedan 1976 medaljmässigt. De fyra gulden var bra och är något som etsat sig fast i våra sinnen. De övriga medaljerna glöms och fjärdeplatserna kommer ingen ihåg. Men Sverige fick 15 placeringar bland de fyra bästa men är det bra nog för våra sponsorer. Kan det kompenseras av medaljerna i Turin 2006. Målet för vinter-OS i Turin är 11 medaljer.

De frågor som sponsorerna nu vill ha svar på är varför så många toppnamn inte nådde sitt optimala under OS i Aten och varför tillkom ingen överraskande medalj som skyttarna i Sydney?

Stora pengar har satts på flera av våra idrotter. Simning, segling och sportskytte är tre av de sporter som fått det största ekonomiska bidraget, omkring 25 miljoner kronor sedan 2002. Resultatet blev ett brons. Hur blir satsningen i fortsättningen? Staten och näringslivet har satsat 15 miljoner var per år sedan 1999 för att få fram OS-medaljörer. Avtalet går ut nästa år och skall omförhandlas. Kan Olof Stenhammar på nytt skaka fram stora stöd för våra olympier? Det blir svårt för näringslivet att inse att deras satsning var en bra investering. Inte heller blev flirten med småföretagen "Heja Sverige" någon succé.

Även om det inte blev så många medaljer i OS, har satsningen dock gett resultat på annat sätt. 26 av de som varit med i SOK program har tagit medalj i VM.

Olympiasatsningen

Den stora olympiasatsningen har sett ut så här:

Olympialaget bildades 1998 med hjälp av pengar från Stockholms OS-satsning

Sponsorerna och staten satsar tillsammans 50 miljoner kronor om året varav 35 kommer från sponsorerna och 15 från staten.

Pengarna delas ut i form av stipendier till idrottare på två nivåer topp- och talangprogrammet

De 20 företag som sponsrar Olympialaget är ABB, Adecco, AstraZeneca, Bonniers, Ericsson, Hennes & Mauritz, ICA, Ikea, Investor, Lundbergs, LKAB, Nordea, OM, Posten, SAS, Scandic, Skandia, Skanska, Telia och Volvo

STIG NILSSON.

Svenska OS-guld i kanot

Sverige har totalt 15 OS-guld i kanot.

1936 Berlin: Erik Bladström/Sven Johansson - F2 10000 meter.

1948 London: Gert Fredriksson K1 1000 och K 1 10000. Hans Berglund/Lennart Klingström K2 1000 m. Gunnar Åkerlund/Hans Wetterström K2 10000 m.

1952 Helsingfors: Gert Fredriksson K1 1000 m.

1956 Melbourne: Gert Fredriksson K1 1000 m och K1 10000 m.

1960 Rom: Gert Fredriksson/Sven Ove Sjödelius K2 1000 m

1964 Tokyo: Rolf Peterson K1 1000. Sven Ove Sjödelius/Gunnar Utterberg K2 1000 m.

1984 Los Angeles: Agneta Andersson K1 500 m. Agneta Andersson/Anna Olsson K2 500 m.

1996 Atlanta: Agneta Andersson/Susanne Gunnarsson K2 500 m.

2004 Aten: Henrik Nilsson/Marcus Oscarsson K2 1000 m.

F2 står för flatbåt. Båttypen är borta från OS-sammanhang sedan 1936. Detsamma gäller sträckan 10000 m i kanot - var med senast 1956

Svenska OS-guld i friidrott

1906 Aten: Eric Lemming, spjut. Hjalmar Melander femkamp.

1908 London: Eric Lemming spjut. Eric Lemming spjut fri stil.

1912 Stockholm: Eric Lemming spjut. Gustaf Lindholm tresteg. Hjalmar Andersson/John Eke/Josef Ternström terränglöpning, lag.

1920 Antwerpen: William Petersson-Björneman längd

1928 Amsterdam: Erik Lundqvist spjut.

1948 London: Henry Eriksson 1500m. Tore Sjöstrand 3000 m hinder. Arne Åhman tresteg.

1976 Montreal: Anders Gärderud 3000 m hinder.

1996 Atlanta: Ludmila Engquist 100 m häck.

2004 Aten: Carolina Klüft sjukamp. Stefan Holm höjd. Christian Olsson tresteg.

Gång som internationellt också räknas till friidrott

1948 London: John Ljunggren. John Mikaelsson

1952 Helsingfors: John Mikaelsson

Medaljligan i Aten-OS

Sverige tog sju medaljer och hamnade på 19 plats. Norge hade fem guld men bara sex medaljer och kom på 16 plats. Danmark fick åtta medaljer men kom bara på 37 plats eftersom man bara hade två guld. Finland hittar vi på 62 plats med bara två silver och Island finns inte alls med i tabellen.

	Guld	Silver	Brons	Totalt
1. USA	35	39	29	103
2. Kina	32	17	14	63
3. Ryssland	27	27	38	92
4. Australien	17	16	16	49
5. Japan	16	9	12	37
6. Tyskland	14	16	18	48
7. Frankrike	11	9	13	33
8. Italien	10	11	11	32
9. Sydkorea	9	12	9	30
10. Storbritannien	9	9	12	30
11. Kuba	9	7	11	27
12. Ukraina	9	5	9	23
13. Ungern	8	6	3	17
14. Rumänien	8	5	6	19
15. Grekland	6	6	4	16
16. Norge	5	0	1	6
17. Holland	4	9	9	22
18. Brasilien	4	3	3	10
19. Sverige	4	1	2	7
20. Spanien	3	11	5	19
21. Kanada	3	6	3	12
22. Turkiet	3	3	4	10
23. Polen	3	2	5	10
24. Nya Zeeland	3	2	0	5
25. Thailand	3	1	4	8
26. Vitryssland	2	6	7	15
27. Österrike	2	4	1	7
28. Etiopien	2	3	2	7
29. Iran	2	2	2	6
30. Slovakien	2	2	2	6
31. Taiwan	2	2	1	5
32. Georgien	2	2	0	4
33. Bulgarien	2	1	9	12
34. Jamaica	2	1	2	5
35. Uzbekistan	2	1	2	5
36. Marocko	2	1	0	3
37. Danmark	2	0	6	8
38. Argentina	2	0	4	6
39. Chile	2	0	1	3
40. Kazakstan	1	4	3	8
41. Kenya	1	4	2	7
42. Tjeckien	1	3	4	8
43. Sydafrika	1	3	2	6

44. Kroatien	1	2	2	5
45. Litauen	1	2	0	3
46. Egypten	1	1	3	5
47. Schweiz	1	1	3	5
48. Indonesien	1	1	2	4
49. Zimbabwe	1	1	1	3
50. Azerbadjan	1	0	4	5
51. Belgien	1	0	2	3
52. Bahamas	1	0	1	2
53. Israel	1	0	1	2
54. Kamerun	1	0	0	1
55. Dominikanska republiken	1	0	0	1
56. Irland	1	0	0	1
57. Förenade arabemiraten	1	0	0	1
58. Nordkorea	0	4	1	5
59. Lettland	0	4	0	4
60. Mexiko	0	3	1	4
61. Portugal	0	2	1	3
62. Finland	0	2	0	2
63. Serbien-Montenegro	0	2	0	2
64. Slovenien	0	1	3	4
65. Estland	0	1	2	3
66. Hongkong	0	1	0	1
67. Indien	0	1	0	1
68. Paraguay	0	1	0	1
69. Nigeria	0	0	2	2
70. Venezuela	0	0	2	2
71. Colombia	0	0	1	1
72. Eritrea	0	0	1	1
73. Mongoliet	0	0	1	1
74. Syrien	0	0	1	1
75. Trinidad-Tobago	0	0	1	1

Inga olivkransar i Nya Zeeland

Alla medaljörer i Aten fick enligt traditionell grekisk olympisk sed en olivkrans tillsammans med medaljerna. Dessa kan bli ett kärt minne för medaljörerna. Dock inte för dem som kommer från Nya Zeeland. I Nya Zeeland är det förbudet att införa främmande växter.

117 aktiva från Sverige

I den svenska truppen till OS i Aten ingick 83 ledare och 7 som var utanför truppen, och 117 aktiva. Totalt fanns 10914 tävlande och 7668 ledare på plats i Aten.

De bodde flott i Aten

Världens största lyxfartyg Queen Mary 2 fanns i Aten under OS. Båten har 1300 hytter och där bodde en rad åskådare med stora plånböcker. Snittpriset för en hytt ligger på cirka 600, euro per dag.

Taxichaufför nära silver

En taxichaufför i Aten fick ett OS-silver. Han behöll det bara i 15 minuter. Det var den holländske seglaren Dederik Simon som glömt medaljen i taxin. Taxichauffören provade dock medaljen runt halsen innan han gav tillbaka den och därmed förbättrade han de grekiska taxichaufförernas dåliga rykte.

Kvinnor i OS

Kvinnor är i dag nästan 50 procent av deltagarna i OS men så har det inte alltid varit. Så här ser den kvinnliga historien i OS ut:

1896: Inga kvinnor tillåts delta

1900: 19 kvinnor från fem nationer deltar i segling, tennis och golf. Hélène de Pourtalés från Schweiz blir den första kvinnliga guldmedaljören då hon vinner segling. Brittiskan Charlotte Cooper vinner OS-guld i tennis.

1908: Två svenska kvinnor deltar. Märta Adelstråle vinner brons i tennis.

1912: 23 svenskor ingår i den rekordstora svenska truppen. Greta Johansson tar Sveriges första kvinnliga guld i höga hopp, Lisa Regnell tar silver.

1920: Magda Julin vinner guld i konsttäkning som genomfördes under detta sommar-OS

1928: Fri idrott, fem grenar, finns med på programmet. 800 finns med men flera deltagare faller utmattade ihop och 200 meter blir därefter den längsta distansen för damer under 32 år.

1932: Kvinnor fick inte bo i den första OS-byn. Från Sverige deltog en dam.

1948: Tvåbarnsmamman Fanny Blankers-Koen vinner fyra guld (100m, 200m, 80 m häck och stafett 4x 100m).

1952: Danskan Lis Hartel är den första kvinna som tävlar mot män i ridsport och tar silver i dressyr.

1956: Skidåkerskan Giuliana Chenal-Minuzzo blir den första kvinna som tänder den olympiska elden vid vinter-OS i Cortina.

1960: USAs Wilma Rudolph blir OS-drottning och vinner tre guld (100 m, 200 m och 4 x 100 m)

1972: Brittiska ryttarinnan Lorna Johnstone, 70 år, blir äldsta kvinnliga olympiska deltagaren någonsin.

1973: IOK tillåter kvinnliga ledamöter.

1976: Här startar en rask utveckling av damidrotten i OS.

1984: Nawal El Moutawakil från Marocko vinner 400 m häck och hon var enda kvinnan i landets OS-trupp och det blir startskotten för arabiska kvinnors frigörelse. Maraton finns med på damernas program.

1988: Kerstin Palm gör sitt sjunde OS. Florence Griffith Joyner vinner 100 m och 200 m korta stafetten och tar silver i den långa. Segertiden på 200 m 21,34 är fortfarande världsrekord.

1994: Flor Isava Fonseca, Venezuela och Pirjo Häggman väljs in som de första kvinnliga ledamöterna.

1996: Damfotboll tas med på programmet. Sveriges två guld tas av kvinnor, Ludmila Engquist och Agneta Andersson/Susanne Gunnarsson.

2000: Tyngdlyftning tas upp på damerna program.

2004: Gunilla Lindberg utnämns som förste vice president i IOK

Svenska OS-medaljer

År	Plats	Guld	Silver	Brons	Totalt
1896	Aten	-	-	-	-
1900	Paris	0,5	-	1	1,5
1904	St Louis	-	-	-	-
1906	Aten	2	5	7	14
1908	London	7	5	10	22
1912	Stockholm	23	24	16	63
1920	Antwerpen	17	19	25	61
1924	Paris	4	13	12	29
1928	Amsterdam	7	6	12	25
1932	Los Angeles	10	5	9	24
1936	Berlin	6	5	10	21
1948	London	17	11	18	46
1952	Helsingfors	12	13	10	35
1956	Melbourne	8	5	6	19
1960	Rom	1	2	3	6
1964	Tokyo	2	2	4	8
1968	Mexico City	2	1	1	4
1972	München	4	6	6	16
1976	Montreal	4	1	0	5
1980	Moskva	3	3	6	12
1984	Los Angeles	2	11	6	19
1988	Söul	0	4	7	11
1992	Barcelona	1	7	4	12
1996	Atlanta	2	4	2	8
2000	Sydney	4	5	3	12
2004	Aten	4	1	2	7

2004 blir ett år då dopningsfrågorna står i centrum. Från 1 januari gäller en ny dopningslista med flera stora förändringar. The World Antidoping Code träder i kraft den 7 juli. Världens regelverk för dopning och straffpåföljder skall harmoniseras.

Alla internationella specialförbund måste ansluta sig till koden.

Internationella fotbollförbundet, cykelförbundet och tennisförbundet är förbund som tidigare haft en skeptisk inställning till WADA.

Men nu skall de anslutas, annars får ingen utövare delta i OS.

Om Internationella fotbollförbundet inte anslutit sig hade det inte blivit något OS för de svenska damerna.

Före OS skall också alla regeringar anslutas till koden. De länder som inte ställer upp får inte delta i OS eller arrangera stora mästerskap.

Koden innebär en del förändringar för svensk del. Vistelserapporteringen kommer att ligga helt på den enskilde utövaren, en livstidsavstängning vid upprepade brott men det kommer att finnas möjligheter att överklaga.

En viktig förändring för idrottsutövare på hög tävlingsnivå är att de från och med årsskiftet måste ha dispens för insulinbehandling.

Dubbel Guldmedaljör

Axel Acke Grönberg är en av våra bästa brottare genom tiderna. Han vann OS-guld i London 1948 och i Helsingfors 1952 i den grekisk-romerska stilen i mellanvikt samt, VM-guld i Sverige 1950 och två EM-guld. Han har vidare ett VM-silver och ett EM-silver samt två EM-brons. Han har 17 svenska mästerskap och har representerat Sverige i 22 landskamper. Han blev inte uttagen till OS i Melbourne 1956, där han hade varit favorit. Han låg inte bra till hos förbundspamparna. Därför fick han heller inte bli instruktör inom förbundet.

Han var född 9 maj 1918 i Norberg och blev stockholmare som 10-åring, brottades för BK Athen på Bondegatan i Stockholm och hade två specialgrepp, kravattgreppet innan det förbjöds 1957 och krysstaget. Som 17-åring vann han junior-DM och 1944 vann han båda titlarna (fristil och grekisk-romersk) i senior-SM. Han slutade 1968 och åkte sedan runt i landet med den professionella cirkusen catch-as-catch-can. Han avslutade sin karriär som massör på Stockhoms Stadsteater och Dramaten samt för hästar på Solvalla. Han bodde i Gröndal och avled 1988 nästan 70 år gammal.

Han var den första store idolen och folkhjälten inom svensk idrott. Det var Eric Valdemar Lemming född 22 februari 1880 och död 5 juni 1930. Han tävlade för göteborgsklubben IS Lyckans Soldater och vann fyra OS-guld i spjutkastning. Det första togs vid extraspelen i Aten 1906. Spjutkastningen fanns inte med på OS-programmet vid OS 1896, 1900 eller 1904. Därför blev Lemming den första guldmedaljören i spjut.

Vid tävlingen 1906 kom 22 man till start och de första kastade omkring 40 meter. Sedan var det Lemmings tur och funktionärerna ställde upp sig kring 45 meter. Men Lemmings spjut flög längre och över funktionärerna. Alla funktionärerna och de närvarande kungligheterna klarade sig och de fick uppleva ett nytt världsrekord på 53,90 meter. Det räckte givetvis till guld och Lemming hade även det näst längsta kastet. Knut Lindberg tog silver på 45,17 och Bruno Söderström brons på 44,92. På fjärde plats kom Hjalmar Mellander med 44,30 meter. Vilken svenskdag.

Erik Lemming var en stor idrottsman. Han laborerade med nya stilar och träningsmetoder och blev männens idol och kvinnornas favorit. Han tyckte om att idrotta och han ställde ofta upp i många grenar. I Aten 1906 deltog han förutom i spjut också i kulstötning där han blev trea, i femkamp (stående längd, diskus, spjut löpning 192 meter och brottning) där han blev trea. Han deltog också i dragkampslaget som också blev trea samt i stenstötning (6,53 kilo) där han blev fyra och i diskus där han blev femma.

De övriga OS-gulden tog hann 1908 i fri stil med 54,44, 1908 i grekisk stil på 54,83 samt 1912 med bästa hand 60,64.

Medaljör glömde medaljen

I Paris 1900 vann det holländska paret Francois Brandt och Roelof Klein ett roddlopp. Men de hade ingen styrman och övertalade en kille på stranden att hoppa i båten. Han var därmed berättigad till ett OS-guld men när det var dags för prisutdelning var han försvunnen. Pojkens ålder uppskattades till mellan sju och tio år vilket gjorde honom till tidernas yngste guldmedaljör i OS.

Döv-OS-guldmedaljör död

Osvald "Osse" Dahlgren har avlidit 92 år gammal. Han vann två OS-guld och lika många OS-silver i paralympic. Som aktiv och ledare deltog han i åtta sommarspel och sex vinterspel.

OS-konst utlånad

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande lånade i våras ut vissa föremål till en olympisk konstutställning i Warszawa. Det är "An American Trotter" från OS 1912 och David Wallins tavla "Vid Arilds strand" som fick OS-guld 1932.

Bengt Baron, en värdig guldmedaljör

Bengt Baron tog guld på 100 meter rygg vid OS i Moskva 1980. Många hävdar att han vann på grund av att amerikanerna inte ställde upp men hans segertid var sådan att man kan säga att han var en värdig mästare. I Montreal 1976 vann amerikanen John Nabel och Peter Rocca tog silver. 1984 i Los Angeles vann USAs Rick Carey föfre David Wilson. Men Barons segertid var konkurrenskraftig om man jämför den med amerikanernas. Hans tid 56,53 var bättre än segertiden vid USAs uttagningar inför OS 1980, dit amerikanerna inte kom.

Bengt ägde loppet

När Bengt Johansson vann OS-guld i Montreal 1976 och kom ensam på upploppet klappade mångt blå-gult hjärta av lycka. Det var också underbart att höra den kanadensiske kommentatorn säga "He really deserved it". Ja, alla kunde intyga att han förtjänade det. Han ägde loppet från början till slut och skakade av sig alla som försökte hänga med.

Ivars bragd

1932 fick brottaren Ivar Johansson Svenska Dagbladets guldmedalj. Polisen från Norrköping svarade för en fantastisk insats då han vann två OS-guld i brottning vid OS i Los Angeles. Han skrev vid detta OS idrottshistoria. Han blev den förste brottare att vid samm OS ta två guld i olika stilar i två viktclasser.

Det började med att Axel Cadier besegrade Ivar i grekisk romersk stil vid uttagningarna och Cadier fick brottas i mellanvikt vid OS. Ivar Johansson anmälades i stället i den fria stilen i mellanvikt och i den grekosk-romerska i weltervikt.

Det började illa för Johansson, förlust mot finländaren Kyösti Loukko. Sedan blev det fyra raka fallsegrar och guld för Ivar i mellanvikt. Vid prisutdelningen stod guldplatsen tom. Ivar satt då i bastun för att svettas bort fyra kilo. Finländaren Kyösti Loukko och ungraren Jozsef Tunyoghi fick lyssna på Du gamla du fria utan Ivar. Bantningen lyckades och han började äventyret i welter med tre raka fallsegrar mot

Zombory Ungern (4.18), Arild Dahl Norge (11.04) och Käpp Estland (3.06). I finalen besegrade han finländaren Väinö Kajander och den historiska dubbelsegern var ett faktum.

OS-kungar i simning

Det utnämns vid varje OS kungar och drottningar. I simning har följande kungar korats på senare tid:

2000: Ian Thorpe Australien simning 3 guld - 2 silver

2004: Michael Phelps USA simning: 6 guld, 2 brons.

Michael Phelps USA var 19 år då han blev OS-kung i simning. Hans mål var att slå ett 32 år gammalt rekord, det makalösa rekordet från OS i München 1972, Mark Spitz som då tog sju OS-guld. Han är otroligt mångsidig. Phelps tog inte sju guld men det blev åtta medaljer. På 400 meter medley slog han dessutom världsrekord vid OS-uttagningarna. Simningarna var tuffare 2004 än 1972, då var det försök och tiderna kvalificerade simmarna för final. 2004 var det försök, semifinal och final. Att ta åtta medaljer i samma OS är en bedrift. Bakom hans framgångar ligger en oerhörd träningsdos och talang.

Flest OS-startar

Herrar: Hubert Raudaschl Österrike, segling 1964-96, 9 OS-startar. Ragnar Skanåker Sverige, skytte 1972-96, 7 OS-startar

Damer: Kerstin Palm Sverige, fäktning 1964-88, 7 OS-startar

Uppmärksammade olympiska händelser

1936 Berlin. Hitler försöker göra sig till spelens huvudperson men konkurrerades ut av den svarte amerikanske löparen Jesse Owens.

1968 Mexico City. Tommie Smith och John Carlos tar emot sina medaljer för 200 metersloppet med knutna nävar och med svarta handskar, black power

1972 München. Terrorister tar sig in i OS-byn och tar israeliska idrottsmän som gisslan

1988 Söul. Kanadensaren Ben Johnson vinner 100 meter och är snabbast i världen. Blir av med medaljen tre dagar senare då det visar sig att han varit dopad.

2002 Salt Lake City. 1999 framkommer att IOK-funktionärer har tagit emot mutor för att hjälpa Salt Lake City att få OS.

2004 Aten. Började med dopningsskandaler av två grekiska sprinters och avslutades med att en berusad åskådare stoppade den ledande löparen i maratonloppet.

Gick fel - missade medalj

David Chachaleisjvili från OSS vann OS-guld i judo klass +95 kg i Barcelona 1992. I Atlanta 1996 tänkte han försvara guldet men fick inte chansen. Han kom till fel arena i Atlanta och blev inte utsläppt därifrån. Orsaken var ett bombhot i en närliggande byggnad och han missade tävlingen som han tränat för i fyra år.

Flest medaljer i ett OS

Alexander Ditiatin är den idrottsman som tagit flest OS-medaljer i ett OS. Han var gymnast och vid OS i Moskva 1980 tog han tre guld, fyra silver och ett brons. Han var den förste manlige gymnast att få en tia. Sex av de åtta medaljerna togs samma dag.

Chambers ej önskvärd

Dwain Chambers, 25 år, har avstängts två år för dopning. Han är dessutom avstängd på livstid från OS. Han har vid ett par tillfällen avslöjats med THG i kroppen, senast vid VM i Paris. Det är den brittiska olympiska kommittén som avstängt Chambers

Hitlers propagandaspel

1936 års Olympiska Spel skulle bli Hitlers propagandaspel. Fotografen Leni Riefenstahl och ytterligare 80 fotografer tog 400 000 meter film, vilket resulterade i en fyra timmar lång film, som hyllade nazismen. Hitler vände sig främst mot judar och utanför stadion fanns skyltar med text "Hundar och judar äga inte tillträde". Den store segaren i spelen blev en färgad, Jesse Owens, en 22-åring från Alabama. Tysken Luz Long blev god vän med Owens under spelen och hjälpte honom under längdhoppet, som Owens vann. Den vänskapen gillade inte Hitler. Long kommenderades senare ut i kriget, där han stupade i Italien 1943.

Första friidrottsguldet för Småland

Vid OS i Antwerpen tog Småland sin första guldmedalj i friidrott. Det var William Peterson (senare Björneman) som då vann längdhoppet. Sedan kom som vi alla vet Carolina Klüff. Malcolm Svensson belade en fjärde plats i slägga. 1924 i Paris blev spjutkastaren Gunnar Lindström Eksjö silvermedaljör.

De främsta sommarolympierna 1896-2000

Siffran inom parentes anger medalj i lag, lagkapp, stafett och dubbel.

Namn	Nation	Sport	Guld	Silver	Brons	År
Larisa Latysina	URS	Gymnastik	9(3)	5	4	56-60-64
Paavo Nurmi	FIN	Friidrott	9(3)	3	-	20-24-28
Mark Spitz	USA	Simsport	9(5)	1	1	68-72
Carl Lewis	USA	Friidrott	9(2)	1	-	84-88-92-96
Sawao Kato	JAP	Gymnastik	8(3)	3	1	68-72-76
Matt Biondi	USA	Simsport	8(6)	2	1	84-88-92
Roy Ewry	USA	Friidrott	8	-	-	00-04-08
(Dessutom två guld vid extra spelen 1906)						
Nikolaj Andrianov	URS	Gymnastik	7(1)	5(2)	3	72-76-80
Boris Sjachlin	URS	Gymnastik	7(1)	4(2)	2	56-60-64
Vera Cáslavská	TCH	Gymnastik	7	4(3)	-	60-64-64
Viktor Tjukarin	URS	Gymnastik	7(2)	3	1	80-88-92
Birgit Ftscher-Sm	GER	Kanot	7(4)	3(2)	-	80-88-92-96
Aladár Gerevich	HUN	Fäktning	7(6)	1	2(1)	32-36-48- 52-56-60
Jenny Thompson	USA	Simsport	7(7)	1	1	92-96-00
Edoardo Mangiarotti	ITA	Fäktning	6(5)	5(4)	2	36-48-52-56-60
Hubert van Innis	BEL	Bågskytte	6(2)	3(1)	-	00-20
Akinori Nakayama	JAP	Gymnastik	6(2)	2	2	68-72
Gert Fredriksson	SWE	Kanot	6(1)	1	1	48-52-56-60
Vitalij Stjerbo	EUN	Gymnastik	6(19)	-	4	92-96
Reiner Klimke	GER	Ridsport	6(5)	-	2	64-68-76-84-844
Pál Kovács	HUN	Fäktning	6(2)	-	-	36-48-52- 56-60
Kristin Otto	GDR	Simsport	6(2)	-	-	88
Nedo Nadi	ITA	Fäktning	6(3)	-	-	12-20
Rudolf Kárpati	HUN	Fäktning	6(4)	-	-	48-52-56-60

Fängelse för dopp

En kanadensisk åskådare slängde sig i poolen mitt under parhoppningstävlingen i simhopp i Aten. Han dömdes till fem månaders fängelse och knappt 3000 kronor i böter.

Mona-Lisa tog OS-guld

Sune "Mona-Lisa" Andersson AIK var halvback i fotboll och med i vårt stolta landslag som tog OS-guld i London 1948. Han spelade 28 landskamper 1947-50 och var även med och tog VM-brons i Rio 1950. Två av målen då gjordes av Sune. Sedan blev han proffs i Italien (Roma) i två år och återkom till Sverige som tränare och spelare.

Fick svensk hjälp

Vid tiden för fotbolls VM 1950 i Sverige kom greken Georgios Karageorgiou till Sverige. Han lärde sig producentjobbet på TV. Sedan blev han tillsammans med Lennart Jelbe de kanske bästa TV-producenterna i världen. Det kände grekerna till och anställde honom till OS i Aten och det skall vi vara glada för. Vi fick utomordentligt fina sändningar från Aten. Nyligen fyllde Georgios 70 år.

Idrottsrörelsens fader

Viktor Balck kallas den svenska idrottsrörelsens fader. Om grunden för sitt idrottsengagemang sa han: "Gymnastiken är idrottens grund. Med gymnastik skall man börja, till gymnastik skall man återvända."

Balck var i slutet av 1800-talet en drivande kraft bakom en lång rad gymnastik- och idrottsföreningar, bl a Stockholms Gymnastikförening, Stockholms Roddförening, Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande och Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningars Riksförbund, senare Riksidrottsförbundet. 1894 valdes Balck som förste svensk in i den då nybildade Internationella Olympiska Kommittén och han var den starke mannen bakom de olympiska spelen i Stockholm 1912.

Stig Synnergren död

Förre ÖB och ordföranden i Svenska Skidförbundet, Stig Synnergren, avled i våras 89 år gammal. Som ordförande i Skidförbundet hade han olika olympiska ledaruppdrag. Han deltog dessutom i den svenska gymnastiktruppen vid OS i Berlin 1936.

Simförbundet kandidat till Årets förbund

Svenska Simförbundet var en stark kandidat till Årets Idrottsförbund 2002. Sverige hade under det året haft stora framgångar. 10 medaljer (7-2-1) och tre världsrekord i VM i kort bassäng i Moskva, 11 medaljer (4-3-4) i EM på lång bana i Berlin och fem medaljer (0-4-1) på JEM lång bana i Linz. Efter OS i Aten lär simningen inte bli någon kandidat till Årets Idrottsförbund

Förbundet satsar på ungdomar som kan bli framtida olympier. För 13-18-åringar har man haft läger under höst och vår där man tränat simning, utbildat ungdomarna i kost-, rörelse- och träningslära samt antidopning för 50 simmare på gränsen till junior- och ungdomslandslag. Dessutom arrangeras kurser för att upprätthålla hög kvalitet på tränare och ledare. Förbundet hade 2002 114 611 medlemmar (67 103 kvinnor) i 352 föreningar och av dessa har 220 deltagit i tävlingsverksamhet.

Nästa OS i Kina

Nästa sommar-OS kommer att gå i Kina. Förberedelserna är i gång sedan länge och det lär inte vara någon risk att några arenor o d inte skall bli klara till spelen skall börja.

Asien har idrottsligt också kommit med stormsteg. I Aten var Kina tvåa efter USA i medaljligan och målet som troligen kommer att nås är att bli etta i sitt eget OS 2008.

Atenspelen har kineserna följt i TV. Kina återkom i olympiska sammanhang 1984. Sedan dess har målet varit att få arrangera ett sommar-OS och att toppa medaljligan och 2008 torde det målet ha nåtts.

Spelen går den 8-24 augusti 2008.

När Peking fick OS slog man ut Toronto, Paris, Istanbul och Osaka i den slutliga omröstningen.

Peking ligger tidsmässigt sex timmar före Sverige, vilket innebär att de flesta finalerna går mitt på dagen eller tidig eftermiddagstid, och försöken ofta tidigt på morgonen vår tid.

Kina har förberett sig väl. Utländska tränare och psykologer har hyrts in och 17000 idrottare trim-

mas i ett elitprogram inför hemma-OS. Man arbetar också hårt med att idrottsmännen skall nå framgångar utan dopning. Vi minns att 32 kinesiska simmare avslöjades under 1990-talet. Inför OS i Sydney lät Kina 27 simmare stanna hemma efter vad man sa misstänkta resultat, med säkerhet var de dopade. Friidrottstränaren Ma Junren avstängdes sedan han hävdade att de duktiga kvinnliga långdistanslöparna tränat på hög höjd och druckit sköldpaddsblood och därigenom nådde de fina resultaten.

Sveriges främsta OS-kvinna

När Agneta Andersson gick i femte klass följde hon med en kompis till Bofors Kanotklubb, och där fastnade hon till glädje för hela Sverige. Hon kom in i ett fint gäng med fint kamratskap men med knappa resurser. Man fick turas om att använd kanoterna.

Hon var lite svag och tanig och fick kämpa hårt för att hänga med. Ett plus hade hon dock i envisheten. Hon gav aldrig upp. Det har lett till tre OS-guld. Först i Los Angeles 1984 K1 500 m och K 2 500 m tillsammans med Anna Olsson. Den tredje medaljen kom sent, 1996, i K2 500 meter tillsammans med Susanne Gunnarsson. Hon var då 35 år gammal.

Efter kanotkarriären startade hon ett café tillsammans med en kamrat. Hon gick då upp 10-15 kilo på kort tid. Därför tränar hon hårt även nu för att håll sig i form. Hon är sambo med den australiske kanotisten Martin Hunter som jobbar som lärare på Högskolan i Örebro. Med honom har hon en son. Nu har hon startat en ny verksamhet tillsammans med Ulrika Knape och arrangerar företagsseminarier.

Lussan tog brons 1984

Louise Nathorst eller Lussan som hon kallas tog OS-brons i lag i dressyr i Los Angeles 1984 tillsammans med Inga-May Bylund och Ulla Håkansson i lag i dressyr. Dressyr kräver lång träning för att under tio minuter tillfredsställa domarnas kontroll i upp till 75 olika moment.

Ingrid Emma Louise Nathorst är född 26 mars 1955 och tävlade för Stockholms Fältrittklubb. Nu bor hon ute vid Drottningholm tillsammans med sin sambo och tränare Lars Andersson och tävlar nu

för Högsta Dressyryrtytare. Men det började i Skanör då hon var sju år. Så småningom blev intresset ett gift. Hon var i stallet varje dag. Hon började med hoppning och ägnade sig dessutom åt dressyr och fälttävlan. Från mitten av 1970 blev det enbart dressyr. Hon har ett stort tålamod med hästar och var en naturbegåvning. I Los Angeles red hon hästen Inferno.

Hennes OS-meriter är brons i lag 1984, elva i lag 1988, femma i lag 1996 och sexa i lag 2004. Hon har deltagit i tre VM och har ett brons. I EM har det blivit sju starter och ett brons. Vidare har hon deltagit i sex världscupfinaler och vunnit ett guld 1998 och ett brons året före.

Hon är utbildad gymnasieekonom och har ridlärarutbildning med praktik i Tyskland och USA, totalt fem år. Numera tar hon emot hästar för in- och tillridning i eget stall.

Fyra olympiska guld

Henri Saint Cyr har erövat fyra olympiska guldmedaljer och hans anfader var kavallerikrigare i Napoleon Bonapartes franska armé. Om han inte haft oturen att råka ut för en bilolycka på ett övergångsställe i Paris hade det troligen blivit fler olympiska medaljer, kanske fler guld i Tokyo och Mexiko City. Han OS-debuterade i Berlin i fälttävlan 1936 och gjorde sitt sista OS i Rom 1960. Han föddes 1902 i Stockholm. Så här ser hans olympiska meriter ut:

1936 i Berlin: Oplacerad i fälttävlan 25. Laget utgick

1948 i London: Dressyr 5 individuellt. Laget var etta men diskades

1952 i Helsingfors: Dressyr guld individuellt och i lag

1956 i Stockholm: Dressyr guld individuellt och i lag

1960 i Rom: Dressyr fyra individuellt.

Laggulden vann han tillsammans med Gustaf Adolf Bolterstern Jr och Gehnäll Persson. Vid de tre OS där han tog medalj red han hästarna Master Rufus, och Juli. 1948 red han Djinn och 1960 L'Etoile.

Han började sin ridkarriär med fälttävlan men efter kriget blev det dressyr. Hans känslomässigt största seger var vid OS i Stockholm 1956. Han avled 1979.

Sverige i Olympiska Spel

Sveriges första olympier var Henrik Sjöberg, ende svensk i Aten 1896. Han blev som bäst fyra i höjd. Sjöberg var då 21 år och medicine studerande i Stockholm. Han deltog vid spelen i Aten även i flera friidrottsgrenar och gymnastik. Sveriges första kvinnliga olympier var Märtha Adlerstråhle och Elsa Wallenberg i tennis (inomhus) i London 1908.

De första svenskar som tog OS-medalj, guld, var August Nilsson, Karl Gustaf Staaf och Gunnar Söderström vilka i lag med tre danskar vann dragkamp 16 juli 1900. Märtha Adlerstråhle blev första kvinnliga medaljör genom att vinna brons i tennis, singel 1908.

Sveriges första individuella OS-medaljör var långdistanslöparen Ernst Fast, brons i maraton 1900. Första individuella OS-guld-medaljören var Eric Lemming i spjut (med fri fattning) 1906 eller Oscar Swahn i hjortsytte enkel-skott 1908 om man inte räknar extraspelen i Aten 1906. Första olympiamästarinna var Greta Johansson (senare Brandsten) i raka simhopp 1912.

Kanotisten Gert Fredriksson är Sveriges främsta olympier med sex guld, ett silver och ett brons 1948-60. Flest medaljer har skytten Alfred Svahn som har nio, tre i guld (därav två i lag), tre i silver (därav två i lag) och tre brons (därav två i lag) 1908-24. Sixten Jernberg har också nio medaljer: fyra guld (varav ett i stafett), tre silver och tre brons (varav ett i stafett).

Äldsta medaljören 72 år

Den äldsta kända OS-deltagaren, medaljör och mästare, oavsett nationalitet är den svenske skytten Oscar Swahn (far till Alfred), 72 år och 280 dagar då han tog silver i hjortsytte, dubbelskott, i lag, 1920 (äldste deltagare och medaljör) och 64 år och 258 dagar när han ingick i Sveriges grändande lag i löpande hjort, enkel-skott 1912 (äldste mästaren). Swahn är även äldste individuella mästaren, 60 år och 264 dagar när han vann löpande hjort enkel-skott 1908. Han kvalificerade sig också för OS 1924, men kunde inte ställa upp på grund av sjukdom.

Den kvinna, oavsett nationalitet, som deltagit i flest OS är svenska florettfäkterskan Kerstin Palm, sju spel 1964-88 (som bäst 5a 1980) Hon delar rekordet med japanskan Seiko Hashimoto, skridskor 1984-94 och cykel 1988-96.

En lång OS-karriär har även seglaren Tore Holm, som dessutom tog medalj i sitt första och sista spel med 28 års mellanrum, guld 1920 och brons 1948. Ett rekord han delar med två ungrare, varav den ene, sabelfäktaren Aladár Gerevich tog guld både första och sista gången 1932 resp 1960, samt i alla spel däremellan.

Svenska medaljer idrott för idrott

Idrott	Guld	Silver	Brons	Totalt
Brottning	28	27	27	82
Fröidrott	17	22	43	82
Simsport	14	23	22	59
Skytte	15	23	19	57
Ridsport	17	8	15	39
Segling	9	12	11	32
Kanot	15	11	4	29
Modern femk	9	7	5	21
Cykel	3	2	8	13
Boxning	-	5	6	11
Gymnastik	5	2	1	8
Gång	3	3	2	8
Fäktning	2	3	2	7
Tennis	-	2	5	7
Konst	2	-	2	4
Tyngdlyftn	-	-	4	4
Bordtennis	1	1	1	3
Fotboll	1	-	2	3
Handboll	-	3	-	3
Dragkamp	1,5	-	1	2,5
Bågsytte	-	2	-	2
Rodd	-	2	-	2

Sverige har inga medaljer i Badminton, Basketboll, Judo, Taekwondo, Triathlon eller Volleyboll. I baseboll, landhockey och softball har Sverige aldrig deltagit.

Bjarne Andersson död

Moras skidåkare och långdistanslöpare Bjarne Andersson har avlidit. Han började sin karriär i Ödeshög. 1968 deltog han i Sveriges silverlag i stafetten på skidor i OS i Grenoble och på 15 km blev han sexa. Han hade vidare två SM individuellt, fem i lag och åtta i stafett. Han var också duktig löpare och vann tre SM-guld i terränglöpning. Han var skidornas förbundskapten 1976-1980.

Sven Thunman död

Sven Thunman en av de stora inom ishockeyn i Södertälje avled i somras. Han blev 84 år. Han debuterade i SSKs A-lag som 17-åring och är den ende i klubben som har tre SM-titlar. Han blev olympisk bronsmedaljör 1952 i Oslo och har VM-guld (1953), VM-silver (1951) och VM-brons (1952 o 1954). Han var Stor Grabb nr 30 och gjorde 135 landskamper.

Svenska guld per idrott

Svenska OS-guld i brottning

Grekisk romersk stil 20 guld, fri stil 8 guld.

Brottning är den olympiska idrott där Sverige lyckats allra bäst i OS-historien. Carl Westergren och Ivar Johansson har vardera 3 guld. Men när Mikael Ljungberg tog guld i Sydney var det 48 år sedan sist.

Svenska OS-guld i ridsport

17 guld varav Dressyr individuellt 5, dressyr lag 2, banhoppning lag 3, fälttävlan individuellt 4, fälttävlan lag 3. Henry S:t Cyr har två guld individuellt och två i lag.

Sverige har dominerat denna gren, men vi väntar på individuellt guld i hoppning.

Svenska OS-guld i skytte

15 guld varav gevär 6, viltmål 5, pistol 3, lerduskytte 1. 3 guld vardera har Oscar Swahn och hans son Alfred. Pia Hansen är den första svenska kvinna som tagit olympisk medalj i skytte.

Svenska guld i simning

14 guld varav 8 i längdsimning (2 i 100 m fjärl, och 1 vardera på 1500 m fritt, 200 m och 400 m bröst, 100 m rygg, 200 och 400 m medley) Gunnar Larsson och Håkan Malmrot har två guld vardera. Simhopp 6, alla i höga hopp. Erik Adlerz har två guld. Greta Johansson var den första svenska kvinna som tog ett olympiskt guld.

Svenska OS-guld i friidrott

17 guld. Spjut 4, tresteg 3, 3000 meter hinder 2, längdhopp 1, höjdhopp 1, 1500 meter 1, 100 m häck damer 1, terränglöpning lag 1, antik femkamp 1 och tiokamp 1, sjukamp 1, Lemming tog 4 guld och tog Sveriges första OS-guld i friidrott 1906.

Ludmila Engqvist är tillsammans med Carolina Klüft de enda svenska kvinnor som tagit OS-guld i friidrott.

Svenska OS-guld i kanot

15 guld. Herrar K 1 1000 meter 4, K 1 10 000 m 2, K 2 1000 meter 4, K 2 10 000 m 1, F 2 10 000 meter 1. Damer K1 500 meter 1, K 2 500 meter 2.

Agneta Andersson har tre guld och är Sveriges främste kvinnliga olympier.

Gert Fredriksson är med sina 6 guld Sveriges främste guldolympier

Svenska OS-guld i segling

9 guld. 5,5 meter 2, drakbåt 1, tempest 1, 10-meters 1, 6-meters 1, 40 kvm skärgårdskryssare 1, 30 kvm skärgårdskryssare 1, tolvfotsjolle 1,

Svenska OS-guld i Modern Femkamp

9 guld, Lasse Hall har två guld, den ende i historien med 2 guld. Fram till 1956 var detta en svensk paradgren och missade fram till dess bara ett guld (1936).

Svenska OS-guld i gymnastik

5 guld. 1 individuellt i herrarnas fristående, Trupptävling svenskt system herrar 2, europeiskt system 1, grupp-gymnastik damer med handredskap 1.

Svenska OS-guld i cykel

3 guld. Individuell landsvägslopp 2, landsvägslopp lag 1 (Loppet 1920 var ett tempolopp. Linjelopp började först 1936)

Svenska guld i gång

3 guld 10 000 m bana, 2 genom John Mikaelsson, och 50 km 1 genom John Ljunggren.

Svenska OS-guld i fäktning

2 guld. Värja individuellt 1 i lag 1.

Svenska guld i konst

2 guld i Måleri. 1 (David Wallin) 1932 och 1 i skulptur (Gustaf Nordahl) 1948

Svenska guld i dragkamp

1,5 guld. Den halva medaljen togs 1900, Sveriges första OS-guld, då laget bestod av hälften danskar och hälften svenskar.

Svenska OS-guld i bordtennis

Herrsingel 1, JO Waldner

Svenska OS-guld i fotboll

Finalseger mot Jugoslavien med 3-1 1948 för herrlaget.

Gratis Kondomer

De drygt 17000 deltagarna i OS i Aten fick dela på 130000 gratis kondomer. Dessutom delar tillverkaren ut 30 000 påsar glidmedel. Det betyder väl att arrangörerna inte behöver lägga ner så mycket energi på andra aktiviteter för de aktiva.

Presentation av några starka olympier

Annemarie Moser-Pröll

Alpin skidåkare från Österrike. Tillhör de bästa alpina åkarna i världen på damsidan. Hon vann OS-guld i störtlopp 1980, OS-silver i störtlopp och storslalom 1972. Totalsegrare i världscupen 1971,72,73,74,75 och 79 - 62 världscupsegrar.

Hon var bara 16 år då hon slog igenom och hade sedan stora framgångar genom sin vinnarinstinkt, sitt mod och sin fysik. Hon fick nöja sig med silver i störtlopp och storslalom vid OS i Sapporo och det lär ha berott på att hon tog så illa vid sig när Karl Schranz fick lämna OS efter att enligt IOK-presidenten Avery Brundage ha brutit mot amatörbestämmelserna.

Efter världscupsegern 1975 tog hon överraskande ett sabbatsår. Hon kände sig utbränd och besvikelsen var stor i Österrike som hade OS 1976 i Innsbruck. Hon ville njuta av livet och ta hand om sin sjuka far. Under detta år gifte hon sig med Herbert Moser. Hon bodde hemma och hennes far avled i slutet av 1975. Hon drev ett populärt konditori.

Men tävlingsluften kom tillbaka och hon dök åter upp i branterna och de två efterföljande åren var hon totalt tvåa i världscupen. I Lake Placid fick hon sedan sitt efterlängta OS-guld. Efter denna seger drog hon sig tillbaka till sitt konditori och levde ett lugnt familjeliv.

Jevgeni Sadovij

Rysk frisimmare som blev simkung vid OS i Barcelona med segrar på 200 m, 400 m och 4 x 200 m. Han hade en oemotståndlig spurt, en överväxel som ingen kunde svara mot. Han hade en kort karriär som varade i tre säsonger.

Ariel Hernandez

En av många duktiga boxare från Kuba. Han boxades i 75 kg. Vann OS-guld 1992 och 96. Han fick sitt genombrott vid OS 1992 i Barcelona. OS-guldet var bokad för storfavoriten Chris Byrd från USA, men han hade inte en chans mot den nye kubanen som elegant boxade ut amerikanen. 1996 försvarade han klart sitt OS guld. Därefter avslutade han sin boxningskarriär.

Bart Veldkamp

En holländsk och belgisk skridskoåkare. Han vann OS-guld på 10 000 m 1992 och två OS-brons. Han vann EM före Tomas Gustafson 1990, han var bäst på långa distanser. OS-guldet tog han i Albertville före norrmannen Koss. Fyra år senare fick han nöja sig med ett OS-brons. Efter OS insåg han att det skulle bli svårt att ta en plats i det holländska laget och bestämde sig för att byta nationalitet, till ett belgiskt. Från 1996 tävlade han för Belgien och tog Belgiens första VM-medalj på skridskor då han blev tvåa på 10 000 m - historiens första distans-VM. Vid OS i Nagano deltog hans som Belgiens ende representant och vann ett OS-brons på 5000 m.

Birgit Fischer

Räknat i antal guldmedaljer är hon världens främste kanotist bland damerna. Totalt har hon 34 medaljer i OS och VM varav nio individuellt. OS-guld K-500 m 1980 och 92, K-2 500 m 1988, K-4 500 m 1988, 96 och 04.

Hon har tagit medalj i alla sina OS-starter. Utbildade sig till sportlärare i DDR. Hon började tävla som 8-åring. Genom OS-bojkotten 1984 och två barnafödande har hon missat ett par OS. Efter den tyska återföreningen flyttade hon till väst och skilde sig från Jörg Schmidt (också han duktig kanotist - OS-silver i C-1 1000 m 1988).

Bo Lindman

Känd svensk idrottsledare och modern femkampare, som avled 1992.

Han deltog i tre OS och tog medalj i samtliga, guld 1924, silver 1928 och 32. 1932 tävlade han också i värjåktning men blev placerad. Han tävlade för A 1 IF i Stockholm samt i fäktning för FFF i Stockholm.

Han var ledamot i SOK 1949-53, ordförande i Svenska Friidrottsförbundet 1934-46, ledamot i Riksidrottsförbundet, sekreterare i Föreningen för Fäktkonstens Främjande, ledamot av Stadion-styrelsen samt verksam inom IAAF.

Bob Mathias

Suverän tiokampare från USA. Han var obesegrad under sin nio år långa karriär. Han vann OS-guld 1948 och 52 och satte tre världsrekord.

Han gick i high school och började med amerikansk fotboll. Som 16-åring nådde han goda resultat i diskus. Hans tränare föreslog att han skulle prova på tiokamp. Kort därpå vann han sin första tävling och sedan de amerikanska OS-uttagningarna. Vid OS i London 1948 strax efter blev han den yngste manlige guldmedaljören i friidrott genom tiderna.

Kasten var hans starkaste sida. 1952 slog han sitt tredje världsrekord med 7 592 poäng - 900 poäng före tvåan. Han proffsförklarades 1953. Han fortsatte med militärtävlingar ytterligare några år. Sedan blev det filminspelningar, först en självbiografisk film. Han fick även spela mot Jane Mansfield i "It happened in Athens" - om OS i Aten 1896. 1966 valdes han in i den amerikanska kongressen för republikanerna.

Bobby Morrow

Amerikansk sprinter. Var sprintersuveränen under Melbourne-OS 1956. Han vann då OS-guld på 100 m, 200 m och 4 x 100 m. Han tangerade världsrekorden på 100 och 200 m fem gånger.

Som 18-åring blev han stjärna i high school. Vid tiden för OS i Melbourne var han USA-etta och därmed också världs-etta och stor favorit i OS. Ytterligare två år ägnade han åt universitetsstudier och var även då världsetta. Sedan var karriären slut.

Bonnie Blair

Skrinnaren Bonnie Blair är den främsta vinterolympiern från USA. Hon har fem OS-guld, 500 m 1988, 500 m och 1 000 m 1992 och 94. OS-brons 1 000 m 1988. Dessutom tre VM-guld, fyra VM-silver och två VM-brons. Hon är även världsmästare i short track, som var början på hennes karriär. Bonnie kommer från en skridskofamilj. Fyra av hennes syskon har också tävlat.

Bonnie var första kvinna under 39 sekunder på 500 meter, 38,99. Hon var känd för att ha en stor hejarklack med sig vid tävlingarna och hon var den stora mästarinna på sprint i OS, VM och världscupen.

Britt Strandberg

Svensk skidåkare som började åka skidor först som senior. Hon vann OS-guld i stafett 1960, OS-silver i stafett 1964 och 68. Individuellt har hon ett SM. Hon ställde upp i ett lopp för första gången då det endast var en tävlande anmäld. Annars har det inte blivit någon tävling. Sedan gick det av bara farten. Hon kom med till OS i Squaw Valley. Där blev det bara en tionde plats men i ett testlopp slog hon Barbro Martinsson och fick en plats i stafettlaget. Tillsammans med Irma Johansson och Sonja Edström-Ruthström vann hon OS-guld. Vid OS 1964 kom hon fyra på 10 km efter tre ryskor och 7,4 sekunder från brons. Han tävlade för Edsbyns SK.

Bröderna Nordahl

De fotbollspelande bröderna Nordahl var en trio som vann världsrkyte. Bertil, Gunnar och Knut tog OS-guld i London 1948 och alla blev sedan proffs i Italien. Bertil var center-

halv, hård och tuff. Han spelade i Hörnefors IF, Degerfors IF och Atalanta BC i Italien. Han var sedan tränare i flera klubbar i Sverige och Norge. Han tilldelades Guldbollen 1948.

Gunnar var den mest kände av bröderna. Som csdnter blev han skyttekung både i Italien och Sverige. Han hyllades som den store skyttekungen i Italien många år efter det han återvänt till Sverige. Han representerade Hörnefors IF, Degerfors IF, IFK Norrköping, AC Milan, AS Roma och efter återkomsten till Sverige Karlstad BIK. Han spelade 33 landskamper och vann SM fyra gånger. Han blev skyttekung i Allsvenskan fyra gånger och tilldelades Guldbollen 1947. I Italien blev han italiensk mästare två gånger och skyttekung i Italien fem gånger. Han tränade AS Roma i Italien och ett flertal klubbar i Sverige efter hemkomsten. Han spelade även ishockey i div. II med Norrköping och sonen Thomas var även han proffs och landslagsspelare i fotboll. Nu är Thomas kommentator i TV.

Knut spelade back, centerhalv och inner. Han representerade Hörnefors och IFK Norrköping innan han blev proffs i AS Roma. Förutom OS-guld vann han VM-brons 1950. Svensk mästare fem gånger och fick Guldbollen 1950.

Den berömda trion hade även två yngre bröder - tvillingar. Av dessa var Gösta bäst. Han gjorde en landskamp och representerade Hörnefors, IFK Norrköping, IFK Holmsund och Skinnkattebergs SK. Sonen Per Gösta var målvakt i Skinnkatteberg och allsvensk i BK Derby och spelade två U21-landskamper.

Göran nådde inte lika långt men representerade IFK Norrköping och Holmsund. Han spelade också ishockey i IFK Norrköping. Syskonskaran bestod av sex söner och tre döttrar.

Douglas Lowe

En medeldistanslöpare från Storbritannien som tog OS-guld på 800 meter både 1924 och 28. Han satsade också på 1500 m 1924 men var chanslös mot Paavo Nurmi och slutade fyra. Efter löparkarriären blev han sekreterare i det brittiska friidrottsförbundet.

Christina von Saltza

Simmare från USA. Hon hade sitt stora år 1960 då hon vann OS-guld på 400 m fritt, 4 x 100 m fritt, 4 x 100 m medley samt OS-silver på 100 m fritt.

I finalen på 400 m fritt vann hon före Jane Cederqvist, dubbelt svenskt kan man säga. Chris hade svenskt påbrå och tillhör den friherrliga ätten nr 260 på Ridarhuset.. På 100 m förlorade hon mot den suveräna Dawn Fraser.

Svenska medaljer i cykel

Individuellt

1920: Guld: Harry Stenqvist

1928: Brons: Gösta Carlsson

1932: Brons: Bernhard Britz

1968: Brons: Gösta Pettersson

1976: Guld: Bernt Johansson

Lag

1912: Guld: Erik Friberg/Ragnar Malm/Axel W Persson/ Algot Lönn

1920: Silver: Harry Stenqvist/Ragnar Malm/Axel W Persson/Sigfrid Lundberg

1924: Brons: Gunnar Sköld/Erik Bohlin/Ragnar Malm

1928: Brons: Gösta Carlsson/Erik Johnsson/Georg Johansson

1932: Brons: Bernhard Britz/Sven Höglund/ Arne Berg

Lagtempo

1964; Brons: Sven Hamrin/Erik Pettersson/Gösta Pettersson/ Sture Pettersson

1968: Silver: Erik Pettersson/Gösta Pettersson/Sture Pettersson/Thomas Pettersson

1988: Brons: Anders Jarl/Björn Johansson/Jan Karlsson/Michel Lafis

Tandemcykel i OS1908-72

Tandemcykel fanns med på OS-programmet 1908-1972. Frankrike hade de största framgångarna i grenen och vann fyra av de 13 tävlingarna.

Två OS i diskus

Vid OS 1912 tog finländaren Armas Rudolf Taipale två OS-guld i diskus. Då räknade man inte bara det längsta kastet utan också den totala längden för kast med höger och vänster hand. Det var enda gången man tävlade på detta sätt och detsamma gjordes i kul och spjut.

SOF-ordförande 70 år

Björn Walden, SOFs ordförande, firade sin 70 årsdag den 6 november. Han har genom åren arbetat mycket med svensk och internationell bob och rodel. Han satt i den svenska förbundsstyrelsen 1958-1993 och var dess ordförande 1973-1993. Han var med och grundade Internationella Rodelförbundet 1957 och satt i styrelsen 1977-1998 och var president i fyra år. I dag är han hedersledamot.

Björn har varit IOCs tekniska delegat vid fyra OS och varit rodelansvarig vid ett 50-tal andra större internationella tävlingar.

På hemmaplan var han ordförande i Saltsjöbadens Rodelklubb i 23 år (1957-1980). 1962 blev han svensk mästare i rodel individuellt, den första i historien. I dag har han styrelseuppdrag i Riksidrottens Vänner, Olympiska Akademien och är ordförande i Sveriges Olympiahistorikers Förening.

Carl Ebbe rättar

I SOF-Bulletinen nr 3 finns det en tabell över Sveriges poäng och medaljer. Carl Ebbe Strömdahl i Malmö har noga gått igenom denna tabell och påpekat några fel. Medaljpoängen för år 2000 skall var 24,5 och inte 25. Medaljpoängen 1996 skall vara 16 och inte 14. Sedan är det några mindre justeringar då det finns olika uppgifter i olika källor om placeringar och delade placeringar. Detta kan ha medfört smärre justeringar: Här kommer Carl Ebbes resultat: 1960 platspoäng 61,08 (62,08), 1956 platspoäng 142,75 (142,25), 1952: platspoäng 231,50 (230,33). Vi är tacksamma för Carl Ebbes anmärkningar och vi är glada över att våra medlemmar läser våra Bulletiner så noggrant. Carl Ebbe har också räknat fram siffror för OS i Aten som i Bulletinen var öppna för eget ifyllande, då Bulletinen gjordes före OS i Aten: Medaljer, 7, Medaljpoäng 16, Nationspoäng 71,5.

Första mångkampen

Femkamp, sjukamp och tiokamp känner vi till men även trekamp har förekommit på OS-programmet. Vid OS 1904 tävlade man i trekamp, med längdhopp, kulstötning och löpning 100 yards (91,44 m). Amerikanen Maz Emmerich vann före landsmännen John Grieb och William Merz.

Värmländska representanter i Olympiska spel under 1900-talet

Värmlands Idrottshistoriska Sällskap har givit ut en bok med ovanstående titel. Namnregistret upptar 118 namn plus 16 från Paralympic.

Boken presenterar ett galleri av intressanta värmländska profiler. Inom Värmlands Idrottshistoriska Sällskap har en grupp under flera år arbetat med att ta fram underlag för boken.

För att få vara med och bli presenterad i boken krävs att idrottsmannen eller kvinnan är född i Värmland och har inlett sin idrottskarriär i Värmland. Man kan också vara inflyttad till Värmland och ha tävlat för någon Värmlandsförening när han eller hon representerade Sverige i de Olympiska Spelen.

Special: Sven Låftman

Ett särskilt kapitel har en av de stora idrottsledarna i Sverige fått, Sven Låftman. Det är säkert inte många som vet att han även deltagit i OS som friidrottare. Det var i London 1908 då han tävlade på 200 m, 400 m, längd och stafett. De olika deltagarna presenteras under varje OS de deltagit i.

Medaljmässigt har värmlänningarna tagit 24 OS-guld varav 7 i Paralympic. Hit hör Gustaf Topsy Lindblom, John Mikaelsson, Bertil Nordahl, Jonny Nilsson, Jhonny Höglin, Toini Gustfsson, Thomas Wassberg, Agneta Andersson, Håkan Loob och Benny Kohlberg.

17 värmlänningar har tagit OS-silver (4 i Paralympic). Hit hör hockeyspelarna Lars Erik Lundwall och Nisse Nilson, handbollspelaren Per Carlén, Elisabeth Högström (Curling 1988 som demonstrationssport) och kanotisten Agneta Andersson. 24 bronsmedaljer har tillfallit värmlänningar varav sju hockeyspelare som Thomas Rundqvist och Pecka Lindmark och även Agneta Andersson har ett brons.

Boken kan beställas från VIS kansli tel 054 - 15 35 50 och priset är 200 kr.

STIG NILSSON

OS i München 1972

OS i München kommer väl alla ihåg för den katastrof som utspelade i den Olympiska byn med många

dödade, terroristdådet mot den israeliska truppen. Men det fanns mer att komma ihåg som t ex brottaren Janne Karlsson som tog två medaljer i brottnings, silver och brons, amerikanen Mark Spitz som vann fem OS-guld och slog fem världsrekord, Ragnar Skanåker som vann den första svenska guldmedaljen till Sverige vid detta OS och 17-åriga Ulrika Knape som vann guld i höga hopp

Ivan Hlinka död

Ivan Hlinka har i år utsetts till Tjeckiens bästa ishockeyspelare genom tiderna och han fick även förträendet att leda tjeckernas lag i World Cup. Men Ivan lever inte längre. Han omkom i en bilolycka 54 år gammal i höst strax före World Cup.

Ivan åkte de cirkla fem milen för att träffa Jarimir Jagr och övertala honom att ställa upp i World Cup som har var tveksam till. På vägen dit dog Ivan i en trafikolycka. I närheten av Karlovy Vary frontalkrockade han med en tungt lastad lastbil. Han fick svåra skador i bröstkorgen och avled.

Han var född 26 januari 1960. Han var en stor och stark samt målfarlig center. I Tjeckien representerade han Litvinov och Dukla Trencin. Han spelade sedan i Vancouver i NHL innan det blev Schweiz EV Zug. När han återvände till Tjeckien blev han tränare i Litvinov och det tjeckiska landslaget. Han spelade 256 landskamper. Han vann tre OS-guld, ett OS-silver och ett OS-brons. Som tränare vann han OS-guld för Tjeckien i Nagano 1998 och två VM-guld. Han blev sedan den första europeiska huvudcoachen i NHL i Pittsburg, där han förde fram Leksandsmålvakten Johan Hedberg i rampljuset.

Efter den tragiska olyckan säger Jarimir Jagr att han inte är i bästa form men ställer ändå upp för att hedra Ivan Hlinkas minne. Tjeckien vill också hedra honom genom att kalla den nya arenan för Ivan Hlinkas Arena och där lär han finnas med länge. I Tjeckien glömmes man inte så lätt en nationalhjalte.

För 80 år sedan

För 80 år sedan invigdes de första olympiska vinter spelen i franska Chamonix. Sverige hade inte så stora framgångar men tog dock ett guld genom Gillis Grafström i konståkning

Nytt Idrottshistoriskt förbund bildat.

Den 11-12 september hölls en konferens för idrotts-historiska föreningar och sällskap samt museer i Karlstad. Då bildades Idrottshistoriska Riksförbundet (IHRF). Rörsträtt hade 27 organisationer och av dessa röstade 24 för att förbundet skulle bildas mot tre (Stockholm, Södermanland och Småland) som röstade nej. SOF var inte röstberättigad. En styrelse på sex personer bildades och kansliet kommer att ha sitt säte i Borås där ordföranden bor. I styrelsen ingår: Olof Toffby Borås (ordf), ledamöter två år: Alf Davidsson Värmland, Gunnar Hagelin Jämtland, Gösta Rörstarnd Blekinge, ledamöter fyra år: Carl Erik Johnsson Västergötland, Barbro Ljungstedt Stockholm och Beo Röhs Östergötland.

I konferensen deltog ett 80-tal deltagare.

SOF är inte medlem i det nya förbundet utan en samarbetspartner, som framgår av paragraf 4 i de antagna stadgarna: "Förbundet skall vidare verka för ett aktivt samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU, Riksidrottsmuseet, Svenska Idrottshistoriska Föreningen (SVIF), Sveriges Olympiahistorikers Föreningen (SOF) och Centralföreningen för Idrottens Främjande. Föreningen skall lik-som de i IHRF ingående föreningarna och sällskapen ar-beta med det idrottshistoriska arvet.

Under konferensen informerade en rad Idrottshistoriska föreningar (distrikt) om sin verksamhet. Imponerad blev man främst av Västergötland som har 19 lokala idrotts-historiska föreningar i distriktet samt Värmland som har en lokal förening i varje kommun utom två som man nu arber-tar för att få egna idrottshistoriska föreningar i.

Under konferensens andra dag besöktes Degerfors där vi fick se en imponerande utställning i fotbollshallen (Stora Halla) med anledning av Fotbollförbundets 100-års ju-bileum. Där fanns vidare en Fotbollsakademien och ett Fotbollsmuseet. Sedan bussades vi tillbaka till Karlstad där OS-guldmedaljören Håkan Loob på ett intressant sätt re-gogjorde för och visade Löfbergs Lila Arena.

STIG NILSSON

Tänk om elden slocknar

Den olympiska elden har med pompa och ståt tågat ige-nom Stockholm 2004. Många frågade sig vad händer om elden slocknar. Det gör det inte. De enskilda facklorna som bärs fram av olika personer kan slockna. Det hände också i Stockholm. Men då tänder man elden på nytt. Moder-elden finns hela tiden med i en speciell hållare i något som liknar en fotogenlampa.

Höstträff med Stickan Pettersson

Höstmötet hölls på Stadion i Torben Grut-salen. Där fanns inga bord trots att det var beställt men genom ett idogt arbete av klubbmästaren Carl Erik Eriksson lyckades han få tag i en vaktmästare på Östermalms Idrottsplats som kunde låsa upp den dörr, bakom vilken bord fanns.

26 medlemmar fanns på plats och Stickan berättade underhållande med bilder om sina OS-resor som deltagare och ledare under 20 år - det sista i Sydney.

Han berättade om sitt genombrott då Benke Nilsson var på toppen på höjdhoppatronen i Sverige och sedan berättade han om "Från Sjöberg (1986) till Sjöberg (Patrik)". Där nämndes bl a Bo Ekelund 1920 och Stefan Holm som nu tillsammans med Patrik Sjöberg och Stickan Pettersson har höjdhopprekordet med sju SM. Stickan var för öv-rigt världsetta ett år och hans framgångar har gett honom en plats i hederskommittén vid EM i Göteborg 2006, som han ser fram mot.

Han talade också en del om skon som bara fick ha en sula på 13 mm, som sällan kontrollerades. Vidare hur hopp gro-pen utvecklats till nu med rejäl skumgummi bädd. Vidare hur underlaget med tartan har förbättrats. Allt kompletterades med roliga historier.

Han avslutade med att tala om att han även spelat bandy i seriesammanhang i Österåker, Täby och Enebyberg.

Klubbmästaren svarade för en fin buffé för de som fanns på plats.

Ove Karlsson i Internationell Styrelse

SOF-medlemmen Ove Karlsson har valts in i styrelsen för Intenationella föreningen för Olympisk Historia, som består av 14 medlemmar. Ove fick näst mest med röster, vilket även gav plats i ett slags arbetsutskott (tre personer).

Paralympiskt fusk

Paralympisk avgjordes 2004 den 17-28 september . Sveri-ge sände som vanligt en stor trupp och tog i Sydney 2000 fem guld, sex silver och tio brons och det var bara utövare som var handikappade. Det var dock inte alla i spelen. Spelarna i Spaniens basketbollag var inte alla handikap-pade och i december 2003 fick de lämna tillbaka guldmedaljerna. Tio av tolv spelare var inte handikappade. Bluffen avslöjades av journalisten Carlos Ribagorda. Paralympic 2004 genomfördes med stor framgång i 19 idrotter på 20 olympiska arenor. 4000 idrottsmän och 2000 ledare deltog från 146 deltagande nationer (rekord).

De som styr

SOK: Stefan Lindeberg ordförande 54 år, Gunilla Lindberg generalsekreterare 57, Per-Axel Eriksson 66, Björn Rosengren 60, Tomas Gustafson 44, Lennart Pettersson 53, Carl Erik Ståhlberg 53, Ann-Louise Skoglund 42, Kerstin Bodin 53, Carin Nilson Green 61.

Riksidrottsstyrelsen: Gunnar Larsson ordförande 64 år, Inger Båvnér 59, Annika Engström 58, Ingemar Ericson 62, Hans Hellquist 63, Lars Åke Lagrell 64, Birgitta Ljung 48, Jerker Löfgren 54, Karin Mattsson 32, Ann-Karin Olsson 55, Bengt Westerberg 61.

Kula i antika stadion

Amerikanskan Kirstin Heaston var den första kvinna som tävlat på den antika Olympiastadion i Olympia. Det var första tävlingen där efter 1600 års uppehåll på den stadion där man tävlat sedan 776 före Kristus. Olympia ligger 32 mil från Aten.

Läktare finns inte och publiken fick stå eller sitta i gräset och titta på kultävlingarna som var den första grenen i friidrott i Aten-OS. Under antiken var kvinnor förbjudna att delta både som publik och tävlande. Kvinnor som bröt mot denna regel bestraffades hårt. Männerna tävlade nakna och publiken kom i stora skalor till de första spelen. Stadion tog 40000 personer. Segrarna hyllades ordentligt medan de övriga blev hånade.

Kulstötning fanns inte med i de tidiga spelen men nu fick denna gren avgöras i den antika stadion. Segrade i denna unika tävling blev Jurij Bilonog Ukraina med 21,16 meter före Adam Nelson USA med samm längd men med sämre andreresultat. Danmark fick en bronsmedalj genom Joachim Olsen med 21,07. I damernas tävling vann Yumileidi Cumba från Cuba sedan Irina Korzhanenko från Ryssland, som stötte längst diskvalificerats för dopning. Finalisterna fick en lagerkrans från olivträd. Medaljerna delades ut på den moderna Olympiastadion.

Så fick vi landslagsdräkten

Första olympiska guldmedaljören på skidor för Sverige var Per-Erik "Särna" Hedlund på femmilen 1928. Han var dessutom den som låg bakom den svenska landslagsdräkten på skidor, den klassiska vita. Han kom till St Moritz med en helvit dräkt som han fått före avresan för att han skulle se prydlig ut. Den officiella dräkten var då knäbyxor och skjorta i blått. Men Hedlund ville ha sin vita dress och så fick det bli. Två år senare fastställde Svenska Skidförbundet att den svenska landslagsdräkten var helvit.

Vann OS-guld med lånad ansats

Arne Åhman var anmäld i höjdhopp och tresteg vid OS i London. Han hoppade ett hopp och klarade kvalgränsen i höjd. Sedan meddelade han att han inte skulle hoppa mer. Avsikten var att han skulle få komma in på arenan och studera trestegsbanan. Han satsade på tresteg. Där startade man i alfabetordning och Arne räknade med att få hoppa sent. Men i det engelska alfabetet finns ju inget Å så han fick hoppa först. Då hade han inte hunnit mäta upp ansatsen och han bad Lennart Moberg att få låna hans ansatsmätare.

Var i kanonform

Arne var då 23 år. Han var i kanonform och han hoppade 15,40 i första hoppet, vilket var längre än han någonsin hoppat tidigare. Favorit var Avery från Australien och han hoppade 15,36 i första hoppet men ingen av dem kunde öka så det blev guld för Arne och silver för australiensaren. Som ung var han idrottsintresserad men han hade ingen lämplig utrustning. Han hade sina gympaskor. Men så en dag ringde man från Härnösand och ville ha honom med i en klubbmatch. Det fattades en junior i höjdhopp. Han övertalades att ställa upp men när de fick se hans skor sa man till honom att de där kan du inte hoppa med och han fick låna ett par spikskor och så flög han över 1,60 - tre cm högre än han hoppat förut och i lokalpressen stod att läsa "nytt höjdhopparfynd upptäckt".

Vi minns också hans insats i matchen Norden - USA. Först besegrade han segervissa amerikaner i höjd med 1,98 och sprang sedan till trestegsbanan och vann även den tävlingen på 15,33.

Arne var ett spänstfenomen. Han pensionerade sig 1990 som studierektor i Umeå och är fortfarande i mycket fin form.

Ben Johnson öppnade dopningsögonen

När Ben Johnson upptäcktes sprängfylld med steroider blev han idrottsvärldens mest hatade utövare men inget ont som inte har något gott med sig. Detta hände vid OS i Seoul 1988. Men troligen bidrog han då till att sporten blivit renare och rättvisare. Dopningen har sedan tagits på allvar och idrottsvärlden har upptäckt att finska skidåkare använder hemohe och kinesiska simmare använder dopningspreparat m m.

OS till Jämtland?

Jämtland ger sig inte, Nu siktar man på vinter-OS 2014 och man tycker att Östersund-Åre skulle passa bra för ett OS och definitivt står man på tur. Efter ett antal nej vill man nu försöka igen. Man har genomfört en förstudie för att kartlägga förutsättningarna för att söka igen. En ansökan skall lämnas till IOK i början av 2006. SOK stöttar en ny ansökan från Östersund-Åre. Det är femte gången man söker och argumenten är desamma som tidigare. Alla anläggningar finns inte klara men man bygger så snart man får klartecken. Infrastrukturen måste förbättras, vägarna göras bredare, flygplatsen måste förbättras och hotell byggas. OS kommer att vara bra för Jämtland för att få igång näringslivet och ge landet en framtidstro och visa att nord sverige inte bara har frisk luft att skryta med. Det är bara att hålla tummarna för Östersund-Åre.

Lasse Björn - en stor ishockeyback

Lasse Björn är en av våra stora legendarer i ishockey. Tillsammans med Rolle Stoltz bildade han ett svårforcerat backpar i Djurgården och landslaget Tre Kronor. Han föddes den 16 december 1931 och debuterade om 19-åring i Tre Kronor. Hockeylivet började han i Westermalm.

Han var stor och stark men inte direkt snabb på skridskoorna. Det gjorde att han fick tillbringa många minuter i utvisningsbåset. Han vann nio SM och två VM. Han blev Stor Grabb nr 35 och deltog i tre OS och vann brons 1952 i Oslo fjärde plats 1956 och femte plats 1960 Det berättas många historier om Lasse. Han var bl a kapten för Tre Kronor när laget vann VM 1957 och ingen i laget visste hur man skulle göra i en sådan situation och när Lasse stod överst på prispallen tyckte han att man skulle sjunga och det blev Helan går - något om alla kunde.

Lasse är en av de svenska hockeyspelare som fått mest skador, sönderslagna ögonbryn, stukat näsben, spräckt underläpp, fingerfrakturer, ledbandsskador, stukade vrist, jack i vaden, knäskador, stukad hand, brosskador i höften, spräckt revben, nyckelbensskada, utslagna tänder och spräckt överläpp. Efter den aktiva tiden blev han tränare för Djurgården 1965-67 och Stockholms TV-pucklag. Civilt är han egen företagare i åkeribranschen.

Artisterna Nisse Nilson

Soloartisten Nisse Nilsson har gett ishockeypubliken många högtidsstunder. Han hade en fantastisk skridskoåkning, en fulländad teknik och ett välutvecklat

målsinne. Som pojke ägnade han sig åt ishockey, fotboll, friidrott, längdåkning på skidor och orientering.

Men ishockeyn blev nummer ett. Han debuterade i A-laget i Forshaga som 16-åring, förlust med 4-2 mot Surahammar. 1954 tog karriären fart, skyttekung i klubblaget, debut i juniorlandslaget och på hösten flyttade han till Stockholm för att representera IK Göta. Där stannade han i två år. I Göta fanns många storspelare som Tjalle Mild, Kalle Lilja, Ove Malmberg och med Yngve Casslind i mål. Han debuterade också i Tre Kronor 1954. Tillsammans med Lars Erik Lundvall och Ronald Pettersson bildade han sedan den berömda ungdomskedjan.

1959 anställdes han av Jofa och han bytte klubb i fotboll till Djurgården. Det blev två matcher i Allsvenskan och en i B-landslaget - 1-1 mot Danmark med Nisse som målskytt. Fotbollen fortsatte sedan i storsatsande Karlstad BIK med Gunnar Nordahl som tränare. Nordahl pratade även med Nisse om provspel i AC Milan. I hockey fick han en förfrågan från NHL-laget Boston Bruins. Men han satsade i stället på Tre Kronor och genom VM-segern i Colorado Springs 1962 blev Nisse historisk genom att slå in den vinnande pucken mot Kanada i tomt mål och Hyland skrek i radion "Den glider in i mål".

1962 bytte Nisse Forshaga mot Leksand. Vid VM 1967 slutade han spela i landslaget efter 205 landslagsmatcher. Han utsågs i Sverige till Årets gentleman (Gillettrofé) efter blott 44 utvisningsminuter under 20 år. 1969 blev han svensk mästare med Leksand. Därefter tog Nisse med sig familjen och flyttade åter till Forshaga.

Han är född den 8 mars 1936, Han deltog i tre OS, fyra 1956, femma 1960 och silver 1964. Han deltog i sju VM, två guld, två silver, två brons och en fjärde plats. Han har tilldelats Guldskridskon två gånger, Guldpucken en och Rinkens Riddare en gång. Han utsågs till bäste forward vid OS 1960 och är stor grabb nr 49. 2002 invaldes han i Internationella Ishockeyförbundets Hall of Fame.

Sven Tumba - en populär idrottsman

Sven Olof Gunnar Tumba är född 27 augusti 1931 och då hette han Johansson. Numera bor han i Palm Beach i Florida USA. Han är gift med Mona född Nessim och har tre söner. Han har representerat Nikolai, IK Göta, IFK Tumba, Vretarna, Viggbyholms IK Djurgårdens IF och Boston Bruins.

Han är mest känd som ishockeyspelare men han var en mångsysslare som spelat biljard, bandy, bordtennis, fotboll, golf och åkt vattenskidor. Det var när han flyttade till Viggbyholm som han fick smeknamnet Tumba och 1965 bytte

han efternamn till Tumba.

Han var en färgstark hockeyspelare och golfens störst påskyndare här i landet och gjort denna sport till en folksport. I hockey spelade han över 245 landskamper och blev Stor Grabb. Han blev svensk mästare åtta gånger. Och deltog i fyra OS-turneringar, ett silver, ett brons, en fjärde och en femte plats. Han spelade tio VM-turneringar, tre guld, ett silver och tre brons. Han utsågs till bästa forward i VM två gånger och fick kungamedaljen 1986. Efter hockeykarriären flyttade familjen till Malmö och han tränade Malmö FF i ishockey, då i div. 2.

Sedan blev det mest golf och han blev landslagsman även här, skandinavisk mästare och gjorde proffsdebut i Volvo Open 1971.

Romans med prinsessan

Han gick GIH då han var 26 år och hade då en romans med prinsessan Birgitta. Han var mycket populär i Sverige och ledde också underhållningsprogram i radion och lanserade Spashjälmen på 1960-talet.

Han var duktig även som fotbollsspelare. Han spelade 83 allsvenska matcher i Djurgården och gjorde 46 mål. Det blev SM-seger 1955 och en fotbollslandskamp mot Norge.

Som 12-åring kom han i kontakt med hockeyn och tränade varje dag på sjön Aspen i Tumba. Idrotten gick före läxorna vilket oroade föräldrarna. Träning för benen fick han genom jobb som cykelbud i sin ungdom.

Simmade med Tarzan

Arne Borg är en av världens främsta simmare genom tiderna. En legend redan under sin livstid. Under 11 år på 1920-talet satte han 13 officiella världsrekord och vann OS-guld på 1500 meter vid OS i Antwerpen med tiden 19.51,9 - 10,8 sekunder före australiern Boy Charlton. Han dominerade simningen i världen tillsammans med Johnny Weismüller (Tarzan) och Boy Charlton. Han började som en lagutfyllnad på 500 meter vid JDM 1919 och vann med 75 meter. Två veckor senare blev han svensk mästare och tre veckor senare nordisk mästare. Han förlorade bara en gång mot en svensk och tilldelades Sv Dagbladets guldmedalj 1926 tillsammans med Edvin Wide. Vid EM i Bologna 1927 vann han tre EM-guld och slog lika många världsrekord. Den mest klassiska var tiden på 12500 m 19.07,2, ett världsrekord som stod sig till 1938. Spm svenskr rekord stod det till 1958. 1928-29 gjorde han en världs-tourné och passade då även på att gifta sig. Han hade 33 världsrekord, 40 svenska rekord, OS-guld och EM-guld. Han tog ytterligare tre OS-medaljer, silver 1924 på 400 meter och 1500 meter samt brons 1928 på 400 meter. Efter den aktiva karriären blev han tobakshandlare och också siminstruktör i fem olika länder. Han avled 1987, 86 år gammal.

OS-brons till Claeson

Under perioden 1969-1975 var Göran Claeson dominerande i Sverige på skridskor. Han vann då 25 svenska mästerskap - bara Tomas Gustafson har fler. Claeson noterade också världsrekord sammanlagt och hade elva svenska rekord. Internationellt vann han två VM-titlar och två EM-guld. Bland medaljerna har han också ett OS-brons på 1500 m 1972. Han är född 4 mars 1945 och tävlade för Södermalms IK. Han var även duktig fotbollsspelare. Som junior hade AIK ögonen på honom. 1965 vann han alla distanserna på JSM. Han var också utan framgång med på 1500 mredan i Grenoble 1968. Hösten 1972 skrev han på för Jonny Nilssons proffsstall men ändrade sig innan han fick några pengar och fick behålla amatörskapet. Civilt har han gjort karriär hos Folksam och har i flera år varit ordförande i sin klubb Södermalms IK.

Årets Förbund 2003

Sveriges Centralförening för idrottens främjande har utsett Svenska Fotbollförbundet till Årets förbund, 2003 Förbundet har 215 000 licensierade spelare.

Fotbollen har en gedigen meritlista även olympiskt. 1948 blev det OS-guld, 1924 och 1952 OS-brons. 1908 blev Sverige 4a, 1920 utslaget i kvartsfinal liksom 1988 och 1992. 1912 och 1936 blev laget utslaget i första omgången. Damerna slutade 6a 1996 och 2000 och blev 4a 2004. I år gick herrarnas A-laget till EM-slutspel liksom U 21-laget som var nära att nå OS, en turnering som inte innehåller de bästa spelarna utan består av U-lag med ett par komplement. Man kan fråga sig hur ett OS i världens största sport kan genomföras utan de bästa spelarna.

Detta var andra gången som Fotbollförbundet fick utmärkelsen - den första var 1993. Tio förbund har fått utmärkelsen två gånger och ett förbund tre gånger (Simförbundet). Priset består av 200 000 kronor och en miniatyr av Johan Peter Molins skulpturgrupp "Bältespännarna".

Världbäсталistor

Vid en omröstning av Internationale Korrespondenz vid de största dags- och facktidningarna i ett 50-tal länder har cyklisten Lance Armstrong USA utsetts till världens bäste manlige idrottsman 2003. Bästa kvinnliga idrottsman blev Justine Henin-Hardenne, tennisspelare från Belgien. Här hamnade Carolina Klüft på fjärde plats. Första platsen när det gäller Världens mest inflytelserika idrottspersoner belades av Sepp Blatter, FIFA-presidenten, och Dick Ebnersol, ordf. i amerikanska TV-bolaget NBCs sportavdelning. På 24e plats ligger Gunilla Lindberg, två placeringar före UEFA-presidenten Lennart Johansson.



TM ©

AΘΗΝΑ 2004



Nya medlemmar

Mild Hans
Lundqvist Bo DIF Fotboll
Hammarberg Bengt
Isacsson Kjell

Brantholmsgränd 44	127 46 Skärholmen	08-7109403
Klocktornet Olympiastadion	114 43 Stockholm	08-
Hanhalsholmevägen 194	434 98 Kungälv	0300-10337
Snårbrinken 1	163 56 Spånga	08