



## DAGS IGEN FÖR TOKYO



TOKYO ● 1964



TOKYO ● 2020  
CANDIDATE CITY



Foto: Thord Eric Nilsson



### Stefan Holm ny svensk i IOK

Vid IOC-sessionen i Buenos Aires utsågs Tokyo till arrangör av sommar-OS 2020. Där valdes även tysken Tomas Bach - som väntat - till Jaques Rogges efterträdare som IOC-president. För oss svenskar var det glädjande att Stefan Holm invaldes i de aktivas råd. Det betyder att han under åtta år kommer att vara svensk IOC-ledamot. Just nu har vi två IOC-ledamöter, eftersom Gunilla Lindberg har mandat till 2017. Vad som händer sedan återstår att se. När Arne Ljungqvist uppnådde 80 och avgick fick vi ingen svesk ersättare.

## ORDFÖRANDEN HAR ORDET:

Den olympiska säsongen 2013-14 står för dörren och de olympiska vinteridrotterna står i fokus. Det är naturligtvis extra trevligt för en gammal curlare som annars växte upp med alpin skidåkning i Jämtland men som också hade barndomens idoler bland snabbskrinare och hockeykämpar. Några av dem är glädjande nog medlemmar i SOF.

Mot bakgrund av förra vinterns världs- och europamästerskap kan vi nog blicka framåt mot OS i Sotji i februari med stora förhoppningar om ädla medaljer och framskjutna placeringar. Vi har regerande världsmästareherrar i curling, ishockey och 50 km skidor. Vi har "vice världsmästare" bland curlingdamer, skiddamer, stafett-herrar och i snowboard. Det ser bra ut men framgångarna sätter naturligtvis extra press att prestera i OS och chansen kommer ju bara vart fjärde år.

Att få delta och lyckas i OS är ju också särskilt viktigt för de något mindre olympiska specialförbunden om man vill att sporten skall synas i TV och massmedia. Ishockey, skidor och skidskytte brukar ju få en stor del av TV-kakan ändå.

Efter 30 år som generalsekreterare i Svenska Curlingförbundet har jag erfarenhet både att "vara utanför" som att få vara med och vinna OS-medaljer. Under åren fram till 1994 var curling bara en sk "recognized" OS-idrott. Vi fick vara med utan rösträtt vid SOK:s årsmöten med efterföljande middag men våra aktiva fick stanna hemma när det drog ihop sig till spel. Men så till OS i Nagano 1998 kom curlingen med som officiell OS-sport och tänk vilken skillnad det blev att få lämna idrottens bakgård och kliva fram i rampljuset.

SOK ställde upp med ekonomiska resurser för våra aktiva och ledare, media och allmänhet blev plötsligt intresserade av vad vi höll på med och sedan hade vi tur med vädergudarna i Nagano. Snöstorm ställde till det för skidgrenarna med uppskjutna tävlingar. Vad skulle TV då visa? Jo, i curlingarenan i Karuizawa pågick tre spelpass varje dag så OS-curlingen

fick avsevärt ökad TV-tid. Där vann sedan det blågula damlaget med Elisabet Gustafson bronsmatchen och det var Sveriges första medalj i detta OS. Gissa om curlingtjejerna blev uppmärksammade i svensk media på plats i Japan.



En lyckad OS-insats ger de olympiska idrotterna ett visst försprång i konkurrensen om både mediernas gunst och ungdomens intresse att välja idrott. Då är det upp till varje SF att ta chansen till utveckling av sin sport och sina grenar. Tyvärr har några av de gamla etablerade olympiska idrotterna haft stora problem under de senaste decennierna. Jag tänker främst då på backhoppning och hastighetsåkning på skridsko. Förhoppningsvis hittar några talanger hem till dessa fina sporter i framtiden.

När dessa rader skrivs har jag just kommit hem från en tvådagarskonferens på Riksidrottsmuseet i Stockholm där idrottshistoria var temat. SOF representerades också av styrelseledamöterna Bengt Ekstedt och Thord Eric Nilsson. Vår vice ordförande Tommy Wahlsten var också med men officiellt som representant för Sveriges fotbollshistoriker.

Det var en givande konferens där vi fick träffa idrottshistoriker från en rad olika idrottshistoriska föreningar och sällskap, både riksomfattande och regionala. Det finns ett stort intresse för idrottshistoria, framförallt i de åldersgrupper som avslutat sin aktiva bana på idrottsarenan och i yrkeskarriären.

Nu gäller det bara att försöka nå även yngre kategorier med hjälp av modern informationsteknologi, som t ex internet, filmer och digitala bilder.

Väl mött vid medlemsmötet i november! Mer om det på annan plats i SOF-bulletinen.

*Håkan Sundström*

## SOF-bulletinen

Organ för Sveriges

Olympiahistorikers

Förening.

Föreningen bildades

3 mars 1986.

Nr 3 2013 är nummer  
96 räknat från start.

Redaktör och ansvarig  
utgivare:

*Thord Eric Nilsson*

*thorderic.nilsson@op.se*

*Pressläggning 26 sept*

*Nästa nummer beräknas  
utkomma december*

## Detta nummer innehåller

2	<b>Ordförandens ord</b> <i>Håkan Sundström</i>	12-18	<b>Den Olympiska familjen Jubilarer - avlidna</b> <i>Tommy Wahlsten</i>
3	<b>Adresser, innehåll mm</b>		
4	<b>Redaktörens horisont</b> <i>Thord Eric Nilsson</i>	19-28	<b>Medlemsmatrikel</b> <i>Bengt Ekstedt</i>
5	<b>Ett OS-minne</b> <i>Bengt Skött</i>	29	<b>Medlemsnytt</b> <i>Bengt Ekstedt</i>
6	<b>Bengt ny sekreterare</b>	30	<b>Stefan Holm ny i IOK</b>
7-8	<b>Frestande dra paralleller mellan Berlin-36 och Sotji?</b> <i>Sune Sylvén</i>	31	<b>Rogge ny president</b> <b>Tokyo fick OS 2020</b> <i>Nyheter från SOK</i>
9-11	<b>Pronto Italia</b> <i>Tecknar-Anders</i>	32	<b>Afrika eller USA nästa?</b> <i>Thord Eric Nilsson</i>

**MISSA INTE NÄSTA MEDLEMSMÖTE**  
ev. med Gunde Svan och Torgny Mogren  
Läs mer på sidan 8!

## SOF:s styrelse

**SOF:s plusgiro 54 14 10 - 7**

**Årsavgift 2013: 225 kr.**

### Ordförande:

Håkan Sundström,  
Selmedalsvägen 72 III, 129  
37 Hägersten; 08-88 68 17  
(b); 070-347 44 28;  
*hakan.sundstrom@telia.com*

**Vice ordf:** Tommy  
Wahlsten, Lillegårdsvägen  
29 C, 541 42 Skövde  
0500-48 16 66 (b)  
0705-39 80 42  
*tommy.c.a@telia.com*

**Kassör:** Äcke Ohlsson,  
Blommensbergsvägen 178,  
126 52 Hägersten  
076-544 75 08 92,  
*acke.ohlsson@stff.se*

### Sekreterare:

Bengt Skött, Nathorstvägen  
34, 121 37 Johanneshov  
08-649 98 75 (b);  
070-855 28 02;  
*bengt.skott@sverigesradio.se*

### Ledamöter:

Bengt Ekstedt, Aspstigen 6,  
168 69 Bromma 08-26 99  
72 (b) 0729-465666, *bengt.  
ekstedt@bredband.net*

Börje Larsson, Skogsövägen  
12 C, 133 33 Saltsjöbaden  
08-7170911 (b) 070-  
3280019  
*a-c.konsult@telia.com*

### Redaktör SOF-bulletinen:

Thord Eric Nilsson,  
Hjortronvägen 19, 831 62  
Östersund  
063-512433 (b); 070-  
5124335; 070-5124229 (ev).  
*thorderic.nilsson@op.se*

### SOK:s representant:

Björn Folin, Storängens  
strandväg 20, 131 41 Nacka  
08-7165132 (b)  
08-402 68 05 (SOK)  
0708-55 93 57,  
*bjorn.folin@sok.se*

### Hedersordförande:

Ture Widlund Torsgatan 56,  
113 37 Stockholm

FRÅN REDAKTÖRENS HORISONT:

## Regnbågsfärgade trosor vid OS i Sotji...

Jag tycker att Emma Green-Tregaro gjorde rätt när hon målade sina naglar i regnbågens färger vid kvaltävlingarna i Moskva. En diskret demonstration. Jag tycker också att Svenska Friidrottsförbundet handlade rätt när man fick henne att avstå samma demonstration i finalen.

Vi som satt på läktaren märkte inget av Emmas naglar eller uppståndelsen kring dem. Den kom efter tävlingarna och som vanligt lär det väl ha varit den svenska kvällspressen som drog upp frågan med Emma, ryskan Jelena Isinbayeva och även vår egen guldtej Abeba Aregawi.

Fjädern blev en höna och det var kanske bra att de homofoba ryska lagarna uppmärksammas. Jag tror väl heller inte att Emma diskvalificerats om hon inte bytt färg på naglarna till finalen. Men risken fanns förstås.

Att politiska demonstrationer förbjuds vid de stora mästerskapen och att alltid regeltrogna Sverige anpassar sig har fått kritik från många håll, bland annat regeringens Birgitta Olsson.

En del politiska kritiker har kanske inget emot att tävlingsarenorna förvandlas till politiska arenor. Vilka konsekvenser det skulle få är dock svåra att överblicka. Vi skulle kunna få ganska starka reaktioner från tävlande med motsatta åsikter och även från publiken. Givetvis kan det även påverka den tävlandes fokusering på sin huvuduppgift, nämligen idrottsprestationen.

Vi alltid rättrogna svenskar skall väl heller inte döma Jelena Isinbayeva och Abeba Aregawi för de oförberedda svar som de gav. Aregawi tyckte själv att uppmärksamheten kring hennes svar blev större än kring hennes guldlopp.

Stefan Lindeberg var snabbt ute med att ge svenskarna förhållningsorder inför OS i Sotji. Alltså ett förbud mot liknande demonstrationer.

Men det finns förstås möjligheter att kringgå reglerna. Vill någon demonstrera mot de ryska lagarna är mitt tips att de skall, ha regnbågsfärgade trosor...

Då gör de i alla fall en tyst protest som de själva kan känna sig styrkta av. Ett tips är att inte ha de trosorna vid in- och utresa – om de skulle bli kropsvisiterade i tullen...

Men vår kvällspress skulle kanske ändå snoka och göra affär av det.

För några veckor sedan höll IOC sin ordinarie session i Buenos Aires. Den bjöd på en hel del nyheter. Tokyo fick sommarspelen 2020. Det var en klar favoritseger. Men jag tycker att Madrid kan få hedersomnämning för sin lågprislinje. Det hade ändå varit märkligt om det land som hade spelen 1992 fått chansen så nära inpå.

Lika väntat var det att Tomas Bach skulle efterträda Jacques Rogge som IOC-president och att Stefan Holm skulle få en plats i de aktivas kommission, vilket innebär IOC-plats fram till 2017. Presidentposten har – med undantag för Avery Brundage – bara innehafts av europeer. Men själva spelens placering till andra världsdelar är numera ett ganska återkommande faktum. Nu blev det Asien för tredje gången och det är bara Afrika som inte fått sina spel. Blir det 2024 eller 2028?.

En annan stor nyhet var att brottning blir kvar på OS-programmet. Det är en av spelens mest klassiska grenar Sverige främsta OS-sport. Vissa regeländringar är redan gjorda och förhoppningsvis är moderniseringen tillräcklig för att göra sporten begriplig även för publiken.

Ungefär då den här bulletinen går i press kommer exjämten Jöran Hägglund (c) att lägga fram sin utredning om vinter-OS i Stockholm 2022. Det blir intressant att se om tankegångarna kring nordiska skidgrenar och skidskytte i Stockholm är realistiska. I mitt hemlän, Jämtland, är man besviken över att det för vårt län bara blir det alpina paketet, som förhoppningsvis inte splittras.

Sedan återstår ”BARA” att ta en match mot regeringen, den svenska opinionen, IOC och den sannolika huvudmotståndaren Oslo. Men då det gäller opinionen verkar det norska motståndet vara rimligt. Att bara 55 procent var positiva när man folkomröstade var en överraskning. Det stödet kommer kanske att växa, annars blir det en norsk minuspost.

Men även i Sverige brukar det i stora frågor också ofta bli kring fifty-fifty.



**Thord Eric Nilsson**

ETT OS-MINNE:

# Den lilla sporten som blev stor

Det är ju så typiskt med olympiska spel – och så härligt – att alla olika grenar blir praktiskt taget jämställda under de veckor ett OS pågår. Ja alltså, om det bara finns likvärdiga medaljchanser för vårt eget land. Och därutöver kan små sporter fullständigt explodera i medieintresse – som i Atlanta!

Bland Sveriges Radios maximer inför bevakningen av ett OS finns alltid denna: ”Vi går in för att vara på plats varhelst en svensk tävlar”. Det siktar vi på även i Sotji och Rio de Janeiro framöver.

Det var den klara ambitionen också i Atlanta 1996, då jag som reporterdebutant i olympiska sammanhang fick bågskyttet som ett av ansvarsområdena.

Den ädla sporten bågskytte hade funnits på OS-programmet sedan 1972 – och därtill de tidiga åren 1900-08 samt 1920.

I München 1972 blev det svenskt silver genom Gunnar Jervill. Det var dock en framgång som för mig som sjuåring det året hade gått spårlöst förbi. Gunnar Larsson, Mark Spitz, Ulrika Knape och Lasse Virén var de profiler som mycket tydligare fick det olympiska intressefröet att gro inuti den lille parveln i Orsa.

Sedan gick nästan ett kvartssekel innan vi var på plats i USA:s sydstater, på bågskyttearenan utanför Atlanta, den göteborgske stuvbiten till bågskytt, Magnus Petersson och undertecknad. I min iver att göra bågskyttet intressant och viktigt hade jag några veckor före OS lärt känna Magnus på ett reportagebesök i hans lummiga, vackra träningsmiljö i närheten av Kortedala utanför Göteborg.

Vi på vår redaktion skulle inte bli besvikna om svenskarna – det fanns fler än han, ja ett helt herrlag – skulle slås ut i åttondels- eller kvarts-



*Magnus Peterssons bågskyttesilver 1996 ökade intresset för en annars nästan bortglömd gren. Foto: SOK*

final. Det kändes som det normala – men vi hade ändå fått svenskar att lära känna sporten. Vi hade levt upp till vårt publicistiska motto. Och vi var ändå vakna för en eventuell skräll. Sånt hade ju hänt förr, med exempelvis Ragnar Skanåker och George Cramne. Vem vet??

Och det var det som var det fantastiska. Hur denne Magnus Petersson med allt rosigare kinder men ett konstant lugn tog sig vidare från omgång till omgång.

64 skyttar fanns från början, inför utslagningsmatcherna. Såvitt jag minns vann Magnus 32-dels- och 16-delsfinal den första dagen. Och visst, även om denna lilla sport just startat med de blygsamma inledningsronderna lämnade jag rapporter, refererade de sista pilduellerna, ”kom in i” sportens dramatik och finesser – och intervjuade Magnus från allra första början.

Det var bland annat då jag undslapp mig den, uppenbarligen, bevingade frågan: ”Hur länge sitter en dålig pil kvar i huvudet?” Den är bevingad i så måtto att den dykt upp i sällskapsspelet Trivial Pursuit – där är det idrottsgrenen som efterfrågas – och likaledes i en av Lasse Anrells citatböcker.

Efter vinst för herr Petersson också nästa dag, och därmed med kvartsfinalplatsen i hamn,

# Bengt Skött SOF:s nye sekreterare

Bengt Skött, 47 år, är SOF:s nye sekreterare. Han sedan 1991 journalist på Radiosporten, där han växlar mellan rollerna som programledare, nyhetsreporter och referent.

Bevakningsområdena är främst skidskytte, skidor, friidrott, orientering, tennis och trav. Hans mer ”okända passion” är internationell fotboll.

Skötts referentstil påminner, enligt Wikipedia, mer om Sven Jerrings noggrant målade skildringar än om snabbpratande Lennart Hylands.

Han föddes i Falun, växte upp i Orsa, har studerat tre år på Uppsala universitet och de två åren fram till examen på dåvarande Journalisthögskolan i Stockholm.

Som nyhetsreporter är Skött den ende renodlade sportjournalisten i historien som belönats med Guldspaden för undersökande journalistik.

Han fick priset av Föreningen Grävande Journalister år 2000, tillsammans med SR-kollegan Sören Granath, efter flera avslöjande reportage om de stora penningkulder som många fören-

ingar och klubbar inom svensk idrott visade sig ha.

Han gjorde också 2002, efter Johann Mühlegg-avslöjandet, en radiodokumentär om dopning i skidsporten, vilken väckte genklang i övriga Norden.

Bland de evenemang han bevakat finns samtliga vinter-OS med start i Albertville 1992, alla sommar-OS med start i Atlanta 1996, en rad skid-VM, skidskytte-VM och friidrotts-EM/VM, Elitloppet på Solvalla, samt otaliga Tiomila-orienteringar i svenskt vårmörker.

Skött har också en bakgrund som hallåman av den traditionella sort som inte längre existerar på Sveriges Radio, och som innefattade presentation av program och musik i såväl P1, P2 som P3.

**Red**



minns jag hur ett antal svenska reportrar kom störtande ut till bågskyttearenan i OS-områdets periferi. Framför allt minns jag den gode Stellan Kvärre på DN som med andan i halsen kom ut till det lilla presscentret och frågade mig: ”Berätta, snabbt, hur går det här till?!?”.

Kvärre är självfallet en extremt erfaren och mångsidig reporter, som aldrig ansett en idrottsgren vara för liten och ointressant. Men att just han kom ut, blek om nosen, och ställde den mest basala av frågor säger mycket om hur oväntad händelseutvecklingen var.

Magnus Petersson vann sedan inte bara kvartsfinalen utan även självaste semifinalen, så att Sverige hade en ren guldmatch framför sig.

Jovisst, detta blev ett drama av den sort som bara ett OS kan ge. Ni vet ögonblicken då folkmassor hemmavid stannar upp mitt i det de

håller på med, förtrollade av en sport de aldrig trodde skulle ha den effekten. Simhoppet med Ulrika Knape, gevärsskyttet med Pia Hansen, triathlondramatiken med Lisa Nordén...

Magnus Peterssons finalmotståndare såg ut som en oborstad playboy, Justin Huish från USA. När kombattanterna stod i solgasset redo för finalen kändes vår hjälte som den mer pålitlige, disciplinerade.

Men ack, där bedrog jag mig! Huish var avslappnad, proppfull med självförtroende och förvandlade med lätthet sin otroliga skjutlang till OS-guld inför hemmapublik.

Men tack, Magnus, för allt du gjorde! Du skrev oväntad svensk idrottshistoria – och fanns ju med och skapade dramatik i ytterligare tre olympiska spel därefter.

**Bengt Skött**

SUNE SYLVÉN:

# Frestande att dra paralleller mellan Berlin -36 ch Sotji



Den framstående engelska skådespelaren och författaren Stephen Fry påpekade nyligen risken för att vinterspelen i Sotji 2014 kan bli en upprepning av Berlin 1936. I båda fallen med den olympiska idrotten som offer för ett smutsigt spel av smutsiga regimer.

Historiska paralleller är frestande, men också farliga. Historien har en tendens att upprepa sig, men det sker sällan i exakta former.

Så även om det finns klara paralleller mellan Berlin 36 och Sotji 14 finns där även olikheter.

Även om Vladimir Putins ryska regim är starkt repressiv mot olikänkande var det nazistiska styret av en helt annan och vidrigare styrka. Förföljelsen av judar, romer och andra för regimen förhatliga grupper sattes i system via lagändringar i en riksdag, där icke-nazisterna förbjöds. Judar misshandlades på öppen gata och hårda koncentrationsläger inrättades.

En skillnad torde vara att insynen är bättre i vår tid. Det är lättare att förmedla information numera, sociala medier ger trängda grupper som den ryska hbtq-rörelsen möjligheter att meddela sig med omvärlden. Det var lättare för nazisterna att ljuga och lättare för omvärlden att blunda.

Men det finns också oroande nutida likheter med 1930-talet. Berlin tilldelades spelen 1931, när Tyskland fortfarande var en demokrati, om än vacklande. Sotji fick spelen när de nu aktuella homofobiska lagarna ännu inte hade stiftats.

Det är alltså svårt att kritisera IOK för beslutet att placera spelen i Berlin och Sotji.

Dessvärre valde man efter Hitlers maktövertagan-

de att blunda för realiteterna. Man valde att bortse från det som skedde på gator och torg i form av förföljelser och koncentrerade sig på att till varje pris rädda spelen, under fältropet ”Idrott och politik hör inte ihop”.

Det saknade betydelse att judiska idrottsutövare genom lagändringar förbjöds att vara medlemmar i idrottsföreningar. Därmed uteslöts de från möjligheten att träna på den nivå som krävdes för att nå toppresultat.

Några alibiuttagningar gjordes, en judisk höjdhopperska och en halvjudisk florettfäkterska togs ut i den tyska truppen. Höjdhopperskan fick aldrig starta och fäkterskan, som tog silver, bosatte sig i USA.

Diskrimineringen av judar bekymrade inte IOK nämnvärt. Den amerikanske ledaren Avery Brundage, som inte kunde ett ord tyska, sändes ut som spanare och kom tillbaka övertygad om att judiska idrottsmän hade samma villkor som andra. Vilket helt enkelt var en lögn.

Däremot beslöt naziregimen efter inledande motstånd från Adolf Hitler att antisemitiska skyltar skulle monteras ned under spelen. En vänligt välkom-

nande atmosfär skulle skapas, så att världen skulle fås att tro att den nya tyska regimen verkligen blivit rumsren.

Stora delar av världen lät också lura sig, inte minst IOK, där ledningens överslätande hållning – inte minst den svenske vicepresidenten Sigfrid Edströms – i efterskott måste betecknas som grovt skandalös. Även med hänsyn tagen till risken för efterklokhet.

Sommaren 1936 fattades bara några röster för att



det amerikanska friidrottsförbundet skulle välja bojkott av Berlin-spelen. Det fanns alltså trots allt många som insåg vilka värden som stod på spel.

Spelen hölls och blev en stora propagandatriumf för nazisterna. Många svassande tal hölls. IOK var belåtet och en del kritiker av spelen rensades rätt omgående ut. Förnekarna Edström och Brundage blev i tur och ordning IOK-presidenter.

Historien efter spelen är känd: Förföljelserna av ökade. Kristallnatten kom och i världskrigets skugga försökte den tyska statsledningen förintajudarna och andra grupper.

Ingen tror – eller vill tro – att den Putin-regimen siktar mot en liknande utplåning av homosexuella. Men vi vet just nu inte hur långt regimen kommer att gå i den enligt den ryska duman lagliga men för civiliserade länder människosynsvidriga förföljelsen av hbtq-grupperna. Det får vi reda på efter spelen. 1936 var det fel att tro på att OS skulle påverka till det bättre.

Bojkottvapnet kommer knappast att användas. Det har spelat ut sin roll efter de turbulenta åren 1976-1984.

Men det är svårt att tro att idrottsmännen kommer att tuga denna gång. Det är inte bara Emma

Green Tregaro som har protesterat och IOK kan få ett elände i Sotji, om man tar sin munkavletaktik i bruk. Politik får inte bedrivas under ett spel, heter det. Aktiva som bryter mot regeln, kan och ska diskas, har bland andra SOK:s Stefan Lindeberg förklarat. Däremot får tydligen regimer utnyttja spelen politiskt, vilket Putin redan gjort.

IOK har gett sig rätten att antasta yttrandefriheten, men det lär bli svårt att förneka enskilda personers nackellacksfrihet. Ingen lär förespråka en återkommande protestvåg vid prispallar och starter, men på något sätt måste nog IOK acceptera att hbtq-problemet uppmärksammas. Kanske med en regnbågssektion vid inmarschen, dit de som vill kan ansluta sig. Det är dock IOK som äger OS och arrangemanget. Ryssarna sköter egentligen bara de praktiska detaljerna, bestämmanderätten är IOK:s.

Problemet kan ställas på sin spets om det visar sig att öppet homosexuella idrottare ställs utanför den ryska truppen. Myndigheterna skulle kunna motivera en sådan diskriminering med att idrotten främst riktar sig till ungdomen och att just denna skall skyddas mot "homofaran" enligt de nya lagarna.



## HÖSTMÖTE

Vi planerar ett höstmöte prel under november, men kan inte spika datum eftersom vi vill anpassa oss till Gunde Svans just nu oklara program.

Vi hoppas alltså få besök av  
två skidolympier

**Gunde Svansson och Torgny Mogren.**

Det blir även

## EXTRA ÅRSMÖTE

för namn- och stadgefrågan.

Separat kallelse blir tyvärr nödvändig.





CORTINA 1956:

# Pronto, Italia

Italien och italienarna lever inte riktigt upp till våra fördomar i alla sammanhang har jag märkt.

Här har arrangerats en rad världsmästerskap i skilda sporter samt både olympiska vinter- och sommarspel utan att den sorglösa manana-mentalitet som vi förknippar med folket på den apenninska stöveln gjort sig särskilt märkbar.

Den enda förklaringen jag har till hands är att man anlitat ett tyskt konsultföretag men avbeställt den preussiska charmen

Vinterspelen i Cortina d'Ampezzo 1956 är ett av exemplen på den italienska arrangörskonsten, och att jag inte är ensam om den här uppfattningen framgår av den inofficiella omröstningen som gjordes när det blev tal om att permanenta de olympiska spelen.

De flesta röstade för sommarspel i Rom och vinterspel i Cortina.

Ja, egentligen blev det dött lopp mellan Cortina



och österrikiska Innsbruck/Seefeld där österrikarna har förnämliga OS-anläggningar inom rimliga avstånd.

Men det är klart att italienarna satte sin egen lilla signatur på arrangemangen också och i Cortina var det telenätet och teleservicen. Hade man inte öppen linje hem fick man räkna med att någon liten senora eller senorina i växeln som kanske tyckte att det varit misstänkt tyst ett tag gick in och kvitterade ”pronto”.

Det där var speciellt uppskattat när man var igång med en telefotosändning, för det blev ordentliga svajningar på linjen och jag vet inte hur många gånger jag fick hem en teckning där Sixten Jernberg såg ut som en vattenspegling.

Alla som sett Sixten Jernberg eller vet något om honom vet också att han inte var någon vattenspegling. ”Det enda jag vet om Peru är att Sixten Jernberg tävlar för Lima”, hette det ju vilket visar hur stor Jernberg var när han var som störst.



**Tecknar-Anders**  
**Olympiska historia**



Sixten Jernberg inledde i Cortina den karriär som skulle göra honom till den dittills störste skidolympiern. Det sägs att Sveriges historia är dess skidkonungars och Jernbergs regeringstid var något alldeles speciellt.

Den här mannens testvärden har fysiologerna på GIH som mall för dem som vill försöka sig på Mount Everests topp uran syrgasaggregat. En del av Jernbergs storhet, som skidåkare var hans syreupptagningsförmåga som var av den volymen att det inte blev något över åt konkurrenterna.

Svenska folket har alltid haft ett speciellt förhållande till sina skidkungar, men mycket av mystiken kring dessa tysta starka män och deras ensamma kamp mot klabbföre och annat jäkelskap ute i de stora skogarna försvunnit med den närgångna televisionen. På den här tiden såg man femmilarna vid start- och målgång och vid någon varvning inne på skidstadion men övrigt var man hänvisad till rapporter om Passertider och andra rykten utifrån spåret vilket gav näring och flykt åt fantasin.

I Cortina hade vi tillgång till TV, givetvis inte så utbyggd och välproducerad som idag, men tillräckligt bra för att en del journalister skulle inse

hur mycket enklare det var att förekomma på flera platser samtidigt med TV än utan.

Många tvekade dock att kapitulera för det nya mediet och gjorde sig bland annat omakett att försöka se de alpina kanonerna på plats.

Östersundaren Stig "Solla" Sollander tog ju Sveriges första alpina olympiska medalj någonsin, brons i specialslalom, men annars var det hela en enmansshow av Österrikes Toni Sailer som gjorde "hat tric", guld i alla tre varianterna.

Av detta såg vi som var närvarande inte stort mer än något snömoln som dundrade in under målskycket, och det är klart att äldre kollegor som sett alltsammans i TV skakade bekymrat på sina huvuden när vi kom tillbaka till hotellet igen.

"Den där unga grabben har nog valt fel bana i alla fall", muttrade de och blängde åt mitt håll.

Det stora presshotellet stod mitt i byn med hotelletenheten på ena sidan huvudgatan och res-taurang och andra faciliteter i en byggnad på andra sidan. De två komplexen förbands av en underjordisk gång vilket gjorde att det trogna TV-gänget aldrig behövde gå ut. Det var dock en som tyckte sig be-

höva en nypa luft och han gick givetvis vilse omedelbart, men gendarmeriet som larmats hade inga svårigheter att hitta honom sedan de fått signalementet "glämsig och likblek".

Våra nabor norr-männen är som bekant framstående vinteridrottare, men för att framgångarna inte skall stiga dem alldeles åt huvudet började Sverige ta för vana att lura dem på den guldmedalj de satte allra störst värde på, guldet på 10 000 meter skridsko. Det var



Åke Seyffarth som började med det där i S:t Moritz 1948 och sedan har det hängt i med några få undantag som Hjallis, Kuppern och någon till.

Norge var på den här tiden mycket norskare än nu, om det nu går att föreställa sig, och efter som alla bar nationalplagget lusekofta och strumpor med hela stjärnehären på så kunde man aldrig missta sig på om det var en norrmän i antågande. Det enda man inte kunde vara riktigt säker på var om han varit eller om han skulle ut på tur på Hardangervidda.

Det var väl också så att mellantider i skridsko var obligatoriskt ämne i norska skolor vilket gjorde att publikum, utan att slå i lexikon, kunde avgöra när en åkare tog ner ena armen från ryggen efter tjugo varv, om han gjorde det ”to foran Ballangrud i Garmisch Partenkirchen 1936”.

Man bör ha den bakgrunden klar för sig för att förstå vilken kedjereaktion som utlöstes och drabbade såväl norska nationalbruttot som nordsjöfisket när Sigge Ericsson från Alanäset i Jämtland tog guld före Kuppern på skridskovalen i Misurina.

Silvret på 5 000 satt bra också, och det här behövdes för att dämpa de norska glädjeyttringarna från 1952 i Oslo som fortfarande pågick i Isstadion i Cortina, där fackelbäraren snubblade på mikrofonsladdarna vid OS-invigningen, var en vacker träkonstruktion med en huvudlänkare á la gammal baseballarena.

Ishockeyn spelades alltså utomhus och det var ganska imponerande att se stolta Tre Kronors manskap, Lasse Björn, Nurmela, Tumba, Sigge Bröms, Vilgot Larsson och grabbarna när de sotat sig runt ögonen mot de starka solreflexerna. Man var således försedd med blåklockor innan det gått till handgripligheter och jag undrar om det inte var här som Världsnaturfonden fick idén till sin sym-

bol, pandan.

Hjälmar i ishockey var ett närmast okänt begrepp så det var betydligt enklare för en tecknare att få grepp om spelarfysionomierna, särskilt som de på den här tiden var avsevärt svårare att åka ur Tre Kronor än att komma med i laget

I min situation, utan giltigt presspass som jag var



gällde det ju att väcka så liten uppmärksamhet som möjligt och därför blev jag ordentligt överraskad och inte så lite orolig när en hel svärm fotografer började inta positioner och rikta sina objektiv åt mitt håll. All right, tänkte jag det här kan ju inte pågå hur länge som helst, och det kändes som en befrielse att få överlämna sig åt rättvisan.

Spänningen som jag levte med under så lång tid släppte och jag ropade åt plåtslagarna ”OK killar, säg bara hur ni vill ha det!” De såg emellertid helt oförstående ut vilket kunde bero på att de var i färd med att få skärpa på den purunga prinsessan Ira von Fürstenberg och maken Alfonso som stod precis framför mig.

På några bilder i världspresen kunde man skymta mig alldeles vid Iras örsnibb, men i de flesta tid-

# Den olympiska Familjen



**Tommy Wahlsten**

## JUBILARER FJÄRDE KVARTALET 2013

**2 oktober fyller INGVAR ASP** i Staffanstorp 75



år. Ingvar föddes i Harlösa 1938 och tävlade i tyngdlyftning för Lunds TK när han var med i Tokyo 1964. Ingvar deltog i mellantungvikt (-90 kg) och efter serien 135 kg (press) – 122,5 (ryck) och 165 (stöt) fick han sammanlagt 422,5 och en 13:e-plats. Vann gjorde Vladimir Golovanov från Sovjet

på sammanlagt 487,5. Ingvar är medlem i SOF och det var också hans nio år äldre kusin Börje Jeppsson som avled den 19 februari i år (se SOF-Bulletinen nr 2, sid 25). Börje var framstående tyngdlyftare, vann både svenskt och nordiskt mästerskap och deltog i olympiska spelen i Helsingfors 1952. Unge Ingvar tyckte om att vara med kusinen när denne tränade och fick själv smak för sporten. Liksom för övrigt hans båda bröder.

– Vi tränade på logen. När det var som allra kallast där inne kunde man inte träna med mindre än att man hade haft skivstången inne vid spisen innan. Annars fastnade händerna i den. Ingvar gjorde sin första tävling 1955 och innan han slutade hade han deltagit i 26 senior-SM och lyft sig överst på prispallen hälften av gångerna. Han ställde upp i två junior-SM och vann bägge gångerna. 1982, när han kom tvåa, gjorde han sitt sista SM. Det fanns de som tyckte att han borde ha lagt av ett år innan, för då bröt han armen, när ett lyft gick fel. – Jag hade turen att få tag i en god yrkesman, säger han om läkaren som fick honom hel igen. Det tog bara tre månader innan jag kunde börja träna igen. Han tillhörde hela tiden Lunds Tyngdlyftarklubb och tillhörde styrelsen en tid och fungerade också som instruktör.

**4 oktober fyller KRISTINA BERGSTRAND** i Bagarmossen 50 år. Kristina föddes i Stockholm

1963 och representerade Nacka HK (1998) respektive Mälarhöjden/Bredängs Ishockeyklubb (2002) när hon var med i ishockey i Nagano 1998 och Salt Lake City 2002. 1998 kom Sverige 5:a och 2002 blev det bronsmedalj. 1998 spelade Kristina med i fyra av de fem matcherna och 2002 var hon med i samtliga fem: Ryssland 3-2 (1 mål), Kazakstan 7-0 (1 mål), Kanada 0-11, USA 0-4 och bronsmatchen mot Finland 2-1.

**6 oktober fyller SVEN ANDERSSON** i Helsingborg 50 år. Sven föddes i Strömstad 1963 och var målvakt i fotboll i Örgryte IS när han var med i fotbollsturneringen i Seoul 1988. Sverige kom 5:a och Sven var med i samtliga slutspelsmatcherna, Tunisien 2-2, Kina 2-0, Västtyskland 2-1 och Italien i kvartsfinal 1-2 efter förlängning där Crippa avgjorde för italienarna. Sammanlagt har Sven spelat 22 OS-landskamper. Han är f n den som spelat flest allsvenska matcher, 431 (har där också representerat Helsingborgs IF).



**6 oktober fyller DAG WENNLUND** i Mariestad 50 år. Dag föddes i Mariestad 1963 och tävlade i spjutkastning för Mariestads AIF när han var med i tre raka OS 1988-96. I Seoul 1988 gick Dag till final efter 79,66 i kvalet. I finalen nådde han 78,30 och det räckte till plats 8 - placeringen före Peter Borglund som nådde 78,22. Vann gjorde Tapio Korjus från Finland på 84,28. I Barcelona 1992 och i Atlanta 1996 räckte inte resultaten 77,88 respektive 75,24 till finalplats och Dag fick nöja sig med placeringarna 15:e (bäste svensk då Patrik Bodén nådde 77,70 och Peter



84,28. I Barcelona 1992 och i Atlanta 1996 räckte inte resultaten 77,88 respektive 75,24 till finalplats och Dag fick nöja sig med placeringarna 15:e (bäste svensk då Patrik Bodén nådde 77,70 och Peter

Borglund 74,72) respektive 26:a. Noterbart är att Dag i Atlanta fick göra fyra kast i kvalet sedan funktionärerna av misstag glömt föra in ett av hans kast i datorn. Tjecken Jan Zelezny vann guldets både 1992 och 1996 på 89,66 respektive 88,16.

**7 oktober fyller MATS WALTIN** i Enhörna 60



år. Mats föddes i Stockholm 1953 och representerade Djurgårdens IF när han var med i Tre Kronor i OS 1980 och 1984. Det blev brons för Tre Kronor båda gångerna och Mats spelade samtliga 14 matcher (7+7) och av dessa vanns åtta medan tre förlorades, målskillnad 67-36. I

Lake Placid var han lagkapten, spelade i backpar ihop med Jan Eriksson (MoDo), och i tröja nr 9 gjorde han mål mot Finland i slutspelsmatchen som slutade 3-3 i något som visade sig vara avgörande match för bronset. 1984 i Sarajevo, där han också var fanbärare vid invigningen, gjorde han mål mot Italien (11-3) och Jugoslavien (11-0). Alla matcher utom den mot Italien spelade Mats i backpar med Thomas Åhlén (Skellefteå AIK). Förutom de tre målen svarade Mats för sex mål-görande passningar och han satt sex minuter i utvisningsbåset. USA vann 1980 (2-2 mot Sverige) och Sovjet vann 1984 (10-1 mot Sverige). Se även OS-ishockeyspecial i SOF-Bulletinen nr 1/2011.

**17 oktober fyller ANDERS BÜKK** i Kungsbacka 50 år. Han föddes i Göteborg 1963 och tävlade i brottning för Örgryte IS när han var med i OS 1984 i grekisk-romersk stil, flugvikt (-52 kg). Anders förlorade i Anaheim Convention Center i Los Angeles klart på poäng mot blivande 5:an Jon Rønningen, Norge, och mot blivande bronsmedaljören Bang Dae-Du, Sydkorea. Sammanlagt blev det brottning i fem minuter och 27 sekunder. Klas-sen vanns av japanen Atsuji Miyahara,

**21 oktober fyller LARS IVARSSON** i Västerås 50 år. Han föddes i Västerås 1963 och representerade Brynäs IF när Tre Kronor tog brons 1988 i Calgary. Lars i tröja nr 3, spelade med i de två första av de åtta matcherna, den mot Frankrike (13-2) i backpar med Mats Kihlström (Södertälje SK) och den mot Polen (1-1) i backpar med Peter Andersson (IF Björklöven). I matchen mot Frankrike gjorde Lars ett mål och svarade för två mål-görande passningar. Vann guldets gjorde Sovjet före Finland. Se även OS-ishockeyspecial i SOF-Bulletinen nr 1/2011.

**11 november fyller TAGE LUNDIN** i Storu-



man 80 år. Tage föddes 1933 i Stensele och tävlade där för IK Berguven när han var med i skidskytte i Squaw Valley 1960. Tage var alltså med när skidskyttet gjorde debut i OS. Flera IOK-medlemmar kostade på sig besväret att åka iväg till Mc Kinney Creek och ta sig ut till en av de fyra skjutstationerna och de blev

både syn- och hörbarligen mycket imponerade av tävlingsformen och prestationerna – detta till stor glädje för överledaren Gustaf Dyrssen som var den som närmast var ansvarig för att grenen blev olympisk. Överraskande segrare blev Klas Lestander (startnummer 14) som träffade med alla sina 20 skott. Näst bäste svensk var Tage (starnummer 5) på plats 12 av 30 startande med 14 träff av 20 möjliga medan Sven Agge kom 16:e (11 träff) och Adolf Wiklund 19:e (8 träff). Tävlingsdagen var mulen medan all träning hade föregått i strålände sol. Noteras att den snabbaste i spåret, fransmannen Arbez (1.25.58,4), bara hade två träffar och därför fick 36 minuters tillägg. Reglerna var sådana att man fick fritt välja skjutställning vid de tre första skjutstationerna och att man var tvungen att skjuta stående vid den sista. Svenskarna tog av sig skidorna vid sitt liggande skytte. Tages tid i spåret (20 km) var 1.33.56,3 och med sex minuters tillägg för bommarna slutade han på 1.45.56,3. Lestanders tid var 1.33.21,6. Tage är medlem i SOF.

**14 november fyller MAJ-BRITT JOHANSSON** i Bjuv 85 år. Hon är född 1928 i Asarum utanför Karlshamn där hon tävlade i bågskytte för Karlshamns BK när hon var med i München 1972 då bågskyttet efter 52 års frånvaro på OS-programmet åter var med. Av de 40 startande kom Maj-Britt på plats 19 med 2.283 (530 + 603 + 512 + 638) poäng på sammanlagt 288 pilar på avstånd 30-70 meter. Hon blev därmed bäst av svenskorna då Anna-Lisa Berglund stannade på 2.185 (462 + 558 + 518 + 647). Vann gjorde amerikanskan Doreen Wilber på 2.424 poäng (565 + 617 + 572 + 670).

**14 november fyller OLLE PETRUSSON** i Näl-den 70 år. Olle föddes där och tävlade också för Tullus SG i Nällden när han var med i skidskytte i Grenoble 1968 och i Sapporo 1972. Sammanlagt startade 60 åkare från 15 nationer på skidskytte-tävlingen i Grenoble över distansen 20 km. Dim-

man låg tät och våt över Autrans och ju längre tävlingen led desto våtare blev snön och gjorde det hela till ett verkligt kraftprov. Guldvinande, 31-årige polismannen Magnar Solberg från Norge, hade startnummer tre och det blev lyckosamt. Bäste svensk blev Lars-Göran Arwidsson på 17:e plats medan Olle blev 19:e. Man sköt nu på 150 meters håll varannan gång liggande och varannan gång stående



och träff utanför pricken gav en minuts tillägg och hel bom två minuter. I detta OS var det också premiär för skidskyttestafett (4x7,5 km), en tävling som fick uppskjutas en dag på grund av ogenomtränglig dimma. Arwidsson åkte startsträckan, Tore Eriksson, Olle och Holmfrid Olsson de övriga. Vann gjorde Sovjet före Norge. Noteras att svenskarna (med nr 12 på nummerlapparna) var ensamma om att skjuta fullt och att Sixten Jernberg hjälpte till med vallningen. Notera reglerna då – vid bomskott fick skytten åka en runda på 200 m och sedan försöka på nytt. Vid ny bom, en ny runda tills han lyckades träffa alla sina 10 skott (fem liggande - fem stående). I Sapporo kom Olle 42:a individuellt och han var också med i stafetten där Sverige kom 5:a. Även här ställde vädret till problem (nu rikligt snöfall) och tävlingen fick brytas när 35 ( däribland Olle) av de 54 deltagarna gett sig ut på banan. Dagen efter var det dock strålande väder och trondheimspolisen Solberg kunde försvara sitt guld. Lars-Göran Arwidsson knep bronset. I stafetten med Arwidsson, Olle, Torsten Wadman och Holmfrid i laget låg Sverige trea inför sista sträckan men Holmfrid blev passerad av både Finland och Norge. Sovjet försvarade guld från 1968. Olle är medlem i SOF.

**14 november fyller KENTH RÖNN** i Järfälla 60 år. Kenth föddes i Uppsala 1953 och representerade Djurgårdens IF när han var med i bobtävlingarna i Innsbruck 1976 och i Lake Placid 1980. I Innsbruck fanns Kenth (som egentligen tävlade i friidrott som sprinter) med som bromsare i tvåmansboba som styrdes av svenska bobens eldsjäl Carl-Erik ”Jätten” Eriksson och de kom 9:a av 24 startande – i sista åket bara 0,69 sekunder efter guldvinande Östtyskland II som med f d spjutkastaren Meinhard Nehmer som styrman vann på 3.44,42 mot svenskarnas 3.49,10 i de fyra åken i backen i Igls, 1220 m lång, 14 kurvor och med

en höjdskillnad på 97 m.. I ”Jättens” fyrmansbob fanns förutom Kenth också Jan Johansson och dennes bror Leif. Slutplaceringen blev 16:e bland 21 startande ekipage. Även här vann Östtyskland med Nehmer vid ratten.

**22 november fyller MONICA ELFVIN** (gift Nökleby) i Stabekk, Norge, 75 år. Monica föddes i Göteborg 1938 och tävlade där för GF Svitjod när hon var med i gymnastiktävlingarna i Rom 1960. Ruinerna av Caracallas Termer (Termini di Caracalla), denna gamla kejsarliga badanläggning invigd år 217 e Kr hade nu 1960 gjorts om som skådeplats för gymnastiken Monica kom på plats 64:a av 124 startande i allroundtävlingen och ingick i det svenska laget som kom 11:a (av 17 nationer). Bästa delresultat för Monica var hopp där hon kom 28:a. I laget ingick också Ewa Rydell (ind 29:a), Lena Adler (62:a) – båda medlemmar i SOF, Gerola Lindahl (61:a), Solveig Egman (66:a) och Ulla Lindström (68:a). Sovjet vann både lagtävlingen, allroundtävlingen (Larisa Latynina), barr (Astakhova) och hopp (Nikoleva). Tjeckiskan Bosakova vann bomguld.

**25 november fyller MATS NORDLANDER**, Alnö, 50 år. Mats föddes i Sundsvall 1963 och var med i bågskyttetävlingarna 1988 i Seoul då han representerade IF Karlsvik, Ankarsvik (tätort på Alnön). Mats kom 30:e individuellt när bågskytten för första gången i OS avgjordes i cupform. Mats blev sjuk och hade feber när han tog sig ut till Hwarangfältet där tävlingarna avgjordes. Hans resultat räckte dock till att laget (där även bröderna Göran och Gert Bjerendahl ingick) kunde gå vidare till finalrundan där de kom 8:a. Jay Barrs, USA, vann individuellt och Sydkorea tog hem lagtävlingen. Mats är gift med Kristina (Persson) som var med i OS 1992, 1996 och 2000. Kristina, f. 1969, var som bäst 5:a i lag och 34 individuellt (1992 i Barcelona) så placeringsmatchen makarna emellan får anses ha slutat oavgjort...

**27 november fyller ROLAND NILSSON** i Göteborg 50 år. Han föddes i Helsingborg 1963 och representerade IFK Göteborg när han var med i OS-laget i fotboll i Seoul 1988. Sverige kom 5:a och Roland var med som ytterback i samtliga slutspelsmatcherna, Tunisien 2-2, Kina 2-0, Västtyskland 2-1 och Italien i kvartsfinal 1-2 efter förlängning där Crippa avgjorde för italienarna. Roland är en av våra mesta landslagsspelare och förutom 116 A-kamper spelade han också sammanlagt nio OS-matcher varav fyra då ingick i slutspelet.

**30 november fyller ROLF EDLING** i Lund 70

år. Rolf är född i Indien 1943 där pappa Edling arbetade på ASEA. Rolf kom till Sverige när han var sex år och tävlade i värjfaktning för LUGI i Lund när han var med i fyra raka OS 1968-1980. I Mexico City var Rolf med i lagtävlingen där Sverige kom 9:a. 1972 i München hade Rolf länge medaljchans men slutade 5:a och i lagtävlingen blev placeringen 7:a. I Montreal 1976 blev han 6:a individuellt (hade där också länge medaljchans) och där kom fullträffen i lagtävlingen där han var med och erövrade guld till Sverige. I den oerhört spännande finalen mot Västtyskland avslutade Rolf med att vinna över Reinhold Behr med 5-3. Rolf (med nr 179 på sitt visir) fäktade avvaktande men lyckades få in en stöt på Behrs handled och Sveriges första guld i fäktning var ett faktum. Övriga svenska i guldlaget var Hans Jacobson, Leif Högström, Göran Flodström och Calle von Essen som fick ersätta Göran när han skadade sig i sin första match. I sitt sista OS i Moskva 1980 fick Rolf sin bästa placering individuellt då han blev 4:a – endast en stöt från silvermedaljen. Här kom f.ö. Sveriges första OS-guld individuellt då Johan Harmenberg överraskande vann. Rolf och Johan möttes f ö i den första matchen (reglerna föreskrev att landsmän skulle mötas tidigt för att undvika ”taktiska” resultat) och där vann Johan med 5-2. I lagtävlingen, där svenskarna hade stora förhoppningar, blev det dock förlust mot Polen i kvartsfinal varför slutplaceringen denna gång blev 5:a. 196 cm långa Rolf har fäktats 117 matcher i OS (varav 57 i lagtävlingarna) och han har vunnit 84 av dom – imponerande! Kerstin Palm, som är medlem i SOF, fäktades 93 matcher i sina sju OS-starter, samtliga i den individuella tävlingen. Individuell världsmästare i fäktning 1973 och 1974. Svenska Dagbladets bragdguld 1973. Ingick i VM-guldlaget 1974, 1975 och 1977.

**30 november fyller FINN JOHANNESSON**, Värmdö, 70 år. Finn föddes i Köpenhamn 1943 men kom tidigt till Sverige och tävlade för KFUM:s GA i Stockholm när han var med i gymnastik i Mexico City 1968 där Auditorium National var fyllt till bristningsgränsen varje gymnastikkväll där 14.000 åskådare fick uppleva både domar-

dramatik och stor idrott, intresset trots att ingen manlig mexikan var bättre än Valles som delade plats 71 med Finn (mexikanskorna blev f.ö. på plats 90,93,94,96,98 och 99 bland 101 som fullföljde). Christer Jönsson var bäst av svenskarna på plats 47 (poängen 108,70) och efter Finn (106,40) kom Evert Lindgren som slutade 76:a (105,65). Finns bästa placering kom i ringar där han blev 32:a bland 117 startande. Japanen Kato vann 12-kampen (115,90) och fristående, landsmannen Nakayama vann ringar, barr och räck (delat med Sovjets Voronin som även vann hopp) och jugoslaven Cerar vann bygelhäst.

**5 december fyller SVEN MIKAELSSON** i Tärnaby 70 år. Sven är född där 1943 och tävlade för Tärna IK Fjällvinden när han var med i slalom och storslalom i Sapporo 1972. I slalomtävlingen kom Sven (med startnummer 23) på plats 21 med sammanlagda tiden 2.01,72 och Sven slog därmed flera favoriter som fanns bland de 35 som inte kom i mål. Överraskande vinst blev det för Spanien genom Francisco Fernandez Ochoa (1.49,27) som vann före italienska kusinerna Gustavo och Rolando Thöni. 37 åkare klarade sig ner i båda åken och sist kom Cha från Formosa på 3.07,73. I storslalom kom Sven 28:a på sammanlagda tiden 3.21,65. Gustavo Thöni vann på 3.09,62 och här var Hwang från Formosa 48:a och sist på 4.40,87. De övriga svenskarna, Manni Thofte och Olle Rolén tvingades bryta i både slalom och storslalom .

**5 december fyller ANDERS HELLQVIST** i Stockholm 50 år. Han är född i Stockholm 1963 och tävlade för Stockholms JK när han var med i judo 1984 i Los Angeles. I klassen superlättvikt, 60 kg, mötte han i Eagle's Nest Arena i första (och enda) matchen duktige britten Neal Eckersley (blivande bronsmedaljör) och där förlorade Anders på en ippon efter 4.27. Guld vanns av japanen Hosokawa.

**13 december fyller LENNART LUNDELL** i Lidköping 60 år. Han föddes i Lidköping 1953 och tävlade där i brottning för Lidköpings AS. Smeknamnet ”Prosten” har han fått redan som liten pojke då han var liten och rund och när han sedan bodde intill kyrkan i Råda utanför Lidköping och var hjälpredd åt kyrkvaktmästaren så var smeknamnet givet.. ”Prosten” var med i tre raka spel, 1976-84 och hade inte reglerna varit som de var 1972 hade han kunnat var med då också eftersom han var reserv för Skiöld som skadades alldeles innan OS. På den tiden fick dock inga reserver sättas in sista

månaden. 1976 startade Lennart i fristil, lättvikt (-68 kg). Efter seger mot Gonzales från Puerto Rico blev det dock två poängförluster mot Rami Miron från Israel och Dontcho Jekov, Bulgarien. 1980 i CSKA-hallen i Moskva var klassen weltervikt, -74 kg, i grekisk romersk brottning och nu gick det bättre med en 5:e-placering efter vinster mot Jamal Moughrabi (Syrien) och mot Jacques Van Lancker (Belgien). Tyvärr förlust efter märkligt domslut mot guldmedaljören 1972, Macha från Tjeckoslovakien (3-3 i poäng) och mot guldmedaljören från 1976 och blivande tvåan nu 1980, Bykov (Sovjet), vilket innebar respass denna gång. I Los Angeles 1984 var Lennart tillbaka i fristil och nu hade han också kommit upp i lätt mellanvikt (-82 kg). Efter vinst mot Jouni Ilomäki från Finland blev det förlust mot västtysken Reiner Trik och mot sydkoreanen Tae-Woo Kim och därmed blev Lennarts placering delad 9:a. Vann i "Prostens" klasser gjorde Pavel Pinigin (Sovjet), Ferenc Kocsis (Ungern) och Mark Schultz, USA.

**20 december fyller TOM SÖDERHOLM** i Uppsala 60 år. Tom föddes i Uppsala 1953 men tävlade för Södertälje AK när han var med i tyngdlyftning i Los Angeles 1984 och i Seoul 1988. 1984 tävlade han i mellantungvikt B (-100 kg) och Tom låg fyra efter ryckmomentet där han klarade 160 kg. Tyvärr skadade han sig i sitt första försök i stötmomentet på 205 kg och fick bryta tävlingen. Vann gjorde västtysken Rolf Milser på 385 kg (ryck 167,5 och stöt 217,5). I Seoul fyra år senare i samma vikt-klass satte återigen en skada stopp för Tom. Han ställde inte upp i stötmomentet men lyfte 150 kg i ryck. Vann gjorde Kuznetzov, Sovjet, på nytt OR 425 kg (ryck 190 och stöt 235 kg)

**23 december fyller MEERI BODELID** i Åkersberga 70 år. Meeri är född i Tornio i Finland 1943 var med i skidtävlingarna i Sapporo 1972 då hon i nationella sammanhang representerade IK Ymer i Borås. Meeri var först med på 10 km där hon kom 19:e (av 41 startande) på 36.41,52. Vann gjorde Kulakova, Sovjet, på 34.17,82 och övriga svenskor i loppet var Barbro Tano (13:e på 36.29,34), Eva Ohlsson (23-36.46,50) och Birgitta Lindqvist (28-37.24,76). Tre dagar senare var Meeri med på 5 km och kom där 33:a på 18.29,07. Även detta



lopp vanns av Kulakova (17.00,50). Övriga svenskor kom 19:e (Barbro 17.54,53) och 32:a (Birgitta 18.25,88). I den avslutande stafetten 3x5 km körde Meeri startsträckan, Eva den andra och Birgitta den avslutande tredje. Placeringen blev 8:a på 51.51,84, två minuter från Norges bronsplats. Vann gjorde Sovjet på 48.46,15 – halvminuten före Finland. Meeri är medlem i SOF och hon har vunnit SM i tre olika idrottsgrenar, längdskidåkning, cykel och maraton samt RM i triathlon. Hon började som längdskidåkare och förutom 1972 var hon med som reserv i OS 1976 och 1980 och med på tre VM; 1970, 1974 och 1978. Hon har fyra individuella SM-guld i längdskidåkning. 1981, då arrangören för första gången sedan 1926 gjorde Vasaloppet öppet för kvinnor, var Meeri snabbaste kvinnan med åktiden 5.28.08 timmar. Hon var därmed den andra kvinnan som officiellt genomfört loppet sedan Margit Nordin som första kvinna genomförde loppet 1926. Åtskilliga kvinnor i manliga namn och maskerade till män hade dock under de 56 förbudsåren åkt Vasaloppet. I cykel har Meeri tagit SM-guld både individuellt och i lag. 1971 och 1972 vann hon SM i lag tillsammans med lagkamraterna Elisabet Höglund och Monika Bengtsson i IK Ymer. 1975 vann hon SM individuellt. 1971 tog hon en 17:e plats i det första cykel-VM för kvinnor. På 1980-talet började Meeri med långdistans-löpning, debuterade i Stockholm Maraton 1980 på tiden 3,09. Hon vann SM 1982 då hon tävlade för Högbo GIF. Hon deltog i maraton World Cup i Seoul och för-OS 1987. Hon vann Lidingöloppet 1986 och 1987. En satsning på OS 1984 gick dock i stöpet då Bodelid inte blev uttagen i den svenska OS-truppen. Meeri gjorde sin första triathlon 1983 och var en av pionjärerna för sporten i Sverige. Hon har vunnit riksmästerskapet och EM-laggulld och individuellt brons. 1970 tilldelades hon BT-plaketten av Borås Tidning.

**24 december fyller CARL-GÖRAN ÖBERG** i Huddinge 75 år. Han föddes i Valbo 1938 och representerade Gävle GIK (1960) och Djurgårdens IF när han var med i Tre Kronors lag i OS-ishockey 1960 i Squaw Valley, 1964 i Innsbruck och 1968 i Grenoble. Han kom att kallas Lill-Stöveln eftersom hans storebror Hans (med i OS 1952 & 56) hade





fått smeknamnet "Stöveln". Lill-Stöveln spelade sammanlagt 21 matcher (alla matcher utom mot USA 1964) och Tre Kronors placeringar var 5:a, 2:a (i Innsbruck) och 4:a. I Squaw Valley inleddes OS med två kvalmatcher och Lill-Stöveln gjorde mål i båda, först ett i förlustmatchen mot Kanada (2-5) och sedan tre mål i segermatchen mot Japan (19-0). I Innsbruck gjorde han mål i segermatchen mot Finland (7-0) och mot Schweiz (12-0) och i Grenoble, i tröja nr 11, mål mot Västtyskland (5-4) och första målet mot Sovjet (2-3).

**24 december fyller OVE JOHANSSON** i Målning 70 år. Ove föddes i Stockholm 1943 och tävlade i tyngdlyftning för Sundbybergs TK när han var med i Mexico City 1968 och i München 1972. För tyngdlyftarna i Mexico City blev viktnedgång ett problem och det fenomenet drabbade också Ove som vid tävlingsdags var långt från den form han visat upp under de första dagarnas träning. Ove tävlade i tungviktsklassen men hade inte heller tur med domarna som inte godkände något av hans försök på 180 kg i pressmomentet. 1976 i München var det debut för supertungvikt för lyftare över 110 kg och det var också sista gången som pressmomentet ingick i tyngdlyftningen. Nu gick det bättre för Ove (184 cm - 126 kg) som blev 9:a på 545 kg efter 200 i press och stöt men "bara" 145 kg i ryck. Vann gjorde 160 kilo tunge Vasilij Alexejev från Sovjet på sammanlagt 640 (235 i press +175 i ryck +230 i stöt)

## Avlidna:

Vi minns våra olympier som avlidit i sommar

**Fotbollspelaren INGVAR RYDELL** avled den 20 juni 2013 i Västra Ingelstad, Vellinge, 91 år fyllda. Han föddes den 7 maj 1922 i Bäcke utanför Bengtsfors och var med i Billingsfors IK:s alla 22 matcher när klubben spelade i Allsvenskan säsongen 1946/47. Från att bara varit med om tre oavgjorda allsvenska matcher (resterande 19 förlorades) värvades han av Malmö FF

och där som centerforward fick han var med om att vinna fyra svenska mästerskap i fotboll. Han var också med i 14 A-landskamper och erövrade VM-brons 1950 och OS-brons 1952. Ingvar spelade med i samtliga fyra matcher i OS (Norge 4-



1, Österrike 3-1, Ungern i semi 0-6 och Tyskland i bronsmatch 2-0). Han gjorde ett av målen mot Norge i matchens som spelades i Tammerfors och ett mot Österrike i matchen på Tölö bollplan intill Olympiastadion. Dessutom gjorde han ett av målen mot Tyskland i matchen som, liksom den mot Ungern, spelades inne på Olympiastadion i Helsingfors.

**Löparen ERIK AHLDÉN** avled den 6 juli 2013 i



Nacka 89 år fyllda. Han föddes den 4 september 1923 i Ramsjö i Hälsingland och han tävlade för Bellevue IK i Stockholm när han var med på 5.000 meter i London 1948. Erik, kom på en hedrande 4:e-plats på tiden 14.28,6 i ett lopp som löptes på "träskliknande" kolstybbsbana. I försöksheatet

besegrade Erik tjecken Emil Zatopek, 14.32,2 mot 14.32,4, men i finalen blev Gaston Reiff (14.17,6), Zatopek och Slijkhuis (14.26,8) för svåra. Erik vann även SM på 5.000 meter 1948 och i terränglöpning 4 km 1946. Han var även en stark man inom Svenska Friidrottsförbundet, Friidrottsfrämjandet och Stora Grabbar.

**Backhopparen KJELL SJÖBERG** (- Dahlqvist)



avled den 26 augusti i Örnsköldsvik, 76 år fyllda. Han var född den 11 maj 1937 i Själevad och tävlade backhoppning för IF Friska Viljor i Örnsköldsvik när han var med i tre raka OS 1960-68. I Squaw Valley föll Kjell i andra hoppet och placeringen blev 45:a. 1964 i Innsbruck kom Kjell

5:a i 90-metersbacken och 33:a (av 53 startande) i 70-meters. Hopparna gjorde tre hopp och fick räkna de två bästa. Toralf Engan, Norge, vann i stora backen (230,7 poäng) före Veikko Kankkonen, Finland (228,9). Kjell, med startnummer 50 på bröstet, nådde poängsumman 214,4 efter att ha hoppat det näst bästa hoppet i tredje omgången, 85 meter och 110,6 poäng. I lilla backen vann Kankkonen före Engan. 1968 i Grenoble blev Kjell, som var lindrigt skadad efter fall i träningshopp, 53:a i stora backen där 58 hoppare startade..

**Boxaren LENNART RISBERG** avled den 4 sep-

tember 2013 i Eskilstuna, 78 år fyllda. Han föddes den 16 april 1935 på Söder i Stockholm men växte upp i barnrikehusen på Enskedefältet, de så kallade "Myrdalshusen". Han började sin idrottskarriär som backhoppare, det fanns sådant i Stockholm i början av 50-talet. En träningskamrat boxades och drog med Lennart till träningslokalen för Boxningsklubben Örnen i



Stockholm och sedan tog boxningen över. 1956 var han med i OS i Melbourne i lätt tungvikt (-81 kg). Lennart hade där otur att få ena ögonbrynet sönderskallat av motståndaren Andrzej Wojciechowski (1933-97) från Polen. Domaren bröt matchen när 30 sekunder återstod och i stället för att diskvalificera polacken fick denne segern. Söders Dempsey", som han kom att kallas, hade den egenheten att han bara kunde gå framåt i fyrkanten som kallas boxningsring. Den obändiga viljan, att mot alla odds stå upp, talar till något djupt i vårt inre – därför blev han också älskad av folket.

1958 - vid 23 års ålder blev rörmokare Risberg proffsboxare. Karriären gick bra med idel segrar, ryktet spreds i landet om den slagvillige och stryktålige Risberg - en södersk Dempsey. Inför Ingemar Johanssons VM-matcher mot Floyd Patterson var Lennart inhyrd han som sparring.

Den 6 augusti 1961 gick han en match mot världsfyran Willie Pastrano en snabb och teknisk driven boxare i Angelo Dundees stall. Där fanns också en ung boxare som hette Cassius Clay. Pastrano hade inget knockslag; en brist som är ödestiger mot en boxare som Risberg.

Matchen gick på Stockholms Stadion. 22 000 åskådare hade bänkat sig. I första rondan gick svensken i golvet av en höger från Pastrano, ett sus gick genom publikhavet.

Amerikanen dominerade i sex ronder sedan vände det. Pastrano maldes ner av Risbergs offensiv och orkade inte dansa undan - i tolfte och i sista rondan hängde han över repen för att undkomma nedslagning. Matchen slutade oavgjort. Två år senare var Pastrano världsmästare.

Av hans tre förluster var två på grund av ögonbrynskada. Han kunde inte se. Förlusten mot Bobbo Olsson var enda knockoutnederlaget. 1965 lade han av

som boxare och tog fram rörtängerna igen. Sex år senare startade han Lennart Risbergs VVS. Först vid 70 års ålder lades tängerna åt sidan. Han flyttade till Mariefred för att kunna vara nära sina barnbarn.

**Kanotisten CARL VON GERBER** avled den 8 september 2013 i Stockholm, 82 år fyllda. Calle föddes i Västervik den 23 augusti 1931 och var med i OS 1960



då han representerade Stockholms KK. Kanottävlingarna var förlagda till Lago di Albano, 20 km sydöst om Rom och Calle var med i stafettlaget K1 4x500 m (enda gången denna gren har varit med i OS) där Sverige blev utslaget i semifinal. Övriga sträckor paddlades av Åke Nilsson (1937-2005),

Gert Fredriksson (1919-2006) och Sven-Olof Sjödelius och laget hade tiderna 7.56,24 i försök tvåa efter Ungern) och 7.55,05 i semifinal (trea efter Tyskland och Danmark och bara två gick till final). Just Calle hade otur med en roderlina som lossnat och därför fick svenskarna stuva om i startordningen i sista stund och Calle körde sista sträckan i stället för Gert som fick ta andra sträckan som Calle skulle kört. Tyskland (Väst & Öst tävlade tillsammans) vann finalen (7.39,43) före Ungern och Danmark. I guldlaget ingick två från Väst- och två från Östtyskland.

1964 i Tokyo (kanottävlingarna i idylliska kratersjön Lake Sagami, fem mil väster om Tokyo) representerade Calle Brunnsvikens KK och nu var han med i klassen K-4 1000 meter där den svenska kanoten kom 5:a trots att de missade i satrten som föregicks av en grov tjuvstart. Med i kanoten satt nuvarande SOF-medlemmen Rolf Peterson (som vann guld i K1-500 m) samt Sven-Olof Sjödelius och Gunnar Utterberg (de båda sista kom direkt från sitt guldlöpp i K2 - 1000 m). Sovjet vann finalen på 3.14,67 före Tyskland och tiden för svenskarna var 3.17,47 - knappt två sekunder från bronset som togs av Rumänien. I försöksheat 2 (som tyskarna vann) slog svenskarna i sitt heat Jugoslavien, Australien, Italien och USA och i semifinalheat 3 (som Sovjet vann knappt) slog man Holland och Österrike.

# MEDLEMS- MATRIKEL



## Personliga SOF-medlemmar

Christer Abris	Karlsarvet Varggropsvägen 1	793 92	LEKSAND
Dan Ackefur	Helsingörsgatan 5	164 44	KISTA
Janne Adeen	Vimpeltorpsvägen 6 a	393 55	KALMAR
Ingemar Adelin	Sandstensvägen 1	435 41	MÖLNLYCKE
Lena Adler	Lilla Jägaren 10	439 94	ONSALA
Eva af Geijerstam	Grevgatan 54	114 58	STOCKHOLM
Paul Ahlgren	Frihamravägen 47	762 92	RIMBO
Sven Erick Alm	Tegnérgatan 27 A	752 26	UPPSALA
Martin Alsjö	Skidskyttvägen 15	129 49	HÄGERSTEN
Bo Aläng	Bagaregatan 51 A	611 30	NYKÖPING
Anders Andersson	Näckrosstigen 12	432 36	VARBERG
Curt Andersson	Bosgårdsvägen 22	314 41	TORUP
Dick Andersson	Örkälla 46	743 94	SKYTTORP
Jan Andersson	Karl X Gustavs gata 34	254 39	HELSINGBORG
Jan G Andersson	Tranbärsgränd 6	393 65	KALMAR
Kenneth Andersson	Lindängsvägen 14	141 31	HUDDINGE
Kjell-Åke Andersson	Tömvägen 5	653 50	KARLSTAD
Leif Andersson	Skolvägen 3 A	610 40	GUSUM
Sigge Andersson	Lilla Ågränd 14	703 64	ÖREBRO
Stig Andersson	Sveagatan 125	432 43	VARBERG
Sven Andersson	Hagbyvägen 4	691 44	KARLSKOGA
Torbjörn Andersson	Iliongränden 316	224 71	LUND
Ulf Andersson	Fransäsvägen 1	451 70	UDDEVALLA
Örjan Andersson	Västra Ringgatan 15 C	745 31	ENKÖPING
Anders Andersö	Gumshornsgatan 11	114 60	STOCKHOLM
Kaj Annebrant	Granitvägen 24 E	752 43	UPPSALA
Gudrun Arenander	Bergviksvägen 49	167 63	BROMMA
Ivar Aronsson	Solberg 310	442 92	ROMELANDA
Jan-Erik Arvidsson	Alsjöredsvägen 7	443 72	GRÅBO
Olle Arvidsson	Anders-Pers väg 9	820 40	JÄRVSÖ
Ingvar Asp	Frostavägen 5	245 38	STAFFANSTORP
Carl-Erik Asplund	Fölvägen 11	177 39	JÄRFÄLLA
Doris Asplund	Garvargatan 7	112 21	STOCKHOLM
Hilding Back	Torp Lilltorp	642 93	FLEN
Robert Baudin	Ope 111	831 92	ÖSTERSUND
Bengt Bengtsson	Rambogatan 38	603 71	NORRKÖPING
Claes-G Bengtsson	Drakenbergsgatan 55, 4tr	117 41	STOCKHOLM
Kim Bengtsson	Skvadronsbacken 21 A, 4tr	174 47	SUNDBYBERG
Anders Bensryd	Svärdgränden 12	224 75	LUND
Olle Berg	Motorbåtsvägen 2	613 35	OXELÖSUND
Anders Bergholm	Salsmästaregatan 7	702 83	ÖREBRO

Bo Berglund	Valevägen 6	182 61	DJURSHOLM
Thomas Berglund	Horgeboda Osbacken	342 53	LÖNASHULT
Mats Bergman	Primusgatan 81	112 67	STOCKHOLM
Lars-Erik Bergström	Bergsvägen 4	681 35	KRISTINEHAMN
Bengt Berndtsson	Fredagstomten 12	426 53	VÄSTRA FRÖLUNDA
(Birger Persson) BilleBild	Stationsgatan 3	598 97	MARIANNELUND
Roland Björk	Bondegatan 13	543 30	TIBRO
Marie Björklund	Tångvägen 23	126 38	HÄGERSTEN
Per-Olof Björkman	Örtagårdsvägen 29	186 50	VALLENTUNA
Sven Björklingson	Gråbergsvägen 5 B	752 40	UPPSALA
Lars Björn	Junohällsvägen 17	112 64	STOCKHOLM
Leif Blomqvist	Håkan Sjögrens väg 2 E	352 39	VÄXJÖ
Meeri Bodelid	Mariehällsvägen 56	184 38	ÅKERSBERGA
Kerstin Bodin	Kungsgatan 12	642 60	MALMKÖPING
Lars-Olof Bodin	Grankottsvägen 8	741 42	KNIVSTA
Gert Bohlin	Ulvesundsvägen 82	459 93	LJUNGSKILE
Rod Book	Herserudsvägen 9 D	181 34	LIDINGÖ
Anders Borgström	Ringgatan 4 B	653 49	KARLSTAD
Kenth Borgström	Hellerströmsgatan 27	294 33	SÖLVESBORG
Ted Breiland	Kallskärgatan 6	115 33	STOCKHOLM
Ola Bränholm	Förmansvägen 34	117 59	STOCKHOLM
Roland Bystedt	Norrtäljegatan 6 C	753 27	UPPSALA
Jan Bäcklund	Skogsbacken 19	172 41	SUNDBYBERG
Lennart Bälter	Budgatu 16	792 90	SOLLERÖN
Ryno Bärneskär	Sandavägen 14	756 53	UPPSALA
Arne Börjesson	Smörslottsgatan 72	416 78	GÖTEBORG
Waldemar Califf	Berghemsgatan 16	431 37	MÖLNDAL
Bo Carlsson	Lilla vägen 11	749 49	ENKÖPING
Börje Carlsson	Multrågatan 23	162 54	VÄLLINGBY
Sune Carlsson	Skutuddsvägen 15	133 38	SALTSJÖBADEN
Sören Carlsson	Sörgårdsvägen 23	433 61	SÄVEDALEN
Ulla Carlsson (Lindström)	Garvargränd 8	574 34	VETLANDA
Christer Carnegren	Brittgården 48	543 37	TIBRO
Per Christiansson	Sme Lindgrens väg 4	271 57	YSTAD
Gunnar Claeson	Arsenalsgatan 6 A	411 20	GÖTEBORG
Göran Claeson	Ådalsvägen 21	168 39	BROMMA
Jean Cronstedt	Bryggaregatan 11 C	231 66	TRELLEBORG
Jan Cronström	Emanuel Birkesv. 6 c/o.vonKonow	114 30	RÖNNINGE
Lars Dahlin	Kornettgatan 87	656 34	KARLSTAD
Bertil Dahlström	Roslinvägen 48	168 51	BROMMA
Jan-Erik Danielsson	Älgstigen 15	183 56	TÄBY
Sven Danielsson	Kristinavägen 13	757 56	UPPSALA
Alf Davidsson	Storgatan 43	672 30	ÅRJÄNG
Stig Drevemo	Hanna Nilssons väg 1	176 68	JÄRFÄLLA
Östen Edlund	Kvarntorpsvägen 9	183 55	TÄBY
Gösta Ek	Herman Ygbergs väg 12	167 61	BROMMA
Bengt Ekblom	Karlfeldtsgatan 6	412 68	GÖTEBORG
Ingemar Ekholm	Sandhamnsgatan 10, 5tr	115 40	STOCKHOLM
Anders Eklund	Kallhällsleden 16	176 71	JÄRFÄLLA
Sven Eklöf	Gezelius väg 18	134 31	GUSTAVSBERG
Bengt Ekstedt	Aspstigen 6	168 69	BROMMA
Gunnar Ekstedt	Laxholmsbacken 128	127 42	SKÄRHOLMEN
Jan Elvin	Skeppargatan 32	114 52	STOCKHOLM

Ove Emanuelsson	Lakenäs Lilla Lakenäs	543 94	TIBRO
Sture Engqvist	Fjärilsgatan 40	451 62	UDDEVALLA
Bengt-Erik Engvall	Jupitervägen 10	611 60	NYKÖPING
Einar Ericsson	Stenvägen 1 B	647 31	MARIEFRED
Eva Ericsson	Nicandergatan 1	645 30	STRÄNGNÄS
Ingvar Ericsson	Utsiktsvägen 2	281 46	TORMESTORP
Margaretha Ericsson	Valhallagatan 20	753 34	UPPSALA
Sigge Ericsson	Anarivägen 19	831 72	ÖSTERSUND
Anders Eriksson	Norra Ringvägen 14	352 36	VÄXJÖ
Carl-Erik Eriksson	Box 44	179 04	FÄRENTUNA
Gösta Eriksson	Modhs Väg 116	461 55	TROLLHÄTTAN
Hans-Ove Eriksson	S:t Annegatan 23 C	611 33	NYKÖPING
Ingvar Eriksson	Sjöviksvägen 8	136 74	HANINGE
Karl Erik Eriksson	Stenhuggargränd 2	831 51	ÖSTERSUND
Kjell Eriksson	Gitarrvägen 28	732 32	ARBOGA
Kåre Eriksson	Botvidsgatan 27	753 27	UPPSALA
Lennart Eriksson	Åbylundsvägen 83	137 32	Väster.HANINGE
Peo Eriksson	Färgaregatan 11	411 11	GÖTEBORG
Per-Olov L Eriksson	Högången 4	442 39	KUNGÄLV
Mona Erwall	Kung Kristoffers gata 25	252 34	HELSINGBORG
Lotta Falkenbäck	Ehrensärdsgatan 4	254 33	HELSINGBORG
Sten Feldreich	Garvargatan 11	112 21	STOCKHOLM
Kjell Floberg	Drottvägen 11	181 31	LIDINGÖ
Lennart Floodberg	Fyrmästaregatan 16 F	451 41	UDDEVALLA
Jan Forssell	Södra Catalinagränd 23	183 68	TÄBY
Alf Frantz	Anna Trolles väg 9 A	352 39	VÄXJÖ
Rune Franzén	Boforsgatan 27	123 46	FARSTA
Kjell Fredriksson	Karlagatan 3 C	652 23	KARLSTAD
Kjell Fredriksson	Bakformsvägen 72	724 76	VÄSTERÅS
Olov Fredriksson	Granitvägen 4 B	752 43	UPPSALA
Eva Friedmann	Jupitervägen 17	611 60	NYKÖPING
Kristina Fries	Djursätra gård 2	541 98	VÄRSÅS
Bengt Frännfors	Karlavägen 15	737 43	FAGERSTA
Owe Fröberg	Gammeltorpsvägen 5 B	155 30	NYKVARN
Ann-Britt Furugård	Steningevägen 5	120 39	ÅRSTA
Birger Fält	Vetevägen 2	145 68	NORSBORG
Anders Färnestrand	Bredmansgatan 9 A	752 24	UPPSALA
Kjell Gabrielsson	Biblioteksgatan 4	352 32	VÄXJÖ
Ivar Genesjö	Gjuterigatan 4	271 44	YSTAD
Arne Gjersvold	Ekvägen 11	178 33	EKERÖ
Tomas Glanell	Parkvägen 10 B	169 35	SOLNA
Dan Glans	Tvärskogsvägen 11	282 34	TYRINGE
Roger Gottfridsson	Bofinksgatan 11	235 37	VELLINGE
Marianne Grane	Beckasingatan 12	703 48	ÖREBRO
Björn Grundel	Irisdalsgatan 1	681 40	KRISTINEHAMN
Christer Grunder	Upplandsgatan 94	113 44	STOCKHOLM
Anders Grönberg	Krubbvägen 8	743 63	BJÖRKLINGE
Rolf T Gustafson	Sturegatan 32	114 36	STOCKHOLM
Tomas Gustafson	Sjövägen 16	756 53	UPPSALA
Gustav Gustafsson	Industrigatan 6 H	738 31	NORBERG
Lars-Eric Gustafsson	Solhagavägen 14	459 33	LJUNGSKILE
Roland Gustafsson	Ekenäsvägen 11	546 72	MÖLLTORP
Bo Gustavsson	Värmlandsvägen 374	123 48	FARSTA

Ingemar Gustavsson	Folkungagatan 5	352 36	VÄXJÖ
Lars Gustavsson	Västerleden 144	745 62	ENKÖPING
Ulf Gustavsson	Jutegränd 33	451 75	UDDEVALLA
Gösta Gärdin	Krons väg 2	565 31	MULLSJÖ
Rogard Göransson	Odlarvägen 6 B	831 48	ÖSTERSUND
Christina Haarlem-Lagerwall	Smedsbacksgatan 3 B	115 39	STOCKHOLM
Gunnar Hagelin	Smultronvägen 28	831 62	ÖSTERSUND
Lars-Gunnar Hallman	Fyrislundsgatan 44, 5tr	754 46	UPPSALA
Bengt Hammarberg	Hanhalsholmevägen 194	434 98	KUNGSBACKA
Anders Hammer	Klostergatan 8	211 47	MALMÖ
Agneta Hannerz-Hyllén	Enhörningsgränd 10	167 58	BROMMA
Anders Hansson	Nybodagatan 4	171 42	SOLNA
Göran Hansson	Ringstedtsгатan 4	164 48	KISTA
Ingmar Hansson	Per Mattissons väg 2	291 91	KRISTIANSTAD
Jan Hansson	Åsa Tallväg 23	439 55	ÅSA
Sven Hansson	c/o Salinity Holding Gruvg.35 B	421 30	VÄSTRA FRÖLUNDA
Thomas Hansson	Mellanhedsvägen 6	281 37	HÄSSLEHOLM
Åke Hansson	Småkullevägen 4	451 77	UDDEVALLA
Olle Hedgren	Ringvägen 7 C	826 50	SÖDERHAMN
Jonas Hedman	Springarvägen 14	142 61	TRÅNGSUND
Staffan Hedman	Hyvelgränd 12	137 38	VÄSTERHANINGE
Ingemar Helgason	Infanterigatan 164	723 50	VÄSTERÅS
Ingemar Helsing	Ångvägen 15	533 33	GÖTENE
Rainer Hemmälén	Sjödalsvägen 26	141 47	HUDDINGE
Yngve Hermodsson	Rosenvägen 49	756 52	UPPSALA
Lars Hindmar	Wendesгатan 7	431 38	MÖLNDAL
Hans Hjort	Långbackavägen 41	182 34	DANDERYD
Arne Hollertz	Berberisvägen 18	703 75	ÖREBRO
Bengt Holmberg	Badstrandsvägen 31	112 65	STOCKHOLM
Kurt Holmegård	Johan Enbergs väg 38 B	171 61	SOLNA
Christer Holmqvist	Bjällervägen 24	129 46	HÄGERSTEN
Mårten Hougström	Mäster Simons väg 24	170 66	SOLNA
Owe Hultin	Ståltrådsvägen 21	168 68	BROMMA
Ulla Håkansson	Framnäsvägen 265-32	291 97	GÄRDS KÖPINGE
Mikael Häggström	Syréngatan 24	507 31	BRÄMHULT
Johnny Höglén	Aprikosvägen 8	653 51	KARLSTAD
Tommy Hörler	Holbergsgatan 102	168 45	BROMMA
Sven-Inge Idofsson	Bolmaryd Rörebacke 1	340 13	HAMNEDA
Lars Ingels	Sparbanksgatan 10 A	793 31	LEKSAND
Arne Inhammar	Torgvägen 3 A	514 60	DALSTORP
Catharina Isaksson	Kavallerigatan 33	194 75	UPPLANDS VÄSBY
Kjell Isaksson	Snårbrinken 1	163 56	SPÅNGA
Hans-Åke Ivarsson	Västra Kullövägen 4	522 35	TIDAHOLM
Kjell Jacobsson	Kopparvägen 34	176 72	JÄRFÄLLA
Tuulikki Jahre	Ahlbergs gata 18	456 60	HUNNEBOSTRAND
Bengt Jansson	Birger Sjöbergsgatan 3	754 41	UPPSALA
Bernt Jansson	Stupvägen 17	191 42	SOLLENTUNA
Bo Jertel	Prostgränd 3	239 41	FALSTERBO
Arne Johansson	Vänsterkroken 22	591 72	MOTALA
Bernt Johansson	Tidavad Kvarnekulla 2	542 93	MARIESTAD
Carl-Johan Johansson	Ångloksvägen 3	241 65	HARLÖSA
Carl-Owe Johansson	Tråvad Kållegården 1	534 92	TRÅVAD
Gunnar Johansson	Dalstigen 5	451 34	UDDEVALLA

Kennert Johansson	Norrbackagatan 31	113 41	STOCKHOLM
Knut Johansson	Råssbyn 431	459 94	LJUNGSKILE
Rolf Johansson	Norrgårdsvägen 3	311 71	FALKENBERG
Sigvard Johansson	Råbyvägen 19	611 57	NYKÖPING
Stig-Roland Johansson	Tranhult	330 27	HESTRA
Sven Johansson	Källstigen 7	757 56	UPPSALA
Sören Johansson	Herrö 526	842 94	SVEG
Irma Johansson Öberg	Börjelsbyn 88	952 92	KALIX
Anders Johrén	Växlarevägen 77	170 63	SOLNA
Gunnar Jonsson	Kristinehovsgatan 1	117 29	STOCKHOLM
Lennart Jonsson	Lerkärmsgatan 13	723 51	VÄSTERÅS
Rolf Junefelt	Ceremonimästarvägen 77	181 40	LIDINGÖ
Tomas Junglander	Storgatan 12 C	592 30	VADSTENA
Dennis Jönsson	Snårvindevägen 160	165 74	HÄSSELBY
Stig A Jönsson	Göteborgsvägen 18	443 30	LERUM
Åke Kall	Storgatan 14 A	591 38	MOTALA
Maude Karlén	Klintehusgatan 3 A	271 44	YSTAD
Arne Karlsson	Harpsundsvägen 159, 1tr	124 58	BANDHAGEN
Bernt Karlsson	Blekingevägen 13	757 58	UPPSALA
Bo Karlsson	Vallengatan 13	452 32	STRÖMSTAD
Göran Karlsson	Stockholmsvägen 8, 3tr	611 33	NYKÖPING
Jan-Erik Karlsson	Moledet 4	443 43	GRÅBO
Karl-Erik Karlsson	Bäckadalsvägen 4	459 30	LJUNGSKILE
Karl-Inge Karlsson	Pilos Väg 1	611 36	NYKÖPING
Lars Karlsson	Carl Grimbergsgatan 9	413 13	GÖTEBORG
Lars Karlsson	Kolviksvägen 12	451 91	UDDEVALLA
Ove Karlsson	Gösta Ekmans väg 5, 6tr	129 35	HÄGERSTEN
Rune Kjellström	Artillerigatan 91	115 30	STOCKHOLM
Stefan Kjernholm	Sturkögatan 29	257 31	RYDEBÄCK
Hans G Klingvall	Imatragatan 40	164 78	KISTA
Torgny Kristoffersson	Malmgatan 2 A	682 33	FILIPSTAD
Anders Kvisberg	Klockarevägen 36	591 50	MOTALA
Hans Källgren	Västra vägen 5	590 92	TOTEBO
Tord Källström	Friluftsvägen 27 C	172 40	SUNDBYBERG
Hans Lagerqvist	Snårbrinken 2	163 56	SPÅNGA
Göran Lambertz	Hörnstensvägen 6	756 45	UPPSALA
Jan Landelius	Tunagatan 5 B	753 37	UPPSALA
Lennart Lantto	Dalvägen 2	981 43	KIRUNA
Börje Larsson	Skogsövägen 12 C	133 33	SALTSJÖBADEN
Georg Larsson	Shs-vägen 2 F	633 70	HÅLLSTA
Håkan Larsson	Trusta 323	835 91	KROKOM
Karin Larsson	Lammatjärnsvägen 31	438 92	HÄRRYDA
Kent Larsson	Fristadsvägen 61	506 42	BORÅS
Lars-Olow Larsson	Ringgatan 26	703 42	ÖREBRO
Leif Larsson	Strandrågsvägen 3	434 94	VALLDA
Rune Larsson	Tennringen 35	176 74	JÄRFÄLLA
Sven-Olof Larsson	Sågbyggargatan 14	853 56	SUNDSVALL
Tomas Larsson	Box 49011	100 28	STOCKHOLM
Magnus Legnerfält	Frösthults-Brunnby 1	749 72	FJÄRDHUNDRA
Jan Lemming	Luthagesplanaden 14	752 25	UPPSALA
Birgitta Lemming Magnusson	Luthagesplanaden 14	752 25	UPPSALA
Lars-Göran Lennqvist	Västra Ringgatan 14	745 31	ENKÖPING
Jan Levander	Sysslomansgatan 6 B	753 11	UPPSALA

Erik Lidén	Norrtullsgatan 59	113 45	STOCKHOLM
Gunilla Lindberg	Lövstavägen 138	194 42	UPPLANDS VÄSBY
Lars Lindberg	Svarrevägen 8	280 20	BJÄRNUM
Lennart Linde	Norra Vaktmansgatan 55	426 68	VÄSTRA FRÖLUNDA
Åke Lindegart	Karl Johansgatan 86	414 55	GÖTEBORG
Conny Lindell	Stomvägen 12	387 92	BORGHOLM
Stig Lindewall	Solhemsgatan 12	723 35	VÄSTERÅS
Daniel Lindgren	Öbackavägen 14	903 33	UMEÅ
Lars Lindgren	Hoppets gränd 10	903 34	UMEÅ
Michael Lindholm	Nydalavägen 9 E	214 58	MALMÖ
Jan Lindroth	Framnäsbacken 26	171 66	SOLNA
Agneta Lindskog Flatvad	Rättarbacken 2	131 50	SALTSJÖ-DUVNÄS
Joakim Liska	Klippingvägen 10	196 32	KUNGSÄNGEN
Jan Lorentzon	Herrestorp 120	598 91	VIMMERBY
Tage Lundin	Ugglevägen 26	923 32	STORUMAN
Bo Lundquist	Floragatan 17	114 31	STOCKHOLM
Kurt Löfvenhaft	Floragatan 4	702 13	ÖREBRO
Sören Löfvenhaft	Sjödalsvägen 24	141 47	HUDDINGE
Björn Magnusson	Luthagsplanaden 14	752 25	UPPSALA
Rolf Magnusson	Kristinehovsgatan 1, 3tr	117 29	STOCKHOLM
Ove Malmberg	Britas gränd 6	141 44	HUDDINGE
Viviane Malmqvist	Grindögatan 13	257 32	RYDEBÄCK
Björn Malmsten	Ymsenvägen 5	120 38	ÅRSTA
Sten Marcusson	Döbelnsgatan 30 G	752 37	UPPSALA
Roderick Martin	Vintervägen 31	182 74	STOCKSUND
Vidar Martinell	Bergsgatan 28 A	153 35	JÄRNA
Sven Martinsson	Västgötagatan 26 A	681 41	KRISTINEHAMN
Åke Mattisson	Apotekarevägen 8	371 42	KARLSKRONA
Mikael Mattsson	Sommarvägen 27	186 31	VALLENTUNA
Göran Mellbring	Södra Bergvägen 54	541 31	SKÖVDE
Tom Mentzer	Gärdesvägen 29	135 51	TYRESÖ
Hasse Mild	Brantholmsgränd 44	127 46	SKÄRHOLMEN
Per Molin	Vintertullstorget 36	116 43	STOCKHOLM
Carina Morland	Snekkerstuvegen 3 A	N 2316	HAMAR NORGE
Åke Mosell	Sandbacksgatan 5	116 21	STOCKHOLM
Rolf Månsson	Gullringsvägen 2	582 72	LINKÖPING
Bengt Mårtensson	Krysshamarvägen 24, 7tr	171 57	SOLNA
Hans Nelder	Artillerigatan 89	115 30	STOCKHOLM
Anne-Marie Nenzell	Bastugatan 17	118 25	STOCKHOLM
Jan Nicklasson	Kalmgatan 33	121 45	JOHANNESHOV
Anders Nilsson	Väster-Kälen 126	835 91	KROKOM
Bengt Nilsson	Morabergsvägen 18	133 33	SALTSJÖBADEN
Berndt B H Nilsson	Sveagatan 25-27	413 14	GÖTEBORG
Bo Nilsson	Stävholmsgränd 40	127 49	SKÄRHOLMEN
Eric Nilsson	Vallgatan 19	820 10	ARBRÅ
Hans Nilsson	Skottvägen 18	352 53	VÄXJÖ
Håkan Nilsson	Västergatan 43	273 34	TOMELILLA
Inger Nilsson	Timotejvägen 6	903 52	UMEÅ
Ingrid Nilsson	Babordsgatan 21	120 64	STOCKHOLM
Ivar Nilsson	Vesslestigen 3	434 54	HINDÅS
Jonny Nilsson	Fagerhultsvägen 11	438 53	HINDÅS
Kjell Nilsson	Ljusnevägen 6	128 48	BAGARMOSEN
Stefan Nilsson	Saltgatan 1	253 73	GANTOFTA



Sven Åke Nilsson	Berghemsgatan 18	553 12	JÖNKÖPING
Thord Eric Nilsson	Hjortronvägen 19	831 62	ÖSTERSUND
Thorild Nilsson	Bogatan 1	234 32	LOMMA
Anna-Karin Nilsson-Delmar,	Domarringsvägen 2	187 69	TÄBY
Staffan P Norberg	Andra Långgatan 16	891 60	ÖRNSKÖLDSVIK
Ulf Nordlund	Pepparrotsgatan 10	754 49	UPPSALA
Thomas Nordlöv	Stenforsbacka 102	744 97	JÄRLÅSA
Birger Nordmark	Prästskogsvägen 7	141 43	HUDDINGE
Ola Norgren	Bäckgatan 9 A	930 47	BYSKE
Sven Norman	Ljuskärsvägen 77	133 31	SALTSJÖBADEN
Anita Odell	Östes gata 2	426 53	VÄSTRA FRÖLUNDA
Hans-Göran Ohlsson	Konsultgatan 6, 6tr	215 69	MALMÖ
Äcke Ohlsson	Blommensbergsvägen 178	126 52	HÄGERSTEN
Kurt Oldeskog	Fridal 431	195 96	ROSERSBERG
Stefan Olmårs	Hovra Gamla Landsvägen 5	820 42	KORSKROGEN
Allan Olsson	Hyttgatan 11 A	811 30	SANDVIKEN
Hans Olsson	Signe Tillischgatan 7	169 73	SOLNA
Kjell Olsson	Södermannagatan 22	116 23	STOCKHOLM
Lars Olsson	Malö Fyrs väg 4	423 40	TORSLANDA
Lars Olsson	Gränsvägen 10	680 61	BOGRANGEN
Lars Ivar Olsson	Torsgatan 2, 1tr	753 15	UPPSALA
Mats Olsson	Birger Jarlsgatan 104 uppg. G	114 20	STOCKHOLM
Svante Olsson	Styrmansgatan 12, 3tr	114 54	STOCKHOLM
Hans Orr	Lindsbergsgatan 10 A	752 40	UPPSALA
Ewa Orrensjö	Kyrkvärdsvägen 9	423 34	TORSLANDA
Eva Karin Oscarsson	Lekvägen 11	734 94	STRÖMSHOLM
Kerstin Palm	Jungfrugatan 12	114 44	STOCKHOLM
Torsten Palm	Bergsvägen 61 A	181 31	LIDINGÖ
Agne Persson	Mårtens väg 5	291 65	KRISTIANSTAD
Lennart K Persson	Mottagaregatan 3	421 33	VÄSTRA FRÖLUNDA
Sam Persson	Västra Ågatan 22	753 09	UPPSALA
Sören Persson	Åsvägen 80	836 95	ÅS
Tomas Persson	Bredmansgatan 7 B	752 24	UPPSALA
Ulf Persson	Kaserngatan 62	802 55	GÄVLE
Rolf Peterson	Bäverstigen 25	151 50	ENHÖRNA
Thure Petersson	Akvarievägen 7	135 42	TYRESÖ
Olle Petrusson	Tullus 214	835 95	NÄLDEN
Jan Pettersson	Slättavägen 42-6	295 94	NÄSUM
Anders Pettersson	Lundagatan 42 A	117 27	STOCKHOLM
Gösta Pettersson	Ringgatan 12	447 30	VÅRGÅRDA
Kurt Pettersson	Björnbärgsgatan 15	749 42	ENKÖPING
Lennart Pettersson	Prästgårdsgatan 13 d	752 30	UPPSALA
Rolf Pettersson	Skyttevägen 59	181 46	LIDINGÖ
Stig Pettersson	Svarbäcksgatan 39	753 16	UPPSALA
Sven Pettersson	Östra Långgatan 22 B	852 36	SUNDSVALL
Ulf Pettersson	Finnåker 541	710 41	FELLINGSBRO
Jan Poignant	Hildebergsvägen 18	117 62	STOCKHOLM
Leif Randers	Carnegiegatan 9 B	414 53	GÖTEBORG
Ingemar Reimer	Anundsgatan 7	753 34	UPPSALA
Börje Rendin	Erik Dahlbergsgatan 21 B	211 48	MALMÖ
Jarmo Repka	Östregårds väg 1 D	195 32	MÄRSTA
Lars Rifve	Saltholmsgatan 18 A	426 76	VÄSTRA FRÖLUNDA
Jupp Ripfel	Rosbecks väg 3	139 74	DJURHAMN

Curt Rune	Kålsängsgränd 6 d	753 19	UPPSALA
Lennart Runemo	Hölövågen 85	139 71	STAVSNÄS
Nils Rydström	Styrmansgatan 18	114 54	STOCKHOLM
Walter Rönmark	Korstabergsvägen 18	856 34	SUNDSVALL
Jörgen Sahlström	Amatörvägen 9	122 40	ENSKEDE
Dale Samuelson	Svalörtsvägen 1	541 47	SKÖVDE
Roland Samuelson	Brogårdsvägen 20	522 35	TIDAHOLM
Gunnar Sandberg	Österåsen 350	836 93	HÄGGENÅS
Ove Sandberg	5:e Villagatan 19	653 41	KARLSTAD
Håkan Sandblad	Klamparegatan 5	413 17	GÖTEBORG
Örjan Sandler	Kyrkgatan 55	831 34	ÖSTERSUND
Lars Sandlin	Atlasvägen 25	131 34	NACKA
Werner Schaffer	Stubbgatan 11	193 32	SIGTUNA
Tommy Schill	Sagagatan 2	442 35	KUNGÄLV
Göran Schönhult	Ståtorpsgatan 34	231 66	TRELLEBORG
Bengt Sevelius	Råckstavägen 15	162 54	VÄLLINGBY
Åke Sintring	Idgränd 4	312 33	LAHOLM
Hans Sjögren	Svedjegatan 31, 3tr	504 45	BORÅS
Gunnar Sjökvist	Salberg 145	896 93	GIDEÅ
Frank Sjöman	Docentbacken 13	114 18	STOCKHOLM
Bertil Sjöstrand	Jungfrudansen 44, 6tr	171 56	SOLNA
Nell Sjöström-Ersson	Rådjursstigen 4	806 41	GÄVLE
Bertil Skarhall	Nordostpassagen 57	413 11	GÖTEBORG
Lars Skåål	Blodstensvägen 1	703 74	ÖREBRO
Bengt Skött	Nathorstvägen 34	121 37	JOHANNESHÖV
Fred Smedberg	Hanstavik	151 52	SÖDERTÄLJE
Björn Staaf	Stenhagsvägen 42	752 60	UPPSALA
Ulf Stenberg	Vebyslätts bygata 24	266 55	VEJBYSTRAND
Sven Stenholm	Nyköpingsvägen 10	616 32	ÅBY
Ola Stensson	Birger Jarlsgatan 127	113 56	STOCKHOLM
Ulf Sterner	Grava Rud 761	655 91	KARLSTAD
Kjell Ström	Äsperud Östra 706	694 99	SKYLLBERG
Roland Ström	Ringvägen 24 A	872 31	KRAMFORS
Ulf Ström	Drottninggatan 90 A	111 36	STOCKHOLM
Carl-Ebbe Strömdahl	Storgatan 2	211 42	MALMÖ
Ninna Stumpe	Orås 1203	242 97	HÖRBY
Ingvar Ståhl	Kopparringen 19	591 61	MOTALA
Carl Johan Sundberg	Linnévågen 26	184 51	ÖSTERSKÄR
Ragnar Sundberg	Hagtornsvägen 4	824 33	HUDIKSVALL
Ove Sundelius	Tunnbindargränd 6	702 23	ÖREBRO
Roger Sundin	Ölandsresan 156	757 55	UPPSALA
Håkan Sundström	Selmedalsvägen 72, 3tr	129 37	HÄGERSTEN
Lars Svantesson	Torgiksgatan 9 A	506 38	BORÅS
Gunnar Svartengren	Asplundsvägen 18	167 54	BROMMA
Börje Svedjesten	Gräftåvägen 1	830 24	OVIKEN
Lanny Svegard	Skansgatan 22	285 33	MARKARYD
Christer Svensson	Södra vägen 34	599 31	ÖDESHÖG
Håkan Svensson	Kölvågen 25	945 33	ROSVIK
Sune Sylvén	Munkhättevägen 15 C	147 45	TUMBA
Håkan Säwemark	Rosmaringången 46	507 51	BORÅS
Anders Söderberg	Sockenvägen 472	122 63	ENSKEDE
Tomas Söderberg	Kanslersvägen 16	128 38	SKARPNÄCK
P Ivar L Söderlind	Gökropsvägen 5 B	906 51	UMEÅ

Olle Söderlund	Tegnergatan 14	752 27	UPPSALA
Mats Taxén	Tre Kungars Väg 3	125 35	ÄLVSJÖ
Lars Tegner	Johannes Plan 1	111 38	STOCKHOLM
Mats-Ola Tenggren	Namsosplan 12	824 41	HUDIKSVALL
Björn Thofelt	Långa Raden 30	183 52	TÄBY
Kenneth Thorell	Oskarsparken 9	702 12	ÖREBRO
Pierre Thullberg	Fleminggatan 27	112 26	STOCKHOLM
Leif Thunman	Hemmansvägen 4	871 53	HÄRNÖSAND
Christer Tingvall	Lomgatan 7	507 34	BRÄMHULT
Thomas Tjäder	Hagtornsstigen 2 A	756 53	UPPSALA
Bernt Torberntsson	Östra gatan 31	442 31	KUNGÄLV
Bengt Tornell	Stärteredsvägen 25	433 75	JONSERED
Øyvind Tronstad	Kvitterlivegen 15	2900	FAGERNES NORGE
Peter Trulsén	Fågelstavägen 31	124 33	BANDHAGEN
Hans Tvilling	Kinnekullevägen 2	167 43	BROMMA
Kjell Tännander	Hökvägen 13	239 32	SKANÖR
Ole Törner	Krutmeijersgatan 5	217 41	MALMÖ
Erik Uddebom	Synhållsgatan 7	421 36	VÄSTRA FRÖLUNDA
Urban Ullenius	Box 33	686 21	SUNNE
Anders Valentin	Österskärsvägen 88	184 51	ÖSTERSKÄR
Edvin Vesterby	Nickelgränd 1	162 56	VÄLLINGBY
Sören Viking	Nyköpingsvägen 12	611 76	NÄVEKVARN
Inge Vilhelmsson	Soldatvägen 4	281 53	FINJA
Per-Anders von Scheele	Runslingan 85	187 72	TÄBY
Lars Wadman	Långbrodalsvägen 35	125 34	ÄLVSJÖ
Gunnar Wadsby	Drottninggatan 29	582 25	LINKÖPING
Dan Waern	Odens väg 26 F	517 36	BOLLEBYGD
Göran Wahlgren	Höganäsgatan 3 B	753 30	UPPSALA
Per-Olov Wahlin	Väderkvarnsgatan 21 A	753 29	UPPSALA
Tommy Wahlsten	Lillegårdsvägen 29 C	541 42	SKÖVDE
Lars Wahlström	Allévägen 21	192 76	SOLENTUNA
Göran Walander	Vikbyvägen 66	181 43	LIDINGÖ
Per Walegren	Storgatan 21 A	753 31	UPPSALA
Mats Wallberg	Gesällvägen 3	671 41	ARVIKA
Ingrid Wallgren	Hagvägen 63	194 40	UPPLANDS VÄSBY
Lars-Gunnar Wallin	Mörbyleden 22, 4tr	182 32	DANDERYD
Thomas Wassberg	Tyskland 827	840 31	ÅSARNA
Sune Wehlin	Stavshällskroken 3	146 54	TULLINGE
Lars Wennblom	Rörläggärvägen 36	168 33	BROMMA
Rickard Wennerberg	Plantvägen 2	462 60	VÄNERSBORG
Örjan Westberg	Konstgjutarvägen 10	121 44	JOHANNESHOV
Bosse Westergren	Trohetsvägen 18	128 38	SKARPNÄCK
Nore Westin	Brinkvägen 11	961 44	BODEN
Bo Westling	Lötenvägen 9	760 31	EDSBRO
Rolf Wiberg	Mariehällsvägen 8 D c/o Klein	254 50	HELSINGBORG
Ture Widlund	Torsgatan 56	113 37	STOCKHOLM
Jan Wigren	Tengdahlgatan 19	116 48	STOCKHOLM
Toivo Wiklund	Liljeholmsgränd 13	117 61	STOCKHOLM
Torsten Wiklund	Skidvägen 16	972 51	LULEÅ
Gunilla Wikström	Nämndemansbacken 77	128 38	SKARPNÄCK
Rolf Wikström	Nämndemansbacken 77	128 38	SKARPNÄCK
Maria Willebrand	Svarbäcksgatan 106 C	753 35	UPPSALA
Peter Willebrand	Svarbäcksgatan 106 C	753 35	UPPSALA

Bo Wirhed	Anbudsvägen 103	187 50	TÄBY
Leif Wrisemo	Klarinettvägen 21	732 32	ARBOGA
Lennart Ytter	Öster Mälarstrands Allé 149	723 48	VÄSTERÅS
Leif Yttergren	Söder-Edinge Sjökarret 90	740 10	ALMUNGE
Sivert Zacharoff	Sköldvägen 11	175 68	JÄRFÄLLA
Karl Gunnar Åberg	Pinnharvsgatan 2 D	431 47	MÖLNDAL
Mattias Åberg	Hammarvägen 43	177 35	JÄRFÄLLA
Anders Ågren	Norrliden 17	667 31	FORSHAGA
Sven-Erik Åhgren	Bagarbyvägen 54	191 34	SOLENTUNA
Rune Åhlund	Länna Ålunda	645 91	STRÄNGNÄS
Mats Åkerlind	Myråsvägen 34 C	818 33	VALBO
Lars Åke Åkerman	Grindtorpsvägen 1	183 32	TÄBY
Jan-Erik Åkerström	Edövägen 8 A	132 30	SALTSJÖ-BOO
Rolf Åkerström	Estövägen 34	149 50	NYNÄSHAMN
Nils Åkesson	Domaregatan 2 B	256 59	HELSINGBORG
Bertil Åsander	Granitvägen 18	141 43	HUDDINGE
Per Åsling	Åse 305	830 47	TRÅNGSVIKEN
Monica Äija-Lenndin	Korallstigen 27	941 66	PITEÅ
Christina Öberg-Gunnarsson	Knutbyvägen 39	761 63	NORRTÄLJE
Axel Ögren	Henriksdalsringen 33, 5tr	131 32	NACKA
Ingvar Öhrn	Tallåsvägen 272	186 51	VALLENTUNA
Frank Östergren	Midvintervägen 10	142 42	SKOGÅS
Benny Östlund	Skördegatan 8	784 40	BORLÄNGE

## Övriga SOF-medlemmar

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap c/o G.Rörstrand Brantingv, 13	293 33	OLOFSTRÖM
Bosöns Idrottsfolkshögskola	181 47	LIDINGÖ
C.A.Strömberg AB c/o Thomas Lindberg Box 3211	103 64	STOCKHOLM
Christinehamns Idrottshistoriska Sällskap Älvsborgsvägen 10	681 43	KRISTINEHAMN
GIH Biblioteket, Box 5626	114 86	STOCKHOLM
Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap c/o E.Wiger Yckelsbo	820 40	JÄRVSÖ
Idrottsmuseets Vänner	205 80	MALMÖ
I 21 IF Sollefteå, c/o Hans Naucclér Västby 102	882 93	HELGUM
Jämtlands Läns Idrottshistoriska förening, Odenskogsv .82	831 61	ÖSTERSUND
Riksidrottsmuseet, c/o Karl Örsan Idrottens Hus	114 73	STOCKHOLM
Svenska Handbollförbundet, Idrottens Hus	114 73	STOCKHOLM
Svenska Skyttesportförbundet, Idrottens Hus	114 73	STOCKHOLM
Sveriges Olympiska Kommitté, Sofiatornet Olympiastadion	114 33	STOCKHOLM
Sörmlands Idrottshistoriska Sällskap, MunktellArenan	633 42	ESKILSTUNA
Tidaholms Idrottshistoriska Förening, Västra Kullövägen 5	522 35	TIDAHOLM
Upplands Idrottshistoriska Förening, c/o Å. Nilsson Ribbingebäcksv.7 A	744 96	JÄRLÅSA
Västernorrlands Idrottshistoriska Sällskap, c/o Jan Nordin Jägarvägen 15	892 42	DOMSJÖ
Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap, Engelbrektsgratan 3	702 12	ÖREBRO

# MEDLEMS- NYTT

## Nio nya medlemmar t.o.m. 24 september av Bengt Ekstedt

Paul Ahlgren, Frihamravägen 47, 762 92 Rimbo, Sören Carlsson, Sörgårdsvägen 23, 433 61 Sävedalen, Christer Grunder, Upplandsgatan 94, 113 44, Stockholm, Roderick Martin, Vintervägen 31, 182 74 Stocksund, Tom Metzger, Gärdesvägen 29, 135 51 Tyresö, Ivar Nilsson, Vesslestigen 3, 434 54 Hindås, Eva Karin Oscarsson f.d. Göthberg, Lekvägen 11, 734 94 Strömsholm, Håkan Svensson, Kölvägen 25, 945 33 Rosvik, Per-Anders von Scheele f.d. Persson, Runslingan 85, 187 72 Täby.

Sex av de nya är OS-deltagare: Sören (vattenpolo 1980), Roderick (modern femkamp 1984-88), Tom (bob 1972), Ivar (skridsko 1960-64), Eva Karin (ridsport 1992) och Per-Anders (bob 1988).



## Medlemmar som jubilerar fjärde kvartalet 2013 (60-70-75-80 och 85 år) -

1 oktober	Jan Nicklasson i Johanneshov 70 år
2 oktober	Ingvar Asp i Staffanstorp 75 år (Se även OS-jubilarer)
2 oktober	Sven Danielsson i Uppsala 75 år
2 oktober	Lars Sandlin i Nacka 70 år
10 oktober	Rolf Wiberg i Helsingborg 75 år
16 oktober	Inge Vilhelmsson i Finja 75 år
25 oktober	Einar Ericsson i Mariefred 75 år
26 oktober	Urban Ullenius i Sunne 60 år
28 oktober	Äcke Ohlsson i Hägersten 60 år
11 november	Tage Lundin i Storuman 80 år (se även OS-jubilarer)
14 november	Olle Petrusson i Nälden 70 år (se även OS-jubilarer)
19 november	Anders Eriksson i Växjö 60 år
7 december	Lars-Gunnar Wallin i Danderyd 70 år
10 december	Birger "BilleBild" Persson i Mariannelund 85 år
23 december	Meeri Bodelid i Åkersberga 70 år (se även OS-jubilarer)
24 december	Kjell Eriksson i Arboga 70 år
31 december	Gunnar Ekstedt i Skärholmen 70 år



*SOF-styrelsen  
gratulerar !*



Vår nye ordförande, Svenska curlingförbundets tidigare generalsekreterare Håkan Sundström, var inte sent att påpeka att jag i min norsk-svenska VM-medaljöversikt i förra numret missat både det svenska herrguld och damsilvret i curling. Det betyder tre guld och åtta silver till Sverige. Hoppas att åtminstone guldsörden i Sotji blir större...  
Här är den korrigerade tabellen.

## Medaljfacit i vinterns VM

	Norge	Sverige
Alpint skidor	1-0-1	0-0-1
Biathlon	9-2-1	0-0-1
Curling	0-0-0	1-1-0
Nord skidor	8-5-6	1-6-0
Snowboard	0-0-2	0-1-0
Ishockey	0-0-0	1-0-0
<b>Totalt</b>	<b>18-7-10</b>	<b>3-8-2</b>

\* = bara olympiska grenar

# Stefan Holm invald i IOK

Stefan Holm valdes in som IOK-ledamot vid IOK-sessionen i Buenos Aires. Visserligen stod det redan i juli klart att Stefan skulle väljas in.

-Men det var ändå lite nervöst, sade Stefan till Radiosporten direkt efter invalet.

Stefan sitter på ett mandat som representant för de aktiva. Hans mandattid är åtta år. Tidigare har Pernilla Wiberg haft samma uppdrag.

-Det är otroligt hedrande att få vara medlem av den här rörelsen. Jag har mycket att lära men ser verkligen fram mot ett spännande och intressant uppdrag, fortsatte Stefan Som representant för de aktiva kommer Stefan att intressera sig för det olympiska tävlingsprogrammet, transporter och boende.

-Tre mycket viktiga saker för en aktiv. Men jag kommer också att driva svenska olympiska frågor, konstade Stefan.

## Krokig väg till IOK

Men vägen till IOK-platsen har inte varit helt spikrak för Stefans del.

I samband med OS i London skulle fyra aktivas röstas in i IOK som representanter för de aktiva. Drygt 6 000 aktiva röstade i samband med spelen och de hade 21 kandidater att välja bland.

Det tog lång tid innan något resultat kunde meddelas. Tillkännagivandet sköts upp gång på gång i London.

Anledningen var att IOK till slut diskvalificerade två av de 21 som ställde upp eftersom de inte följt reglerna.

De fyra som fick flest röster när de diskvalificerade plockats bort var Danka Bartekova, Slovakien (skytte), James Tomkins, Australien (rodd), Kirsty Coventry, Zimbabwe (simning) och Tony Estanguet, Frankrike (kanot). Stefan Holm fanns således inte med i denna kvartett.



*Sveriges nya IOK-ledamot Stefan Holm tillsammans med avgående presidenten Jaques Rogge. Foto: IOC*

De aktivas kommitté ska/kan bestå av 15 aktiva. 14 av dessa väljs av de aktiva i samband med sommar- och vinter-OS. Den sista platsen har IOK-presidenten och styrelsen möjlighet att själva tillsätta.

IOK-presidenten Jacques Rogge har valt att inte utnyttja den möjligheten fram tills nu.

IOK:s Aktivas Kommitté ansåg att det var dags nu. De menade att de röster som den japanske släggkastaren Koji Murofushi fick blev helt värdelösa sedan han diskvalificerats och att friidrotten därmed missade en plats i IOK.

De ansåg att IOK-presidenten skulle utnyttja sin möjlighet att utse en kandidat och att platsen då borde tillfalla den friidrottare som fick mest röster efter Murofushi och det var Stefan Holm.

**Text: [www.sok.se](http://www.sok.se)**

# Thomas Bach ny president

Thomas Bach, Tyskland har valts till IK:s nye president. Den 60-årige tyske juristen kommer de närmaste åtta åren styra den olympiska rörelsen.

-Jag kommer vara en lyssnande president. Min dörr, mina öron och mitt hjärta kommer alltid att



vara öppet för er, sade han direkt efter valet.

Bach valdes in 1991 som IOK-ledamot

och har sedan dess haft många funktioner inom IOK. Han har varit vice-president (2000-2004 och 2006-2013) och bland annat varit ordförande i den viktiga juridiska kommissionen sedan 2002.

Bach tackade också den avgående presidenten, Jacques Rogge för hans utmärkta arbete under sina 13 år som IOK-president. Rogge lämnar över ett välmående och starkt finansiellt IOK till Thomas Bach.

Det behövdes bara två röstomgångar för att Bach skulle få en majoritet av rösterna. Striden stod mellan Bach och Puerto Ricos Richard Carrion även om det inte blev mycket till strid då Bach hade ett övertag på 20 röster i båda omgångarna. De övriga kandidaterna fick bara strörorster.

Så här röstade IOK-ledamöterna:

**Första omgången:** 1. Thomas Bach, Tyskland, 43 röster, 2. Richard Carrion, Puerto Rico, 23, 3. Sergey Bubka, Ukraina, 8, 4. Denis Oswald, Schweiz, 7, 5. Ser Miang Ng, Singapore, 6, och Ching-kuo Wu, Taiwan, 6.

**Andra omgången:** 1. Thomas Bach, 49, 2. Richard Carrion: 29, 3. Ser Miang Ng, 6, 4. Denis Oswald, 5, 5. Sergey Bubka, 4,

## FAKTA THOMAS BACH

**Född :** 29 December 1953 i Würzburg, Västtyskland.

**Främsta idrottsmerit:** Lagguld i fäktning vid OS 1976.

**Ledarmeriter utöver IOK:** Ordförande i tyska sportförbundet (DSOB) 2006 till 2013.

**Övrigt:** Har för det nya uppdraget lämnat Ghorfa Arab-German Chamber of Commerce and Industry, men kvarstår som chef för Michael Weinig AG.



*Thomas Bach, IOK:s nya president. Foto: SOK.*

## Tokyo arrangerar sommar-OS 2020

Tokyo tog en överlägsen seger i kampen om sommar-OS 2020. Den japanska huvudstaden arrangerar nu sommar-OS för andra gången.

1964 arrangerade Tokyo spelen.

Tokyo vann mot Istanbul och Madrid. Spelen kommer att hållas från 24 juli till 9 augusti och de aktiva kan räkna med att det kommer gå hett till. Temperaturen i Tokyo brukar ligga på runt 30 grader.

I omröstningen knockade Tokyo de båda konkurrenterna.

**I första röstomgången** vid IOK-sessionen i Buenos Aires fick Tokyo 42 röster medan Madrid och Istanbul fick 26 vardera.

Vid skiljeomröstningen mellan Madrid och Istanbul vann den turkiska huvudstaden med 49-45.

**I finalomgången** vann Tokyo överlägset med röstsiffrorna 60-36.

# Afrika eller USA nästa gång?



ÅR	EUROPA	NORDAMERIKA	ASIEN	AUSTRALIEN	SYDAMERIKA
1896	Aten				
1900	Paris				
1904		Saint Louis			
1908	London				
1912	Stockholm				
1916	(Berlin)*				
1920	Antwerpen				
1924	Paris				
1928	Amsterdam				
1932		Los Angeles			
1936	Berlin				
1940	(Helsingfors)*				
1944	(London)*				
1948	London				
1952	Helsingfors				
1956				Melbourne**,	
1960	Rom				
1964			Tokyo		
1968		Mexico City			
1972	München				
1976		Montréal			
1980	Moskva				
1984		Los Angeles			
1988			Seoul,		
1992	Barcelona				
1996		Atlanta			
2000				Sydney	
2004	Aten				
2008			Peking		
2012	London				
2016					Rio de Janeiro
2020			Tokyo		

\* Inställda spel pga krig 1914, 1940, 1944

Tokyo fick 1940-års spel men 1937 framtogs man dem sedan man kom i krig

\*\* Ridsportgrenarna avgjordes i Stockholm