



Olympiska skidhjältar



ORDFÖRANDEN HAR ORDET:

Vi har passerat drömgränsen 500!

Idrotten är full av drömgränser som passeras. Den internationellt kanske mest omtalade drömgränsen som passerades var nog drömmilen i löpning när britten Roger Bannister 1954 var den förste att springa en engelsk mil (1609 meter) under 4 minuter. På en regnig kolstybb i Oxford den 6 maj noterade han tiden 3.59,4.

SOF har i höst också passerat en drömgräns. Vi har slagit igenom 500-vallen. Vid höstmötet på restaurang Jakthornet i Stockholm den 4 december kunde vår medlemsansvarige Bengt Ekstedt berätta:

- Nu har 505 medlemmar reglerat sin årsavgift varav 499 för 2013 och sex nya har betalt sin första årsavgift för 2014. Av dessa är 488 personliga medlemmar och 17 st övriga medlemmar.

Mycket glädjande siffror. En stor del av medlemsutvecklingen beror säkert på omsorgen av gamla olympier, t ex när det är dags att fylla jämna år från 50 och uppåt. SOF:s vice ordförande Tommy Wahlsten tillsammans med Bengt Ekstedt håller koll på olympiernas biografier, skickar ut grattisbrev med infogad SOF Bulletin samt erbjuder gratis medlemskap ett år framåt.

De flesta av jubilarerna blir glada och stolta över att uppmärksammas av SOF och förnyar sedan sina medlemskap.

Vid höstmötet på Jakthornet samlades närmare 30 medlemmar som fick nöjet att träffa Erik Westberg, sportchef på Viasat, och Viasats nya medarbetare Carolina Klüft. Det var ett nöje. Erik kom med riklig och spännande information om Viasats OS-satsning för Sotji 2014. Där blir Carolina en av fyra programledare.

En av våra främsta idrottskvinnor någonsin kommer säkert att lyckas med sitt nya arbete. Åtminstone imponerade hon på oss på höstmötet när hon berättade om sin nya roll. Hon brinner för idrott i allmänhet och har lätt för att uttrycka

sig och tala med folk. Hon sticker inte under stol med att hon också har ambitioner bortom Sotji. Rio-OS 2016 vill hon gärna också vara med om hos Viasat. Vi ser gärna att Carolina kommer tillbaka till ett SOF-möte och berättar om sin fantastiska karriär som friidrottare.



Andra halvan av höstmötet var ett extra föreningsmöte för att dels komplettera valberedningen med en person, dels besluta om det nya namnet på SOF. På annan plats i denna bulletin berättas mer ingående om mötet och de beslut som fattades.

Nu lever namnfrågan vidare till årsmötet 2014. Anledningen var en borttappad motion från en medlem till årsmötet 2012. Den kommer nu upp till behandling i mars 2014.

Styrelsen kommer också med förslag till nya stadgar för SOF. Det beslutade styrelsen redan i maj och i revisorernas rapport till höstmötet poängterades behovet av nya och moderniserade stadgar.

Styrelsens nya förslag publiceras i SOF Bulletin nr 1 2014 tillsammans med övriga handlingar för årsmötet.

Slutligen vill vi ha in fler e-postadresser från våra medlemmar. Ju fler som vi kan nå med e-post, desto lättare och snabbare kan vi nå ut med information. Så v g maila era e-postadresser till vår medlemsansvarige Bengt Ekstedt, bengt.ekstedt@bredband.net och till vår sekreterare Bengt Skött, bengt.skott@sverigesradio.se.

Nu tillönskar vi alla SOF-medlemmar

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Håkan Sundström

Ordförande

Omslagsbilden: Tre olympiska hjältar representerande tre olika epoker, Nils "Mora-Nisse" Karlsson, Gunde Svan och Sixten Jernberg. Tre av våra absolut största skidolympier. En gemensamnämning är också att alla tre har vunnit den olympiska femmil. Sixten t.o.m. två gånger. Mora-Nisse och Sixten har tyvärr gått bort de senaste åren.
Foto: Leif Forslund, Foto Dalmas

SOF-bulletinen

Organ för Sveriges

Olympiahistorikers

Förening.

Föreningen bildades

3 mars 1986.

Nr 4 2013 är nummer
97 räknat från start.

Redaktör och ansvarig
utgivare:

Thord Eric Nilsson

thorderic.nilsson@op.se

Pressläggning 15 dec

*Nästa nummer beräknas
utkomma i mars*

Detta nummer innehåller

2	Ordförandens ord <i>Håkan Sundström</i>	14-15	1500 timmar från Sotji <i>Thord Eric Nilsson</i>
3	Adresser, innehåll mm		Medlemserbjudande
4	Redaktörens horisont <i>Thord Eric Nilsson</i>	14-17	Sotji dag för dag <i>OS-programmet</i>
5-8	Vinter-OS 1960 <i>Tecknar Anders</i>	20-34	OS-special längdskidor <i>Thord Eric Nilsson</i>
9-10	Vägen mot ett OS 2022 fylld av hinder <i>Sune Sylvén</i>	35-46	Olympiska familjen Jubilarer - avlidna <i>Tommy Wahlsten</i>
11	Jul- och nyårstävling <i>Tommy Wahlsten</i>	47	Medlemsnytt <i>Bengt Ekstedt</i>
12-13	Omtag i namnfrågan <i>Håkan Sundström</i>		

SOF:s ÅRSMÖTE

hålls i Stockholm 26 mars
se sidorna 12-13

SOF:s styrelse

SOF:s plusgiro 54 14 10 - 7
Årsavgift 2014: 225 kr.

Ordförande:

Håkan Sundström,
Selmedalsvägen 72 III, 129
37 Hägersten; 08-88 68 17
(b); 070-347 44 28;
hakan.sundstrom@telia.com

Vice ordf: Tommy
Wahlsten, Lillegårdsvägen
29 C, 541 42 Skövde
0500-48 16 66 (b)
0705-39 80 42
tommy.c.a@telia.com

Kassör: Äcke Ohlsson,
Blommensbergsvägen 178,
126 52 Hägersten
076-544 75 08 92,
acke.ohlsson@stff.se

Sekreterare:

Bengt Skött, Nathorstvägen
34, 121 37 Johanneshov
08-649 98 75 (b);
070-855 28 02;
bengt.skott@sverigesradio.se

Ledamöter:

Bengt Ekstedt, Aspstigen 6,
168 69 Bromma 08-26 99
72 (b) 0729-465666, *bengt.
ekstedt@bredband.net*

Börje Larsson, Skogsövägen
12 C, 133 33 Saltsjöbaden
08-7170911 (b) 070-
3280019
a-c.konsult@telia.com

Redaktör SOF-bulletinen:

Thord Eric Nilsson,
Hjortronvägen 19, 831 62
Östersund
063-512433 (b); 070-
5124335; 070-5124229 (ev).
thorderic.nilsson@op.se

SOK:s representant:

Björn Folin, Storängens
strandväg 20, 131 41 Nacka
08-7165132 (b)
08-402 68 05 (SOK)
0708-55 93 57,
bjorn.folin@sok.se

Hedersordförande:

Ture Widlund Torsgatan 56,
113 37 Stockholm

FRÅN REDAKTÖRENS HORISONT:

Min OS-resa ett gott eller dåligt omen?

Om ett par månader står vi mitt uppe i ett OS. Ett på många sätt spännande OS. Det arrangeras på en plats, Sotji, som vi smått skrattade åt när platsen dök upp som en av Östersunds konkurrenter, men blev bortgallrad i "kvalificeringen". En badort, som arrangör av vinter(!)-OS... Men den nedvärderingen var före Putins tid.

I reklamen för Sotji som turistort kallas den "Rysslands Florida - fast billigare". Men billigt lär det inte bli. I varje fall har många sponsorer avskräckts att göra resan. I Norge kommer man ha vissa sponsoraktiviteter på hemmaplan i Oslo.

Men visst blir det både svenska och norska sponsorer och åskådare. Jag om min "väpnare" vid skid-VM i Val di Fiemme, Lullen Hoflin från Bruksvallarna (SOF-medlem förstas) kommer att åka med pappa John Northugs charterresa från Oslo. Mot Nya höjder heter bolaget. Det namnet kan väl stå för både resepris och OS-budget. Vår resa, där vi på tre dagar får se skidornas 15 km herrar, bägge stafetterna och två skidskyttetävlingar kostar 30 000 kronor och då är inte biljetterna inräknade.

Det blir ett dyrt äventyr med tonvikt på inte minst det sistnämnda. Vi har boende tio minuter från tävlingsplatsen och då undrar jag om de tio minuterna är i den linbana det snackas om. 7 000 åskådare finns det plats för i längd och skidskytte. Mer kan man kanske inte transportera. Förhoppningsvis stöter jag nån gång där uppe i bergen på styrelsekompisen i SOF, Bengt Skött.

Issporterna kommer att gå på Svarta havsnivå, snösporterna uppe i bergen. Där har man inte snö vartenda år. Men det finns ju konstsnö...

Nya höjder handlar det också om när det gäller investeringar, motsvarande 300 – 350 miljarder kronor (obs inte miljoner). En vansinnig investering. En del anläggningar skall visserligen konverteras eller flyttas, men det blir många investeringar som man kanske inte kommer att använda.

Jag vet inte om min närvaro kommer att vara ett gott omen. I mitt första OS, 1976, tog Sverige bara två brons, i Lillehammer 1994 blev utdelningen två guld och ett silver, i Salt Lake City 2002, två silver och fem brons. Undantaget var Calgary 1988, med fyra guld i topp. Fyra guld när jag var på plats.

Det var "mitt" facit på den yrkesmässiga sidan. Jag hade mer lycka som turist, två guld bara under mina fyra dagar i Turin 2006 och totalt rekordet sju guld och 14 medaljer. Jag har turistens roll även i Sotji...

För mig när jag är på hemmaplan och för de flesta blir OS litet annorlunda. Tävlingarna sänds i TV 3 eller Kanal 10, vilket förutsätter kabel- eller satellit TV. Dessutom till viss del i Viasat-kanaler. Det finns också möjlighet att se spelen via Viasats kabelkanaler, vilket våra medlemmar kan göra gratis! Tack för det Viasat! Det förutsätter naturligtvis bredband.

Vi får ett rekordutbud på sändningstimmar. Självt kommer jag knappast ändå att se mer än jag brukar. Men som teknik- och statistikfreak är jag intresserad av det extra som lovas via datorerna.

Kvar står dock det faktum att många äldre, utan kabel, satellit eller datorer får förlita sig till radion. Där har man inte realiserat hotet om digitalisering. Jag oroas av den teknikutveckling som förutsätter att alla hänger med, annars är man begränsad på TV, kan inte göra bankärenden eller ens besöka en järnvägstolett. Utveckling är bra, men man måste ta mer hänsyn till dem som inte kan hänga med.

Kollega Sune Sylvén kommenterar Stockholms OS-planer. De närmaste månaderna får kanske visa om det blir en ansökan. Jag har varit tveksam till skidor och skidskytte i Stockholm. Dessutom till att splittra de alpina grenarna. Går det att ordna blir Stockholm en kanonbra OS-stad. Jag tycker att politikerna avvisar planerna för snabbt. Kolla alla fakta och acceptera några miljarder i kostnader! Ett OS stimulerar både svensk idrott och samhället i övrigt! Sen är det en annan sak om vi får spelen.

I den här bulletinen presenterar vi en skidspecial om svensk längdåkning i OS. Det passar mig som följt internationell längdåkning i snart 50 år. Premiären var för-VM i Oslo 1965. Sedan har det blivit de flesta VM, men även OS. Till OS sände jag gärna andra medarbetare som skulle försöka vara på rätt plats (gren) vid rätt tillfälle.



Thord Eric Nilsson

OS -60 SQUAW VALLEY

Squaw Valley på
hemmaplan

När det var dags för de olympiska vinterspelen i Squaw Valley, "Indiankvinnans dal", så saknade jag återigen presspass.

Det gjorde nu inte så mycket eftersom jag aldrig reste dit och det märks också på den stora produktionen att jag kunnat arbeta helt ostört av de olympiska vakterna.

OS-uttagningarna hade varit hårda ser jag i klippmaterialet. Man beslöt nämligen att skicka flera aktiva på bekostnad av ledare och vis av skadan blev det heller inte så många gipsade och skadade som till Melbourne.

Det tog skruv för redan första tävlingsdagen blev det svensk dubbelseger på 30 km genom Sixten Jernberg och Rolf Råmgård, och Lestander från Arjeplog satte hela den sovjetryska militärmakten på plats och tog guld i skidskytte. Lestander hade förmodligen förvirrat ryssarna när han sköt på fel tavla vid uttagningarna på Frösön.

Luften uppe i Sierra Nevada räckte dessvärre inte åt alla och i stafetten blev Janne Stefansson utan på andra sträckan då Sverige ledde ganska präktigt. Inte ens ett fenomen som Sixten Jernberg kunde reda upp det här på sista sträckan och Sverige kom inte på pallen.



För att få litet av vinterolympisk atmosfär låter vi Tecknar Anders syn på Vinter OS 1960 komma före sommarspelen 1956.



Tecknar-Anders
Olympiska historia

SQUAW VALLEY

VI HÅNGER ME'...



DE VA
ETT ENVIST
KRYP!



... AV NÅGON ANLEDNING SÅ GÖR VI FAKTISKT DE!!!
SOVJET LEDER VISSERLIGEN STABILT MEN ...



... DOM TVINGAS
DELA MED SIG LITE
AV MEDALJERNA
I EN DEL GREVAR.
LESTANDER FRÅN
ARJEPLOG TOG GUL-
DET I SKIDSKYTTE
OCH ÄVEN OM
RYSSARNA ÄR UT-
BILDAD PÅ ROBOT-
VAPEN NUMERA SÅ HADE
DOM NOG VÄNTAT SIG MER
AV SINA MANNAR.

OS - 60 SQUAW VALLEY



TUMBA HAR MED ÅREN
BLIVIT ETT OMFÅNGRIKT
AFFÄRSKOMPLEX.

HAN ÄR RADIOPROGRAM,
VATTENSKIDSKOLA, FÖR-
SÄLJARE, PUBLIC RELATION-
AVD. IDOL OCH ISHOCKEY-
SPELARE PLUS EN DEL ANNAT
I EN PERSON,

SÅ NÄR HOCKEY-UK TOG
UT TUMBA TILL OS-LAGET
FICK MAN HELA DEN
MAGNIFIKA ANLÄGGNINGEN
MED TILL SQUAW VALLEY.

Stefansson var alltså ingen "höghöjdare" men mellan Sälen och Mora hade han inga problem vilket sju segrar vittnar om.

Alla yttre omständigheter som kunde tänkas gynna skridskosporten, luft, vind, temperatur, sol, is m fl komponenter måste ha stämt träff i Squaw Valley lagom till 10 000 meter.

Det gick undan till den grad att Hjallis, från Oslo -52, kom att framstå som en medelmåtta. Fem man gick under det gamla världsrekordet, däribland en engelsman vid namn Monagan som varken förr eller senare varit i så fint sällskap. Norges "Kuppern" återställde ordningen till slut med tiden 15.46,5 och Sveriges Bäckman som höll världsrekordet i en halvtimme hamnade på brons.

En av de stora händelserna var att Tumba, som hette Johansson då, ställdes utanför Tre Kronor som han tillhört sedan 1952. Han ansågs ha alldeles för många knäck vid sidan av pucken.

Den väntade ryska dominansen kom av sig och enligt mina noteringar blev det samlingsregering på skidtronen med skidkungarna Jernberg Sverige och Hakulinen Finland.





SVEN "TUMBA" JOHANSSON, TRE KRONORS STORA
NAMN SEDAN I BÖRJAN AV 50-TALET HAR BLIVIT
RATAD OCH AVTACKAS NU I STOR STIL.

SUNE SYLVÉN:

Vägen mot svenskt OS 2022 blir ett vanskligt hinderlopp



Det är något sällsynt friskt och fräckt över Stockholms vinter-OS-planer inför 2022. Här finns både nytänkande och erfarenhet och så den underbara synen av Riksidrottsförbundet(RF) och Sveriges Olympiska Kommitté(SOK) i gott samarbete mot ett gemensamt mål. Det var ju inte så länge sedan de två idrottsliga centralinstanserna nästan ständigt var i luven på varandra. Bara denna sinnesförändring kan vara värd en OS-ansökan.

Det skisserade förslaget är innovativt, smart och sensationellt billigt, särskilt i jämförelse med de vansinniga kostnaderna för kommande spel i Sochi. Många har ju kritiserat de politiker som släppte fram de stora arenorna Friends och Tele 2, slöseri har man sagt.

Men nu står anläggningarna där och idén att utnyttja dem under vinterspelen måste tilltala alla. Utan dessa byggen skulle SOK och RF sannolikt aldrig heller ha vågat satsa på OS-projektet. Visst måste ett antal miljarder satsas, men summan kan hållas nere på en någorlunda rimlig nivå.

Samtidigt måste det stå klart att ingen kan anordna olympiska spel gratis. Men någon måste rimligen också Sverige bjuda tillbaka och 2022 finns kanske den sista chansen på överskådlig tid. Kommer den försiktiga svenska nationen att ta den eller skall olje-Norge segla sönder oss ännu en gång?

Det finns nu en imponerande beslutsamhet i Idrotts-Sverige. Vid tidigare projekt har tydlig splittring rått. Nu tycks allt fler idrottsledare inse att även ickeolympiska grenar kan gynnas av en OS-satsning. Resurserna ökar och idrottsintresset trycks upp.

Men det är sannerligen ett långt hinderlopp som återstår innan saken står klar sommaren 2015, när IOK:s nye tyske ordförande Thomas Bach ska berättas om vilken stad som fått vinterspelen 2022-

Hinder nr 1 är den beklämmande negativa inställningen hos regeringen, där såväl idrottsministern som statsministerna tycks ha fastnat i ett hopplöst nejsägande. Värst är idrottsminister Lena Adelsohn-Liljeroth, som förmodligen helst skulle vilja slippa den sportsliga delen av sitt uppdrag och i stället helt ägna sig åt rollen som kulturminister. Den fina Nobelfesten ger många fler kulturpoäng än den folkliga Idrottsgalan.

Man kunde kanske begära att regeringsledamöter skulle kunna invänta den slutliga kalkylen innan dom faller, men åsikt går förstås ofta före fakta i politiken. Socialdemokraterna har varit aningen försiktigare och har inte varit lika avvisande. Möjligen har idrottsrörelsen här en chans att via olympiaprojektet komma in i valrörelsen. Samtidigt är det viktigt med politisk enighet i ett land, när OS ska sökas. Låt oss hoppas på en sinnesförändring hos regeringen eller på ett byte på idrottsministerposten.

Hinder nr 2 är massmedierna, minus sportspalterna. Ett antal ledarskribenter och andra kåsörer har redan hånat OS-projektet och gjort de vanliga jämförelserna med skola, vård och omsorg. Kanske skulle man liera sig med SVT? Sändningsrätten till ett OS på hemmaplan skulle onekligen ge det stora svenska tv-bolaget tillbaka det anseende man förlorade när Via Sat tog över.

Hinder utgörs av den svenska befolkningen. Det finns efter alla misslyckade svenska ansökningar en djup skepsis gentemot förnyade svenska försök. Vissa försök har också fått löjets skimmer över sig. Nu gäller det att på lämpligt sätt klargöra för medborgarna att den nu inslagna vägen innebär något nytt. Enighet måste skapas både lokalt och nationellt. Det räcker inte att stockholmarna gillar den olympiska idén. Göteborgare, skåningar, jämtar, gotlänningar, sörmlänningar, östgötar, västerbott-

ningar och alla andra måste också stödja saken. Näringslivet måste ges en central roll. Kalkylerna måste göras så ärliga som möjligt och framför allt får kostnader inte döljas. Samtidigt stämmer upp-gjorda budgetar sällan, det måste ges utrymme för ganska breda marginaler. Avgörande för folkets inställning är hur de ansvariga lyckas framställa satsningen. Man måste givetvis framhålla att både samhälle, idrott och näringsliv kan få stor mycket stor glädje av ett olympiskt projekt. Nya anläggningar kommer, inte bara för idrotten utan också genom förbättrade kommunikationer och tidigare-lagda bostadsbyggen, inte minst för studenterna. Jobb skapas under en lång period och en del blir permanenta. Glädjen i att samla världens främsta vinteridrottare till Stockholm måste också understrykas. Det ska bli fest.

Hinder nr 4 stavas Norge. En kraftig skrattsalva lär ha spritt sig från Karl Johan till Lofoten när våra grannar fick höra talas om Stockholms OS-planer, som västerut betraktas som direkt fåniga. Visst har Norge fördelar, med all traditionell centrerings kring Oslo och Holmenkollen. Ekonomiska bekymmer lär inte existera och satsningen på Oslos kampanj blir säkert kraftig.

Samtidigt har undersökningar visat att den folkliga entusiasmen inte heller är på topp i det vinteridrottsgalna Norge. Sverige borde försöka utnyttja denna oväntade norska splittring, men den största möjligheten ligger kanske i den tydliga norska un-

derskattningen av Stockholms chanser. De kandidatstäder som ligger bäst till på vägen fram till beslutet förlorar ganska ofta.

Hinder nr 5 heter IOK, den avgörande instansen, som borde ha dåligt samvete efter att ha avvisat så många svenska frierier genom åren. IOK är nog ett betydligt lättare hinder än den griniga svenska regeringen. Givetvis skall den svenska kampanjen i grunden vara saklig, men man bör också utnyttja den sentimentala sidan, som att den stora vinternation Sverige aldrig fått arrangera.

Skulle det verkligen vara rättvist om Norge fick sina tredje spel. Hur mycket norsk dominans skall den olympiska världen behöva tåla? En skicklig antinorgekampanj kan löna sig. I slutpläderingen skulle man också kunna peka på den betydelse som sommarspelen i Stockholm 1912 hade inför framtiden. OS-rörelsen stod även då inför många problem, men de svenska arrangörerna svarade för en behövlig förnyelse, vilken av många bedömare anses ha räddat hela verksamheten.

Nu efter den sannolika krisen i Sotji, både politiskt och ekonomiskt, skulle ett smart och smalt vinter-spel i Stockholm återigen driva rörelsen i rätt och mer jordnära riktning.

Det finns givetvis andra hinder, men de uppräknade får räcka. Framför allt gäller det att det svenska folket att tro på att Sverige och Stockholm kan klara uppgiften med glans!

Massor med OS-fakta i årets Faktakalender

Under de sista fyra decennierna på 1900-talet gav olika förlag ut publikationer, illustrerade häften, i regel i samarbete med SOK, INFÖR OS, en en till varje spel. I konkurrens med internet har deswa skrifter försvunnit.

Kvar finns, utan samarbete med SOK; Faktakalendern, som i årgång 2014

(utgiven hösten 2013 av Semic förlag) ger vinterolympisk basinformation, historik och statistik, inför spelen i Sotji. Till övervägande del sådant som har hänt (1908--2010), Om spelen i Sotji får vi bl.a. veta, att antalet grenar ökar med 12 till 94.

Nya grenar 2014 blir konståkning teamåkning; rodel lag mixed (damer/herrar); skidor freestyle slopestyle damer och herrar samt halfpipe damer och herrar; nordiska grenar backhoppning damer; snowboard parallellslalom damer och herrar samt slopestyle damer och herrar; skidskytte stafett mixed (damer/herrar).

För sportfakta - massor utöver OS-delen - svara SOF-hedersmedlemmen Ove Karlsson.



SOF:s jul och nyårstävling med 4-faldig knorr

Vinter-OS i Sotji år 2014 står för dörren och vi tittar därför tillbaka på andra vinter-OS med slutsiffran 4 i årtalet; 1924, 1964, 1984 och 1994. Tre frågor från vart och ett av dessa spel i Chamonix, Innsbruck, Sarajevo och Lillehammer. SOF-Bulletinens traditionell julfrågesport handlar denna gång mycket om siffran 4.



1. **Sverige kom 4:a i ishockey 1924 men vem gjorde där 4 mål för Sverige mot Tjeckoslovakien?**
A) Nils Molander B) Erik Burman C) Wilhelm Arwe
2. **Det blev norsk trippel på 50 km skidor 1924 och Torkel Persson kom 5:a. Vem kom 4:a?**
A) Jon Mårdalen B) Ernst Alm C) Per-Erik "Särna" Hedlund
3. **Haug fick brons i backhoppning 1924 men felräkning upptäcktes ca 40 år senare. 1974 beslutade IOK att bronset i stället skulle tilldelas Haugen som i 50 år stått som 4:a. För vilket land tävlade denne Anders Haugen?**
A) USA B) Norge C) Sverige
4. **Vem av följande satt inte i 4-mansbobens fjärde och sista åk 1964 ?**
A) Carl-Erik Eriksson B) Kjell Lutteman C) Heino Freyberg
5. **På damernas 10 km skidor 1964 tog Sovjet alla pallplatser men vem kom 4:a?**
A) Toini Gustafsson B) Britt Strandberg C) Barbro Martinsson
6. **1964 kom Chrisina Scherling 6:a på skridskons 1500 m. Hur mycket snabbare hade hon behövt åka för att bli ensam tvåa?**
A) 3 sekunder B) 4 sekunder C) 5 sekunder
7. **Tre Kronor kom 3:a 1984 men ingen i laget hade nr 4 på ryggen. Vem spelade i tröja nr 14?**
A) Tommy Mörth B) Tom Eklund C) Per-Erik Eklund
8. **1984 vann bröderna Mahre från USA dubbelt i slalom. Vem kom 4:a ?**
A) Ingemar Stenmark B) Jonas Nilsson C) Stig Strand
9. **1984 vann Malkov skridskomilen. Hur många hundradelar var Tomas Gustafson efter?**
A) 3 B) 4 C) 5
10. **Inget lyckat OS 1994 för Sverige. Hur många av Sveriges åkare bröt i damernas storslalom?**
A) 2 B) 3 C) 4
11. **I damernas skidskytte 1994 på 15 km sköt en av de svenska deltagarna fyra bom – vem?**
A) Christina Eklund B) Catarina Eklund C) Maria Schylander
12. **Fyra svenskor i jaktstarten 1994 – alla med förnamn på A. Antonina Ordina var bäst (9:a) men vem av de andra har spelat i högsta serien i damfotboll?**
A) Anna-Lena B) Annika C) Anna

Utlagsfråga: hur många medaljplaceringar blir det för Sverige i Sotji 2014 ?

Svar skickas till frågekonstruktören: Tommy Wahlsten, Lillegårdsvägen 29 C, 541 42 Skövde 2014 eller via e-post till sofbulletinen@telia.com OBS ! Senast den 31 januari 2014.



Vinnaren vinner 4 trisslotter och sedan får ytterligare 4 pristagare vinster i form av trisslotter. Dessutom extravinster till de 4 som svarat bäst på utlagsfrågan och som inte vann något annat i frågetävlingen.



God Jul och Gott Nytt år!!

Omtag i SOF:s namnfråga

Nästa årsmöte blir avgörande

Egentligen skulle den här SOF Bulletinen vara ”Organ för Sveriges Olympiahistorikers och Olympiavänners Förening, SOF”.

Det nya namnet beslutades vid SOF:s årsmöte den 7 mars 2013 men eftersom ett namnbyte är en stadgeändring krävs enligt gällande stadgar att beslut krävs av två på varandra följande föreningsmöten varav minst ett skall vara ordinarie.

Årsmötet var det ordinarie och höstmötet på restaurang Jakthornet i Stockholm den 4 december var det extra mötet. Men där beslutades att inte göra någon namnändring. Istället bifölls ett förslag från styrelsen att göra ett omtag i namnfrågan till årsmötet 2014. Anledningen var en borttappad motion.

Det var SOF:s båda revisorer Bo Nilsson och Birger Fält som ombetts av en medlem att granska handläggningen av namnfrågan inför, under och mellan årsmötena 2012 och 2013.

Till årsmötet 2012 hade SOF-medlemmen Lennart Runemo i stadgeenlig tid inkommit med en motion med förslaget att SOF byter namn till ”Sveriges Olympiahistoriska Förening”. Till samma årsmöte inkom styrelsen med förslaget ”Sveriges Olympiavänners Förening”.

De båda namnförslagen debatterades livligt och årsmötet beslutade sedan att återremittera frågan till styrelsen. Den återkom sedan till årsmötet 2013 med ett omarbetat förslag som nu löd: ”Sveriges Olympiahistorikers och Olympiavänners Förening, SOF”.

Vid årsmötet blev den ny debatt mellan företrädare för styrelsens nya förslag och medlemmar som ville behålla det ursprungliga namnet ”Sveriges Olympiahistorikers Förening”. Efter

omröstning segrade styrelsens förslag med röst-siffrorna 27-13. Men problemet var att Lennart Runemos motion om ”Sveriges Olympiahistoriska Förening” aldrig kom upp på bordet för medlemmarnas omröstning.

Revisorerna Nilsson och Fält hade några veckor före SOF:s höstmöte skickat in sin rapport till styrelsen som efter först mailkorrespondens och sedan formellt styrelsemöte beslutade att bifalla revisorernas förslag att dels skjuta namnfrågan till årsmötet 2014, dels göra en ordentlig översyn av SOF:s stadgar.

Styrelsen föreslog detta till de närmare 30 närvarande medlemmarna vid höstmötet den 4 december.

Efter en kort diskussion om formalia i ett dylikt ärende beslutade höstmötet att bifalla styrelsens förslag till omtag i namnfrågan och översyn av SOF:s stadgar.

Tre förslag till årsmötet

I namnfrågan kommer årsmötet nu att få ta ställning till tre förslag:

1) Bibehålla namnet Sveriges Olympiahistorikers Förening

2) Besluta om namnändring till Sveriges Olympiahistoriska Förening

(motion från Lennart Runemo)

3) Besluta om namnändring till Sveriges Olympiahistorikers och Olympiavänners Förening, SOF

(förslag från 2012 års styrelse).

Angående stadgeöversynen kommer styrelsens förslag att publiceras i nästa nummer av SOF Bulletinen tillsammans med övriga årsmötes-



handlingar. Styrelsen har dock beslutat att förslaget till nya stadgar kommer att baseras på Riksidrottsförbundets normalstadgar för idrottsföreningar.

Praktiskt taget alla SOF-medlemmar är eller har varit medlemmar i en idrottsförening och är därmed vana vid "idrottens kansli-svenska". Det är det språket som föreslås gälla även i SOF:s nya stadgar.

Höstmötet fick också göra ett fyllnadsval i Valberedningen efter Mats Bergman som hoppat av efter årsmötet. Ny ledamot blev Mårten Hougström som nu får bistå valberedningens ordförande Mats Taxén.



Övre bilden: Intresserade medlemmar vid info om vinterns TV-sändningar från OS följt av ett kort föreningsmöte. Bilden ovan: Vice ordföranden Tommy Wahlsten och ordföranden Håkan Sundström överlägger.

Foto: Thord Eric Nilsson.

Årsmöte den 26 mars 2014

SOF-medlemmar!

Boka in onsdagen den 26 mars kl. 19.00.

Då är alla välkomna till Tranebergsstugan i Stockholm för årsmötet 2014.

Mer information och årsmöteshandlingar kommer i nästa nummer av SOF-Bulletinen.

MTG har tagit över OS-facklan

Reklaminslagen skall begränsas

De två kommande Olympiska spelen, Vinter i Sotji och sommar i Rio de Janeiro (2016) blir litet anorlunda för alla på hemmaplan. I ett halvsekel har vi fått TV-rapporteringen via SVT. Nu träder MTG in i bilden.

Just därför hade SOF bjudit in sportchefen på MTG, Erik Westberg, till SOF:s höstmöte. Med sig hade han även Carolina Klüft som blir en av tre studiovärdar.

Erik menade att alla kan känna sig lugna. Spelen har hamnat i goda händer. SVT kunde inte svara på MTG:s ekonomisk bud.

- Men ingen skall tro att det varit bara att öppna plånboken. IOC har nog studerat oss och vi har även träffat alla förbund, förklarade sportchefen. Att sända OS är inte mera märkvärdigt än att sända NHL eller Champion League där vi sänder mycket samtidigt.

Han berättar att det kommer att bli totalt 1300 timmar TV från OS. Mer än någonsin.

- Det blir första gången som man kan sända allt som händer vid OS. Det som är av största nationellt intresse kommer att sändas i TV 3. Men även TV 10 används och så finns Viasat-kanalerna, där vi erbjuder OS utan reklamavbrott.

TV 3 sänder 06-22, TV 10 sänder dygnet runt.

Dessutom kan man via Viaplay se allt på webben,

alltså via en dator. SOF-medlemmar erbjuds den möjligheten gratis.

- Vi sänder redan nu via Viasat 14 specialprogram om OS-historia. Det är inget som bara kommer att ske vart fjärde år, utan vi kommer att ha ett ständigt samarbete med SOK.

På webben kommer det dessutom att bli OS-nyheter dygnet runt.

Erik Westberg berättade också att man via webben (Viaplay) kommer att få massor av statistik och annat.

Ett orosmoln för många är naturligtvis reklaminslagen. TV4:s skidskyttesändningar, liksom VM i friidrott i somras, med många reklamavbrott, har stört många.

Westberg lugnade alla oroliga:-- Normalt har vi 12 minuter reklam per timme i TV 3. Vid OS blir det kortare reklaminslag och vi kommer att försöka begränsa dem till en minut åt gången. Till exempel vid ett skidlopp kan vi ha ett reklaminslag vid varvningen, där det inte händer så mycket.

Erik Westberg förstår att många kommer att tycka att det är konstigt att man inte hör de vanliga rösterna från olika sporter. Men att det är bra med omväxling och att man har knutit mycket bra krafter både som kommentatorer och experter.



Sotji början på ny Carro-karriär?

OS i Sotji kan mycket väl vara början på en ny karriär för Carolina Klüft.

- Just nu är jag fokuserad på Sotji, men det är klart jag vill vara med i Rio, sa Carro, som är en av de tre som skall dela på ansvaret för OS-studion i Sotji.

- Vinter-OS är inget nytt för mig. Jag har ju följt med på TV. Dessutom känner jag en del av de aktiva.

- Svårast är allt med teknik som

kameravinklar och mycket annat.

- Men jag har haft tid på mig att lära och det är roligt att lära mig nya saker.

Ingen tvivar väl på att Carro skall klara biffen. Hon har ju redan synts i en rad program som Skavlan och Peter Settmans och klarat sig med glans.

Nu blir hon en av MTG:s 100 i Sotji. Amerikanska NBC skickar 3500...



Viasats sportchef Erik Westberg tillsammans med studiovärden Carolina Klüft och SOF:s ordförande Håkan Sundström.

FANTASTISK MEDLEMSFÖRMÅN:

Se Vinter-OS i Sotji på Viaplay – Fritt

Nu får du som SOF-medlem möjlighet att se hela Vinter-OS i Sotji LIVE på Viaplay – utan kostnad. Var du vill och när du vill. Direkt i din dator, mobil, surfplatta och smart-TV. Med vår interaktiva spelare kan du titta på fyra livesändningar samtidigt! Vi ger dig även massor av spännande statistik.

**För att få
din frimånad:**

Maila Bengt Ekstedt
(medlemsansvarig
styrelseledamot),
e-post: bengt.ekstedt@bredband.net,
och begär din
unika rabattkod

Rubricera mailet: OS
på Viaplay





DAG FÖR DAG-PROGRAM VID VINTER-OS I SOTJI

Svenska tider anges - tidsskillnad - 3 timmar

Torsdag 6 februari

- 07.00-13.40 Snowboard herrar/damer, slopestyle kval
15.00-15.45 Freestyle damer, puckelpist kval 1
16.30-19.55 Konståkning Team, herrar o par kort

Fredag 7 februari

- 17.00-20.00 Invigningsceremoni

Lördag 8 februari

- 06.30-08.10 Snowboard herrar, slopestyle final åk 1
09.00-11.30 Ishockey damer, grp A USA-FIN
09.45-10.55 Snowboard herrar, slopestyle final åk 2
11.00-12.05 Längdskidor damer, skiathlon 15 km
12.30-15.25 Skridsko herrar, 5000 m
14.00-16.30 Ishockey damer, grp A CAN-SUI
15.00-15.30 Freestyle damer, puckelpist kval 2
15.30-17.20 Skidskytte herrar, 10 km sprint
15.30-19.05 Rodel herrar, åk 1, 2
15.30-20.05 Konståkning Team, Isdans och dame kortprogram par, fria proGrp Ammet
17.30-18.35 Backhoppning herrar normal backe kval
19.00-20.35 Freestyle damer, puckelpist finaler

Söndag 9 februari

- 07.30-08.40 Snowboard damer, slopestyle final åk 1
08.00-10.10 Alpint herrar, störtlopp
09.00-11.30 Ishockey damer, grp B SWE-JPN
09.45-10.55 Snowboard damer, slopestyle final åk 2
11.00-12.45 Längdskidor herrar, 15+15 km Skiathlon
12.30-14.35 Skridsko damer, 3000 m
14.00-16.30 Ishockey damer, grp B RUS-GER
15.30-17.20 Skidskytte damer 7,5 km sprint
15.30-19.25 Rodel herrar, åk 3, 4
16.00-19.10 Konståkning Team, herrar, damer och is dans fria proGrp Ammet
18.30-20.15 Backhoppning herrar NH final

Måndag 10 februari

- 06.00-09.00 Curling herrar, RUS-GBR
SUI-SWE, DEN-CHN, OQE1-CAN
08.00-09.30 Alpint damer, superkomb., störtlopp
10.45-13.35 Short track herrar 1500 m, damer 500 m
damer 3000 m stafett
11.00-13.30 Ishockey damer, USA-SUI
11.00-14.00 Curling damer, OQE1-CAN, SUI-USA
SWE-GBR, RUS-DEN
12.00-13.10 Alpint damer, superkomb. slalom
14.00-17.25 Skridsko herrar, 500 m
15.00-16.20 Freestyle herrar, puckelpist kval
15.45-18.40 Rodel damer, åk 1, 3
16.00-18.30 Ishockey damer, grpA FIN-CAN
16.00-19.00 Curling herrar, OQE2-NOR,
DEN-RUS, CAN-SUI, SWE-GBR
16.00-17.20 Skidskytte herrar, 12,5 km jaktstart
19.00-20.35 Freestyle herrar, puckelpist finaler

Tisdag 11 februari

- 06.00-09.00 Curling damer, SUI-DEN, SWE-CAN
RUS-USA, KOR-OQE2
07.00-08.25 Freestyle damer, slopestyle kval
10.00-11.05 Freestyle damer, slopestyle final
11.00-11.50 Längdskidor dam/herr, sprint kval
11.00-13.30 Ishockey damer, grpB GER-SWE
11.00-14.00 Curling herrar, CAN-SWE, OQE2-CHN
GBR-OQE1, NOR-RUS
11.00-14.05 Snowboard herrar, halfpipe kval
13.00-14.50 Längdskidor dam/herr, sprint final
13.45-17.00 Skridsko damer, 500 m
15.30-18.45 Rodel damer, åk 3, 4
16.00-17.00 Snowboard herrar, halfpipe final åk 1
16.00-17.20 Skidskytte damer, 10 km jaktstart
16.00-18.30 Ishockey damer, grpB RUS-JPN
16.00-19.00 Curling damer, GBR-USA, KOR-SUI
DEN-OQE2, OQE1-RUS
16.00-19.25 Konståkning paråkning, kortproGrp Am
18.30-19.35 Snowboard herrar, halfpipe final åk 2
18.30-20.05 Backhoppning damer, normalbacke kval

Onsdag 12 februari

- 06.00-09.00 Curling herrar, DEN-OQE2, NOR-OQE1, CHN-SUI
- 08.00-10.10 Alpint damer, störtlopp
- 09.00-11.30 Ishockey damer, grp A SUI-FIN
- 10.30-11.20 Nordisk komb. herrar, backhoppning
- 11.00-14.00 Curling damer, OQE2-RUS, USA-OQE1 KOR-SWE, CAN-GBR
- 11.00-14.05 Snowboard damer, halfpipe kval
- 13.30-14.15 Nordisk kombination herrar, 10 km
- 13.30-16.00 Ishockey damer, grp A CAN-USA
- 15.00-16.40 Skridsko herrar, 1 000 m
- 15.15-18.35 Rodel, tvåmans
- 16.00-17.00 Snowboard damer, halfpipe final åk 1
- 16.00-19.00 Curling herrar, OQE1-CHN, SUI-GBR, RUS-CAN, DEN-SWE
- 16.45-20.00 Konståkning par, fria programmet
- 18.30-19.35 Snowboard damer, halfpipe final åk 2
- 18.00-20.30 Ishockey herrar, grp C LAT- SUI CZE-SWE

Torsdag 13 februari

- 06.00-09.00 Curling damer, CAN-DEN, OQE1-GBR SUI-SWE
- 07.15-09.00 Freestyle herrar, slopestyle kval
- 08.30-10.20 Skeleton damer, åk 1
- 09.00-11.30 Ishockey herrar, grp B FIN-AUT
- 09.00-11.30 Ishockey damer, grp B JPN-GER
- 10.30-11.40 Freestyle herrar, slopestyle final
- 11.00-12.40 Längdskidor damer, 10 km klassiskt
- 11.00-13.30 Short track damer 500 m, herrar 1000 m 5000 m, stafett
- 11.00-14.00 Curling herrar, SUI-RUS, CAN-DEN NOR-SWE, GBR-OQE2
- 13.30-16.00 Ishockey herrar, grp A RUS-SLO
- 13.30-16.00 Ishockey herrar, grp A SVK-USA
- 15.00-16.40 Skridsko damer, 1 000 m
- 15.00-17.20 Skidskytte herrar, 20 km individuell
- 16.00-19.00 Curling damer, SWE-DEN, RUS-KOR SUI-CAN, OQE2-USA
- 16.00-20.30 Konståkning herrar, kortproGrp Am
- 17.15-18.30 Rodel, mixed stafett
- 18.00-20.30 Ishockey herrar, grp B CAN-NOR
- 18.00-20.30 Ishockey damer, grp B SWE-RUS

Fredag 14 februari

- 06.00-09.00 Curling herrar, SWE-CHN, OQE2-OQE1, CAN-NOR

- 08.00-09.30 Alpint herrar, superkombi störtlopp
- 09.00-11.30 Ishockey herrar, Grp C CZE-LAT
- 11.00-12.55 Längdskidor herrar, 15 km klassiskt
- 11.00-14.00 Curling damer, KOR-OQE1, GBR-OQE2 USA-DEN, RUS-SUI
- 12.30-13.40 Alpint herrar, superkombi åk 2
- 13.30-16.00 Ishockey herrar, SWE-SUI
- 13.30-18.40 Skeleton herrar åk 1, damer åk 2
- 14.45-16.00 damer, aeriels kval
- 15.00-17.20 Skidskytte damer, 15 km individuell
- 16.00-19.00 Curling herrar, GBR-DEN, RUS-OQE2 CHN-NOR, SUI-OQE1
- 16.00-20.25 Konståkning herrar, fria proGrp Am
- 18.00-20.30 Ishockey herrar, Grp B CAN-AUT
- 18.00-20.30 Ishockey damer, Grp B NOR-FIN
- 18.30-19.35 Backhoppning, herrar K-120 kval
- 18.30-19.35 Freestyle damer, aeriels final

Lördag 15 februari

- 06.00-09.00 Curling damer, CAN-OQE2, OQE1-SWE GBR-KOR
- 08.00-10.10 Alpint damer, super-G
- 09.00-11.30 Ishockey herrar, Grp A SVK-SLO
- 09.00-11.30 Ishockey damer, kvartsfinaler
- 11.00-12.30 Längdskidor damer, stafett 4x5 km
- 11.00-13.55 Short track damer 1 500, herrar 1 000 m
- 11.00-14.00 Curling herrar, SWE-OQE1, DEN-SUI CAN-GBR, RUS-CHN
- 13.30-16.00 Ishockey herrar, grp A USA-RUS
- 13.30-16.00 Ishockey damer, kvartsfinaler
- 14.30-16.25 Skridsko herrar, 1 500 m
- 15.45-18.05 Skeleton herrar, åk 3, 4
- 16.00-19.00 Curling damer, USA-SWE, CAN-RUS GBR-SUI, DEN-OQE1
- 18.00-20.30 Ishockey herrar, grp C SUI-CZE SWE-LAT
- 18.30-20.15 Backhoppning herrar, K-120 final

Söndag 16 februari

- 06.00-09.00 Curling herrar, OQE2-CAN, GBR-NOR SWE-RUS
- 08.00-09.10 Snowboard damer, snowboardcross kval
- 08.00-10.30 Alpint herrar, Super-G
- 09.00-11.30 Ishockey herrar, Grp B AUT-NOR
- 09.00-11.30 Ishockey damer, placeringsmatcher
- 10.15-11.05 Snowboard damer, snowb.cross final
- 11.00-13.30 Längdskidor herrar, stafett 4x10km

- 11.00-14.00 Curling damer, DEN-KOR, OQE2-SUI
SWE-RUS, USA-CAN
13.30-16.00 Ishockey herrar, RUS-SVK, SLO-USA
15.00-16.50 Skridsko damer, 1 500 m
16.00-17.20 Skidskytte herrar, masstart 15 km
16.00-19.00 Curling herrar, NOR-SUI, CHN-CAN
OQE1-DEN, OQE2-SWE
16.00-19.45 Konståkning isdans, kortproGrp Am
17.15-19.55 Bobsleigh, tvåmans åk 1, 2
18.00-20.30 Ishockey herrar, Grp B FIN-CAN
18.00-20.30 Ishockey damer, placeringsmatcher

Måndag 17 februari

- 06.00-09.00 Curling damer, RUS-GBR, KOR-USA
OQE2-OQE1
08.00-09.30 Snowboard herrar, snowboardcross kval
10.30-11.30 Snowboard herrar, snowb.cross final
11.00-14.00 Curling herrar, CHN-GBR, OQE1-RUS
SUI-OQE2, NOR-DEN
13.30-16.00 Ishockey damer, semifinal 1
14.45-16.00 Freestyle herrar, aeriels kval
15.30-19.00 Bobsleigh, tvåmans åk 3
16.00-17.20 Skidskytte damer, masstart 12,5 km
16.00-19.00 Curling damer, OQE1-SUI, DEN-GBR
CAN-KOR, SWE-OQE2
16.00-19.35 Konståkning, isdans, fria programmet
18.00-20.30 Ishockey damer, semifinal 2
18.15-20.10 Backhoppning herrar lag stora backen
18.30-19.35 Freestyle herrar, aeriels final

Tisdag 18 feburari

- 06.00-09.00 Curling dam/herr, skiljeomgång
08.00-10.00 Alpint damer, storslalom åk 1
09.00-11.30 Ishockey herrar, playoff
09.00-11.30 Ishockey damer, placeringsmatch 7-8
10.30-11.20 Nordisk komb. herrar, backhoppning
10.30-12.30 Short track, damer 1 000 kval, 3 000 m
stafett, herrar 500 m
11.00-14.00 Curling dam/herr, skiljeomgång
11.30-13.10 Alpint damer, storslalom åk 2
13.00-13.45 Nordisk komb. herrar, skidor 10 km
13.30-16.00 Ishockey herrar, playoff
13.30-16.00 Ishockey damer, placeringsmatch 5-6
14.00-17.00 Skridsko herrar, 10 000 m
14.45-16.25 Freestyle herrar, halfpipe kval
16.00-19.00 Curling dam/herr, skiljeomgång
16.15-18.10 Bobsleigh damer åk 1, 2
18.30-19.30 Freestyle herrar, halfpipe final
18.00-20.30 Ishockey herrar, playoff

Onsdag 19 februari

- 06.15-08.00 Snowboard dam/herr, paral st sl kval
08.00-10.00 Alpint herrar, storslalom åk 1
09.00-11.30 Ishockey herrar, kvartsfinal 1
10.00-12.05 Snowboard d/h, parallellstorslal.final
10.15-12.00 Längdskidor dam/herr, sprintstafett kval
11.00-14.00 Curling damer, semifinaler
11.30-13.10 Alpint herrar, storslalom åk 2
12.45-14.00 Längdskidor dam/herr, sprintstafett final
13.30-16.00 Ishockey herrar, kvartsfinal 2
14.30-16.20 Skridsko damer, 5 000 m
15.30-17.30 Skidskytte, mixed stafett
16.00-19.00 Curling herrar, semifinaler
16.00-20.30 Konståkning damer, kort program
17.15-19.20 Bobsleigh damer, åk 3, 4
18.00-20.30 Ishockey herrar, kvartsfinaler 3, 4

Torsdag 20 februari

- 08.45-09.25 Freestyle herrar, skicross kval
09.00-09.50 Nord. komb. herrar lag, backhoppning
09.30-12.30 Curling damer, bronsmatch
10.30-12.00 Freestyle herrar, skicross final
12.00-13.15 Nordisk komb herrar lag, 4x5 km
13.00-15.30 Ishockey damer, bronsmatch
14.30-17.55 Curling damer, final
15.30-16.45 Freestyle damer, halfpipe kval
16.00-20.10 Konståkning damer, fria programmet
18.00-21.00 Ishockey damer, final
18.30-19.25 Freestyle damer, halfpipe final

Fredag 21 februari

- 08.45-09.25 Freestyle damer, skicross kval
09.30-12.30 Curling herrar, bronsmatch
10.30-12.00 Freestyle damer, skicross final
13.45-15.00 Alpint damer, slalom åk 1
13.00-15.30 Ishockey herrar, semifinal 1
14.30-16.25 Skridsko dam/herr, lagstafetter kval
14.30-17.55 Curling herrar, final
15.30-17.30 Skidskytte damer, stafett 4x6km
17.15-18.25 Alpint damer, slalom åk 2
17.30-20.15 Short track fin. herrar 500 m och 5 000 m
stafett, damer 1 000 m
18.00-20.30 Ishockey herrar, semifinal 2

Lördag 22 februari

- 06.15-08.00 Snowboard d/h parallellslalom kval
10.15-12.20 Snowboard dam/herr, final
10.30-12.25 Längdskidor damer, 30 km fr masstart
13.45-15.15 Alpint herrar, slalom åk 1

- 14.30-17.05 Skridsko dam/herr, lagstafetter final
 15.30-17.40 Skidskytte herrar, stafett 4x7,5 km
 16.00-18.55 Ishockey herrar, bronsmatch
 17.15-18.50 Alpint herrar, slalom åk 2
 17.30-20.00 Konståkning, uppvisning
 17.00-20.05 Bobsleigh fyrmans, åk 1, 2t

Söndag 23 februari

- 08.00-10.55 Längdskidor herrar, 50 km fr masstart
 10.30-13.05 Bobsleigh, fyrmans åk 3, 4
 13.00-15.55 Ishockey herrar, final
 17.00-19.30 Avslutningsceremoni

Uppdaterat efter Sotjis tävlingschema version 13, augusti 2013

ARENORNA

OS i Sotji är uppdelat i två områden, kustområdet och bergsområdet. Inom kustområdet avgörs alla isgrenar, alla snögrenar i bergsområdet.

KUSTOMRÅDET

I området Adler, i utkanten av Sotji ligger Olympic Park där samtliga arenor ligger med gångavstånd till OS-byn och snabbtåget som går till flygplatsen, bergsområdet och Sotji centrum. Här avgörs ishockey, curling, konståkning, skridsko och short track.

Fisht Olympic Stadium

Ny permanent arena med en publikkapacitet på 40.000 åskådare. Här kommer invigning- och avslutningsceremonierna att hållas. Efter spelen kommer arenan användas som fotbollsstadion, andra idrottsevenemang samt för konserter. Publikkapacitet: 40 000

Bolshoy

Ny permanent arena som tillsammans med arenan Shayba drivs av Internationella Ishockeyförbundet. Arenorna, tillsammans med ytterligare en träningsarena ligger med gångavstånd från varandra. Här kommer alla ishockeymatcher att spelas under OS. Publikkapacitet: 12 000.

Arenan kommer efter OS att användas som en multi-arena för idrotts- och underhållningsevenemang.

Shayba

Ny flyttbar arena för ishockey. Kapacitet: 7 000.

Arenan kommer efter OS att plockas ner och användas som en isarena i en annan rysk stad.

Ice Cube Curling Center

Ny temporär arena. Publikkapacitet: 3 000.

Arenan kommer efter OS att förbli en curlingarena men är flyttbar och kan komma flyttas till en annan rysk stad.

Iceberg Skating Palace

Ny temporär arena för konståkning och short track
 Publikkapacitet: 12 000

Iceberg Skating Palace är en flyttbar arena som kan komma att plockas ner och flyttas till en annan rysk stad.

Adler Arena

Ny permanent arena för skridsko. P: 8 000

En ovalformad konstruktion med två tävlingsbanor och en träningsbana.

Efter spelen ska arenan användas som mässhall.

BERGSOMRÅDET

Laura Cross-Country and Biathlon Center

Permanent arena för längd- och skidskytte. P: 7 500

Området är uppbyggt längs bergskammen Psekhako Ridge, cirka 6,5-10 km nordost om Krasnaya Polyana. Centret inkluderar två separata arena med varsitt start- och målområde samt två isolerade bansystem för längdskidor och skidskytte. Namnet Laura kommer från en turbulent bergsflod med ett stort antal vattenfall. Flodens namn baseras på en legend om en ung flicka som valde döden istället för att leva med en gammal prins som hon inte älskade. Hon flydde och hoppade från en sten ner i floden.

Rosa Khutor Alpine Center

Permanent arena för Alpin skidåkning P:7 500

Området ligger på Aibga Ridge. Den totala längden på tävlingsbanorna är 20 km. Störtlopp, superkomb. super-G, storslalom och slalom kommer alla ner i samma målområde. Alla backar är utvecklade av Bernard Russi (FIS). Efter OS blir det en ski resort

Rosa Khutor Extreme Park

Permanent arena för Freestyle och snowboard

Publikkapacitet: 4 000 (freestyle) 6 250 (snowboard)

Arenan kommer användas för tävlingar inom freestyle, snowboard efter OS.

RusSki Gorki Jumping Center (P)

Permanet för backhoppning, nordisk kombination

Publikkapacitet: 7 500. Arenan kommer efter OS användas som nationellt träningscenter.

Sliding Center Sanki

Permanent arena för bob, rodel och skeleton

Publikkapacitet: 5 000. Arenan kommer efter OS användas som nationellt träningscenter.

(Uppgifter från www.sok.se)

SKIDSPECIAL

Svenskar i de olympiska längdskidspåren 1924-2010



Thord Eric Nilsson

Längdskidsporten är för oss svenskar lika viktig i det olympiska vinterprogrammet som friidrotten i sommarprogrammet. Det gäller i ännu högre grad när det gäller medaljer.

Längdåkarna har tagit nästan hälften av Sveriges OS-medaljer, nämligen 63 mot 66 för övriga sporter. Medaljerna fördelas på 27 guld, 17 silver och 19 brons.

Den olympiska historien är också våra skidkungars. Ja, en del har förstås inte lyckats i OS, men de flesta. Jag tror också att jag i min översikt fått med alla individuella medaljörer.

Vårt första guld kom i de andra olympiska spelen, som kanske vid laget redan före upphöjts till olympiska spel. Det gällde inte första spelen i Chamonix där vi i den norska dominansen blev helt utan medalj. Men i St Moritz 1928 slog Per-Erik "Särna" Hedlund till med guld på vår specialdistans, 50 km. Särna var förresten den som låg bakom att våra landslagsfärger blev helvitt. En färg som följt med även om den blandats med blått och gult, till och med som schackrutor.



Sven-Åke Lundbäck en uppstickare i "modern" tid Guld på 15 km i Sapporo 1972

1932 avgjordes spelen i Los Angeles dit truppen reste redan i trettondagshelgen. Båtresan tog tio dagar, sedan var man på plats före spelen flera veckor och även efter blev det rundresa. SM på hemmaplan – i Östersund – avgjordes utan olympierna. Sven Utterström tog hem 18 km och var favorit på femmilan. Snöbristen med jobb på banorna gjorde att starten uppsköts undan för undan. Det blev som det blev med mathållningen. "Uttern" blev bara sexa.



Våra första olympiska guldmedaljörer. Per-Erik Hedlund, Sven-Utterström., Erik Larsson, Martin Lundström samt Mora-Nisse Karlsson.

Sveriges storslam på femmilan i Berlin är välkänd och bild finns på annan plats. Elis Wiklund tog den guldmedalj som de senaste åren varit på drift. Vi tog alltså de fyra första platserna. Dessutom vann Erik Larsson 18 km. Det blev kort karriär, Kiruna-Lasse satte tron före skidorna.

Till OS 1948 kom våra skidgrannar klart handikappade av kriget. Det förklarar överlägsenheten med trippel på 18 km med Martin Lundström främst, dubbel på 50 km och utklassning (åtta minuter) i stafetten.

De framgångarna fick vi betala för i Oslo 1952, då Mora Nisses 5:e och 6:e platser var de bästa individuellt och där vi fick nöja oss med den på den tiden nästa obligatoriska bronsmedalj i stafett.

Sedan är vi framme i olika segerrika epoker, Sixten Jernberg, Gundes Svan/Thomas Wassberg. Mellan låg svackor med undantag för Sven-Åke Lundbäck 15 km-guld 1972.

Efter Thomas/Gunde kom den norska epoken, som vi dock lyckades bryta eller åtminstone slå in en kil i både 2006 och 2010.

Molle och Otto mesta olympier

Torgny Mogren har flest OS av alla längdlopare. "Molle" kom med som förstaårssenior och knegade på länge samt fick dessutom tre OS inom loppet av sex år då den vinterolympiska cykeln ändrades 1994.

Klubbkompisen i Åsarna, Janne Ottosson, kunde också haft fem OS om han fått starta då han som bara junior ingick i truppen 1980.

I antalet lopp ligger de två lika eftersom Molle inte kunde starta i alla 1998.

Listan är sorterad efter antal lopp. Flitigaste damer i OS-spåren har varit Elin Ek samt Anna Dahlberg och Marie Helene Westin. Anna och Helena har förresten bytt namn sedan de gift sig med varsin olympier, Johan Olsson respektive Erik Östlund.



Klubbkamraterna Torgny Mogren och Jan Ottosson har flest OS-lopp. Molle har dessutom startat i fem OS. Janne har varit på lika många, men fick inte starta på sitt första OS. "

Lopp	Antal OS		
13	Torgny Mogren	5	
	Jan Ottosson	4	
12	Sixten Jernberg	3	8 Gunnar Larsson
	Niklas Jonsson	4	Johan Olsson
	Anna Dahlberg-Olsson	3	Assar Rönnlund
	Elin Ek	3	Gunde Svan
	Marie-Helene Westin-Östlund	3	Anders Södergren
11	Henrik Forsberg	3	Lina Andersson
	Thomas Wassberg	4	Anna-Lena Fritzon
10	Mathias Fredriksson	4	Karin Lamberg-Skog
	Sven-Åke Lundbäck	3	Barbro Martinsson
	Christer Majbäck	3	Britt Strandberg
	Antonina Ordina	2	Karin Säterkvist
9	Marie Johansson- Risby	3	
	Eva Olsson	3	



*Anna Dahlberg-Olsson
3 OS och 12 lopp*



*Marie Helené Westlin-
Östlund 3 OS - 12 lopp*



*Elin Ek 3 OS och
12 lopp*



*Antonina OS 2 OS-
och alla tio lopp.*

Maria Rautio, bara 18, vår yngsta skidolympier

Maria Rautio, Kiruna, är vår yngsta längdskidolympier. Maria var bara 18 då hon kom in som sjätte tjej i skidtruppen. Maria fick åka 5 km där hon blev.

Sedan blev det varken VM eller OS för Maria.

Så här skriver Mari - numera bosatt i Lapinlahti, Finland. - när jag får kontakt med henne via facebook.

- Det gick alldeles för fort med tanke på min träningsbakgrund. Plötsligt var jag med i seniorlandslaget, fick ny tränare och ökade träningsdosen alldeles för fort. Jag fick ryggproblem och var varken mentalt eller fysiskt mogen för en heltidsatsning så jag valde att satsa på familj och utbildning istället.

- Jag fortsatte två säsonger till men i början av 1978 började det kännas riktigt ”trött”. I nget stämde

- Idag kan jag tycka att det är synd att jag inte fortsatte men, men såhär är livet och hade jag varit ung idag hade jag ”gillat” dagens korta intensiva lopp men har också upptäckt med åren att jag är väldigt seg, skriver Maria.



ÄLDSTA SVENSKA SKIDOLYMPIER

Melcher Risberg	37	5 50 km	1968
Antonina Ordina	36	11 30 km	1998
Enar Josefsson	35	13 18 km	1952
Nils Karlsson	34	5 18 km	1952
Nils Täpp	34	7 18 km	1952
Torgny Mogren	34	34 50 km	1998
Matti Kuosku	34	19 50 km	1976
Sixten Jernberg	34	1 50 km	1964
Margit Albrechtsson	34	8 10 km	1952
Jan Ottosson	33	14 10 km	1994
Mathias Fredriksson	33	10 50 km	2006
Inge Limberg	33	12 50 km	1956
Arthur Herrdin	33	13 50 km	1952
Anna Dahlberg-Olsson	33	4 sprint	2010
Britt Strandberg	33	15 5 km	1968

Melcher OS-debutant vid 33 var bäst som 37-åring

Melcher Risberg är vår äldste skidolympier. Melcher - som föddes i Offerdal, Jämtland - tävlade under sina elitår för Föllinge och Hammerdal.

Han OS-debuterade som 33-åring efter seger vid OS-uttagningen i Föllinge.

Seefeld-facit blev 10:e plats på 50 km. Fyra år senare blev han femma och bäste svensk, 27 sekunder från pallen, 52 från guld.

Melcher är historisk i SM-sammanhang med SM-guld i stafett 1951 och 1969. Melcher blev 71 år, han avled i cancer 2001.

Antonina Ordina damernas veteran

På damsidan är Antonina Ordina äldst med sina 36 år 1998. Många tyckte hon skulle ha varit med som 40-åring 2002. Sedan hon kom till Sverige representerade hon Sollefteå SK, sedan (OS-åren) SK Tegnäsbojarna i Västerbotten samt slutligen Brunflo IF i Jämtland. Ordina är numera polis i Värmland.



YNGSTA SVENSKA SKIDOLYMPIER

Maria Rautio	18	32 5 km	1976
Karin Lamberg-Skog	19	17 5 km	1980
Karin Säterkvist	19	30 skiath	1992
Thomas Wassberg	19	15 15 km	1976
Sven-Erik Danielsson	20	18 15 km	1980
Thomas Eriksson	20	11 15 km	1980
Eva Olsson	20	15 5 km	1972
Barbro Martinsson	20	14 10 km	1956
Torgny Mogren	20	22 15 km	1984
Hanna Falk	20	29 sprint	2010
Marie Johansson-Risby	20	21 10 km	1976
Per Elofsson	20	10 30 km	1998
Lina Andersson	20	16 10 km	2002
Kristina Hugosson	20	31 20 km	1984

Två stafettguld på en halvtimme

Ett av svensk skisports största ögonblick inträffade en februaridag 2006 i Pragelato. På bara en halv timme tog Sverige två stafettguld.

Först tog Anna Dahlberg och Lina Andersson hem damernas sprintstafett. Direkt efter upprepade Thobias Fredriksson och Björn Lind bravaden.

Både Lina och Björn var björnstarka i stakningen på upploppet.

Kanada och Finland kom närmast i damstafetten. Marit Björgen var inte i slag. Herrmedaljerna bakom Sverige gick till Ryssland och Norge.

Jag såg fem dagar av spelen som turist och hade turen att pricka in just sprintstafetten och



som alltid var kameran med. Till spåret var det 40 meter, till prispallen minst 75 meter. Men bilder blev det. På samma läktare satt stafettlaget som sedan skulle ta brons i herrstafetten. Björn Lind vann förresten också individuellt guld.



Marit Björgen och Lina Andersson i tuff kamp. Den här gången fick Marit dra det kortaste strået och på bilden ovan jublar Lina Andersson och Anna Dahlberg på pallen. Övre bilden: Björn Lind och Thobias Fredriksson på pallen. Ryssland var tvåa före Norge. Foto: Thord Eric Nilsson



I Calgary 1988 tog det svenska herrlaget andra raka stafettsegern med tre fjärdelar av guldlaget från Sarajevo 1984. Fr v Torgny Mogren, Thomas Wassberg, Jan Ottosson och Gunde Svan. 1984 var Mogren inte med i stafetten, som Benny Kohlberg åkte.

Foto: Thord Eric Nilsson

VÅRA PLACERINGAR HERRSTAFETT

1936	3	Brons	1.30 e segr Finland
1948	1	Guld	8.58 före tvåan Finland, 12.25 f Norge
1952	3	Brons	3.57 e segr Finland
1956	3	Brons	2.23 e segr Sovjet
1960	4		2.46 e segr Finland, 10 sek fr brons (Sovjet)
1964	1	Guld	8 sek f Finland 12 f Sovjet
1968	2	Silver	1.40 e segr Norge
1972	4		2.26 ef segr Sovjet, 3 sek fr brons (Schweiz)
1976	4		3.17 e segr Finland, 25 sek fr brons (Sovjet)
1980	5		3.39 e segr Sovjet, 42 sek fr brons (Finland)
1984	1	Guld	10 sek f Sovjet, 25 f Finland
1988	1	Guld	13 sek f segr Sovjet, 1.24 före Tjeckoslov.
1992	4		1.57 e segr Norge, 0,2 sek e Finland
1994	6		3.07 e segr Italien och tvåan Norge
1998	4		1.30 e segr Norge, 10 sek fr brons (Finland)
2002	13		5.14 e segr Norge, 4.25 fr brons (Tyskland)
2006	3	Brons	16 sek e segr Italien, 0,3 efter tvåan Tyskland
2010	1	Guld	16 sek f Norge och trean Tjeckien

SPRINTSTAFETT HERRAR

2010	15		Sverige 12 sek från finalen (Norge tog guld)
2006	1	Guld	Sverige 0,6 sek före Norge

VÅRA PLACERINGAR DAMSTAFETT

1956	3	Brons	47 sek e segr Finland
1960	1	Guld	41 sek f Sovjet, 2.06 f Finland
1964	2	Silver	2.07 e segr Sovjet
1968	2	Silver	21 sek e segr Norge
1972	8		3.05 e segr Sovjet, 2.00 f Finland
1976	4		2.25 e segr Sovjet, 17 sek f Norge
1980	6		3.05 e segr DDR, 1.03 fr Norge
1984	5		2.41 e segr Norge, 1.54 fr Sovjet
1988	6		2.33 e segr Sovjet, 31 sek f Norge
1992	7		2.20 e segr Sovjet, 1.02 fr Norge
1994	6		2.53 e segr Sovjet, 1.23 fr Norge
1998	8		2.40 e segr Sovjet, 1.00 fr Norge
2002	12		3.10 e segr Tyskland, 1.37 fr Norge
2006	4		13 sek e segr Ryssland, 1, 12 sek f Norge
2010	5		59 sek e segr Norge, 29 fr Norge

Fram till 1972 3x5 km, sedan 4x5 km

SPRINTSTAFETT DAMER

2010	2	Silver	Sverige 0,6 e segr Tyskland
2006	1	Guld	Sverige 0,6 sek före Kanada

37 OS-stafetter i dur eller

Stafetterna, som ju egentligen Sverige var emot när herrstafetten infördes 1936, har varit något av huvudnummer vid OS och kanske efter 50 km Sveriges bästa OS-gren. Den nya varianten sprint har dessutom passerat oss ypperligt med tre medaljer – två guld – av fyra möjliga.

Sammanlagt har Sverige i alla stafetter tagit åtta guld, fyra silver och fem brons.

Det finns gott om minnen från de olympiska stafetterna. Både positiva och negativa. Det färskaste minnet är herrtriumfen i Vancouver där Petter Northug aldrig kom ifatt Marcus Hellner.

Oförglömligt i TV-ålderns barndom är också 1964 då Assar Rönnlund dök upp invid en lada. Han hade lämnat Eero Mäntyranta bakom sig.

TV-sändningar fanns det inte på den tiden Sveriges tog sin mest förkrossande seger, nämligen i St Moritz 1948. Finland distanserades med drygt åtta, Norge med tolv- MINUTER. Men att vi sluppit undan kriget förklarar naturligtvis

vår överlägsenhet. I krigets skugga hade svensk idrott utvecklats starkt.

Damernas guld 1960 skall inte förglömmas. Irma Johansson kom loss sedan Finlands och Sovjets starttjejer trasslat in sig. Finland hade ändå inte haft en chans. Det guldets följdes av två silver, sen ingenting. Nu är vi kanske på medaljnivå igen.

Vi minns också några klassiska missar:

1960: När Janne Stefansson tog slut på den höga höjden. På den tiden kunde man missa och ändå bli fyra. Innan Sovjet kom med 1956 var brons nästan obligatoriskt.

1992: När Christer Majbäck tog slut på andra sträckan, men Torgny Mogren tog in massor på Jari Isometsä, som dock vann bronsspurten. Dopad redan då?

2002: Bottennapp över hela linjen med sjukdom och andra missar. Herrarna kom på 13:e, damerna på 12:e plats.

FETT

land

fr brons (Norge)

e trean DDR

brons (Norge)

brons (Finland)

fr brons (Finland)

brons (Finland)

brons (Italien)

brons (Italien)

7 fr brons (Schweiz)

6 fr brons (Italien)

frons (Finland)

land

nada



Anders Södergren, Marcus Hellner, Johan Olsson och Daniel Richardsson tar glädjeskutt efter stafettguldets 2010.

Bild: VANOC/COVAN (2010)

Tre masar med nio OS-guld

Vännen Leif Forslund, som jag träffat under snart ett halvseklens besök i Falun, tog den här bilden och omslagsbilden på Dalarnas historiska trio av skidkungar, alla världsbäst på sin tid.

Det var inte så lätt att samla trions så kanske borde Leif få en fotografisk bragdmedalj.

Till slut – i kvälls-

skymningen – blev det ändå möjligt.

Bilden har extra värde eftersom de två äldsta skidkungarna, Sixten Jernberg och MoraNisse Karlsson gick bort med bara en månads mellanrum, under sommaren 2012. Gunde är still goding strong. Vi ser honom i TV och hans och Marias dotter Julia stöter jag ofta på i skidspå-



ren. Så småningom med far, mor och dotter blir trion kanske unik som olympier. i skidsammanhang

Olympiska guldpar

Äkta par i olympiska sammanhang finns det flera exempel på. Men när det gäller olympiska prestationer är två par outstanding, Assar och Toini Rännlund ar tillsammans tre guld och flera andra medaljer. Toini tog ju dubbla individuella guld 1964 och Assar ingick i stafettens guldlag fyra år tidigare.

Närmast kommer Johan och Anna Olsson. Anna var först med sitt sprintstafettguld 2006 och Johan följde upp med guld i den traditionella

stafetten fyra år senare. Redan 2006 ingick Johan i Sveriges bronslag.

Det finns fler exempel. Sven-Åke Lundback tog guld 1972 medan hustrun Lena aldrig kom upp på pallen.

Barbro Martinsson har två stafettsilver och var sammanlagt 10 sekunder från två individuella brons. Maken Sture gjorde en olympisk start (10:a på 5-milen 2006). Gunde Svan har fyra OS-guld, hustrun Marie gjorde



Johan Olsson och Anna Dahlberg-Olsson

en olympisk start. Sven-Erik Danielsson och Lis Frost blev också ett par, liksom Magdalena Wallin och Henrik Forsberg. Forsberg.

Någon kanske saknar Billan Westin och Erik Östlund, men Erik fick aldrig åka OS, men blev däremot världsmästare i stafett 1987, samma år som Billan vann tvåmilan.

Far och son med brons har

vi i Gunnar "Huslån" Larsson (1968) och Mats Larsson (2006)

Åsarna IK mesta medaljklubb

Tittar vi på vilka klubbar som medaljörerna tävlat för blir ordningen: Åsarna IK 13, Lima IF 10, IFK Umeå 9, IFK Mora 8 samt Dala-Järna IK 6.



Toini Gustafsson och Assar Rännlund

SVENSKA MEDALJÖRER I OS

NAMN	FÖDD	ANTAL OS	G	S	B	g	s	b	S:A
<i>Sixten Jernberg, Lima IF</i>	<i>06 feb-29 -2013</i>	3 1956-64	3	3	1	1		1	9
Gunde Svan, Dala -Järna IK	12 jan-62	2 1984-88	2	1	1	2			6
Thomas Wassberg, Åsarne IK	27 mar-56	4 1976-88	2			2			4
Toini Gustafsson, IFK Likenäs + 1*	17 jan-38	2 1964-68	2				2		4
Axel Wikström, Skellefteå AIK	29 sep-07	2 1932-36		2					2
Martin Lundström, IFK Umeå	30 maj-18	2 1948-52	1			1		1	3
Björn Lind, Bergforsens SK	22 mar-78	3 2002-10	1			1			2
Marcus Hellner, Gellivare SA	25 nov-85	1 2010	1			1			2
Charlotte Kalla, IFK Tärendö	22 jul-87	1 2010	1				1		2
<i>Erik Larsson, IFK Kiruna</i>	<i>20 apr-12 -1982</i>	1 1936	1					1	2
<i>Elis Wiklund, Kramfors IF</i>	<i>12 dec-09 -1982</i>	1 1936	1						1
<i>Nils Karlsson, IFK Mora</i>	<i>25 jun-17 -2012</i>	2 1948-52	1						1
<i>Per Erik Hedlund, Särna SK</i>	<i>18 apr-97 -1975</i>	2 1924-28	1						1
Rolf Rämgård, Älvdalens IF	30 mar-34	1 1960		1	1				2
<i>Sven Utterström, Bodens BK</i>	<i>16 maj-01 -1979</i>	2 1928-32	1						1
Sven-Åke Lundbäck, Bergnäsets AIK	26 jan-48	3 1972-88	1						1
<i>Assar Rönnlund, IFK Umeå</i>	<i>03 sep-35 -2011</i>	3 1960-68		1		1	1		3
Johan Olsson, Åsarne IK	19 mar-80	2 2006-10			2	1		1	4
Nils Östensson, Sälerns SK	29 apr-18 -1949	1 1948			1			1	2
Anna Haag, IFK Mora	1 jun-86	1 2010		1				1	2
<i>Gustaf Jonsson, Husums IF</i>	<i>07 jul-03 -1990</i>	2 1928-32	1						1
Harald Eriksson, IFK Umeå	22 sep-21	1 1948	1						1
Niklas Jonsson, Piteå Elit	31 maj-69	4 1992-02	1						1
Sonja Edström-Ruth, Luleå SK	18 nov-30	3 1952-60		1	1	1			3
<i>Gunnar Eriksson, IFK Mora</i>	<i>03 jan-21 -1982</i>	2 1948-52			1	1			2
Thobias Fredriksson, Östersunds SK	4 apr75 2	2 2002-2006			1	1			2
Gunnar Larsson, Hulåns IF	01 jul-44	2 1968-72			1		1		2
Benny Södergren, Edsbyns SK	23 jun-48	1 1976			1				1
Christer Majbäck, Jukkasjärvi IF	30 jan-64	2 1992-94			1				1
<i>Nils Englund, Bodens BK</i>	<i>07 apr-07 -1995</i>	1 1936			1				1
Per Elofsson, IFK Umeå	2 apr-77	2 1998-02			1				1
<i>Volger Andersson, Njurunda IK</i>	<i>19 jan-96 -1969</i>	1 1928			1				1
Jan Ottosson, Åsarne IK	10 maj-60	4 1984**-94				2			2
Benny Kohlberg, Arvika IS	17 apr-54	2 1980-84				1			1
Britt Strandberg, Edsbyns SK	31 mar-34	3 1960-68				1		2	3
Anders Södergren, Östersunds SK	17 maj-77	2 2006-10				1		1	2
Irma Johansson, IFK Kalix	03 apr-32	2 1956-60				1		1	2
<i>Nils Täpp, Östersunds SK</i>	<i>27 okt-17 -2000</i>	2 1948-52				1		1	2
Anna Dahlberg, Åsarne IK	1 maj-76	3 2002-10				1			1
Daniel Richardsson, Hudiksvalls IF	15 maj-82	1 2010				1			1
Janne Stefansson, Sälens IF	19 mar-35	2 1960-64				1			1
<i>Artur Häggblad, IFK Umeå</i>	<i>14 jul-08 -1989</i>	1 1936				1			1
<i>John Berger, Jokkmokks SK</i>	<i>31 jul-11 -2002</i>	1 1936				1			1



Den historiska kvartetten som tog rubbet, 1-4, på 5.milen vid OS 1936, frv Elis Wiklund, 26, Axel Wikström, 24, Nisse Englund, 28, och Hjalmar Bergström, 29. Ingen i kvartetten ingick i stafettens bronslag och Hjalmar Bergström lämnade den olympiska scenen utan medalj.

NAMN	FÖDD	ANTAL OS	G	S	B	g	s	b	S:A
Karl-Åke Asph, IFK Mora	2 feb 39	1 1964				1		1	
Lina Andersson, Malmbergerst AIF	18 mar-81	2 2002-06				1			1
Torgny Mogren, Åsarna IK	26 juli-63	5 1984-98				1			1
Martin Matsbo, IFK Hedemora	04 okt-11 -2002	1 1936				1	1		
Barbro Martinsson, Valbo AIF +1*	16 aug-35	4 1956-68					2		2
Jan Halvarsson, Föllinge IK	26 dec-42	1 1968					1		1
Bjarne Andersson, IFK Mora	22 apr-40 -2004	1 1968					1		1
Anna-Lisa Eriksson, Selångers SK	21 jun-28 -2012	1 1956					1	1	
Sigurd Andersson, IFK Kalix	18 jul-26 -2009	1 1952						1	1
Enar Josefsson, Skellefteå SK	06 sep-16 -1989	1 1952						1	1
Per Erik Larsson, IFK Mora	03 maj-29-2008	2 1956-60						1	1
Gunnar Samuelsson, Lima IF	02 maj-27-51	1 1956						1	1
Lennart Larsson, SK Järven	07 feb-30	2 1956-60						1	1
Mathias Fredriksson, Östersunds SK	11 feb 73	4 1994-06						1	1
Mats Larsson, Åsarna IK	20 maj-80	1 2006						1	1

Siffrorna för antal OS avser alltså antal samt tidsperioden. För att noteras krävs start, Jan Ottosson (**)
var t ex reserv redan 1980, likaså Sven-Erik Danielsson. Skidtruppen var tidigare väl tilltagen med flera re-
server. I medaljstatistiken står individuella medaljer under kolumnerna med STORA BOKSTÄVER (G-S-B)
Listan är i de flesta fall sorterad efter individuella medaljer. Antalet medaljörer är 58.

*Toini Gustafsson och Barbro Martinsson representerade guldåret 1968 Skellefteå SK.

HERRAR

Ernst Alm, 23	6	50 km	1924	<i>Henrik Forsberg, 30</i>	25	30 km	1998	
Allan Andersson, 28	13	30 km	1960		31	J 10+15	1998	
Bjarne Andersson, 27	6	15 km	1968		56	10 km	1998	
	(2:a-2)	2	4x10	1968	b	50 km	1998	
Sigurd Andersson, 25,	(3:a-2)	3	4x10	1952	(1:a-4)	4	4x10	1998
Volger Andersson, 32	3	50 km	1928	Mathias Fredriksson, 21	23	30 km	1994	
	b	18 km	1928		(13:e-1)	4	4x10	1998
Karl-Åke Asph, 25	(4:a-1)	1	4x10	1964	<i>Mathias Fredriksson, 24</i>	20	50 km	1998
Tord Backman, 29	13	50 km	1972	<i>Mathias Fredriksson, 28</i>	27	J 10+10	2002	
	20	15 km	1972		29	50 km	2002	
John Berger, 26	(3:a-1)	3	4x10	1936	(12-2)	13	4x10	2002
Anders Bergström, 25	22	30 km	1994	<i>Mathias Fredriksson, 33</i>	10	50 km	2006	
	(4:a-3)	6	4x10	1994		13	15 km	2006
Anders Bergström, 29	23	30 km	1998		15	Ski 30	2006	
Hjalmar Bergström, 29	4	50 km	1936		(4:a-4)	3	4x10	2006
Jörgen Brink, 27	24	Sprint	2002	Thobias Fredriksson, 26	17	Sprint	2002	
<i>Jörgen Brink, 31</i>	30	Ski 30	2006	<i>Thobias Fredriksson, 30</i>	3	Sprint	2006	
	51	50 km	2006		(1-3-5)	1	Spr st	2006
Lars-Arne Bölling, 27	7	50 km	1972	Sture Grahn, 23	10	50 km	1956	
Sven-Erik Danielsson, 20	18	15 km	1980	Erik Gustavsson, 23	34	50 km	1980	
<i>Sven-Erik Danielsson, 24</i>	15	15 km	1984	Morgan Göransson, 29	27	15 km	2002	
Lars-Erik Efverström, 26	58	18 km	1952		b	30 km	2002	
Erik Elmsäter, 28 &	19	18 km	1948		(13-4)	13	4x10	2002
<i>Erik Elmsäter, 32 &</i>	56	18 km	1952	Jan Halvarsson, 25	5	15 km	1968	
Per Elofsson, 20	10	30 km	1998		7	50 km	1968	
	(4:a-3)	4	4x10	1998	12	30 km	1968	
<i>Per Elofsson, 24</i>	3	J 10+10	2002		(2:a-1)	2	4x10	1968
	5	15 km	2002	Clas Haraldsson, 25	33	18 km	1948	
	17	50 km	2002	Per Erik Hedlund, 26	6	18 km	1924	
	b	30 km	2002		b	50 km	1924	
Nils Englund, 28	3	50 km	1936	<i>Per Erik Hedlund, 30</i>	1	50 km	1928	
Harald Eriksson, 26	2	50 km	1948		6	18 km	1928	
Gunnar Eriksson, 27	3	18 km	1948	Marcus Hellner, 24	1	Ski 30	2010	
	(1:a 3)	1	4x10		4	15 km	2010	
<i>Gunnar Eriksson, 31</i>	12	50 km	1952		22	50 km	2010	
Thomas Eriksson, 20	11	15 km	1980		(3:a-2)	1	4x10	2010
	16	50 km	1980		(2-4-6)	15	Spr st	2010
	(2:a-2)	5	4x10	1980	Arthur Herrdin, 29	b	50 km	1948
Henrik Forsberg, 24	9	J 10+15	1992	<i>Arthur Herrdin, 33</i>	13	50 km	1952	
	12	10 km	1992	Artur Häggblad, 27	(3:a-3)	8	18 km	1936
	37	50 km	1992		1	4x10	1936	
	(9:a-4)	4	4x10	1992	Magnus Ingesson, 30	8	15 km	2002
<i>Henrik Forsberg, 26</i>	12	30 km	1994		16	50 km	2002	
	(4:a-3)	6	4x10	1994	Sven Israelsson, 28	16	18 km	1948
					Sixten Jernberg, 26	1	50 km	1956

	2	15 km	1956		6	50 km	1968	
	2	30 km	1956		8	30 km	1968	
	(2:a-4)	3	4x10	1956	(3:a-3)	2	4x10	1968
<i>Sixten Jernberg, 31</i>	1	30 km	1960	<i>Gunnar Larsson, 27</i>	4	30 km	1972	
	2	15 km	1960		8	15 km	1972	
	5	50 km	1960		20	50 km	1972	
	(2:a 4)	4	4x10	1960	(3:a-3)	4	4x10	1972
<i>Sixten Jernberg, 34</i>	1	50 km	1964	Hans-Erik Larsson, 24	11	50 km	1972	
	3	15 km	1964	Lennart Larsson, 25	8	15 km	1956	
	5	30 km	1964		8	30 km	1956	
	(4:a-2)	1	4x10	1964	(6:a-1)	3	4x10	1956
Christer Johansson, 25	21	30 km	1976	<i>Lennart Larsson, 30</i>	4	50 km	1960	
	(11:a 2)	4	4x10	1976		5	30 km	1960
Gustaf Jonsson, 24	2	50 km	1928	(2:a-3)	4	4x10	1960	
<i>Gustaf Jonsson, 28</i>	9	50 km	1932	Mats Larsson, 25	19	15 km	2006	
Lars-Theodor Jonsson, 24	7	18 km	1928		(3:a-1)	3	4x10	2006
Niklas Jonsson, 22	5	10 km	1992	Per-Erik Larsson, 26	7	30 km	1956	
	7	30 km	1992		12	15 km	1956	
	13	J 10+15	1992	(2:a-3)	3	4x10	1956	
<i>Niklas Jonsson, 24</i>	27	50 km	1994	<i>Per-Erik Larsson, 30</i>	17	15 km	1960	
	30	10 km	1994	Peter Larsson, 23	di	Sprint	2002	
<i>Niklas Jonsson, 28</i>	2	50 km	1998	<i>Peter Larsson, 27</i>	13	Sprint	2006	
	10	J 10+15	1998	Inge Limberg, 33	12	50 km	1956	
	25	10 km	1998	Tommy Limby, 28	8	50 km	1976	
	(5:a-2)	4	4x10	1998		15	30 km	1976
<i>Niklas Jonsson, 32</i>	28	J 10+10	2002		23	15 km	1976	
	36	30 km	2002	Björn Lind, 23	4	Sprint	2002	
	(9-3)	13	4x10	2002	<i>Björn Lind, 27</i>	1	Sprint	2006
Enar Josefsson, 35	13	18 km	1952		(2-4-6)	1	Spr st	2006
	(2:a-3)	3	4x10	1952	<i>Björn Lind, 31</i>	19	Sprint	2010
Stig Jäder, 25	25	30 km	1980	Oskar Lindberg, 29	8	50 km	1924	
	AC	50 km	1980	Ivan Lindgren, 29	17	18 km	1936	
Emil Jönsson, 24	7	Sprint	2010	John Lindgren, 32	8	50 km	1932	
Nils Karlsson, 30	1	50 km	1948	Urban Lindgren, 28	17	15 km	2002	
	5	18 km	1948		(13-1)	13	4x10	2002
<i>Nils Karlsson, 34</i>	5	18 km	1952	Sven-Åke Lundbäck, 24	1	15 km	1972	
	6	50 km	1952		13	30 km	1972	
Benny Kohlberg, 25	13	30 km	1980		(6:a-4)	4	4x10	1972
	17	15 km	1980	<i>Sven-Åke Lundbäck, 28</i>	16	50 km	1976	
	(6:a-3)	5	4x10	1980		30	15 km	1976
<i>Benny Kohlberg, 29</i>	19	15 km	1984		35	30 km	1976	
	(4-2)	1	4x10	1984	(8:a-4)	4	4x10	1976
Matti Kuosku, 34	19	50 km	1976	<i>Sven-Åke Lundbäck, 32</i>	8	50 km	1980	
Anders Larsson, 22	39	50 km	1984		17	30 km	1980	
Erik Larsson, 23	1	18 km	1936		(9:a-1)	5	4x10	1980
	(2-2)	1	4x10	1936	Martin Lundström, 29	1	18 km	1948
Gunnar Larsson, 23	3	15 km	1968		(1:a-4)	1	4x10	1948

	(3:a-4) 3	4x10	1952		(2:a-1) 1	4x10	1988
Thomas Magnuson, 21	28	30 km	1972	<i>Jan Ottosson, 31</i>	11	30 km	1992
	(1:a-4) 4	4x10	1972		44	50 km	1992
Christer Majbäck, 24	11	15 km	1988		(1:a-1) 4	4x10	1992
<i>Christer Majbäck, 28</i>	3	10 km	1992		15 J	10+15	1994
	6	30 km	1992		18	50 km	1994
	6 J	10+15	1992		(4:a-1) 6	4x10	1994
	16	50 km	1992	Torkel Persson, 29	5	50 km	1924
	(8:a-2) 4	4x10	1992		9	18 km	1924
<i>Christer Majbäck, 30</i>	6	50 km	1994	Teodor Peterson, 21	11	Sprint	2010
	19	10 km	1994		(1-3-5) 15	Spr st	2010
	23 J	10+15	1994	Jyrki Ponsiluoma, 25	8	30 km	1992
	(6:a-2) 6	4x10	1994	Daniel Richardsson, 27	7	50 km	2010
Martin Matsbo, 24	4	18 km	1936		22	15 km	2010
	(2:a-4) 3	4x10	1936		23	Ski 30	2010
Sivert Mattsson, 24	11	18 km	1932		(3:a-1) 1	4x10	1010
	AC	50 km	1932	Melcher Risberg, 33	10	50 km	1964
Jesper Modin, 21	18	Sprint	2010	<i>Melcher Risberg, 37</i>	5	50 km	1968
Torgny Mogren, 20	22	15 km	1984	<i>Rolf Rämgård, 25</i>	2	30 km	1960
	23	30 km	1984		3	50 km	1960
<i>Torgny Mogren, 24</i>	11	30 km	1988		8	15 km	1960
	24	15 km	1988	Assar Rönnlund, 24	12	50 km	1960
	28	50 km	1988	<i>Assar Rönnlund, 28</i>	2	50 km	1964
	(3:a-4) 1	4x10	1988		7	30 km	1964
<i>Torgny Mogren, 28</i>	5 J	10+15	1992		(1:a-4) 1	4x10	1964
	9	10 km	1992	<i>Assar Rönnlund, 28</i>	13	15 km	1964
	12	50 km	1992	<i>Assar Rönnlund, 32</i>	10	50 km	1968
	(2:a-4) 4	4x10	1992		11	15 km	1968
<i>Torgny Mogren, 30</i>	24	30 km	1994		(3:a-4) 2	4x10	1968
	27	10 km	1994	Gunnar Samuelsson, 28	11	30 km	1956
<i>Torgny Mogren, 34</i>	34	50 km	1998		15	15 km	1956
Arthur Olsson, 29	11	50 km	1956		(3:a-2) 3	4x10	1956
Johan Olsson, 25	6	15 km	2006	Torsten Samuelsson, 25	9	30 km	1964
	23	Ski 30	2006	Elis Sandin, 22	8	18 km	1924
	25	50 km	2006	Ingvar Sandström, 25	21	30 km	1968
	(9:a-2) 3	4x10	2006	Janne Stefansson, 24	7	15 km	1960
Johan Olsson, 29	3	50 km	2010		(8:a-2) 4	4x10	1960
	3	Ski 30	2010	<i>Janne Stefansson, 28</i>	4	30 km	1964
	11	15 km	2010		4	50 km	1964
	(9:a-2) 1	4x10	2010		5	15 km	1964
Lars Olsson, 27	(1:a-1) 4	4x10	1960		(2:a-3) 1	4x10	1964
<i>Lars Olsson, 31</i>	16	15 km	1964	Anders Ström, 26	7	50 km	1928
Jan Ottosson, 23	(3:a-3) 14	50 km	1984	Gunde Svan, 22	1	15 km	1984
	16	30 km	1984		2	50 km	1984
	1	4x10	1984		3	30 km	1984
<i>Jan Ottosson, 27</i>	6	50 km	1988		(1:a-1) 1	4x10	1984
	16	15 km	1988	<i>Gunde Svan, 26</i>	1	50 km	1988
	16	30 km	1988		10	30 km	1988

	13	15 km	1988
	(1:a-3)	1	4x10 1988
Nils Svärd, 23	10	18 km	1932
Anders Södergren, 28	5	Ski 30	2006
	6	50 km	2006
	10	15 km	2006
	(2:a-3)	3	4x10 2006
<i>Anders Södergren, 32</i>	9	50 km	2010
	10	Ski 30	2010
	25	15 km	2010
	(3:a-4)	1	4x10 2010
Benny Södergren, 27	3	50 km	1976
	12	30 km	1976
	13	15 km	1976
	(1:a-1)	4	4x10 1976
Nils Täpp, 30	(1:a-2)	1	4x10 1948
<i>Nils Täpp, 34</i>	7	18 km	1952
	(2:a-1)	3	4x10 1952
Anders Törnqvist, 27	5	50 km	1948
<i>Anders Törnqvist, 31</i>	10	50 km	1952
Sven Utterström, 26	9	18 km	1928
<i>Sven Utterström, 30</i>	1	18 km	1932
	6	50 km	1932
Thomas Wassberg, 19	15	15 km	1976
	(6:a-3)	4	4x10 1976
<i>Thomas Wassberg, 23</i>	1	15 km	1980
	4	30 km	1980
	(3:a-4)	5	4x10 1980
<i>Thomas Wassberg, 27</i>	1	50 km	1984
	14	30 km	1984
	(1:a-1)	1	4x10 1984
<i>Thomas Wassberg, 31</i>	42	30 km	1988
	AC	50 km	1988
	(2:a-2)	1	4x10 1988
Elis Wiklund, 26	1	50 km	1936
Axel Wikström, 24	2	18 km	1932
<i>Axel Wikström, 28</i>	2	50 km	1936
Erik Winnberg, 28	10	18 km	1924
	11	30 km	1972
Lars-Göran Åslund, 26	18	15 km	1972
	(7:a-2)	4	4x10 1971
Bruno Åvik, 27	20	30 km	1968
Gunnar Östberg, 29	9	18 km	1952
Mikael Östberg, 28	12	Sprint	2006
Nils Östensson, 29	2	18 km	1948
	(1:a-1)	1	4x10 1948

DAMER

Margit Albrechtsson, 34	8	10 km	1952
Eivor Alm, 27	9	10 km	1952
Lina Andersson, 20	16	10 km	2002
	28	sprint	2002
	39	J 5+5	2002
	(12:a-1)	8	4x5 2002
Lina Andersson, 24	11	sprint	2006
	33	10 km	2006
	AC	30 km	2006
	(2-4-6)	1	Spr st 2006
Meeri Bodelid, 28	19	10 km	1972
	33	5 km	1972
	(9:a-1)	8	3x5 1972
Lena Carlzon-Lundbäck, 21	10	10 km	1976
	14	5 km	1976
	(1:a-1)	4	4x5 1976
<i>Lena Carlzon-Lundbäck, 25</i>	10	5 km	1980
	11	10 km	1980
	(6:a-4)	6	4x5 1980
Anna Dahlberg, 25,t	33	sprint	2002
<i>sedermåra Olsson</i>	36	15 km	2002
	39	30 km	2002
	40	10 km	2002
	(12:a-4)	8	4x5 2002
<i>Anna Dahlberg, 29</i>	10	sprint	2006
	(4:a-1)	4	4x5 2006
	(1-3-5)	1	Spr st 2006
<i>Anna Olsson, 33</i>	4	sprint	2010
	9	30 km	2010
	24	10 km	2010
	(1:a-1)	5	4x5 2010
Annika Dahlman, 24	28	10 km	1988
Sonja Edström, 21	11	10 km	1952
<i>Sonja Edström-Ruthström, 25</i>	3	10 km	1956
	(1:a-3)	3	3x5 1956
<i>Sonja Edström-Ruthström, 29</i>	5	10 km	1960
	(2:a-3)	1	3x5 1960
Elin Ek, 24	35	15 km	1998
	43	5 km	1998
<i>Elin Ek, 28</i>	19	10 km	2002
	25	30 km	2002
	25	J 5+5	2002
	35	sprint	2002
	38	15 km	2002
	(10:a-2)	8	4x5 2002

<i>Barbro Martinsson, 32 (2:a-3)</i>	4	5 km	1968	<i>Britt Strandberg, 33</i>	15	5 km	1968	
	4	10 km	1968		15	10 km	1968	
	2	3x5	1968		(5:a-1) 2	3x5	1968	
Märta Norberg, 29	4	10 km	1952	Anna-Karin Strömstedt, 25	30	30 km	2006	
Anna-Carin Olofsson, 28	37	sprint	2002		47	Ski 15	2006	
senare Zidek	30	15 km	2002		(4:a-4) 4	4x5	2006	
	46	J 5+5	2002	Karin Svingstedt, 23	22	10 km	1988	
	b	30 km	2002		23	5 km	1988	
Eva Olsson, 20	15	5 km	1972	Karin Säterkvist, 19	30	J 5+10	1992	
	23	10 km	1972		34	5 km	1992	
	(7:a-2) 8	3x5	1972		(10:a-3) 7	4x5	1992	
<i>Eva Olsson, 24</i>	5	5 km	1976	<i>Karin Säterkvist, 25</i>	25	15 km	1998	
	5	10 km	1976		28	J 5+10	1998	
	(5:a-4) 4	4x5	1976		36	5 km	1998	
<i>Eva Olsson, 28</i>	10	10 km	1980		45	30 km	1998	
	12	5 km	1980		(9:a-4) 8	4x5	1998	
	(5:a-3) 6	4x5	1980	Barbro Tano, 28	10	10 km	1968	
Jenny Olsson, 22	22	10 km	2002		18	5 km	1968	
	35	J 5+5	2002	<i>Barbro Tano, 32</i>	13	10 km	1972	
	39	15 km	2002		19	5 km	1972	
	(11:a-3) 12	4x5	2002	Magdalena Wallin, 24	26	15 km	1992	
Antonina Ordina, 32	7	15 km	1994	<i>senare Forsberg</i>	34	30 km	1992	
	9	J 5+10	1994		(7:a-2) 7	4x5	1992	
	10	5 km	1994	<i>Magdalena Forsberg, 28 (8:a-3)</i>	8	4x5	1998	
	11	30 km	1994	Marie-Helene Westin, 21		5 km	1988	
	(4:a-4) 6	4x5	1994	<i>senare Östlund</i>	8	10 km	1988	
Antonina Ordina, 36	11	30 km	1998		(2:a-4) 6	4x5	1988	
	19	15 km	1998		10	20 km	1988	
	19	J 5+10	1998	<i>Marie-Helene Westin, 25</i>	6	J 5+10	1992	
	24	5 km	1998		7	30 km	1992	
	(3:a-1) 8	4x5	1998		9	5 km	1992	
Magdalena Pajala, 21	(10:a-2) 10	sprint	2010		10	15 km	1992	
	5	4x5	2010		(6:a-4) 7	4x5	1992	
Görel Partapuoli, 21 (3:a-2)	16	10 km	1976	<i>Marie-Helene Östlund</i>	27	12	30 km	1994
	22	5 km	1976		(5:a-2) 6	4x5	1994	
	4	4x5	1976		17	15 km	1994	
Ulrika Persson, 26	b	30 km	2002	Gun Ädel, 25	17	10 km	1964	
Maria Rautio, 18	32	5 km	1976		32	5 km	1964	
Ann Rosendahl, 24	21	10 km	1984	Emelie Öhrstig, 27	22	sprint	2006	
	23	5 km	1984		47	10 km	2006	
	23	20 km	1984					
	(7:a-4) 5	4x5	1984	<i>Siffran efter namnet avser alltså ålder vid täv-</i>				
Britt Strandberg, 25	10	10 km	1960	<i>lingstillfället</i>				
	(2:a-3) 1	3x5	1960	<i>b= bröt</i>				
<i>Britt Strandberg, 29</i>	(3:a-2) 4	10 km	1964					
	11	5 km	1964					
	2	3x5	1964					

Den olympiska familjen



Tommy Wahlsten

JUBILARER FÖRSTA KVARTALET 2014

2 januari fyller ZAKARI PELTONEN (tidigare stavad Sakarik) i Tumba 60 år. Han föddes 1954 i Södertälje där han sedan tävlade i kanot för KF Kanotisterna när han var med i OS i Montreal 1976 i klassen K-4, 1000 m. I fyrmanskajaken satt också Kjell Hasselqvist, Anders Larsson och Håkan Mattsson och i försöksheatet blev placeringen 4:a på 3.14,24 före Kanada, Storbritannien och Italien. I uppsamlingsheat samma dag (29/7) vann Sverige på 3.08,72 före Storbritannien, Tjeckoslovakien, USA, Finland och Hongkong men i semifinalen (31/7) där de tre första gick till final fick de fyra svenskarna nöja sig att med tiden 3.17,60 bli 5:a - 7, 6, 4 respektive 1 sekund efter Spanien, Norge, Polen och Kanada. Finalen i bassängen intill den konstgjorda ön Notre-Dame i St. Lawrencefloden vanns av Sovjet på 3.08,69 - endast 26/100 före Spanien.

3 januari fyller MATS KIHLESTRÖM i Södertälje 50 år. Mats föddes i Smedjebacken 1964 och spelade med i Tre Kronor i OS-turneringen i Calgary 1988 då han representerade Södertälje SK. Mats spelade som back i tröja nr 5 med i alla åtta matcherna och gjorde ett mål - i segermatchen (4-2) mot Schweiz. Övriga resultat för Tre Kronor i arenan Olympic Saddledome: Frankrike 13-2, Polen 1-1, Finland 3-3, Kanada 2-2, Tjeckoslovakien 6-2, Sovjet 1-7 och Västtyskland 3-2 och slutplacering 3:a efter Sovjet och Finland.

6 januari fyller SVEN-ERIK WESTLIN i Ytterby 80 år. Sven-Erik är född i Sollefteå 1934 och var med i tyngdlyftning i Tokyo 1964 då han tävlade för Göteborgs KK. I lättviktsklassen (-67,5 kg) kom han på plats 16 av 20 startande med 110 - 102,5 - 140 kg i respektive press, ryck och stöt. Slutresultatet 352,5 kg var några kilo efter segraren Waldemar Baszanowski ifrån Polen som vann på nya världsrekordet 432,5 - tack vare att han var

3,5 hekto lättare än Vladimir Kaplunov från Sovjet som lyfte lika mycket.

10 januari fyller GUNNAR HALLKVIST i Eskilstuna 95 år. Gunnar är född i Eskilstuna 1919 och tävlade på skridsko för Eskilstuna IK. Han var med i Oslo 1952 på 10.000 m och kom där på plats 20 av 30 startande. Med tiden 18.20,9 var Gunnar drygt minuten efter SOF-medlemmen Carl-Erik Asplund som fixade bronset på 17.16,6. Övriga svenskar på distansen var Göthe Hedlund (9:a på 17.39,2) och 21-åriga Sigge Ericsson, nu också med i SOF, som kom 13:e på 17.52,8. Hjallis Andersen tog sin tredje guldmedalj på Bislett på tiden 16.45,8 - en putsning av landsmannen Ivar Ballangruds OS-rekord från 1936 med 38,5 sek.

10 januari fyller ANNELIE HOLMSTRÖM (nu gift Norling) i Tumba 50 år. Hon föddes 1964 i Stockholm och tävlade där i simning för Stockholmspolisens IF när hon var med i Los Angeles 1984. På 100 m bröstsim kom Annelie 16:e på tiden 1.13,27 (8:a i B-final) efter att ha simmat på 1.12,60 i försök. På 200 m bröst blev placeringen 14:e med tiden 2.37,62 (6:a i B-final) efter 2.37,21 i försöksheat. Petra von Staveren från Holland vann guld på 100 m på nytt OR 1.09,88 i en final där Eva-Marie Håkansson kom 5:a på 1.11,14 (tangerat SR). På 200 m vann Anne Ottenbrite, Kanada, på 2.30,38. Annelie är gift med Anders som simmade bröstsim i Montreal 1976.

14 januari fyller KRISTINA LARSSON (nu gift Björk) i Malmö 70 år. Kristina som kallades för "Kisse" föddes i Malmö 1944 och där tävlade hon i simning för SK Ran. Hon var med i Rom 1960 och kom där 7:a på 100 m fjärlil på tiden 1.13,6 efter att ha simmat på 1.13,0 i försöksheat - en tid som för övrigt räckt till en 4:e-plats i finalen. Den dramatiska finalen vanns av Carolyn Schuler, USA, på nytt OR 1.09,5. Favoriten, 14-åriga amerikanskan Carolyn Wood fick bryta efter 70

meter då hon fick en kallsup som i kombination med näsklämma tillfälligt stoppade andningen. Kristina var också med i lagkappen på 4x100 m fritt tillsammans med Inger Thorgren, Karin Larsson (Kristinas storsyster) och Bibbi Segerström. Laget kom 6:a i finalen på 4.25,1 före Italien och Sovjet. Vann gjorde USA på 4.08,9. Kristinas och Karins lillebror Gunnar såg 12 år senare till att familjen Larsson fick två OS-guld.

24 januari fyller ANDERS KVISSBERG i Motala 85 år. Anders, som är medlem i SOF, föddes i Skänninge 1929 och han tävlade för Motala Sportskyttar när han var med i två OS, i Melbourne 1956 och i Rom 1960. Hans placeringar blev i frigevär helmatch 7:a (1093) respektive 14:e (1104), i korthåll helmatch 8:a (1156) resp. 16:e (1127) samt i korthåll liggande 14:e (596) resp. 11:a (584). I Melbourne var John Sundberg snäppet bättre än Anders (bara 1+11+0 träffar skiljde i de tre tävlingarna) men i Rom var Anders bäste svensk i samtliga tre discipliner.

24 januari fyller PEDER JÄRPHAG i Sävedalen 50 år. Han föddes där 1964 och spelade handboll med IK Sävehof när han var med i Sveriges lag i Seoul 1988 då Sverige kom 5:a. Peder spelade med i samtliga sex matcher och gjorde 14 mål varav hela åtta mot Tjeckoslovakien i matchen om plats 5. Här resultaten och Peders mål inom parentes: Algeriet 21-18 (4), Sovjet 18-22, Island 20-14, USA 26-12 (2), Jugoslavien 21-25 och Tjeckoslovakien 27-18 (8). Sovjet vann finalen mot Sydkorea med 32-25. Se även 18 februari, 22 februari, 29 februari och 26 mars nedan.

24 januari fyller ANNIKA DAHLMAN i Karlstad 50 år. Hon föddes i Skövde 1964 men växte upp i Stenstorp där hon först tävlade i skidor för IK Albion. 1988 representerade hon Dala-Järna IK när hon var med i Calgary på 10 km (klassisk stil) där hon kom på plats 28 (av 52 startande) med tiden 32.31,4. Vida Venciene, Sovjet, (född i Vilnius, Litauen) vann på 30.08,3 och övriga svenskor i loppet var Marie-Helene "Billan" Westin (8:a-30.53,5), Anna-Lena Fritzson (13:e-31.19,3) och Karin Svingstedt (22:a-31.57,0).



28 januari fyller VANJA BLOMBERG (gift Webjörn) i Göteborg 85 år. Vanja föddes i Göteborg 1929 men tävlade för Huskvarna GF när hon var med i Helsingfors 1952 där hon deltog i oktetten som tog guld i grupp gymnastik med handredskap - denna gång valde de svenska tjejerna en röd boll som redskap. I allroundtävlingens 9-kamp kom Sverige 4:a på 501,83 knappt slagna av Tjeckoslovakien som kom 3:a på 503,32. Vann gjorde Sovjet före Ungern. Individuellt i 8-kampen allround kom Vanja 82:a av drygt 100 startande och bästa placeringen fick hon i fristående där hon kom 31:a på 17,99 poäng. I det svenska guldlaget ingick förutom Vanja även Karin Lindberg, Gun Röring, Evy Berggren, Göta Pettersson, Ann-Sofie Pettersson, Ingrid Sandahl och Hjördis Nordin. Ledarinnan Kaija-Leena Bergérus tog hand om den guldmedalj som delades ut och medverkade gjorde också pianisten Margaretha Svensson som spelade musik komponerad av Märta Mellin.

29 januari fyller PETER BORGLUND i Söderhamn 50 år. Peter föddes där 1964 och när



han var med i spjutkastning i Seoul 1988 och i Barcelona 1992 tävlade han för Gefle IF. I Seoul gick Peter till final som 9:a efter 80,16 i kvalet där kvalgränsen 79 meter var perfekt satt - exakt de tolv som skulle gå till final klarade gränsen däribland Dag Wennlund som nådde 79,66. I finalen blev

resultaten för de båda svenskarna sämre, Dag kom 8:a på 78,30 och Peter 9:a på 78,22. Vann gjorde Tapio Korjus från Finland på 84,28. Tjecken Jan Zelesny som hade satt olympiskt rekord i kvalet med 85,90 kom 2:a på 84,12. I Barcelona gick det sämre för Peter - bara 74,72 i kvalet innebar en 22:a plats. Dag Wennlund och Patrik Bodén missade också finalen - de kom 15:e (77,88) respektive 16:e (77,70) i kvalet där gränsen denna gång var satt till 80 meter. Denna gång räckte 79,14 till final eftersom bara sju kastare klarade gränsen. Zelesny förbättrade sitt OS-rekord till 89,66 och det räckte till guld före Seppo Rätty, Finland, 86,60. Avslutningsvis Peters samtliga nio kastresultat i OS- alla godkända: 78,66 - 73,76 - 80,16 - 78,16 - 78,22 - 74,76 - 71,38 - 74,72 - 72,70.

30 januari fyller ROGER OLSSON i Västra Frölunda 70 år. Han föddes 1944 i Västerås men

representerade Västra Frölunda IF när han var med i ishockeyturneringen i Grenoble 1968 då Sverige/Tre Kronor kom 4:a. Roger i tröja nr 18 spelade med i samtliga sju matcher och gjorde ett mål. Här matcherna: USA 4-3, Västtyskland 5-4 (Roger 1 mål), Östtyskland 5-2, Finland 5-1, Sovjet 2-3, Kanada 0-3, Tjeckoslovakien 2-2. Sovjet (12 poäng) vann guldet före Tjeckoslovakien (11) och Kanada (10). Se även 9 mars (Lars-Göran Nilsson) och 15 mars (Björn Palmqvist) nedan samt ishockeyspecial i SOF-Bulletinen nr 1/2011.

30 januari fyller CHRISTER MAJBÄCK i Jukkasjärvi 50 år. Christer föddes i Kiruna 1964 men



tävlande i skidor för Jukkasjärvi IF när han var med i tre raka OS, 1988-94. I Calgary 1988 OS-debuterade Christer på 15 km klassisk stil och han blev där bäste svensk på plats 11 - slog Gunde Svan (13:e), Jan Ottosson (16:e) och Torgny Mogren (24:a). Svenskarna hade problem med vallan och det drabbade då Christer som

åkte i medaljfart uppför men som tappade mer än minuten utför. Michail Devjatjarov, Sovjet, vann före norrmannen Mikkelsplass och Christer var 70 sekunder efter bronsmannen Vladimir Smirnov (kazaken som då tävlade för Sovjet och som nu bor i Sverige sedan 1993) i mål.

1992 i Albertville gjorde Christer fyra individuella starter och var också nu med i stafetten. Bäst gick det på 10 km klassisk stil (110 startande !) där han (med startnr 88) kom 3:a, 20 sekunder efter Vegard Ulvang från Norge och bara sekunden efter Marco Albarello, Italien (resultatet låg till grund för starten på 15 km två dagar senare - s k jaktstart, som nu för första gång fanns med på OS-programmet). I jaktstartens 15 km fristil som följde tappade Christer placeringar men kom ändå in på plats 6 - placeringen efter Torgny Mogren som var näst snabbast i denna delen av loppet. Björn Daehlie åkte upp från 4:e plats till guldplats. På 30 km (klassisk) och 50 km (fristil) kom Christer 6:a (bäste svensk) respektive 16:e och här var det åter samma norrmän i topp, Ulvang respektive Daehli. Stafetten 4x10 km vanns av Norge men Sverige-med Jan Ottosson - Christer - Henrik Forsberg och Torgny Mogren var nära bronset. Isometsä från Finland spurtvann den kampen sedan Torgny tagit

in 21 sekunder på sträckan.

1994 gjorde Christer fyra starter i Lillehammer. Bäst gick det denna gång på den avslutande 5-milen där han kom 6:a. Placeringarna på 10 km och i jaktstarten avslutande 15 km blev 19:e respektive 23:a och i stafetten 4x10 km slutade Sverige 6:a. Segrare på 50 km blev Vladimir Smirnov (tävlade för svenska Stockviks SF), Kazakstan och Christer med startnr 47 var bäste svensk, drygt 2½ minut efter. I stafetten var Janne Ottosson, Christer, Anders Bergström och Henrik Forsberg över fyra minuter efter Italien som vann spurtstriden inne på Birkebeiners skidstadion mot Norge med en ½ meter.

31 januari fyller URBAN LAGNÉUS i Uddevalla 50 år. Urban föddes där 1964 men tävlade i segling för Göteborgs KSS när han var med 1992 i Barcelona i klassen 470. Tillsammans med Martin Lundgren placerade de sig som 10:a av 37 båtar efter en dålig inledning. Placeringarna i de seglingarna blev 31-7-12-20-16-5-4. Vann gjorde den spanska båten med Jordi Calafat och Francisco Franchez före USA och Estland.

2 februari fyller KARL-ÅKE ASPH i Orsa 75 år. Han föddes i Avesta 1939 men tävlade för IFK



Mora när han var med och tog guld i skidstafetten på 4x10 km i Innsbruck 1964. Karl-Åke körde första sträckan och var där fyra på tiden 35.14,2 och före sig vid växling hade han Väinö Huhtala, Finland (34.52,8), Utrobin, Sovjet (34.58,7) och Magnar Lundemo, Norge (35.04,8). Sixten Jernberg var också

fyra på sin sträcka men sedan avancerade Janne Stefansson (sträcktvåa) till 3:e plats innan Assar Rönnlund (sträcketta) avgjorde i spurtstriden mot Eero Mäntyranta som var 7,8 sekunder efter i mål.

2 februari fyller SOF-medlemmen LENNART ERIKSSON i Västerhaninge 70 år. Lennart föddes i Nyköping 1944 och spelade handboll i SoIK Hellas när han var med då innehandbollen (7-manna) gjorde debut i OS - i München 1972 där Sverige kom 7:a. Lennart i tröja nr 5 spelade samtliga sex matcher och blev bäste svenske målskytt med 25 OS-mål (Lennart kom 6:a i skytteligan som vanns av rumänen Gruia med 37 mål före ungraren

Varga 32. Här resultaten med Lennarts mål inom parentes: Polen (i Ulm) 13-13 (7); Sovjet (i Göppingen) 11-11 (4); Danmark (i Böblingen) 16-10 (4); Tjeckoslovakien 12-15 (5); Östtyskland 11-14 (4); Ungern 19-18 (1). Med i laget var också SOF-medlemmen Lars Karlsson - målvakt i fyra av matcherna. Vann turneringen gjorde Jugoslavien som besegrade Tjeckoslovakien med 21-16. Den matchen dömdes INTE av det svenska domarparet Leif "Loket" Olsson/Hasse Carlsson. De båda dömde dock en gruppmatch i semifinalgrupp 2 mellan Jugoslavien och Rumänien (14-13) som kom att kallas den "moraliska finalen".

4 februari fyller brottaren LENNART ERIKSSON i Sala 75 år. Han är född i Västerås och tävlade för IF Norden i Sala när han var med i fristiltsbrottningens lätta tungviktsklass (-97 kg) i Tokyo 1964. Lennart hade nästan maximal otur i lottningen då han först förlorade på poäng mot amerikanen Gerald Conine som sedan slutade 6:a. I nästa match mot dubbla världsmästaren och blivande olympiamästaren Alexander Medved, Sovjet, hade Lennart sin motståndare i låg brygga och var ytterst nära fallseger. Medved kom dock loss och vann sedan på poäng.

13 februari fyller MARTHIN KORNBÄCK i Torslanda 50 år. Han föddes i Göteborg 1964

och brottades för Örgryte IS när han var med i Barcelona 1992 i grekisk-romerska stilens lättvikt (-68 kg). Marthin kom till Barcelona som EM- och VM-tvåa 1991 men var nu inte i bästa form och eliminerades efter två poängförluster - mot Claudio Pasarelli (Tyskland) och Ryszard Wolny (Polen). Ungerns Attila Repka vann en tillknäppt final i förlängning med matchens enda poäng.

Marthin är storebror till Torbjörn som också var med i Barcelona och där tog brons i viktlassen över weltervikt (-74 kg). Torbjörn var också med i Atlanta 1996 där han kom 10:a.

14 februari fyller WIVIANNE BERGH (nu Freivald) i Trollhättan 75 år. Hon föddes i Göteborg 1939 och tävlade där för Göteborgs Kvinnliga IK när hon var med i diskuskastning i Rom 1960. I kvalet nådde hon i sitt tredje och sista kast 47,02 (kvalgränsen var 47,00) och det räckte till finalplats som nr 11. I finalen två dagar senare gick det lite sämre och Wivianne nådde nu bara 43,96 och placeringen blev 12:a. Nina Ponomareva, Sovjet, vann på 55,10 före landsmaninnan Tamara

Press. Tjeckiskan Olga Fitokova, som tog guld i Melbourne 1956 och nu var gift Conolly och tävlade för USA, kom 7:a. Wivianne är dotter till Gunnar "Kinna" Bergh (1909-86) som var med i OS 1936 där han kom 7:a i kula (15,01) och 9:a i diskus (47,22).

16 februari fyller SÖREN TALLHEM i Nacka 50 år. Sören föddes i Stockholm 1964 och var med i kulstötning i Los Angeles 1984 (tävlade då för UIF Matteuspojarna) i Barcelona 1992 (Spårvägens FK). 1984 kom han som 20-åring 7:a efter två godkända resultat i finalen, 19,81 och 19,54. I kvalet var han en av de sju som klarade kvalgränsen 19,60 efter en stöt på 19,94. I finalen klarade fem man 20 meter och bäst var Alessandro Andrei som tog Italiens första kulguld någonsin med 21,26. I Barcelona 1992 kom Sören 12:a efter att ha stött 19,65 i kvalet där 10 man klarade kvalgränsen 19,80. I finalen nådde Sören 19,32 och vann gjorde amerikanen Michael Stulce på 21,70.

16 februari fyller CATHARINA GLASSÉR-BJERNER i Vikarbyn 50 år. Hon föddes i Grycksbo 1964 och tävlade för Stötens SLK i Sälen när hon var med i Calgary 1988 i slalom och storslalom. Efter första slalomåket, där 57 åkare startade, var blivande guldtjejen Vreni Schneider från Schweiz i ledning (48,81) före Camilla Nilsson (48,82) och Catharina var 12:a (50,88). Tyvärr missade både Camilla och Catharina i andra åket och då var den dagen förstörd för de svenska tjejerna eftersom Monica Äijä och Kristina Andersson, båda bröt i första åket. Även i storslalom, som gick två dagar tidigare, fick Catharina (med nr 25 på nummerlappen- hade nr 17 i slalom) bryta i andra åket efter att ha varit på plats 28 (av 64 startande) efter första och samma öde drabbade Camilla som låg 11:a. Kristina Andersson var den enda av de fyra (Monika bröt i första) som fullföljde och kom 22:a. Schneider vann även storslalom.

17 februari fyller BENGT "Benke" NILSSON i Saltsjöbaden 80 år. Bengt föddes i Härnösand



1934. Bengt som är medlem i SOF sedan många år hade otur OS-året 1956. Väl på plats i Melbourne slutet av november klarade höjdhopparen från Westermalms IF bara 1,82 i kvalet. Bengt som var världens bäste höjdhoppare

1954 (Bengt klarade då 2,11 - vann EM-guld och fick Svenska Dagbladets bragdmedalj) och 1955 skadade sig i höstkyla på hårdfrusen mark - det fanns ingen inomhushall då att hoppa i. Kvalhöjden i Melbourne var 1,92 och det var i normala fall rena barnleken för Bengt som vunnit alla landskamper under året, bland annat mot Ungern i september då han tog 2,09.

En annan SOF-medlem, Stig ”Stickan” Pettersson, hoppade också höjdhopp i Melbourne 1956 - han kom 4:a på 2,06 - ett resultat som när han klarade det var tangerat olympiskt rekord. 19-årige amerikanen Charlie Dumas vann på 2,12 - nytt olympiskt rekord (hans fjärde denna dag den 23 november 1956).

18 februari fyller JOHAN EKLUND i Lerum 50 år. Johan föddes i Kungsängen 1964 och var med i handboll 1988 i Seoul då han representerade Redbergslids IK. Sverige kom där 5:a och försvarsspelaren (mittsexa) Johan i tröja nr 4 var med i samtliga sex matcher och han gjorde ett mål (mot USA). Matchresultaten - se 14 januari ovan. Här Sveriges spelare 1988: Mats Olsson, Claes Hellgren och Mats Fransson (målvakter) samt Johan, Per Carlén, Erik Hajas, Björn & Pär Jilsén, Peder Järphag, Per Carlsson, Sten Sjögren, Pierre Thorsson, Magnus Wislander (se 22 februari nedan), Ola Lindgren (se 29 februari) och Staffan Olsson (se 26 mars).

21 februari fyller KJELL BÄCKMAN i Västra Frölunda 80 år. Kjell föddes i Göteborg 1934 och tävlade där i skridsko för IK Wega. Han var med



1960 i Squaw Valley där han kom 12:a på 5.000 m med tiden 8.16,0 och trea på 10.000 m på 16.14,2. Han åkte här i andra par tillsammans med Kurt Stille, den ende dansken i OS. Kjell satte nytt världsrekord (och OS-rekord) med 18,4 sekunder och nytt personligt rekord med 48,2 (!) och kuriöst nog var det den tidigare VR-

innehavaren norrmannen Hjallis Andersen, nu svensk förbundstränare, som sekunderade Kjell. Kjells världs och OS-rekord stod sig dock bara en dryg halvtimme och slogs av Norges Knut ”Kuppern” Johannesen som åkte på då smått otroliga 15.46,6.

21 februari fyller MANNE LAVÅS i Göteborg

70 år. Manne föddes i Göteborg 1944 och tävlade där i skridsko för IFK Göteborg. Han var med 1964 i Innsbruck och 1968 i Grenoble på de två korta distanserna 500 m och 1.500 m. I Innsbruck kom Manne 29:a respektive 24:a på tiderna 42,7 respektive 2.16,2. Övriga svenskar på 500 m var Heike Hedlund (7:a - 41,0), Björn Lekman (22:a - 42,1) och Bo Ollander (27:a - 42,6) samt på 1.500 m Örjan Sandler (18:e - 2.15,4), Ivar Nilsson (19:e - 2.15,6) och Bo Ollander (28:e - 2.17,1). Vann loppet gjorde Rickard ”Terry” McDermott på 40,1 resp. Ants Antson, Sovjet (från Tallinn) på 2.10,3. I Grenoble fyra år senare på isovalen Anneau de Vitesse var Manne bättre både placerings- och tidsmässigt, 24:a på 41,8 och 16:e på 2.07,8 och detta bland 48 respektive 53 startande. Västtysken Erhard Keller (40,3) och holländaren Kees Verkerk vann gulden på 40,3 resp. 2.03,4. Övriga svenskar var Håkan Holmgren (8:a - 40,8), Hasse Börjes och Heike Hedlund (båda 15:e på 41,2) samt Johnny Höglin (5:a - 2.05,2), Örjan Sandler (10:a-2.07,0) och Göran Claeson (20:e - 2.08,6).

21 februari fyller ULF SANDEGREN i Bromma 50 år. Ulf föddes i Enskede och tävlade i fäktning för Djurgårdens IF när han var med i Seoul 1988 och i Barcelona 1992. 1988 ingick han i laget på värja som kom 8:a och så också 1992 då värjefäktarna åter igen kom 8:a. Där i Barcelona var han också med individuellt och kom 46:a av 70 startande - detta efter tre vinster och fyra förluster. I lagtävlingarna fäktades Ulf sammanlagt 27 matcher när Sverige i Seoul mötte Bahrain (9-3), Ungern (3-9), Ungern (5-8), Sovjet (5-9) och Korea (8-8) samt i Barcelona, Frankrike (7-9), Italien (6-9), EUN (1-9) och Kanada (5-9).

21 februari fyller ELISABETH PERSSON i Umeå 50 år. Hon föddes där 1964 och tävlade



för Umeå Curlingklubb när hon var med i Nagano 1998 och i Salt Lake City 2002. Curling för damer var demonstrationssport både i Calgary 1988 och i Albertville 1992 men nu 1998 i Nagano så var damcurlingen med på allvar. Med klubbkamraterna Elisabet Gustafson som skipper, Katarina Nyberg, och reserven Margareta

Louise Marmont

Lindhahl (representerade Svegs CK) tog Sverige bronsmedaljen efter följande resultat: Norge 8-2, USA 8-5, Danmark 5-4, Japan 12-6, Tyskland 8-3, Kanada 5-7, Storbritannien 8-5, Danmark, 5-7 i semifinal och Storbritannien igen i bronsmatch, 10-6. Elisabeth fick avstå matcherna mot Danmark, Japan och Tyskland då hon kände av en infektion/förkylning. Finalen vann Kanada över Danmark med 7-5. I Salt Lake City deltog tio nationer och då alla mötte alla fick de svenska tjejerna spela nio matcher och dessutom en skiljematch mot Storbritannien (Skottland). Laget bestod av samma spelare som tog brons 1998 förutom att Christina Bertrup var ny reserv i stället för Margareta Lindahl. Alla fem representerade Umeå CK och Christina fick spela en match - mot USA - då Elisabeth P. vilade. Här samtliga resultat: Kanada 4-5, Storbritannien 7-4, USA 5-6, Danmark 9-11, Norge 10-3, Japan 8-7, Tyskland 5-7, Schweiz 8-7, Ryssland 9-6 och i skiljematch, Storbritannien 4-6. Sverige kom 6:a och Storbritannien gick efter ytterligare en skiljematch + semifinal till final där Schweiz besegrades med 4-3. Sverige slog alltså både blivande guld - och silverlagen i gruppspellet.

22 februari fyller **MAGNUS WISLANDER** i



Hisings Kärra 50 år. Magnus föddes 1964 i Göteborg och spelade där handboll för Redbergslids IK när han debuterade i OS i Seoul 1988. Där kom Sverige 5:a och Magnus spelade samtliga sex matcher (se resultat ovan under 24 januari Peder Järphag och spelare under 18 februari Johan Eklund) och

gjorde 11 mål. 1992, 1996 och 2000 representerade Magnus THW Kiel och samtliga dessa turneringar tog Sverige OS-silver. I Barcelona 1992 blev EUN (*) för svåra i finalen och vann med 22-20; i Atlanta 1996 var det Kroatien som tog guld efter finalseger 27-26 och slutligen i Sydney 2000 blev Ryssland för svåra - de vann finalen med 28-26. Magnus spelade under sina fyra OS-turneringar med i samtliga matcher utom den mot Australien 2000. Sammanlagt 27 matcher (toppar Sverigeligan över flest OS-matcher tillsammans med Ola Lindgren - se 29 februari nedan) och 66 mål. Se också 26 mars nedan - Staffan Olsson.

(*) EUN = Equipe Unifiée (förenade laget)

utgjordes av OSS (Oberoende staters samväld) och Georgien (som inte ingick i OSS), d v s 12 av de 15 rådsrepubliker som ingick i Sovjetunionen som upplöstes i och med utgången av 1991. De tre övriga, Estland, Lettland och Litauen återfick sina medlemskap i IOK 1991.

23 februari fyller ÅKE SANDIN på Väddö 70 år. Åke föddes 1944 i Stockholm och tävlade där i kanot för Brunnsvikens KK när han var med 1968 i Mexico City i klassen K-4, 1.000 m. Norge överraskade och vann guld och Sverige kom 4:a (på 3.16,68) - vår bästa placering 1968 trots att vi gick till final i samtliga de sex klasser vi var representerade i (vi var inte med i damernas K-2). Per Larsson, Åke, Tord Sahlén och Hans Nilsson satt i fyrmanskajaken som gick till final via försöksheat och semifinal. Norge hade segrartiden 3.14,38, Rumänien tvåa på 3.14,81 och Ungern som trea hade 3.15,10. Finland (5:a) och Danmark (9:a) i denna mycket Nordendominerande final.

24 februari fyller PAULA TÖRNQVIST i Blentarp 50 år. Paula föddes 1964 i Göteborg och representerade Flyinge Ryttarförening när hon var med i fälttävlan i Atlanta 1996 och i Sydney 2000 - båda gångerna på hästen Monaghan. I Atlanta var ekipaget med i lagtävlingen där Sverige kom 7:a. Det var första gången lagtävlingen avgjordes som en egen tävling - i tidigare OS har placeringarna individuellt lagts samman. I laget ingick Linda Algotsson på Lafayette (belastningspoäng 78,45), Paula (99,00), Therese Olausson på Hector T (167,80) vilket gav Sverige 345,25. Dag Albert på Nice N'Easy fick bryta i andra dagens terrängritt. Sverige låg 10:a efter dressyrmomentet, 8:a efter terrängritten och avancerade ytterligare i hoppmomentet. Vann gjorde Australien på 203,85. I Sydney hade Sverige inget lag på plats men Paula var med i den individuella tävlingen där hon kom 14:e trots att hon inte kunde göra sig själv rättvisa p g a en skada hon ådrog sig sex veckor före OS då hon vid träning fick en häst över sig med bäckenfraktur och brutet revben som följd. Efter dressyren låg Paula på plats 31 av 38 startande men hon avancerade genom att komma 14:e i terrängritt och 19:e i banhoppningen där ekipaget hade 11 fel. Amerikanen David O'Connor vann guld och deltog gjorde också svenska OS-debutanten Sofia Andler som på Amaretto låg 5:a efter dressyrmomentet. OS-äventyret för deras del slutade efter fall på terrängrittens hinder nr 20-dock utan skador på vare sig häst eller ryttare.

25 februari fyller GÖREL PARTAPUOLI (gift Bieri) i Schweiz 60 år. Görel föddes 1954 i



Ammarnäs utanför Sorsele och tävlade i skidor för Lycksele IF när hon var med i Innsbruck(Seefeld)1976. Hon kom 22:a på 5 km (17.20,34), 16:e på 10 km (32.04,63) och deltog också i stafettlaget på 4x5 km som kom 4:a. Inför stafetten var Sovjet favorit före Finland men det var Sverige med startnummer 5 som genom Lena Carlzon (se

26 mars nedan) vann första sträckan (2 respektive 4 sekunder före Finland och Sovjet) och hon skickade iväg Görel i ledning. Görel noterade tredje bästa tid på andra sträckan och släppte bara förbi ryskan Amosova och finskan Kajosmaa inför växlingen till Marie Johansson (nu gift med Gunde Svan). Sverige låg länge trea men på sista sträckan fick Eva Olsson släppa förbi östtyskan Veronica Smith som var 17 sekunder före i mål. Sovjet vann med 47 sekunder före Finland och Norge var 5:a, 55 sekunder efter Sverige (se även 26 mars nedan- Lena Carlson-Lundbäck). Individuellt vanns OS-gulden av Helena Takalo, Finland (5 km på 15.48,69) och Raisa Smetanina, Sovjet (10 km på 30.13,41)

29 februari * fyller OLA LINDGREN i Halmstad 50 år. (* ja den dagen finns ju inte i kalendern 2014 så Ola får väl fira antingen den sista februari (28/2) eller dagen efter den 28:e (1/3) Ola föddes dock den 29 februari skottåret 1964 i Halmstad och spelade där handboll för BK Drott när han var med i Seoul 1988 och i Barcelona 1992. 1996 i Atlanta och 2000 i Sydney representerade han de tyska klubbarna HSV Düsseldorf respektive HSG Nordhorn. Efter 5:e plats 1988 blev det tre raka silvermedaljer för Ola (se även se 22 februari ovan - Magnus Wislander). Av 28 möjliga matcher missade Ola bara en - mot Kuwait 1996 - och sammanlagt gjorde han 29 mål. Här resultaten i grupp/slutspel 1992-2000 (1988 och finaler - se Wislander ovan): Tjeckoslovakien 20-14, Sydkorea 28-18, Brasilien 22-15, Ungern 25-21, Island 25-18 och Frankrike (semifinal 1992) 25-22; USA 23-19, Schweiz 26-19, Ryssland 22-20, Kuwait 33-18, Kroatien 27-18 och Spanien (semi 1996) 25-20; Australien 44-23, Slovenien 32-30, Tunisien 27-18, Frankrike 24-23, Spanien 28-27, Egypten (kvartsfinal) 27-23 och Spanien (semifinal 2000) 32-25.

5 mars fyller MARIA BENGTSSON i Malmö 50 år. Maria föddes i Malmö 1964 och tävlade där i badminton för BMK Aura när hon var med i damdubbel i två OS, 1992 i Barcelona och 1996 i Atlanta. 1992 spelade hon ihop med Catrine Bengtsson (ej släkt) från Göteborgs BMK och efter vinster mot paren från Holland (15-10,7-15, 15-8) och Storbritannien (15-8, 15-8) ställdes de i kvartsfinalen mot regerande världsmästarna Guan/Nong från Kina som vann med 15-4, 15-9. Kinesiskorna gick till final men där vann koreanskorna Hwang/Chung i en jämn match med setsiffrorna 2-1. Fyra år senare spelade Maria tillsammans med Margit Borg, Malmö BMK, men förlust mot ett av paren från Indonesien i första omgången innebar respass ur turneringen.

6 mars fyller NIKLAS HENNING i Järfälla 50 år. Niklas föddes i Stockholm 1964 och tävlade i



utförsåkning för Åre SLK när han var med i Sarajevo 1984 och i Calgary 1988. I Sarajevo besegrade 19-årige Niklas 90 av de 108 startande men då han blev slagen av de övriga så blev placeringen 18:e. Sammanlagda tiden 2.46,12 var fem sekunder mer än vad schweizaren Max Julen tog på sig för att vinna guldet. I Calgary fyra år senare körde Niklas störtloppet där

han kom 30:e (2.05,52) bland 51 startande. Vann störtloppet gjorde Pirmin Zurbriggen, Schweiz, på 1.59,63. I super-G där Lars-Börje "Bulan" Eriksson kom 3:a, tvingades Niklas bryta. Han deltog också i kombinationstävlingen (störtlopp och slalom) och där kom Niklas 10:a efter att ha blivit 23:a i störtloppet och 15:e i slalom. Sammanlagt startade 56 åkare och vann gjorde Hubert Strolz, Österrike.

8 mars fyller BERTIL LARSSON i Uppsala 60 år. Bertil föddes där 1954 och tävlade i segling för Uppsalaföreningen Ekolns SK när han var med i OS 1980 i segeltävlingarna som hölls i vatten utanför Tallinn. Med klubbkamraten Jan Andersson som rorsman och med Göran Andersson (klubb Trälhavets BåtKlubb, Åkersberga/Österåker) och Bertil i besättningen kom de tre 8:a i Soling-klassen. Placeringarna i respektive segling var 6-9-7-9-8-8-4 men eftersom det bara var nio båtar i klassen var

resultatet en besvikelse. De hade dock en viss otur i den hårda konkurrensen då Göran föll över bord i den fjärde seglingen och den svenska båten fick göra ett "ärevarv" för att plocka upp honom. Vann gjorde Danmark med Poul Richard Høj Jensen som rorsman och danskarna försvarade därmed också sitt guld från 1976.

9 mars fyller GUNNAR SJÖLIN i Sandarne 90 år. Gunnar föddes där en knapp mil söder om Söderhamn 1924 och tävlade i skridsko för Sandarne Sport och Idrottsförening när han var med i Cortina 1956. Tävlingarna gick på Misurinasjön och Gunnar tävlade på distansen 5.000 m där han kom 12:a på 8.06,7. Han körde i par nr 22, det näst sista, och slog alltså 34 konkurrenter. Gunnar var bara 2/10 av en sekund bakom legendaren Hjallis Andersen och 10 sekunder efter Sigge Eriksson som knep silvermedaljen. Vann gjorde Boris Sjilkov, Sovjet på 7.48,7. Fyra år senare hade Gunnar IK Wega i Göteborg som klubbadress när han var med i Squaw Valley där han körde de korta distanserna och blev 33:a (av 46) på 500 m (43,4) och 15:e (av 48) på 1.500 m (2.16,5). Grisjin, Sovjet, vann 500 på 40,2 och Hasse Wilhelmsson från IF Castor var 4:a på 40,5. På 1.500 delade Grisjin segerpallen med norrmannen Roald Aas och Gunnars klubbkompis Per-Olof Brogren var 5:a. 35-årige (fyllde 36 några veckor senare) Gunnar var äldst i herrarnas startfält.

9 mars fyller LARS-GÖRAN NILSSON i Gävle 70 år. Han föddes 1944 i Vuollerim (kallades



virvelvinden från Vuollerim) och spelade ishockey för Brynäs IF när han var med i två raka OS, 1968 i Grenoble och 1972 i Sapporo. Båda gångerna kom Tre Kronor 4:a och Lars-Göran spelade med i samtliga 13 matcher (7 i Grenoble och 6 i Sapporo) och gjorde sammanlagt 4 mål (2+2). Här resultaten

i Grenoble där Lars-Göran hade tröja nr 12 och spelade i B-kedjan med klubbkamraterna Håkan Wickberg och Tord Lundström: USA 4-3 (1), Västtyskland 5-4, Östtyskland 5-2, Finland 5-1 (1), Sovjet 2-3, Kanada 0-3 och Tjeckoslovakien 2-2. Resultaten i Sapporo där L-G gjorde mål mot USA och Polen - se nedan 15 mars - Björn Palmqvist.

13 mars fyller HÅKAN BJÖRNE i Saltsjöbaden

50 år. Han föddes i Stockholm 1964 och var med i Seoul 1988 när Sverige kom 7:a i volleybollturneringen. Håkan representerade då det belgiska laget VC Konigs i Zonhoven eller kanske HVB Zonhoven (uppgifterna om klubbnamnet går isär). Sverige inledde strålande och slog hemmalaget Sydkorea i en femsetsrysare. Efter tre matchbollar emot i fjärde set vann svenskarna sista överlägset med 15-4. Försättningen, Sovjet 0-3, Italien 2-3, Brasilien 1-3, Bulgarien 3-0, Holland 2-3 och Frankrike 3-2, gjorde att Sverige kom 7:a i sin OS-debut och blev fyra av Europalagen. Håkan, i tröja nr 12, spelade alla matcher. USA vann före Sovjet och Argentina. Sverige kvalificerade sig för övrigt till OS genom att komma fyra i EM som avgjordes i Belgien hösten 1987.

14 mars fyller ANNA OLSSON i Fana (Norge) 50 år. Anna föddes 1964 i Timrå där hon tävlade



i kanot för Fagerviks KK, kanske inspirerad av sina äldre syskon Gunnar (som gjorde två OS 1988-92) och Karin (med 1980). Anna är en av våra främsta kvinnliga olympier med deltagande i fem raka OS och med fyra medaljer i tre olika spel varav kronan på verket var guldmedalj i Los Angeles

1984 tillsammans med Agneta Andersson i K-2, 500 m. Hon representerade Fagerviks KK 1984-96 och sedan Karlstads Paddelklubb i Sydney 2000. Förutom guld i K2 tog Anna också silver i Los Angeles - i K4, 500 m och med i båten förutom Anna och Agneta var även Susanne Gunnarsson och Eva Karlsson. 1988 i Seoul var hon åter med i både K2 och K4 och båda kajakerna gick till final och båda slutade 6:a. 1992 i Barcelona var det dags för nya medalj - brons tillsammans med Agneta, Maria Haglund och Susanne Rosenqvist och 1996 upprepades denna framgång - nu med Ingela Ericsson med i stället för Maria Haglund. Anna avslutade sin OS-karriär med att paddla K1-500 m i Sydney och där blev hon 9:a i finalen. Tillsammans med Ingela var hon också med i K2 och de båda kom 8:a. Sammanlagt gjorde hon 17 starter och nådde finalen vid samtliga tillfällen, åtta gånger.

15 mars fyller BJÖRN PALMQVIST i Härnösand 70 år. Björn föddes i Handen 1944 och spelade ishockey för Djurgårdens IF när han

var med i Grenoble 1968 och i Sapporo 1972 då Tre Kronor kom 4:a båda gångerna. Björn (i tröja nr 9) spelade med i alla matcher utom en 1968 - förlustmatchen mot Kanada. Se resultaten under 9 mars ovan- Lars-Göran Nilsson. Från att ha varit mållös 1968 gjorde Björn fem mål i Sapporo 1972. Här resultaten och hans målskörd inom parentes: Jugoslavien i kval 8-1 (1), USA 5-1, Sovjet 3-3 (1), Polen 5-3 (1), Tjeckoslovakien 1-2, Finland 3-4 (2). Björn (nu i tröja nr 18) spelade här center i C-kedjan mellan Stig-Göran "Stisse" Johansson och Lars-Göran Nilsson och Sovjet vann guldet både 1968 och 1972 men var illa ute mot Tre Kronor i Makomanai-stadion i Sapporo. Christer "Abris" Abrahamsson (SOF-medlem) storspelade i målet och vår förbundskapten Billy Harris använde fyra (!) kedjor, alla offrade sig helt och ett segermål för Sverige var nära i slutet. Silvermedaljen var kanske inräknad och det hade räckt med oavgjort i sista matchen mot Finland där Björn gav Sverige ledning två gånger, 2-1 efter 17.51 och 3-2 efter 36.32. I sista perioden tappade Tre Kronor ledningen och efter en ödesdiger utvisning på Stisse gjorde Mononen Suomis segermål när fem minuter återstod.

18 mars fyller JOAKIM KARLBERG i Kungälv 50 år. Joakim föddes i Göteborg 1964 och tävlade där i skridsko för IK Wega när han var med i dubbla OS, 1988 i Calgary och 1992 i Albertville. I inomhushallen i Calgary kom Joakim 12:a på 10.000 m (14.22,94) och 30:e på 5.000 m (7.02,30) - de båda loppen som vanns av Tomas Gustafson på 13.48,20 respektive 6.44,63. På 1.500 m hade Joakim otur när han på sista varvet krockade med parkamraten Andrej Bobrov från Sovjet och föll. Östtysken André Hoffman vann på ny världsrekordtid 1.52,06 - en medelhastighet på 48,1 km/timmen. Claes Bengtsson kom 13:e på 1.55,16 och Hans Magnusson 24:a på 1.56,44, Fyra år senare åkte Joakim bara de korta distanserna 500 m och 1.500 m. Han kom 38:a (40,71) respektive 26:a (2.00,01). Tysken Uwe-Jens Mey försvarade sitt guld från Calgary på 500 m och vann på 37.14. Johann Olav Koss från Norge vann 1.500 m på 1.54,81. Sverige gjorde här på en provisorisk utomhusbana i Albertville sitt sämsta skridsko-OS sedan 1936 och placeringarna blev på de 17 starterna: 20-33-34-38-31-fall-21-26-34-9-13 (Tomas Gustafsons OS-avsked som aktiv - på 5.000) -21-7 (Per Bengtsson på 10.000)-16-13 -11-11- för de tre sista resultaten svarade Jasmin

Krohn.

21 mars fyller SVEN-OLOF "Olle" MARTINSSON i Malmberget 70 år. Han föddes där 1944 och tävlade i backhoppning för Koskullskulle AIF när han var med i Innsbruck 1964. För första gången i OS var det två tävlingar i backhoppning. 19-årige "Olle" var som många andra med både i lilla (70 m) och stora (90 m) backen och kom exakt lika i båda - på plats 32 (53 startade i lilla och 52 i stora). Tävlingen i lilla backen avgjordes i Seefeld och vanns av Veikko Kankkonen från Finland. Varje hoppare hade tre hopp varav de två bästa räknades. Olles hopp mätte 72 - 74 och 72 m medan Veikko nådde 77 - 80 och 79 m. Kurt Elimä slutade 7:a, Kjell Sjöberg 33:a och Holger Karlsson 35:a. Avslutningsdagen - den 9 februari - avgjordes tävlingen i stora backen inne i Innsbruck. Norges Toralf Engan vann efter att ha hoppat 93,5 - 90 och 73 m medan Olle nådde 80,5 - 84 och 76. Kjell Sjöberg blev här 5:a, Kurt Elimä 29:a och Holger Karlsson 52:a.

24 mars fyller MANNE JOHNSON i Varberg 70 år. Manne föddes där men tävlade för Linköpings Jakt-och Kortdistansskytteförening när han var med i Moskva och sköt lerduvor (skeet). Vid skjutbanorna i förstaden Mytishchi. Manne var inte överens med domarna som ansåg att Manne i utgångsläget höll gevärskolven för högt (över midjan - ett tänjbart begrepp) och detta påverkade hans skjutning och han stannade på 184 träff och plats 37 i prislistan med 46 startande. Bättre gick det för den andre svensken i tävlingen, Lars-Göran Carlsson från Nyköpings JK, som nådde 196 träff - samma som fyra andra skyttar. Efter dubbla omskjutningar om medaljerna slutade Lars-Göran tvåa på sammanlagt 196+25+24 träff. Dansken Kjeld Rasmussen vann guldet på 196+25+25.

26 mars fyller LENA CARLZON-LUNDBÄCK



i Luleå 60 år. Lena föddes 1954 i Malmberget och tävlade där i skidor för Malmbergets AIF när hon var med i Innsbruck 1976 och i Lake Placid 1980. 1976 i skidterrängen i Seefeld, halvannan mil nordväst om Innsbruck, OS-debuterade Lena på 5 km och kom på plats 14 med tiden 16.54,59.

Övriga svenskor i loppet var Eva Olsson (5:

a, sedan Kulakova uteslutits för att ha använt näsdroppar), Görel Partapuoli (22:a) och Maria Rautio (32:a). På 10 km tre dagar senare kom Lena 10:a på tiden 31.33,06. Eva var ånyo 5:a, Görel 16:e och Marie Johansson (sm Svan) 21:a. Beträffande stafetten - se 25 februari ovan, Görel P. I Lake Placid fyra år senare så var det samma distanser som gällde för Lena som nu också hade fått efternamnet Lundbäck efter att ha gift sig med Sven-Åke (guldmedaljör på 15 km 1972 och sammanlagt 10 starter i OS 1972-80). Lena kom 10:a på 5 km - 20 sekunder från medalj, 11:a på 10 km och var med i stafettlaget som kom 6:a. Eva Olsson (12:a resp 10:a), Marie Johansson (11:a resp 15:e) och Karin Lamberg (17:e x 2) var de andra tjejerna i den jämna truppen och det fanns förhoppningar om medalj i stafetten. Lena fick på sista sträckan dock se sig omåkt av Finland och avståndet till trean Norge blev över minuten. Östtyskland vann före Sovjet och individuellt segrade Raisa Smetanina, Sovjet (5 km på 15.06,92) och Barbara Petzold, Östtyskland (10 km på 30.31,54).

26 mars fyller STAFFAN OLSSON i Uttran 50 år i Uttran 50 år. Staffan föddes 1964 i Uppsala



och spelade 1988 handboll för HK Cliff i Stockholm när han gjorde sin OS-debut i Seoul. Sverige kom där 5:a och sedan var Staffan med att ta tre raka silvermedaljer, 1992 i Barcelona (han representerade då TV Niderwürzbach Saar), 1996 i Atlanta (TVH Kiel)

och 2000 i Sydney (TVH Kiel). Sammanlagt har Staffan spelat 23 OS-matcher och gjort 42 mål. Resultaten kan ni se ovan under 24 januari (Peder Järphag), 18 februari (Johan Eklund), 22 februari (Magnus Wislander) och 29 februari (Ola Lindgren) De fem matcher som Staffan inte spelade var mot Brasilien 1992, mot USA och Kuwait 1996 samt mot Spanien (semifinal) och Ryssland (final) 2000 då han var lårskadad. Här avslutningsvis Staffan Olssons, Magnus Wislanders och Ola Lindgrens silvermedaljkompisar: Tomas Svensson (mv alla tre gångerna); Magnus Andersson och Pierre Thorsson (också alla tre spelen); Patrik Liljestrand (mv), Anders Bäckegren, Magnus Cato, Axel Sjöblad och Tommy Suoraniemi

(samtliga, 1992); Mats Olsson (mv), Robert Andersson, Per Carlén, Erik Hajas och Robert Hedin (1992&96), Martin Frändesjö, Andreas Larsson, Stefan Lövgren, Johan Pettersson och Tomas Sivertsson (1996&2000) samt slutligen Peter Gentzel (mv), Martin Boquist, Mathias Franzén och Ljubomir Vranjes (2000),

26 mars fyller ULF SAMUELSSON i USA 50 år. Ulf föddes i Fagersta 1964 och spelade i Elitserien för Leksand i tre år innan han blev proffs i NHL där han spelade över 1000 matcher som tuff back (över 40 timmar i utvisningsbåset). 1998 representerade han New York Rangers och i OS i Nagano var han med i Tre Kronors gruppmatcher mot USA (4-2), Kanada (2-3) och Vitryssland (5-2). En svensk journalist upptäckte då att Ulf hade skaffat sig ett amerikanskt medborgarskap. Då Sverige vid denna tid inte tillät dubbla medborgarskap upphörde hans svenska automatiskt att gälla när han blev amerikansk medborgare. (först 2003 tillät Sverige dubbla medborgarskap). Avslöjandet resulterade i att IIHF:s turneringsledning diskvalificerade Ulf från vidare spel i OS. Tre Kronor fick ingen extra bestraffning, för att spelat med en spelare som inte var svensk medborgare, utan behöll inspelade poäng. Laget återhämtade sig dock inte från den här händelsen utan förlorade i kvarten mot Finland med 2-1.

27 mars fyller GÖRAN CRAFOORD i Marstrand 75 år. Göran föddes i Göteborg 1939 och han seglade drakbåt för Göteborgs KSS när han var med i OS 1960. I farvatten utanför Neapel, med Vesuvius mäktiga silhuett i bakgrunden, tävlade han i båten Galejan II tillsammans med klubbkamraterna Sten Elliot och rorsmannen och 1956 års OS-guldmedaljör, Bengt Palmqvist (1923-95). Den svenska båten var ute i Neapelbukten i tävling 19 timmar och 46 minuter i de sju seglingarna och delplaceringarna 12-12-19-15-20-20-15 gav slutligen plats 20 av 27 startande. Vann gjorde Greklands båt Nirefs med kronprins Konstantin (Konstantinos von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) som rorsman. Han hade dock god hjälp av bästemannen med det klingande namnet Odyssevs Eskitzoglou.

28 mars fyller BIRTE CHRIS-TOFFERSEN-HANSON (nu Ekberg) i Limhamn 90 år. Hon är född 1924 i Köpenhamn där hon tävlade



i simhopp för Kvindelig Idrætsforening när hon var med i London 1948 och tog bronsmedalj i höga hopp och kom 9:a i svikhopp. Efter giftermål med svenske simhopparen Hans Hanson och svenskt medborgarskap tävlade hon för Sverige (Stockholms KK) 1956 i Melbourne där hon blev 8:

a respektive 9:a i samma discipliner som 1948. I Rom 1960 kom Birte 12:a och då tävlade hon för Malmö SS. Birtes efternamn stavades i Danmark Christophersen som när hon gav ut boken "Springet ud i Verden" år 1948.

28 mars fyller HANS BETTEBOURG i Falun 70 år. Han föddes 1944 i Neuruppin i Tyskland och efter att ha tävlat i tyngdlyftning för Stockholms AK och HAK Greppet i Råå representerade han från och med 1970 Falu AK. I OS-tävlingarna i München 1972 tävlade han i (-90 kg). Mästerskapsmeriterade Hasse var lite skadad i vänster handled men kämpade trots detta väl mot Rigert, Sovjet och bulgarerna Nikolov och Shopov. I press lyfte bulgarerna 18 kg. Hasse började på 175 och efter en miss tog han också 182,5. Rigert vann på 187,5. I ryck klarade Shopov 145 liksom Hasse som efter en riktig viljeinsats fick godkänt i tredje försöket. Rigert började på 160 sedan Nikolov slutat på 155 men det gick inte, tre missar, och en rysk favorit lämnade gråtande podiet. I stöt började Hasse p.g.a. skadan på slustresultatet 185.. Nikolov klarade 190 och vann sammanlagt på 525 före Shopov som fick 517,5 - fem kilo mer än Hasse som tog bronsmedaljen. OS-medaljen var Sveriges första i tyngdlyftning sedan 1948 då Gösta Magnusson tog brons i lätt tungvikt.

30 mars fyller BRITTA LINDMARK (gift Brisen) i Stockholm 85 år. Britta föddes där och tävlade i konståkning för AIK när hon tillsammans med klubbkamraten Ulf Berendt (1930-1998) åkte paråkning i Oslo 1952. Tyvärr råkade Britta ut för en skada som tvingade fram en omläggning av parets friåkningsprogram.-Placeringen blev 12:a med bara det norska paret bakom. De tyska makarna Ria (född Baran) och Paul Falk segrade före de amerikanska och ungerska syskonparen Karol/Michael Kennedy och Marianne/Laszlo Nagy.

30 mars fyller ROLF RÄMGÅRD i Älvdalen 80 år. Rolf föddes där 1934 och tävlade i skidor för Älvdalens IF när han var med i Squaw Valley 1960 då han tog två individuella medaljer. Han blev tvåa på 30 km och trea på 50 km samt kom dessutom 15:e på 15 km. På tremilen var Rolf bara 13 sekunder efter guldvinnande Sixten Jernberg men över en minut före trean Anikin från



Sovjet. På femmilen var Rolf drygt tre minuter efter Kalevi Hämäläinen och Veikko Hakulinen men var bäst av svenskarna - drygt 40 sekunder före loppets fyra, Lennart "Lill-Järven" Larsson och 2½ minut före femman Sixten Jernberg. Efter skidkarriären blev Rolf riksdagsman för Centerpartiet 1974-85 och han var idrottsminister i Fälldins regering.

31 mars fyller BRITT STRANDBERG (nu Lundén) i Gävle 80 år. Britt föddes i Hennan



(några mil norr om Ljusdal) och tävlade i skidor för Edsbyns IF när hon var med i tre OS, 1960 i Squaw Valley, 1964 i Innsbruck och 1968 i Grenoble. Det blev medalj för Britt vid samtliga dessa OS - alla i stafett 3x5 km, 1960 guld, 1964 och 1968 silver. Dessutom körde hon 10 km vid samtliga dessa OS och

fick där placeringarna 10:a, 4:a respektive 15:e. 1964 och 1968 åkte hon också 5 km och där blev hon 11:a resp. 15:e.

Guldet erövrade hon tillsammans med Irma Johansson (gift Öberg och medlem i SOF), Sonja Ruthström (Edström) och de båda silvermedaljerna ihop med Barbro Martinsson (Grahn) och Toini Gustafsson (Rönnlund). På milloppet 1964 var Britt bästa svenska efter medaljtrion från Sovjet, Bojarskikh, Meksjilo och Gusakova - den senare bara 7,4 sekunder snabbare än Britt.

Ett tack till Carl-Johan Johansson i Harlösa som har koll på födelsedagarna.

Vi minns våra olympier som avlidit i höst.

Roddcoxen Owe Lostad avled den 12 oktober 2013 i Jönköping, 91 år fyllda. Han var född i Jönköping den 27 juni 1922 och tävlade i rodd för Jönköpings RS – som styrman/cox - där hans matchvikt på 51 kg (163 cm) passade bra. Vid OS 1960 (Rom) var han med som styrman både i tvåan, fyran och åttan – dock bara i uppsamlingsheatet i åttan.



Ingen av båtarna lyckades dock ta sig vidare till final i Albanosjöns vatten invid staden Castel Gandolfo, ca 2 mil sydöst om Rom.

*) Om det svenska kanotäventyret i Rom fanns det en längre artikel med i SOF-Bulletinen nr 3/2008 – en artikel som hade delrubriken ”Mysteriet med coxen i Rom 1960”.

Bågskytten Tommy Quick avled den 10 november 2013 i Hjo, 58 år fyllda. Tommy var född i Skövde den 22 juli 1955 och tävlade i bågskytte för Tibro BS när han var med i OS 1984 i Los Angeles. Tommy kom där 27:a med poängen 2.447. Året innan hade Tommy som förste svensk nått över 1.300 poäng på en FITA-rond (fyra skjutningar på olika avstånd, 30, 50, 70 och 90 m). I OS



skjuter deltagarna två ronder och Tommy nådde inte upp till den klassen vid OS-skjutningarna i El Dorado Park. Segraren, amerikanen Daniel Pace, nådde 2.616 på de 288 pilarna och Göran Bjerendal var bäst av svenskarna, 6:a på 2.522.

Hinderlöparen Bengt ”B P ” Persson, sedermera Widmark har avlidit i Visby den 14 november 2013, 74 år fyllda. Bengt var född den 31 oktober 1939 i Lövånger (ca fem mil söder om Skellefteå och knappt nio mil norr om Umeå). Bengt tävlade för IFK Umeå när han var med på 3.000 meter hinder i OS 1968 i Mexiko City. Efter 9.06,4



Bortgångne hinderspecialisten Bengt ”BP” Persson (som just klarar hindret) ses här tillsammans med Anders Gärderud och Erik Bergqvist. Vi hade starka hinderlöpare på den tiden.

i försöken där han kom 3:a fanns förhoppningar om poängplats men luften gick ur Bengt i finalen där han kom i mål som 10:a på 9.20,6. Kenyalöparen Biwotts segertid var 8.51,0. Förutom i OS gick han också till final på EM 1966 och 1969 och han rankades under en period som 7:a i världen på sin specialdistans. Mest känd för det svenska folket blev han dock efter ett otal landskampssegrar och då inte minst i Finnkamperna.

Totalt gjorde Bengt 31 landskamper av vilka han vann sin distans 23 gånger.

”BP” började sitt tävlande Öttesmark (en by utanför Lövånger) men bytte sedan förening till IFK Umeå. Där har han fortfarande klubbrekord på 3000 m (7.57,8), d:o hinder (8.33,8) 5000 m (13.48,6) och 10000 m (29.36,2).

MEDLEMS- NYTT

av Bengt Ekstedt



Sex nya medlemmar t.o.m. 3 december:

Staffan Ulfvebrand, Fryxellsgatan 3 B, 114 25 Stockholm,

Annica Westerberg, Bjällerupsvägen 257, 245 92 Staffanstorps,

Kurt Johansson, Mjedsjön 10, 961 95 Boden

Björn Byström, Södermannagatan 54, 116 65 Stockholm

Benny Södergren, Jäders-Ekeby Germundsvik, 635 05 Eskilstuna

Bo Knape, Spårhagavägen 91, 437 93 Lindoma.

Tre av de nya är OS-deltagare: Annica (ridsport) 1992, Benny (skidor) 1976, Bo (segling) 1972.

Medlemmar som jubilerar första kvartalet



SOF:s medlemsansvarige Bengt Ekstedt tillsammans med nyvärvade OS-bronsmedaljören Benny Södergren (skidor 50 km 1976)

(50-60-70-75-80 -85 år)

- 4 januari Hans Olsson i Solna 60 år
- 9 januari Ragnar Sundberg i Hudiksvall 80 år
- 14 januari Alf Davidsson i Årjäng 80 år
- 24 januari Anders Kvissberg i Motala 85 år (se även OS-jubilärer)
- 25 januari Peter Willebrand i Uppsala 50 år
- 31 januari Gunnar "Enskede-junior" Jonsson i Stockholm 85 år
- 2 februari Lennart Eriksson i Västerhaninge 70 år (se även OS-jub)
- 5 februari Fred Smedberg i Södertälje 85 år
- 9 februari Leif Larsson i Vallda 75 år
- 17 februari Bengt Nilsson i Saltsjöbaden 80 år (se även OS-jub)
- 8 mars Viviane Malmqvist i Rydebäck 70 år
- 8 mars Christina Öberg-Gunnarsson i Norrtälje 50 år
- 15 mars Kjell Ström i Skyllberg 70 år
- 19 mars Bo Westling i Edsbro 70 år



SOF-styrelsen gratulerar !

 **VIASAT**Official Broadcaster of the XXII
Olympic Winter Games

SE HELA VINTER-OS BARA PÅ VIASAT

UPPLADDNINGEN HAR BÖRJAT

I februari är det antligen dags för OS i Sotji 2014, och förberedelserna är redan igång. Vi är stolta över förtroendet att erbjuda Sverige den största OS-bevakningen någonsin. Vi kommer att sända allt, 1.300 timmar från invigning till avslutning. Du kan få uppleva ett OS som du aldrig upplevt det tidigare.

Läs mer på viasat.se